



Ο ΦΡΑΝΤΣ ΛΙΣΤ
(Σε ηλικία 75 ετών)

Γενικά τὰ κυριώτερα ἔργα του είναι: 'Ο Τάσσος.' Ο, τι ἀκοῦμε πάνω στὸ βουνό. 'Η πένθιμη Ἡραΐδα, Μαζέπας, Προμηθέας, Θόρυβοι γιορτῆς, Φάουστ—Συμφωνία, 'Ορφέας, Τὰ Πρελούντια, Ούγγαρια, 'Η Μάχη τῶν Ούνων, Τὰ 'Ιδεώδη,' Αμλετ, δύο ἐπεισόδια ἀπὸ τὸ Φάουστ τοῦ Λέναου· μετά, ἡ μεγάλη Messe de Gran, ἡ Danse Macabre, γιὰ πιάνο κι ἔνα σωρὸ ἄλλα κομμάτια γι' αὐτὸ τ' ὅργανο· μερικά ἔργα γιὰ ἐκκλησιαστικὸ ὅργανο, κι' ἀνάμεσα σ' αὐτὰ τὸ πρελούντιο κι ἡ φούγκα πάνω στ' ὄνομα τοῦ Β—Α—C—H. Ἔργα γιὰ μιὰ φωνὴ καὶ πολλὰ χορωδικά, χωρὶς ν' ἀναφέρουμε μιὰ μεγάλη ποστήτα λιγότερο σημαντικῶν ἔργων του.

Σίγουρα, ἀν σκεφτοῦμε τὶς τόσες ἄλλες ἀσχολίες τοῦ Λίστ, δταν ἥταν ἀναγκασμένος ν' ἀφιερώνει ἔνα μεγάλο μέρος τοῦ καιροῦ του στὰ καθήκοντά του σὰν καλλιτεχνικός διευθυντής τοῦ θεάτρου ἢ τῶν συναυλιῶν, κλπ...., θαυμάζουμε πῶς μπόρεσε, ἀπὸ ἀποψῆ διαθέσιμου ἔχρονου, νὰ ἐμπνευστεῖ καὶ νὰ γράψει τόσα ἔργα. "Οταν δμως ἔξετάζουμε αὐτὰ τὰ ἕδια τὰ ἔργα του, δταν βλέπουμε τὶ δύναμη, τὶ πλοῦτος ἐμπνευσῆς καὶ τὶ μαεστρία τὰ διακρίνουν, δταν, μὲ μιὰ λέξη, διαπιστώνουμε πῶς δ Λίστ στάθηκε ἔνας ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους δημιουργοὺς τοῦ αἰώνα του, δὲ βρίσκουμε πιὰ λόγια κατάλληλα γιὰ νὰ χαραχτηρίσουμε αὐτὸν τὸ δημιουργικὸ ὅργασμό τοῦ δασκάλου ποὺ, ἐνῷ μοχθοῦσε γιὰ τὴ δόξα τῶν πιὸ ἀξιόλογων μουσικῶν τῆς ἐποχῆς του, γινόταν σύγκαιρα, μὲ τὶς συνθέσεις του, ἵσος μὲ τοὺς μεγαλύτερους ἀπ' αὐτούς.

Μὰ θὰ ἔξηγήσουμε καλύτερα τὴν καταπληχτικὴ ταχύτητα δλης αὐτῆς τῆς μουσικῆς του παραγωγῆς, ἀν θυμηθοῦμε γιὰ πόσον καιρὸ ἡ δημιουργικὴ προσωπικότητά του ἔμενε συγκρατημένη καὶ πόσο ἀργά εἶχε ώριμάσει, στὸ πεῖσμα τῆς πληθωρικῆς ὁρμῆς τῆς μεγαλοφυΐας του.

'Η κυοφορία τῶν μεγάλων ἔργων τοῦ Λίστ ἥταν μακρόχρονη, κι' ἡ ἐποχὴ τῆς γέννησής τους εἶναι συχνὰ μακρυνή. "Ετσι, τὰ ποιήματα τοῦ Δάντη στάθηκαν πάντα τὸ ἀντικείμενο μιᾶς ξεχωριστῆς προτίμησης τοῦ Λίστ, ποὺ ἀπὸ τὸ 1837 φανέ-

ρωσε, μὲ τὴ σύνθεση τῆς *Fantasia quasi Sonata*, ὡς ποιὸ σημεῖο ἔγκολπώθηκε τὴ δαντικὴ σκέψη. "Αλλωσιε ἐνῷ προοχεδίασε τὴ *Dante-Symphonie* στὸ Βόρονινς, στὰ 1847, τὴν τελείωσε δχτὼ χρόνια σργότερα. Ἡ σύνθεση τῆς *Faust-Symphonie* προχωροῦσε παράλληλα μὲ τὸ προηγούμενο ἔργο τόσο, ὥστε νὰ φαίνεται πῶς τὴ δημιούργησε ὁ Λίστ σάν μιὰ ἀντίθεση πρὸς τὴ *Dante-Symphonie*. Ὁ *Μαζέπας* (1850) εἶναι ἡ δρχηστρικὴ ἀνάπτυξη, σχεδὸν χωρὶς καμιὰ ἀλλαγὴ, μιᾶς ἀπὸ τὶς *Σπουδές* του ὑπέροχης ἐκτέλεσης (1838), ποὺ κι' σύτῃ ἡ ἵδια προέρχεται ἀπὸ τὶς *Σπουδές* οὲ δώδεκα ἀσκήσεις (1826). Ἡ *Πένθιμη Ἡρωΐδα* (1850) δὲν εἶναι παρὰ ἔνα μέρος τῆς *'Επαναστατικῆς Συμφωνίας*, ποὺ σχεδιάστηκε ἀπὸ τὸ Λίστ στὰ 1830. Τὸ "Ο, τι ἀκοῦμε πάνω στὸ βουνὸ τὸ ἐμπνεύστηκε ὁ Λίστ μεταξὺ 1830—1835, προσχεδιάστηκε στὰ 1847 καὶ τέλειωσε δύο χρόνια ἀργότερα. Τὰ *Πρελεύντια* (1850) ἀρχισαν νὰ γράφουνται ἀπὸ τὰ 1845, στὴ Μασσαλία. Μὰ πολὺ συχνὰ δὲ Λίστ ἐμπνεύταν τὴ μουσικὴ τοῦ καὶ τὴν ἔγραφε μὲ καταπληχτικὴ ταχύτητα: μόλις ἔνας μῆνας μεσολάβησε ἀπ' ὅταν ὁ Λίστ ἐμπνεύστηκε τὸν *'Θρφέα* του ὡς τὴν ἡμέρα τῆς πρώτης ἐκτέλεσης αὐτοῦ τοῦ ἔργου. Τὸ ἵδιο κι' δὲ *Προμηθέας*, γράφτηκε σὲ διάστημα τεσσάρων ἑβδομάδων, ἐνῷ γιὰ τὴ σύνθεση τῶν *Ιδεωδῶν* του χρειάστηκα μόλις τρεῖς ἑβδομάδες.

Βλέπουμε λοιπὸν πῶς ἡ παραγωγικὴ ταχύτητα τοῦ δασκάλου αὐτοῦ, κατὰ τὴν περίοδο τῆς διαμονῆς του στὴ Βάιμαρ, δὲ μοιάζει καθόλου μ' αὐτὴν τὴ βιασύνη μὲ τὴν ὁποίᾳ πολλοὶ μουσικοβιομήχανοι τελειώνουν γρήγορα—γρήγορα κι' ὅπως τύχει συλλογές ἔργων τους. Βέβαια στὸ μικρὸ διάστημα τῆς σταδιοδρομίας του ὁ Λίστ ἔγραψε πολλὴ μουσικὴ μέτριας ἀξίας, γιὰ τὴν ὁποίᾳ εὐχόμαστε, γιὰ τὸ καλὸ τῆς δόξας τοῦ δασκάλου, νὰ τὰ σκεπάσει ἡ ἵδια εὐεργετικὴ λησμονιὰ ποὺ σκέπασε πολλὲς συνθέσεις, παρ' ὅλο ποὺ ἦταν ὑπογραμμένες ἀπὸ τὰ πιὸ παγκόσμια δοξασμένα ὀνόματα. Μὰ τὸ πλήθος τῶν ἔργων δησου ὁ Λίστ εἶχε βάλει πραγματικὰ δλη του τὴν ψυχὴ κι' δλη τὴ δύναμη τῆς μεγαλοφυΐας του, φτάνουν νὰ τοῦ ἔξασφαλί-

σουν μιὰ δόξα ἄκρατη.

Πρέπει ἀκόμα ν' ἀναφέρουμε, πώς ὁ Λίστ ἀντὶ νὰ ἐπωφεληθεῖ ἀπὸ τὴ διασημότητά του γιὰ νὰ διαδόσει τὶς δικές του συνθέσεις, δὲν καταβέχτηκε ποτὲ οὕτε κὰν ν' ἀγωνιστεῖ γιὰ νὰ τὶς ὑπερασπίσει μᾶς δὲ βρῆκε σχεδόν ποτὲ στοὺς φίλους του· ἔνσ ζῆλο γιὰ τὴ διάδοση τῶν ἔργων του, ὅμοιο, σὲ δύναμη, μ' αὐτὸν ποὺ ἔδειχνε τόσο πρόθυμα ὁ ἔδιος γιὰ τὰ δικά τους ἔργα. "Οσο γιὰ τὸ κοινό, ἔνιωσε τόσο λίγο τὶς συνθέσεις τοῦ Λίστ, δοῦ καὶ τὶς συνθέσεις τοῦ Μπερλιόζ καὶ τοῦ Βάγκνερ.

Τὰ συμφωνικὰ ποιήματα τοῦ Λίστ,—γιατὶ ἔτοι σκέφτηκε νὰ δονομάσει τὶς δῶδεκα δρχηστρικές συνθέσεις του, ποὺ τὶς ἐμπνεύστηκε ἀπὸ διάφορα ποιητικὰ θέματα—βρῆκαν γενικὰ πολλὺ κακὴ ὑποδοχὴ ἀπὸ τὸ κοινό. "Ἐτοι ὁ Λίστ ἀπόχτησε πολλοὺς ἔχθρούς, ποὺ στὶς καινούριες αὐτὲς δημιουργίες του βρῆκαν μιὰ ἔξαίρετη εὔκαιρία νὰ συνενωθοῦν μὲ δλους ἐκείνους ποὺ δὲν καταλάβαιναν καθόλου τὰ ἔργα τοῦ βιρτουόζου αὐτοῦ, ποὺ ἔγινε συνθέτης στὸ πεῖσμα κάθε καθιερωμένης παλιᾶς συνήθειας, ποὺ δὲν ἀνεχόταν τὴ συνύπαρξη τοῦ βιρτουόζου καὶ τοῦ συνθέτη στὸν ἔδιο καλλιτέχνη.

Μὰ ἡ ἔχθρα αὐτῇ δὲν ἐκδηλωνόταν μονάχα ἐνάντια στὰ ἔργα τοῦ δασκάλου· ἄρπαζαν κάθε πρόφαση γιὰ νὰ χτυπήσουν τὸ Λίστ καὶ σὰ μαέστρο ἡ διοργανωτὴ συναυλιῶν. "Ἐτοι ὁ ἀριθμὸς τῶν ἔχθρων του μεγάλωνε ἀπὸ μέρα σὲ μέρα. Στὰ 1858, ὁ Λίστ εἶχε βάλει στὸ πρόγραμμα τοῦ θεάτρου τῆς Βάιμαρ τὸν **Κευρέα τῆς Βαγδάτης**, τοῦ Πέτερ Κορνέλιους, δπερα ποὺ εἶχε γίνει τότε πολὺ δημοφιλῆς στὴ Γερμανία. Ἡ πρώτη παράστασή της, ποὺ δόθηκε στὶς 15 Δεκεμβρίου 1858 ὑπὸ τὴ διεύθυνση τοῦ Λίστ, σφυρίχτηκε ἀγρια ἀπὸ τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ κοινοῦ. "Αγαναχτησμένος τότε ὁ Λίστ ἔδωσε τὴν παραίτησή του· κι' ἔτοι τέλειωσε ἀπότομα ἡ ὥραιότερη καλλιτεχνικὴ περίοδος πού γνώρισε ποτὲ ἡ Βάιμαρ.

"Ο Λίστ ἔμεινε στὴν πόλη αὐτὴ ὃς τὸ 1861. Φεύγοντας ἀπὸ τὴ Βάιμαρ πήγε στὴ Ρώμη, μὲ τὴν πρόθεση νὰ παντρευτεῖ τὴν πριγκήπισσα ντὲ Σάιν—Βίτγκενσταϊν, ποὺ ἦταν φίλη του

ἀπό πολὺν καιρό.

Κατά τή βαίμαρινή περίοδο, ή θρησκευτικότητα τοῦ Λίστ εἶχε ἀναπτυχθεῖ πολὺ, κι' ὁ συνθέτης, ἀφοσιωνόταν δλο καὶ περισσότερο στή σύνθεση ἔργων ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς. Ἡ ὕδια εἰλικρινῆς πίστη ποὺ χαραχτηρίζουν τό Pater καὶ τό Ανε Maria του (1886) τοῦ ἐνέπνευσε καὶ τή σύνθεση τῆς **Λειτουργίας ντὲ Γκράν** (1855), τῶν **Ψαλμῶν** καὶ τῶν **Μακαρισμῶν**, ποὺ τοὺς ἔγραψε στά 1861 καὶ ποὺ ἀποτελοῦν μέρος τοῦ δρατορίου του Christus· κι' αὐτή ἡ πίστη του ἐκδηλώθηκε ἐξ ἵσου θερμή καὶ στή Ρώμη, μὲ τή δημιουργία κι' ἄλλων ἀριστουργημάτων.

"Ως τό 1870, ὁ Λίστ συνθέτει μὲ μεγάλο ζῆλο καὶ δημιουργεῖ τά δρατόρια τό **Συναξάρι τῆς Ἀγίας Ἐλισσάβετ**, τό **Χριστὸ**, λειτουργίες καὶ διάφορα ἄλλα ἔργα ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, κομμάτια γιά ὅργανο, ποὺ ἀνάμεσά τους ζεχωρίζουν οἱ ύπεροχες **Παραλλαγὴς** σ' ἔνα θέμα τοῦ Μπάχ, οἱ δυὸ θρησκευτικοὶ θρύλοι γιά πιάνο: ὁ "Ἀγιος Φραγκίσκος τῆς Πάσολα ποὺ περπατάει πάνω στὰ κύματα καὶ ὁ "Ἀγιος Φραγκίσκος τῆς Ἀσίζης κηρύζει στὰ πουλιά, καὶ πολλές ἄλλες συνθέσεις λιγότερο ἀξιόλογες.

Σά 1867, ὁ Λίστ ξαναγύρισε στή Γερμανία. "Υστερα ταξιδεψε ξανά στή Γαλλία, στήν Ἀγγλία καὶ στήν Αύστρια, μορφώνοντας δπως ἄλλοτε μαθητές κι' ἐρχόμενος σ' ἐπαφή μὲ τοὺς νέους καλλιτέχνες, ποὺ αὐτός μόνος ἥξερε ν' ἀναγνωρίζει τήν ἀξία τους καὶ ποὺ οἱ περισσότεροι τοις σ' αὐτὸν διφείλουν τήν πεποιθηση ποὺ ἀπόχτησαν στὸν ἑαυτό τους. Εἶχε ἐπίσης τήν εύχαριστηση νὰ ίδει νὰ ἐλαττώνεται ἡ ἔχθρότητα ποὺ ἔδειχναν ὡς τότε οἱ διάφοροι μουσικοὶ καὶ μουσικοκριτικοὶ γιά τὰ ἔργα του. Στά 1877, δέχτηκε νὰ παρουσιαστεῖ γιά μιὰ ἀκόμη καὶ τελευταῖα φορά, στὸ κοινό σὰν πιανίστας· αὐτὸ ἔγινε σ' ἔνα φεστιβάλ στὸ Ἀνόβερο.

Στά τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς του ἡ ὑγεία του κλονίστηκε· ἡ δραστηριότητά του ὅμως δὲ μειώθηκε. Συνήθως ἔμενε γιά κάμποσον καιρὸ κάθε χρόνο στή Ρώμη κι' ὑστερα πήγαινε

γιατί ένα χρονικό διάστημα στή Βάιμαρ και στή Βουδαπέστη, όπου είχε ίδρυθεί μια 'Ακαδημία μουσικής και τὸν είχα ἐκλεξει πρόεδρό της. Σ' αὐτή τὴν 'Ακαδημία ὁ Λίστ διηύθυνε μιὰ τάξη πιάνου.

Κι' δώμως παρ' ὅλες αὐτές τις ἀσχολίες του, τὶς τόσο κουραστικές γιὰ τὴν ἡλικία του, βρῆκε τὸν καιρὸν νὰ δημιουργήσει ἀκόμη ἔνα σημαντικό ἀριθμὸν συνθέσεων, ποὺ ἀνάμεσά τους ξεχωρίζουν τὸ δρατόριο *Στανίσλας*, ποὺ ἔμεινε ἀτέλειωτο, ἡ συλλογὴ κομματιῶν γιὰ πιάνο μὲ τίτλο *Χριστουγενιάτικο δέντρο*, χορωδίες, μιὰ *Λειτουργία* γιὰ ὄργανο, ἔνα ὀξιολογότατο συμφωνικό ποίημα μὲ τίτλο *Ἀπὸ τὴν κούνια στὸν τάφο*, τὰ *Mephisto Walzer*, ὄρκειές μεταγραφές και μετοβολές ποὺ ἐπέφερε σὲ διάφορα παλιὰ ἔργα του, και νὰ κάμει μερικές ἑπα. εκδόσεις ἔργων του.

Στὰ 1886 γιὰ νὰ γιορτάσουν τὰ ἑβδομηνταπέντε χρόνια τοῦ δασκάλου, διοργάνωσαν σ' ὅλα σχεδὸν τὰ καλλιτεχνικά κέντρα τῆς Εύρωπης, κοντσέρτα και φεστιβάλ και παρακαλοῦσαν ἀπὸ παντοῦ τὸ Λίστ νὰ πιγαίνει σ' αὐτές τὶς γιορτές.

"Ετσι ὁ Λίστ ἔφυγε ἀπὸ τὴ Ρώμη τὸ Γενάρη. Στὶς 25 Μαρτίου τοῦ 1886, παραβρέθηκε στὴν ἐκτέλεση τῆς *Λειτουργίας ντὲ Γκράν*, στὸ Παρίσι. Στὶς 5 και 7 Ἀπριλίου, ἀκούσε τὸ *Συναξάρι τῆς Ἀγίας Ἐλισσάβετ*, στὸ Λονδίνο, ὅπου τοῦ ἔγινε πραγματικά ἀποθεωτικὴ ύποδοχή. "Ἐνα μῆνα ἀργότερα, τὸ Ἰδιο δρατόριο ἐκτελέστηκε στὸ Παρίσι. 'Ο Λίστ, ποὺ εἶχε πάει ἐκεῖ γιὰ νὰ παρακολουθήσει αὐτὴ τὴν ἐκτέλεση ἀρρώστησε τότε ἀπὸ κρυολόγημα. "Οταν ἔγινε καλὰ πήγε σ' ἔνα φεστιβάλ στὸ Σόντερχάουζεν, κι' ςτερεα ἦρθε στὸ Μπάϋρούτ, στὶς 21 Ίουλίου. "Ἐκεῖ, πρὶν πεθάνει, δοκίμασε τὴν ὑπέρτατη εὐχαρίστησην ν' ἀκούσει δυὸ ἀριστουργήματα τοῦ Βάγκνερ, ποὺ σ' αὐτὸν πρωτοπίστεψε και ποὺ τόσο πιστά τὸν ἔξυπηρέτησε: τὸν *Πάρσιφαλ* και τὸν *Τριστάνο*.

"Υστερα ἀπὸ λίγον καιρὸν ἥλθε τὸ τέλος του: τὴ νύχτα τῆς 31ης Ίουλίου πρὸς τὴν 1η Αύγουστου ἔσβυσε ἔνας ἀπὸ τοὺς πιὸ εὐγενικοὺς καλλιτέχνες ποὺ ἔζησαν ποτὲ, ἐκεῖνος ποὺ ἔδω-

σε, σ' δλη του τὴ ζωὴ, τὸ πιὸ γιγάντιο καὶ τὸ πιὸ ὑπέροχο παράδειγμα ἀνιδιοτέλειας, ἡθικότητας, δραστηριότητας γενναιοδωρίας κι' ἐνθουσιασμοῦ, ἐκεῖνος ποὺ ἡ δημιουργική του μεγαλοφυΐα ἦταν γραφτὸ νὰ μείνει ἀγνοημένη γιὰ πολὺν καιρό.

‘Ο Φράντις Λίστ θάφτηκε στὸ κοιμητήριο τοῦ Μπάρδούτ.

Ο ΛΙΣΤ ΣΑΝ ΠΙΑΝΙΣΤΑΣ

Διαβάζοντας τὴν ἀφήγηση τῆς ζωῆς τοῦ Λίστ, μπορέσαμε νὰ διαπιστώσουμε τὸν τεράστιο ρόλο ποὺ ἔπαιξε ὁ μεγάλος αὐτὸς δάσκαλος σὰν πιανίστας. Εἶναι ὅμως δύσκολο ν' ἀναπαραστήσουμε πιὸ ἄμεσα αὐτὴν τὴ θαυμάσια τέχνη τῆς ἑρμηνείας ποὺ χάνεται μαζὶ μὲ τὸν καλλιτέχνη καὶ ποὺ μόνο δυὸ τεκμήριά της ἔρχονται σήμερα νὰ καταδείξουν δλο της τὸ μεγαλεῖο: τὸ πρῶτο εἶναι αὐτὸ ποὺ παρουσιάζουν τὰ ἵδια τὰ ἔργα τοῦ Λίστ, δπου βλέπουμε ὅλες τὶς καινοτομίες αὐτοῦ τοῦ δασκάλου· τὸ δεύτερο μᾶς τὸ προσφέρει ἡ δμοφωνία τῶν σχετικῶν μὲ τὸ Λίστ ἀφηγήσεων ποὺ διαβάζουμε στὰ βιβλία καὶ στὶς ἐφημερίδες τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. ‘Απ' αὐτές, μονάχα ἀπὸ τὶς μαρτυρίες τῶν συγχρόνων τοῦ Λίστ, ποὺ ἴσως νὰ μὴν παρουσιάζουν ἀπόλυτη ἀκρίβεια, ξέρουμε σήμερα πῶς ὁ μεγάλος αὐτὸς δάσκαλος στάθηκε ἔνας ἀπαράμιλλος αὐτοσχεδιαστής. Εύτυχῶς δημως μποροῦμε ἀκόμη νὰ διαπιστώσουμε ἀπόλυτα, ἀπὸ τὶς τεχνικές δυσκολίες τῶν ἔργων του γιὰ πιάνο, πῶς ἦταν κι ἔνας μοναδικὸς βιρτουόζος.

Αὐτὸς, ποὺ σὲ ἡλικία δώδεκα ἐτῶν μποροῦσε νὰ ἔκτελεῖ ἀπὸ μνήμης, κι' ἀκόμη τρανσπορτάροντάς τη, ὅποιασδήποτε φούγκα τοῦ Μπάχ, αὐτὸς ποὺ, μόλις λίγο ἀργότερα, στάθηκε ὁ πρῶτος ποὺ παρουσίασε παντοῦ τὶς τελευταῖς μεγάλες σονάτες τοῦ Μπετόβεν, αὐτὸς ποὺ μποροῦσε, μὲ πρώτη ἀνάγνωση, νὰ κατανικήσει ἄνετα τὶς μεγαλύτερες τεχνικές δυσκολίες τῆς φιλολογίας τοῦ πιάνου, ἦταν ἐντελῶς φυσικὸ νὰ ἔχει καὶ τὴν ἱκανότητα νὰ ἐπιφέρει μιὰ πραγματικὴ ἐπανάσταση στὴν τέχνη τῆς ἔκτελεσης καὶ νὰ κάμει τὴν τέχνη αὐτὴ ἀποτελεσμα-

τική καὶ σταθερή, μὲ τὸν ὑπέροχο τρόπο μὲ τὸν δποῖο ἔρμήνευε καὶ διδασκε νὰ ἐρμηνεύουν τὰ πιὸ δύσκολα ἔργα ποὺ δ ἵδιος τὰ παρουσίαζε σὰν παράδειγμα.

Μά, γιὰ νὰ νιώσουμε ἀπόλυτα τὴν ἀξία τοῦ Λίστ σὰν βιρτουόζου, πρέπει νὰ ὑπολογίσουμε τὸ γεγονός πῶς στὴν ἐποχή του ἡ δεξιοτεχνία ἥταν σπανιότατο φαινόμενο καὶ δὲν εἶχε τὴ διάδοση ποὺ πήρε ἀργότερα. Καὶ σ' αὐτὴ τῇ διάδοση συνετέλεσε κυρίως δ Λίστ, μὲ τὸ παράδειγμα καὶ τῇ διδασκαλίᾳ του, κάνοντας τὴ δεξιοτεχνία τοῦ δργάνου αὐτοῦ προσιτὴ στὸν κόσμο τῶν πιανιστῶν.

"Ἐπειτα τὸ πιὸ δύσκολο ἥταν, ὅχι ἡ τελειοποίηση τῆς δεξιοτεχνίας, ἀλλὰ ἡ δημιουργία ἐνὸς καινούριου στὺλ γραψίματος γιὰ πιάνο, ποὺ κατέστησε ὠφέλιμη αὐτὴν τῇ δεξιοτεχνίᾳ. Γιατὶ κι' ἡ μεγαλύτερη ἀκόμη τελειότητα τεχνικῆς δὲν ἀρκεῖ νὰ κάμει δυνατὴ μιὰ τέτοια δημιουργία καλλιτεχνῶν μέσων ἔρμηνειας: φθάνει ἄλλωστε νὰ ἔξετάσουμε τὰ ἔργα ἐνὸς Κζέρνυ ἢ ἐνὸς Τάλμπεργκ, κι' ἀργότερα ἐνὸς Ρούμπινστάϊν γιὰ νὰ πεισθοῦμε.

Οἱ καινοτομίες ποὺ ἔφερε δ Λίστ στὴν τεχνικὴ τοῦ πιάνου δὲν εἶναι μονάχα μιὰ συνέπεια τοῦ ἔξαιρετικοῦ ταλέντου του σὰν ἔκτελεστή: εἶναι κυρίως ἡ πρώτη ἑκδήλωση τῆς δημιουργικῆς του μεγαλοφυΐας. 'Αξίζει λοιπὸν νὰ ἔξετάσουμε λεπτομερέστερα τὸ πῶς δ Λίστ παρακινήθηκε νὰ ἐπιφέρει δλες αὐτὲς τὶς καινοτομίες στὰ ἐκφραστικὰ μέσα τῆς πιανιστικῆς ἔρμηνειας.

Στὴ βιογραφία του εἴδαμε πῶς, ἀκούοντας τὸν Παγκανίνι, ἔνιωσε, γιὰ πρώτη φορά, τὴν ἀνάγκη νὰ μεταφέρει στὴν περιοχὴ τοῦ πιάνου δλὸ αὐτὸ τὸν καινούριο πλοῦτο ποὺ εἶχε χαρίσει στὴν τέχνη του διάσημος βιολονίστας. "Ετσι δ Λίστ βάσισε τὴν ἔργασία του πάνω σ' αὐτὴ τὴν ἰδέα, κι' οἱ καρποὶ τῶν ἀναζητήσεών του ἥταν, κατὰ σειρὰ, ἡ Φαντασία πάνω στὴν Καμπανέλα τοῦ Παγκανίνι (1834) καὶ οἱ 24 Σπουδὲς, γραμμένες κατὰ τὸ ὑπόδειγμα τῶν Καπρίτσιων ἐπίσης τοῦ Παγκανίνι.