

M. - D. CALVOCORESSI

ΦΡΑΝΤΣ ΛΙΣΤ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
ΣΠΥΡΟΥ ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗ



"ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ..
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΦΡΑΝΤΣ ΛΙΣΤ

‘Ο Φράντς Λίστ γεννήθηκε στὸ Ραΐντιγκ, κοντά στὸ “Εντενμπουργκ, στὶς 22 Ὁκτωβρίου τοῦ 1811, χρονιὰ τοῦ κομήτη. ‘Ο πατέρας του “Ανταμ Λίστ, ἥταν Οὐγγυρος κι ἡ μητέρα του “Αννα, Αὐστριακή. ‘Ο ”Ανταμ Λίστ ἥταν γραμματικὸς τοῦ πρίγκηπα Νικόλαου Ἐστερχάζου. ‘Ο πρίγκηπας αὐτός, κακῶς ξέρουμε, ἥταν ἔνας φωτισμένος προστότης τῆς μουσικῆς τέχνης κι’ εἶχε κοντά του γι’ ἀρχιμουσικὸ τὸν Ἰωσήφ Χάδυντν. ”Ετοι δ “Ανταμ Λίστ, ποὺ ἥταν προικισμένος ἀπὸ τὴ φύση μὲ μεγάλη κλίση στὴ μουσική, βρῆκε, στὸ περιβάλλον δπου ζοῦσε, πολλὲς εὔκαιριες γιὰ νὰ ίκανοποιεῖ αὐτὴν τοὺν τὴν κλίση. ”Εμαθε νὰ παίζει βιολοντσέλο, πιάνο, φλάουτο καὶ συχνὰ λάβαινε μέρος στὶς συναυλίες ποὺ δινόταν στὸ παλάτι τοῦ πρίγκηπα. Μὰ οἱ ἀπαιτήσεις τῆς ζωῆς τὸν ἐμπόδισαν ν’ ἀφοσιωθεῖ δλοκληρωτικὰ στὴν τέχνη, γιὰ τὴν ὅποια ἔνιωθε πραγματικὸ πάθος. “Ολη του λοιπὸν τὴν ἀγάπη κι” δλη του τὴ φιλοδοξία γιὰ τὴ μουσικὴ τὶς μεταβίβασε στὸ γιό του, ποὺ ἔτσι, μόλις γεννήθηκε, βρέθηκε προορισμένος νὰ σταδιοδρομήσει σὰ μουσικός.

Τὰ πρῶτα παιδικὰ χρόνια τοῦ Φράντς πέρασσαν ἀνάμεσα σὲ εἰρηνικὰ καὶ ποιητικὰ τοπεῖα καὶ σὲ μιὰ ἔξαιρετικὰ καλλιτεχνικὴ ἀτμόσφαιρα. “Οταν ἔγινε ἔξη χρονῶν, τὸ παιδί πήρε ἀπὸ τὸν πατέρα του τὰ πρῶτα μαθήματα πιάνου κι’ ἀμέσως ἔνιωσε δυνατὸ πάθος γι’ αὐτὴ τὴν ἀχάριστη δουλειά. ”Εμαθε δλοιμόναχο νὰ γεμίζει μὲ νότες δλόκληρες σελίδες χαρτιοῦ τῆς μουσικῆς, πρὶν ἀκόμη μάθει νὰ γράφει τὰ γράμματα τοῦ ἀλφα-βῆτου.

Γιὰ δ,τι ἀφοροῦσε τὴ μουσική, ἔδειξε μιὰ ὑπερβολικὴ εύ-αισθησία, ποὺ ἀνησυχοῦσε τὸν πατέρα του μὰ ποὺ ἥταν ἀδύ-

νάτο νά μετριαστεῖ. "Εμαθε σὲ ἀφανίσσαι αύντομο διάστημα νὰ διαβάζει μουσική καὶ ν' αὐ' οοχεδιάζει καὶ ύπόταξε δλες τίς δυσκολίες τῆς τεχνικῆς τόσο πολύ, ώστε σ' ἡλικία ἐννέα ἑτῶν, κατάφερε νὰ παρουσιαστεῖ στὸ κοινό. Τὸ κοντσέρτο, ποὺ μ' αὐτὸ δ νεαρός Λιστ ἔγκαινίσαε τὴν καρριέρα του σὰν βιρτουόζος, ἔγινε στο "Ἐντενμπουργκ, καί, λεπιομέρεια ἀξιοσημείωτη, οἱ εἰσπράξεις αύτοῦ τοῦ κονισέρτου δόθηκαν σ' ἔνα νέο μουσικό, φτωχὸ καὶ τυφλό. "Ετσι δ Λιστ ἀρχιε τῇ σταδιοδρομίᾳ του μὲ μιὰ ἀπὸ τίς τόσες δγοθεργίες ποὺ γεμίζουν τὴ ζωὴ του. "Εκείνη τὴν ἡμέρα δ Λιστ ἔπαιξε τὸ κοντσέρτο σὲ μὴ ὕφεση τοῦ Ρίης κι' ὕστερα ἐπιδόθηκε σ' ἔναν αύτοσχεδιασμό, ποὺ προκάλεσε τὴν ἔκπληξη καὶ τὸν ἐνθουσιασμὸ τοῦ ἀκροατηρίου.

"Ὕστερα ἀπὸ λίγον καιρὸ χειροκροτήθηκε στὸ "Αἰζενσταντ, μετὰ στὸ Πρεσβοῦργο καὶ παντοῦ κατέπληξε τὸ κοινὸ δχι μονάχα μὲ τὴν ἀπεριόριστη τεχνικὴ του, ἀλλά καὶ μὲ τὴν πρωτοτυπία τοῦ παιξίματός του καὶ μὲ τὴ βαθύτατη καλλιτεχνική του πίστη, ποὺ διαπιστωνόταν σ' αὐτὸ του τὸ παιξίμο. Θεωρούσαν τόσο ξεχωριστά ἐνδιαφέροντα αὐτὸν τὸ νεαρό καλλιτέχνη, ώστε μερικοὶ ἀρχοντες ἐνώθηκαν γιὰ νὰ τοῦ ἔξασφαλίσουν, γιὰ ἔνη χρόνια, μιὰ ἑτήσια ύποτροφία ποὺ τοῦ ἐπέτρεψε νὰ τελειώσει τίς μουσικές του σπουδές.

"Ο "Ανταμ Λιστ σκέφτηκε ἀρχικὰ νὰ προτιμήσει γιὰ δάσκαλο τοῦ γιοῦ του τὸν Χοῦμελ. Αύτὸς δμως ζήτησε γιὰ τὰ μαθήματά του μιὰ τόσο ύπερβολικὴ τιμὴ, ώστε δ πατέρας Λιστ ἀναγκάστηκε νὰ ἀναθέσει στὸν Κόρλ Κζέρνυ καὶ στὸν Ἰταλὸ συνθέτη "Αντώνιο Σαλιέρι τὴν τιμὴ νὰ διδάξουν στὸν νεαρό Φράντς τὸ πιάνο καὶ τὴ θεωρία τῆς μουσικῆς.

Γιὰ νὰ σπουδάσει μ' αὐτοὺς τοὺς δασκάλους δ Λιστ ἔμεινε κοντά δυὸ χρόνια στὴ Βιένη.

"Ο Κζέρνυ, μαθητής τοῦ Μπετόβεν κι' ἔνας ἀπὸ τοὺς σπάνιους πιανίστες, πού, ἔκείνη τὴν ἐποχὴ, ἔπαιξαν τίς μεγάλες συνθέσεις τοῦ δασκάλου, ἥταν σίγουρα ἀξιος ν' ἀλάβει τὴ διαπαιδαγώγηση ἐνὸς τέτοιου ταλέντου. Στὴν ἀρχὴ δίστασε πολὺ

πρὶν δεχτεῖ τὸν καινούριο του μαθητή, μόλις ὅμως, ἀκουσε τὸ Φράντς νὰ παιζει, συγκατατέθηκε νὰ τοῦ δώσει μοθήματα μὲ πολὺ συγκαταβατικά δίδακτρα· κι' ὑστερα ἀπὸ λίγον καιρὸ ἐνδιαφέρθηκε τόσο πολὺ γι' αὐτὸ τὸ παιδί, ὥστε δὲ θέλησε νὰ δεχτεῖ, ἀπ' αὐτὸ καμιά ἀμοιβή. "Υπέβαλε λοιπόν τὸ Φράντς σὲ μιὰ μεθαδικὴ καὶ σχολαστικὴ πειθαρχίσ, πολὺ ιυραννική γιὰ τὸ ἀνυπόταχτο πνεῦμα του, μὰ ἔξαιρετικά ὠφέλιμη γιὰ τὴν τέλεια τεχνική του κατάρτιση.

Σύγκαιρα δὲ Σαλιέρι ἔδινε στὸ νεαρὸ Φράντς μιὰ ἔξισου αύστηρὴ διδασκαλία τῆς μουσικῆς θεωρίας· τοῦ μάθαινε νὰ διαβάζει παρτιτούρες, ν' ἀναλύει μουσικὰ ἔργα καὶ νὰ γράφει χωρίς λάθη. "Ετοι δὲ Λιστ ἀπόχτησε πολὺ σύντομα μιὰ ἐντελῶς ξεχωριστὴ ἴκανότητα στὴν ἀνάγνωση παρτιτούρας δρχήστρας καὶ σὲ λίγο ἔμαθε νὰ παιζει ἐκ πρώτης ὅψεως στὸ πιάνο διαβάζοντας ἀπὸ τέτοιες παρτιτούρες. Γνώρισε ἐπίσης, χάρη στὸ Σαλιέρι, τὰ μεγάλα ἔργα δρχήστρας τοῦ Μπετόβεν, ποὺ τοῦ ἔκασμαν βαθειὰ ἐντύπωση.

Κατά τὴ διάρκεια τοῦ χειμῶνα 1822—1823, ὁ Φράντς ἔπαιξε πολλὲς φορὲς μπροστὰ σιὸ Βιενέζικο μουσικό κοινὸ κι' εἶχε τὴν ἕδια θριαμβευτικὴ ἐπιτυχία ποὺ γνώρισε στὶς πόλεις ὅπου εἶχε πρωτοπαίξει. Ἐκείνη τὴν ἐποχὴ δέχτηκε τὴν πιὸ μεγάλη καθιέρωση ποὺ μποροῦσε νὰ ὀνειρευτεῖ ἔνας καλλιτέχνης: ὁ Μπετόβεν, ὑστερα ἀπὸ ἐπίμονες παρακλήσεις, δέχτηκε, ὅχι χωρὶς δυσκολία, νὰ πάει ν' ἀκούσει τὸ νεαρὸ δεξιοτέχνη. "Οταν λοιπόν τὸν ἀκουσε, ἐνθουσιάστικε τόσο πολύ, ὥστε μόλις δὲ Λιστ σηκώθηκε ἀπὸ τὸ πιάνο, ὁ μεγάλος δάσκαλος πήρε τὸ νεαρὸ καλλιτέχνη στὴν ἀγκαλιά του καὶ τὸν φίλησε.

Μετὰ τὴ Βιέννη, τὸ Παρίσι τράβηξε τὸν "Ανταμ Λιστ καὶ τὸ γιό του ποὺ ἔλπιζε πῶς θὰ γινόταν δεχτός στὸ Κονσερβατούρο σὰ μαθητής. Μά, παρ' ὅλο ποὺ ἡ φήμη τοῦ νεαροῦ πιανίστα εἶχε φτάσει πρὶν ὅπ' αὐτὸν στὴ Γαλλικὴ πρωτεύουσα— καὶ ποὺ ἡ φήμη αὐτὴ εἶχε μεγαλώσει ἀκόμη πιὸ πολὺ χάρη στὶς ἐπιτυχίες τὸν στὰ κοντσέρτα ποὺ ἔδωσε, κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ταξιδιοῦ του, στὸ Στρασβούργο καὶ στὸ Μόναχο-προ-

σέκρουσε σ' έναν ἀλύγιστο κανονισμό: «Κανένας ξένος δὲ γίνεται δεχτὸς στὸ Κονσερβατουόρ» δήλωσε σοβαρά-σοβαρά δὲ Ιταλός Κερδούμπινι, ποὺ ἦταν τότε διευθυντής αὐτοῦ τοῦ μουσικοῦ ίδρυματος.

Ἡ ἀπογοήτευση αὐτὴ στάθηκε πολὺ σκληρὴ γιὰ τὸ νεαρὸν καλλιτέχνην. Πάντως, δὲ Λίστ ἐμεινε λίγον καιρὸν στὸ Παρίσι, ἀπὸ τὸ Δεκέμβρη τοῦ 1823 ως τὸ Μάη τοῦ 1824. Ἐκεῖ πῆρε μαθήματα ἀπὸ τὸν Πάερ κι ἔπαιξε στὰ πιὸ ἀριστοκρατικὰ σαλόνια, ὅπως στὸ σαλόνι τῆς δούκισσας νιὲ Μπερύ καὶ τοῦ δούκα τῆς Ὀρλεάνης. «Ο μικρὸς Λίτσ», ὅπως τὸν δινόμαζαν, ἔγινε γρήγορα διάσημος, ὅχι μονάχα σιὰ κοσμικὰ σαλόνια ἀλλὰ κι ἀνάμεσα στοὺς καλλιτέχνες. Ὅταν ἔπαιξε γιὰ πρώτη φορά μπροστὰ στὸ παρισινὸ κοίνο (τὸ Μάρτη τοῦ 1924 στὸ Ἰταλικὸ Θέατρο), δὲ ἐνθουσιασμὸς τοῦ ἀκροατηρίου δέν εἶχε δρια. «Ο νεαρὸς Λίστ, ἔγραφε δὲ ἀνταποκριτής μιᾶς μουσικῆς ἐφημερίδας τῆς Βιένης, δέν εἶναι καθόλου ἀπὸ ἑκεῖνα τὰ παιδιά θαύματα ποὺ τὰ γυμνάζουν δίνοντάς τους ζαχαρωτὰ ἡ βάζοντάς τα νηστεία. Εἶναι πραγματικός καλλιτέχνης· καὶ τὶ καλλιτέχνης!... Ρίχνεται αὐθόρμητα στὸ κλαβίε καὶ φαίνεται πῶς τὸν ἔκπλήττουν τὰ χειροκροτήματα. Εἶναι ἀκατανόητο τὸ πῶς μὲ τὰ δέκα δαχτυλάκια του μπορεῖ νὰ ἑκτελεῖ τὰ πιὸ πολύπλοκα δεξιοτεχνικὰ μέρη καὶ νὰ χτυπάει τὰ πιὸ πλούσια ἀκόρντα. Ο αὐτοσχεδιασμὸς εἶναι γι' αὐτὸν παιχνιδάκι.» Ο Λίστ γνώρισε ἑκείνη τὴ βραδυά μιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ λαμπρές ἐπιτυχίες τῆς σταδιοδρομίας του: ἔπαιξε ένα σόλο μὲ τέτοιον τρόπο, ποὺ οἱ μουσικοὶ τῆς δρχήστρας ἀφοσιωμένοι στὸ νὰ παρακολουθοῦν τὸ καταπληκτικὸ παίξιμό του, ξέχασαν νὰ κάμουν ἐγκαίρως τὴν δρχήστρικὴ ἐπανάληψη!

Μὰ αὐτὲς οἱ ἐπιτυχίες του σὰ δεξιοτέχνη δὲν τοῦ ἀρκούσαν: εἶχε τὴ φιλοδοξία νὰ διαπρέψει καὶ σὰν βιρτουόζος. Μὲ τὸν πλούτο τῆς ἰδιοφυΐας του, μὲ τοὺς αὐτοσχεδιασμούς του, μὲ μερικὰ δοκίμια ποὺ εἶχε γράψει στὴ Βιένη καὶ ποὺ γι' αὐτὰ δὲ Σαλιέρι ἐξεδήλωσε τὴν ἀπόλυτη ἱκανοποίησή του, εἶχε ἥδη φανερώσει ένα τόσο πρώιμο ταλέντο γιὰ τὴ σύνθεση, ὥστε δὲν

ξαφνιάστηκαν πολύ δυσπέπεια στις έφημερίδες τὸ νέο πῶς «ὅ νεαρός Οὐγκρος Φράντς Λίστ λογαριάζει νὰ συνθέσει μιὰ ὅπερα. Πολλοὶ δραματικοὶ ποιητὲς φιλοδοξοῦν ἀπὸ τώρα νὰ συμμεριστοῦν τὸ θρίαμβο ποὺ περιμένει τὸ νεαρό συνθέτη.» Ὁ Λίστ διάλεξε ἔνα μονόπραχτο λιμπρέτο ποὺ τὸ ἔγραψε ὁ Τεωλὸν κι εἶχε τίτλο **Ντὸν Σάνς ἡ τὸ παλάτι τοῦ Ἐρωτα.**

Στὸ μεταξὺ φεύγει γιὰ τὸ Λονδίνο, ὅπου παίζει, θριαμβεύει καὶ γράφει τὴ μουσικὴ τοῦ ἔργου του. Μετά, ξαναγυρίζει στὸ Παρίσιο ἀπὸ κεῖ ταξιδεύει στὴ μεσημβρινὴ Γαλλία κι ἐπιστρέφει στὴν Ἀγγλία στὰ 1825. Θὰ τὸν ξαναθροῦμε στὸ Παρίσιο τὸ φθινόπωρο τῆς ἔδιας χρονιᾶς γιομάτο καινούριες ἐπιτυχίες. Στὶς 17 τοῦ Ὁχτώβρη ὁ **Ντὸν Σάνς** παίχτηκε στὴν "Οπερα' ὁ τενόρος Νουρί τραγούδησε τὸν κύριο ρόλο. Τὸ ἔργο ἀρέσε καὶ παίχτηκε τρεῖς φορές. Παρ' ὅλες τῆς ἀναπόφευκτες ἀδυναμίες τῆς, ἡ ὅπερα αὐτὴ παραμένει ἔνα τρανὸ δείγμα τῆς καταπληκτικῆς πρωτότητας τοῦ παιδιοῦ ποὺ τὴν ἔγραψε.

Διασώθηκαν ἐπίσης κι ἄλλες συνθέσεις τοῦ Λίστ, ποὺ χρονολογοῦνται ἀπὸ τὴν ἔδια ἐποχὴ: ἔνα Impromptu γιὰ πιάνο (1834), ἔνα Allegro di bravura (1825) καὶ μερικὲς Etudes σὲ δώδεκα ἀσκήσεις. "Ολα αὐτὰ τὰ ἔργα δείχνουν ἀπὸ τώρα μιὰ βαθειὰ γνώση τῆς τεχνικῆς καὶ τοῦ στύλου τοῦ πιάνου.

Οἱ δυὸς ἐπόμενες χρονιὲς ἦταν γεμάτες γεγονότα: ὁ Λίστ ταξιδεψε στὴ Γαλλία, ξαναπήγε στὸ Παρίσιο, ὅπου ὁ Ράιχα τοῦ ἔδωσε μαθήματα κοντραπούντου, κι ἀπὸ κεῖ πήγε στὴν Ἐλβετία καὶ μετὰ ξανά στὴν Ἀγγλία, τρέχοντας ἀπὸ θρίαμβο σὲ θρίαμβο καὶ τελειοποιούμενος ἀδιάκοπα. Μὰ ἡ ύγεια τοῦ πατέρα του ὅλο καὶ χειροτέρευε, ἔτοι μιὰ θλίψη ἀνακατευόταν σιγά - σιγά μὲ τὴ χαρούμενη ξεγνοιασιά τοῦ νεοροῦ Φράντς. Ἀπὸ τοίς μᾶλιστα ἀρχισαν νὰ ἐδραιάνουνται μέσα του οἱ μυστικιστικές ἰδέες ποὺ εἶχε ἀπ' διαν ἦταν μικρὸ παιδάκι καὶ ποὺ δὲ θὰ τὸν παρατούσαν ποτὲ πιά.

Μετὰ τὸ θάνατο τοῦ πατέρα του (τὸν Αὔγουστο τοῦ 1827 στὸ Μπουλόνι - οὐρ - Μέρ), ξαναγύρισε στὸ Παρίσιο, ὅπου ἔμεινε κάμποσο καιρό, μᾶλλον ἀποτραβηγμένος ἀπὸ τὸν κόσμο

καὶ δίνοντιας μαθήματα γιὰ νὰ κερδίζει τὴ ζωὴ του. "Ενας ἄτυχος ἔρωτάς του ἔγινε ἀφορμὴ ν' ἀρρωστήσει βαρειά. Σὰ βιρτουόζος ἔκαμε λίγες ἐμφανίσεις, ἔπαιξε δύμας πολλές φορὲς ἔργα Μπετόβεν, ποὺ ἦταν ἐλάχιστα γνωστά ἐκείνη τὴν ἐποχὴ στὸ Παρισινὸ κοινό. ἔδωσε μάλιστα στὸ Κονσερβατουάρ, τὸ Νοέμβρη τοῦ 1828, σὲ πρώτη ἀκρόσοη, γιὰ τὸ Παρίσι, τὸ κοντσέρτο γιὰ πιάνο σὲ μὲν ὕφεση.

Κάποτε κυκλοφόρησε ἡ φήμη πῶς πέθανε κι ἔτσι ἔνιωσε τὴν εὐχαρίστηση νὰ διαβάσει σὲ μερικὰ φύλλα, τὸν ἐπικήδειό του.

'Εκείνη τὴν περίοδο δὲν ἀκούεται σχεδόν καθόλου· τὸν ἀπορροφόῦν οἱ μελέτες του, ζεῖ ἀπομονωμένος καὶ, ὅπως πολλοὶ σύγχρονοι του, τὸν ἔχει κυριέψει ἡ ἀρρώστια τοῦ ρομαντισμοῦ. Οἱ ταραχὲς τοῦ "Ιουλίου ἔρχονται πάνω στὴν ὥρα γιὰ νὰ ταράξουν τὴ νάρκη τοῦ νεαροῦ Λίστ, πού, γεμάτος ἐνθουσιασμὸς γιὰ τὸ καινούριο ρεῦμα ποὺ μούγκριζε γύρωθε του, ρίχνει στὸ πεντάγραμμο τὸ σχέδιο μιᾶς Ἐπαναστατικῆς Συμφωνίας. «Τὸ κανόνι τὸν γιάτρεψε», συνήθιζε νὰ λέει, μιλώντας γιὰ τὸ γιό της, ἡ Κυρία Λίστ.

"Υστερα ἀπ' αὐτὴν τὴ σύντομη ἀναταραχὴ, ὁ Λίστ ἔζησε ἀνάμεσα στοὺς πιὸ διαλεχτούς καλλιτεχνικοὺς κύκλους τοῦ Παρισιοῦ, καὶ, στὴ συντροφιὰ τῶν ζωγράφων, τῶν μυθιστορηματογράφων, τῶν ποιητῶν καὶ τῶν φιλοσόφων, μπόρεσε νὰ νιώσει ὅλες τὶς ἑλλείψεις τῆς ἐγκυκλοπαιδικῆς τοῦ μόρφωσης. Ἔτοι ρίχτηκε στὴ δουλειά μὲν ζῆλο, διαβάζοντας, σκεφτόμενος καὶ μαθαίνοντας. Σὲ λίγο ἀσπάζεται τὰ ἀγιοισμωνιακά δόγματα. Ἡ ἐμφάνιση τοῦ Παγκανίνι, στὰ 1831, ἔδωσε ἔναν προσανατολισμὸ πιὸ ταιριαχτὸ στὶς ἀνάγκες τῆς καλλιτεχνικῆς του ἔξελιξης. Γιατὶ ἡ μεγαλοφυῆς ἔρμηνεία τοῦ μεγάλου αὐτοῦ βιολονίστα ἔκαμε τόση ἐντύπωση στὸ Λίστ, ώστε ἔνιωσε τὴν ἀνάγκη νὰ πετύχει στὸ πιάνο τὴν ἴδια τελειότητα ποὺ εἶχε πετύχει ὁ Παγκανίνι στὸ βιολ. Γι' αὐτὸ ἀφοσιώθηκε ξανά μὲν ζῆλο στὴ μελέτη τοῦ πιάνου. Σύγκαιρα, σχεδίασε τὶς διασκευές γιὰ πιάνο τῶν εἰκοσιτεσσάρων *Caprices* γιὰ βιολί τοῦ Παγκανίνι, ποὺ τὰ δημοσίευσε πολὺ ἀργότερα, στὰ 1839, καὶ ποὺ μ' αὐτὰ πλουτίζει τόσο θαυμάσια τὴν τεχνικὴ τοῦ κλασικέ