

Τό βράδυ λέγαμε και μᾶς ξφερναν μπύρα, άνάβαμε τήν πίπα μας, διηγούμαστε τά συμβάντα τῆς ήμέρας, διαβάζαμε, ή ξρχονταν ἡ Σοφία κι ἡ Νέτελ και τραγουδούσαμε μαζί. Κάμαμε και δύο «Σουμπερτιάδες», μιά στὸ μέγαρο τοῦ ἐπισκόπου και τήν ἄλλη στοῦ βαρώνου Μίνκ, ὅπου βρίσκονταν μιὰ πριγκήπισσα, δυδ κόμησες και τρεῖς βαρωνέσες, ποὺ ξεμειναν δλες πραγματικά καταγοητευμένες....

**Ύστερόγραφο τοῦ Σούμπερτ.**— "Οσο γιὰ μέντι, σοῦ άναγγέλλω πῶς οἱ ἀφιερώσεις μου ξφεραν τὸ ἀποτέλεσμά τους· δηλαδὴ δ Πατριάρχης <sup>1</sup> μοῦ ἔστειλε δώδεκα δουκάτα κι δ κόμης ντὲ Φρίης εἰκοσι, μὲ τὴ μεσολάβηση τοῦ Φόγκλ, πράγμα ποὺ μοῦ ἔκαμε μεγάλο καλό... Ἡ δπερα τοῦ Σόμπερ βρίσκεται στὴν τρίτη πράξη. Θά ἥθελα νὰ μποροῦσες νὰ παρευρίσκεσαι στὴ γέννησή της. Σ' αὐτὸ τὸ ἔργο βασίζουμε μεγάλες ἐλπίδες <sup>2</sup>.

"Ανάμεσα στὶς σπανιότατες σελίδες ποὺ ἀφησε ὁ Σούμπερτ, σὰν συγγραφέας, ύπάρχει μιὰ πολὺ περιεργη, ποὺ τὴν ἀναδημοσιεύουμε πιὸ κάτω. Μᾶς ἀποκαλύπτει μιὰ ἐντελῶς ξεχωριστὴ πλευρὰ τῆς νοοτροπίας του και μᾶς κάνει νὰ διαβλέπουμε τὴν πηγὴ πολλῶν μουσικῶν ἐμπνεύσεών του.

**Τ'** δνειρό μου (8 Ιουλίου 1822).— «Εἶχα πολλούς ἀδερφούς κι ἀδερφές. Ὁ πατέρας μου κι ἡ μητέρα ἦταν καλοὶ γιὰ μένα· τοὺς ἤμουν ἀφοισιωμένος μὲ βαθειά ἀγάπη. Μιὰ μέρα ὁ πατέρας μου μᾶς ὀδήγησε, σ' ἔναν ώρανο κῆπο, σ' ἔνα γιορτινὸ σύμποσιο. Οι ἀδερφοί μου ἦταν εύτυχισμένοι, ἔγῳ ὅμως ἤμουν θλιμένος. Ὁ πατέρας μου μ' ἐπλησίασε καὶ μὲ πρόσταξε νὰ λάβω μέρος στὸ συμπόσιο, μὰ δὲ μποροῦσα. Τότε θύμωσε ὁ πατέρας μου καὶ μ' ἔδιωξε ὅπὸ μπροστά του. "Ἐφυγα μακριὰ καὶ πλανήθηκα σὲ μακρυνὲς χῶρες, μὲ τὴν καρδιά μου γιομάτη ἀπέραντη ἀγάπη.

Γιὰ πολλὰ χρόνια ἔνιωσα τὴ βαθειά μου ἀγάπη και τὴ βαρειά μου θλίψη νὰ μοιράζονται τὴν καρδιά μου. Ἡ μητέρα μου πέθανε. Βιαζόμουν νὰ ἐπιστρέψω γιὰ νὰ τὴ δῶ κι ὁ πατέρας μου, ποὺ ήμέρωσε βλέποντας τὴ θλίψη μου, δὲν ἀντέδρασε στὸ γυρισμό μου. Κοίταζα αὐτὸ τὸ φτωχὸ πτῶμα και τὰ δάκρυα μοῦ πλημμύριζαν τὰ μάτια. 'Αναθυμῶ μουν μὲ πόνο τὴν καλή παλιὰ ἐποχή ἀκόλουθησαμε τὸ λείψανο και ρίξαμε ὅμμο πάνω στὴ κάσα.

1. 'Ο Λαδίσλαος Πύρκερ, ποὺ ὁ Σούμπερτ τοῦ ἀφιέρωσε πολλὰ λίγητερ. 'Ανάμεσα σ' αὐτά ξεχωρίζουν «Ο Ταξιδιώτης» και τὸ «Νυχτερινὸ τραγούδι τοῦ ταξιδιώτη».

2. 'Η δπερα αὐτὴ «Ἀλφόνσος κι Ἐστρέλα» δὲν παίχτηκε ποτὲ ἐνός ζούσε ὁ Σούμπερτ.

“Εμεινα στὸ πατρικό μου σπίτι· ὁ πατέρας μὲ ξαναπήγε στὸν ἀγαπημένο του κῆπο. Μὲ ξαναρώθησε ἄν μοῦ ἀρεσε. Ὁ κῆπος μοῦ φαινόταν φριχτός, μὰ δὲν τολμούσα νὰ τὸ πῶ. Θυμωμένος ὁ πατέρας μου, ἐπανέλαβε τὴν ἔρωτησή του. Τοῦ ἀποκρίθηκα τρέμοντας· τὰς δὲ μεῖν σφιειδεῖς κῆπος· τότε μ' ἔδειρε κι ἔγώ τὸ σκασσα.

Γιὰ δεύτερη φορά πλανήθηκα σὲ μακρυνές· χῶρες, μὲ τὴν καρδιὰ μου γεμάτη ἀπέραντη ἀγάπη. Γιὰ πολὺν καιρὸν τραγουδούσα λίγητερ. Μὰ δταν ἥθελα νὰ τραγουδήσω τὴν ἀγάπη μου, ἡ ἀγάπη μου γινόταν πόνος· κι δταν ἥθελα νὰ τραγουδήσω τὸν πόνο μου, ὁ πόνος μου γινόταν ἀγάπη· ἡ ἀγάπη μου κι ἡ θλίψη μου μοιράζονταν τὴν καρδιά μου.

“Εμαθα πῶς μιὰ τύσεβῆς νεαρή γυναίκα εἶχε πεθάνει γύρω ἀπὸ τὸν τάφο της γυρνούμε σὲ ἔνας τεράστιος κύκλος ἀπὸ νεαρούς ἄντρες κι ἀπὸ γέρους, ποὺ φαίνονταν βυθισμένοι οτὶς μακαριότητες τῆς αἰώνιας εὔτυχίας· μιλούσαν σιγανά γιὰ νὰ μὴν ξυπνήσουν τὴν νεορή γυναίκα. Οὐράνιες σκέψεις ἀνάβλυζαν ἀπὸ τὸν τάφο καὶ ζεχύνονταν πάνω στὸ πλήθος μὲ γύλυκό μουρμούρισμα.

“Ενιωθα τὴ φλογερὴ ἐπιθυμία νὰ μπῶ σ' αὐτὸν τὸν κύκλο. «Ωθαῦμα! εἴπαν οἱ ἄνθρωποι, μπαίνει στὸν κύκλο». Καὶ πραγματικά προχωροῦσα ἀργά, μὲ κατάνυξη καὶ βαθειά πίστη ἔχοντας τὰ μάτια προσηλωμένα πάνω στὸ τάφον. Χωρὶς νὰ τὸ καταλάβω βρισκόμουν μέσα στὸν κύκλο αὐτό, σπου ἀκουγόταν μιὰ θαυμάσια μουσική. Διεῖδα τὴν αἰώνια εὔτυχία κι ἐπὶ πλέον συνάντησα τὸν πατέρα μου δισλλαχτικό κι ἀξιαγάπητο· μ' ἔσφιξε στὴν ἀγκαλιά του κι ἔκλαψε, ἔγώ ὅμως ἔκλαψα πιὸ πολὺ».

Γιὰ νὰ ἀφιερώνει δλο του τὸν καιρὸ στὴ μουσικὴ παραγωγὴ του καὶ στοὺς «φίλους του», ὁ Σοῦμπερτ δὲ θέλησε ποτὲ ν' ἀπαρνηθεῖ οὕτε τὸ παραμικρὸ ποσοστὸ τῆς ἀνεξαρτησίας του: τὸ 1822, ἀρνεῖται νὰ δεχτεῖ τὴ θέση τοῦ σύλικοῦ δργανίστα. Ἡ ἀδιαφορία του γιὰ τὰ ύλικὰ συμφέροντα ξεπερνάει κάθε μέτρο. Ἡ πρώτη δημοσίευση τῶν λίγητέρ του, ποὺ ἔγινε τὸ 1821, τοῦ ἀπέφερε ἔνα ἀρκετά στρογγυλὸ ποσό. Ἀν διατηροῦσε τὴν ἰδιοκτησία τῶν ἔργων του, ὁ Σοῦμπερτ θὰ ἔξασφαλιζόταν οἰκονομικὰ γιὰ πάντα· μὰ σὲ μιὰ στιγμὴ ἀνέχειας, τὰ πούλησε σὲ γελοία τιμή.

Τὸ ἔτος 1823 στάθηκε ἔξαιρετικὰ ἐπίπονο καὶ δυστυχισμένο γιὰ αὐτόν. Συνθέτει τὴ μουσικὴ τριῶν ἔργων, ποὺ μονάχα τὸ ἔνα ἀπ' αὐτὰ παραστάθηκε, χωρὶς καμιὰ ἐπιτυχία. Τὸν κυ-

ριεύει βαθειά ἀπογοήτευση, ἡ ύγεια του κλονίζεται καὶ περνάει ἔνα μέρος τοῦ Ὁχτάβρη στὸ νοσοκομεῖο.

“Ἄς ἀκούσουμε τὸ θρῆνο του!

31 Μαρτίου 1824.—Ἀγαπητὲ Κούπελβίζερ, ἀπὸ καιρὸς ἐπιθυμοῦσα νὰ σοῦ γράψω, χωρὶς νὰ μπορέσω ποτὲ νὰ ξέρω οὕτε ἀπὸ ποῦ, οὕτε ποῦ· μὰ τελικὰ μοῦ δόθηκε ἡ εὔκαιρία μέσω τοῦ Σμίρη, κι ἔτσι μπορῶ νὰ ξανανοίξω τὴν καρδιά μου σ' ἕνα φίλο. Ἡ καρδιά σου εἶναι τόσο καλὴ καὶ τόσο τίμια ὥστε θὰ μοῦ συχωρέοις αὐτὸ ποὺ οἱ ἄλλοι θὰ μοῦ τὸ καταλόγιζαν γιὰ Ἑγκλημα. Κόντολογίς, μάθε πώς θεωρῶ τὸν ἑαυτό μου σὰν τὸν πιὸ δυστυχισμένο καὶ τὸν πιὸ κακότυχο ἄνθρωπο τοῦ κόσμου.

Φαντάσου ἔναν ἄνθρωπο ποὺ ἡ ύγεια του δὲ θ' ἀποκατασταθεῖ ποcé καὶ ποὺ ἀπὸ τῇ Θλίψῃ ποὺ τοῦ προδενεῖ αὐτῇ ἡ σκέψη, ἡ κατάστασή του χειροτερέψει ἀντὶ νὰ καλυτερέψει. Φαντάσου ἔναν ἄνθρωπο, λέω, ποὺ οἱ πιὸ λαμπρές του ἐλπίδες κατέληξαν στὸ τίποτα, ποὺ ἡ ἀγάπη κι' ἡ φιλία δὲν τοῦ δίνουν παρὰ Θλίψεις, καὶ ποὺ ὁ ἐνθουσιασμὸς (τουλάχιστον αὐτὸς ποὺ μᾶς στηρίζει καὶ μᾶς φερώνει) κι ἡ αἰσθηση τοῦ ὠραίου κινδυνεύουν νὰ σβύσουν μέσα του, κι ἀγαράθησου ὃν αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι δυστυχισμένος καὶ κακομοιριασμένος. Βαρύθυμη εἶναι ἡ καρδιά μου, ἔχασσα τὴ γαλήνη μου, δὲ θὰ τὴν ξαναβρῶ ποτέ,<sup>1</sup> νὰ τὶ μπορῶ νὰ λέω κάθε μέρα. Γιατὶ κάθε βράδυ ἐλπίζω πώς ὁ ὄπνος μου δὲ θὰ χει ὑπένημα, μὰ τὸ κάθε πρωῒ μοῦ φέρνει γιὰ δῶρο τὶς ἔγνοιες τῆς προηγούμενης μέρας. “Ἐτοι, χωρὶς ζωὴ καὶ χωρὶς φίλο θὰ περνοῦνσα δλες τὶς μέρες μου, ὃν δὲ Σβίντ δέν ἐρχόταν νὰ μ' ἐπισκέπτεται συχνὰ καὶ νὰ μοῦ φέρνει μιὰ ἀχτίδα ἀπ' αὐτές τὶς τόσο γλυκείες ἀλλοτινές μέρες. Ἡ συγκέντρωσή μας, ὅπου διαβάζαμε, αὐτοκτόνησε μὲ μπύρα καὶ λουκάνικα, καθὼς θὰ έρεις Τσως, ὅστερα ἀπὸ τὴν προσκόλληση σ' αὐτῇ ἐνὸς χυδαίου κοινοῦ. Θὰ κλείσει[ύ]στερα ἀπὸ δυσδέ μέρες. Ἔγώ, μετὰ τὴν ἀναχώρησή σου, δέν ξαναπῆγα ἔκει. Ὁ Λάϊντερστορφ, ποὺ τώρα ἔχω συνδεθεῖ μαζὶ του, εἶναι καλὸς καὶ σοβαρὸς ἄνθρωπος, μὰ εἶναι τόσο μελαγχολικός, ποὺ φοβᾶμαι ὅτι ἔχει κερδίσει γιὰ λογαριασμὸ του περσότερη Θλίψη ἀπ' ὅση τοῦ χρειάζεται· ἐπὶ πλέον οἱ δουλιές του ὅπως κι οἱ δικές μου πάνε δσχημα, ἔλλιψει χρήματος. Ἡ δπερα τοῦ ἀδερφοῦ σου<sup>2</sup> θεωρήθηκε πώς εἶναι ἀδύνατο νὰ παιχτεῖ, καὶ μαζὶ τῆς ὑπέκυψε κι ἡ μουσική μου. Ἡ δπερα τοῦ Καστέλι, «Οἱ συνωμότες»,<sup>3</sup> εἶχε ἐπιτυχία στὸ

(1). Ἀρχὴ ἐνὸς ἀπὸ τὰ τραγούδια τῆς Μινιόν τοῦ Wilhelm Meister.

(2). «Fierabras» (τρίπραχτη).

(3). Ἡ δπερα ποὺ εἶχε γράψει ὁ Σοῦμπερτ πῆρε ἀργότερα τὸν τίτλο «Ο σπιτικός πόλεμος».

Βερολίνο· ή μουσική είναι ένδος ντόπιου συνθέτη. "Ετσι μοῦ μένουν δυὸς παρτιτούμερες ὄχρηστες. Ἀπὸ λίγητερ, ἔχω γράψει καὶ πάλι πολὺ λίγα, γιατὶ ἀσχολήθηκα περσότερο μὲ δργανικὰ ἔργα: σύνθεσα δυὸς κουαρτέτων· γιὰ βιολιά, ἀλτο καὶ βιολοντσέλο, κι ἔνα ὄκτετο, καὶ πρόκειται νὰ γράψω ἀκόμη ἔνα κουαρτέτο. Θέλω, μ' αὐτὸ τὸ μέσο, ν' ἀνοίξω τὸ δρόμο ποὺ θὰ μὲ φέρει στὴ μεγάλη Συμφωνία.

Στὴ Βιέννη, τὸ νέο τῆς ἡμέρας είναι τὸ κοντσέρτο ποὺ θὰ δώσει ὁ Μπετόβεν<sup>σ'</sup> αὐτὸ θὰ ἐκτελέσει τὴν καινούργια του συμφωνία, τρία κομμάτια ἀπὸ τὴν καινούρια του λειτουργία καὶ μιὰ ἐπίσης καινούρια εὑβερτούρα του.<sup>1</sup> "Αν δὲ Θεός τὸ ἐπιτρέψει, λογαριάζω νὰ δῶσω κι ἔγω τὸν ἀλλο χρόνο ἔνα πραγματικὸ κοντσέρτο.<sup>2</sup> Τελειώνω ἐδῶ τὸ γράμμα μου γιὰ νὰ μὴν ξοδεύω πολὺ χαρτί, καὶ σὲ φιλῷ χίλιες φορές... Στὶς ἀρχές τοῦ Μάρτιου θὰ πάω στὴν Οὐγγαρία μὲ τοὺς Ἑστερχάζου."

"Ἀπὸ τίς γραμμές τοῦ ἡμερολογίου του, ποὺ γράφτηκαν ἐκείνη τὴν ἐποχή, ἀναβλύζει τὸ ἔδιο αἰσθημα βαθειᾶς θλίψης:

.... 'Ο πόνος τροχίζει τὸ νοῦ καὶ δυναμώνει τὴν ψυχή· ἀντίθετα, ἡ χαρὰ κάνει τὸν ἀνθρώπο έγωστη κι ἐπιπόλαιο.

27 Μαρτίου 1824. — Κανεὶς δὲ νιώθει τὸν πόνο, ἡ τὴ χαρὰ τοῦ ἀλλοῦ, κανεὶς. Νομίζουμε πάντα πώς πηγαίνουμε δὲ ἔνας πρὸς τὸν ἀλλο μᾶς δὲν πάμε παρὰ δὲ ἔνας πλάι στὸν ἀλλο. "Ω! τὶ σκληρὴ ἀγωνία γι' αὐτὸν ποὺ τὸ ἀναγνωρίζει!

Τὰ ἔργα μου είναι τὰ παιδιά τοῦ νοῦ μου καὶ τοῦ πόνου μου. Φαίνεται δύως ὁ κόσμος εύχαριστιέται μονάχα μὲ τὰ ἔργα ποὺ γεννάει μονάχα ὁ πόνος.

"Ἐνα βῆμα μόνο χωρίζει τὴν πιὸ ὑψηλὴ ἔμπνευση ἀπὸ τὸ ἀπόλυτα γελοῖο, τὴν πιὸ τέλεια σοφία ἀπὸ τὴν πιὸ ἐλειεινὴ βλακεία.

'Ο ἀνθρώπος μπαίνει στὸν κόσμο μὲ δὲ τὴν πίστη, ποὺ ἔχει περνάει κατὰ πολὺ τὴν κρίση καὶ τὴ γνώση. Γιὰ νὰ καταλάβει κανεὶς πρέπει πρῶτα νὰ πιστεύει· ἡ πίστη είναι ἡ κυρία βάση, ποὺ πάνω σ' αὐτὴ ἡ ἀδύνατη κρίση στηρίζει τὴ στοιχειώδη τῆς γνώση. 'Η κρίση δὲν είναι παρὰ ἡ πίστη ἀναλυμένη.

29 Μαρτίου. — "Ω φαντασία, ἀπύθμενη πηγή, δηνού ἔρχονται νὰ ποτιστούμεν, σὲ ἀμιλλα, δὲ καλλιτέχνης κι ὁ σοφός!" "Ω ἀγαθό, ποὺ τόσο λίγο σὲ ἔρουν καὶ σὲ τιμοῦν, μεῖνε ἀνάμεσά μας, γιὰ νὰ μᾶς προστατεύεις ἀπὸ τὰ ψεύτικα φῶτα, ἀπὸ τ' ἀπατηλὰ φαντάσματα, ποὺ δὲν ἔχουν οὔτε σάρκα οὔτε αἷμα!

(1). Ἡ ἔνατη συμφωνία, ἡ λειτουργία σὲ ρέ, ἡ οὐβερτούρα, op. 124

(2). Αὐτὸ τὸ μοναδικὸ κοντσέρτο ποὺ δῶσει ὁ Σοῦμπερτ ἐνόσῳ ζοῦσε πέτυχε λαμπρά: ἔγινε πολὺ ἀγρότερα, τὶς 28 Μαρτίου τοῦ 1828, ποὺ ήταν κι ἡ τελευταία χρονιά τῆς ζωῆς του.

‘Η ἡρεμη καὶ ταχικὴ ζωὴ τοῦ Τσέλεστς, ὅπου δὲ Σοῦμπερτ περνάει τὴ μισή χρονιά 1824, γαληγεύει αὐτὴ τὴν καταιγίδα τῆς θλίψης. ‘Η γαλήνη ξαναφαίνεται στὸ γράμμα ποὺ ἔγραψε τὸ καλοκαίρι τῆς ἵδιας χρονιᾶς στὸν πιὸ ἀγαπημένο ἀδελφό του. ‘Η ἀγάπη γιὰ τὴν οἰκογένειά του ἥταν μιὰ ἀπὸ τις κυριότερες χορδὲς τῆς τόσο εὐάσθητης ψυχῆς τοῦ Σοῦμπερτ. Ἀγαποῦσε δλους τοὺς δικούς τους καὶ συνέθετε συχνὰ μικρὰ ποιηματάκια καὶ καντάτες γιὰ τις οἰκογενειακές τους γιορτές. Μὰ τὸ παρακάτω γράμμα ἀποδείχνει πώς εἶχε μιὰ ἔκδηλη προτίμηση γιὰ τὸν ἀδερφό του Φερδινάνδο:

«Ἐταίρεία τῶν κουαρτέτων μ' ἐκπλήττει, τόσο μᾶλλον ποὺ κατάφερες νὰ μπάσεις σ' αὐτὴ τὸν Ἰγνάτιο· μᾶς θά κανες καλύτερα ἄν διάλεγες ἄλλα ἔργα πορὰ τὰ δικά μου, ποὺ ἡ μόνη τους ἀξία εἶναι πώς σοῦ ἀρέσουν, δπως σοῦ ἀρέσει πάντα δικά κάνω. Αὐτὸ ποὺ ἀγαπῶ πιὸ πολὺ εἶναι ἡ ἀνάμνηση ποὺ διατηρεῖς γιὰ μένα,

Εἶναι λοιπὸν ἀπλῶς ὁ πόνος γιὰ τὴν ἀπουσία μου ποὺ σοῦ φέρνει δάκρυσα, ποὺ γι αύτὰ δὲν τολμᾶς νὰ μοῦ μιλήσεις, ἡ μῆπως ἔνιωσες αὐτὴ τὴν αἰώνια ἀκατανόητη ἐπιθυμία ποὺ μὲ πιέζει, νὰ σὲ τυλίξω μὲ τὰ σκοτεινά τῆς πέπλα; “Ἡ μήν ἀναθυμήθηκες τὰ δάκρυα ποὺ μὲ εἶδες νὰ χύνω; Ἀδιάφορο, νιώθω ξάστερα πώς ἐσύ, ἐσύ μόνος, είσαι δικός μου, δικός μου· σφιχτά δεμένος μὲ τις τῆς ψυχῆς μου».

Αὐτὸς δὲ ἀσβυστος πόθος, ποὺ ἀγκαλιάζει τὸν Σοῦμπερτ, τὶ ἄλλο εἶναι παρὰ ἡ νοσταλγία του γιὰ τὸ «Ὑπερπέραν», ἡ ἐπιθυμία του γιὰ μιὰ ζωὴ πιὸ ἔντονης νόησης κι ἀγάπης, ἡ δρεκή του γιὰ τὸ ἀνεξήγητο καὶ τὸ ἀναποκάλυπτο; ‘Ο ἀνώτερος καλλιτέχνης ποὺ βρίσκεται σ' ἐπικοινωνία μὲ τὸ “Ἀπειρο”, ποὺ ἀντικαθρεφτίζεται στὸ ἔργο του, πνίγεται σ' αὐτὸν τὸ φτωχὸ ἀγροτικό πλανήτη, ποὺ εἶναι τόσο μικρὸς γι' αὐτόν, παρ' όλο ποὺ περιέχει τὸ ἔμβρυον κάθε λεπτότητας, κάθε μέθης, κάθε λατρείας καὶ κάθε ἔξτασής.

### Κι δὲ Σοῦμπερτ προσθέτει:

«Μὰ γιὰ νὰ μὴ νομίσεις, διαβάζοντας αὐτές τις γραμμές, πώς εἶμαι ἄρρωστος ἡ λυπημένος, σπεύδω νὰ σὲ διαβεβαιώσω γιὰ τὸ ἀντίθετο. Εἶναι δυστυχῶς ἀλήθεια πώς δὲν ύπάρχει πιά ἔκεινη ἡ εύτυχισμένη ἐποχή, ποὺ τὸ κάθε τὶ φαινόταν σὰ νὰ μᾶς στεφάνωνε μ' ἔνα νεανικό

φανταστέφχνο· τὴν ἀντικατάστησε ἡ μοιραία γνώση μιᾶς σθλιας πραγματικότητας. Μά, ἀς εἶναι εὐλογημένο τ' θνομα τοῦ Κυρίου! προσπαθῶ δύο μπορῶ νὰ τὴν δμορφαίνω μὲ τῇ φαντασίᾳ μου. Πιστεύουμε πρόθυμα πῶς ἡ εύτυχία εἶναι προσκολλημένη στοὺς τόπους δους ζούσαμε ὅλοτε εύτυχισμένοι· μὰ ἡ εύτυχία βρίσκεται μέσα μας. Γι' αὐτὸ δοκίμασα ἔδω ἔνα δυσάρεστο αἰσθημα κι εἴδα ν' ἀνανεώνεται ἔνα πείραμα ποὺ εἶχε γίνει στὸ Στάϊερ· μὰ τώρα εἶμαι σὲ θέση, περσότερο ἀπὸ τότε, νὰ βρω στὸν ἑαυτὸ μου τῇ γαλήνῃ καὶ τὴν εύτυχία. Μιὰ μεγάλη Σονάτα καὶ Παραλλαγές γιὰ τέσσερα χέρια σ' ἔνα θέμα, ποὺ συνέθεσα, θὰ ύποστηρίξουν αὐτὰ ποὺ σοῦ λέω καὶ θὰ χρησιμέψουν γι' ἀποδείξεις. Οἱ Παραλλαγές εἶχαν μεγάλη ἐπιτυχία.. Χαιρώ τόσο ποὺ ξέρω πῶς εἶσαι καλά, δυστέλλω νὰ χαρώ ἐπίσης μιὰ ἀπόλυτη ύγεια τὸν προσεχῆ χειμώνα. Χαιρέτησε ἑκάρδια ἀπὸ μέρους μου γονεῖς, ἀδερφούς, ἀδερφές καὶ φίλους. Σέ φιλῷ χίλιες φορές. Γράψε μου τὸ συντομότερο· καὶ νὰ εἶσαι καλά!»

Ἡ στοργικὴ ἐγκαρδιότητα τοῦ κόμη καὶ τῆς οἰκογένειάς του κι ἡ ἀπουσία κάθε όλικῆς φροντίδας ἔκαναν τὴν ζωὴν αὐτοῦ τοῦ ἀκούραστου μουσικοῦ παραγωγοῦ γλυκειά κι εὔκολη. Κατά τὴ δεύτερη αὐτὴ διαμονή του στὸ Τσέλεστς, ἔγραψε ἔνα σωρὸ ἀξιόλογες συνθέσεις, ποὺ μερικές ἀπ' αὐτὲς ἀφιερώθηκαν στὸν κόμη ποὺ τὸν φιλοξενοῦσε, κι «ὅλες», στὸ βάθος μονάχα τῆς καρδιᾶς του, στὴν εύνοούμενη μαθήτριά του Καρολίνα Ἐστερχάζου, ποὺ γι' αὐτὴ φαίνεται πῶς εἶχε δοκιμάσει ἔνα αἰσθημα τρυφερότητας σταθερῆς καὶ σεβαστικῆς. Αὐτὴ ἡ κρυφή του προτίμηση γιὰ τὴν Καρολίνα ἦταν γραφτὸ νὰ μείνει θαμένη γιὰ πάντα μέσα στὴν καρδιά τοῦ Σοῦμπερτ. Γνώρισε ἄρσαγε ἀργότερα, γιὰ μιὰ φορὰ ἀκόμη, τὴν φλόγα μιᾶς σοβαρῆς καὶ βαθειᾶς ἀγάπης; Αὐτὸ δὲ θὰ μποροῦσε νὰ τὸ βεβαιώσει κανεῖς.<sup>1</sup>

Ἡ ἡθικὴ καὶ φυσικὴ θεραπεία, ποὺ ὁ Σοῦμπερτ ἄρχισε στὸ Τσέλεστς, βρήκε μιὰ εύτυχισμένη συμπλήρωση σ' ἔνα τα-

(1). Γιά καιρό ὁ Σοῦμπερτ εἶχε νιώσει μιὰ ὀδυνηρή θλίψη ποὺ δὲ μπόρεσε νὰ παντρευτεῖ, γιὰ οἰκονομικούς λόγους, τὴν Τερέζα Γκρόμπ, νεαρή κοπέλλα ἐλάχιστα ἡ μᾶλλον καθόλου δμορφη, μὰ πολὺ γλυκειά καὶ πολὺ καλή, ποὺ γι' αὐτὴ εἶχε γράψει τὰ σόλα τῆς πρώτης του λειτουργίας (1814) καὶ ποὺ τὸν περίμενε ύπομονητικά ἐπὶ τρία χρόνια, πρὶν παντρευτεῖ μὲ ὅλον.

ξίδι πέντε μηνῶν ποὺ ἐπεχειρήσε τὸν ἐπόμενο χρόνο, μαζὶ μὲν τὸν Φόγκλ, στὴν Ἀνω Αὐστρία. Ἡ φυσικὴ εὐθυμία τοῦ Σοῦμπερτ ξαναπαρουσιάζεται σ' ἔνα γράμμα του, ποὺ στέρνει, τὸ καλοκαίρι τοῦ 1825, στὸ φίλο του Σπάουν. Ἡ καλοζωΐα ποὺ χαίρεται ταξιδεύοντας τοῦ δίνει κέφι τὸ ὄφος του παίρνει μιὰ ἀσυνήθιστη ὅψη εὐθυμηγάριας, εἰρωνίας κι ἐλαφρότητας.

Λίντς, 21 Ιουλίου 1825. — Ἀγαπητὲ Σπάουν, μπορεῖς νὰ κρίνεις πόσο μοῦ εἶναι λυπηρὸν νὰ σοῦ γράφω ἔνα γράμμα ἀπὸ τὸ Λίντς ἐνῷ ἐσὺ βρίσκεσαι στὸ Λέμπεργκ. Στὸ διάβολο νὰ πάει αὐτὴ ἡ φριχτὴ ἀνέχεια, ποὺ ἀναγκάζει τοὺς φίλους νὰ χωρίζουν, ἐνῷ μόλις ἔχουν βρέξει τὰ χείλη τους στὸ ποτῆρι τῆς φιλίας! Εἶμαι στὸ Λίντς μισοπεθαμένος ἀπὸ τὴν ζέστη. Ἐχω ἔνα καινούριο τετράδιο λίηντρ, καὶ δὲν εἶσαι ἔδω! Δὲ ντρέπεσαι; Τὸ Λίντς εἶναι, χωρὶς ἔσενα, σᾶν ἔνα κορμὶ χωρὶς ψυχῆ, ἔνας καβαλάρης χωρὶς κεφάλι, μιὰ σούπα χωρὶς ὀλάτι. Ἡν δὲσοφύλακας δὲν εἶχε ἔξαίρετη μπύρα κι ὃν δὲν εὑρίσκα στὸ Σλόσεμπεργκ ἔνα υποφερτὸ κρασί, δὲ θὰ μοῦ ἀπόμενε παρὰ νὰ κρεμαστῶ μπροστὰ στὰ μάτια τῶν κατατρομαγμένων περιπατηῶν, Μᾶ θὰ ἡταν ίσως ἀχαριστεία πρὸς τοὺς ἄλλους κατοίκους, γιατὶ εἶμαι πολὺ εὐτυχισμένος στὸ σπίτι τῆς μητέρας σου, ἀνάμεσα στὶς ἀδερφές σου, ἀνάμεσα στὸν Ὀτενβαλτ καὶ τὸν Μάξ. Κάμποσοι ἄνθρωποι ξοδεύουν πραγματικὰ πολὺ πνεῦμα γιὰ μένα· μὰ φορᾶμαι πῶς δῆλο αὐτὸ τὸ λαμπρὸ πυροτέχνημα θὰ οιβύσει σιγά - σιγά, καὶ τότε θὰ πεθάνω ἀπὸ στενοχώρια. Γενικά, κι αὐτὸ δὲν εἶναι ἀποκαρδιωτικό, ὅλα τελειώνουν μ' ἄνοστη πεζότητα. Οἱ πιὸ πολλοὶ κοιτάζουν, δῆλος αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν μὲν ἡρεμία κι εἶναι εὐχαριστημένοι· ἀφίνουν τοὺς ἔσωτούς των νωχελικά νὰ κυλοῦν πρόθυμα ὡς τὴν σβυσσο. Εἶναι δύσκολο νὰ ξανασηκώνεται κανεὶς ὅταν πέφτει, καὶ χρειάζεται μιὰ πραγματικὴ βοήθεια ἀπὸ φηλά γιὰ νὰ λογικέψεις ἀνθρώπους τόσο θλιβερούς.

Πρόσεξε, πρὸ πάντων, νὰ μὴν ἀφήσεις νὰ σοῦ φυτρώσουν ἀσπρα μαλλιά, ἀπὸ τὴν ἀπελπισία σου ποὺ βρίσκεσαι τόσο μακρυά· νίκησε τὴν μοίρα σου κι ἀφῆσε τὴ γλυκειά σου καλοκεφιά ν' ἀνθήσει σᾶν ἔνα παρτέρι μὲν ρόδα· σκόρπισε πάνω στὴν παγωνιά τοῦ Βορρᾶ, τὴν ζέστη τῆς ζωῆς σου κι ἔτσι ἀπόδειξε τὴ θεία σου καταγωγή....

‘Ο ἔνθερμος χριστιανισμὸς τοῦ Σοῦμπερτ στάθηκε μιὰ ἀπὸ τὶς πηγές ποὺ τροφοδοτοῦσαν τὴ μεγαλοφυῖα του· ἡ ἀκλόνητη πίστη του στὴ μέλλουσα ζωὴ τοῦ χάριζε μιὰ σταθερὴ δπτασία κι ἔνα διαρκῆ πόθο τοῦ «Ὑπερπέραν». Καὶ τὴν ἀπά-

δειξη τῇ βρίσκουμε σὲ πολλά ἀπό τὰ χειρόγραφά του κι ἴδιως σ' αὐτὸ τὸ ποίημα:

### Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΟΥ

(8 Μαΐου 1823)

Τρανοὶ μου πόθοι γιὰ τὸ θεϊκὸ ἄγνωστο,  
Θὰ Ικανοποιηθεῖτε σ' ἔναν καλύτερο κόσμο.  
Δὲ θὰ μποροῦσα λοιπὸν μὲ τὴν παντοδυναμία τοῦ δινειρου  
Νὰ διαβῶ τὸ σκοτεινὸ διάστημα ποὺ μᾶς χωρίζει;

"Ω ύπέρτατε πατέρα! γέμισε τὸ γυό σου  
Μ' ἀμέτρητες δυστυχίες, ώς πού, κάποια μέρα,  
Νὰ τὸν περιβάλεις μὲ τὶς ἀχτίδες τῆς θείας στοργῆς σου,  
Σημεῖο τῆς ἀπολύτρωσής του.

Δές, Θεέ μου! ἐκμηδενισμένο κάτω στὸ χῶμα,  
Βασανισμένο ἀπὸ ἀγιάτρευτες θλίψεις  
Αὐτὸ τὸ μακρόχρονο μαρτύριο ποὺ στάθηκε ἡ ζωὴ μου,  
Καὶ ποὺ σὲ λίγο θὰ τελειώσει γιὰ πάντα.

"Ἄς χιτπήσει τὸ χέρι σου μὲ θάνατο κι αὐτὴν τὴ ζωὴ κι ἐμένα,  
"Ολο τοῦτο τὸ παρελθόν ἀς πεταχτεῖ στὴ Λήθη,  
Κι ἐπίτρεψε, ὁ Κύριε! νὰ βγεῖ μέσα ἀπ' αὐτὰ τὰ  
ἔρειπα φωτεινὸ καὶ ζωντανὸ ἔνα δν συνατὸ κι ἀγνό.

Τὸ ՚διο αἰσθῆμα ειλικρινοῦς εὐλάβειας ἀναβλύζει κι ἀπὸ  
Ἱνα χαραχτηριστικὸ ἀπόσπασμα τῆς ἐπόμενης ἐπιστολῆς, ποὺ  
τὴν ἔστειλε στοὺς γονεῖς του, κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ δεύτερου  
ταξιδιοῦ του στὴν "Ανω Αύστρια. Θὰ παρατηρήσουμε ἐπίσης  
σ' αὐτὸ τὴ δηκτικὴ φράση, ὅπου κριτικάρει τὸ παιξιμὸ δρισμέ-  
νων δεξιοτεχνῶν τοῦ πιάνου καί, τὶς θαυμάσιες ἐκεῖνες γραμ-  
μές του, ὅπου κοροϊδεύει κάποιο φίλο τοῦ ἀδερφοῦ του, ἐπει-  
δὴ φοβᾶται ὑπερβολικὰ τὸ θάνατο. Τὸ μεθύσι πού τοῦ προκα-  
λεῖ ἡ θέα τοῦ σύμπαντος τὸν φέρνει ώς τὸν πανθεῖσμό. 'Ο  
Σοῦμπερτ ἀγαποῦσε τόσο τὴ Φύση ὥστε θὰ ἥθελε νὰ ἐκμηδε-  
νιστεῖ μέσα σ' αὐτή, γιὰ νὰ ἐνωθεῖ μαζύ της πιὸ βαθειά καὶ  
πιὸ στενά.