

Τὸ πολύτιμο βιβλίον ἦταν φυλαγμένο σ' ἔνα ντουλάπι κλεισμένο μ' ἔνα κιγκλίδωμα. Τὸ παιδί κατάφερε νὰ περάσει τὸ χεράκι του ἀνάμεσα ἀπὸ τὰ κάγκελα καὶ, τυλίγοντας κυλινδρικὰ τὸ τετράδιο, ποὺ ἦταν ἄδετο, νὰ ὁ τραβήξει ἔξω ἀπὸ τὸ ντουλάπι. "Οταν ὅλοι ἀποκοιμίονταν τὸ βράδυ ὁ μικρὸς ἐπαιρνε τὸ τετράδιο αὐτό, κι ὅπως δὲν εἶχε φῶς, τὸ ἀντέγραφε στὸ φῶς τοῦ φεγγαριοῦ. "Υστερα ἀπὸ ἔξη μῆνες ὁ θησαυρὸς αὐτὸς βρισκόταν στὰ χέρια του. Μὰ ἔκει ποὺ ἐτοιμαζόταν νὰ τὸν χαρεῖ κρυφά, γιὰ κακοτυχία του, ὁ ἀδερφός του κατάλαβε αὐτὴ τὴν κλεψιά καὶ τοῦ ἄρπαξ μ' ἀπονιὰ τὸ ἀντίγραφο αὐτὸ ποὺ τὸ χε γράψει μὲ τόσον κόπο. 'Η ἀπελπισία ἐνὸς φιλάργυρου ποὺ ἔχασε, στὸ ταξίδι πρὸς τὸ Περοῦ, ἔνα καράβι φορτωμένο ἑκατὸ χιλιάδες τάλληρα, μπορεῖ νὰ μᾶς δώσει μιὰ ἰδέα γιὰ τὴν θλίψη ποὺ ἔνιωσε ὁ μικρὸς Ἰωάννης—Σεβαστιανός. «Μά», προσθέτουν οἱ συγγραφεῖς τοῦ βιογραφικοῦ του σημειώματος, ὑπαινισσόμενοι τὴν ἀδυναμία τῆς δρασης τοῦ Μπάχ καὶ τὴν ἐγχείρηση ποὺ ὑπέστη στὰ τέλη τῆς ζωῆς του, «ὁ ζῆλος μὲ τὸν ὅποιο βάλθηκε ν' ἀντιγράψει αὐτὸ τὸ βιβλίο δὲ στάθηκε, ζωας, μιὰ ἀπ' τις κύριες αἰτίες τοῦ θανάτου του ;»

Τὸ 1700, ὁ Μπάχ ἀφῆσε τὸ "Ορντρουφ, δὲν ξέρουμε ἀκριβῶς γιὰ ποιὰ αἰτία, καὶ πῆγε, μαζὶ μ' ἔναν ἀπὸ τοὺς συμμαθητές του, ποὺ τὸν ἔλεγαν "Ἐρντμαν, στὸ Λούνεμπουργκ. Οἱ δυὸ νεαροὶ ἀκολούθησαν μαθῆματα στὸ ἔκει γυμνάσιο τοῦ 'Αγίου Μιχαήλ, δπου, καθὼς φαίνεται, οἱ ὥραιες τους φωνές καὶ τὸ μουσικό τους ταλέντο τοὺς διευκόλυναν τὴν εἰσοδο. 'Εκείνη τὴν ἐποχὴ τῇ δεκαπενταμελῇ χορωδίᾳ αὐτῆς τῆς σχολῆς τῇ διηύθυνε κάποιος Αὐγουστος Μπράουν. 'Εκεῖ ἔκαναν καλῆς ποιότητος μουσική ὁ κατάλογος τῆς βιβλιοθήκης τῆς σχολῆς μᾶς ἐπιτρέπει ἀκόμη νὰ διαπιστώσουμε πῶς περιεῖχε πολλὰ ἔργα πραγματικῆς ἀξίας.

'Ανάμεσα λοιπὸν στοὺς μουσικοὺς τοῦ Λούνεμπουργκ ὑπῆρχε κι ἔνας, ποὺ σίγουρα ἀσκησε μεγάλη ἐπίδραση πάνω στὸ νεαρὸ Μπάχ· ὁ Γκέοργκ Μπέμ, ποὺ ἦταν ὁργανίστας ἀπὸ τὸ 1690 στὴν ἐκκλησιὰ τοῦ 'Αγίου Ἰωάννη. 'Ο Μπέμ ἦταν τότε σ' δλη τὴν ὅκμη τῆς ἡλικίας του κι εἶχε πολὺ μεγάλη φήμη, ποὺ τοῦ ἀξιζε ὅλως τε, σὰν ὁργανίστας. 'Ἐπιρεασμένος ἀπὸ τὸ ἀνθηρό ὄφος τοῦ Σβέλινγκ, ὁ Μπέμ ἀντιπροσωπεύει τὴ λαμπρή τέχνη τῶν ὁργανιστῶν τοῦ Βορρᾶ. Δὲν μποροῦμε νὰ ξέρουμε ἂν ὁ δάσκαλος αὐτὸς δέχτηκε τὸν Μπάχ σὰ μαθητή· μὰ ἡ τεχνοτροπία του βρίσκεται σὲ πολλές συνθέσεις γιὰ δργανο, ποὺ γράφτηκαν ἀπὸ τὸν Ἰωάννη—Σεβαστιανὸ στὰν ἦταν νέος.

'Ο Μπάχ εἶχε τότε τὴν εὔκαιρία νὰ πλατύνει τὸ μουσικό του ὁρίζοντα κι ἀλιώτικα. 'Ο δούκας Γεώργιος — Γουλιέλμος τοῦ Μπρούνσβικ — Λούνεμπουργκ εἶχε παντρευτεῖ τὸ 1675 τὴν Ἐλεονώρα Ντεμιέ ντ' Όλμπρέζ, ποὺ καταγότων ἀπὸ τὸ Πουατού. "Ετοι λοιπὸν πολλοὶ Γάλλοι εἶχιν μπεῖ στὴν ὑπηρεσία τοῦ δούκα καὶ μὲ τοὺς τότε διωγμούς τῶν

διαμαρτυρομένων ἀρκετοὶ πρόσφυγες βρῆκαν καταφύγιο στὸ δουκάτο του. 'Αρκετοὶ ἀπ' αὐτοὺς τοὺς Γάλλους ἦταν μουσικοὶ κι ἔγιναν μέλη τῆς ὁρχήστρας τῆς αὐλῆς τοῦ Τσέλλε. 'Απὸ τὴν νεκρολογία λοιπὸν τοῦ Μπάχ μαθαίνουμε πῶς ὁ νεαρὸς μουσικὸς πήγαινε συχνὰ στὸ Τσέλλε γιὰ ν' ἀκούει αὐτὴ τὴν τόσο φημισμένη ὁρχήστρα. "Ετοι εἶχε τὴν εὔκαιρία νὰ ἔξοικειωθεῖ μὲ τὴ γαλλικὴ μουσική. 'Απ' τὴν ἄλλη μεριά, δὲν τοῦ ἦταν καθόλου ξένη κι ἡ 'Ιταλικὴ μουσική' ή βιβλιοθήκη τῆς ἐκκλησιᾶς τοῦ 'Αγίου Μιχαήλ περιείχε ἔργα τοῦ Μοντεβέρντι, τοῦ Καρλίσμι, τοῦ Γκράντι κι ὅλων 'Ιταλῶν συνθετῶν.

Σὲ λίγο εἶχε καινούργιες δυνατότητες γιὰ νὰ τελειοποιηθεῖ σ' αὐτὸ τὸ εἶδος τῆς μουσικῆς. Σὰν τέλειωσε τὶς σπουδές του στὸ Λούνεμπουργκ, ὁ Μπάχ εἶχε δεχτεῖ μιὰ θέση βιολονίστα στὴν αὐλὴ τοῦ πρίγκηπα 'Ιωάννη — 'Ερνέστου τῆς Βαϊμάρης, ἀδελφοῦ τοῦ βασιλεύοντα δούκα. Σ' αὐτὴν τὴν αὐλὴ ἐκτιμούσαν Ιδιαίτερα τὴν ιταλικὴ μουσική. 'Εκεῖν ὁ Μπάχ συνάντησε ἐπίσης ξέναν καλλιτέχνη ἀξίας, τὸ βιολονίστα Γιόχαν - Πάουλ φὸν Βέσοχοφ. Μὰ ἡ θέση του στὴ Βαϊμάρη δὲν μποροῦσε νὰ εἰναι παρὰ προσωρινή. "Ετοι ὁ Μπάχ δέχτηκε τὴ θέση τοῦ ὁργανίστα, ποὺ τοῦ πρόσφεραν στὴν καινούρια ἐκκλησιά τοῦ 'Αρνσταντ. 'Η ύπηρεσία του στὴ θέση αὐτὴ δὲν τοῦ ἀπασχολοῦσε πολὺν καιρό, τὸ δργανο τῆς ἐκκλησιᾶς ἦταν καλὸ κι ὁ μισθός ὀρκετός. 'Ο νεαρὸς συνθέτης εἶχε πολλές ἀνέσεις γιὰ νὰ ἐργάζεται. 'Εκεῖ τοῦ ἀνέθεσαν νὰ διευθύνει μιὰ μαθητικὴ χορωδία εἰναι πολὺ πιθανὸ νὰ σύνθεσε γι αὐτὴν τὴ χορωδία τὴν καντάτα «*Denn du wirst meine Seele nicht in der Hölle lassen*» (Γιατὶ δὲ θ' ἀφίσεις τὴν ψυχὴ μου στὴν κόλαση) ποὺ τὴν ἔξετέλεσε τὸ Πάσχα τοῦ 1704. Τὸ κύριο ἐνδιαφέρον τοῦ ἔργου αὐτοῦ συγκεντρωνόταν στὸ δργανο. Οἱ συγγραφεῖς τῆς νεκρολογίας τοῦ Μπάχ μᾶς λένε πῶς «πήρε γιὰ ύποδείγματα τὰ ἔργα τοῦ Μπρούνς, τοῦ Ράινκεν, τοῦ Μπούξτεχουντε καὶ μερικῶν καλῶν Γάλλων δργανιστῶν». 'Απὸ τὸ Λούνεμπουργκ ὁ Μπάχ πήγε πολλές φορὲς στὸ 'Αμβούργο γιὰ ν' ἀκούσει τὸ διάσημο ὁργανίστα Ράινκεν. 'Ο πόθος νὰ τελειοποιηθεῖ πιὸ πολὺ τὸν ἔκαμε νὰ ζητήσει ἀδεια τεσσάρων ἑβδομάδων, γιὰ νὰ πάει ν' ἀκούσει τὸν ἐπίσης διάσημο ὁργανίστα Μπούξτεχουντε, στὴ Λύμπεκ. "Εφυγε τὸν 'Οχτώβρη τοῦ 1705 κι ἐπῆγε ἐκεῖ μὲ τὰ πόδια μᾶς δὲν ξαναγύρισε στὸ 'Αρνσταντ παρὰ τὸ Φλεβάρη. 'Εκεῖ παρακολούθησε τὶς περιφήμες «βραδυνές μουσικές», ποὺ γίνονταν ἐπὶ πέντε συνεχεῖς βδομάδες, στὸ διάστημα ποὺ μεσολοβοῦσε ἀπὸ τὶς γιορτές τοῦ 'Αγίου Μαρτίνου ως τὰ Χριστούγεννα.

Σὰν γύρισε στὸ 'Αρνσταντ ὁ Μπάχ κλήθηκε ἀμέσως μπροστά στὸ ἐκκλησιαστικὸ συμβούλιο γιὰ νὰ δώσει ἔξηγήσεις γιὰ τὴν τόσο μακρόχρονη ἀπουσία του. Μ' αὐτὴν τὴν εὔκαιρία τοῦ κόλλησαν ἀκόμα τρεῖς κατηγορίες: ἡ ὁργανικὴ του συνοδεία δὲν ἔρεσε διατείνονταν πῶς ἐκτελοῦσε ἀλλόκοτες παρολλαγές κι ἔμπαζε καινούργιους ἥχους ποὺ σύγχι-

ζαν τούς πιστούς. Τὸν κατηγοροῦσαν ἐπίσης πῶς δὲν ἔνδιαφερόταν ὁρκετὰ γιὰ τοὺς μαθητές του. Πρέπει νὰ ποῦμε πῶς αὐτοὶ οἱ μαθητές δὲν ἦταν καθόλου εὐχάριστοι, οὕτε πειθαρχοῦσαν εὔκολα. "Εδωσε λοιπὸν τὸ συμβούλιο στὸ Μπάχ μιὰ προθεσμία ὥxtw ἡμερῶν, γιὰ νὰ δηλώσει ἄν ἥθελε ἡ ὅχι νὰ κάμει τὴ χορωδία του νὰ δουλέψει. "Ως τὸ Νοέμβρη δὲν εἶχε δῶσει ἀπάντηση. Τὸν ξανακάλεσον μπροστά στὸ συμβούλιο αὐτὴν τὴ φορά τὸν κατηγόρησαν ἀκόμη πῶς ἐποιζε μουσικὴ στὸ ἑκκλησιαστικὸ δργανο μαζὶ μὲ μιὰ ἑνή κοπέλα. 'Η κοπέλα αὐτὴ μπορεῖ νὰ ἦταν ἡ ξαδέρφη του Μαρία Βαρβάρα, ποὺ τὴν παντρεύτηκε λίγο ὀργότερα.

"Ο Μπάχ ζῆτησε τότε νὰ φύγει ἀπὸ τὸ "Αρνοταντ. Σίγουρα δὲ θὰ μπόρεσε νὰ δικαιολογηθεῖ Ἰκανοποιητικὰ μπροστά στὸ συμβούλιο, καὶ τὸ δὴ δὲν εἶχε ταλέντο νὰ διοργανώνει καὶ νὰ διευθύνει, μουσικά συγκροτήματα, πράγμα ποὺ τὸν ἔβλαψε ξανά ὀργότερα, ἐκδηλώνεται ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ἑκείνη. Μᾶς ἀπ' τὴν ἄλλη μεριά, δὲνεαρὸς εἶχε ἐπίγνωση τοῦ μουσικοῦ του ταλέντου καὶ τῆς δημιουργικῆς του δύναμης, κι αὐτὸ τὸν ἔκανε ν' ὀργεῖ νὰ βρεῖ ἕνα κέντρο δράσης λιγότερο περιορισμένο. Μᾶς νὰ ποὺ παρουσιάστηκε μιὰ ἑύκοιρια. 'Ο δργανίστας τῆς ἑκκλησιᾶς τοῦ 'Αγίου Βλασίου στὸ Μυλχάουζεν, Γ. Γκέοργκ "Αλε, διάσημος ποιητής καὶ μουσικός, πέθανε. 'Ο Μπάχ δέχτηκε μιὰ πρόσκληση νὰ πάει σ' αὐτὴ τὴν πόλη γιὰ νὰ τὸν ἀκούσουν. "Αρεσε καὶ διορίστηκε δργανίστας στὴ θέση ποὺ χήρεψε. Στὶς 17 τοῦ 'Οκτώβρη τῆς Ἰδιας χρονιᾶς, 1707, παντρεύτηκε μὲ τὴν ξαδέρφη του, Μαρία Βαρβάρα, κόρη τοῦ Μιχαήλ Μπάχ, ποὺ ἦταν ὀργανίστας στὸ Γκέρεν.

"Υστερα ἀπὸ λίγον καιρὸ τοῦ ἀνατέθηκε μιὰ σημαντικὴ ἐντολὴ. Τὸ συμβούλιο ἐπρόκειτο ν' ἀνανεωθεῖ, στὶς 4 φεβρουαρίου τοῦ 1708, κι ὁ δργανίστας τοῦ 'Αγίου Βλασίου ἐπιφορτίσθηκε, κατὰ πῶς συνηθιζόταν νὰ συνθέσει μιὰ καντάτα γιὰ αὐτὴν τὴν ἐπίσημη τελετὴ. 'Ο Μπάχ ἔγραψε τὴν καντάτα Gott ist mein König ('Ο Θεὸς εἰναι ὁ βασιλάς μου), ποὺ σημειώνει μιὰ ἀξιόλογη πρόσδο τοῦ συνθέτη ἀπὸ τὸν καιρὸ ποὺ εἶχε γράψει τὴν ἄλλη καντάτα του στὸ "Αρνοταντ. Αὐτὴ ἡ δεύτερὴ του καντάτα εἰναι τὸ μόνο ἔργο ποὺ τυπώθηκε ἐνόσω ζοῦσε ὁ συνθέτης της' τὸ τύπωμά της ἔγινε μ' ἔξοδα τοῦ συμβουλίου.

Μᾶς δὲν ενερὸς δὲν εἶχε βρεῖ στὸ Μυλχάουζεν αὐτὸ ποὺ ἔλπιζε. Οἱ ἀστοὶ δίσταζαν νὰ κάνουν ἔξοδα γιὰ τὶς τέχνες. 'Απ' τὴν ὄλλη μεριά οἱ διάφορες κοινότητες ἤταν διαιρεμένες ἀπὸ φινατικές διαιμάχες ἀνάμεσα σ' ὁρθοδόξους καὶ διαμαρτυρομένους. 'Ο Μπάχ εἶχε παρουσιάσει στοὺς δημοτικοὺς ἄρχοντες ἕνα σχέδιο ἐπισκευῆς τοῦ ἑκκλησιαστικοῦ δργάνου τῆς ἑκκλησιᾶς του.

Οἱ λεπτομερεῖς ἔηγήσεις ποὺ ἔδινε ὁ νεαρὸς δργανίστας, τοσο γιὰ τὸ σύστημα τῶν φυσερῶν δσο καὶ γιὰ τὴν αξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ρετζίστρων, μαρτυροῦσαν ὅχι μονάχα τὸ πολὺ λεπτὸ γοῦστο του μὰ ἀ-

κόμη καὶ τις γερές τεχνικές γνώσεις του. Τὸ συμβούλιο ἔδωσε τὴ συγκατάθεσή του, μὰ σὲ λίγο παρουσιάστηκαν πολλές δυσκολίες. 'Ο Μπάχ κατάλαβε πῶς δὲ θὰ πραγματοποιοῦσε τοὺς σκοπούς του. Στὶς 25 'Ιουνίου ζήτησε ν' ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὰ καθήκοντά του.

Μὰ τὴν Ἱδια ἐποχὴ εἶχε βρεῖ μιὰ ἄλλη θέση. 'Ο δούκας Γουλιέλμος—Ἐρνέστος τῆς Σαξονίας—Βαϊμάρης τοῦ προσέφερε μιὰ θέση ὁρανίστα καὶ μουσικοῦ τῆς αὐλῆς. Θερμός ζηλωτὴς τῆς μουσικῆς καὶ προστάτης τῶν τεχνῶν, ὁ δούκας εἶχε κατασκευάσει ἕνα θέατρο διπερας καὶ συντηροῦσε περὶ τοὺς εἴκοσι μουσικούς, ποὺ τοῦ διοργάνωναν κοντοέρτα. Εἶχε τὴν παράδεινη μανία νὰ ντύνει τοὺς μουσικούς του οὐγγαρέζικα. 'Ο Μπάχ, ποὺ σίγουρα θὰ ὑποχρεώθηκε νὰ φορέσει κι αὐτὸς αὐτὴν τὴ στολή, διορίστηκε στὴν αὐλή του κλαβεσινίστας καὶ βιολονίστας. Περάλληλα ἔπαιζε συχνά δργχνο μπροστά στὸν πρίγκηπα. 'Ο νεκρολόγιος του λέει : «Ἡ εὐχαρίστηση ποὺ ἔνιωθε ὁ κύριος του ἀκούοντάς τον νὰ παιζει, παρακίνησε τὸ Μπάχ νὰ τελειοποιηθεῖ ἀπὸ κάθε ἄποψη στὴν τέχνη τοῦ παξιματος στὸ δργανο. ἔκει σύνθεσε τὰ περσότερα ἔργα του για αὐτό.»

Τὸ δργανο τῆς ἐκκλησιᾶς τοῦ παλατιοῦ ἦταν μικρό· μᾶ ἡ ἐκκλησιὰ τῆς πόλης εἶχε ἔνα δργανο πολὺ πιὸ τέλειο. 'Ο Μπάχ ἔπαιζε συχνά σ' αὐτό, ἀφοῦ μάλιστα ὁ δργχνίστας Γιόχαν Γκότφριντ Βάλτερ ἦταν συγγενῆς του ἀπὸ τὴν μητέρα του.

'Η φήμη λοιπὸν τοῦ Μπάχ ὅλο καὶ μεγάλωνε. Τὸ 1713 τοῦ πρόσφεραν τὴ θέση τοῦ δργανίστα στὸ Χάλλε, ποὺ χήρεψε μετὰ τὸ θάνατο τοῦ Τσάχασου. Μὰ τὴν τελευταία στιγμὴ ὁ Μπάχ ἀρνήθηκε. Οἱ ἀρχεῖς τοῦ Χάλλε δὲν τοῦ κράτησαν ἔχθρα γιὰ τὴν ὅρνησή του ἑκείνη. Τρία χρόνια ἀργότερα, τὸν κάλεσαν νὰ δοκιμάσει τὸ νεοφτιαγμένο δργανο τῆς πόλης αὐτῆς σᾶν εἰδικός. 'Ο Μπάχ ἔμεινε στὸ Χάλλε πέντε μέρες.

Τὸ 1717 γνώρισε μιὰ ὅλου εἰδούς ἐπιτυχία. 'Ο διάσημος Γάλλος κλαβεσινίστας καὶ δργανίστας Λουΐ Μαρσάν, ποὺ ἔκανε τουρνὲ στὴ Γερμανία, ἔφτασε στὴ Δρέσδη. 'Ο ἀρχιμουσικὸς λοιπὸν τῆς αὐλῆς τῆς Δρέσδης Βολυμιέ, ἔγραψε στὸ Μπάχ νὰ ἔρθειν ν' ἀντιμετρηθεῖ μὲ τὸ Μαρσάν. 'Ο Μπάχ πήγε στὴ Δρέσδη, μᾶ τὸ πρωῖ τῆς ἡμέρας ποὺ θὰ γινόταν ἡ μουσικὴ μονομαχία, ὁ Μαρσάν ἔφυγε ἀπὸ τὴν πόλη. 'Ο Μπάχ τότε ἔπαιξε μπροστά σ' ἐνια πολυπληθὲς ἀκροατήριο, ποὺ τὸν ἀποθέωσε.

Τὰ δείγματα ἐκτιμήσεως ποὺ δεχόταν παντοῦ ὅπου τὸν ἀκουγαν, τὸν ἔκαμαν νὰ νιώσει πιὸ ὀδυνηρὸ μιὰ προσβολὴ ποὺ τοῦ ἔγινε στὴ Βαϊμάρη. 'Ο γέρος ἀρχιμουσικὸς Ντρέζε πέθανε, κι ὁ Μπάχ, ποὺ λίγα χρόνια πρὶν εἶχε διοριστεῖ κόντερτμάϊστερ, περίμενε πῶς θὰ τοῦ πρότειναν νὰ τὸν διαδεχτεῖ. Μὰ δὲ δούκας πρότεινε τὴ θέση αὐτὴ στὸν Τέλεμαν, κι ὅταν αὐτὸς ἀρνήθηκε διόρισαν τὸ γιὸ τοῦ Ντρέζε, ἔναν ἀσήμαντο μουσικό. 'Ο Μπάχ τότε ζήτησε μὲ γραπτὴ αἴτησην ν' ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὰ κα-

θήκοντά του φαίνεται δύμως ότι ή αίτησή του αύτή έγινε σὲ κάπως ζωηρό τόνο. Γι αύτό ό δούκας, πού, παρ' όλο πού διατεινόταν πώς προστάτευε τις τέχνες, ήταν ένας ήγειμόνας αύταρχικός, δαιπίστωσε στὸ γράμμα αύτό τοῦ Μπάχ μιὰ πράξη ἀπειθαρχίας κι ἀμέσως διέταξε νὰ τὸν φυλακίσουν. "Ετοι ὁ φτωχός μουσικός ἔμεινε στὴ φυλακὴ τέσσαρες βδομάδες, ἐνῶ ή γυναίκα του καὶ τὰ τέσσερα μικρά παιδιά του περίμεναν μὲ ἀγωνία τὴ λύση αὐτῆς τῆς ὑπόθεσης. Τέλυς, στις 2 τοῦ Δεκέμβρη, ὁ Μπάχ ἀποφυλακίστηκε καὶ πήρε τὴν παραίτησή του, «μὲ δυσμένεια.»

Στὸ μεταξὺ ὁ πρίγκηπας Λεοπόλδος τοῦ "Ανχαλτ—Κέτεν τοῦ εἶχε κάμει προτάσεις κι ὁ Μπάχ δέχτηκε τὴ θέση τοῦ ὀρχιμουσικοῦ στὴν αὐλὴ του. Τὰ νέα του καθήκοντα ήταν κάπως διαφορετικά ἀπ' αὐτά πού εἶχε ἔξασκήσει ὡς τότε. Ή αὐλὴ τοῦ Κέτεν ἀνῆκε στὴ μεταρυθμισμένη θρησκεία, γι αύτό δὲν ὑπῆρχε μουσική στὴν ἔκκλησισ. 'Ο Μπάχ λοιπὸν διηγύθυνε κυρίως τὴ μουσικὴ δωματίου τοῦ πρίγκηπα, ποὺ ήταν νέος, καλὸς μουσικός κι ἐκτός πού ἔπαιζε πολλὰ ὅργανα εἶχε καὶ μιὰ πολὺ καλλιεργημένη φωνὴ μπάσου. Μᾶ, ἐπὶ πλέον ἤξερε νὰ ἐκτιμᾷ τὴν ᾄδια τοῦ καινούργιου ὀρχιμουσικοῦ του. Τοῦ φερόταν μ' εὐγένεια καὶ τὸν ἔπαιρνε μαζὶ του ὅταν ταξίδευε. Σ' ἕνα ἀπ' αὐτὰ τὰ ταξίδια βρῆκε τὸ Μπάχ μιὰ μεγάλη συμφορά. Εἶχε συνοδέψει τὸν πρίγκηπα στὸ Κάρλομπαντ· σὸν γύρισε βρῆκε τὸ σπιτικό του βουτηγμένο στὸ πένθος. Ή γυναίκα του εἶχε πεθάνει στὸ διάστημα τῆς ἀπουσίας του καὶ τὴν εἶχαν θάψει. 'Η Μαρία Βαρβάρα τοῦ εἶχε δώσει ἑφτὰ παιδιά, ποὺ ἀπ' αὐτὰ ζοδσαν τέσσερα ἔκείνη τὴν ἐποχή, μιὰ κόρη δώδεκα χρονῶν καὶ τρεῖς γιοὶ νεώτεροι.

'Ο Μπάχ, σὰν πραγματικός ὅργανίστας, δὲν μποροῦσε παρὰ νὰ νιώθει όλο καὶ πιὸ πολὺ σὰ μιὰ μεγάλη στέρηση τὸ ὅτι δὲν εἶχε στὴ διάθεσή του κανένα καλὸ ὅργανο. Γι αύτό μόλις ἔμαθε πώς στὸ 'Αμβούργο χήρεψε ή θέση τοῦ ὅργανίστα στὴν ἔκκλησισ τοῦ 'Αγίου 'Ιακώβου, δὲ διστασεις νὰ πάει ἔκει. "Ἐπαιξε μπροστά σ' ἔνα ἐκλεκτὸ κοινό, ποὺ ἀνάμεσα σ' αὐτὸ ἔχωριζε ὁ διάσημος ὅργανίστας Ράινκεν, ποὺ τότε ήταν ἐκατὸ χρονῶν περίπου. 'Ο Ράινκεν ἔνιωσε ἀμέσως τὴν ᾄδια τοῦ νεαροῦ συναδέλφου του καὶ τοῦ ἔξεφρασε τὸ θαύμασμό του. "Ομως παρὰ τὴν καλὴ ἐντύπωση ποὺ ἔκαμε ὁ Μπάχ δὲν πήρε αὐτὴν τὴ θέσην προτίμησαν νὰ τὴ δώσουν σ' ἔνα ἀπὸ τοὺς συναγωνιστές του, πού, ὑπὸ τύπον δωρεᾶς, κατέβαλε τέσσαρες χιλιάδες μάρκα στὸ ταμείο τῆς ἔκκλησιᾶς. 'Ο πάστορας Νόϋμαϊστερ, ποὺ εἶχε ὑποστηρίξει θερμά τὸ Μπάχ, καταδίκασε ἀπὸ τὸν ἄμβωνα αὐτῇ τὴν ἀχαρακτήριστη πράξη. Στὸ Χριστουγενιάτικο λόγο του, μιλώντας γιὰ τοὺς ἀγγελίους ποὺ ἔφελναν, πρόσθεσε πώς δῆλη ἡ τέχνη τους δὲ θά τοὺς χρησίμευε σὲ τίποτα στὸ 'Αμβούργο, γιατὶ ἀν ὑπόθετε κανεὶς πώς ένας ἄγγελος κατέβαινε ἀπὸ τὸν οὐρανὸ γιὰ νὰ γίνει ὅργανίστας στὸν "Αγίον 'Ιακώβο, τοῦ κάκου θά παιζε μὲ τὴν πιὸ οὐράνια τέχνη του· διὸ δὲν εἶχε γερὸ κομπόδεμα δὲ θά διορίζόταν ὅργανίστας.

Κατά τη διάρκεια τῆς χρονιᾶς 1721, ὁ Μπάχ σκέφτηκε νὰ ξαναφτιάσει τὴν οἰκογενειακή του ζωὴ καὶ νὰ δώσει μιὰ καινούρια μητέρα στὰ παιδιά του. Διάλεξε λοιπόν γιὰ γυναίκα του τὴν κόρη ἐνὸς τρομπετίστα τῆς αὐλῆς τοῦ Βαΐσενφελζ, τὴν "Αννα Μαγδαληνὴ Βύλκεν. Αὐτὴ ἡ νεαρὴ κοπέλα ἦταν καλὴ μουσικός, εἶχε ὥραια φωνὴ σοπράνο, καλά διαπλασμένη κι ἤξερε νὰ συνοδεύει στὸ κλαβεσέν. Κατέχουμε ἀκόμη δυὸ συλλογές ἀπὸ μουσικὰ κομμάτια κανωμένες γι αὐτὴ μὲ τὸν τίτλο: *Clavierbüchlein von Anna Magdalena Bachin.* Ἡ πρώτη ἔχει χρονολογία 1722 καὶ περιέχει μονάχα συνθέσεις τοῦ συζύγου της· ἡ δεύτερη, πιὸ ὄγκωδης ἔχει χρονολογία 1725 καὶ βρίσκουμε σ' αὐτὴ κομμάτια κι ἄλλων συνθετῶν.

Μὰ τὰ παιδιά τοῦ Μπάχ μεγάλωναν ἐδειχναν κλίση γιὰ σπουδὲς καὶ τὸ Κέτεν δὲν πρόσφερε ὅλα τ' ἀπαιτούμενα μέσα. Ἐκείνη τὴν ἐποχὴ δὲ κάντορ τῆς ἑκκλησιᾶς τοῦ Ἀγίου Θωμᾶ στὴ Λειψία, Γιόχαν Κούναος, πέθανε. Παλλοὶ ὑπόψηφοι κυνῆγησαν αὐτὴν τῇ θέσῃ ὁ Μπάχ ἦταν ἔνας ἀπὸ τοὺς τελευταίους ποὺ προσυσάστηκαν Τὸ συμβούλιο θὰ θελε νὰ διορίσει τὸν Τέλεμαν, ἔναν ἀπὸ τοὺς πιὸ ὄνομαστοὺς μουσικοὺς ἑκείνης τῆς ἐποχῆς, ποὺ ἦταν πολὺ γνωστός στὴ Λειψία. Αὐτὸς δῆμας δὲν ἀποφάσιζε νὰ φύγει ἀπὸ τὸ Ἀμβοῦργο. Τελικά ὁ Μπάχ ἔγινε δεχτὸς νὰ διαγωνιστεῖ· στὶς 7 Φεβρουαρίου τοῦ 1723, διηγύθηνε τὴν καντάτα ποὺ εἶχε συνθέσει γι αὐτὴν τὴν περίπτωση. *Jesus nahm zu sich die zwölf* (Ο Ἰησοῦς πῆρε μαζὶ του τοὺς δώδεκα). Στὶς 5 Μαΐου, τοῦ ἀνακοίνωσον τὸ διορισμό του καὶ στὶς 31 τοῦ ἵδιου μηνὸς ἐγκαταστάθηκε ἐπίσημα στὴν καινούργια του θέση.

Ἡ θέση τοῦ κάντορα στὸν "Ἀγίου Θωμᾶ" ἦταν πολὺ κοπιαστική. Ἐτοι νιώθουμε γιατὶ δὲ οἱ Μπάχ διστασει πολὺ πρὶν ὑπογράψει τὸ δριστικὸ συμβόλαιο τοῦ διορισμοῦ του. Εἶναι ἀλήθεια πῶς οἱ ἀποδοχές του ἦταν ἀρκετὰ σημαντικές γιὰ κείνη τὴν ἐποχὴ. Ὁ Μπάχ ἦταν ἐγκαταστημένος στὰ κτίρια τῆς σχολῆς ὁ μισθός του ἦταν περίπου 700 τάληρα, μᾶς δὲν ἔτοι μαζὶ τοῦ ποσὸ διετέλεσε πολὺ πολογιζόταν μαζὶ καὶ τὰ τυχερά. "Ἐπειτα ἔπαιρνε κι ἔνα μερτικὸ ἀπὸ τὰ λεφτά ποὺ κέρδιζαν οἱ μαθητικὲς χορωδίες τῆς σχολῆς, τραγουδώντας στοὺς δρόμους· τέλος οἱ συνθέσεις ποὺ ἔγραφε γιὰ δρισμένες περιστάσεις πληρώνονταν πάντα καλά. "Οσο γιὰ τὴ θέση ποὺ κατείχε δὲ Μπάχ ἀνάμεσα στοὺς καθηγητές τῆς σχολῆς τοῦ Ἀγίου Θωμᾶ ἦταν σχετικά ἀνώτερη· ὁ κάντορ ἐρχόταν ἀμέσως μετὰ τὸν κονρέκτορ. Μὰ ὁ τίτλος του αὐτὸς ἦταν κατώτερος ἀπὸ κείνον ποὺ εἶχε στὴν αὐλὴ τοῦ Κέτεν, γι αὐτὸ θὰ τὸν δοῦμε σὲ λίγο νὰ ζητάει τὸν τίτλο τοῦ συνθέτη τῆς βασιλικῆς κι ἐκλεκτορικῆς αὐλῆς, γιὰ νὰ ἐπιβάλλεται περσότερο στοὺς ἀστοὺς τῆς Λειψίας. Ἡ ἐλευθερία δῆμας τῆς δράσης του ἦταν περιορισμένη, γιατὶ ἔξαρτιόταν ἀπὸ πολλές ἀρχές. Ἡ δουλιά του στὴ σχολὴ δὲν τοῦ ἀπορροφοῦσε πολὺν καιρό· ἔδινε ἐφτά μαθή-

ματα τραγουδιοῦ κάθε βδομάδα· στήν ἀρχὴν διδασκε λατινικά, μά σὲ λίγο κατάφερε ν' ἀπαλλαγεῖ ἀπ' αὐτά ιὰ καθήκοντα φορτώνοντάς τα σ' ἔνα του συνάδελφο, ποὺ τὸν πλήρωσε γιὰ νὰ τ' ἀναλάβει, Τὸ Σάβατο τὸ ἀπόγεμα ἔκανε τὴ δοκιμὴ τῆς καντάτας ποὺ θὰ ἔξετελεῖτο τὴν ἐπομένη στήν ἑκκλησιά. Τὸ συμβούλιο τοῦ εἶχε ἀναθέσει ἐπίσης, γιὰ λόγους οἰκονομίας, νὰ μαθαίνει τὰ παιδιά τῆς σχολῆς νὰ παίζουν δργανα.

Μά η ἀκολουθία τῶν Κυριακῶν και τῶν ἑορτῶν ἦταν μεγάλη κι ἀπαιτοῦσε μιὰ πολὺ κουραστικὴ προετοιμασία. 'Ο κάντορ διεύθυνε πάντα τὴν καντάτα, ποὺ πολὺ συχνὰ ἦταν ύποχρεωμένος νὰ τὴν συνθέτει. Κάθε χρόνο ἔκτελονταν 59 καντάτες, γιὰ δλες τὶς Κυριακές—ἔκτος ὅποι τὶς τρεῖς τελευταῖες τῆς νηστείας πρὸ τῶν Χριστουγέννων και τὶς ἔξη Κυριακές τῶν Νηστειῶν—καὶ τὶς γιορτές. Οι μεγάλες γιορτές, δπως τὰ Χριστούγεννα, τὸ Πάσχα, κλπ. γιορτάζονταν ἐπὶ τρεῖς μέρες.

'Ο χορὸς τῶν μαθητῶν ἦταν διαιρεμένος σὲ τέσσαρες δμάδες, ποὺ τραγουδοῦσαν σὲ τέσσαρες ἑκκλησίες· οι δυὸς καλύτερες τραγουδοῦσαν στὸν "Αγιο Θωμᾶ και στὸν "Αγιο Νικόλαο. 'Επι κεφαλῆς κάθε δμάδας ἦταν ἔνας Ἐφόρος. "Ἐνα μέρος δμῶς ἀπὸ τοὺς μαθητές ἔπρεπε νὰ παίζει και στὴν ὁρχήστρα. Τὸ συμβούλιο εἶχε στὴ διάθεση τοῦ κάντορα ὀκτὼ ὄργανοπαῖχτες (Stadtpfeifer)· ἀρχικὰ οι σπουδαστές ἔμπαιναν στὴν ὁρχήστρα γιὰ νὰ τὴν ἐνισχύσουν, μά στὴν ἐποχὴ τοῦ Μπάχ δὲ μποροῦσε κανεὶς νὰ βασίζεται σ' αὐτούς. 'Ο Μπάχ λοιπὸν δὲ μποροῦσε νὰ ἔχει περσότερους ἀπὸ δώδεκα ἔως δεκάδη τραγουδιστές στὴ χορωδία του, τρεῖς ή τὸ πολὺ τέσσαρες γιὰ κάθε φωνῇ. 'Η ὁρχήστρα κι ἡ χορωδία ἦταν διαιρεμένες σὲ κοντσερτάντες και ριπιενίστες. Οι πρῶτοι τραγουδοῦσαν ἦ ἔπαιζαν τὰ σόλα κι ἐνώνονταν μὲ τοὺς ὄλλους (τοὺς ριπιενίστες) γιὰ ὄρισμένα tutti. Οι ἄριες συνοδεύονταν μονάχα ἀπὸ τοὺς κοντσερτάντες.

Νιώθουμε λοιπὸν τὶ δυσκολίες συναντοῦσε ὁ Μπάχ δταν ἦταν ύποχρεωμένος, σὲ πολὺ λίγο χρονικὸ διάστημα, νὰ μαθαίνει στοὺς μουσικούς του χωριστὰ μιὰ καινούρια καντάτα, νὰ ἔξασκει τὴ χορωδία και τὴν ὁρχήστρα σὲ κοινές πρόβες, νὰ ἐντυπώνει τὶς ἄριες στὸ μυαλὸ τῶν δχι και τόσο Ικανῶν σολίστ κι ἀκόμη πολλές φορές νὰ διδάσκει ὡς κι αὐτὸν τὸν ὄργανίστα. Ποῦ και ποῦ εἶχε τὴν Ικανοποίηση νὰ συναντᾶ κανέναν ἔχυπνο μαθητή, καλλίφωνο και μὲ κάποιο μουσικὸ ταλέντο. Μά πλαϊ σ' αὐτοὺς πόσοι νεαροὶ ύπηρχαν μὲ μετριότατη μουσικὴ διάθεση, μ' ἐλάχιστη ἐπιμέλεια και μὲ χυδαία συμπεριφορά. Οι φωνές τῶν μαθητῶν ἔξ ὄλλου, δὲν ἦταν πολὺ κατάλληλες· ή συνήθεια νὰ τοὺς βάζουν νὰ τραγουδᾶνε στὸ δρόμο, ἀπὸ τὴ γιορτὴ τοῦ 'Αγίου Μιχαὴλ ὡς τὴν πρωτοχρονιά, ἦταν ὀλέθρια γιὰ τ' ἀδύνατα φωνητικά τους δργανα. "Ηδη ὁ Κούνασου, δ προκάτοχος τοῦ Μπάχ, παραπονιόταν γι αὐτό.

'Ο Μπάχ εἶχε σὲ λίγο κι ὄλλους λόγους νὰ παραπονιέται και νὰ

διαμαρτύρεται. "Αφοῦ ἡ μουσικὴ τῆς ἑκκλησιᾶς ἔπειτε νὰ ἐκτελεῖται ἀπὸ τοὺς μαθητές, ήταν πολὺ φυσικό, δταν ἐπρόκειτο νὰ προσλάβουν κατωύρια μέλη, νὰ λαβαίνουν ύπ' ὅψη κατά πρῶτο λόγο τὶς μουσικές τους Ικανότητες. Πολλές φορές δῆμως συνέβαινε νὰ διώχνει τὸ συμβούλιο ὑποψηφίους ποὺ ὁ Μπάχ τοὺς ἐκρινε κατάληλους, ἐνῶ ἄλλους ποὺ τοὺς ἐκρινε ἀκατάλληλους, τοὺς προσλάβαιναν στὸν "Αγιο Θωμά.

Τὸ 1730, ὁ Μπάχ ἀναγκάζεται νὰ διαπιστώσει, πῶς στοὺς 54 μαθητές οἱ 17 εἶναι καλά προπαρασκευασμένοι κι Ικανοὶ νὰ χρησιμοποιηθοῦν, 20 σημειώνουν μιὰ πρόοδο, μά γιὰ τὴν ὥρα δὲν μποροῦν νὰ ἐκτελοῦν δύσκολες συνθέσεις καὶ τέλος οἱ ὑπόλοιποι 17 εἶναι ἐντελῶς ἀνεπίδεκτοι μαθήσεως. Καταλαβαίνουμε λοιπὸν γιατὶ ὁ Μπάχ πολλές φορές ἔνιωθε τέλεια ἀποθάρρυνση καὶ γιατὶ ἐδειχνε πολὺ λίγο ἐνθουσιασμό σὰν ἐπρόκειτο νὰ δουλέψει μὲ τέτοιου εἴδους μαθητές.

Κι ἄλλα γεγονότα συνετέλεσαν ἐπίσης στὸ νὰ γίνει ἡ θέση του ἀνυπόφορη. Τὸ συμβούλιο εἶχε καταργήσει δρισμένα ἐπιδόματα, ποὺ ἐπέτρεπαν στὸν κάντορα ν' ἀποζημιώνει τοὺς σπουδαστές ποὺ τοῦ πρόσφεραν τὴν συνδρομὴ τους δταν ἐπρόκειτο ν' ἀνεβάσει ἔργα κάπως πιὸ σημαντικά. Αὐτὴ ἡ καταργηση συντέλεσε στὸ νὰ χειροτερέψει ἡ ποιότητα τῶν μουσικῶν ἐκτελέσεων, καὶ, σὰ νὰ μὴν ἔφτανε αὐτό, τὸ συμβούλιο κατηγόρησε τὸ Μπάχ σὰν ὑπεύθυνο αὐτῆς τῆς κατάστασης.

Στὴ συνεδρίαση, ποὺ γινε στὶς 2 Αὔγουστου τοῦ 1730, συσώρεψαν ἔνα σωρὸ κατηγορίες ἐνάντιά του: τὸν κατηγόρησαν πῶς ἀπουσίασε χωρὶς νὰ ζητήσει ἀδεια, πῶς ἔστειλε ἔνα μαθητὴ στὴν ἑξοχὴ χωρὶς τὴν ἀδεια τῶν συμβούλων, πῶς δὲν ήταν ταχικός στὰ μαθήματα του, πῶς δὲν έλαβε καθόλου ύπ' ὅψη του τὶς παραπτηρίσεις ποὺ τοῦ ἔκαμψαν πρὸ καιροῦ καὶ γενικά πῶς δὲν ἔκανε τίποτα. Αὐτὴ ἡ τελευταία κατηγορία ήταν ἀπόλυτα χυδαία, δταν σκεφτοῦμε πῶς τὴν προηγούμενη χρονιά ὁ Μπάχ εἶχε τελειώσει κι ἐκτελέσει τὸ Κατά Ματθαίον Πάθος. Στὸ τέλος ὁ πρόδρος τοῦ Συμβουλίου πρότεινε νὰ πειριούσουν τὴ διδασκαλία τοῦ Μπάχ στὶς κατώτερες τάξεις αὐτὴ ἡ εἰσήγηση δὲν ἔγινε βέβαια δεκτή, ἀποφάσισαν δῆμως νὰ τοῦ μειώσουν τὶς ἀποδοχές του καὶ νὰ τοῦ ἀποδόσουν μομφή.

Καταλαβαίνουμε πόσο προσβλήθηκε ὁ Μπάχ ἀπ' αὐτὴ τῇ συμπεριφορὰ τῶν συμβούλων. Ἡ ἀπάντηση ποὺ ἔστειλε, μὲ τὴ σειρά του κι αὐτὸς, στὸ συμβούλιο εἶναι ἔνα πραγματικό κατηγορητήριο. Τώρα σκέφτεται στὰ σοβαρὰ νὰ φύγει ἀπὸ τὴ Λειψία. "Έχουμε ἔνα γράμμα του στὸν παλιό του φίλο "Ἐρντμαν, κρατικὸ ὑπάλληλο τῆς Ρωσικῆς αὐτοκρατορίας στὸ Ντάντσιγ, ποὺ σ' αὐτὸ τοῦ γυρεύει νὰ τὸν βοηθήσει νὰ βρεῖ μιὰ δλλὴ θέση. Τοῦ ἔξηγει πῶς ἡ θέση του στὴ Λειψία εἶναι λιγύτερο ἐπωφελῆς ἀπ' δσο τοῦ εἶχαν πεῖ: ἡ ζωὴ εἶναι πολὺ ἀκριβὴ καὶ τὰ τυχερὰ δὲν ἀποτελοῦν ἔνα ποσὸ σταθερό. 'Ανάμεσα σ' αὐτὰ τὰ παράπονά του ὑπάρχουν καὶ μερικά ποὺ μᾶς κάνουν νὰ χαμογελάμε, δπως π.χ. δταν κλαιγεται πῶς, τὸ 1729, ἔχασε κοντά ἐκατὸ τάλληρα, ἔξ αιτίας τῆς ἐλάττωσης τοῦ ἀριθμοῦ τῶν θανάτων (κι ἐπομένως τῶν κηδειῶν), «έπειδὴ ὁ ἀέρας ήταν ἐκείνη τῇ χρονιά ἔξαιρετικά ὕγιεινός.»