

Η ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Αν, θέλοντας να κατατοπιστούμε πάνω στη σημασία της ρομαντικής μουσικής κίνησης στη Γαλλία, συμβουλευτούμε, όπως βέβαια είναι φυσικό, τους κριτικούς, τους μπετιοριογράφους κι' όσους έγραψαν απομνημονεύματα, σίγουρα θα τα χάσουμε διαβάζοντας τους. Γιατί έχουμε ελάχιστα παραδείγματα τόσο ριζικών μεταβολών που μόνο να φέρει ο χρόνος στις κρίσεις διανοουμένων πάνω στα έργα και στους ανθρώπους της εποχής τους.

Βέβαια οι συνθέτες του γαλλικού ρομαντισμού, που χειροκροτήθηκαν στην εποχή τους, δεν ξεχάστηκαν ακόμη κι' από τα έργα τους, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, παρουσιάζουν μια αποκαρδιωτική κενότητα και μια καταθλιπτική βουραστηγία.

Την ίδια ζωηρή κατάληξη δοκιμάζουμε, διαβάζοντας κάθε σελίδα της βιογραφίας ενός Μπερλιόζ, όταν βλέπουμε πόσες δυσκολίες ήταν αναγκασμένος να υπερπηδήσει αυτός ο πραγματικά μεγαλοφυής καλλιτέχνης για να σταδιοδρομήσει, τη στιγμή που ο σύγχρονος του άσημαντος Γερμανός συνθέτης Μέγερμπερ κέρδιζε στο Παρίσι όσο χρυσάφι ήθελε. Κι ακόμη όταν μαθαίνουμε πως ο Μπερλιόζ αναγκάστηκε, για να εξοικονομεί καιρό για να γράφει τις έπιφυλλίδες που τον συντηρούσαν, να παρηχηθεί από την επιθυμία του να γράφει μια συμφωνία, που όχι μόνο δά θα τούδιने κανένα όφελος αλλά αντίθετα θα τον επιβάρυνε και με τα έξοδα της αντίγραφής.

Διαπιστώνουμε επίσης το έξης περίεργο φαινόμενο: ότι ελάχιστοι είναι οι Γάλλοι που παίρνουν μέρος στη ρομαντική κίνηση της Γαλλίας κι' αυτοί είναι μέτριοι συνθέτες—εκτός φυσικά από το Μπερλιόζ, που η μεγάλη αξία του αντίστοιχίζει αυτή τη διαπιστωμένη όριαμητική μειονότητα—. Οι περισσότεροι λοιπόν κι' οι πιο σημαντικοί προτερηγάτες της ρομαντικής μουσικής στη Γαλλία είναι ξένοι: ο Σοπέν, Πολωνός, ο Λιστ, Ούγγρος, ο Σπαντίνι, Ρωσίνι, Ντονιτσέτι, Μπελίνι, Ίταλός, ο Μέγερμπερ, Πρόσσοος... Κι' από τα έργα αυτών των τελευταίων είναι, αποκλειστικά σχεδόν θεατρικά και πάντα είναι οι σκηνογραφίες μάλλον, το λιμπρέτο κι' η έρμηνεία ενός Νουρί, ενός Ντυμπρ, μιας Φαλκόν(βίσημοι) μελοδραματικού τραγουδιού της εποχής εκείνης) που τα κάνουν ρομαντικά, κι' όχι το χρώμα της όρχηστρας ή η μελωδική τους γραμμή. Καθώς πολύ σωστά γράφει ο μουσικός κριτικός Καστίλ· Μπλάζ: «Τό Παρισινό κοινό, λεπτός γνώστης της τέχνης, κρίνει τη μουσική από τις σκηνογραφίες, τα κοσμήματα, τα βερσιολισμένα όλογα, το σατέν, τους στρατιωτικούς θώρακες και γενικά από την πολυτέλεια της παράστασης. Παρμειλίστε αυτή την πολυτέλεια, και το ταλέντο του μουσικού θα ορθώσει μπροστά ο' ένα ακροατήριο υπέροχα άδικα να το εκτιμήσει». Αυτός όμως ο κριτικός ο τόσο δίκαια ασήτηρος με τους σύγχρονους του, πως δείχνει ότι αντιλαμβάνεται τη μουσική; Διασκευάζει μια Λειτουργία του Ρωσίνι (για την οποία ο Ρωσίνι δεν είναι καθόλου υπεύθυνος), ακορμωμένη από άποσπάσματα του Όελλο, της *Conerentola*, του *Barbier*, του *Tancrede*, της *Semiramide*, μια λειτουργία,

όπου το *Gloria* είναι κανωμένο από ένα κωμικό σουλαρικό κοινότητο, κι' όπου το *Credo* αρχίζει με τη μελωδία του κόντε Άλμαβίβα από τον Κουρέα της Σεβίλλης: *Ecco ridente il cielo...* Αυτός ο τίσιος Καστίλ· Μπλάζ ακροατήριάζει το *Freschizzi* του Βίμπερ για να σκαρώσει ένα *Robin des Bois*, διασκευάζει το *Don Juan* του Μότσαρτ και του προσθέτει ένα μπαλέτο, για να προσφέρει στους θαμώνες της Όπερας ένα *Don Juan* που να ταϊριάζει στα γούστα τους.

Πραγματικά θα νόμιζε κανείς ότι δεν ύπηρεε ποτέ στην ιστορία της μουσικής εποχή, που ο ίδιος του κόσμου πάνω στη μουσική να ήταν τόσο βάρβαρος και τα γούστα του τόσο έκφυλλιαμένα, έν, ο' αυτή ακριβώς τη στιγμή, δεν είχε έμφανιστεί ένας Μπερλιόζ, για να μοχθήσει με πραγματικά όδυνηρη προπατάειες, για τους μεταγενεστέρους και να δώσει στο γαλλικό ρομαντισμό μουσικά άριστοεργήματα. Ισάξια με τα λογοτεχνικά έργα ενός Ουγκώ, ενός Βινύ, ενός Λαμαρτίνου και ενός Μπαλζάκ.

Ο Μπερλιόζ αντιπροσωπεί στη μουσική, τις ίδιες ακριβώς επαναστατικές δυνάμεις που αντιπροσωπεί στην ποίηση ο Βίκτωρ Ουγκώ κι' η σχολή του. Κι' αυτές οι δυνάμεις έρχονται φυσικά σε σύγκρουση με τις συντηρητικές άρχες. Όπως παρατηρεί, πολύ σωστά, ο Γάλλος ιστορικός της μουσικής Κομπριέ, στην τέχνη έχουν ελοχωρήσει δυνάμεις αντίθετες προς την κοινωνική ζωή, και οι βλέςμεις της νέας διάνοησης βρίσκουν πρόσκομη τις προαιόνιες καθιερωμένες συνήθειες. Όταν βάσει ο Μπερλιόζ ύποψηφιότητα για να μπει στην Ακαδημία δεν παίρνει ούτε μια ψήφο. Νικήθηκε από το μετριώτατο συνθέτη Άμπρουάζ Τομά, κι' άργότερα από τον έντελωδ άνάξιο λόγου Κλατισόν. Στην τρίτη δέ έκλογη παρά λίγο να νικήθει από τον Π.νοσρόν, τον κα ηγητή του Κονσερβατοάρ...

Όταν ο Ρωσίνι έπαψε να συνθέτει, όθηκε τη θέση του στο συμπατριώτη του Γκαετάνο Ντονιτσέτι, που γεννήθηκε στη Μπέργκαμο, τις 29 Νοεμβρίου 1797, κι' είχε όπως κι' ο Ρωσίνι, σπουδάσει σύνθεση με τον άββα Μπατέ. Άπ' αυτόν ήπρε τις μουσικές συνταγές που χρησιμοποιείσε τόσο καλά ο συμπατριώτης του Ρωσίνι, σε τρόπο που η καλλιτεχνική τους συγγένεια φαίνεται από έκδηλη κι' η γοιμωδία τους έξ' ίσου πλούσια. Άπ' το 1818 ως το 1830, ο Ντονιτσέτι συνθέτει είκοσιέξη όπερες, κι' όπερα φτάνει να γράφει ως έξη κοριτοόπερες το χρόνο. Η φήμη του καθιερώναται με την όπερά του *Anna Bolena*, που δόθηκε στο Μιλάνο το 1828 και κορυφώθηκε με τη *Lucia di Lamermoor*, που παήχτηκε το 1835 στη Νεάπολη, έξοφαλιζοντας στο συνθέτη της μια πρώτη θέση πλάι στο Ρωσίνι. Η Κόρη του Συντάγματος (Όπερά· Κωμική 1840), Οι Μάρτυρες, που η λογοκρισία απαγόρευε το άνέβασμά της στη Νεάπολη όπου έπρόκειτο να δοθεί με τον τίτλο *Pollino* και η *Favorita*, που δόθηκε επίσης το 1840 στην Όπερα του Παρισιού, συντέλεσαν στο να κίθαιρωθεί από ο Ντονιτσέτι σαν ένας από τους κοσμογιάπητους συνθέτες της Γαλλίας. Ο *Don Pas-*

qualo του (1843), παρά τὸ φανταχτερό του μπρίο, δὲν εἶναι παρά μιὰ ὠρὴ ἀπομίμηση τοῦ *Barbiere* τοῦ Ροσσίνι. Μὰ ἀπὸ τὶς ἐξήντα ὄπερες ποῦγραψε ὁ Ντωισοῦτὶ τρεῖς μονάχα ἐπέζησαν. Κι αὐτὸ ὀφείλεται στὸ δι' ἔπισης θῆμα τῆς εὐκολίας ποῦ εἶχε στὸ γράψιμό του ὅμως παρά τὴν κάποια τὴν κρινοτοπία ἢ μουσικὴ τοῦ εἶναι δραματικὴ πρὸ πολὺ ἀκόμη κι ἀπ' αὐτὴ τοῦ Ροσσίνι. Πέθανε τὸ 1848.

Ἡ **Ὀ Βιντσέντζο Μπελλίνι** (1801—1835) γεννημένος στὴ Σικελία, εἶναι κι αὐτὸς ἕνας πολιτογραφημένος Γάλλος, Μαθητὴς τοῦ Τοιγκαρκέλι στὴ Νεάπολη, γνώρισε τὸ 1827 μιὰ ἐξαιρετικὴ ἐπιτυχία μετὰ τὴν ὄπερά του *Il Pirata*. Κι ὕστερα ἀπὸ τέσσερα χρόνια, στὸ Μιλάνο, δὺς ἄλλες του ὄπερες ἢ *Norma* κι ἢ *Sonnambula*, τραγουδημένες ἀπὸ τὴ μεγάλη Μαλιμπράν, γνώρισαν πραγματικὸς θριάμβους. Ὁ Ροσσίνι ἐκτιμῶντας τὸν τὸν κάλεσε στὸ Παρίσι, ὅπου τὸ 1835 ἀνέβασε στὸ Ἴταλικὸ Θέατρο τὴν ὄπερά του *I Puritani di Scozzia*, ποῦ προκόλλωσε τὸν ἀκράτητο ἐνθουσιασμό τοῦ κοινού. Ὁ Μπελλίνι ἐμοίαζε στὴ φυσιογνωμία μετὰ τὸ Σοπέν. Ὁ Γάλλος λογοτέχνης κι αισθητικὸς Γκατιέ, δίνει ἕνα πολὺ πετυχημένο σκίτσο τοῦ Μπελλίνι: «Ἄγνοεὶ τὴν τέχνη νὰ κρύβει, μετὰ τὴν ἐπιδειξίτητα τῶν συνδυασμῶν καὶ τὸ μπερδέμα τῶν ἀκομπανιμαμέντων τὴν ἀπουσία ἢ τὴν ἀδυναμία τῶν ἰδεῶν του: μιὰ πνοὴ τὸν ἀνοψώνει· μόλις κοπεῖ αὐτὴ ἢ πνοὴ ξαναπέφτει... Ὁ, τὸ ἐλαττωματικὸ ἔχει προέρχεται ἀπὸ τὴ διαπαιδαγώγησή του κι δτι, γοητευτικὸ ἀπὸ τὴ φύση του.» Ὁ Μπελλίνι σήμερα ἔχει πέσει ἐντέλλως.

Ἡ ὄπερα ἀπ' αὐτοὺς τοὺς Ἴταλοὺς, νὰ κι ἕνας Γερμανός, ποῦ, κι αὐτὸς ἐπίσης, ἐρχεται νὰ γορῆσει στὸ Παρίσι τὴν ἐπιτυχία καὶ ποῦ τὴ γνώρισε πραγματικὰ σὲ τέτοιο βαθμῶ, ὥστε ἢ μουσικὴ του ἔφτασε ν' ἀντιπροσωπεύει ἐπὶ δὺς—τρεῖς γενεῖς τὴν πραγματικὴ γαλλικὴ μουσικὴ. Εὐλόγητος, περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλο Γερμανό, ὁ Μέγερμπερ κατάφερε νὰ πλάσει τὸ ταλέντο του σύμφωνα μετὰ τὰ γούστα τοῦ κοινού ὅμως τοῦ εἶλεπε τέλεια αὐτὸ τὸ οὐσιωδέστατο προτέρημα, ποῦ μόνο ὁ Μπερλιόζ κι ὁ Βάγκνερ εἶχαν τότε: ἢ πίστη στὴν τέχνη του· καὶ πάντα τοῦ στάθηκε ὁ ἔραστής τῆς ἐπιτυχίας. Ὁ Βέμπερ, παλιὸς τοῦ συμμαθητῆς, τὸν κατηγοροῦσε πὼς πρόδωσε τὴν πατρίδα του τῇ Γερμανία γιὰ νὰ γίνετ' Ἴταλός, ὁ δὲ Σούμαν τὸν κατηγοροῦσε πὼς ἔγινε Γάλλος. Στὴν πραγματικότητα ἴδιως, ἔμεινε πολὺ Πρωσσοσ, ὄχι μονάχα στὴν ἐθνικότητα, ἀλλὰ καὶ στὸ πνεῦμα.

Γυὸς ἐνὸς τραπέζιτη, ὁ Γιάκομπ Μπερ γεννήθηκε στὸ Βερολίνο τὸ 1791. Πρῶτα—πρῶτα ἄλλαξε τὸ ἔβραϊκὸ του ὄνομα Γιάκομπ καὶ τόκαμε Τζιάκομο, κι ἔπειτα, θέλοντας νὰ κολακεύσει τὸν πλούσιο πάππο του, ἀπὸ μητέρα, ποῦ λεγόταν Μέγερ, γιὰ νὰ τὸν ἀφήσει κληρονόμο του, πρόσθεσε στὸ πατρικὸ τοῦ ἐπώνυμο Μπερ τὸ ἐπώνυμο τοῦ πάππου τοῦ Μέγερ κι ἔτσι ἔγινε Μέγερμπερ. Μαθητῆς, μαζὶ μετὰ τὸ Βέμπερ, τοῦ ἀββᾶ Φόγκλερ, πήγε, σύμφωνα μετὰ τὴ συμβουλὴ τοῦ συνθέτη Σαλιέρι, στὴ Βενετία ὅπου ἀνέβασε τὴν ὄπερά του *Crociato in Egitto* (1724), ποῦ ἢ ἐπιτυχία τῆς ἑκαετοῦς ἐντύπωσης στὸ γενικὸ διευθυντὴ τῶν γαλλικῶν θεατρῶν ντὲ Λὰ Ροσφουκῶ, ὥστε τὸν κάλεσε στὸ Παρίσι γιὰ ν' ἀνεβάσει κι ἐκεῖ αὐτὴ τὴν ὄπερά του. Ὑστερα ἀπὸ σύντομη διαμονὴ του στὸ Παρίσι, ἔφυγε καὶ ξαναγύρισε ἐκεῖ τὸ 1830 γιὰ ν' ἀνεβάσει στὴν ὄπερα τὸ καινοῦριο ἔργο του *Robert le Diable* (1731), ποῦ γνώ-

ρισε τέτοια ἐπιτυχία ὥστε ὁ τότε διευθυντὴς τῆς ὄπερας Βερὸν τοῦ παράγγειλε ἀμέσως μιὰ δευτέρη ὄπερα. Ἔτσι τὴν ἄλλη χρονιά ὁ Μέγερμπερ ἀνέβασε τοὺς *Huguenois* ποῦ ἢ ἐπιτυχία τοῦς στάθηκε μοναδικὴ αὐτὰ χρονικά τῆς ὄπερας. Μετὰ ἀπ' αὐτὴ τὴν τερτάσια ἐπιτυχία ὁ Μέγερμπερ ἔγινε ἕνας πραγματικὸς δικτάτορας τοῦ λυρικοῦ θεάτρου στὴ Γαλλία. Ὑστερα ἀπὸ μακροχρονίαν ὠσιπὴ ἀνέβασε, πάλι στὸ Παρίσι, τὴν ὄπερά του Ὁ *Προφήτης* τὸ 1849, ποῦ ἔγινε δεχτὴ μετὰ κάποιο δισταγμὸ ἀπὸ τὸ Παρισιανὸ κοινὸ, ποῦ τὴν κατηγοροῦσε γιὰ τὴν πολὺ «ἐπιστημονικὴ» μουσικὴ τῆς. Γρήγορα ὅμως ἢ περιφρήμη οὐσπράνο Πολίνα Γκάρτσια—Βιανρὸ χάρισε μετὰ τὴν τέχνη τῆς καὶ σ' αὐτὴ τὴν ὄπερα τοῦ Μέγερμπερ τὴν ἴδια θριαμβευτικὴ ἐπιτυχία ποῦ ἔδωσε καὶ στοὺς *Ὀυγκεντόους*.

Σὲ λίγο ὁ Μέγερμπερ διορίστηκε Μεγάλος δάσκαλος τῆς μουσικῆς τοῦ βασιλιᾶ τῆς Πρωσίας. Στὴ Γερμανία ἔβασε δὺς καινούργιες ὄπερες του, καὶ τὸ 1859 ἀνέβασε στὸ Παρίσι, τοὺς ὄπερα—Κωμικ, καὶ τὴν *Συχώρηση τοῦ Πλέρμυλ*. Τὶς 2 Μαΐου τοῦ 1864 πέθανε πρὶν προφτάσει ν' ἀνεβάσει τὴν τελευταία του ὄπερα Ἡ *Ἀφρικάνα*, ποῦ ἢ πρεμιέρα τῆς δόθηκε τὶς 28 Ἀπριλίου τοῦ 1865, καὶ μέσα σὲ δέκα μῆνες ἔφτασε τὶς ἑκατὸ παραστάσεις.

Ὁ Βάγκνερ ἀποκαλοῦσε τὸ Μέγερμπερ ἕνα «ἀπόλυτο μηδενικὸ» κι ὁ Σούμαν ἐδῆλωσε πὼς ἐτὸν περιφρονοῦσε ἀπὸ τὴ βῆθη τῆς καρδιάς του· μὰ στὴ Γαλλία μονάχα ὁ Μπερλιόζ συμμερίζεται τὴ δικαίη γνώμη τῶν δὺο αὐτῶν μεγάλων δασκάλων, κι οἱ κακὲς γλώσσες δὲν ἔχσαν τὴν εὐκαιρία νὰ κακολογοῦν τὸ μεγαλοφυῆ αὐτὸ συνθέτη πὼς τάχα ἀπὸ ζήλεια τοῦ καταφερόταν ἐνάντια στὸ Μέγερμπερ.

Ἡ μουσικὴ τοῦ Μέγερμπερ ἀντικαθρεφτίζει τέλεια τὸ χαραχτήρα του καὶ φανερώνει τὴν ἐκδηλ. τάση τοῦ συνθέτη τῆς στὴν ἀναζήτηση φανταστῶν ἐντυπώσεων· τὰ δὲ θέματά του κι ἢ ἐνορχήστρωσή του παρουσιάζουν μιὰ κοινοτοπία ποῦ φτάνει ὡς τὴν худαιότητα.

(Συνεχίζεται)