

Τι δνεира ἐπλαττε τότε, δέ μποροῦμε νά ξέροῦμε. "Αν ἡ θέλησή του ρῦθμισε τὰ γεγονότα ἢ οἱ περιστάσεις κανόνισε τὸ μέλλον του εἶναι ἄγνωστο. Τὸν συναντοῦμε τὸ 1732 στὴν Πράγα. "Ενας γερός, ξανθὸς νέος, ποὺ κερδίζει τὴ ζωὴ του μὲ τὴ μουικὴ, Τραγουδεῖ στὶς ἐκκλησίες, παίζει βιολι στὰ μέγαρα τῶν ἀριστοκρατῶν καὶ στὶς συναναστροφές τῶν ἀστῶν. "Αλλά καὶ κάπου ἄλλου μπορεῖ κανεὶς νά τὸν συναντήσῃ μὲ τὸ πιστὸ βιολάκι του. Δέ ντρέπεται καθόλου ὁ νεαρὸς γιὰ τὸ δασοφύλακα. "Ας τὸν ζυγώσουμε ἄφοβα στὸ χωριάτικο γλέντι. Τσαχπίνες χωριανοποῦδες χορεύουν, ροδομάγουλοι χωρικοὶ πίνουν μύρα. Κι' ὁ **Gluck**, μὲ μάτι ποὺ ἀστράφτει ἀπὸ χαρὰ τῆς ζωῆς τοὺς παίζει γιὰ νά χορεύουν. Δύσκολα κερδίζεται τὸ ψωμί. "Ο πατέρας του τὸ κέρδιζε πὺ δὺσκολὰ ἀκόμα. Δέ δυσανασχετεῖ γιὰ τὴν τύχη του. Κι' ὅμως οἱ θεοὶ σκέπτονται νὰ σκορπίσουν τὰ δῶρα τοὺς ἀψήφιστα στὸν ταπεινὸ αὐτὸ νέο.

"Ο πρίγκηψ **Lobkowitz** τὸν προσέχει. "Οχι μονάχα ὡς ἐκτελεστή, ἀλλὰ κι' ὡς συνθέτη. Γιατὶ ὁ νεαρὸς **Gluck** δὲ δυσκολεύεται καθόλου νά ἐκπλήτῃ τις συναναστροφές μὲ καμμιὰ Γκαβόττα ἢ μὲ κανένα Μενουέττο. Δέν εἶναι σωστὸ νά πάῃ χαμένη τέτοια ἰδιοφυα. "Ο πρίγκηψ τὸν παίρνει μαζί του νά τὸν σπουδάσῃ.

Αὐτὴ ἦταν ἡ ἀρχὴ μιὰς ζωῆς παραμυθῆναις γιὰ τὸ φτωχὸ παιδί τοῦ δασοφύλακα. Στὸ παλάτι τοῦ Λόμπκοβιτς τὸν ἀκούει ὁ λομβαρδὸς πρίγκηψ **Melzi** "Ενθουσιάζεται, τὸν διορίζει μουσικὸ του, καὶ τὸν παίρνει μαζί του γιὰ νά τὸν σπουδάσῃ στὸ Μιλᾶνο.

Τέσσαρα χρόνια ζωὴ ὄνειρεμένη στὸ πριγκηπικὸ παλάτι, καὶ σοβαρὰ σπουδὴ στὴν τάξι τοῦ περίφημου Ἰταλοῦ συνθέτου **Samartini**. Τὸ 1741 ἐκπλήσσει τὸν κόσμον γιὰ πρώτη φορὰ ὁ νεαρὸς συνθέτης κι' ἐνθουσιάζει τοὺς Μαικῆνες του μὲ τὴν ὄπερα «'Αρταξέρξης». "Αξίζει ἀλήθεια κάθε θυσιὰ γιὰ τὸ **Gluck**. "Η θεϊκὴ φλόγα καίει ἀνομφιοβήτητα μέσα στὸ γερὸ, στιβαρὸ κορμί του.

Σὲ διάστημα δύο ἐτῶν, ἄλλες 6 ὄπερες ἀκολουθοῦν, οἱ περισσότερες ἐμπνευσμένες ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ παράδοση, "Αρταμένης, Δημοφῶν, Κλεονίκη, Πάρις, κλπ. "Ιταλικές ὄπερες καὶ τὰ ὀκτῶ αὐτὰ ἔργα, φυσικά. "Η Ἰταλικὴ ὄπερα βρισκόταν στὸ μεσουράνημα τότε, στὰ μέσα τοῦ 18ου αἰῶνος. "Οχι στὸ μεσουράνημα τῆς ἀξίας πάντως. "Αλλά τῆς παντοδυναμίας.

Σὲ τι κατάντημα εἶχε φθάσει ποιοτικὰ τὸ εἶδος αὐτό, ποὺ εἶχε ἀρχίσει μὲ τόσα δνεира, κι' εἶχε δεχθῆ τὴ θεία πνοὴ τοῦ Μοντεβέρντι, μποροῦμε νά κρίνουμε ἀπὸ σύγχρονες περιγραφές. "Ο περίφημος ἄββας **Martini** στὴν Ἱστορία τῆς Μουσικῆς, γράφει :

—«Οἱ ὄπερές μας ἀποτελοῦνται ἀπὸ ἓνα συνταίριασμα διαφόρων καὶ ποικίλων ἰδεῶν καὶ καταστάσεων, ποὺ τὰς ἔνωσε μᾶλλον ἢ τύχη παρὰ ὁ καλλιτεχνικὸς στοχασμὸς, χωρὶς συμφωνία καὶ τάξη». Μιὰ ἀλυσίδα

ἀπό ἄριες πού τις συνέδεαν ξεκάρφωτα ρετσιτατίβα. Τὰ ρετσιτατίβα αὐτά, ἦταν τὸ χαρακτηριστικώτερο δείγμα τῆς παρακμῆς. Συνοδευμένα μόνον ἀπὸ κλαβικύμβαλο τὰ περισσότερα, χωρὶς ρυθμὸ, ἀνιαρά, δὲν ἔδιναν καμμιά καλλιτεχνικὴ ἀπόλαυση στὸν ἀκροατῆ. Γι' αὐτὸ συνηθισμένο θέαμα ἦταν τὸ ἀκροατήριον νὰ παίζει χαρτιά καὶ νὰ πίνει τὴν ὥρα τῆς παραστάσεως. Μοναχὰ δὲν ἔφθανε ἡ στιγμὴ τῆς ἄριας καὶ παρουσιαζόταν ὁ τενόρος, ἡ *Primadonna* ἢ ὁ καστράτος, ὁ θόρυβος σταματοῦσε γιὰ λίγο. Ἀλλὰ καὶ στὴ σκηνὴ τὸ θέαμα ἦταν ἀρκετὰ ἀξιοπερίεργο. Ἀνεξαρτήτως τῆς ὑποθέσεως, ἡ πρωταγωνίστρια ἔπρεπε νὰ ἐμφανισθῆ μὲ μιὰ πελωρία οὐρὰ πού τὴν κρατοῦσε ἕνας μικρὸς ἀκόλουθος καὶ δὲν τὴν ἄφινε οὔτε ἀκόμα κι' ἂν πέθαινε ἡ ἥρωίδα. Ὁ τενόρος μόλις τελείωνε τὴν ἄριά του, ἔπιπε κρασί ἀπάνω στὴ σκηνή, τὴν ὥρα πού τὰ δευτερεύοντα πρόσωπα ψευδοτραγουδοῦσαν τοὺς ἀνιαροὺς τους ρόλους. Φαντασμαγορικὰ χονδροειδῆ σκηνικά, ἄλλαζαν κάθε τόσο, γιὰ νὰ χορταίνῃ τ' ἀχόρταγο μάτι τῶν κκομαθημένων εὐγενῶν. Τὰ μπαλλέτα ἔπρεπε ν' ἀπασχολοῦν τοῦλάχιστον τὸ ἕνα τρίτο τοῦ προγράμματος. Κι' ὅλοι ἐπέβαλλον τὶς ἰδιοτροπίες τους στοὺς δυστυχισμένους τοὺς συνθέτες.

Ὁ τενόρος δὲν ἤθελε νὰ πεθάνῃ, μὲ κανένα τρόπο. Ὁ καστράτος ἔπρεπε νᾶχῃ ἀπαραιτήτως μιὰ κορώνα στὴν τάδε νότα, τῆς πριμαντόνας τῆς πῆγαινε νὰ χαμογελάῃ... Ἀλλοίμονο στὸ συνθέτη πού θὰ συλλογίζοταν νὰ πάῃ ἐνάντια στοὺς τυραννίσκους αὐτοὺς. Πότε - πότε, μερικοὶ ἀδιόρθωτοι αἰσθηματικοὶ, τολμοῦσαν καὶ ὕψωναν μιὰ ἀδύνατη φωνὴ διαμαρτυρίας.

— ὦ, πόσο συχνὰ πρέπει νὰ ρωτοῦμε τὶς ἄριες μας, γράφει κάποιος. «Μουσικὴ, τί ζητᾶς;» Οἱ ἄριες τραγουδιοῦνται κατὰ κανόνα σωστά, καὶ μὲ θαυμαστὴ τέχνη. Κι' ὅμως πρέπει νὰ ρωτοῦμε: τί θέλεις; μουσικὴ τί θέλεις; Πραγματικά, δὲν τὸ νοιώθω, ἀφοῦ δὲν προκαλεῖς κανένα αἶσθημα. Πληρώνουμε τοὺς ἀκροβάτες γιὰ νὰ τοὺς θαυμάσουμε, πληρώνουμε τὴ μουσικὴ γιὰ νὰ μᾶς συγκινήσῃ, κι' οἱ περισσότεροι μουσικοὶ θέλουν νὰ κάνουν μοναχὰ τὸν ἀκροβάτη.»

Ἦταν φυσικὸ, ὁ νεορὸς *Gluck*, στὰ πρῶτα του βήματα, νὰ θαυμάσῃ ἀπὸ τὴ φανταχτερὴ αὐτὴ τέχνη καὶ ν' ἀκολουθήσῃ ἀψήφιστα τὸ ρεῦμα τοῦ αἰῶνος του. Σπάνια συναντοῦμε στὴν ἱστορία εἰκοσὸχρονους μεταρρυθμιστές. Τὰ νιάτα ἀκολουθοῦν τοὺς πατημένους δρόμους, μὲ τὴν πιὸ τυφλὴ πίστη, καὶ τὸν πιὸ ἀγνὸ ἐνθουσιασμό. Κι' ἂν εἶχε κάποιος ἀμφιβολίες μέσα του, οἱ πρῶτοι θρίαμβοι ἦταν ὀρκετοὶ νὰ τοὺς πνίξουν.

Τὸνομά του γίνεται γνωστὸ ἀπὸ μιὰ μέρα στὴν ἄλλη, πηδάει τὸ ἰταλικὰ σύνορα, φθάνει στὴν Ἀγγλία. Τὸν καλοῦν στὸ Λονδίνο.

Τὸ 1746 παρουσιάζεται ὁ *Gluck* στὴν ἀγγλικὴ πρωτεύουσα, οἴγουρος γιὰ τὴ νίκη, μὲ τὴν ἰταλικὴ ὄπερα: «Τὸ πέσιμο τῶν γιγάντων». Ἀλλὰ σκοντάβει σ' ἕνα βράχο.

Οι Λοντρέζοι είναι κακομαθημένοι. Πότισαν πολλές πικρίες το *Händel*, είναι αλήθεια, που ζή χρόνια ανάμεσά τους και τους χαρίζει τους θησαυρούς της τιτάνιας φαντασίας του. 'Αλλά ώφελήθηκαν κι' άς μη τ' όμολογούν. Συνήθισαν στη δυνατή μουσική, τη βαθεία και σοβαρή. Τό ήδονικό μεθύσι της Ιταλικής όριας τους φαίνεται κούφιο. 'Ο *Gluck* έχει την πρώτη άποτυχία της ζωής του. 'Ιδια άποτυχία λίγες ημέρες άργότερα και με τόν 'Αρταμένη, και με τόν Πύραμο και Θίοβη.

'Ο Χαϊντελ τόν κεραυνοβολεί με την άποδοκιμασία του. 'Η άποτυχία αυτή, όσο αναπάντεχη, τόσο και ώφέλιμη στάθηκε για τόν νεαρό μουσικό. Πράξά νά μισήση τόν Χαϊντελ, τόν θαυμάζει, τόν παίρνει για θεό του. Και πρώτη φοαά άνοίγουν τά μάτια του και βλέπει σέ πόσα ψέμματα άπάνω στηρίζεται ή Ιταλική όπερα.

Φεύγει στό τέλος του 1746 από τόν Λονδίνο ώριμασμένος και ως άνθρωπος και ως μουσικός.

Πάντως οι συνθήκες της ζωής δέν θά του έπιτρέψουν άκίμα νά παρουσιάση τόν ζωντανό όφελος του ταξιδιου του στό Λονδίνο. Πρέπει νά ζήση, νά κερδίση τη ζωή του όπωσδήποτε.

Γυρίζει τόν κόσμο, στη Γερμανία, στην Αυστρία, στη Δανία, στην 'Ιταλία. Παντού όπου του χαμογελάει ή τύχη, παντού όπου άντικρύζει τόν χαρωπό στεφάνι της πρόσκαιρης δόξας. Οι όπερες γράφονται με ξεγνοιαστή εύκολία. 'Όταν δέν υπάρχει έμπνευση, συναρμολογούνται από παληές συνθέσεις. 'Αλλη συνήθεια της εποχής αυτή. Δέν τόν θεωρούσαν άπαραίτητο ένα καινούργιο έργο ν' άποτελείται από έντελώς καινούργια μουσική. Μπορούσε αξιόλογα νά περιέχει και πολλά παληά κομμάτια. 'Η τέχνη τών καινούργιων αυτών έργων δέ δείχνει άκόμα κανένα ίχνος πρωτοτυπίας. Κι' ό συνθέτης άκολουθει την παράδοση της άνεκτικότητας άδιαμαρτύρητα στις παραστάσεις. Στη Δρέσδη άνεβάζει την όπερά του: «Οι γάμοι του 'Ηρακλέους με την 'Ηβη». 'Ο ρόλος του 'Ηρακλέους είναι γραμμένος για *soprano*, με την προϋπόθεση πώς θά τόν παίξη καστράτος. 'Αλλά την τελευταία στιγμή άνακαλύπτεται πώς δέν υπάρχει καστράτος, και χωρίς νά σκανδαλιστή κανείς, ούτε ό ίδιος ό συνθέτης, παίζει τόν γιγάντιο ρόλο του 'Ηρακλέους μιά γυναίκα . . .

'Η τύχη όμως έδειξε από την άρχη της ζωής του καλλιτέχνου πώς δέν είναι άυστηρή μαζί του. Θέλει και πάλι νά τόν βοηθήση. 'Αν ό *Gluck* άνάγκαζόταν σ' όλη του τη ζωή νά κερδίξη με κόπο τόν έπιούσιο, ίσως νά μην τολμούσε ποτέ νά σταθή έπαναστατικά άντιμέτωπος της εκατόχρονης συνήθειας του κόσμου. 'Η οικονομική άνεξαρτησία δίνει φτερά στόν άνθρωπο.

Την οικονομική αυτή άνεξαρτησία του την προσφέρει ή τύχη με τόν πιό γλυκό της τρόπο, τυλιγμένη στού έρωτα τά ρόδινα μαγνάδια. Ταξιδιάρικο πουλί, γνωρίζει στη Βιέννη μιά χαριτωμένη κοπελλίστα. Είναι

ή Μαριάννα **Pergin**, κόρη ενός πλούσιου άργυραμοιβού, σπάνια μορφωμένη κι' έξυπνη γιά τήν ηλικία της.

Στήν άρχή φαίνεται πώς μονάχα καϋμός θά τοϋ μείνη από τό ρωμαντικό του τό είδύλλιο. 'Ο **Pergin** γίνεται έξω φρενών όταν μαθαίνει ότι ή πλούσια κόρη του θέλει νά πάρη τό φτωχό μουσικό. 'Αλλά τό 1750, πεθαίνει ό σκληρόκαρδος πατέρας. Δίχως άναβολή πετάει ό **Gluck** στή Βιέννη, και στο τέλος τοϋ ίδιου χρόνου παντρεύεται μέ τήν όμορφη Μαριάννα. 'Ο γάμος αυτός είναι ή άρχή μιās αφάνταστης εύτυχίας. 'Η Μαριάννα στέκει σ' όλη του τή ζωή πιστή σύντροφος και πολύτιμη βοηθός.

Τό 1754 διορίζεται διευθυντής τής όρχήστρας στήν όπερα τής Βιέννης. Τ' άδιάκοπα ταξίδια δέν άποτελοϋν πιά άνάγκη γιά τό σουνθέτη. 'Εξακολουθοϋν μόνον από φιλοδοξία κι' εύχαρίστηση. Τόμορφο σπίτι του στή Βιέννη γίνεται όχι μονάχα μιιά ζεστή φωλιά, αλλά και καλλιτεχνικό κέντρο. Καθημερινή του συντροφιά όι πιό γνωστοί καλλιτέχνες.

Κι' όμως, ακόμα δέν έφθασε ή μεγάλη στιγμή. 'Η εύτυχία δέν τοϋ άνοιξε μέ μιās τόν όρίζοντα. Σιγά - σιγά, άνώδινα, θά σηκωθή ή αύλαία. Στο μεταξύ, σειρά δλόκληρη, ακολουθοϋν ή μιιά τήν άλλη όι Ιταλικές όπερες. Τηλέμαχος, Τίτος, Κινέζοι, κι' άλλα έργα πού δέν έχουν πιά γιά μάς σημασία. 'Η έπιτυχία τόν στεφανώνει πάντα. Στή Ρώμη όταν παίζεται ό «'Αντίγονος» ένθουσιάζεται τόσο ό Πάπας, πού τοϋ δίνει τό παράσημο τοϋ Χρυσού σπηρουιού. Δικαιωματικά όναμάζεται **έπιπότης**. 'Ο νεαρός **Gluck**, είπαμε, δέν έχασε τά χρόνια του στο Ιησουιτικό γυμνάσιο. 'Εσπούδασε μαζί μέ τ' άρχαία και διπλωματία. Ξέρει πολύ καλά τί σημασία δίνει ή ξιπασμένη άνθρωπότης στα έξωτερικά μεγαλεία. Και προσθέτει, φυσικά, στ' όνομά του, τόν τίτλο **von**. 'Επιπότης **von Gluck**, μ' αυτό τ'όνομα θέλει νά μείνη στήν Ιστορία.

'Από τό 1756—1764, ό **Gluck** γράφει μιιά σειρά διαφορετικών έργων. Γαλλική κωμική όπερα. 'Η θέσις του τοϋ διευθυντοϋ τής όρχήστρας τής όπερας τής Βιέννης, τόν έθετε στίς άμεσες διαταγές τοϋ Παλατιού. 'Από εκεί λοιπόν τοϋ παρήγγειλαν αυτά τά έλαφρά, χαρούμενα και σατυρικά έργα, πού έχουν διπλή σημασία γιά τήν εξέλιξι του. Πρώτα - πρώτα συνηθίζει τή γαλλική γλώσσα, πού θά τοϋ χρησιμεύσει τόσο στο μέλλον. 'Επειτα, μέ τή γαλλική μουσική κωμωδία, ξεφεύγει λιγάκι από τόν άφύσικο τόνο τής Ιταλικής όπερας σέριας. Στο μεταξύ όμως, φθάνει ή μεγάλη στιγμή. Τό έτος 1762 είναι μεγάλος σταθμός στή ζωή τοϋ καλλιτέχνου και τής τέχνης. Τότε πρωτοπαίζεται στή Βιέννη ό «'Ορφεύς και Εϋρυδίκη» τό έργο πού φέρνει επανάστασι και κλονίζει τά θεμέλια τής Ιταλικής όπερας.

Τό 1761 είχε έλθη στή Βιέννη ένας Ιταλός ποιητής, **Raniero de Calsabigi** όνομαζόταν, ήταν συνομήλικος τοϋ **Gluck**, κι' είχε ένα σωρό πρωτότυπες ιδέες στο κεφάλι του. Συναντήθηκε μέ τό γερμανό σουνθέτη.



Μίλησαν πολύ, ξανασυναντήθηκαν πολλές φορές. Συνεργάστηκαν, και τὸ ἀποτέλεσμα τῆς συνεργασίας αὐτῆς ὑπῆρξε μία ἀπὸ τις μεγαλειότερες ἐπαναστάσεις στὴν τέχνη. Ὁ διασημότερος συγγραφεὺς λιμπρέττων τὴν ἐποχὴ ἐκείνη ἦταν ὁ ποιητὴς Μεταστάσιος. Αὐτὸς ἔγραψε τις ὑποθέσεις ὄχι μόνον τῶν περισσοτέρων ἔργων τοῦ **Gluck**, ἀλλὰ καὶ ὄλων τῶν ἄλλων συγχρόνων. Λεπτὸ πνεῦμα, εἶχε τὴ συναίσθησι τοῦ καλοῦ, ἀλλὰ δὲ μπορούσε νὰ ἐπιβληθῆι στοὺς συνθέτες ποὺ τοῦ κομμάτιαζαν τις ὑποθέσεις.

Ὁ **Calsabigi** ἦταν φύσις κυριαρχικῆ. Γράφει ὁ ἴδιος :

—«Ἐφθασα στὴ Βιέννη τὸ 1761 γεμᾶτος ἰδέες . . . διάβασα τὸν Ὅρφέα μου στὸ διευθυντὴ τῶν θεαμάτων τῆς αὐλῆς, μὲ προέτρεψε νὰ τὸν δώσω στὸ θέατρο. Συμφώνησα. ὑπὸ τὸν ὄρον νὰ γραφῆι ἡ μουσικὴ σύμφωνα μὲ τὴ φαντασίᾳ μου. Μοῦστειλε τὸν **Gluck**, ποὺ θὰ δεχόταν ὄλους τοὺς ὄρους μου, καθὼς μοῦ εἶπε. Τοῦ διάβασα τὸν Ὅρφέα . . . τοῦ ὑπέδειξα πῶς χρωμάτιζα στὴν ἀπαγγελία . . . τὰ γρήγορα μέρη, τὰ ἄργα, τὸν ἤχο τῆς φωνῆς μου . . . Ὁ **Gluck** κατάλαβε τις προθέσεις μου».

Τὸ γράμμα αὐτὸ μᾶς φέρνει σὲ μεγάλη ἀμηχανία. Ὁ ποιητὴς, οὔτε λίγο οὔτε πολὺ, διεκδικεῖ αὐτὸς τὴ δόξα τοῦ ἀναμορφωτοῦ τῆς ὄπερας. Ἐνα γράμμα τοῦ **Gluck** μᾶς ἐπικυρώνει αὐτὸ τὸ συλλογισμό, ὅσο καὶ νὰ μᾶς φαίνεται παράξενο, κι' ὅσο καὶ νὰ μᾶς δυσαρεστῆ ἴσως ἡ ἰδέα πῶς ὁ **Gluck** δὲν εἶναι ὁ καθαυτὸ κι' ὁ μόνος ἀναμορφωτῆς.

—«Θὰ κατηγοροῦσα τὸν ἑαυτὸ μου, γράφει ὁ συνθέτης, ἂν ἤθελα νὰ οἰκειοποιηθῶ ἐγὼ τὴν ἐφεύρει ἐνὸς νέου εἴδους Ἰταλικῆς ὄπερας. Στὸν κ. **Calsabigi** ἀνήκει ἡ τιμὴ. Κι' ἂν ἔκαμε ἐντύπωσι ἡ μουσικὴ μου, νομίζω ὅτι πρέπει ν' ἀναγνωρίσω μ' εὐγνωμοσύνη τὸσα τοῦ χρεωστῶ, γιατί μόνος αὐτὸς μὲ κατέστησε ἱκανὸ ν' ἀναπτύξω τις πηγές τῆς τέχνης μου».

Κάθε ἄλλο παρὰ ἀπὸ ὑπέρμετρο μετριοφροσύνη ὑπέφερε ὁ **Gluck**. Ὡστε τὴν ὁμολογία του κατ' ἀνάγκην πρέπει νὰ τὴν πάρουμε κατὰ γράμμα. Κι' ἔτσι πρέπει ν' ἀναγνωρίσουμε πῶς ὁ κυριώτερος ἀναμορφωτῆς τῆς ὄπερας ἦταν ὁ Ἰταλὸς ποιητὴς **Calsabigi**, μὲ πολῦτιμο ἐμπνευσμένο βέβαια συνεργάτη τὸ γερμανὸ μουσικό. Κι' ὅμως, τὸνομα **Gluck** εἶναι πασίγνωστο, ἐνῶ τὸνομα τοῦ **Calsabigi** ἐλάχιστα τοῦ θυμοῦνται.

Τὶ καινούργιο ἔφερεν ὁ Ὅρφεὺς στὴν τέχνη :

Πρῶτα - πρῶτα, τὸ λιμπρέττο ἦσαν. ἕνα ἀληθινὸ δρᾶμα. Ὁ **Calsabigi** εἶχε συλλάβει μὲ θαυμαστὴ δξυδέρκεια τὴν οὐσία τοῦ μύθου τοῦ Ὅρφέως καὶ τῆς Εὐρυδίκης, εἶχε ἀπομακρύνει κάθε περιττὸ φόρτο, εἶχε περιοριστεῖ στὸ ἀληθινὰ ποιητικὸ πυρῆνα. Τὸ πένθος τοῦ Ὅρφέως γιὰ τὸ θάνατο τῆς Εὐρυδίκης, ἡ ἀπόφασίς του νὰ κατεβῆ στὸν Ἄδη νὰ τὴν ζητήσῃ, ἡ μάχη του μὲ τις ὑποχθόνιες δυνάμεις κι' ἡ νίκη του, ἡ δοκιμασία τοῦ ἐρωτευμένου νὰ μὴν ἰδῆ τὴν ἀγαπημένην του, κι' ἡ καταστροφή στὸ τέλος ποὺ δὲ μπορεῖ νὰ τηρήσῃ τὴν ἐντολὴν τῶν θεῶν, αὐτὰ ἦταν τὰ δραματικὰ σημεῖα ποὺ ἐκμεταλλεύθηκε θαυμάσια ὁ συγγραφεὺς. Ὁ μου-

σικός εργάστηκε μ' έμπνευσμένη τέχνη. Πρώτα - πρώτα τὰ ρετσιτατίβα του πήραν σάρκα και όστά. Συνοδεμένα από όρχήστρα κι' αυτά, αποτελούν άναπόσπαστο μέρος του όλου έργου. Οι όριες του, άν και έξακολουθούν βέβαια νά είναι κλειστές, αυτότελεις, δένονται κι' αυτές με τό έργο. Τό ίδιο κι' ή χορωδία και τὰ μπαλλέτα, Και τὰ δύο χρησιμοποιούνται όπου προγραμματικά έχουν θέση, σύμφωνα με τό νόημα, κι' όχι ξεκάρφωτα όπως συνήθως. Γενικά όλη ή προσπάθεια συνθέτου και συγγραφέως στρέφεται πώς νά παρουσιασθή τό έργον σαν ένα δραματικό σύνολο, κι' όχι σαν ένα κατασκευάσμα, (*pasticcio* όπως τ'άλεγαν) από διάφορα νούμερα.

Ό Όρφεύς κι' ή Εύριδίκη παίζεται ακόμα, και σε μερικά σημεία όχι μονάχα μās έκπλήττει, αλλά μās αναγκάζει νά όμολογήσωμε πώς σπάνια με τόσο άπλά, άπλούστατα μέσα, μπορεί νά δημιουργηθή τέτοια συγκίνηση.

Ό Όρφεύς έχει σωθεί σε δύο εκδόσεις. Στην όρχή, τό ρόλο του Όρφέως τόν προώριζε ό συνθέτης για κοντράλτο, και τον πρωτοτραγούδησε ό περίφημος καστράτος *Guadagni*. Άλλά άργότερα, όταν τόν έπεξεργάστηκε για τό Παρίσι, έγραψε τό ρόλο για τενόρο.

Το κοινόν υποδέχτηκε με άρκετό ένθουσιασμό αυτό τό έπαναστατικό έργο. Κι' όμως, άγνωστο γιατί, ό συνθέτης δέν άκολουθεί άμέσως αυτό τό φωτερό δρόμο, πού χάραξε με τόν Όρφέα. Μās έκπλήσσει δυσάρεστα ότι μεία άπ' αυτό τό όριστεύρημα, έρχονται πάλι κάμποσες Ιταλικές όπερες, με τὰ παλιά καλούπια, έργα χωρίς ξεχωριστή σημασία, πού τ'άγραφε ίσως ό μουσικός γιατί είχε άνολάβει προηγουμένας υποχρεώσεις. Πέντε χρόνια μετά τόν Όρφέα, τό 1767, ξανασυναντούμε τό συνθέτη στη δόξα του.

Έρχεται ή Άλκχιστι, τό πιό έπαναστατικό του έργο. Τόν Όρφέα τόν συνέθεσε ό *Gluck* ύποσυνείδητα μάλλον, έπηρεασμένος από τόν *Calsabigi*. Στα πέντε χρόνια πού μεσολαβούν όμως, ή σκέψη του ώρίμασε. Άν και ό *Calsabigi* έγραψε πάλι τό λιμπρέττο, μās παρουσιάζεται τώρα κι' ό συνθέτης μ' έπαναστατική πρωτοτυπία. Ό ίδιος, λίγο άργότερα, (τό 1769) εκδίδει ένα μανιφέστο, όπου γράφει:

—«Όταν ανέλαβα νά γράψω τη μουσική στην Άλκχιστι, ή πρόθεσή μου ήταν νά παραμερίσω όλες τις κακές συνήθειες πού προέρχονται έν μέρει από την άλαζονία τών τραγουδιστών, έν μέρει από την ύπερβολική συγκαταβατικότητα τών συνθετών. Ήθελα νά περιορίσω τη μουσική στον άληθινό σκοπό της, δηλ. νά ύπηρετή την ποίηση, δυναμώοντας συγχρόνως την έκφραση τών αισθημάτων, και τη γοητεία της καταστάσεως, χωρίς νά διακόπτεται ή ύπόθεση ή ν' άτονή με άχρηστα και περιττά στολίδια. Δέν ήθελα ούτε νά διακόπτω έναν ήθοποιό στη φωτιά του διαλόγου για νά τόν κάνω νά περιμένη ένα άνιαρό ριτορνέλλο, ούτε

νά τόν κρατήσω στη μέση μιὰς λέξης ἀπάνω σ' ἓνα εὐνοϊκὸ φωνῆεν, γιά νά κάνη φιγούρα μέ μιὰ κορώνα . . . Προσπάθησα νά ἐπιτύχω μιὰ εὐγενική ἀπλότητα».

Τὸ θέμα ἦταν ἰδανικὸ γιά νά συγκινήσῃ. Ἡ ἀφοσίωση τῆς ἡρωίδος πού θυσιάζεται γιά νά σώσῃ τὴ ζωὴ τοῦ ἀντρός της. Ἡ εὐγενική πάλη τῶν δύο συζύγων, ὅταν ἀνακαλύπτει ὁ Ἄδμητος τὴ θυσία πού θέλει νά ὑποβληθῇ ἢ Ἄλκηστις γιά χατήρι του, ὁ τρόμος τῆς γυναίκας πού τὴν κλονίζει χωρὶς νά τὴ δομάξῃ, ὅλα αὐτὰ τὰ δραματικά σημεῖα ἦταν ὅ,τι μποροῦσε νά φαντασθῇ ἓνας συνθέτης. Καὶ πραγματικά, ἡ μουσικὴ τοῦ **Gluck** εἶχε ὅλη τὴν τραγικότητα καὶ τὴν ἀρχαϊκὴ ἀπλότητα τοῦ κειμένου. Ὁ κόσμος ἔμεινε ἐκστατικός στὴν πρώτη, πού δόθηκε στὴ Βιέννη κι' αὐτή. Ἄς ἀκούσουμε τί λέει ἓνας σύγχρονος :

— «Βρίσκομαι στὴ χώρα τῶν θαυμάτων. Ἐνα σοβαρὸ μουσικὸ δράμα χωρὶς καστράτους, μιὰ μουσικὴ χωρὶς γαργαρισμούς, ἓνα ἰταλικὸ ποίημα χωρὶς ὑπερβολές».

Τὸ ἔργο στάθηκε σχεδὸν δύο ὀλόκληρα χρόνια στὴ Βιέννη. Αὐτὴ τὴ φορά ὁ συνθέτης δὲν ἐλοδορόμησε. Τὸ ἐπόμενο ἔτος, δίνει ἄλλο ἓνα ἔργο, ὄχι μόνο σύμφωνο μέ τις ἀρχές του, ἀλλὰ ἀκόμη πῶς ἐπαναστατικό. «Πάρις καὶ Ἑλένη». Τὸ συνοδεύει καὶ πάλι μέ γραπτές ἐξηγήσεις.

— «Μὲ τὸν Πάριδα δὲν περιμένω μεγαλειτέρα ἐπιτυχία παρὰ μέ τὴν Ἄλκισι. Μάλλον προβλέπω μεγαλειτέρα ἐμπόδια, ἀλλὰ αὐτὸ δὲ θά μ' ἐμποδίσῃ νά κάνω κι' ἄλλες προσπάθειες γιά νά φθάσω τὸ σκοπὸ μου.

Τὸ προαίσθημα τοῦ συνθέτου δὲν τὸν εἶχε γελάσει. Δὲν ἀρκεῖ γιά ἓνα ἀριστούργημα ἢ συνειδητὴ σκέψη. Χρειάζεται κι' ἡ αὐθόρμητη φαντασία. Κι' ἀκριβῶς αὐτὴ λείπει ἀπὸ τὸ τρίτο αὐτὸ ἐπαναστατικὸ ἔργο τοῦ **Gluck**, πού εἶναι πάντως ἀριστούργημα κι' αὐτό. Ἡ δροσιά, ἡ πηγαία ἔμπνευση. Γι' αὐτὸ ὁ Πάρις δὲν ἄρρεσε στὸν καιρὸ του, καὶ δὲν ἐστάθηκε οὔτε κατόπιν.

Ἡ ἀπογοήτευση ἀπὸ τὴ σχετικὴ αὐτὴ ἀποτυχία, σταματᾷ πάλι τὴν ἔμπνευση τοῦ μουσουργοῦ. Μένει πιστὸς ὅμως τώρα στὸ δρόμο πού χάραξε. Μετὰ τὴν Ἄλκηστη πιά, ἄλλη ἰταλικὴ ὄπερα δὲν ἔγραψε ὁ **Gluck**.

Ἡ ἀπογοήτευσις τὸν σπρώχνει γιά λίγον καιρὸ σ' ἄλλους δρόμους. Τονίζει μερικά τραγούδια τοῦ περιφήμου γερμανοῦ ποιητοῦ **Klopstock**. Τὰ **Lieder** αὐτά, ἂν καὶ δὲν ἔχουν βέβαια τὴ φόρμα τοῦ **Lied**, ἂν καὶ μᾶς φαίνονται στεγνά καὶ κρύα, ἀποτελοῦν σταθμὸ στὴν ἐξέλιξη τοῦ γερμανικοῦ **Lied**, γιὰτι καὶ σ' αὐτὰ ὁ συνθέτης ἀκολουθεῖ τὴν ἀρχή, ἡ μουσικὰ νά βρίσκεται στὴν ὑπηρεσία τοῦ λόγου.

Ὁ **Gluck** πάντως ἦταν πλασμένος γιά τὸ θέατρο. Τὸν τραβᾷ ἀκατανίκητα ἡ γοητεία τῆς σκηνῆς. Ἀλλὰ ἡ Βιέννη τοῦγινε ἀντιπαθῆς. Βλέπει μέ λύπη του πὼς ἡ ἰταλικὴ ἄρια, γλυκειά, ρηχὴ καὶ μεθυστικὴ, θόλωσε τὸ νοῦ καὶ τις αἰσθήσεις ὅλου τοῦ κόσμου, καὶ πὼς μάταια θά συ-

νεχίση αὐτοῦ τὸ ἀναμορφωτικὸ τοῦ ἔργου. Μόνον σ' ἓναν τόπο ὑπάρχει σωτηρία κι' ἐλπίδα νὰ τὸν καταλάβουν: στὸ Παρίσι!

Μοναχὰ ἡ Γαλλία κατώρθωσε μέσα στὴν ἰταλικὴ κυριαρχία νὰ διατηρήσῃ κάπως τὴν ἠθικὴ τῆς ἀνεξαρτησία. Κι' ἂν τὸ ἐξετάσῃ κανεὶς βαθύτερα, ἡ ἐπανάστασις τοῦ **Calsabigi** καὶ τοῦ **Gluck** εἶχε συντελεσθῆ θεωρητικὰ ἀπὸ τοὺς γάλλους μουσικούς, Ὁ **Lulli**, ὁ **Romeau**, κι' οἱ κωμικοὶ συνθέτες, ἀπέφευγαν συνειδητὰ τὶς ὑπερβολὲς τῆς ἰταλικῆς ὄπερας. Ἄλλο ζήτημα ἂν δὲν εἶχαν κατορθώσει νὰ δώσουν τὸ ζωντανὸ ἔργο ποῦ θὰ δικαίωνε τὶς θεωρίες τους. Οἱ ὄπερές τους δυστυχῶς ἦταν στεγνές, κι' εὐκόλα ἔσβυσαν μπροστὰ στὶς φανταχτερὲς λάμπεις τῆς ἰταλικῆς μουσικῆς. Ὁ **Rousseau** προπάντων ἐκήρυττε, καὶ στὶς μουσικὲς του θεωρίες καὶ στὰ φιλοσοφικὰ του συγγράμματα, τὸ ἴδιο εὐαγγέλιο ὅπως κι' ὁ **Gluck** κι' ὁ **Calsabigi**. Φυσικότης! Ἄληθεια! Κάτω οἱ συμβατικὲς καταστάσεις καὶ τὰ ψεύτικα αἰσθήματα».

Φυσικότης! Ἄληθεια! Τὸ ἐνστικτο τοῦ **Gluck** δὲν τὸν ἀπατάει. Στὴ Γαλλία θὰ μπορέσουν νὰ τὸν νοιώσουν.

Ὁ γάλλος ἀκόλουθος τῆς πρεσβείας στὴ Βιέννη, **du Roulet**, τοῦ ἔτοιμάζει ἓνα λιμπρέττο, «Ἰφιγένεια ἐν Αὐλίδι», παρμένο ἀπὸ τὴν Ἰφιγένεια τοῦ **Racine**. Ὁ **Gluck** ἐνθουσιάζεται. Τώρα τοῦ χρησιμεύουν τὰ γαλλικὰ ποῦμαθε δουλεύοντας τὶς ἀνούσιες κωμωδίες. Τὸ 1772 εἶναι ἔτοιμο τὸ ἔργο, κι' ἀνυπόμονα περιμένει ὁ συνθέτης τὴν εὐκαιρία νὰ τὸ ἀνεβάσῃ στὸ Παρίσι. Ἄλλὰ κάνει μιὰ ἀπρονοησία. Ἀνακατεύεται στὴ διαμάχη μεταξύ τοῦ **Rousseau** καὶ τῆς Ἀκαδημίας. Κι' ὄχι μόνον αὐτό, ἀλλὰ βρίσκει τὰ τρωτὰ καὶ τῶν δύο παρατάξεων. Ὡστε δημιουργεῖ ἐχθροὺς ὄλους.

Σ' ἓνα μανιφέστο, γράφει μ' ὄλη τὴν εὐλικρίνεια τὶς ἀπόψεις του:

— «Μίμησις τῆς φύσεως, αὐτὸς εἶναι ὁ σκοπὸς καὶ τοῦ ποιητοῦ καὶ τοῦ συνθέτου... ὁμολογῶ πῶς εὐχαρίστως θάγραφα αὐτὴ τὴν ὄπερα στὸ Παρίσι, γιατί θὰ μὲ βοηθοῦσαν οἱ συμβουλές τοῦ περιφήμου κυρίου **Rousseau**, στὴν προσπάθειά μου νὰ βρῶ μιὰ μελωδία εὐγενική, συγκινητικὴ καὶ φυσική, καὶ νὰ πραγματοποιήσω τὴν πιὸ ἀγαπητὴ μου σκέψι, δηλ. νὰ δημιουργήσω μιὰ μουσικὴ ποῦ νὰ τὴν ἐννοοῦν ὄλα τὰ ἔθνη καὶ μ' αὐτὸν τὸν τρόπο νὰ ἐξαφανίσω τὴ γελοία διαφορὰ τῶν διαφορῶν ἐθνικῶν μουσικῶν».

Μιὰ διεθνῆς μουσικὴ, αὐτὸ ἦταν τὸνειρο τῶν μεγαλειτέρων μουσουργῶν πάντα, καὶ τιμᾷ τὸν **Gluck** αὐτὴ ἡ πρωτοβουλία. Σὲ ἄλλο γράμμα πάλι, θίγει τὰ τρωτὰ καὶ τοῦ **Rousseau** ἀκόμα. Ἔτσι κινδύνευε νὰ βρῆ κλειστὲς γιὰ πάντα τὶς πύλες τῆς μεγάλης παρισινῆς ὄπερας. Ἄλλὰ ἐπεμβαίνει ἡ ἴδια ἡ Μαρία - Ἀντουανέττα, παλιὰ του μαθήτριά. Αὐτὴ ἐξασκεῖ ὄλη τῆς τὴν ἐπιρροή, καὶ κατορθώνει ἐπὶ τέλους ν' ἀνεβαστῆ τὸ 1774 ἡ Ἰφιγένεια ἐν Αὐλίδι στὸ Παρίσι.