

Τὸ 1751, σ' ἡλικίᾳ 66 ἑτῶν, ὁ Χαῖντελ χάνει τὸ φῶς του. Πιὸ σκληρὴ δύμως ἡ δική του ἡ μοίρα, τὸν ἀφίνει νὰ ζήσῃ τυφλός ὀκτὼ δλό- κληρα χρόνια.

Στὰ ὀκτὼ αὐτὰ θλιμμένα χρόνια, δὲν ἔσκυψε ὁ γίγας τὸ κεφάλι, Ἐξακολουθοῦσε νὰ λαβαίνῃ μέρος σὲ συναυλίες. Κάποτε ποῦπαιξε τὸ ἐκ- κλησιαστικὸ δργανο στὸ δρατόριο του Σαμψών, στὴν ἄρια ποὺ λέει: «Νύ- χτα τριγύρω, οὕτε ἥλιος, οὕτε φεγγάρι...» μὲ ρίγος ὁ κόσμος εἶδε τὰ δάκρυα νὰ κυλοῦν βαρειά ἀπὸ τὰ τυφλά μάτια τοῦ καλλιτέχνη.

Ο θάνατος τὸν ηὗρε προετοιμασμένο. Τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1759, σ' ἡλικίᾳ 74 ἑτῶν, ἀναπαύτηκε πιὰ ὁ μεγάλος ἀγωνιστής. Οι Ἀγγλοὶ τὸν ἐκήδευσαν μ' δλες τὶς τιμές καὶ διατηροῦν πάντα ὑπερήφανα τὴν ἀγάπη τοῦ μεγάλου δημιουργοῦ, ποὺ τὸν θέλουν δικό τους. Καὶ πράγ- ματικά, δὲν μπορεῖ κανεὶς ν' ἀρνηθῇ ὅτι οἱ ἔξωτερικές περιστάσεις καὶ τὸ περιβάλλον δὲν ἐπέδρασαν σ' ἕνα καλλιτέχνη μὲ τὶς φιλοδοξίες καὶ μὲ τὸ χαρακτῆρα τοῦ Χαῖντελ. "Αν εἶχε ζήσει ὁ Μπάχ στὴν Ἀγγλία, πιθα- νὸν νὰ διατηροῦσε ἀνέγγιχτη τὴν γερμανικὴ ψυχὴ του. Ο Χαῖντελ δύμως προσαρμοζόταν στὶς περιστάσεις, κυνηγοῦσε πάντα τὴν ἔξωτερικὴ ἐπιτυ- χία, δσο εἶχε ἐλπίδες στὸ θέατρο, ἐργάστηκε φανατικὰ γι' αὐτό, (ἔξ ἄλλου, ἀκολούθησε θεληματικὰ τὴν παράδοση τοῦ μεγάλου ἄγγελου συν- θέτου Purcell) ὅταν δύμως ἀπελπίστηκε, στράφηκε στὸ δρατόριο, ψυχολο- γῶντας σίγουρα τὰ γοῦστα τοῦ ἀγγλικοῦ κοινοῦ, καὶ προπάντων τὴν ἀγάπη του πρός τὴ βίβλο. "Εγραψε τὴ θεία του μουσικὴ ἀπάνω σὲ ἀγγλικά λόγια.

"Ἄλλος καλλιτέχνης, μὲ πιὸ ἀδύνατη ἐμπνευση, μὲ λιγότερο πηγαία ἰδιοφυΐα, θὰ ναυαγοῦσε σ' αὐτὸ τὸ κυνήγημα τῆς ἔξωτερικῆς ἐπιτυχίας. Ο Χαῖντελ δύμως ἦταν ἕνα θαυμάσιο κρᾶμα ἀληθινῆς μεγαλοφυΐας. ἀλλὰ καὶ πραγματικοῦ ὀνθρώπου. Κι' ἔτσι κατώρθωσε νὰ μὴ πληρώσῃ πολὺ βαρειά τὸ φόρο στὴν κοσμικὴ δόξα.

"Ως ὀνθρώπος, δὲν ἦταν καὶ πολὺ ἀγαπητός. Τίμιος, γενναιόδωρος, ναί, ἀλλὰ οἱ θυμοὶ του ποῦμεναν ἴστορικοι, δημιουργοῦσαν γύρω του μιὰ ὀτμοσφαῖρα γεμάτη τρόμο. Γιὰ τὸ ἐλάχιστο λάθος στὴν ὀρχήστρα, γινόταν ἔξω φρενῶν. "Η ἀσπρη του περρούκα ἀνέμιζε σὰν τὴ χαίτη τοῦ Διός, κι' ὅλοι πάγωναν. Τὸ σοβαρὸ του πρόσωπο καὶ τὸ βαρύ κορμί του δυνάμωναν τὸ δέος. "Οταν δύμως εἶχε λάθος, τὸ ἀναγνώριζε πρόθυμα. "Ἐξ ἄλλου, δὲν τοῦλειπε τὸ χιοῦμορ ποὺ συμπαθοῦν τόσο οἱ Ἀγγλοι. Η ἐγκυκλοπαιδικὴ του μόρφωση ἦταν τελεία, καὶ γενικὰ δσοι κατώρθωναν νὰ μὴ τὸν φοβοῦνται, εἶχαν ὅλους τοὺς λόγους νὰ τὸν ἀγαποῦν.

Τὸ ἔργο τοῦ Χαῖντελ ἀστράφτει ἀπὸ δύναμη καὶ φῶς. Συνδυάζει τὴν ἴταλικὴ γοητεία μὲ τὴν ἡρωϊκὴ βορρεινὴ ἰδιοσυγκρασία του. Καλλίτερο

ἀντιπρόσωπο γιὰ νὰ μιλήσουν στοὺς ἀνθρώπους οἱ ἀρχαῖοι προφῆτες δὲ μποροῦσαν νὰ βροῦν παρά τὸν καλλιτέχνην αὐτὸ μὲ τοὺς βροντεροὺς θυμούς καὶ μὲ τὸ ἀστραφτερὸ μάτι. Ἀντίθετα μὲ τὸ Μπάχ, ποὺ γράφει γιὰ τὸν ἑαυτό του, ὁ Χαῖντελ γράφει πάντα γιὰ τὸ κοινόν. Μιλεῖ μεγαλόστομα, φανταχτερά. Εἶναι ὁ κατ' ἔξοχὴν ἐπίσημος συνθέτης. Τὰ ἔργα του ταιριάζουν γιὰ τελετές, ἔχουν τὴ δύναμην ν' ἀρπάζουν τὶς χιλιάδες ψυχές τοῦ πλήθους καὶ νὰ τὶς ψύχουν σὲ αἰσθήματα ἡρωϊκὰ. "Ἐνας ἥρωας, μὲ τὴν παραμυθένια δημιουργικὴ εύκολια ἐνδὲ ἡμιθέου, καὶ μὲ τὶς ἀπαραιτητὲς ἀδυναμίες, τόσες ὅσες χρειάζονται γιὰ νὰ τὸν νοιώθουμε καλλίτερα σᾶν ἀνθρωπο.

---





ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

# GLUCK

(1714 - 1789)



“ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ,,  
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ



## GLUCK (1714 – 1789)

“Οταν ό δικτάχρονος Händel ξεκλέβεται καὶ μελετάει κρυφὰ στὴ σοφίτα τοῦ σπιτιοῦ του πιάνο, ὅταν ό ἐπτάχρονος Mozart ουνθέτη, ὅταν ό Λίστ, 13 ἔτῶν παιδί νικάει τοὺς φημισμένους ἀντιπάλους του, μένομε βουβοῖ καὶ κλίνομε τὸ γόνυ μπροστά στὸ ἔργο τοῦ Θεοῦ. “Οταν ὅμως ἡ ἐμπνευση δὲν πηγάζει σὰ βρύση ἀστέρευτη, κελαριστή, ὅταν ἡ φύση φαίνεται φειδωλὴ στὰ δῶρα τῆς, κι' ὅμως δὲ καλλιτέχνης κατορθώνει, μὲ τιτάνιους ἀγῶνες νὰ στήσῃ τὸ ἔργο του αἰώνιο κατάντικρυ στὸ χρόνο, τότε, μὲ τὸν ἕδιο σεβασμὸν πρέπει νὰ κλίνουμε τὸ γόνυ εὐλαβικὰ μπροστά στὸ μεγαλεῖο τοῦ ἀνθρώπου.

‘Ο Gluck εἶναι ἔνας ἀπὸ τὰ πιὸ διμορφα παραδείγματα αὐτοκυριαρχίας, ἀδάμαστης θελήσεως κι’ ἐργατικότητος. Οὕτε τοῦ Bach τὴν ἀστέρευτη πηγὴ ἐμπνεύσεως, ποὺ τοῦ ἐπέτρεπε νὰ γράφῃ μιά καντάτα κάθε Κυριακή, οὕτε τοῦ Händel τὴν μεθυστικὴ δύναμη, ποὺ τὸν ἔκανε νὰ παρουσιάζῃ ἔτοιμο σὲ τέσσαρες ἑβδομάδες τὸ «Μεσσία», εἶχε χαρίσει ἡ φύση στὸ Γκλούκ. Κι' ὅμως, τὸ ἔργο του στὴν Ιστορία ἔρχεται Ισότιμο σχεδόν μὲ τὸ ἔργο τῶν δύο ἐμπνευσμένων συμπατριωτῶν του. Μιὰ διαφορὰ ὑπάρχει: Γιὰ ν' ἀπολαύσουμε τὴ γοητεία μιᾶς φούγκας τοῦ Μπάχ, π.χ., ἡ τὸ μεγαλεῖο τῆς «Ματθίας passion», δὲν χρειάζεται νὰ λάβουμε ὑπ' ὅψιν ὅτι εἶναι ἔργα παλῆα. Τὰ νοιώθομε αἰώνια μέσα μας, ἀνέπαφα ἀπὸ τὸ χρόνο, νὰ μᾶς συγκινοῦν θαθεία. Τὸ ἕδιο μᾶς συγκλονίζουν συθέμελα τὰ ὄρατόρια τοῦ Χαῖντελ, καὶ τὰ διακόσια χρόνια ποὺ κύλησαν ἀπὸ τότε, τὰ ἐξενούμε δίχως προσπάθεια. ‘Ενω τοῦ Γκλούκ ἡ Ἰφιγένεια ἐν Ταύροις», κι' ἡ «Ἀλκηστὶς π. χ. ἀν καὶ στέκουν ὀκόμα, πολύτιμα στολίδια στὰ θέατρα τῶν πολιτισμένου κόσμου, ἀν καὶ μᾶς ἐκπλήττουν μὲ τὴν ὁμορφιά τους, ἔχουν ἀνάγκη πάντως κάποιας χρονικῆς ἐπιεικείας. Σὲ μερικὰ μέρη μᾶς φέρουν στὰ χεῖλη ἔκεινο τὸ συγκαταβατικὸ χαμόγελο ποὺ παίρνουν οἱ νέοι ὅταν ἀκοῦνε γερονικές Ιστορίες.

‘Ο Debussy ἔκρινε σκληρὰ τὸ ἔργο τοῦ Γκλούκ, εὕρισκε τὶς διπέρες του ἀνιαρές. Γιατί, φαίνεται, πῶς ἡ λεπτεπίλεπτη ψυχὴ του τοῦ ἀνθρώπου τῆς παρακμῆς, δὲ μποροῦσε νὰ ίκανοποιηθῇ μὲ τὶς ἀγνές, ἀπλοϊκές καμμιὰ φορὰ μελωδίες τοῦ γερμανοῦ συνθέτου. Ή Ιστορία ὅμως, δίκαια καὶ ἀντικειμενικά, στεφανώνει τὸ Gluck μὲ τὸν τίτλο τοῦ πρωτοπόρου, τοῦ θεμελιωτοῦ, κι' ἔνωσε τὸ δνομά του στὴν ἕδια χρυσῆ ἀλυσοσίδα μὲ τὸνομα τοῦ Βάγκνερ καὶ τοῦ Monteverdi — Monteverdi - Gluck - Wagner — αὐτοὶ εἶναι οἱ τρεῖς μεγάλοι ἀναμροφωταὶ τοῦ μουσικοῦ δράματος.

‘Ο Monteverdi πρώτος ἐτόλμησε ν' ἀφήσῃ τοὺς ἥρωας του νὰ μι-

λήσουν μὲ τὴ γλῶσσα τοῦ πάθους, πρῶτος σκέφθηκε νὰ ζωγραφίσῃ μὲ τὴ θαυμαστὴ παλέττα τῶν διοφόρων δργάνων τῆς ὀρχήστρας, καὶ τὸ σύνθημά του ἦταν: 'Αλήθεια! Τὸ ἵδιο σεμνὸ κ' ὑπερήφανο σύνθημα τὸ συναντούμε στὴν πύλη ποὺ θ' ἀνοίξουμε γιὰ νὰ εἰσέλθουμε στὸ λευκὸ ἀρχαϊκὸ ναὸ τῆς τέχνης τοῦ *Gluck*. Τὸ ἵδιο, κι' ὅταν θελήσουμε νὰ ζυγώσουμε τὸν πυρωμένο, ὁργανικὸ φράκτη, ποὺ κλείνει τὸ ἔργο τοῦ Βάγκνερ. 'Αλήθεια!

Πόσες χαρές, πόσες πρόσκαιρες δάκφνες, δὲ θυσίασσαν οἱ τρεῖς αὐτοὶ μεγάλοι στὸ βωμὸ τῆς αὐστηρῆς θεᾶς! Ἰππόλυτοι τῆς τέχνης ποὺ ἀπαρνήθηκαν τὶς ἥδονές καὶ προτίμησαν νὰ κυνηγήσουν στ' ἀπάτητα μονοπάτια. Πιὸ σκληρὸς ὁ ἄγῶνας τοῦ Βάγκνερ, ίσως γιατὶ εἶναι πιὸ κοντά μας, κι' ἀκοῦμε πιὸ καθαρὰ τὴ βασανισμένη του ἀνάσσα. Τοῦ Μοντεβέρντι ἡ ζωὴ δὲν μᾶς εἶναι τόσο γνωστὴ γιατὶ ἔσβυσε στὸ κύλημα τοῦ χρόνου, κ' ἔμεινε ὁ θρύλος. 'Απὸ τοῦ Γκλούκου δῆμας τῇ ζωῇ καὶ τὸν ἄγῶνα ξέρουμε ἀρκετά, ὥστε νὰ μποροῦμε δχὶ μονάχα νὰ τὸν θαυμάζωμε, ἀλλά, τὸ κυριώτερο γιὰ τὴν κατανόηση τοῦ ἔργου του, νὰ τὸν νοιώσουμε κι' ὡς ἄνθρωπο.

'Ο Χριστόφορος *Willibald Gluck*, γεννήθηκε τὸ 1714 στὸ *Erasbach* τῆς Γερμανίας, κοντά στὰ σύνορα Βαυαρίας καὶ Βοημίας. Γέννημα καὶ θρέμα τοῦ βουνοῦ καὶ τοῦ δάσους. 'Ο πατέρας του, 'Αλέξανδρος Γκλούκ, ἦτο πτωχὸς δασοφύλακας. 'Αργότερα ἔγινε δασάρχης τοῦ πρίγκιπος Λόμπκοβιτς, κ' ἔγκαταστάθηκε στὸ *Eisenberg*. 'Απὸ τὴ φύση πήρε τὰ πρῶτα μαθήματα τῆς ζωῆς καὶ τῆς τέχνης ὁ μικρὸς Χριστόφορος. Μέσα στὶς σκοτεινὲς σκιές τοῦ γερμανικοῦ δάσους, ἡ τὶς παγωμένες τοῦ κορυφές τὸ χειμῶνα, ἔμαθε τὸ παιδί πῶς κερδίζει ὁ ἄνθρωπος τὸ ψῶμί του. Δουλειά βαρείᾳ, πορείες ἀτελείωτες δίπλα στὸν πατέρα του. 'Αλλὰ καὶ πόση χαρά!

Πῶς πλαταίνει τὸ στῆθος καὶ πετάει ἡ ψυχὴ ὅταν ἀνεβαίνει, τὶς κορφές, κι' ἀκοῦς τριγύρω σου τοῦ νεροῦ τὸ κελάϊδημα, τοῦ βοσκοῦ τὴ φλογέρα, τοῦ κοπαδιοῦ τὸ παραπονεμένο μουκανήτο. Τὸ παιδί τοῦ δασοφύλακα κλείνει χίλιες εἰκόνες, χίλιες φωνές τῆς φύσης μεσ' στὴν ψυχὴ του. Πῶς θὰ χρησιμοποιηθῆ αὐτὸς ὁ θησαυρός, δὲ μπορεῖ βέβαια νὰ ξέρῃ ἀκόμα.

'Ο φτωχὸς καὶ τίμιος δασάρχης δῆμας θέλει νὰ σπουδάσῃ τὸ παιδί του. Τὸ στέλνει ἔξη χρόνια στὸ γυμνάσιο τῶν Ἰησουΐτῶν στὸ *Komotau*. Τὸ ζωηρὸ πνεῦμα τοῦ μικροῦ δὲ δυσκολεύεται καθόλου στὴν πρώτη γνωριμία μὲ τοὺς λατίνους καὶ τοὺς ἀρχαίους "Ἐλληνας. 'Η μυθολογία μαγεύει τὴ φαντασία του ὅπως καὶ τὰ παραμύθια τοῦ γερμανικοῦ δάσους. "Οταν φεύγει ἀπὸ τὸ σχολεῖο, εἶναι ἀγνώριστος. Τόση σοφία καὶ τέτοιοι ἔξευγενισμένοι τρόποι! Οἱ Ἰησουΐτες τὸν ἐδίδαξαν καλά. Κι' δχὶ μονάχα τρόπους καὶ γράμματα, ἀλλὰ καὶ μουσική. 'Ο δεκαοκτάχρονος Γκλούκ τραγουδεῖ ὡραῖα, καὶ παίζει θαυμάσια βιολί καὶ βιολοντσέλλο.