

ΜΟΥΣΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ό διάσημος βιολοντσέλλιστας Γκρόνφελντ δέν ήταν μόνο ένας μεγάλος καλλιτέχνης, αλλά κι ένας περίφημος χιουμορίστας ανέκδοτολόγος, πού συνάρπαζε τόν κόσμο τόσο μέ τή γοητεία του δοξαριου του όσο και μέ τις διασκεδαστικές ιστορίες πού διηγόταν. "Ένα βράδυ λοιπόν, σέ κάποιο άρχοντικό Βιενέζικο σαλόνι, όπου ήταν καλεσμένος, ήρθε στό κέφι και διηγόταν τά πιό νόστιμα πικάντικα ανέκδοτα πού ήξερε. Αυτό ένθουσίασε τόσο κάποιοι Ούγγαρέζο μεγαλοεπιχειρηματία, πού ήταν κι αυτός καλεσμένος εκεί, ώστε ρώτησε τόν οικοδεσπότη:

— Ποιός είναι αυτός ό άστεϊός;

— Πώς δέν τόν ξέρετε; μά αυτός είναι ό περίφημος βιολοντσέλλιστας Γκρόνφελντ.

— "Έτσι ξί! "Έ, λοιπόν γιά χάρη του θά δώσω κι έγώ ένα σουαρέ στό μέγαρό μου, στη Βουδαπέστη... Λέτε να ρθει σαν τόν προσκαλέσω;

— Και βέβαια θά έρθει, φτάνει να τόν πληρώσετε.

— Και πόσο παίρνει;

— Έξακόσιες κορώνες.

— Διάβολε! πολλά παίρνει.

— Αύτη είναι ή ταρίφα του.

— "Αίντε χαλάλι του... θά του τις δώσω!

Κι άμέσως πλησίασε τόν Γκρόνφελντ, συστήθηκε και τόν προσκάλεσε. Ό βιολοντσέλλιστας δέχτηκε, και τήν άρισμένη μέρα, πήγε στό μέγαρο του Ούγγαρέζου, κουβαλώντας και τό βιολοντσέλο του.

Γιομάτος χαρά ό οικοδεσπότης έτρεξε να ύποδεχτεί τόν καλεσμένο του, φωνάζοντας:

— "Α! καλώς τόν κύριο Γκρόνφελντ!... Μά τι είναι αυτό τό μπαουλο πού κουβαλάτε;

— Μά δέ βλέπετε, είναι τό βιολοντσέλο μου!

— Μπá ώστε παίζετε και βιολοντσέλο;... Μπράβο, μπράβο! "Αμ' δέν ήταν άνάγκη να τό κουβαλήσετε εδώ; έγώ δέ σας κάλεσα γιά να μάς παίξετε μουσική, σας κάλεσα να μάς πείτε τίποτα νόστιμες ιστορίες γιά να γελάσουμε;...

— !!!