

Η ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΜΕΝ

ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ

Μιά από τις ωραιότερες και δημοφιλέστερες όπερες είναι η *Κάρμεν* του Μπιζέ, το άγιο του οποίου Γάλλου συνθέτη, που σε ηλικία μόλις 37 ετών πέθανε, το 1875, πικραμένος και παραγνωρισμένος από τους συμπατριώτες του, γιατί ποτέ δε γνώρισε όσο ζούσε την έπιτυχία, ή μάλλον δεν γνώρισε παρά μονάχα άποτυχία, έκτος από έλάχιστες, εξαιρετικές και αυτές όχι και τόσο αξιολογικές. Οι άποτυχίες όμως αυτές του Μπιζέ στο Παρίσι δεν όφειλονταν τόσο στο ότι το κοινό δεν ένωθε την άδεια της μουσικής του, αλλά στο ότι ο φτωχός αυτός συνθέτης δεν είχε κοσμικές γνωριμιές και δε διέθετε κανένα κοινωνικό προσόν για να επιβληθεί. Ο άνθρωπος αυτός με το ταπεινό παρουσιαστικό και με το δειλό κι άδύνατο χαρακτήρα του, ζούσε, μέσα στο γενικό ρομαντικό παραλήρημα της εποχής του, αποτραβηγμένος από τον κόσμο, κι η ζωή του κυλούσε ήρεμη και δεν την τάραινε κανένα πάθος—ούτε καν κάποια ασθηματική περιπέτεια. Με λίγα λόγια ήταν ένας άνθρωπος χωρίς ιστορία. Κι αυτό άρκοσε για να μην κινήσει το ένδιαφέρον της κοινωνίας μέσα στην όποια ζούσε.

Έτσι ή πρώτη παράσταση του άριστουργήματός του της «*Κάρμεν*», στο Παρίσι όχι μόνο έγινε δεχτή ψυχρά—άλλά και χαραχτηριστική σαν ένα κοινωνικό σκάνδαλο. Κι όμως, την ίδια εποχή σαν παίχτηκε στη Γερμανία προκάλεσε τέτοια θέελλα ένθουσιασμού, ώστε κι αυτός άκόμη ο δύσκολος Μπράμς, που άπεχθανόταν το θέατρο, δεν έχασε ούτε μία παράσταση της *Κάρμεν*. Κι η τιμή άνήκει στη Γερμανία ότι πρώτη αυτή άνεγνωρίσει τη μεγαλοφυαία του και χάρισε στον Μπιζέ τη δόξα που του άρνήθηκε η πατρίδα του.

Άς όουμε λοιπόν πώς περιγράφουν οι χρονικογράφοι της εποχής εκείνης την πρώτη παράσταση της *Κάρμεν* στο Παρίσι.

Έβαν ότι ή άποτυχία της όπερας αυτής στάθηκε ή αιτία του θανάτου του συνθέτη της. Δεν είν' αλήθεια—ο Μπιζέ πέθανε από καρδιακή προσβολή τρείς μήνες άκριβώς μετά την παράσταση αυτού του έργου του. Και στην πραγματικότητα δε μπορούμε να πούμε ότι το έργο άπέτυχε, αλλά μάλλον ότι παίχτηκε κάτω από έλεεινές συνθήκες.

Ο Ντό Λόκλ διευθυντής της *Αίθουσας Φαβάρ*, που πρωτοπαίχτηκε ή *Κάρμεν*, ήταν άπαθός των νέων έργων, σε μία εποχή που μέσα στο θέατρο αυτό όπηχε γερή διαμάχη μεταξύ των όπαδών του παλιού και των όπαδών του νέου ρεπερτορίου. Έτσι ο Ντό Λόκλ ήταν με τη μεριά των νεωτεριστών. Μά, όπως έγραφε ο πνευματώδης άρθρογράφος της εποχής εκείνης Άρνό Μοριέ, «ο διευθυντής προτείνει και το κοινό άποφασίζει», και συνεχίζοντας το θέμα του στο *Παριενίκο έσπεριδές* του, με το ψευδώνυμο «Ο Κύριος της όρχήστρας» πρόσθετε: «Μόλις ο κ. Ντό Λόκλ, άνεβρασι κανένα καινούργιο έργο άνέκδοτο, οι γέροι θαμώνες του θεάτρου το περιφρονούν, οι γέροι κλητήρες της

Πλατεία σηκώνουν τους ώμους, οι γέροι κορίστες μοιρουρίζουν κι ό γέρο Νάθαν φωνάζει: «Είναι σκανδαλώδες!» Ο γέρος ύποβολεύς μελαγγολεϊ, ό γέρος διευθυντής σκηνής χάνει το μυαλό του, κι οι γέροι μηχανικοί σηκώνουν κατσουφιάζοντας τις παλιές σκηνογραφίες που πρέπει να τις επιδιορθώσουν. Παρ' όλα αυτά το καινούργιο έργο παρουσιάζεται στο κοινό. Έ λοιπόν το κοινό μένει ψυχρό, όταν πρόκειται για μουσική κάπως σοβαρή, και λέει: «Δεν είναι στο ύφος της *Κωμικής όπερας*» αντίθετα άν του προσφέρουν πραγματικά άριστες και όμορφες μελωδίες, πράμα που πολύ σπάνια συμβαίνει, φωνάζει: «Ω Θεέ μου, πώς πάλωσε αυτό το είδος της *Κωμικής όπερας*!»

Άπ' αυτές τις δυό άπόψεις, ή πρώτη κυριάρχησε στις έφημερίδες και στον κόσμο της ίδιας εκείνης άξιωματημένης βραδιάς που πρωτοπαίχτηκε ή *Κάρμεν*. Όλοι τη δέχτηκαν με κάποια έκπληξη, με κάποια σύγχυση και σχεδόν σκανταλιστηκαν. Δέ θαύμασαν, ούτε κι αυτή τη λεπτότητα και τη μετρημένη τέχνη, που χρησιμοποίησαν οι λιμπρετίστες Μελάκ και Άλεβό για να προσαρμόσουν στις άνάγκες του θεάτρου το σκοτεινό και μακβριο έργο του Μερμέ. Ο ρεαλισμός του έργου, στάθηκε σωστό σκάνδαλο—κι ενώ οι λιμπρετίστες πρόθυμα θα τον μετρίαζαν—καθώς έγραφαν οι έφημερίδες—ο συνθέτης των όπογραμμάτων βρήκαν πολύ σκοτεινή τη δράση, και πολύ χυδαίους τους έρωτες της *Κάρμεν*, που βεβήλωναν το ιερό τέμενος της αθουσας Φαβάρ, άφου κατάντησαν να παρουσιάζουν πάνω στη σκηνή του «κορίτσια έλευθέρων ήθών και ληστές του σκιοιού και του παλουκιού». Κανείς δεν ένωσε την άνάγλυψη μελωδική όμορφια του έργου, την περίτεχνη άρμονική του όψη, τα έντονα όρχηστρικά του ήχοχρώματα, τη σκηνηκή του δράση, την παικιλία του δραματικού του τόνου και γενικά την πληθωρική ζωτικότητα του. Άπ' όλη την παρτιτούρα μόνο ένα νούμερο μιζορίστηκε: ή όρια του «*Ταυρομάχου*». Οι πού έπιεικείς και καλοπροαίρετοι κριτικοί χαραχτήρισαν αυτή την πρώτη έκφραση σαν «κουραστική» και, άναγνωρίζοντας πάντα στο συνθέτη ότι «ήξερε τη δουλειά του», έκριναν τη μελωδία «μουντή», τα κόρα «βρασιονισμένα και πομπώδη» και γενικά το έργο «μακρό και μεπερβεμένο».

Άπεναντίας βρήκαν τα κοστούμια περίφημα, καθώς και τις σκηνογραφίες και τη σκηνοθεσία, κι έπιουροκρότησαν θερμότατα τους πρωταγωνιστές: το Μπουϊό σαν ταυρομάχο, τη Δίδα Σαπού σαν Μικαέλα, το Λερί σαν Χοσέ και προπάντων την περίφημη κοντράτο Γκαλι-Μοριέ, που με τον άέρα της, τα τασκιομάτά της, τη γατίαια χάρη της, την προκλητική της όρη και τη γεννητική της λυγεράδα, δημιούργησε ένα ρόλο *Κάρμεν*, που στάθηκε ίσως ο καλύτερος της δραματικής της καριέρας. Όμως, στην πραγματικότητα, κανείς από τους θεατές δεν είχε φύγει εκείνη τη βραδιά με την έντύπωση ότι παρακολούθησε ένα έργο πρώτης τά-

Ξεως, κι ότι εκείνη ή βραδυά τής 3ης Μαρτίου τοῦ 1875 θά σημεῖωνε στά χρονικά τοῦ θεάτρου καί τής μουσικῆς τή μεγαλύτερη ἐπιτυχία, τήν πιό παγκόσμια καί τήν πιό μακρόχρονη ἀπ' ὅσες παρουσίασε ή σκηνή τής Αἰθουσας Φαβάρ (τῆς σημερινῆς 'Οπερά - Κομίκ). Μετά τό τέλος τῆς πρεμιέρας, κάποιος σαρκαστική θεατής, μαθαίνοντας πῶς τό πρωί τῆς ἴδιας ἡμέρας τό Κράτος ἔδωσε στό Μπιζέ τό παράσημο τῆς Λεγεώνας τῆς τιμῆς, εἶπε: «Τόν παρασημοφόρησαν τό πρωί γιατί ἤξεραν πῶς δέ θά μπορούσαν νά τόν παρασημοφορήσουν τό βράδυ». Καί οἴγουρα αὐτό του τό ἀστείο ἀπηχοῦσε τήν ἐνδόμυχη ἐντύπωση τῶν θεατῶν τῆς πρεμιέρας αὐτῆς, πού τούς ἄφησε ἐντελῶς ψυχρούς.

Κι ή ψυχρότητα τους ἐξηγεῖται ἀπό τή νοοτροπία τῶν θεατῶν τοῦ 1875, μέ τήν αὐστηρή αἰσθητική πού ἔφτανε ὡς τή στρυφνότητα κι ἀποστρεφτόταν κάθε θορυβώδη σκηνική δράση. Καί καθώς εἴπαμε καί παραπάνω, ἀπό τό ὅτι ἔλοι αὐτοί οἱ σεμνόντουφοι ντιλετάντηδες, βλέποτας τίς ρεαλιστικές σκηνές τῆς Κάρμεν καί τίς προκλητικές στάσεις αὐτῆς τῆς ἐκφυλῆς κοπέλλας, μέ τό παρδαλό περιβάλλον τῆς ἀπό λαθρεμπόρους, λιποτάχτες καί ταυρομάχους, ἀνησυχῆσαν γιά τόν κίνδυνο τῆς διαφθορᾶς πού κατ' αὐτούς ἀπειλοῦσε τό σεμνό καί τιμημένο χῶρο τῆς Αἰθουσας Φαβάρ.

Ἀντίθετα ή ὑπόλοιπη Εὐρώπη ἔμεινε ἀνεπεριέραστη ἀπό τήν Παρισινή αὐτή νοοτροπία, καί δέχτηκε μ' ἔξαλλο ἐνθουσιασμό τό Ἔργο τοῦ Μπιζέ. Ἔτσι ή Κάρμεν ὄσπερ ἀπό μιὰ θριαμβευτική σταδιοδρομία ἔξω ἀπό τή Γαλλία, ξαναγύρισε στήν πατρίδα τῆς, τόν Αὐγουστο 1883, ὄχτώ χρόνια μετά τήν πρώτη τῆς ἐμφάνιση. Μά τώρα ή καινούργια γαλλική γενιά, ἀπαλλαγμένη ἀπό τήν ἐπίδραση τῆς παλιᾶς παρισινῆς νοοτροπίας, ὑποδέχτηκε μ' ἀκράτητο ἐνθουσιασμό τήν παραγωγισμένη Κάρμεν. Ὅμως μιὰ κι ὁ πικραμένος συνθέτης τῆς δέ βρισκόταν πιά στή ζωῆ, ή πρωταγωνίστρια του Γκαλλι-Μαριέ, ἦπε μόνη τῆς τό μεθυστικό κρασί τῆς ὄψιμης, μά δοξασμένης ἀναγνώρισης τοῦ ἐξαιρετοῦ αὐτοῦ ἔργου καί τοῦ δημιουργοῦ του ἐκ μέρους τοῦ γαλλικοῦ κοινοῦ. Μά, ὅπως εἴπαμε καί πιό πάνω, ή Κάρμεν εἶχε συναρπάσει πολύ πρωτότερα ὅλη τήν Εὐρώπη μέ τή γοητεία τῆς, πού ἀπό τή δύναμή τῆς δέ μπόρεσε νά ξεφύγει οὔτε αὐτός ὁ, ἄλλοτε φανατικός ὁπαδός τοῦ Βάγκνερ, Γερμανός φιλόσοφος Νίτσε, πού, ὅταν δκουσε τήν ὄπερα αὐτή, διακήρυξε ὅτι «ή Κάρμεν εἶναι ἕνα ἔργο φλογερό, πού ἀναβλῶζει ὀρμητικό κι αὐθόρμητο, καί πού ή φυσική του λαμπρότητα, ἀστέρι τῆς μεσογειακῆς τέχνης, λευτέρωσε τή μουσική ἀπό τά βαγκνερικά δεσμά».