

# Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΜΟΤΣΑΡΤ

Στις 5 Δεκεμβρίου 1791 Εκλείσε τὰ μάτια του ὁ μεγάλος μουσουργὸς Μότσαρτ, πού τὸ ἔργο του εἶναι ἡ αἰώνια πηγὴ τῆς νεότητος, καὶ ἡ τέχνη του ἡ πιὸ καθαρὴ κι ἡ πιὸ θεῖα κι ἀγγελικὴ. Ὁ συνθέτης πού πάλεψε σ' ἄλλη του τῆ ζωῇ ἐναντίον τῆς ἀδιαφορίας τοῦ κοινοῦ τῆς ἐποχῆς του, πού ἦσαν τότε ποτισμένο μετὶς ἐπιφανειακῆς ἐντοπισμοῦ ἄλλων συνθετῶν, ἐτελείωσε τὴ ζωὴ του πάμπωχος. Τρεῖς ἀπὸ τοὺς λίγους φίλους του ὁ Βάν Σβάϊτεν, ὁ Σουσμάγερ (πού ἀργότερα συμπλήρωσε τὸ περίφημο «Ρέκβιεμ» τοῦ δασκάλου του) κι ἕνας χωρικός ὁ Ντενάνερ ἀκολούθησαν τὴν κηδεῖα τοῦ Μότσαρτ πού ἐγινε στὸν Ἅγιο Στέφανο τῆς Βιέννης. Ἐκείνη τὴν ἡμέρα ἔπιασε μιὰ τρομερὴ χιονοθύελλα καὶ τὸ φοβερὸ κρῦο ἀνάγκασε τοὺς τρεῖς φίλους του νὰ γυρίσουν οπίστιά τους!!

Πιὸ πιστὸς ἀπ' τοὺς ἀνθρώπους, ὁ ἀγαπητὸς του σκύλος ἀκολούθησε τὸ φέρετρο τοῦ πτωχοῦ Μότσαρτ ἕως τὸ νεκροταφεῖο τοῦ Μάρξερ. Τὸ τραγικώτερο ὅμως ἦταν ὅτι γιὰ μεγαλοφυΐα σὰν τὸν Μότσαρτ δὲ μπόρεσε νὰ ἀγορασθῆ ἕνας ξεχωριστὸς τάφος κι ἔτσι ὁ μεγάλος συνθέτης θάφηκε στὸν κοινὸ τάφο τῶν ἀπόρων.

Ἔτσι ὁ πιὸ πιστὸς ἀπὸ τοὺς τέσσερες φίλους τοῦ Μότσαρτ ἔμεινε ὁ σκύλος του.

Ἡ ἱστορία τῶν καλλιτεχνῶν εἶναι γεμάτη ἀπὸ τέτοια παραδείγματα πού ἡ ἀδιαφορία τῶν συγχρόνων τοὺς ἀνάγκασε νὰ πεθάνουν στὴν ψάθα. Αὐτὰ ἀκόμα καὶ στὸν τόπο μας συμβαίνουν. Ὁ πραγματικὸς καλλιτέχνης δὲν ζητᾷ παρὰ δύο πράγματα: τὸ ψωμί του καὶ τὴν τέχνη του. Καὶ ποτὲ δὲν διαμαρτύρεται σὰν γύρω ἀπ' τὴν τέχνη του οἱ σύγχρονοί του ὀρθῶν ἀντιρρήσεις καὶ ἀντιδράσεις, καὶ ὅταν ἀκόμη οἱ φίλοι του προσπαθοῦν νὰ τὸν ἐξωτῶσουν.

Ἔτσι καὶ τὸν δικὸ μας Δ. Λαυράγκα πού θυσίασε ὅλη του τὴ ζωὴ καὶ τὴ περιουσία γιὰ τὴν ἴδρυση καὶ ἀνούφωση τοῦ Ἐθνικοῦ μας Μελοδράματος, ὅταν ἐπὶ τέλους τὸ δνειρὸ του πραγματοποιήθηκε, τὸ Κράτος, οἱ φίλοι καὶ οἱ θαυμασταὶ του τὸν ὄψισαν ἐξω ἀπὸ τὴν πόρτα τῆς Ἐθνικῆς Σκηνῆς!

Ἔτσι καὶ τὸν δικὸ μας Δ. Λαυράγκα πού θυσίασε ὅλη του τὴ ζωὴ καὶ τὴ περιουσία γιὰ τὴν ἴδρυση καὶ ἀνούφωση τοῦ Ἐθνικοῦ μας Μελοδράματος, ὅταν ἐπὶ τέλους τὸ δνειρὸ του πραγματοποιήθηκε, τὸ Κράτος, οἱ φίλοι καὶ οἱ θαυμασταὶ του τὸν ὄψισαν ἐξω ἀπὸ τὴν πόρτα τῆς Ἐθνικῆς Σκηνῆς!

Ἔτσι καὶ τὸν δικὸ μας Δ. Λαυράγκα πού θυσίασε ὅλη του τὴ ζωὴ καὶ τὴ περιουσία γιὰ τὴν ἴδρυση καὶ ἀνούφωση τοῦ Ἐθνικοῦ μας Μελοδράματος, ὅταν ἐπὶ τέλους τὸ δνειρὸ του πραγματοποιήθηκε, τὸ Κράτος, οἱ φίλοι καὶ οἱ θαυμασταὶ του τὸν ὄψισαν ἐξω ἀπὸ τὴν πόρτα τῆς Ἐθνικῆς Σκηνῆς!

ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΡΒΟΓΛΗΣ

«ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ»