

Η ΚΙΘΑΡΑ

ΚΙ ΟΙ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ

Μιά πλανημένη προκατάληψη, δικαιολογημένη κάπως από την άγνοια και τις διάφορες αντιισθητικές εκτέλεσεις κιθαριστών της κακής ώρας, έχει δημιουργήσει στον περισσότερο φιλόμουσο κόσμο την εντύπωση, ότι η κιθάρα είναι ένα παρακαταπiano όργανο, άδικαιον κ' ανταποκρίβει στις απαιτήσεις της ανώτερης μουσικής τέχνης.

Κι όμως φτάνει ν' ακούσει κανείς τ' όργανο αυτό παιγμένο από έναν κιθαριστή με βαθειά μουσικότητα και μ' επίγνωση της αξίας και των δυνατοτήτων του οργάνου του, για νά πισθεί ότι η κιθάρα είναι ένα όργανο, που παίρνει επάξια τιμητική θέση δίπλα στα πιο ύψολήφια όργανα που ικανοποιούν άπoluta τις αισθητικές μας απαιτήσεις, όπως τό πιάνο, τό βιολί, τό βιολοντσέλλο κ. λ. "Όσοι δέ είχαν την τύχη ν' ακούσουν τό διάσημο Ισπανό κιθαριστή Άντρέι Σεγκόβια στά ρεσιτάλ που είχε δώσει έδω στό θέατρο Όλμπρια τό 1931, ή οέ δίκουα φωνογράφου, θέ θα ξαφνιαστούν καθόλου ακούοντας πός ο μεγάλος αυτός βιρτουόζος αναγνωρίζεται από τους πιο άσπτηροός και έγκυρους μουσικοκριτικούς σά μιά από τις ελάχιστες παγκόσμιες σύγχρονες μουσικές φυσιογνωμίες που δλοκαηρώνουν την Ένιαία τοδ τέλειου μουσικού.

Η ιστορία της κιθάρας είναι από τις πιο παλιές ή ένδιαφέρουσες, ή ή φιλολογική της από τις πιο αξιόλογες, ή δέ συμβολή της στην εξέλιξη της οργανικής μουσικής είναι έξαιρετικά σημαντική.

Η ιστορία της άρχίζει κυρίως από την Ισπανία, κι από τις άρχές του 16ου αιώνα, έποχή κατά την όποία ή Ισπανική μουσική γνώρισε μιά έξαιρετική άνθηση.

Τήν έποχή λοιπόν εκείνη τό κατ' έξοχή Ισπανικό όργανο ήταν βιουέλα ντά μάνο, δηλ. βιάλα τοδ χειροδ, που παίζονταν με τό χτύπημα των δάχτυλων, άντιθέτα με τη βιουέλα ντ' άρκο, που παίζονταν με δοξάρι, όπως τό σημερινό βιολί, και ή βιουέλα ντά πένα ή ντά πλέττρο, που παίζονταν μ' ένα πλίκτρο από φτερό πουλιού όπως τό σημερινό μαντολίνο.

Η βιουέλα ντά μάνο ήταν μιά κιθάρα μεγαλύτερη σέ διαστάσεις, σέ ήχητικότητα και σ' έκταση από τη σύγχρονη της Λατινική κιθάρα, όργανο έντελώς λαϊκό και χωρίς καμιά ύπόληψη τήν έποχή εκείνη.

Η βιουέλα ντά μάνο έμοιαζε πολύ στό σχήμα με τη σημερινή κιθάρα, στό κορδίστρια όμως και στόν άριθμό των χορδών έμοιαζε με τό σύγχρονη της λαούτου τό κατ' έξοχήν όργανο όλων των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. τήν έποχή εκείνη και ως τις άρχές του 18ου αιώνα.

Είναι περίεργο τ' ότι, ως τις άρχές του 16ου αιώνα, ο λαοστίτες κι' ο βιουελίστας δέν ήξεραν άκόμη νά έπιφάνθουν από τη δυνατότητα που τους ίδιους νά κραθάν τοις νά παίζουν ταυτόχρονα περισσότερες από μιά φωνές. Έτσι περιορίζονταν στό νά παίζουν μονόφωνα διάφορα μέρη σ' ένα πολυφωνικό σύνολο

μαζί μ' άλλα άποκλειστικά μελωδικά όργανα, όπως ήσαν οι βιάλες και τό πνευστά.

Στό 16ον όμως αιώνα, ή πολυφωνική μουσική άρχισε νά παίρνει μιά καινούργια εξέλιξη. Η ως τότε όριζόντια άντιστιχτική της γραφή παραχωρεί τη θέση της στην κάθετη άρμονία των συγχορδιών. Οι μουσικοί άρχίζουν ν' άνακαλύπτουν τις δυνατότητες των πολυφωνικών οργάνων τους και νά νοιώθουν ότι είναι περιτό τό μόρασμα των διαφόρων οργανικών μερών σέ πολλούς έκτελεστές, άπό τό σύνολο των φωνών μπορούσε πιά νά έκτελείται από ένα μόνο όργανο, ικανό νά παράγει ταυτόχρονα πολλούς ήχους. Έτσι οι συνθέτες, που έγραφαν ως τότε άποκλειστικά σχεδόν έργα για φωνητικά σύνολα, άρχίζουν νά ένδιαφέρονται για τό όργανα και νά δημιουργούν καθαρά οργανικές συνθέσεις, βίνοντας άφορμή νά γεννηθεί μιά πραγματική οργανική δεξιοτεχνία.

Ο πρώτος που παρουσίασε τέτοιες αξιόλογες οργανικές συνθέσεις ήταν ο έζακουστός Ισπανός βιουελίστας Ντόν Λουίς Μιλάν, μιά από τις μεγαλύτερες μουσικές φυσιογνωμίες της έποχής του.

Γιά τό Ντόν Λουίς Μιλάν δέν ξέρουμε παρά μόνο πώς ήταν έξαιρετος βιουελίστας και συνθέτης, ποιητής και διευθυντής των διασκεδάσεων της Αόλης της Βαλένθιας, και ότι πέθανε μετά τό 1561.

"Άλλοι όνομαστοί βιουελίστας ήσαν ο Μιγκουέλ ντέ Φουενλάνα, ο Άλφονσο Μουδάρρα, ο Άντόνιο ντε Καμπέθον, ο Χουάν Βάσκεθ, κι' ο Ντιέγκο Πιάσορ. Όλοι αυτοί ήταν σύγχρονοι, γιατί ή χρυσή έποχή της βιουέλας δέν κράτησε παρά μισό σχεδόν αιώνα.

Τή σημασία τοδ έργου των βιουελιστών τη βλέπουμε στό λγα αυτά λόγια τοδ σοφού Ισπανού μουσικολόγου Πενρέλ:

«Ο μουσικογράφος, λέει, βρίσκει στό βιβλία των βιουελιστών τις άρχικές φόρμες της συνοδεμής μελωδίας κι' όλες ή σχεδόν όλες τις φόρμες της νεότερης συμφωνικής όρθήτρας».

Μετά τό 1578, ή βιουέλα παραχωρεί τη θέση της στη σύγχρονη της λατινική κιθάρα, όμοια στό σχήμα με τη βιουέλα άλλα μικρότερη στό μέγεθος και με τσοσρες διπλές χορδές, ένώ ή βιουέλα είχε πέντε διπλές και μιά άπλη, τήν ψηλότερη. Καθώς ελιπε και παραπάνω ή λατινική κιθάρα ήταν άποκλειστικά λαϊκό όργανο, κι' ο ρόλος της περιοριζόταν στό νά συνοδεύει, κατά τρόπο έντελώς στιχητικό, τό λαϊκά τραγούδι. Νά όμως πού, στό τέλη τοδ 16ου αιώνα, περνά στό χέρια των μεγάλων Ισπανών βασκάλων της βιουέλας Μουδάρρα και Φουενλάνα, οι όποιοι της προσθέτουν μιά πέμπτη χορδή άπλη, τήν κορδίστρια σχεδόν στην σημερινή κιθάρα, γραφούν κομμάτια είδικά γ' αυτή κι' έτσι μεταμορφώνεται τήν παρουσιάζουν με τ' όριστικό της όνομα: "Ισπανική κιθάρα.

Ο 17ος αιώνας χαρίζει σ' ό όργανο αυτό έναν έξαιρετικό βιρτουόζο και συνθέτη, τον Ισπανό κιθαριστή

Φρανθίσκο Κορμπέρα ή Κορμπέτα, που έζησε από το 1616 ως το 1681. Ήταν πρώτα κιθαριστής της Ισπανικής Αούλης κι όργονατο του βασιλιά της Γαλλίας Λουδοβίκου του 14ου και του βασιλιά της Άγγλιας Κάρολου του 2ου. Είναι ο πρόδρομος της κατοπινης πλούσιας κιθαριστικής πολυφωνικής τέχνης. Τό ύφος του είναι εξαιρετικά προσωπικό και ρωμάντο, κι η μουσική του μπορεί να συγκριθεί μ' αυτή των πιο σημαντικών σύγχρονών του συνθετών Λολλά κι άλλων. Ο Κορμπέτα πέθανε στο Παρίσι το 1681, αφήνοντας ένα σημαντικό έργο κι Ξυν αντίστοιχο μαθητή και διάδοχό του στην Αούλη του Λουδοβίκου του 14ου, τον περίφημο Γάλλο κιθαριστή Ρομπέρ ντε Βιζέ.

Ο 18ος αιώνας μπορούμε να πούμε πως ήταν κατά το μεγαλύτερο του μέρος ο αιώνας της παρακμής της κιθάρας. Οι διάφοροι συνθέτες, ακόμα κι οι πιο αξιόλογοι όπως ο Μπોકερίνι, ο Χούμπερτ, ο Πλέγκελ κ. β., η μεταχειρίζονται αδέλεια, σαν όργανο βοηθητικό, σε όργανικά συγκροτήματα. Κι αυτό οφείλεται στ' ότι την εποχή εκείνη δεν υπήρχε κανένας μεγάλος κιθαριστής Ικανός να τους φανερώσει την πραγματική τεχνική και το σπάνιο έκφραστικό πλούτο του παρεξηγημένου αυτού οργάνου. Έτσι οι συνθέτες, αν και φανερά γοητευμένοι από τον άωρο ήχο της κιθάρας, τη μεταχειρίζονται σαν ένα όργανο φωτός σε τεχνικά μέσα και γράφουν μάλλον έμπειρικά κι αδέλεια γι αυτή ως που τελικά την εγκαταλείπουν ολότελα.

Στο τέλος όμως του αιώνα αυτό φανερώνεται κι η πιο αξιόλογη φυσιογνωμία της ανάγνωσης της κιθάρας, ο Ισπανός ντόν Μιγκουέλ ντε Γκάρθια, πιο γνωστός με το καλογερικό του όνομα Πάβρε Μπαζίλιο, όργανιστής, κιθαριστής, συνθέτης, και δάσκαλος των διασημών κιθαριστών Μορέτι και Άγκουάδο, οι όποιοι, μαζί με το Σόρ, έπιτάχυναν την κιθαριστική ανάγνωση του 18ου αιώνα.

Η εποχή αυτή της ανάγνωσης άνοδοιχεί κι από μια διαλεχτή πλειάδα από κιθαριστές σε κάθε σχεδόν Ευρωπαϊκή χώρα. Οι πιο έλακιστοι άπ' του Έσρωπαιούς αυτούς κιθαριστές έγκαταστήθηκαν στο Παρίσι, κι έκαμαν την πνευματική αούτη πρωτεύουσα της Ευρώπης το πιο σημαντικό κιθαριστικό κέντρο της εποχής εκείνης.

Ο μεγαλύτερος άπ' όλους τους, ήταν ο Ίταλός Μάουρο Τζουλιάνι, εξαιρετικός βιρτουόζος, συνθέτης και παιδαγωγός της κιθάρας. Ήταν ο μόνος που τραβήξε την προσοχή και το ενδιαφέρον των μεγάλων συνθετών της εποχής του — οι όποιοι ως τότε άγνοούσαν τη σημασία που μπορούσε να πάρει ή κιθάρα στα χέρια ενός άληθινού μουσικού — κι έκέρτισε την εκτίμησή του Χάντεν, το Μπέτοβεν και το Σπόρ. Ταζέβεσε ό δηλ την Ίταλία, στην Όλλανδία και στη Ρωσία, Παντού ή ύποβοηθό που του κανν ήταν εξαιρετικά ένθεουάδης. Στη Ρωσία όμως κυριολεκτικά άποθεώθηκε, γι αυτό κι έμεινε εκεί κάμποσον καιρό.

Στην Ίσπανία ο Πάβρε Μπαζίλιο, που άναφέρουμε παραπάνω, διάδοσε με τη διδασχή του την πιο καλαίσθητη σπουδή της κιθάρας. Τα πολυάρθρια χειρόγραφα των μεθόδων του γάχτηκαν δυστυχώς. Οι έλακιστοι όμως μαθητές του συμπλήρωσαν το έργο του δασκάλου, καθορίζοντας και ταξινόμοντας τις άρχές μιας καινούργιας σχολής της κιθάρας.

Άπ' αυτούς οι πιο σημαντικοί είναι ο Φεδερίκο Μορέτι, ο πρώτος που με το αξιόλογο διδαχτικό έργο του συντέλεσε στην τριτάτη διάδοση της κιθάρας

κι ο Ντιονύζιο Άγκουάδο, ο όποιος, μαζί με το Φερνάντο Σόρ, άποτελούν τη φημισμένη κιθαριστική δυάδα που κυριαρχεί έπαβλητικά σ' όλο το 19ο αιώνα.

Ήταν κι οι δύο τους σύγχρονοι γεννήθηκαν μ'έξη χρόνια διαφορά (ο Σόρ το 1778 κι ο Άγκουάδο το 1784) και πέθαναν την ίδια χρονιά, το 1839.

Οι χαρακτήρες τους ήταν τέλεια διαφορετικοί: Η ίδιουσμορφή του Σόρ ήταν φλογερή, όρμητική, πληθωρική αντίθετα ο Άγκουάδο ήταν ήρεμος, συγκρατημένος, ταπεινός. Αούτη ή διαφορά των χαρακτήρων τους άναντακλούσε καθώς ήταν φυσικό και στο έργο τους. Το παίξιμο του Άγκουάδο ήταν λαμπρό, ο Σόρ όμως τον έσπενοδσε σε βάθος και σε συγκίνηση. Ο Άγκουάδο ζητούσε να πετύχει το φωτεινό κι έντονο ήχο χτυπώντας τις χορδές της κιθάρας του με τα νύχια. Άπεναντίας ο Σόρ ζητούσε τον καθαρό, στρογγυλό και βελουδιόνο ήχο, που τον πετύχαινε με την άμεση έπαφή της σάρκα του άκρου των δαχτυλιών του με τις χορδές.

Το συνθετικό έργο του Σόρ θεωρείται άνωτερο άπό το Άγκουάδο, τόσο σε μουσική αξία όσο και σε καλλιτεχνική ποιή. Αντίθετα το διδαχτικό έργο του Άγκουάδο είναι γενικά άνωτερο από κάθε άλλο παρόμοιο, προγενέστερο ή σύγχρονο του.

Κι ή έπίδρασή του στη διαπαιδαγώγηση των μεταγενεστέρων του κιθαριστών έλακολουθεί ακόμη και σήμερα και θα έλακολουθεί γι πολλές γενιές ακόμη.

Το μουσικό έργο του Σόρ είναι το πιο προσωπικό που συναντούμε σ' όλη τη φιλολογία της κιθάρας και σημειώνει το άπόγειο της κλασικής έποχής του οργάνου αυτού. Είναι δημιουργημένο μέσα στο πνεύμα της πολυφωνικής άνεαρθρησίας, που χαρακτηρίζει το κουαρτέτο και κατ' επέκτασή και την όρχήστρα, της όποιας τα έμφε συμπεκνώκει σε μικρογραφία, ταιριάζοντάς τα στις δυνατότητες της κιθάρας.

Τις συνθέσεις του Σόρ τις διακρίνει ή διαλεχτή κι' εξαιρετικά σαφής μουσική ίδεα του δημιουργού τους ή άνώτερη άίσθηση της μουσικής κι' ή τελειότητα του ύφους. Ο Σόρ αντίλη τη δημιουργική του δύνομη άπό τις πιο λαγαρές πηγές της μουσικής.

Η πλούσια έμπνευση του συχνά καταπνέεται με το είζος της βαριασιόν. Θέματα του Κορέλλι, του Μόσαρτ, του Παϊτζέλλο και μοτίβα της δικής του έμπνευσης γίνονται άφορμή να έπιδειχθεί το δημιουργικό του δαιμόνιο, οι άτέλειαιτες δυνατότητες του οργάνου του και το άκρον άωτο της βειοτεχνίας του βιρτουόζου κιθαριστή.

Οι εκτέλειες του Σόρ στάθηκαν πραγματικά άποκαλύψη και συντέλεσαν εξαιρετικά στο δυναμικό του γοήστρου αυτού.

Ο Σόρ κυρίως θεωρείται ως ή πιο δεσπόζουσα φυσιογνωμία στην ιστορία της κιθάρας. Ύοτερα άπ' αυτόν και τον Άγκουάδο, ο πιο αξιόλογος κιθαριστής του 19ου αιώνα είναι ο Ναπολιέν Κόστ ο μεγαλύτερος άπ' όλους τους Γάλλους κιθαριστές κάθε εποχής. Έζησε άπό το 1806 ως το 1883. Πρωτοεφανίστηκε ως βιρτουόζος ο' ηλικία δεκαοκτώ μόλις χρόνων. Το 1856 σ' ένα μεγάλο διαγωνισμό κιθαριστών, που διοργανώσε στην Βρυξέλλες ο Ρώσος ελγόντης Μ. Μακάρωφ, ο Κόστ ήρθε πρώτος άπό τους 24 διαλεχτούς κιθαριστές όλης της Ευρώπης, που έλαβαν μέρος σ' αυτόν το διαγωνισμό. Άγα χρόνια όμως όργονατο, ένώ ήγαινε σε κάποιον κονταέρτο, έπασε άπό μια σκάλα κι' έσπασε το δεξί του χέρι. Άπό τότε το χέρι του αυτό έλασε την

ελαστικότητα του κι' ό μεγάλος αυτός καλλιτέχνης δέ μπόρεσε πιά νά ξαναπαίξει μπροστά στό κοινό. 'Ο Κόστ δημοσίευσε 70 αξιόλογες συνθέσεις γιά κιθάρα.

Μετά τό θάνατο του Κόστ και τό Γουλιαν **Άρκα**, σύγχρονου τό αξιόλογου Ισπανού κιθαριστή, ή κιθάρα πέφτει σέ μία καινούργια άναπάντεχη παρακμή, όποτε από την τόσο θαυμάσιμη ζωή που της χάρισαν όλοι αυτοί οι μεγάλοι συνθέτες και βιρτουόζοι που άναφέρουμε.

Παραγνωρισμένο ξανά τό όραίο αυτό όργανο, έφτασε νά θεωρείται από τους μουσικούς, σάν άδικακάνο ν' άναποκριθεί στις άνωτέρως απαιτήσεις της μουσικής τέχνης. 'Η προτίμηση του κοινού στρεφόταν πρós τους βιρτουόζους ακροβάτες, καθώς και στις μεγάλων διαστάσεων μουσικές φόρμες. 'Ο Βαζκνρισμός βριάβυε. Κι ή κενή έντύπωση που διουργούσαν οι λαϊκοί κιθαριστές, συντέλεσε στό νά γεννηθεί ένα άσθημα περιφρόνησης στό μουσικό κοινό γιά την κιθάρα και γιά τους έκτελεστές της.

Μέσα λοιπόν σ' αυτή την τόσο έχθρική άτμόσφαιρα γιά την κιθάρα, ξεσηκώθηκε ένας εξαιρετικός μουσικός και μεγάλος ίδεολόγος κι έβγαλε μοναδικό σκοπό της ζωής του ν' άποκαταστήσει στην τιμητική θέση που του άνηκε τό άδικημένο αυτό όργανο.

'Ο ίδεολόγος αυτός που χε τόν ήρωισμό ν' αναλάβει ίνα τόσο σκληρόν άγώνα είναι ό Ισπανός κιθαριστής **Φρανθίσκο Ταρέγκα**.

Γεννήθηκε σέ μία έπαρχία της Βαλένθιας τό 1854. Τά πρώτα του μαθήματα στην κιθάρα τά πήρε από έναν Ισπανό λαϊκό κιθαριστή. Οι γονείς του, θεόφοροι, δέν είχαν τά μέσα νά τον σπουδάσουν και μόνο χάρη στη βοήθεια ενός πλούσιου προστάτη του, του Ντόν **Άντόνιο Κονέσα**, μπόρεσε νά τελειώσει τις σπουδές του στό Έθνικό 'Ωδείο της Μαδρίτης όπου και πήρε τό πρώτο βραβείο στό πιάνο και σ' άνωτέρα θεωρητικά. Μόλις άποφοίτησε από τό 'Ωδείο αυτό, έδωσε ένα ρεσιτάλ κιθάρας στην 'Αλάμπρα. 'Η τεράστια έπιτυχία του σ' αυτό τό ρεσιτάλ άποφάσισε όριστικά πιά γιά τη σταδιοδρομία του μεγάλου αυτού καλλιτέχνη.

Ταξίδεψε σ' όλες τις πόλεις της Ισπανίας και στό μεγαλύτερο κέντρο της Εύρώπης όπου κυριαλεκτικά αποδούβηκε.

Μά ή ζωή του **Ταρέγκα**, ήταν ζωή ενός άγνωστου ίδεολόγου και πνευματικού ανθρώπου φλογισμένου από πάθος γιά την τέχνη του κι άπαλλαγμένου από κάθε φιλοδοξία ένάν πρós την αναζήτηση του Ιβανικού του. Περιφρόνησε πλούτη, τιμές και δόξα γιά ν' άφασωθεί όλοκληρωτικά στό μοναδικό σκοπό της ζωής του: την έξόφωση ή άποκατάσταση της κιθάρας.

'Ετσι, άφαιρώνοντας άποκλειστικά τη δημιουργική του δράση στη λατρεία του οργάνου αυτού, κατάφερε νά περιελπίσει στό έργο του την πεμπτολογία του καθαρα όργανικού πνεύματος. 'Από τά πρώτα στοιχεία ώς τις πιο άσούλλητες λεπτομέρειες της σπουδής της κιθάρας τό κάθε τι μελετήθηκε, λύθηκε και ταξινομήθηκε από τον **Ταρέγκα**. Κι όλη αυτή την τεράστια δουλιά του την πλήρουν συχνά με άνάλογα τεράστιας βυσίας.

'Ο μεγάλος αυτός μουσικός στάθηκε ό κατ' έξοχην άποκλειστικός συνθέτης της κιθάρας, ή όποια χρωστά ή σημερινή ζωή ή άνθηξη της σ' αυτόν και μόνο.

'Ο **Ταρέγκα** πέτυχε νά συμπυκνώσει πάνω στις έξ ή χορδές του εύγενικού αυτού οργάνου τόν πιο άγνό

ρομαντισμό του 19ου αιώνα. Μελέτησε κι έννοιισε βαθιά τό **Μπάχ**, τους κλασικούς και τους ρομαντικούς τών όποιων πολλά έργα μεταγράφηκε γιά κιθάρα, με κύριο σκοπό του ν' άντιλήθει από τις άριστουργηματικές αυτές μεταγραφές του ένα μέσο έξόφωσης κι έπιβολής του οργάνου του στην έκτίμηση του μουσικού κόσμου.

Μά ή υπεράνθρωπη κι άδιάκοπα έντατική δουλιά του **Ταρέγκα** γιά την πραγματοποίηση του τόσο εύγενικού Ιβανικού του, κλονίσει την όγεία του κι έδωσε πρώρω τέλος στη ζωή του, στέλνοντάς τον στόν τάφο τό 1909, σ' ήλικία 55 χρόνων, πριν ν' άξιώθει νά χαρεί τη δικαίωση των κόπων του στην τόσο έπιθυμητή ολοκλήρωση του έργου του.

Μέ τό **Ταρέγκα** χάθηκε κι ό μεγαλύτερος Μύσσης της κιθάρας όλων τών εποχών. 'Όμως ή διδασκαλία του κορποφόρησε πλούσια στις πρώτες πενταετίες του αιώνα μας.

Τρεις μεγάλοι κιθαριστές λαμπρόνουν σήμερα όχι μόνο την τέχνη της κιθάρας άλλα γενικά τη μουσική όγεία. Είναι κι οι τρεις 'Ισπανοί: 'Ο μαθητής του **Ταρέγκα**, **Μιγκουέλ Λόμπτε** που πέθανε δώ και λίγα χρόνια, ό **Άντρέας Σεγκόβια** κι ό **Έμιλιο Πουχόλ**, επίσης μαθητής του **Ταρέγκα**. 'Ο **Λόμπτε** καλλιτέχνης παγκόσμιας φήμης, ήταν ό πιο πλούσιος προικισμένος κιθαριστής της έποχής του. Πρώτος αυτός άποκάλυψε τό πιο μοντέρνο προσανατολισμό της κιθάρας. Είναι ό πρώτος, άνάμεσα στους μοντέρνους δασκάλους, που έπέβαλε τ' όργανο αυτό στό θαυμασμό και τών πιο έπιφυλακτικόν άκρατόν κι έγινε άφορμή νά δημουργηθεί ειδικά τάξη διδασκαλίας της κιθάρας στό Παρίσι, στην τόσο δυσκολοπρόσιτη **Σχόλια Καντόντουμ** του **Βενσάν ντ' Έντο**. Συνδέεται με στενή φίλια με τό πιο μεγάλο συνθέτη **Άλμπενιθ**, **Ντεμπουσσό**, **Ραβέλ**. 'Ο σύνθετάς του μ' αούτος τούς νεωτεριστές έξοσκει την πιο άποφασιστική, κι εφευρετική μαζί έπίδραση, στό **Λόμπτε**, ό όποιος φέρνει μ' έξαιρετικό σημείο τελειότητας την τεχνική του οργάνου του, προικίζοντάς το με νέα ήχητικά χρώματα και πολυφωνικούς συνδυασμούς. Γοητημένος από τις καινούριες αυτές δυνατότητες της κιθάρας ό Ισπανός συνθέτης **Μανουέλ ντέ Φάλια**, έγραψε γιά τ' όργανο αυτό ένα άριστόργημα: **Homage á Debussy** (άφιέρωση στό Ντεμπουσσό). Το έργο αυτό τό έκτέλεσε γιά πρώτη φορά στην αίθουσα συναυλιών του **Conservatoire de Paris** τό 1922 ένας άλλος έξαιρετός κιθαριστής, συνθέτης, μουσικοκριτικός και μουσολόγος μεγάλου κύρους, ό επίσης Ισπανός **Έμιλιο Πουχόλ** έγκαταλείψενος από χρόνια στό Παρίσι.

Σήμερα ό μεγάλος βιρτουόζος κιθαριστής, ό άπαράμιλλος έρμηνευτής της μουσικής της κιθάρα κάθε έποχής και στόλ, είναι ό παγκόσμιος φήμης Ισπανός καλλιτέχνης **Άντρέας Σεγκόβια**, που όπως είπαμε πιο πάνω άναγνωρίζεται σήμερα άπ' όλο τόν κόσμο όχι μόνο σάν ό μεγαλύτερος κιθαριστής με και σ' μία από τις έχαστες μουσικές φυσιογνωμίες που όλοκληρώνουν την έννοια του τέλειου μουσικού. Είναι ό πρώτος κιθαριστής που ή άπρόσιτη "Όπερα του Παρισιού του παραχώρησε την αίθουσα της τό 1931 γιά νά δώσει τό ρεσιτάλ του στο όποίο είχα την εύτυχία νά τόν πρωτακώσω. Είναι ό πρώτος κιθαριστής που μπόρεσε νά πραγματοποιήσει τό άπίστευτο κατόρθωμα νά γεμίσει με τόν άφάνταστα ρωμολέο και πλούσιο ήχο που μόνος αυτός έξέρι νά δίνει στ' όργανο του, την

τερστάια αθούσα συναυλιών τοῦ Παρισιοῦ, τὴν **Αἴθουσα Πλεγιέλ**.

Δίνει διαρκῶς ρεσιτάλ σ' ὅλα τὰ μεγαλύτερα μουσικὰ κέντρα τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀμερικῆς. Ἡ κάθε του ἐμφάνιση εἶναι καὶ μιὰ ἀποθέωσις τοῦ ἐκ μέρους τοῦ κοινοῦ.

Φημιόμειοι συνθέτες ὅπως ὁ **Μανουέλ Πόνθε**, ὁ **Τουρίνα**, ὁ **Τορόμπα** κ. ὄ. γράφουν ἔργα εἰδικὰ γιὰ τὴν κιθάρα, τὰ ὅποια καὶ τοῦ ἀφιερώνουν. Ὁ μεγάλος Γάλλος μουσουργὸς **Ἀλμπέρ Ρουσέλ**, συνθέτει ἕνα ἠχητικὸ πορτραῖτο τοῦ καλλιτέχνη αὐτοῦ τὸ ὁποῖο τιτλοφορεῖ μὲ τ' ὄνομα του, **Σεγκόβια**, καὶ τοῦ τὸ ἀφιερώνει. Ὁ Σεγκόβια ἔχει πετύχει τὴν ἀπόλυτη τελειότητα στὴν τέχνη του, σὲ βαθμὸ πού μπορεῖ νὰ χαρακτηριστεῖ ὄχι μόνον ὡς ἀνυπέρβλητος ἀλλ' ἀκόμη καὶ ὡς σφραγιστός μουσικός καὶ βιρτουόζος. Καὶ μπορούμε νὰ ποῦμε ἀδίσταχτα ὅτι εἶναι ὁ μεγαλύτερος κιθαριστὴς κάθε ἐποχῆς.

Συνθετικὸ ἔργο δὲν ἔχει ὁ μεταγραφὸς του ὅμως εἶναι πραγματικὴ δημιουργία.

Στὴν Ἑλλάδα ἡ κιθάρα δὲν ἔχει ἱστορικὴ παράδοση, ἔχει ὅμως τὴ λατρεία τῆς μὲ τούς φανατικούς λειτουργούς καὶ πιστούς τῆς.

Ὁ πιὸ παλιὸς Ἕλληνας κιθαριστὴς, πού ἡ φήμη του ξεπέρασε τὰ ὅρια τῆς πατρίδας μας, εἶναι ὁ Κερκυραῖος συνθέτης **Σπύρος Ξύνας**, (1814-1896).

Ἡ Κεφαλονιά ἔχει νὰ ἐπιδείξει ἐπίσης ἕναν ἐξαιρετικὸ κιθαριστὴ καὶ μετριοφρόνα καλλιτέχνη τὸ **Δημήτρη Ἀβλιχο**, πού πέθανε τὸ 1939, τοῦ ὁποῖου οἱ ἀρτιότατες ἐκτελέσεις στὴν κιθάρα δὲν ξεπέρασαν ποτὲ τὰ ὅρια τοῦ σαλονιοῦ του καὶ τὸ στενὸ κύκλω τῶν διαλεχτῶν φίλων του.

Στὴν Ἀθήνα ἡ μόνη γνωστὴ σχολὴ κιθάρας ἦταν τῆς Ἀθηναϊκῆς Μανδολινάτας, μὲ εἰδικούς καθηγητές, τὸν Ἰδρυτὴ τῆς **Νικόλαο Λάβδα** καὶ τὸν ἀδελφὸ του

Κώστα Λάβδα. Ἀπ' αὐτὴ τῆ Σχολῆ βγήκε ὁ δεξιότεχνης κιθαριστὴς **Χαράλαμπος Ἐκμεκτσόγλου**, καλλιτέχνης προικισμένος μὲ πλούσιο καὶ πηγαῖο ταλέντο καὶ μ' ἀξιόλογα μουσικὰ χαρίσματα.

Νὰ θυμῶς κι ἕνας ἀφανὴς μὰ ἐξαιρετικὸς παιδαγωγὸς καὶ δεξιότεχνης κιθαριστὴς ὁ **Νικόλαος Πατρόνας**, πού σ' αὐτὸν ἀνήκει ἡ τιμὴ ὅτι πρῶτος ἀπ' ὅλους τούς Ἕλληνας κιθαριστὴς μελέτησε βαθειὰ τὸ ἔργο τοῦ **Ταρέγκα** καὶ ἐφάρμοσε στὴ διδασκαλία του τὴ μέθοδο τοῦ μεγάλου αὐτοῦ καλλιτέχνη, ὥστε νὰ θεωρεῖται δίκαια στὸν τόπο μας ὡς ἀπόστολος τῆς μεγάλης ἰσπανικῆς κιθαριστικῆς παράδοσης. Ὁ **Νικόλαος Πατρόνας** εὐτύχησε νὰ ἰδεῖ τὴν πλουσιότατη καρποφορία τῆς διδασκαλίας του σὸ μαθητὴ του **Γεράσιμο Μηλιαρέση**, δεξιότεχνη κιθαριστὴ μὲ ρωμαλαία μουσικὴ ἰδιοσυγκρασία, καὶ μὲ βαθειὰ πίστη κι ἀφοσίωση στ' ὄργανό του. Τὰ χαρίσματα τοῦ αὐτὰ τὰ ἐξέτιμησε ἀνεπιφύλακτα ὁ μεγάλος Ἰσπανὸς κιθαριστὴς **Ἀντρέας Σεγκόβια**, ἀπὸ τὸν ὁποῖο ὁ Μηλιαρέσης εἶχε τὴν ἐξαιρετικὴ τὸχμη νὰ πάρει μὲθυσματα τελειοποιήσεως στὴ δεξιότεχνη, κατὰ τὴ φειτηνὴ δὴμινο παραμονὴ του στὴ **Σιένα** τῆς Ἰταλίας, ὅπου, ὁ **Σεγκόβια**, διδάξε, στὴν περίφημη «**Ακαντέμια Κιτζιάννα**» τῆς ἱστορικῆς αὐτῆς πόλης.

Μετὰ τὸ κλείσιμο τῆς «Ἀθηναϊκῆς Μανδολινάτας» (1939), κανένα μουσικὸ ἴδρυμα τῶν Ἀθηνῶν δὲν πρόσφερε στέγη στὴν τάξη τῆς κιθάρας, μέχρις ὅτου τὸ **Ἑλληνικὸ Ὄδεδιο** ἔνοιε φιλόξενη τὴ θύρα του σὸ ἄστογο αὐτὸ εὐγενικὸ ὄργανο, ἰδρύοντας τάξη κιθάρας, μὲ καθηγητὸς τούς δυὸ διαλεχτούς δεξιότεχνες πού προσαναφέραμε — τὸ **Γεράσιμο Μηλιαρέση** καὶ τὸ **Χαράλαμπο Ἐκμεκτσόγλου** — πού θ' ἀποβεῖ τὸ φυτόρι μᾶς μελλοντικῆς γενιᾶς κιθαριστῶν κι ἡ ἀπαρχὴ μιᾶς ἐπισημοποιημένης κιθαριστικῆς Σχολῆς στὴν Ἑλλάδα.