

χορεύουν κινοῦνται. Η Κιαρίνα (ή Κλάρα Βίηκ), διαγράφεται παροδικά. Καὶ ξαφνικά παρουσιάζεται, περήφανη, σοβαρή, σκεπασμένη ἀπό δρπίσματα, καὶ φερμένη πάνω σὲ μιὰ θαυμάσια μουσική φράση, ἡ μορφὴ τοῦ Σοπέν, ποὺ ἡ Ιδιοτροπία τοῦ Σούμαν ἀρέσκεται νὰ τὴν μπάζει μέσα σ' αὐτὴν τὴν δλόχαρη σκηνῇ.

Στὴν Ἀναγνωριστή, ἀναγνωρίζεται μὲ χαρούμενες φωνές ἡ Ἐστρέλλα (ή Ἐρνεστίνα ντὲ Φρίκεν), ποὺ παρουσιάστηκε ἐκείνη τῇ στιγμῇ. Μιὰ Ἐρωτική ἔξομολόγησῃ, ἔνας Ἐρωτικὸς Περίπατος ἀκολουθοῦνται ἀπό μιὰ Ἀνάπαυλα, ὅπου ξαναβρίσκουμε τὸ Προσίμο. Κι ἡ βραδιά τελειώνει μ' ἔνα συναρπαστικό Ἐμβατήριο τῶν δπαδῶν τοῦ Δαυΐδ ἐναντίον τῶν Φιλισταίων, δηλαδὴ τῶν συχαμένων κι εἰρηνικῶν μπουρζουάδων, πού, δλος αὐτὸς ὁ φανταχτερὸς κόσμος, πάνω στὴν ἔξαψη τοῦ χοροῦ, βρίσκει διασκεδαστικό νὰ πάει νὰ τοὺς ξυπνήσει.

Τὸ ἔργο τοῦ Σούμαν εἶναι στενά δεμένο μὲ τὴν ἴδιαίτερη ζωή του. Τὰ Γράμματα ποὺ χορεύουν, (*Lettres dansantes*), ποὺ χρησιμοποιεῖ σὰ θέμα στὸ Καρναβάλι του, ASCH ('Ἐρμηνεύενα ἔτοι : A = λά, (E)S = μὶ ὑφεση, C = ντό, H = σί, ἡ ἀλιῶς : AS = λὰ ὑφεση, C = ντό, H = σί), σχηματίζουν τὸ δνομα τῆς μικρῆς πόλης Asch, ὅπου κατοικοῦσε ἡ Δνίς ντὲ Φρίκεν. Τὸ Καρναβάλι εἶναι ἔνα ἀπό τὰ ὡραιότερα κομμάτια ποὺ ἔχουν γραφεῖ γιὰ πιάνο. Η Κλάρα Βίηκ ἥταν καταμαγεμένη ἀπ' αὐτὸ τὸ ἔργο, κι ὁ Λίστ τὸ ἔπαιζε συχνά· μᾶ ἡ ἀπήχηση ποὺ εἶχε στὸν κόσμο ἥταν μέτρια. Ἀκόμα καὶ παιγμένες ἀπό τοὺς μεγάλους αὐτοὺς δεξιοτέχνες, αὐτὲς οἱ γρήγορες νότες, ποὺ ἐρμηνεύουν τις ψυχικές καταστάσεις τοῦ συνθέτη, αὐτὸς ὁ βίαιος ἐμπρεσιονισμός, αὐτὸ τὸ ξεχείλισμα τῶν ίδεῶν, δλα αὐτὰ ἔφερναν κάποια σύγχιση στὸ φιλόμουσο κοινό.

Τὸ δεύτερο «Καρναβάλι», Τὸ Καρναβάλι τῆς Βιέννης, (γραμμένο πέντε χρόνια μετά τὸ ὡρίμασμα τῆς μαεστρίας τοῦ συνθέτη του, ποὺ φανερώθηκε μὲ τὴ δημιουργία μερικῶν ἀπό τὰ ὡραιότερα ἀριστουργήματά του) εἶναι ἔνα ἀπό τὰ καταπληκτικά ἐκεῖνα εύρηματα, ποὺ μόνο αὐτὸς ἀπεκάλυψε. Εἶναι ἔνας ζωγραφικὸς πίνακας, ζωγραφισμένος μὲ τὰ χρώματα μιᾶς χαρούμενης ὄρμης, ὅπου περνάει ὁ ςύμνος τῆς Μασσαλιώτιδος, ποὺ ὑστερότερα ὁ Σούμαν θὰ τὸν μεταφέρει σ' ἔνα του ἀθάνατο Λίγνητ (τοὺς Διδύ γρεναδιέρους), μετά, μιὰ θλιβερὴ Ρομάντσα, ἔνα Σκερτσίνο, Ιδιότροπο σὰν τὸ ἀσκοπὸ σεργιάνισμα ἐνδὸς ἀργόσχολου μέσα σ' αὐτὴν τὴ γιορτή, ἔνα Ἰντερμέτζο, ἀξιολάτρευτα ἐρωτικό καὶ φωτισμένο ποῦ καὶ ποῦ ἀπό ἀστραπές πάθους, καὶ τέλος ἔνα γρήγορο Φινάλε γιορτῆς, ὅπου ἐπαναλαμβάνεται ὁ θόρυβός της. Αὐτὸ εἶναι τὸ Καρναβάλι τῆς Βιέννης, καταπληκτικὸ ποίημα γιὰ πιάνο, ποὺ εύκολωτατα θὰ μποροῦσε νὰ γίνει ἔνα μεγάλο συμφωνικό ποίημα, γιατὶ ὁ πλοῦτος τῶν ήχοχρωμάτων του ξεπερνᾷ διαρκῶς, σ' αὐτὸ τὸ κομμάτι, τὴν περιοχὴ τοῦ πιάνου, σὲ τρόπο

δόστε ν' άκομμε παντοῦ τὴν πιὸ σπιθόβολη καὶ τὴν πιὸ ὄρμητική ἐνορχήστρωση.

Στὰ καθαρῶς μουσικά κομμάτια του, δπως εἶναι οἱ Δώδεκα σπουδές πάνω σὲ δυδ καπρίτσια τοῦ Παγκανίνι, ή *Impromptu* πάνω σ' ἔνα θέμα τῆς Κλάρας Βίηκ, ή τὰ *'Ιντερμέτζα* του, διαπιστώνουμε πάντα τὴν πρόθεσή του νὰ συνταιρίασει μιὰ φιλολογικὴ ἢ λυρικὴ ἰδέα μὲ μελωδικὴ ἔμπνευση. Αύτὴ ἡ πρόθεση βρίσκεται πιὸ ἔκδηλη στὰ δώδεκα σύντομα κομμάτια τῶν *Πεταλούδων*, ποὺ ἀναφέρονται σ' ἔνα κεφάλαιο τῶν *Flegeljahre* τοῦ Ζάν - Πώλ. Τὰ δὲ δεκαοκτὼ κομμάτια τῶν Χορῶν *David-sbundler* (1837), ἀποτελοῦν ἔνα πραγματικὸ μουσικὸ καὶ ψυχολογικὸ ρομάντσο, δπου δὲ Φλορεστᾶν κι δὲ Εὐσέβειος (ἢ ψυχὴ ἡ γεμάτη φλογερά πάθη κι ἡ ὀνειροπόλα ψυχὴ τοῦ Σούμαν), ἔμπιστεύονται τίς πολυποίκιλλες συγκινήσεις τους, κι δπου δὲν ὑπάρχουν ὑπότιτλοι, δπως στὸ πρῶτο Καρναβάλι. 'Ο Σούμαν δνόμαζε μόνος του αὐτὰ τὰ κομμάτια «σκέψεις παντρεῖας».

Τὰ ὑπέροχα *Phantasiestücke*, δπου ξεχωρίζουν γιὰ τὴ λαμπρότητά τους τὰ κομμάτια: Στὸ βράδυ, *Νυχτιάτικα*, αὐτὸ τὸ ἀπελπιστικὰ ἅγριο nocturne, ἢ 'Ανάταση κι αὐτὸ τὸ Warum? (Γιατί;) τὸ γιομάτο ἀπὸ ἔνα, τόσο τρυφερὸ καὶ τόσο σπαραχτικό, μυστήριο. Αύτὰ τὰ *Phantasiestücke*, ἀφιερωμένα στὴ μίλις *Laidlaw*, ἀνιστοροῦν δὴ ἐκείνη τὴν περίσσοδο ἀνάπτωσης, ποὺ ἔζησε δὲ Σούμαν κοντὰ στὴ χαριτωμένη αὐτὴ καλλιτέχνιδα, χωρὶς νὰ πάψει νὰ ὑποφέρει γιὰ τὸ χωρισμό του ἀπὸ τὴν ἀγαπημένη του Κλάρα καὶ γιὰ τὸ διώξιμό του ἀπὸ τὸν πατέρα της. «Αύτὴ ἡ μουσικὴ σᾶς ἀνήκει, εἶναι δὴ τὸ Ρόζενταλ μὲ τὰ ρομαντικὰ του περίχωρα» ἔγραφε ἀναγγέλλοντας στὴ νεαρὴ 'Αγγλίδα τὴν ἀφιέρωσή του. Οἱ ἀριστουργηματικὲς *Συμφωνικὲς* σπουδές του, γραμμένες τὸ 1837, φανερώνουν ἀκόμα καὶ μὲ τὸν τίτλο τους τὴν πολυφωνικὴ καὶ ὄρχηστρικὴ διάθεση τοῦ συνθέτη τους. 'Η Φαντασία σὲ ντὸ μεῖζον (op. 17) ἀποκαλύπτει ἀκόμη τὴ διπλῆ του ποιητικὴ καὶ ἔμπρεσιονιστικὴ διάθεση. Στὴν έφερνη ὄρμῃ αὐτῆς τῆς ἔμπνευσης παρεμβάλλεται «στὸ ὄφος παραμυθιοῦ», μιὰ θρησκευτικὴ, ἀργὴ καὶ μελαγχολικὴ ἔρμηνεία τοῦ θέματος. Εἶναι σὰ μιὰ πλατειὰ προσευχῆ, μιὰ πένθιμη ἀπαγγελία, ποὺ περνᾶ μεγαλοπρεπής, ἀνάμεσα ἀπὸ δυδ κρίσεις παραφορᾶς. Αύτὸ τὸ ἀριστούργημα γράφτηκε στὰ 1838, πρὶν ἀπὸ τὶς Παιδικὲς σκηνές, τὰ *Κραϊσλεριανὰ* καὶ τὶς *Νοβελέττες*, καὶ μένουμε κατάπληχτοι διαπιστώνοντας μιὰ τέτοια μαεστρία σ' ἔνα νέο εἰκοσιέξη χρόνων. 'Απὸ τότε βρίσκεται στὸ ὄφος τῶν μεγάλων δασκάλων τοῦ πιάνου, καὶ εἶναι ὀλόκληρος ὁ ἑαυτός του.

Τὰ *Κραϊσλεριανὰ*—ποὺ δὲ τίτλος τους ὀφείλεται στ' ὄνομα τοῦ παράξενου ἥρωα τοῦ Χόφμαν, τὸν ἀρχιμουσικὸ Κραϊσλερ, ποὺ πέθανε τρελλός—εἶναι στὴν πραγματικότητα ἐρωτικές κραυγές, ποὺ δὲ Σούμαν

ξετερνε στήν Κλάρα. «Περιμένοντας τὸ γράμμα σας σύνθεσα ὀλόκληρα βιβλία. Εἶναι πράγματα καταπληχτικά, τρελλά καὶ κάποτε ἐπίσημα. Θά γουρλώσετε τὰ μάτια σας δταν θά τὰ πρωτοπαίζετε. Αὐτὴν τὴ στιγμὴ θά θελα νὰ ἔκδηλωθῶ μὲ μουσική.... Σ' αὐτὰ σεῖς κι ή σκέψη σας παίζουν τὸν κύριο ρόλο....»

Σχετικά μὲ τὴν *Humoresque* γράφει : «Ολη τὴ βδομάδα ἡμουν καθισμένος στὸ πιάνο κι ἐσύνθετα κλαίοντας καὶ γελῶντας μαζί. "Ολα αὐτὰ θά τὰ δεῖτε ἀποτυπωμένα στὴ μεγάλη μου *Humoresque* ....» Κανεὶς δὲ θά μποροῦσε ν' αὐτοχαρακτηριστεῖ ἔτοι μὲ λιγώτερα λόγια. Αὐτὰ τὰ «καταπληχτικά, τρελλά καὶ κάποτε ἐπίσημα» πράγματα, γραμμένα γελῶντας κλαίοντας μαζί, εἶναι τὰ ἀμίμητα τεκμήρια τῆς διάχυσης μιᾶς ψυχῆς κι ἐνὸς πνεύματος, ποὺ δημιουργεῖ τὴ γλώσσα του, ἀνανεώνει κάθε τεχνική, ἐπινοεῖ, καὶ ἰδρύει χωρὶς νὰ τὸ νιώθει μιὰ ὀλόκληρη σχολὴ τέχνης. Αὐτὸι εἶναι τὸ χαραχτηριστικό γνώρισμα τῆς λυρικῆς του μεγαλοφυΐας. «Ἐνιωσε δυνατὰ διτὶ μέσα του γεννήθηκε μιὰ ἄγνωστη φόρμα μαζὶ μὲ τὶς σκέψεις του. Εἶναι μιὰ ψυχικὴ αὐτοβιογραφία, ποὺ ἀναγκάζει τὸν ἀκροστή, ἀν θέλει νὰ νιώσει τὸ κάθε τί, νὰ ξαναβρεῖ σ' αὐτὴν τὴ μουσικὴ τὴν ἐνδόμυχη ἔξελιξη τοῦ ὅρμητικοῦ καὶ τρυφεροῦ νέου ποὺ τὴν ἔγραψε. Οἱ ὁχτὼ *Noctélèttes*, τὰ *Nocturnes*, τὰ *Blumenstücke* εἶναι δημιουργίες καθαρὰ ὑποκειμενικές. Οἱ *Παιδικὲς σκηνὲς* δημιουργησαν ἔνα καινούριο μουσικὸ εἶδος. Εἶχαν μεγύτερη ἐπιτύχια ἀπὸ δλες τὶς ἄλλες του συνθέσεις, ἐπειδὴ ήταν πιὸ εὔκολες καὶ περιέγραφαν αἰσθήματα καὶ καμώματα πιὸ ἀπλὰ ἀπὸ τὸν ἐνδόμυχο πόνο μιᾶς μεγαλοφυΐας ψυχῆς.

Τὸ *Σκέρτσο*, ή *Zigka* κι ή *Romántσα*, οἱ *Treῖς Romántσες*, ή *Άραμπέσκα*, τὸ μεγαλύτερο μέρος ἀπὸ τὰ *Bunte Blätter* (*Διάφορα φύλλα*), ποὺ δημοσιεύτηκαν μόνο τὸ 1849, χρονολογοῦνται ἐπίσης διπ' τὸ τόσο γόνιμο ἔτος 1839. «Ολη αὐτὴ λοιπόν ἡ ἀριστουργηματικὴ μουσικὴ γράφηται μέσα σ' ἐννιά χρόνια. Σ' αὐτὴν πρέπει νὰ προσθέσουμε κι ἔνα μέρος ἀπὸ τὰ *Album Blätter* (*Φύλλα λευκώματος*). "Υστερα ὁ *Σούμαν* ἀφοσιώθηκε στὸ *Λίνητ*, στὴ συμφωνία, στ' ὀρατόριο καὶ στὴν διπερα.

Ἡ τόσο ὀδυνηρὰ ἔρεθισμένη ἐμπενευσή του, ἀπὸ τοὺς ἀγῶνες γιὰ τὴν κατάχτηση τῆς ἀγαπημένης του Κλάρας, καταπραῦθηκε μὲ τὴν πραγματοποίηση τοῦ πόθου του. Ἡ σκέψη του ὑψώθηκε, ώριμασμένη, πάνω ἀπ' τὴ συγκινημένη εὐαισθησία του. Τὸ *Κοντσέρτο* γιὰ πιάνο κι ὄρχήστρα, τοῦ 1841, τὸ *'Αντάντε καὶ Βαριασιδὸν* γιὰ δυὸ πιάνα, ποὺ ἐκδόθηκε τὸ 1843, οἱ *Σπουδὲς* γιὰ πιάνο μὲ πεντάλ τοῦ 1845, ταράζουν μόνο αὐτὴν τὴ σιωπή.

Τὰ ἔργα αὐτὰ δὲν εἶναι πιὰ ἔκμυστηρεύσεις στὸ ἀγαπημένο του δργανο, ἀλλὰ συνθέσεις μ' ἔναν καθορισμένο τεχνικὸ σκοπό. Μόνο τὸ 1848, ὁ συνθέτης τῶν *Παιδικῶν σκηνῶν* σκέφτεται ξανὰ τ' ἀγαπημένα του πρόσωπα, καὶ τότε γράφει τὸ ἀξιολάτρευτό του *Λεύκωμα* γιὰ τὰ νιάτα,

σαραντατέρια εῦκολα κομμάτια λαϊκοῦ χαραχτήρα, ποὺ εἶναι ταπεινά πραγματικά ἀριστουργηματάκια, χαρισμένα στίς παιδικές ψυχές ἀπό μιὰ μιὰ μεγάλη τρυφερή ψυχή.

Τὸ ἔργο αὐτό, οἱ ἐννιά **Σκηνές χοροῦ** γιὰ τέσσερα χέρια (1851), οἱ ἐννιά **Σκηνές τοῦ δάσους** (1849), τρία κομμάτια γιὰ πιάνο (1851), τρεῖς μικρές σονάτες (1853), κι ἡ δημοσίευση τῶν *Bunte Blätter*, εἶναι δὲ ἀποχαιρετισμός ποὺ κάνει δὲ Σούμαν στὸ πιάνο αὐτό, ποὺ φώτισε καὶ παρηγόρησε ἀποκλειστικά, τὰ δέκα ἀξέχαστα χρόνια ἀγωνίας καὶ πάθους, ποὺ πέρασε δὲ συνθέτης ἀπό τὸ 1830 ὥς τὸ 1840.

Οἱ τρεῖς ώραιες **Σονάτες** του, σὲ φᾶ δίεσις ἔλασσον (1835) σὲ σὸλ **ἔλασσον** (1833—1838), καὶ σὲ φᾶ **ἔλασσον**, εἶναι ἔργα ἀντάξια ἐνὸς μεγάλου συνθέτη. "Αν καὶ δνισα ποιοτικά, εἶναι δημιουργίες ποὺ ἀποτελοῦν ἐποχὴ στὴν Ἰστορία τῆς σονάτας, δχι μόνο γιατὶ εἶναι ἔργα μεγάλης πνοῆς, ἀλλὰ ἀκόμη, καὶ προπάντων γιατὶ δείχνουν τὴν τάση τοῦ Σούμαν νὰ φτάσει ὡς τὸ Μπάχ καὶ τὸ Μπετόβεν, ἀπαρνούμενος τὴν πιανιστικὴ βιεννέζικη σχολὴ. 'Ο Σούμαν ξεχώρισε γρήγορα ἀπὸ τὴν σχολὴ τῶν Ντυσέκ, Κλεμέντι, Κάλκμπρεννερ, καθὼς κι ἀπ' αὐτὴ τῶν Χούμμελ καὶ Μόσελες, πιὸ κλασική, κι ἀκόμα ἀπὸ τὸν Τάλμπερκ, ποὺ παρουσιάζεται σὰ μιὰ ἀξιόλογη ἔξαίρεση μέσα στὶς σύγχρονές του σχολές. Περιφρόνησε τὴ δεξιοτεχνία, καὶ ζήτησε νὰ ἀνανεώσει τὴ μπετοβενικὴ παράδοση. Οἱ σονάτες του ἀποδείχνουν τὴν προσπάθειά του νὰ δημιουργήσει—παράλληλα μὲ τὰ καθαρὰ προσωπικὰ ἐμπρεσονιστικὰ καὶ ὑποκειμενικὰ ἔργα του, μὲ τὶς λυρικές τους ἑκμυστηρεύσεις—καὶ ἔργα μεγάλων διαστάσεων, ἵκανα νὰ μᾶς ἀποδείξουν τὴ στέρεα τεχνικὴ του. Δέ μποροῦσε δῆμως νὰ εἶναι ἔνας ἀπόλυτα κλασικός, δπως ἐννοοῦσαν τὸν κλασικισμὸν στὴν ἐποχὴ του.

Οἱ σονάτες τοῦ Σούμαν ἔχουν ἔνα ἀποκλειστικὰ δικό τους ἐνδιαφέρον κι ἔνα ὅλο, καθαρὰ Ἰστορικό. Μὰ αὐτὸ ποὺ ἐννοοῦμε πρῶτα ἀπ' ὅλα, μιλῶντας γιὰ τὴ «μουσικὴ γιὰ πιάνο» τοῦ Σούμαν, εἶναι ὅλη ἡ σειρὰ τῶν ἡχοποιημένων ψυχικῶν του καταστάσεων. 'Ο Θησαυρὸς ποὺ ἔφερε στὸν κόσμο εἶναι οι **Xoroi Davidsbündler**, τὰ **Καρναβάλια**, ἡ **Φαντασία** σὲ ντὸ μεῖζον, οι **Παιδικές σκηνές**, τὸ **Λεύκωμα** γιὰ τὰ νιάτα, οι **Νοβελέττες**, τὰ **Κραϊσλεριανά**, τὰ **Νοκτύρν** καὶ τὸ **Κοντσέρτο**. 'Ο κύκλος αὐτῶν τῶν ἔργων εἶναι ἡ ἴδια ἡ πρωτοτυπία. Εἶναι μιὰ ἐφεύρεση, μιὰ πηγὴ, ἔνας ἀναπάντεχος ἑκφραστικός τρόπος τῆς ψυχῆς· κι ὁ Σούμαν θὰ μποροῦσε καὶ μόνο μ' αὐτὰ τὰ ἔργα του, νὰ ἔξασφαλίσει μιὰ θέση παρόμοια μ' αὐτὴ τοῦ Σούμπερτ στὴν Ἰστορία τῆς μουσικῆς.

'Η μουσικὴ του αὐτὴ εἶναι μεγάλη, περσότερο γιὰ τὸ αἰσθημά της, τὴ νευρικότητα, τὴ φευγαλέα της χάρη, τὴν ἐντονή θλίψη της καὶ γιὰ τὰ ψυχικά της χαρίσματα, παρὰ γιὰ τοὺς νεωτερισμούς τῆς τεχνικῆς της. Οἱ φόρμες κοράλ, ποὺ χρησιμοποιεῖ, ή χρήση τῶν συγκοπῶν, οἱ μικρές ἀξίες

πού βάζει στοὺς ισχυροὺς χρόνους, οἱ ἀπότομες στάσεις τῆς, ἡ διαρκής μεταμόρφωση τῶν ρυθμῶν τῆς, ἡ ἔντονη συγκέντρωσή της, τὴν πλησιάζουν πολὺ πιὸ κοντὰ πρὸς τοὺς ὀρχαϊκοὺς δασκάλους τοῦ ὀρατορίου, πρὸς τὴν ρωμαλέα καὶ συμπαγῆ πληρότητα τοῦ Μπάχ καὶ τοῦ Χαΐντελ, παρὰ πρὸς τοὺς κλασικοὺς συμφωνιστές, πού ἀκολούθησαν αὐτοὺς τοὺς δασκάλους. Κι ἐπίσης ξαναβρίσκουμε σ' αὐτή, ἀκόμη καὶ χωρὶς τὴν τόσο ἴδιότροπη χάρη της, τὴν ἀπλοϊκή τραχύτητα τῶν λαϊκῶν τραγουδιών. Ἡ χάρη τῆς μουσικῆς τοῦ Σούμαν δὲν ἔχει καμμιά δμοιότητα μὲ τὴν χάρη τῆς τεχνικῆς τοῦ Σοπέν ἢ τοῦ Μέντελσον: τὴν δημιουργεῖ περσότερο ἡ λεπτότητα τοῦ γραφίματος. "Ἄν κι ἡ μουσικὴ τοῦ Σούμαν γιὰ πιάνο παρουσιάζει πολὺ συχνὰ μεγάλες δυσκολίες γιὰ τὴν ἑκτελεστή, δμως προέρχεται ἀπὸ ἔναν ἀνθρωπὸ ποὺ δὲν ἔπειζήτησε ποτὲ τὰ ἐφέ τοῦ βιρτουόζου, καὶ μόνον τὸ αἰνιθμά του κυβερνᾶ τὴν ἐρμηνεία του. Γι αὐτὸ καὶ δὲ μπορεῖ νὰ κατανοθεῖ καὶ νὰ ἐκφραστεῖ, παρὰ μόνο ἀπὸ μιὰ ὑπαρξὴ Ικανὴ νὰ μπεῖ μέσα στὴν ψυχολογικὴ κατάσταση τοῦ πνεύματος ποὺ δημιούργησε αὐτὴν τὴν μουσική κι ἡ δυσκολία τῆς ἐρμηνείας τῆς δὲν εἶναι ἀπ' αὐτές ποὺ κατανικῶνται μόνο μὲ τὰ κατορθώματα τῆς τεχνικῆς τῶν δάχτυλων. "Ετυχε νὰ εἶναι δύσκολη, γιατὶ τὸ ἀπαιτοῦσαν τὸ αἰσθημα κι ἡ ἐμπνευση, κι δχι ἡ πρόθεση τοῦ συνθέτη καὶ μόνο γι' αὐτὸν ποὺ ξαναδιαβαίνει ἀπ' αὐτὸ τὸ αἰσθημα κι ἀπ' αὐτὴν τὴν ἐμπνευση. Φωτίζεται ὁ δρόμος τῆς ἐρμηνείας. Μιὰ βαθειά προσκόλληση στὴ φύση, ἔνας ὑγειής καὶ δυνατός λαϊκός ἀρμονικός χαραχτήρας ζοῦν μέσα στὴ μουσικὴ γιὰ πιάνο τοῦ Σούμαν, δπως ζοῦσαν καὶ μέσα του, κάτω ἀπὸ τὴν περίπλοκη σύνθεση αὐτοῦ τοῦ πνεύματος, τοῦ τόσο παθιάρικου, ἐρευνητικοῦ καὶ γητεμένου ἀπὸ κάθε λογῆς ὄμορφια. Αὐτὴ ἡ σπαραχτική τέχνη, ἡ τόσο αὐθόρμητη, ποὺ τῇ διαπερνοῦν ἀστραπτεῖ, ἡ βασανισμένη ἀπὸ δνειρα, θυελλώδης ὄρμητικὴ καὶ παράξενη, ἀνοίγεται ἀπότομα, μὲ φωτεινὰ ξαστερώματα γλυκύτατης αὐαισθησίας, γιομάτης ἀπὸ μιὰ ἀλαφροπετοῦσα καὶ περιπαθή χάρη, ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὴν καρδιὰ ἐνὸς ἐκλεχτοῦ πλάσματος, δπου ἐνάλασσονται τὰ σκοτεινὰ σύννεφα κι οἱ ἀχτινοβόλες λάμψες ἐνὸς ὑπέροχου οὐρανοῦ, αὐτὴ λοιπὸν ἡ τέχνη τοῦ Σούμαν δὲν εἶναι ποτὲ ἀρωστιάρικη.

Μὲ τὴν ἐπίμονη προσφυγὴ στὴν ψυχικὴ συγκίνηση, μὲ τὸν ἀστέρευτο πλοῦτο τῶν εἰκόνων του, μὲ τὴν ὑπέροχη περιφρόνησή του γιὰ τὶς ἀπαιτήσεις τῆς πιανιστικῆς μόδας, καὶ μὲ τὴν πραγματικὴ του σταθερότητα, τὸ ἔργο αὐτὸ ἥταν καμωμένο, περσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλο, γιὰ ν' ἀνοίξει ἔναν καινούριο δρόμο. Κατὰ τὴν ὠραία ἐκφραση τοῦ Βάγκνερ, σὰ μιλοῦσε γιὰ τὸ Μπετόβεν, ὁ Σούμαν «βάλθηκε—κι αὐτὸς—θαρρετά ν' ἀνακαλύψει τὴν χώρα τῶν ἀνθρώπων τοῦ μέλλοντος». Κι ὁ πρόδρομος τοῦ 1830, εἶναι σήμερα ὁ δοξασμένος σύγχρονός μας.

VI

Ο Ρόμπερτ Σούμαν εἶχε δοκιμάσει τὴν ἀγωνία. "Οταν ἐπὶ τέλους ἔνιωσε τὴν εὔτυχία, ἔκαμε δὲ, τι ἔκαμε καὶ τὸν καιρὸν ποὺ ἦταν δυστυχισμένος: τραγούδησε. Αὐτὴν τῇ φορά δῆμως, ἡ τέχνη του πήρε ἀνθρώπινη φωνή, καὶ τὰ Λίηντέρ του γεννηθηκαν, κι ἀνθοβόλησαν.

Αὐτὴ ή σνθηση στάθκε ὑπέροχη. Μόνο μέσα στὸ 1840 δ Σούμαν σύνθεσε ἑκατὸ τραγούδια, τὰ δὲ ὑπόλοιπα τὰ ἔγραψε ἀπ' τὸ 1840 ὥς τὸ 1854, παρὰ τὴ συντριπτικὴ ἔργασσα τῆς συνθέσεως τῶν τεσσάρων του συμφωνιῶν, τῆς Γενεβιέβης, τοῦ Παράδεισου καὶ τῆς Πέρι, τοῦ Μάνφρεντ, τῶν Οὐβερτερῶν, τῆς Λειτουργίας καὶ τοῦ Φάουστ.

Ο Σούμαν ἐπιδόθηκε στὸ Λίηντ ύπακούοντας καὶ στὶς δυύ κλίσεις τῆς νεότητάς του.

Τὰ περσότερα ἀπὸ τὰ κομμάτια του γιὰ πιάνο μποροῦμε νὰ τὰ θεωρήσουμε σὰ Λίηντερ χωρὶς λόγια, ἡ σὰν ποιήματα γραμμένα μὲ νότες κι δχι μὲ γράμματα. Ἡταν ποιητής: εἶχε γράψει στίχους ποὺ δὲ διασώθηκαν. Φυσικὰ μέσα στὴν ψυχὴ του δὲν ξεχώριζε τὸ στίχο ἀπὸ τὴ μουσική, καὶ μόνο ἔνα ζήτημα φόρμας τὸν ἐμπόδισε νὰ ἐκδηλωθεῖ καὶ μὲ τὰ δυὸ αὐτὰ μέσα. Ἡ μουσικὴ του γιὰ πιάνο καλεῖ τὸ στίχο καὶ ὑπαγορεύει. Ἐξ ἄλλου, μποροῦμε νὰ σκεφτοῦμε ὅτι πολλὰ κομμάτια του γιὰ πιάνο σχολιάζουν τὰ ποιήματα ποὺ ἀγαποῦσε, κι ἐκφράζουν τὴ συγκίνηση ποὺ δοκίμαζε διαβάζοντας διάφορα λογοτεχνικά ἔργα. Κι ἀν οι στοίχοι δὲν εἶναι γραμμένοι κάτου ἀπὸ τὰ πεντάγραμμα, κι οι συλλαβέες τους κάτου ἀπὸ τὶς νότες, δῆμως τοὺς διαισθανόμαστε κι ἡ συγκίνησή τους, ἀν δχι τὸ ἴδιο τους τὸ κείμενο, ἐνέπνευσε τὸ μουσικό. Ὑπάρχει λοιπόν μιὰ φυσικὴ μετάβαση ἀπὸ τὴ μιὰ φόρμα στὴν ἄλλη τὸ πιάνο ἔξακολουθεῖ νὰ παιζεῖ ἔναν κύριο ρόλο στὰ Λίηντερ τοῦ Σούμαν, καὶ μεταφέρει κάτου ἀπὸ τὰ λόγια δῆλη τὴν πολυφωνικὴ καὶ πολυρυθμικὴ τέχνη τῶν Κραϊσλεριανῶν καὶ τοῦ Καρναβαλιοῦ. Δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ χωρίσουμε αὐτὲς τὶς δυὸ φάσεις: δ Σούμαν ἔγινε ἀριστοτεχνικὰ κάτοχος τῆς δεύτερης ἀπὸ τὶς φόρμες ποὺ εἶχαν γοητεύει τὴ νιότη του, μὲ τὴ βοήθεια τῆς πρώτης, ἐπιβεβαιώνοντας τὴ δύναμη τῆς. Ἐδῶ βρίσκεται τὸ μυστικό τῆς ἔξαιρετικῆς πρωτοτυπίας τῆς ἐπέμβασής του σὰν ἀρμονίστα, σ' ἔνα εἶδος δπου ἡ μελωδικὴ ίδιοφυΐα τοῦ Σούμπερτ ἔδειχνε ὅτι δημιούργησε ὑποδείγματα ἀξεπέραστα κι ἀθάνατα. Ο Σούμαν ἀφίνει τὸ Σούμπερτ ἐντελῶς δρθιο, δηντας δῆμως τέλεια διαφορετικός ἀπ' αὐτόν.

Ο Σούμπερτ, δπως κι δ Σούμαν, ἔνιωσε ὅτι δ ρόλος τοῦ συνθέτη τοῦ λίηντ ἐπρεπε ἡ νὰ περιορίζεται στὴν ὑποστήριξη, μὲ μιὰ ὀργανικὴ συνοδεία καὶ μὲ μιὰ ἀπλῆ μουσικὴ ἀπαγγελία, τῆς ἔννοιας τοῦ ποιήματος, ποὺ κρατοῦσε πάντα τὸν κύριο ρόλο, ἡ μὲ τὴν ὀργανικὴ αὐτὴ συνοδεία νὰ ἔξηγει, νὰ παρατείνει, ἡ νὰ τονίζει τῆς ποιητικές ίδεες, δημι-

ουργώντας ἔτσι πάνω ἀπ' τὸ ποιητικὸ κείμενο, ἔνα δεύτερο λίγητ πιὸ πλήρες, 'Ο Σοῦμπερτ κυρίως φρόντιζε πρὶν ἀπ' ὅλα νὰ χρησιμοποιεῖ τὸν πρῶτο τρόπο γραψίματος, φροντίζοντας ὥστε τὰ λίγητερ του, νὰ εἶναι εὐκολοτραγούδιστα, γιὰ νὰ διαδίδονται πλατύτερα στὸν κόσμο. Κι δῆμως ὁ Βασιλάς τῶν Σκλήθρων, ἡ Μικρὴ Καλόγρια, καὶ τόσα ἄλλα ἀκόμη παρόμιου ύφους λίγητέρ του μᾶς δείχνουν, ὅτι, οὰ μεγάλος συμφωνιστής καὶ ζωγράφος τῶν ἥχων, ἀφίνει συχνὰ τὴν ἀπλῆ φόρμα τοῦ λίγητ, καὶ, μὲ τὸ συναρπαστικὸ πλούτο τῶν μουσικῶν σχολίων ποὺ χρησιμοποιεῖ, ξεπερνᾶ μὲ θαυμαστὴ μαεστρία τὸ φιλολογικὸ κείμενο. 'Απ' τὴν ἄλλη μεριά ὁ Σοῦμπαν φαίνεται οὰ νὰ υἱοθετεῖ κι αὐτὸς τὴν πρώτη ἀπλῆ τεχνοτροπία τοῦ λίγητ, στὰ μικρά του κομμάτια γιὰ πιάνο. Καὶ μάλιστα στὸ Λεύκωμα Γιὰ τὰ νιάτα, πλησιάζει πολὺ τὸ Σοῦμπερτ, μὲ τὰ ἀπλὰ ἀκομπανιαμέντα ποὺ χρησιμοποιεῖ. Τὰ κομμάτια του αὐτὰ θὰ μπορούσαμε νὰ τὰ δονομάσουμε ὀργανικά λίγητερ. 'Αντίθετα τὰ φωνητικά λίγητ τοῦ Σοῦμπαν εἶναι πιὸ πολυσύνθετα, κι ἀπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ λίγητ δὲ βρίσκουμε σ' αὐτὰ παρὰ μόνο τὸ αἰσθήμα. 'Η δὲ τεχνική τους δὲν τὰ κάνει προσιτά στὸ λαό, διὰς αὐτὰ τοῦ Σοῦμπερτ, γιατὶ δὲν μποροῦν νὰ τραγουδηθοῦν χωρὶς ἐπιστημονικὴ μουσικὴ καὶ φωνητικὴ καλλιέργεια τοῦ τραγουδιστῆ.

"Οταν δὲ Σοῦμπαν ὅρχισε νὰ δημοσιεύει τὸ πρῶτο του *Liederkreis* (Κύκλος τραγουδιῶν), δὲ δημοσιεύει παρὰ «Σχόλια κι ἑρμηνεῖες μουσικές ποιημάτων, μέσα στὸ αἰσθήμα τοῦ λαϊκοῦ λίγητ.» Κι ἀμέσως τούς προσάρμοσε δὲ τὸ στύλο τῆς μουσικῆς του γιὰ πιάνο, δὲ τὸν ψυχικό του ἐμπρεσιονισμό. 'Επινόησε μιὰ κανιούρια φόρμα λίγητ, δηπου τὸ πιάνο, ξεπερνῶντας τὸ ρόλο τῆς συνθητισμένης ὀργανικῆς συνοδείας, ὑποστηρίζει μιὰ δλόκληρη παρτισόδην τοποθετημένη κοντά στὸ τραγούδι, τὸ συμπλήρωνται ἡ τοῦ δημιουργεῖ ἀντιθέσεις, τὸ περιβάλλει, προεκτείνει τὸ ποίημα, καὶ ὑποβάλλει τὴν ἰδέα τῆς ὀρχήστρας.

Αὐτὰ τὰ διακόσια σαρανταέξη λίγητέρ του, ἀποτελοῦν ἔναν κύκλο μιᾶς ἔξαιρετικῆς σημασίας στὴν ιστορία τῆς φωνητικῆς μουσικῆς. Θά χρειαζόταν ἔνα δλόκληρο βιβλίο γιὰ ν' ἀναπτυχθεῖ ἡ ἀνάλυσή τους. Μελετῶντας τα, μπαίνουμε σ' ἔναν κόσμο, δηπου ἵσως δλες οἱ ἀποχρώσεις τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς βρίσκουν τὴν ἑδήλωσή τους, καὶ θὰ μπορούσαμε νὰ πούμε ὅτι αὐτὴ ἡ ἀσύγκριτη σειρά τῶν αἰσθηματικῶν συνθέσεων, δίνει ἀπάντηση σ' ὅτι μπορεῖ νὰ τίς ρωτήσει μιὰ ψυχή. 'Η ποικιλία τῶν ψυχολογικῶν τόνων εἶναι σ' αὐτές τίς συνθέσεις καταπληχτική. 'Ο Σοῦμπαν ξέρει δοσο κανένας ἄλλος, νὰ λυγίζει τὴν ἴδιοφυΐα του σ' δλες τίς αἰτιήσεις. Τὸ πάθος, ὁ τρόμος, ὁ ἔρωτας, ἡ περηφάνια, τὸ δρμητικὸ πέταγμα πρὸς τὸ ἄπειρο, ἡ προαίσθηση, βρίσκουν μὲ τὴ σειρά τους τὴν ἔκφρασή τους μέσα σ' αὐτὰ τὰ τραγούδια.

'Ο Σοῦμπαν ἀποτάνθηκε σ' δλους σχεδὸν τοὺς ἀξιόλογους ποιητές τῆς ἐποχῆς του, σ' δλους ἐκείνους ποὺ τὸ παράδειγμα τοῦ Χέρτερ

κι ύστερα τοῦ Γκαίτε, τοὺς εἶχε παρακινήσει νὰ ἐργασθοῦν γιὰ μιὰ ἀναγέννηση τοῦ λίγηντ. Προπάντων δύμως δὲ Σούμαν ζήτησε θέματα ἔμπνευσης ἀπὸ τὸν Ἐρρίκο Χάινε, κι αὐτὸς ἔγινε ἀπὸ τὸ πρῶτο του *Liederkreis*, δῆπος βρίσκονται ἀμέσως τέσσερα σημαντικά ὀριστουργήματα: Ἀγάπη μου ἔλα νὰ βάλεις τὸ χέρι σου στὴν καρδιά μου, ἀπελπισμένη κραυγὴ ποὺ ἀναθυμίζει τῆς ἀγωνίες ποὺ εἶχε περάσει δὲ νεαρός συνθέτης. Πρῶτα ἔχασσα τὸ θάρρος, αὐτὴ δὲ δύμοια μὲ πένθιμο κοράλ, θλιβερή ἐρμηνεία ἐνὸς τετράστιχου εἶναι ὀδόμα μιὰ νότα ἀπὸ τὴν προσωπικὴ ζωὴ τοῦ Σούμαν. Τὸ Ἀργοπόρησε ἀκόμη, σκληρὲ πιλότε, εἶνε μιὰ ξέφρενη ἀποστροφή, περσότερο κραυγὴ παρὰ τραγούδι, ποὺ τραγουδιέται πάνω σ' ἕνα ἱλιγιώδες σφυροκόπημα τοῦ πιάνου· εἶναι μιὰ ἄλλη φάση ἀπελπισίας καὶ λύσσας. Τέλος τὸ Γλυκὸ λίκνο τῶν καημῶν μου, εἶναι δὲ ἑκμυστήρεψη τοῦ Ἰδιου τοῦ συνθέτη, σὸν ἔφυγε ἀπὸ τὴν Κλάρα Βίηκ, μισότρελλος ἀπὸ τὴν ἀπελπισία του, ἐπειδὴ νόμιζε δὴτι χάθηκε πιὰ ὀριστικὰ για αὐτὸν ἡ ἀγαπημένη του.

Ἐτσι, τὸ 1840, μέσα στὴν πληρότητα τῆς εὐτυχίας του, ἔδωσε μιὰ ἄσφαρτη μορφὴ στὶς ἀναμνήσεις του ἀπὸ τὴν τόσο ὀδυνηρή για αὐτὸν ἐποχὴ ἑκείνη, βρίσκοντας τὰ κατάλληλα γιὰ τὸ σκοπό του ποιήματα, ποὺ ἔμοιαζαν σὰ νὰ εἶχαν γραφτεῖ για αὐτὸν καὶ σχεδὸν ἀπ' αὐτὸν. Ποτὲ ἵσως δύο λυρικὰ πνεύματα δὲν παρουσίασαν τόση συγγένεια, δσο αὐτὰ τοῦ Ἐρρίκου Χάινε καὶ τοῦ Ρόμπερτ Σούμαν. Ὁ Χάινε ἔφερε στὴ γερμανικὴ ποίηση τὴν ἴδια ἐπανάσταση ποὺ ἔφερε κι ὁ Σούμαν στὴ μουσικὴ τοῦ πιάνου, κι αὐτές οἱ δυὸ προσωπικότητες ἡσαν πλασμένες γιὰ νὰ συγχωνευτοῦν. Παντοῦ δηὖτε δὲ Σούμαν ἐρμηνεύει τὸ Χάινε, εἶναι ἀδύνατο νὰ φαντασθοῦμε δὴτι τὰ λίγητερ αὐτὰ ἔχουν δυὸ δημιουργούς, ποὺ δχι μόνο δὲν ἔζησαν ποτὲ μαζί, ἀλλὰ μόλις συναντήθηκαν γιὰ λίγες στιγμές.

Ἡ σπαραχτικὴ καὶ παράξενη ἥχηση τῶν στίχων τοῦ ἀθάνατου *Intermezzo*; τόσο ἴδιοτυπη σ' ὅλη τῇ γερμανικῇ λογοτεχνίᾳ, εἶναι τὸ ἴδιο τὸ τραγούδι τῆς μουσικῆς γιὰ πιάνο τοῦ Σούμαν. Αὐτές οἱ μοναδικές ὑπάρξεις δὲ μοιάζουν παρὰ μόνο μεταξὺ τους. Ἡ ἐντονη νεύρωσή τους ἡ χάρη, ἡ ἔμπνευση, τὸ αὐθόρμητο ἀνάβλυσμα τοῦ πόνου ἡ τοῦ ἔρωτα, ἡ ὑπέροχη ἐνάργεια, ἡ ἀπότομη ἀνανέωση τῶν τόνων καὶ τῶν ἐκφραστικῶν τρόπων, τὸ χάρισμα τῆς ὀλόφωτης εἰκόνας, τὸ λαχάνιασμα τῆς πυρετώδους ἀνησυχίας, ἡ γλυκειά διάχυση ποὺ διαδέχεται τὴν ἐπανάκτηση μιᾶς εύαισθησίας ποὺ φυλάει πάντα κάποιο μυστικό, δλα αὐτὰ εἶναι δύμοια καὶ στὸ Χάινε καὶ στὸ Σούμαν. Μόνο σ' ἔνα σημεῖο διαφέρουν: στὴν είρωνεία. Ὁ Χάινε εἶναι ποτισμένος ἀπ' αὐτή, γελάει μὲ τὸν ἴδιο του τὸν πόνο. Ὁ Σούμαν δὲν είρωνεύεται ποτέ, γιατὶ στὴν είρωνεία ἔβλεπε μιὰ Ἐλλειψη εἰλικρίνειας. Ὁ Χάινε εἶναι δὲ πιὸ γάλλος ἀπὸ τοὺς γερμανοὺς ποιητές, δὲ Σούμαν ἡ πιὸ αὐστηρὴ ἐνσάρκωση τῆς γερμανικῆς ψυχῆς. Δὲν ὑπάρχει είρωνεία στὸ ἔργο του· δύμως τις σπάνιες φορές ποὺ