

έλασσον καὶ σὲ σὸλ μεῖζον) καὶ γνώρισε τὸ Μέντελσον, ποὺ διεύθυνε τότε τὶς συναυλίες τοῦ Γκέβαντχαους, καὶ ποὺ ἡ ἐπίδρασή του στάθηκε σημαντικὴ στὴ μελλοντική του σταδιοδρομία.

Παρὰ τὴν ἀγαπούλα του γιὰ τὴ Δᾶσα ντὲ Φρίκεν, δὲν ἔπαιψε νὰ ἀλληλογραφεῖ, ἀπὸ τὸ 1832, μὲ τὴν Κλάρας Βίηκ, κι ἡ θαυμάσια αὐτὴ κοπελλίτσα ἥταν ἡ μορφὴ ποὺ κυριαρχοῦσε στὴν ὑπαρξή του. Τὴν ἀγαπούδησε βαθειά, κι ἔνιωθε πῶς αὐτὴ ἥταν ἡ πραγματικά ἐπιθυμητὴ σύντροφος τῆς καλλιτεχνικῆς του ζωῆς. "Οταν πέθανε ἡ μητέρα του, τὶς 4 Φεβρουαρίου τοῦ 1836, ὅμολόγησε στὴν Κλάρα τὴν εἰλικρινὴ ἐπιθυμία του νὰ τὴν παντρευτεῖ, καὶ γύρεψε γιὰ πρώτη φορὰ τὸ χέρι τῆς ἀπὸ τὸν πατέρα της. Αὐτὸς ὅμως ἀρνήθηκε, μὲ τὴν πρόφαση ὅτι ὁ Σούμαν δὲν εἶχε παρά ἔνα μετριότατο εἰσόδημα καὶ ἡ φήμη του σὰν καλλιτέχνη δὲν ἥταν ἀκόμα τόσο ἀξιόλογη. Λάτρευε τὴν κόρη του κι ἥταν τόσο περήφανος γι αὐτὴ, ὥστε δὲν ἤθελε νὰ τὴν ἀποχωριστεῖ. 'Ο Σούμαν λυπήθηκε κατάκαρδος ἀπ' αὐτὴν τὴν ἀρνηση. "Ομως δὲν ἀπελπίστηκε ἐντελῶς, μιὰ κι ἥταν σίγουρος πῶς ἡ συμπάθεια του γιὰ τὴν Κλάρα εὑρίσκε ἀπήχηση στὴν καρδιὰ της.

Τὴν Ἰδια ἐποχὴ συνδέθηκε φιλικά μὲ μιὰ νέα πιανίστα 'Αγγλίδα, τὴ Miss Anna Laidlaw, κι ἡ συντροφιά της ἥταν γι αὐτὸν πολὺ εὔεργετική. Τὸ 1837, ἔναντι της Κλάρα ἀπὸ τὸν πατέρα της, μὰ ὁ Βίηκ ἀρνήθηκε καὶ πάλι νὰ δώσει τὴ συγκατάθεσή του. Δὲ Θύμωσε ὅμως μαζὶ του ὁ Σούμαν· κι ἔχουμε ἔνα γράμμα του, ποὺ χρονολογεῖται ἀπὸ τὸ Μάρτη τοῦ 1838, σπου σ' αὐτὸν ἀναδείχνεται ὅλο τὸ ψυχικό του μεγαλεῖο κι ἡ τιμιότητά του. Παραδεχόταν μὲ σεβασμὸ δλες τὶς δίκαιες ἀντιρρήσεις τοῦ Βίηκ, δὲν ἔπειπε νὰ καταφέρει ν' ἀντιμετωπίζει τὶς βιωτικές του ἀνάγκες, κι ἔξακολούθησε νὰ γράφει στὴν ἀγαπημένη του Κλάρα, ὀνειροπολῶντας νὰ πετύχει, νὰ βρεῖ τὰ ώλικά μέσα ποὺ θὰ τὸν ἔκαναν ἔξιό της. 'Αφίνοντας λοιπὸ στὸ Λόρεντς τὴν ἔγνοια τῆς ἐφημερίδας του, πήγε στὴ Βιέννη γιὰ νὰ μπορέσει νὰ διαδόσει στὸ φιλόμουσο κοινὸ τῆς πόλης αὐτῆς τὸ περιοδικό του, 'Εκεῖ ἐπισκέφτηκε τοὺς τάφους τοῦ Μπετόβεν καὶ τοῦ Σούμπερτ, στὸ κοιμητήριο τοῦ Βέρινγκ, κι ἔγνωρισε τὸ Φερδινάνδο Σούμπερτ, ποὺ τοῦ ἐμπιστεύτηκε τὰ χειρόγραφα τοῦ ἀδερφοῦ του. Γι αὐτὴ τὴ διπλῆ τοῦ ἐπίσκεψη ἄφησε μιὰ θαυμάσια ἀφήγηση.

"Ἄν ὅμως δὲν κατάφερε πολλὰ πράγματα σχετικά μὲ τὴ διάδοση τῆς ἐφημερίδας του, ὅμως ἔργαστηκε ὑπερβολικά. "Ἐγραψε, σχεδὸν χωρὶς διακοπή, τὴ Σονάτα σὲ σὸλ ἔλασσον, τὶς Παιδικές σκηνές, τὴν Κραϊσλεριάνα, τὶς Νοβελέττες, τὴν 'Αραμπέσκ. τὴν Ούμορέσκ, τὴ Νυχτερινὴ ἐντύπωση, τὸ Καρναβάλι τῆς Βιέννης, κι ἀκόμη δυὸ-τρία ὄλλα κομμάτια γιὰ πιάνο. Τέλος ἔνανγύρισε στὴ Λειψία. Τὸ φθινόπωρο τοῦ 1839, ἡ τόσο ἀφοσιωμένη φίλη του Κυρία Φόγκτ—ποὺ γι αὐτὴ ἔλεγε ὁ Σούμαν δι «ἔχει μιὰ ψυχὴ σὲ λὰ μεῖζον»—πέθανε. Τὴ γυναίκα αὐτὴ τὴν

περιέγραψε μὲ τὰ πιὸ ύπεροχα χρώματα σ' ἐνα του ἄρθρο τιτλοφορημένο
‘Ενθύμιο σὲ μιὰ φίλη.

Στ' ἀναμεταξὺ τὸ εἰδύλλιό του μὲ τὴν Κλάρα Βίηκ ἔξακολουθοῦσε πάντα, παρὰ τὶς ἐπίμονες ἀρνήσεις τοῦ πατέρα της, ‘Ο Σούμαν σκέφτηκε νὰ κατανικήσει αὐτές τὶς ἀρνήσεις, πετυχαίνοντας νὰ γίνει δεχτὸς σὰν δόχτορας τῆς φιλοσοφίας στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ἰένας, τίτλο ποὺ τὸ Πανεπιστήμιο αὐτὸ ἀπένειμε μόνο σὲ μουσικοὺς ἀναγνωρισμένους κύρους. Μᾶς ὁ γέρος Βίηκ ἦταν ἀνένδοτος, παρὰ τὴν αἰσθητὴ οἰκονομικὴ βελτίωση τοῦ Σούμαν, ποὺ ὀφειλόταν στὴν ἴκανοποιητικὴ κυκλοφορία τοῦ περιοδικοῦ του καὶ στὶς συνθέσεις του, ποὺ οἱ ἑκδότες ἀρχισαν νὰ τοῦ τὶς πληρώνουν. ‘Ο στοργικὸς αὐτός πατέρας, ἀν καὶ δὲν ἔπαψε νὰ ἐκτιμᾷ βαθειὰ τὸ ταλέντο καὶ τὸ χαραχτήρα τοῦ νεαροῦ συνθέτη, φοβώταν τὴν ἐπικίνδυνη κατάσταση τῆς ὑγείας του, ποὺ διαρκῶς τὴν κλόνιζαν οἱ νευρικές του κρίσεις. Καὶ ἔροντας ὅτι καὶ μιὰ ἀδερφὴ τοῦ Σούμαν πέθανε τρελλή, σ' ἡλικία εἴκοσι χρόνων, διαισθνόταν μιὰ παρόμοια τραγικὴ τύχη καὶ γι αὐτόν. ‘Ο Ρόμπερτ δύμως ἀγαποῦσε τόσο παράφορα τὴν Κλάρα, ὥστε δὲ μποροῦσε πιὰ νὰ παραδεχτεῖ ἀδιαμαρτύρητα τὴν ἐναντίωση τοῦ Βίηκ σ' αὐτὸν τὸ γάμο του. ‘Η μητέρα του εἶχε πεθάνει, τὸ ἴδιο κι ἡ Κυρία Φόγκυτ κι ὁ Σούμκε. Εἶχε παλέψει, εἶχε ἀποχτῆσει τὴν ἀτομικὴ του ἀνεξαρτησία, δούλεψε, ἀντιδράσει ἐνάντια στὴ μελαγχολικὴ του φύση, στηρίζοντας κάθε του ἐλπίδα στὴν ἀπόχτηση τῆς μνηστῆς τῆς ψυχῆς του, καὶ λαχταρῶντας νὰ βρεῖ σ' αὐτὴ τῇ δικαίωση τῆς κάθε του προσπάθειας· δὲ μποροῦσε λοιπὸν τώρα νὰ παραδεχτεῖ ὅτι ὅλης αὐτὴ θὰ γκρεμίζονταν τελείωτικά. ‘Αποτάνθηκε στὰ δικαστήρια, κι ὁ Βίηκ βρέθηκε στὴν ἀνάγκη νὰ φανερώσει τοὺς λόγους τῆς ἀρνησῆς του. ‘Οσο διαρκοῦσαν ὅλες αὐτές οἱ διαδικασίες, ὁ Σούμαν γνώρισε τὶς πιὸ σκληρές καὶ πιὸ ἐκνευριστικές στιγμές τῆς ζωῆς του. Λές κι εἶχαν συνομωτήσει ὅλα γιὰ νὰ τὸν καταστρέψουν. Εἶχε γίνει νευρικός δσο ποτέ, καὶ γιὰ νὰ βρεῖ κάποια ἀνακούφιση ρίχτηκε, ψυχὴ καὶ σῶμα, στὴ δουλειά.

Συνδέθηκε μὲ τὸ Λίστ, ποὺ ἡ Ἰδιοφυΐα του ἐνθουσίαζε τὴ δική του, βλεπόταν συχνὰ μὲ τὸ Μέντελσον καὶ τὸ Φέρντιναντ Χίλλερ, ὄνειρευόταν νὰ γράψει ἔνα ρόλο γιὰ τὴ διάσημη τραγουδίστρα Σρέντερ—Ντεβριάν, καὶ πάντα ζητοῦσε μιὰ ἐμπνευση ὅλο καὶ πιὸ παθητική, πονεμένη κι ὑπέροχη, στὸν ἔρωτα τῆς Κλάρας: «Ἡ ἀλήθεια εἰναι ὅτι ἀπὸ τοὺς ἀγῶνες του γι αὐτὴ γεννήθηκε πολλὴ μουσική. Τὰ Κοντσέρτα, οἱ Σονάτες. Ἡ Κραϊσλεριάνα, οἱ Νοβελέττες, οἱ χοροὶ Davidsbündler, τῆς χρωστάνε τὴ γέννηση τους. Εἰναι ἡ μοναδικὴ μου ἐμπνευση.»

Τέλος, τὸ βασιλικὸ ἐφετεῖο τῆς Λειψίας ἐπέτρεψε τὸ γάμο, ποὺ ἔγινε στὸ Σένεφιγλντ τὶς 12 Σεπτεμβρίου τοῦ 1840. Η Κλάρα ἦταν τότε είκοσιενός χρονῶν· κι ὁ Σούμαν τριάντα. ‘Ο Βίηκ δὲν παραβρέθηκε στὸ γάμο, κι ὁ Σούμαν ἔνιωσε βαθειὰ θλίψη, ποὺ ἀναγκάστηκε νὰ ἔκβιάσει

δικαστικά τή συγκατάθεσή του. "Ετοι τὸ νεχρὸ ζευγάρι δὲν κατάφερε νὰ συμφιλιωθεῖ μὲ τὸ Βίηκ παρὰ ὑστερα ἀπὸ τέσσερα χρόνια.

II

Τότε ἄρχισε γιὰ τὸ Ρόμπερτ Σούμαν ἡ περίοδος τῆς μεγάλης δημιουργίας, μέσα σὲ μιὰ εύτυχισμένη μᾶτι φτωχικὴ οἰκογενειακὴ ζωὴ, πλάτι στὴν ἔξαιρετικὰ προικισμένη καλλιτέχνιδα κι ἀφοσιωμένη του σύζυγο Κλάρα, ποὺ κυριολεχτικὰ τὴ λάτρευε. 'Απ' τὴν ἀρχὴ τοῦ 1840, ὑστερα ἀπὸ τὰ συμφωνικὰ του δοκίμια καὶ τὴ μουσικὴ του γιὰ πιάνο, εἶχε ἀρχίσει νὰ γράφει γιὰ τὴ φωνή, καὶ δημιούργησε αὐτὴν τὴ χρονιὰ καμμιὰ ἐκατοστὴ λίγητερ, πάνω σὲ ποιήματα τοῦ Χάΐνε, τοῦ Γκάϊμπελ, τοῦ Κέρνερ, τοῦ Ράϊνικ, τοῦ "Αἴχεντορφ καὶ τοῦ Σαμίσσο.

Στὰ τραγούδια του αὐτά, πετύχαινε μιὰ ἑσώτερη ἔνωση τοῦ ποιήματος καὶ τῆς μουσικῆς, ποὺ τόσο ἀνταποκρινόταν σ' ὅλες του μαζὶ τὶς ἐπιθυμίες. Σύγχρονα ὅμως γινόταν ὅλο καὶ πιὸ ἔκδηλη ἡ ἰδιοσυγκρασία του σὰ συμφωνιστῆ. 'Απὸ τότε τὰ κομμάτια του γιὰ πιάνο καὶ τ' ἀκομπανιαμέντα τῶν λίγητέρ του ζεπερνοῦσαν τ' ὅργανό του κι ἀναθύμιζαν τὴν ὁρχήστρα. "Εγραψε τὴ Συμφωνία σὲ σὶ ὑφεση, ποὺ παίχτηκε τὸ Μάρτη τοῦ 1841 στὸ Γκέβαντχαους κάτου ἀπὸ τὴ διύθυνση τοῦ Μέντελσον, καὶ ποὺ ἀργότερα τῆς ἐπέφερε μερικές ἀλλαγές. Μετά, ἐμπνεύστηκε τὴ Συμφωνία σὲ ρὲ ἔλασσον, ποὺ τὴν τέλειωσε πολὺ ἀργότερα τὸ 1851, καὶ τὴν Ούβερτούρα σκέρτσο καὶ φινάλε, ποὺ τὴν ξαναδιόρθωσε τὸ 1845, ἀφοῦ παίχτηκε στὴν Ἰδια συναυλία μαζὶ μὲ τὴ Συμφωνία σὲ σὶ ὑφεση, στὸ Γκέβαντχαους. Τὸ 1842, δὲ Σούμαν δὲν ἔγραψε παρὰ μόνο μουσικὴ δωματίου, τὰ τρία κουαρτέτα (γιὰ δυὸ βιολιά, ἀλτο καὶ βιολοντσέλλο), τὴ Phantasiestücke γιὰ πιάνο, βιολί καὶ βιολοντσέλλο, καὶ τέλος τὸ κουντέττο, ποὺ εἶναι ἔνα πραγματικὸ ἀριστούργημα καὶ ποὺ ἐνθουσίασε τὸ Μπερλιόδ σὰν παίχτηκε τὸ 1843 στὸ Γκέβαντχαους. Τὸ 1843, ἐκδόθηκαν κι οἱ Βαριασιόν του γιὰ δυὸ πιάνα. "Ομως τὸν φλόγιζε διαρκῶς ὁ πόθος νὰ δημιουργήσει ἔνα ἔργο πιὸ σημαντικό, καὶ ζητοῦσε νὰ βρεῖ ἔνα θέμα γιὰ δπερα ἥ γιὰ ὄρατόριο, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ τὸν βιοθήσει νὰ καταχθῆσει ὄριστικὰ τῇ δόξᾳ,

Τὸ βρήκε στὸ ἔργο *Lalla Rookh*, τοῦ Tomas Moore, κι ἔκαμε μιὰ διασκευὴ αὐτοῦ τοῦ ποιήματος, ποὺ τῆς ἔδωσε τὸν τίτλο 'Ο Παράδεισος κι ἥ Πέρι. 'Η σύνθεσή του αὐτὴ ἦταν ἔνα «κοσμικὸ ὄρατόριο», ποὺ τὸ λιμπρέττο του τὸ ἔγραψε ὁ Ἰδιος. Αὐτὸ τὸ ἀξιοσημείωτο ἔργο του τὸ ἐτοίμαζε νοερά ἐπὶ πολὺν καιρό, μά τὸ ἔγραψε γρήγορα, ἀπὸ τὸ Μάρτη ὡς τὸν Ἰούνιο τῷ 1843. Τὸ ὄρατόριο αὐτὸ θὰ τὸ μελετήσουμε ἀργότερα. 'Ο Σούμαν ἐκτέλεσε τὸ ἔργο του καὶ τὸ διηγήθησε ὁ Ἰδιος τὶς 4 Δεκεμβρίου τοῦ 1843, μετά τὶς 11, κι ὑστερα τὶς 23, στὴν "Οπερα τῆς Δρέσδης. 'Η ἐπιευχή ἦταν ἔξαιρετικὴ καὶ συντέλεσε στὸ νὰ μεγαλώσει ὑπερβολικά

ό φήμη τοῦ Σούμαν, πού, τὸν Ἀπρίλη τοῦ 1843, ὀνομάστηκε καθηγητῆς τῆς σύνθεσης καὶ τοῦ πιάνου στὸ Ὡδεῖο τῆς Λειψίας. Μὰ ἡ διδασκαλία δὲν τὸν τραβοῦσε καὶ τόσο· εἶχε μάθει μόνος του ἥ σχεδόν μόνος του τὴν ἀρμονία, τὸ κοντραποῦντο καὶ τῇ φούγκα, εἶχε ύποκαταστήσει τῇ μέθοδο μὲ τὸ ἔνστιχτό του, καί, μιὰ κι ὁ ίδιος στάθηκε πολὺ λίγο μαθητής, ἢταν φυσικὸν νὰ μήν ἔχει καὶ τόση Ικανότητα νὰ δημιουργήσει μαθητές. Γι αὐτὸ κι ὑστερα ἀπὸ λίγον καιρὸ παράτησε τὸ ἐπάγγελμα τοῦ καθηγητῆ.

Ἐν τῷ μεταξὺ ἡ Κλάρα εἶχε δώσει, χωρὶς αὐτόν, κοντσέρτα στὴν Κοπεγχάγη. Τὴ συνόδεψε ὅμως στὸ Ἀμβούργο καὶ στὴ Βοημία. Κι ἐπειδὴ δὲν θέλησε νὰ τὴν ἀφίσει νὰ ταξιδέψει μόνη στὴ Ρωσία, ἐμπιστεύθηκε τὰ δυό του κοριτσάκια στὸν ἀδερφό του Κάρλ, κι ἔφυγε γιὰ κεῖ μαζὶ της· τὸ Γενάρη τοῦ 1844.

Ἡ Κλάρα Σούμαν ἔδωσε ἀρκετά κοντσέρτα μὲ λαμπρότατη ἐπιτυχία στὴ Ρίγα, στὸ Μίτσου, στὴ Μόσχα καὶ στὴν Πετρούπολη. Τὸ νεαρὸ ζευγάρι ἔγινε δεχτό ἀπὸ τὴ Ρωσίκη ἀριστοκρατία μὲ τὶς μεγαλύτερες τιμές, κι ὁ Σούμαν θυμᾶται μὲ χαρὰ αὐτὴν τὴν ἐποχή. Μετὰ σκέφτηκε νὰ πάει στὸ Λονδίνο νὰ πάιξει τὸ ἔργο του «ὁ Παράδεισος κι ἡ Πέρι», μὰ δὲν τὰ κατάφερε. Τότε ἡ ύγεια του ἢταν πολὺ καλή, καί, τὸ 1844, ἀφοῦ παράτησε τὰ σχέδιά του γιὰ τὸ ταξίδι στὴν Ἀγγλία, ἀρχισε νὰ συνθέτει τὸ ἀριστούργημά του, **Φάουστ**.

Ἡ ύγεια του ὅμως κλονίστηκε ἀπότομα. Τὰ νευρασθενικά του συμπτώματα ἐκδηλώθηκαν ξανά, καὶ τούτη τῇ φορὰ πιὸ ἔντονα: ἀμνησία, ξαφνικοὶ ἐρεθισμοί, ἀτονίες, ἔλιγγοι, φόβοι πῶς θὰ πεθάνει βίαια, κυκλοφοριακὲς ἀνωμαλίες, δύπνίες. Βρέθηκε ἀναγκασμένος νὰ παρατησει κάθε του δουλειά, ἀφοῦ ἔγραψε τὸν ἐπίλογο τοῦ **Φάουστ**, ν' ἀφίσει ἐπίσης τὴ σύνταξη τῆς ἐφημερίδας του, κι ἀκόμα ν' ἀλλάξει τόπο διαμονῆς, κατὰ σύσταση τῶν γιατρῶν του. "Ετσι πήγε κι ἔγκαταστάθηκε στὴ Δρέσδη, δπου ἡ ύγεια του ἀποκαταστάθηκε ξανά, χάρη στὶς φροντίδες καὶ στὶς περιποιήσεις ποὺ τοῦ ἔκαμαν.

Ἀπ' αὐτὴν ὅμως τὴν καινούρια κρίση τοῦ ἀπόμεινε γιὰ πάντα μιὰ κατάσταση ἐπίμονης σιωπῆς. Πολλές φορές ἢταν ἀπρόσιτος, κι ἀπεχθανόταν κάθε συζήτηση. "Οταν γνώρισε τὸ Βάγκνερ, τὸν ὄκουσε νὰ μιλάξει ἐπὶ δυσδ ὀρες, χωρὶς αὐτὸς νὰ πεῖ τίποτα, καί, μετὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ συναρπαστικοῦ αὐτοῦ συζητητῆ, δήλωσε πῶς ἢταν ἔνας ἔξαιρετικά ἀξιόλογος ὀνθρωπος, μὰ πῶς ἢταν ἀδύνατο νὰ χει τὴν ύπομονὴ κανεὶς ν' ἀκούει γιὰ πολὺ τὴν κουβέντα του, ποὺ κυλοῦσε διαρκῶς χωρὶς ἀνάσα. 'Απ' τὴν ἄλλη μεριά ὁ Βάγκνερ ἔβγαλε τὸ συμπέρασμα, δτι ὁ Σούμαν ἢταν ἔνας συνθέτης ἔξαιρετικῆς ἀξίας, ἀλλὰ σὰν ὀνθρωπος ἢταν ἀπλησίαστος, κι ἔτσι οἱ δυσδ αὐτές μεγαλοφυΐες δὲν ἀλληλοκατανοήθηκαν σχεδὸν ποτέ. Στὴ Δρέσδη, μετὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ύγειας του, ὁ Σού-

μαν ἔκανε συντροφιά μὲ τὸ Χίλλερ, τὸν "Ασυερμπαχ, τὸ Ράϊνικ, τὸ Φέρντιναντ Ντόβιντ, τὸ Χύμπνερ, πάντα δύμως, στὶς συναναστροφές του μ' αὐτούς, εἶχε στιγμές ὅμιλιτικότητας καὶ στιγμές παθολογικῆς σιωπῆς. Τότε βάλθηκε νὰ ξαναμελετήσει τὸ Μπάχ, μὲ μεγάλο ζῆλο, καὶ σύνθεσε τέσσαρες Φοῦγκες, τὶς Σπουδές του γιὰ πενταλοφόρο πιάνο, τὰ Σκίτσα γιὰ τὸ Ἰδιο δργανο, καὶ ἔξη Φοῦγκες γιὰ δργανο, πάνω στ' δνομα τοῦ BACH. Τὸ 1845, τέλειωσε τὸ Κοντσέρτο σὲ λὰ Ξλασσον γιὰ δρχήστρα καὶ πιάνο, ποὺ τὸ εἶχε ἀρχίσει τὸ 1841. Τὸ 1846, ἡ ἀρρώστεια του σημείωσε ξανά μιὰ βαρειά ὑποτροπή. Μπόρεσε δύμως νὰ γράψει τὴν ώραί του Συμφωνία σὲ ντὸ μεῖζον, ποὺ τὴ διηγόθυνε δέ Μέντελσον στὸ Γκέβαντχαους. Τὸ 1841 δόθηκε μιὰ κακή ἐκτέλεση τοῦ δρατόριου «Ο Παράδεισος κι ἡ Πέρι», κι αὐτὸ δφειλόταν στὴν ἀνεπαρκῇ διεύθυνση τοῦ Σούμαν. Γι αὐτὸ κι ἕκείνος βάλθηκε νὰ διευθύνει μιὰ χορωδία τῆς Δρέσδης γιὰ ν' ἀποχήσει τὴν ἀπαιτούμενη πείρα κι Ικανότητα τοῦ μαέστρου. Τότε ἔγραψε μερικὰ τραγούδια, τὶς Ρομάντσες καὶ Μπαλλάντες, τὸ τελικὸ κόρο τοῦ Φάουστ, καὶ τὰ δυὸ τρίο σὲ ρέ Ξλασσον καὶ σὲ φά μεῖζον, γιὰ πιάνο, βιολί καὶ βιολοντσέλλο. Τέλος σύνθεσε τὴν Ούβερτούρα τῆς δπεράς του Γενεβιέβη. Τὸ θέατρο τὸν ἀπασχολοῦσε ἀπὸ πολὺν καιρό, κι ἐδίσταζε στὴν ἑκλογὴ κατάλληλου λιμπρέτου, ὡς ποὺ δέ Ράϊνικ τοῦ ἔγραψε ἔνα λιμπρέτο, ποὺ τὸ θέμα του ἦταν παρμένο ἀπὸ τὴν Ιστορία τῆς Γενεβιέβης τοῦ Μπράμπαντ. Ἡ δπερα αὐτὴ τέλειωσε τὸ 1848, κι ὕστερα ἀπὸ ἀλλεπάλληλες ἀναβολές, παίχτηκε ἐπὶ τέλους στὴ Λειψία τὶς 25 Ιουνίου τοῦ 1850, μὲ ἀξιόσημείωτα ἐπιτυχία. Ἀργότερα ξαναπάιχθηκε στὸ Μόναχο, τὸ 1873, στὴ Βιέννη τὸ 1874, κι ὕστερα σὲ διάφορες ὅλλες γερμανικὲς πόλεις, τὸ δὲ 1894 πρωτοδόθηκε στὸ Παρίσι, στὶς συναυλίες ντ' Ἀρκούρ.

"Ἀμέσως ὕστερ' ἀπ' αὐτὸ τὸ ἔργο, δέ Σούμαν καταπιάστηκε μὲ τὴ σύνθεση τοῦ Μάνφρεντ, τοῦ δραματικοῦ αὐτοῦ ποιήματος τοῦ Μπάϋρον, παρὰ τὴ νευρασθένειά του, ποὺ ἀρχισε νὰ χειροτερεύει μέρα μὲ τὴ μέρα. Τώρα πιὰ πλησίαζε πρός τὴν πιὸ δύσηνθή φάση τῆς ζωῆς του. "Εβλεπε κι ὁ Ἰδιος ἔκεκάθαρα πώς κατεχόταν ἀπὸ μιὰ τρομερή κι ἀνίστη ἀρρώστεια. Μ' ἀντὶ νὰ διακόψει κάθε ἔργασία, ἀφοσιωνόταν δλο καὶ πιὸ πολὺ σ' αὐτή, γιὰ νὰ δεχνᾶς τὶς μελαγχολικὲς σκέψεις ποὺ τὸν τυραννοῦσαν, καὶ, τραβηγμένος ἀπὸ μιὰ ἀκατανίκητη Ἐλξη, καταπιάστηκε μ' ἔνα θέμα, ποὺ ἦταν τὸ πιὸ κατάλληλο γιὰ νὰ ἐρμηνέψει τὴ νευρασθένειά του, δπως κι δέ Μπάϋρον ἐκδήλωσε μ' αὐτὸ τὴ δική του. 'Ο Μάνφρεντ διασκευασμένος, ἀρκετά αὐθιρετα, ἀπὸ τὸ Ρίχαρντ Πόλ, ἀποτελεῖται ἀπὸ δεκατέσσερα κομμάτια, Δυστυχῶς γιὰ τὸ Σούμαν, δὲν παίχθηκε παρὰ μετὰ τὸ θάνατό του, τὸ 1859, στὸ Γκέβαντχαους, καὶ στὸ θέατρο τῆς Λειψίας τὸ 1863. Στὸ Παρίσι ἐκτελέστηκε, στὸ Νέο - Θέατρο, τὸ Δεκέμβρη τοῦ 1902, κι ἀργότερα στὴν ἔναρξη τῆς θεατρικῆς σαιζόν 1905—1906.

'Απ' τό 1848 χρονολείται άκόμη τό "Αλμπουμ γιά τή νεότητα κι ό σύνιομός του πρόλογος ή Τέχνη τοῦ πιάνου, οἱ Σκηνὲς τοῦ Δάσους, τό Χριστουγεννιάτικο "Αλμπουμ, τό "Αντβεντ Λίηντ, 'Ανατολίτικες ἀνταύγειες (ἔξη *imromptus*, γιά τέσσερα χέρια). Τήν ՚δια χρονιά ἐπαιδεῖαν, άκόμα και στή Δρέσδη, μὲ μεγάλη ἐπιτυχία, κι υστερα στή Λειψία και στή Βαΐμαρη, τό 1849, τά κόρα τοῦ Φάουστ. Μά διάλογο τό ἔργο δὲν παίχτηκε παρά τό 1862, στή Λειψία, στό Γκέβαντχαους, ύπο τή διεύθυνση τοῦ Ράινεκε.

Τό 1849, ὁ Σούμαν δημιούργησε περσότερο ἀπό κάθε ἄλλη φορά, Λές και τό πνεῦμα του προχωροῦσε με μεγάλα πηδήματα, θέλοντας νὰ κρατήσει σ' ἀπόσταση τήν ἀρρώστεια ποὺ τό καταδίωκε. Ἐκείνη τή χρονιά σύνθεσε πάνω ἀπό τριάντα ἔργα: τέσσερα κομμάτια γιά τέσσερα χέρια, ἕνα ἀντάτζιο κι ἀλλέγκρο γιά κόρνο και πιάνο, ἕνα *Κομμάτι κοντσέρτου* γιά τέσσερα κόρνα κι ὀρχήστρα, μιὰ *Φαντασία* γιά κλαρινέττο και πιάνο, σπανιόλικα τραγούδια, μπαλάντες, ρομάντσες, ἐμβατήρια, κομμάτια γιά βιολοντσέλλο και πιάνο, σκηνὲς ἀπό τό *Φάουστ*, τό *Ρέκβιεμ τῆς Μινιόν*, ντυσέττα, δώδεκα κομμάτια γιά τέσσερα χέρια, χωραδίες και ρομάντσες γιά δύμποε και πιάνο. Αύτή ἡ ὑπερβολική ἐργασία ἀντὶ νὰ τὸν ἔξαντλει τὸν ζωογονούμε. Ἡ ύγεια του καλυτέρευε, σε βαθμὸ ποὺ δ Σούμαν ἐπιζητούσε τώρα νὰ πετύχει μιὰ ἐπίσημη θέση. Ἐνεργοῦσε νὰ γίνει διευθυντής τῶν συναυλιῶν τῆς Λειψίας, ἀφοῦ πρωτότερα είχε γυρέψει τή θέση τοῦ διευθυντῆ τοῦ Ὡδείου τῆς Βιέννης Μά κι οι δυὸ αὐτές ἐπιδιώκεις του ναυάγησαν. Τότε ὁ Φέρντιναντ Χίλλερ, ποὺ είχε διοριστεῖ ἐκκλησιαστικὸς ἀρχιμουσικὸς τῆς Κολώνιας τοῦ πρότεινε νὰ πάρει τή θέση τοῦ μουσικοῦ διευθυντῆ, ποὺ τήν, κάτεχε πρίν αὐτός, στό Ντύσελντορφ. Ὁ Σούμαν δίστασε ὀρχικά, μετά δύμως δέχτηκε. Ἐγκαταστάθηκε λοιπὸν στό Ντύσελντορφ οἰκογενειακῶς τό Σεπτέμβρη τοῦ 1850. Ἐκεῖ τὸν ὑποδέχτηκαν ἔξαιρετικά καλά. Ἐπαιξαν ἀποσπάσματα ἀπό τό «Παράδεισος και ή Πέρι» κι ἀπό τή *Γενεβιέβη*. Ὁ Σούμαν ἦταν πιὰ τέλεια εὐχαριστημένος ἀπό τήν καινούρια αὐτή διαμονή του, μά τὰ ἐπίσημα καθήκοντά του σὰ διευθυντῆ τὸν κούραζαν. Ἐπειτα δὲν ἦταν και τόσο προπαρασκευασμένος γι αὐτήν τή θέση: ἦταν πολὺ νευρικός γιά νὰ χει τήν υπομονή νὰ κάνει ἔξονυχιστικές πρόβες μὲ τήν ὀρχήστρα, δὲν είχε τίποτε ποὺ νὰ τραβᾶ τή συμπάθεια, οὔτε ἀρκετὴ φυσικὴ ἐνεργητικότητα γιά νὰ ἔξασκει εύδοκιμα αὐτὸ τό ἐπάγγελμα, κι ἦταν πάρα πολὺ καλλιτέχνης γιά νὰ μὴ διακρίνει αὐτές του τίς ἀδυναμίες.

Ἐξακολούθησε τό *Φάουστ*, ἀποτέλειωσε τή *Ρηνανική Συμφωνία* σὲ μὶ ὄφεση (τήν ώραιότερή του), κι ἔγραψε τή *Μνηστὴ τῆς Μεσσίνας*, μὲ τήν πρόθεση νὰ ζητήσει ἀπό τό Ρίχαρντ Πόλ, νὰ τοῦ γράψει ἔνα πλήρες λιμπρέττο πάνω στό δράμα τοῦ *Σίλλερ* αὐτή του δύμως ή ἐπιθυμία δὲν πραγματοποιήθηκε. Μέ τήν ՚δια πρόθεση σύνθεσε μιὰ ούβερ-

τούρα γιά τό ἔργο Χέρμαν καὶ Δωροθέα, ποὺ ἔμεινε κι αὐτή μόνη, ύστερα μιὰ ἄλλη οὐβερτούρα γιά τὸν Ἰούλιο Καίσαρα, τὶς Σκηνές Χοροῦ, τρεῖς Φαντασίες γιά πιάνο, μελωδίες, δυδ σονάτες γιά βιολί καὶ πιάνο. Πάνω σ' ἔνα συμβολικὸ παραμύθι τοῦ Μόριτς Χόρν, ἡ Ζωὴ ἐνὸς Ρόδου. "Εγραψε ἑπίσης μιὰ σουΐτα ἀπὸ εἰκοσιτέσσερα νούμερα, ποὺ τὴν ἔπαιξαν στὸ Ντύσσελντορφ τὸ Φλεβάρη τοῦ 1852. Ἐπειργάστηκε τῇ Συμφωνίᾳ σὲ ρὲ ἔλασσον, κι ἔκαμε ἔνα ταξίδι στὴν Ἐλβετία καὶ μετά στὴν Ἀμβέρσα, δπου προέδρεψε σ' ἔνα διαγωνισμὸ χορωδιῶν.

"Απὸ πολὺν καιρὸ λογάριαζε δὲ Σούμαν νὰ γράψει ἑκκλησιαστικὴ μουσική, δχι γιατὶ ἡταν θρησκόληπτος, ὀλλὰ γιατὶ αὐτὸ τὸ στῦλο τοῦ φαινόταν πώς ἡταν ἡ ὑπέρτατη ἐκδήλωση τῆς μουσικῆς. "Ετοι ὀφοῦ δ συνθέτης αὐτὸς ἀπόδωσε μὲ τὴν τέχνη του τὴ φαντασία, τὸ λυρισμό, τὸ πάθη, καὶ τὶς ἀποχρώσεις τῆς πιὸ λεπτῆς εὔαισθησίας, ἔνιωσε, τώρα στὴν ὥριμότητά του, τὸ φυσικὸ πόθο νὰ φτάσει ὡς τὶς πιὸ ψηλές κορφές τῆς τέχνης του. "Αποφάσισε λοιπὸν νὰ γράψει ἔνα δρατόριο, μὲ θέμα τὸ Λούθηρο, παίρνοντας γιὰ ὑπόδειγμα τὸ δρατόριο τοῦ Χαῖντελ δὲ Ἰσραὴλ στὴν Αἴγυπτο, κι ἥθελε νὰ συνεργαστεῖ μὲ τὸ Ρίχαρντ Πόλι γιὰ τὸ λιμπρέττο. Τὸ σχέδιό του αὐτὸ δὲν πραγματοποιήθηκε· ἔγραψε δημος τὸ 1852 μιὰ Λειτουργία κι ἔνα Ρέκβιεμ. Μὰ ἡ ἐμπνευσή του ὅρχισε πιὰ ν' ἀδυνατίζει, κι αὐτὴ ἡ ἀδυναμία του φάνηκε ἀκριβῶς σ' αὐτὰ τὰ δυδ ἔργα, ποὺ μερικὰ δημος μέρη τους εἶναι ἔξαιρετικὰ ωραῖα. "Εγραψε ἀκόμη τὰ Πρωϊνὰ Τραγούδια, ἐφτὰ κομμάτια γιά πιάνο, σὲ φόρμα φούγκας, τρεῖς σονατίνες, τὸν Παιδικὸ χορό, τὴν οὐβερτούρα τοῦ Φάουστ, τὴν Οὐβερτούρα γιορτῆς. "Ομως ἡ ἀρρώστεια του ὅρχισε νὰ τὸν κυριεύει, καὶ τίποτε δὲ μποροῦσε πιὰ νὰ τὴν ἀναχαιτίσει. 'Απ' τὸ Δεκέμβρη τοῦ 1849, εἶχε δῶσει σημεῖα τρέλλας. Τὸ ἥξερε, καὶ μελετοῦσε πάνω στὸν ἑαυτὸ του τὰ συμπτώματά της, μὲ μιὰ ἀρρωστιάρικη περιέργεια καὶ μὲ μιὰ ἀγωνία, ποὺ ἔρεθιζε πιὸ πολὺ τὴν ἀρρώστεια του. "Ἐνας βιογράφος του, δὲ Βασιλέφσκι, διηγιέται πώς μιὰ μέρα τοῦ Μάη, τοῦ 1853, εἶδε τὸ Σούμαν νὰ διαβάζει. «Τὸν ρώτησα τὶ διάβαζε, κι αὐτὸς μιὸ ἀποκρίθηκε φωναχτά καὶ μ' ἔξαψῃ: «Δὲν ἔρετε τίποτα γιὰ τὰ πνευματιστικὰ τραπεζάκια;» — Καὶ βέβαι ξέρω, τοῦ ἀποκρίθηκα τότε ἔγώ, ἀστειεύσμενος. 'Αμέσως τὰ μάτια του, ποὺ συνήθιζε νὰ τὰ κρατάει πάντα μισόκλειστα ἀνοιξαν ὀλοστρόγγυλα, οἱ κόρες τους διαστάλθηκαν ὑπέρμετρα, κι εἶπε μ' ἔνα ψόφος ἐμπνευσμένο καὶ θρηνῶδες: «Τὰ πνευματιστικὰ τραπεζάκια τὰ ξέρουν ὅλα.» 'Απόφυγα νὰ τοῦ ἔναντιωθῶ κι ἡρέμησε. Μετά, κάλεσε τὴ δεύτερη του κόρη, κι ὅρχισε νὰ πειραματίζεται πάνω σ' ἔνα τραπεζάκι, γυρεύοντάς της νὰ σημειώνει τὴν ἀρχικὴ καὶ τὴν τελικὴ κίνηση τῆς συμφωνίας σὲ ντὸ ἔλασσον τοῦ Μπετόβεν. "Ολη ἀυτὴ ἡ σκηνὴ μὲ τρόμαζε ὑπερβολικά....» 'Ο Σούμαν δὲ μποροῦσε νὰ νιώσει τὸ φαινόμενο, πού, σύμφωνα μ' αὐτό, μεταδίδει στὸ τραπέζι τὸ νευρικὸ του ρευστὸ δὲ ἰδιος ὃ ἔρωτητῆς του, καὶ πίστευ πραγ-

ματικά στὸ θῶμα· κι αὐτὴ ἡ μαγεία, ποὺ ἦταν τότε πολὺ τῆς μόδας, τοῦ ἀπομυζούσε κάθε δύναμη καὶ φλόγιζε μὲ μιὰ πυρετώδη ἔξαψη τὸ μυαλό του, ἀποβαίνοντας γι' αὐτὸν μοιραῖα ὀλέθρια. Εἶχε ἀκουστικές παραισθήσεις, τὸν κυνηγούμε σε διαρκῶς ἔνα λά, ποὺ φανταζόταν ὅτι τὸ ἄκουγε ἀδιάκοπα, κι ἀκόμα φανταζόταν πῶς εἶχε νευρικές κρίσεις σὲ στιγμὴ ποὺ δὲν εἶχε καμμιά. Παρ' ὅλα αὐτά, τὸ 1852, πήγε στὴ Λειψία, καὶ τὸ Νοέμβρη τοῦ 1853, ἐκαμε μὲ τὴν Κλάρα Σούμαν, μιὰ θριαμβευτικὴ περιοδεία στὴν Ὀλλανδία, ποὺ κράτησε ώς τὶς 22 τοῦ Δεκέμβρη. Σάν ξαναγύρισε στὸ Ντύσελντορφ, ξαναρίχτηκε στὴ δουλειά καὶ συγκέντρωσε σὲ τόδι, μὲ τὸν τίτλο *Gesammelten Schriften*, τὰ κυριώτερα ὅρθρα του. Εἶναι δὲ τόδι ποὺ δημοσιεύτηκε μὲ τὸν τίτλο «Γραψίματα πάνω στὴ Μουσικὴ καὶ στοὺς μουσικούς». Τὴν Πεντηκοστή, ἡ *Συμφωνία* σὲ ρὲ ἔλασσον κι ἡ *Οὐβερτούρα Γιορτῆς* παίχτηκαν μὲ μεγάλη ἐπιτυχία σ' ἔνα φεστιβάλ. Ὁ *Σούμαν* ὅμως λογάριαζε νὰ παραιτηθεῖ ἀπὸ τὴ θέση τοῦ ἀρχιμουσικοῦ, κι ἀνακοίνωσε στὸ Βάν Μπρύκ καὶ στὸ Γιόσακιμ τὴν πρόθεσή του νὰ φύγει καὶ νὰ ἔγκατασταθεῖ στὴ Βιέννη. Τότε γνώρισε τὸ Μπράμς καὶ τὸ Ντίητριχ, καὶ πήγε μαζὶ τους στὸ Ἀνόβερο γιὰ ν' ἀκούσει τὸ: *Παράδεισος* κι ἡ *Πέρι*, τὸ Γενάρη τοῦ 1854. Διασκέδασαν μάλιστα γράφοντας κι οἱ τρεῖς τους μαζὶ μιὰ σονάτα, ποὺ τὴν ἀφίέρωσαν στὸ Γιόσακιμ. "Ετοι φτάνουμε στὸ Φλεβάρη.

Αὐτὸν τὸ μῆνα δὲ *Σούμαν* ἔπαθε μιὰ ὁξύτατη νευρικὴ κρίση. Μιὰ νύχτα, νόμισε δτὶ παρουσιάστηκαν σ' αὐτὸν δ *Σούμπερτ* κι δ *Μέντελσον* καὶ σηκώθηκε γιὰ νὰ γράψει τὸ θέμα ποὺ τοῦ ὑπαγόρευαν. Στὸ θέμα αὐτὸν ἐκαμε πέντε *Παραλλαγές* γιὰ τέσσερα χέρια, ἀφιερωμένες στὴν *Ιουλία Σούμαν*. "Ετοι τυραννιόταν δ *Σούμαν* ἐπὶ δεκαπέντε μέρες, ἐκδηλώνοντας τὴν ἐπιθυμία του νὰ ὑποστεῖ μιὰ θεραπεία σ' ἔνα φρενοκομεῖο. "Ετακτοποίησε μάλιστα τὰ χαρτιά του ἀποβλέποντας στὴν ἀναχώρησή του. Εἶχε πλήρη συνειδήση τῆς κατάστασής του καὶ παρακαλούσε νὰ μὴ τὸν πλησιάζουν δτὰν πάθαινε νευρικές κρίσεις. "Εφτανε μάλιστα νὰ κατηγορεῖ τὸν ἑαυτό του γιὰ φανταστικά παραπτώματά του. Τέλος, τὴ Δευτέρα, τῆς 27 τοῦ Φλεβάρη τοῦ 1854, ποὺ εἶχε δεχτεῖ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Ντίητριχ καὶ τοῦ γιατροῦ *Χάσενλεβερ*, ἔφυγε ἀπὸ τὴν κάμαρά του χωρὶς νὰ πεῖ λέξη. Βλέποντας ὅμως ἡ γυναίκα του πῶς δὲν ξαναγύριζε, ἔφαξε ἀνήσυχη νὰ τὸν βρεῖ. Μᾶ δὲν τὸν βρήκε οὕτε στὸ σπίτι οὕτε στὸ δρόμο. Εἶχε βγεῖ ξεσκούφωτος κι ἔπεισε πάνω ἀπὸ μιὰ γέφυρα μέσα στὸ *Ρήνο*. Οι βαρκάρδης τὸν ἀνάσυραν ἔγκαιρα ἀπὸ τὸ νερό, καὶ μερικοὶ διαβάτες τὸν ἀναγνώρισαν καὶ τὸν πήγαν σπίτι του. "Ηταν ὅμως πιὰ ἐντελῶς τρελλός κι ἔπρεπε τώρα νὰ τὸν φυλάνε *ἄγρυπνα*. "Ετοι κατάφεραν νὰ πείσουν τὴ δυστυχισμένη γυναίκα του, νὰ τὸν κλείσει στὸ φρενοκομεῖο τοῦ Δόχτορα *Ρίχατς*, στὸ "Εντενιχ, κοντά στὴ Μπόν. Τοῦ ἐπέτρεψαν νὰ δέχεται τὴ Μπεττίνα "Αρνιμ, τὸ Γιόσακιμ, τὸ Μπράμς, ὑστερα