

Ο ΡΟΥΣΣΩ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑ

Στις 4 'Οκτωβρίου του 1746 στὸ Παρίσι, στὸ θέατρο τῆς 'Ιταλικῆς κωμωδίας» παραστάθηκε ἡ ὄπερα τοῦ *Pergolese, «la serva padronna»*. Τὸ νέο αὐτὸ ἔργο πέρασε σχεδὸν ἀπαρτίτρητο. Ὅταν ὅμως ἐπανελήφθη, στὶς 4 Αὐγούστου 1752, ἀπὸ τὸν 'Ιταλικὸ Μελωδραματικὸ θέατρο τοῦ *Bambini*, σημειώσε ἐνθουσιώδη ἐπιτυχία καθὼς καὶ ὅλες οἱ ὀπερες ποὺ ἐπαίχθηκαν μετὰ καὶ ὑπερέβρασαν. Τότε δημιουργήθηκε ὁ περίφημος ἐκεῖνος μελοδραματικὸς καυγάς, ποὺ ὀνομάστηκε «Πόλεμος τῶν Βωμολόγων».

Οἱ ὄπαδοί τῆς Γαλλικῆς μουσικῆς κι αὐτοὶ τῆς 'Ιταλικῆς, μπλέχτηκαν σὲ μιὰ ἀνήκουστη σύρραξη. Ἡ κάθε παράσταση ἦτανε καὶ μιὰ σωτὴ μάχη.

Ὁ Λουδοβίκος 15ος καθὼς καὶ ἡ *Mme de Pompadour* ἦσαν μὲ τὸ μέρος τῶν Γάλλων συνθετῶν Λουλῆ καὶ Ραζῶ· ἡ Βασίλισσα ὅμως ἦταν μὲ τὸ μέρος τῶν 'Ιταλῶν. Οἱ ὄπαδοί τῶν Γάλλων συνθετῶν μαζεύονταν σὲ κάθε παράσταση κοντὰ στὸ θεωρεῖο τοῦ Βασιλεῆ, κι οἱ ὄπαδοί τῶν 'Ιταλῶν κοντὰ στὸ θεωρεῖο τῆς Βασιλισσας. Κι' ἀπὸ τὸ μέρος τοῦ Βασιλεῆ καθὼς καὶ τῆς Βασιλισσας γίνονταν μιὰ ἀδιάκοπη ἀνταλλαγὴ ἀπὸ γυδίε φράσεις, βομολοχίες, σατυρικά, ἐπιγράμματα καὶ τρομερὲς βρισιές. Ὅλοι οἱ λογοτέχνες τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, λάβνιναν μέρος σ' αὐτὴν τὴ μάχη. Οἱ *Grimm, Diderot, d' Holbach J. J. Rousseau*, ὑποστήριζαν τοὺς 'Ιταλοὺς, καὶ οἱ *Rameau, Freron, Laugier* τοὺς Γάλλους. Τὸ πῶς ἐνδιαφέρον γεγονός τῆς τόσο λυσσομαμένης καὶ παθητικῆς αὐτῆς διαμάχης, σάθηνε ἡ ἐπιστολὴ τοῦ *J. J. Rousseau* γιὰ τὴ Γαλλικὴ μουσικῆ. Ἡ ἐπιστολὴ αὐτὴ προκάλει τὴν ὄρχη τῶν «Συμφωνιστῶν» τῆς Ὀπερας· οἱ ὅποιοι γιὰ νὰ βγάλουν τὸ ἄχι τουὺς ἑκαθαὶν ἡμέρας ἕνα ἕνα ὁμοίωμα τοῦ Ρουσσώ.

«Νομίζω, ἔλεγε στὴν ἐπιστολὴ του αὐτὴ ὁ Ρουσσώ, ὅτι ἡ γλώσσα μας εἶναι λίγο κατάλληλη γιὰ τὴν ποίηση, κι' ἐντέλδης ἀκατάλληλη γιὰ τὴ μουσικῆ. Καὶ σ' ἀνταπόδοση, ἡ γαλλικὴ γλώσσα μὸφ φαίνεται πὼς εἶναι ἡ γλώσσα τῶν φιλοσόφων καὶ τῶν στοχαστῶν».

Στὴ θέση τῆς ἀδύνατης μελωδίας στὴ γλώσσα τους οἱ Γάλλοι ἐπιτόνησαν μιὰ ἐμπειρικὴ μουσικῆ, πολὺ μεپردεμένη ποὺ ἐπιζητεῖ τὸ θόρυβο. Δὲ φροντίζουν παρὰ μόνο γιὰ μιὰ βαρεὰ ἀντίστιξη, καὶ μιὰ βαρεὰ πολυφωνία. Κι ἂν γράφουν σὲ πολλὰ μέρη σὲ σύνολα πολὺ συμπαγῆ, ἡ ἄρμονία τους δὲν εἶναι γι' αὐτὸ λιγότερο φτωχὴ καὶ χωρὶς χάρι καὶ ὁμορφιά. Ὁ Ρουσσώ κατακρίνει ἐπίσης τοὺς Γάλλους ὅτι ἀλλάζουν τὸ χρόνο στὶς συνθέσεις τους κάθε στιγμῆ, χωρὶς νᾶχουν ὀρισμένο ρυθμὸ καὶ αὐτὸ εἶναι μιὰ περίτρητη πραγματικὴ σὲ σύστημα ποὺ ἐφαρμόζουν στὰ ρετσιτατίβια τους, προσθέτει ἐπίσης ὅτι οἱ Γάλλοι σὺν ὑποχρεώσεις μουσικῆς δὲ μεταχειρίζονται παρὰ μόνο τὸ φόρτε καὶ τὸ πιάνο. Ὅλες ἡ ἄλλες ἐνδιάμεσες ἀποχρώσεις, ποὺ οἱ 'Ιταλοὶ τίς καθορίζουν μὲ τίς λέξεις—*rinforzando—dolce—risoluto—con gusto—spiritoso—sostenuto—con brio*, δὲν ἔχουν συνῶνόμες τους λέξεις στὴ γαλλικὴ γλώσσα· ἡ δὲ λέξη ἔκφραση δὲν ἔχει καμιά ἔννοια. Ἡ ἐναλλαγὴ αὐτῆς τῆς 'Ιταλικῆς γλώσσας εἶναι πολὺ πῶς εὐνοϊκῆς στὴν ὄραία τῆς μελωδία, ἀπὸ τὴ σχολαστικὴ διάταξη τῆς δικῆς μας.

Καταφέρεται ὁμοίως ὁ Ρουσσώ ἐναντίον τῶν Γάλλων τραγουδιστῶν ποὺ δὲν ἔχουν λεία νὰ τραγουδοῦν, παρὰ ξεφωνίζουν μὲ φουσκωμένα πλεμόνια. Ἀντιθέτως ἡ γλῶσσα τῆς 'Ιταλικῆς γλώσσας ἐκόλυται πολὺ τὴ μελωδία. Οἱ 'Ιταλοὶ ἔχουν τὴν τολμηρότητα τῶν φωνητικῶν διακυμάνσεων καὶ τὸν μετατροπῶν, ποὺ προσθέτουν μιὰ ἐντονὴ ζωντανία στὴν ἔκφραση. Ἡ ἐντέλης ἀκρίβεια τοῦ χρόνου γίνεται αἰσθητὴ στὶς πῶς ἀργές κινήσεις τῶν μελωδιῶν καὶ μὲ τὴν ποικιλία τῶν ρυθμῶν, ἡ μουσικὴ τους ἔκφράζει τοὺς διαφόρους χαρακτήρες, πράγμα γιὰ τὸ ὅποιο ἐμεῖς δὲν ἔχουμε ἀκόμη οὔτε ἴβια.

Στὴν 'Ιταλικὴ μουσικῆ, τὸ πᾶν βυσιάζεται στὴ μελωδία. Καμιά μάταιη ἐπιστήμη δὲ βρισκομε σ' αὐτὴ ὅπως στὴ γαλλικὴ μουσικῆ.

Αὐτὴ ἡ μεθοδικὴ μουσικῆ εἶναι καλὴ γιὰ τοὺς Γάλλους· μπορεῖ νὰ εἶναι καλὰ ἐπεξεργασμένη, μὰ τῆς λει ἡ εὐφῶια, κι' ἡ ἐφευρετικὸτητα. Γι' αὐτὸ τὴν ἀποκαλοῦν στὸ Παρίσι: Ἡ κατ' ἐξοχίαν ἙΓραπτὴ μουσικῆ. Ἡ Μουσικὴ αὐτὴ δὲν εἶναι κατάλληλη, παρὰ μόνο γιὰ γράψιμο, καὶ ποτὲ γιὰ ἐκτέλεση. Τέλος ὁ Ρουσσώ δὲν ἀρκεῖται μόνο στὴν κατάκριση τῆς γαλλικῆς σχολῆς ἀλλὰ καὶ τῆς ἀποδείχνει καθαρὰ τὸ δρόμο ποὺ πρέπει ν' ἀκολουθήσει γιὰ νὰ ἱδρῦσει μιὰ ἀληθινὰ ἔθνικὴ ὄπερα, διαμορφώνοντας τὴ μουσικὴ ἀπαγγελία σὲ πνεῦμα τῆς γλώσσας, καὶ ἐξακολουθεῖ: «Εἶναι φανερό ὅτι τὸ καλύτερο ρετσιτατίβιο, σ' ὅποια δῆποτε γλώσσα κι' ἂν εἶναι γραμμένο, εἶνε ἐκείνο ποὺ πλησιάζει πῶς πολὺ τὸ λόγο, ἂν μάλιστα ὄπηρε ἕνα ποὺ νὰ τὸν πλησίαζε μὲ τέτοιο τρόπο, ὥστε νὰ διατηρεῖ τὴν ἄρμονία ποὺ τοῦ ταιριάζει, σὲ τρόπο ποὺ τὸ αὐτὶ ἡ τὸ πνεῦμα νὰ μποροῦσε ν' ἀπατηθῆ, θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε μὲ μεγάλο θάρρος ὅτι αὐτὴ θὰ ἦταν ἡ τελειότερη ἐκδῶση τῆς μουσικῆς μας κι ὅτι καμιά ἐκδῶση τῆς δὲ

«...το γεγονός ότι ορισμένοι από τους συγγραφείς των παραπάνω άρθρων αρνήθηκαν να υπογράψουν την εν λόγω επιστολή είναι εντελώς αδιάφορο για εμάς. Προβληματικό για εμάς θα ήταν αν οι ίδιοι συγγραφείς αρνηθούν να υπογράψουν την παρούσα επιστολή».

«...Οι συγγραφείς της παρούσας επιστολής επιθυμούν να τονίσουν ότι η επιστολή αυτή αποτελεί μια απόπειρα να μετατρέψουν τον χώρο της μουσικής σε ένα πεδίο πολιτικής. Το αποτέλεσμα είναι να μην υπάρχει καμία σχέση μεταξύ της επιστολής και της μουσικής».

«...Αυτή η επιστολή αποτελεί πρόκληση για όλους τους μουσικούς που αγαπούν την μουσική και που θέλουν να συνεχίσουν να δημιουργούν χωρίς να ενοχλούνται από πολιτικές προθέσεις. Η επιστολή αυτή αποτελεί μια απόπειρα να μετατρέψουν τον χώρο της μουσικής σε ένα πεδίο πολιτικής. Το αποτέλεσμα είναι να μην υπάρχει καμία σχέση μεταξύ της επιστολής και της μουσικής».

«...Η επιστολή αυτή αποτελεί πρόκληση για όλους τους μουσικούς που αγαπούν την μουσική και που θέλουν να συνεχίσουν να δημιουργούν χωρίς να ενοχλούνται από πολιτικές προθέσεις. Η επιστολή αυτή αποτελεί μια απόπειρα να μετατρέψουν τον χώρο της μουσικής σε ένα πεδίο πολιτικής. Το αποτέλεσμα είναι να μην υπάρχει καμία σχέση μεταξύ της επιστολής και της μουσικής».

«...Η επιστολή αυτή αποτελεί πρόκληση για όλους τους μουσικούς που αγαπούν την μουσική και που θέλουν να συνεχίσουν να δημιουργούν χωρίς να ενοχλούνται από πολιτικές προθέσεις. Η επιστολή αυτή αποτελεί μια απόπειρα να μετατρέψουν τον χώρο της μουσικής σε ένα πεδίο πολιτικής. Το αποτέλεσμα είναι να μην υπάρχει καμία σχέση μεταξύ της επιστολής και της μουσικής».

θά μπορούσε να γίνει πιο κατανοητή.» Η επιστολή αυτή του Ρουσσώ για τη Γαλλική μουσική, περιέχει, εκτός από της αδιαφειλονίκτης υπερβολές της, κι ένα σωρό απόψεις και παρατηρήσεις, πολύ όρθες, άπάνω στη διαφορά της Γαλλικής και Ίταλικής σπερας, αν και πέρασε άπαρατήρητα τὰ λάθη μίας τέχνης—δηλαδή της Ίταλικής,—υπερβολικά ήδυσπαθός, συχνά χωρίς ψυχή, μίας Τέχνης δεξιοτεχνικής, που φροντίζει ειδικά για την αισθητική μόνο εντύπωση, που θά προκαλέσει, προφήτεψε δέ εκατό χρόνια πριν, με τέτοια άκριβεια τη μεταρρύθμιση του Debussy.

Γ. ΠΛΟΥΤΗΣ

«...το γεγονός ότι ορισμένοι από τους συγγραφείς των παραπάνω άρθρων αρνήθηκαν να υπογράψουν την εν λόγω επιστολή είναι εντελώς αδιάφορο για εμάς. Προβληματικό για εμάς θα ήταν αν οι ίδιοι συγγραφείς αρνηθούν να υπογράψουν την παρούσα επιστολή».

«...Οι συγγραφείς της παρούσας επιστολής επιθυμούν να τονίσουν ότι η επιστολή αυτή αποτελεί μια απόπειρα να μετατρέψουν τον χώρο της μουσικής σε ένα πεδίο πολιτικής. Το αποτέλεσμα είναι να μην υπάρχει καμία σχέση μεταξύ της επιστολής και της μουσικής».

«...Αυτή η επιστολή αποτελεί πρόκληση για όλους τους μουσικούς που αγαπούν την μουσική και που θέλουν να συνεχίσουν να δημιουργούν χωρίς να ενοχλούνται από πολιτικές προθέσεις. Η επιστολή αυτή αποτελεί μια απόπειρα να μετατρέψουν τον χώρο της μουσικής σε ένα πεδίο πολιτικής. Το αποτέλεσμα είναι να μην υπάρχει καμία σχέση μεταξύ της επιστολής και της μουσικής».

«...Η επιστολή αυτή αποτελεί πρόκληση για όλους τους μουσικούς που αγαπούν την μουσική και που θέλουν να συνεχίσουν να δημιουργούν χωρίς να ενοχλούνται από πολιτικές προθέσεις. Η επιστολή αυτή αποτελεί μια απόπειρα να μετατρέψουν τον χώρο της μουσικής σε ένα πεδίο πολιτικής. Το αποτέλεσμα είναι να μην υπάρχει καμία σχέση μεταξύ της επιστολής και της μουσικής».

«...Η επιστολή αυτή αποτελεί πρόκληση για όλους τους μουσικούς που αγαπούν την μουσική και που θέλουν να συνεχίσουν να δημιουργούν χωρίς να ενοχλούνται από πολιτικές προθέσεις. Η επιστολή αυτή αποτελεί μια απόπειρα να μετατρέψουν τον χώρο της μουσικής σε ένα πεδίο πολιτικής. Το αποτέλεσμα είναι να μην υπάρχει καμία σχέση μεταξύ της επιστολής και της μουσικής».

«...Η επιστολή αυτή αποτελεί πρόκληση για όλους τους μουσικούς που αγαπούν την μουσική και που θέλουν να συνεχίσουν να δημιουργούν χωρίς να ενοχλούνται από πολιτικές προθέσεις. Η επιστολή αυτή αποτελεί μια απόπειρα να μετατρέψουν τον χώρο της μουσικής σε ένα πεδίο πολιτικής. Το αποτέλεσμα είναι να μην υπάρχει καμία σχέση μεταξύ της επιστολής και της μουσικής».