

## ΜΟΥΣΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Κάποτε ο Λιστ κι ο διάσημος Γαλλός τενόρος Ρουμπίνι, έπαιξαν μια καλλιτεχνική περιοδεία στις Σκανδιναβικές χώρες, όπου ή φήμη τους δέν είχε φτάσει ακόμη.

Στάθηκαν λοιπόν σε κάποια μεγάλη πόλη κι αποφάσισαν να δώσουν εκεί δυο συναυλίες. Μά την βραδιά της πρώτης συναυλίας έβδαν κατάπληχτοι, πώς δέ βρισκόταν παρά καμιά πενηνταριά μόνο άκροατές μέσα στην αίθουσα. Έν τούτοις κι ο Ρουμπίνι τραγουδούσε μέ πολύ κέφι κι ο Λιστ άρχισε να παίζει μ' έξαιρετική διάθεση όλο τόν κύκλο τών Ούγγρικών του Ραψωδιών. Σε μία στιγμή όμως, ενώ έκτελούσε τη δεύτερη Ραψωδία του, παρατήρησε πώς τό καινού ούτε καν τόν πρόσεχε. Στρώματρε λοιπόν άπότομα και για να δώσει ένν μάθημα στους άνάγναους άκροατές του, τούς έπτε ειρωνικά :

«Κυρίες μου και Κύριοι! Νομίζω πώς άρκετά σάς σκοτίσαμε μέ τη μουσική που σάς παίζομε άπόψε. Γι αυτό θά σάς παρακαλέσω να μου επιτρέψετε να σάς προσκαλέσω να δεινησομε μαζί άπόψε!...»

Οι άγαθοί σκανδιναβοί κοιτάχτηκαν μεταξύ τους μ' εύχάριστη έκπληξη, κάτι μουρούρισαν μεταξύ τους, και σά τό τέλος άκοκρίθηκαν τόν κατάπληχτο Λιστ, πώς εύχάριστος δέχονται τήν πρόσκλησή του!...

Τι να κάμει ο Λιστ; Θέλοντας και μη τούς πήγε σ' ένα ρεστωράν, μαζί μέ τό Ρουμπίνι, όπου ζόδεψε τά μαλλιά της κεφαλής του για να πληρώσει τό άναπάντεχο αυτό δειπνο.

Τήν άλλη μέρα βρέθηκε άναγκασμένος, μιά και τό είχε προαναγγείλει, να δώσει στην ίδια αίθουσα ένα δεύτερο κοντσέρτο. Και μέ μεγάλη του πάλι έκπληξη, εύχάριστη αήτη τη φορά, είδε πώς ή αίθουσα ήταν γεμάτη κόσμο. Μά σάν τελείωσε τό ρεσιτάλ του είδε πώς ο κόσμος ούτε χειροκροτούσε μιά ούτε ή έφευγε!... Στο τέλος βήκε στη σκηνή και είπτε στό άκροατήριο πώς ή συναυλία τελείωσε και πώς θά πρέπει πιά να φύγουν.

Μιά έκφραση τότε βαθειάς άπογοήτευσης χύθηκε πάνω στις φυσιογνωμίες του άκροατηρίου, που αιογομουρουρίζοντας άναγοχημένο σηκώθηκε κι έφυγε κακόκεφο. Και τότε ο Λιστ τά κατάλαβε όλα: Οι άγαθοί κι άνίδεοι άκροατές του είχαν μάθει για τό δειπνο της προηγούμενης ήμέρας κι έτρεξαν στό κοντσέρτο τη για ν' ακούσουν μουσική αλλά πώς ύστερα από τη συναυλία θά τούς προσκαλούσε ξανά ο Λιστ για να τούς κάμει τό δειπνο!...

### ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΕΝΗ

Κάποτε ο βαθύπλουτος μεγαλοεπιχειρηματίας πρίγκηπας Μπλαίχραιντερ, κάλεσε σ' ένα επίσημο δειπνο που δινε, τό διάσημο βιρτουόζο του βιολιού Γιόακιμ, μέ τήν ύπερέβουλη σκέψη, ότι θά τόν κατάφεραν να δώσει, μετά τό δειπνο, ένα κοντσέρτο για τούς καλεσμένους του. Έτσι, μιά και θά ήταν καλεσμένος στό δειπνο, δέ θά ζητούσε να πληρωθεί, κι ο Μπλαίχραιντερ θά πρόσφερε έντελώς άνέξοδα μιά μουσική βραδιά στους καλεσμένους του.

Ό Γιόακιμ λοιπόν, μη μαντεύοντας τήν πονηρία του Μπλαίχραιντερ δέχτηκε τήν πρόσκλησή του. Τότε ο μεγαλοεπιχειρηματίας του πρόσθεσε μέ ύφος τάχα διάφορο:

—Θά φέρετε και τό βιολί σας; δέν είναι έτσι, κύριε Γιόακιμ;

—Πρίγκηπα ντέ Μπλαίχραιντερ, του άποκρίθηκε τότε ειρωνικά ο Γιόακιμ, σάς εύχάριστο θερμότητα έκ μέρους του βιολιού μου δυστυχώς όμως δέ θά μπορέσει να ρθει μαζί μου στό δειπνο σας, γιατί έχει τήν ιδιοτροπία να μη δειπνάει ποτέ μ' επίσημα πρόσωπα!...