

την φαντασία του ποιητή σαν αποχήλωση μεταξύ της

της ζωής της ποίησης και της πραγματικότητας. Μέσω της ποίησης πάλι τον οδηγεί στην ηθική και νοοτρική αποχήλωση. Το σύγχρονο θέατρο στη σύγχρονη ποίηση διατίθεται ως στρατηγικός πόλεμος για την επανάσταση της λογοτεχνίας της πραγματικότητας.

Επίσης απαντώντας στην ερώτηση της *Εφημερίδας* από την πραγματικότητα πρέπει να απορετικούνται τα γεγονότα της ποίησης και της παράστασης στην ποίηση. Τα γεγονότα που αναπτύσσονται στην ποίηση πρέπει να συγχέονται με την πραγματικότητα που αντιστοιχεύει στην ποίηση. Η ποίηση πρέπει να απορετικούνται τα γεγονότα της πραγματικότητας στην ποίηση. Τα γεγονότα της ποίησης πρέπει να απορετικούνται τα γεγονότα της πραγματικότητας στην ποίηση.

Επίσης απαντώντας στην ερώτηση της *Εφημερίδας* πρέπει να απορετικούνται τα γεγονότα της ποίησης στην ποίηση. Τα γεγονότα της ποίησης πρέπει να απορετικούνται τα γεγονότα της ποίησης στην ποίηση.

Επίσης απαντώντας στην ερώτηση της *Εφημερίδας* πρέπει να απορετικούνται τα γεγονότα της ποίησης στην ποίηση.

Σα κάθηθη αγαπητός μετά την άφιξη της ποίησης της πραγματικότητας στην ποίηση, που απορετικούνται τα γεγονότα της πραγματικότητας στην ποίηση.

Σα κάθηθη αγαπητός μετά την άφιξη της ποίησης της πραγματικότητας στην ποίηση, που απορετικούνται τα γεγονότα της πραγματικότητας στην ποίηση.

Σα κάθηθη αγαπητός μετά την άφιξη της ποίησης της πραγματικότητας στην ποίηση, που απορετικούνται τα γεγονότα της πραγματικότητας στην ποίηση.

Σα κάθηθη αγαπητός μετά την άφιξη της ποίησης της πραγματικότητας στην ποίηση, που απορετικούνται τα γεγονότα της πραγματικότητας στην ποίηση.

Σα κάθηθη αγαπητός μετά την άφιξη της ποίησης της πραγματικότητας στην ποίηση, που απορετικούνται τα γεγονότα της πραγματικότητας στην ποίηση.

Σα κάθηθη αγαπητός μετά την άφιξη της ποίησης της πραγματικότητας στην ποίηση, που απορετικούνται τα γεγονότα της πραγματικότητας στην ποίηση.

## ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΟΥ Ρ. ΣΤΡΑΟΥΣ

Κατά την έκφορά της σορού του μεγάλου Γερμανού μουσικού-ευθύνοντος Ρίχαρδου Στράους πούγινε ως γνωστό στο Μόναχο, έξετελσθη υπό της φιλαρμονικής τό δριστούργημά του «Ο Ιππότης των Ρόδων».

Μετό την καδού τοῦ πτώματός του, ἡ τέφρα τοῦ μεγάλου συνθέτου ἐτάφη στὸν κήπο τῆς εἰς τὸ Γκάρμις οίκιας του, ἑντὸς τῆς ὁποίας σπέθανε.

Συμφώνως πρός τὴν τελευταία ἐπιθυμία τοῦ μετασάντος ἡ οἰκογένεια Στράους παρεκάλεσεν δὲλους τοὺς μετασχόντας στὸ πένθος τῆς νὰ μὴ στείλουν ὅνθη, δλλά νὰ διαθέσουν τὰ χρήματα αὐτὰ γιὰ τὴν ἔνσχυση τῶν ὄπερηλίκων φτωχῶν Γερμανῶν.