

Αύτό ήταν τό διαγαπημένο σπίτι, όπου ὁ Νικόλας Σοπέν συνάντησε και παντρεύτηκε μιά μακρυνή συγγένισσα τῆς Κας Σκάρμπεκ. Σ' αὐτό τό σπίτι γεννήθηκαν οι δυο διδελφές τοῦ Φρειδερίκου Σοπέν, κι αὐτὸς ὁ ίδιος, τις 22 Φεβρουαρίου 1810.... Κι ἀκόμα ἀναπολούσε τὸ μικρὸ χωριό Σζαφάρνια, όπου περνοῦσε τὶς διακοπές του.... Ἀφίνοντας τοὺς γεροδεμένους ρωμαλέους συντρόφους του, νὰ κυνηγοῦν και νὰ τρέχουν καβάλλα μακρυά, αὐτὸς περπατοῦσε στὰ ἔξοχικὰ μονοπάτια ὄνειροπολῶντας, και συγκεντρώνοντας ἀνεξάλειπτες ποιητικές και μουσικές ἐντυπώσεις, σταματῶντας στὶς πόρτες τῶν πανδοχείων, όπου ἔνας βιολιτζῆς γρατσούνιζε λαϊκὰ τραγούδια, ἀκούοντας τὰ τραγούδια τῶν χωρικῶν, παρακολουθῶντας τοὺς χορούς τους..., Κάποια μέρα μάλιστα, προκάλεσε τὸ θαυμασμὸ μερικῶν ἔβραίων ἐμπόρων, ποὺ ἤσαν τραπεζωμένοι στὸ πανδοχεῖο ἐνὸς γειτονικοῦ χωριοῦ, παίζοντάς τους τὸ γαμήλιο ἐμβατήριο τῶν συναγωγῶν, τὸ περίφημο *majufes*....

'Απ' αὐτὰ τὰ χρόνια τῆς σπουδῆς του στὸ Λύκειο, θυμώταν τὶς μύριες διαβολιές και καραγκιούλικια ποὺ εἶχε κάμει· γιατὶ εἶχε ἔνα φυσικὸ ταλέντο ν' ἀπομιεῖται, και τὰ περιθώρια τῶν τετραδίων του ἤσαν γεμάτα καρικατούρες. Οι καλύτερές του δύμως ἀναμνήσεις ἤσαν πάντα αὐτές ποὺ σχετίζοταν μὲ τὴ μουσικὴ πού, ἀπὸ τότε, τὴν ἀγαπούσε μὲ πάθος. Σ' ἡλικία ὁχτὼ χρονῶν πρωτοεμφανίστηκε, δημόσια, σ' ἔνα φιλανθρωπικὸ κοντσέρτο. Ήτυμένος κατὰ τὴν 'Αγγλικὴ μόδα μ' ἔνα μεγάλο ἀσπρό κολάρο—πόσσο καμάρωνε γι αὐτό!—καταγοήτευσε κι ἡλέκτρισε τὸ ἀκροατήριο ἑκτελῶντας ἔνα κοντσέρτο τοῦ Ζίροβετς. "Υστερα ἀπ' αὐτή του τὴν ἐπιτυχία, οἱ προσκλήσεις γιά νὰ παίξει σὲ διάφορα σαλόνια ὅρχισαν νὰ κατακλύζουν κυριολεχτικό τὸ νεαρὸ Σοπέν.

Σύντομα κι οἱ πιδ ἀριστοκρατικὲς προσωπικότητες τῆς Βαρσοβίας ὅρχισαν νὰ δεξιώνονται τὸ μικρὸ βιρτουόζο· κι ἀνάμεσα σ' αὐτές, ἡ πριγήπισσα Κζετβερτύνσκα, οἱ Ράντζιβιλ, ποὺ ὁ ἔνας ἀπ' τοὺς δυό τους, ὁ πρίγκηπας Ἀντώνιος, καλὸς μουσικὸς και συνθέτης ἐνὸς Φάσουστ, ἔμελε νὰ γίνει ἔνας ἀπ' τοὺς μεγαλυτέρους προστάτες του. "Ως κι ὁ ὀντιβασιλιάς, ὁ μέγας δούκας Κωνσταντίνος, ποὺ σ' αὐτὸν οἱ Πολωνοὶ στήριζαν κάθε τους ἑλπίδα. Κι αὐτή ἀκόμη ἡ Αὐτοκρατορικὴ Μεγαλειότης, ἡ τόσο ἐλάχιστα εὐαίσθητη στὴ μουσική, συγκινήθηκε ἀπὸ τὸ καταπληχτικὸ ταλέντο αὐτοῦ τοῦ παιδιοῦ, και καταδέχτηκε νὰ χτυπήσει μὲ τὸ 'Ψηλὸ πόδι τῆς τὸ ρυθμὸ κάποιου ἐμβατηρίου, ποὺ ὑστερα τὸ παιδεῖ ἡ στρατιωτικὴ μουσικὴ στὴν παρέλαση πού γινε σὲ μιὰ πλατεία τῆς Βαρσοβίας. Λίγο ἀργότερα ὁ νεαρὸς Φρειδερίκος χειροκροτήθηκε σ' ἔνα κοντσέρτο τοῦ Μόσελες και σ' ἔνα θαυμάσιο αὐτοσχεδιασμὸ του. Κι ἀμέσως ὑστερα, ἔλαβε τὴν τιμὴ νὰ δοκιμάσει μπροστά στὸν αὐτοκράτορα Ἀλέξανδρο ἔνα καινούργιο δργανο, τὸ *aiolosmeλωδικόν*.

Μόλις δύμως τέλειωσε τὶς σπουδές του—τὸ 1827—ὅρχισε τὶς καλλι-

τεχνικές του περιοδείες. Τήν περασμένη χρονιά, είχε συνοδέψει στά λουτρά τοῦ Ράινερτς τή μητέρα του και τήν ἀδελφή του Αιμιλία, πού ήταν πολὺ ὅρρωστη—κι αὐτός ἐπίσης ὑπόφερε τότε—κι είχε παίξει σὲ μιὰ φιλανθρωπικὴ γιορτή, πού χε δοθεῖ ἔκει γιὰ δυὸ φτωχὰ ὄρφανά. Τώρα—κι ὕστερα ἀπὸ τις ἐπίμονες συστάσεις τοῦ καθηγητῆ του στή μουσική, "Ἐλσνερ, διευθυντή τοῦ 'Ωδείου, ποὺ τοῦ πρόλεγε τό πιὸ λαμπρὸ μέλλον—θά φευγε μόνος του, γιὰ νὰ κάμει, καριέρα. Θ' ἀρχίζε ἀπὸ τὸ Βερολίνο. "Ενας φίλος τοῦ πατέρα του, ὁ καθηγητής Γιάροκι, ἐπρόκειτο νὰ λάβει μέρος σ' ἔνα συνέδριο φυσιολόγων, κι ὁ Φρειδερίκος τὸν συνόδεψε. Στὶς δεκαπέντε μέρες—τὸ Σεπτέμβρη τοῦ 1828—ποὺ πέρασε στὸ Βερολίνο, συνάντησε πολλοὺς σοφοὺς και καλλιτέχνες κι ἀνάμεσα σ' αὐτοὺς τὸ Μέντελσον. Παρακολούθησε ταχτικὰ τις παραστάσεις τῆς "Οπερας, και σκάρωσε στὸ λεύκωμά του κάμποσες καρικατούμρες. Μ' ἀν ἡ μουσικὴ τὸν ἀπασχόλησε πολὺ, αὐτὸς προσωπικὰ ἔκαμε πολὺ λίγη,—δὲν ἐμφανίστηκε καθόλου δημόσια—και μόνο σὰν γύρισε στὸ Πόζεν, στὸ ἀρχοντικὸ τοῦ Πρίγκηπα Ἀντώνιου Ράτζιβιλ, ποὺ ἔπαιζε βιολοντσέλλο, και ποὺ ἡ κόρη του, ἡ πριγκήπισσα 'Ελίζα, ήταν ἔξαιρετη πιανίστα.

Πολὺ πιὸ σημαντικὴ κι ἐπωφελὴς γι αὐτὸν ήταν ἡ περιοδεία τῆς ἑπόμενης χρονιᾶς—εἴκοσι μέρες στὴ Βιέννη, τὸν Αὔγουστο τοῦ 1829. Ἐκεὶ παρουσιάστηκε μπροστά στὸ πολὺ κοινό, σὰν ἔνας ξεχωριστὸς πιανίστας. Γιὰ τὸ πρῶτο του κοντσέρτο—τις 11 Αὔγουστου—τὸ πρόγραμμα είχε ἀναγγείλει δυὸ κομμάτια γιὰ πιάνο κι ὄρχήστρα, τοῦ νέου συνθέτη: **Παραλλαγές** σ' ἔνα θέμα τοῦ Ντόν Ζουάν και **Κράκοβιακ**, ροντό κοντσέρτου. Στήν πρόβα, ὅμως, λόγω τῆς κακῆς ἀντιγραφῆς τῶν μερῶν τῆς ὄρχήστρας, δὲ μπόρεσαν νὰ προβάρουν τὸ ροντό, κι ὁ Σοπέν τὸ ἀντικατάστησε μ' ἔναν αὐτοσχεδιασμό, ποὺ ἡ ἐκτέλεσή του είχε γιὰ ἀποτέλεσμα «ν' ἀφοπλίσει τὴν κακή διάθεση τῶν κυρίων βιεννέζικων δοξαριῶν». Στὸ δεύτερό του ὅμως κοντσέρτο—τῆς 18 Αὔγουστου—ἀφοῦ ἀναθεωρήθηκαν και διορθώθηκαν τὰ μέρη τῆς ὄρχήστρας, ποὺ ήσαν πολὺ κακογραμμένα και γιομάτα λάθη, τὸ ροντό παίχτηκε μ' ἔξαιρετικὴ ἐπιτυχία. Στὸ ἀναμεταξὺ ὁ συνθέτης ἥρθε σ' ἐπαφὴ μὲ τοὺς μουσικούς, ποὺ ἔμεναν στὴν Βιέννη, τὸν Ζύροβετς, τὸν Κρόύτσερ, τὸ Λάχνερ, τὸν Κζέρνυ «ἔναν ἀγαθὸ ἀνθρωπο.... κατενθουσιασμένο, καθὼς λέει εἰρωνικά ὁ Σοπέν, ἀπ' τὴν τελευταία του μεταγραφὴ γιὰ ὄχτὼ πιάνα και δεκάδη χέρια». Εἰδε πολλὲς φορές τὸ μουσικόν ἐκδότη Χάσσινγκερ, πού, παρὰ τὶς συστάσεις τοῦ "Ἐλσνερ, φύλαγε, χωρὶς νὰ τὰ ἐκδίδει, πολλὰ χειρόγραφα τοῦ Σοπέν, δινοντάς του πάντα τὴν ὑπόσχεση, δtti θὰ ἐκδόσει τὶς **Παραλλαγές** του πάνω στὸ θέμα τοῦ Νιόν Ζουάν, κι ἐγύρισε θριαμβευτής στὴ Βαρσοβία, τὸ Σεπτέμβρη, περνῶντας ἀπ' τὴν Πράγα, τὸ Τέπλιτς και τὴ Δρέσδη. Στήν Πράγα, δι Κλένγκελ, διευθυντής τῆς ὄρχήστρας τῆς "Οπερας τῆς Δρέσδης, ποὺ πήγαινε στὴν Ἰταλία, τοῦ «έπεβαλε ἀναγκαστικὰ, γράφει,

δυσδ ὥρες φουγκάτης μουσικῆς». Στὸ Τέπλιτς ἔπαιξε πολλὴ μουσικὴ στὸ ἀνάκτορο τῆς πριγκήπισσας Κλάρου.

Τὸν ἄλλο χρόνο (1830), ἑκτὸς ἀπὸ λίγες λιγόχρονες ἀπουσίες, ίδιως στὸ Ἀντονίν, στὸ ἀρχοντικὸ τοῦ πριγκηπα Ράντζιβιλ, δ Σοπέν ἔμεινε στὴ Βαρσοβία, κάνοντας πολλὰ σχέδια γιὰ ταξίδια καὶ γιὰ ἐγκατάσταση στὸ ἔξωτερικό, γιὰ νὰ δημιουργήσει μιὰ καριέρα, ποὺ δὲ μποροῦσε νὰ πετύχει στὴ Βαρσοβία. Δούλεψε γερά, σύχνασε πολὺ στὰ σαλόνια τῆς ἀριστοκρατίας, ἔδωσε τρία κοντσέρτα, δυσδ τὸ Μάρτη ὅπου ἔπαιξε τὸ **κοντσέρτο** του σὲ φάλλασσον, κι ἔνα τὸν Ὁκτώβρη, γιὰ νὰ παρουσιάσει τὸ δεύτερο **κοντσέρτο** σὲ μὶ θλασσον, καὶ μιὰ **φαντασία**, γιὰ πιάνο κι ὁρχήστρα, πάνω σὲ δυσδ πολωνέζικα τραγούδια.. Κι ὅστερα ἀποφάσισε νὰ ξαναπάρει τὸ δρόμο γιὰ τὴ Βιέννη.... Μὰ πόσες θλίψεις δημιουργῆσε αὐτὴ του ἡ ἀναχώρηση—τὴν 1η Νοεμβρίου 1830—ἀνάμεσα στοὺς συγγενεῖς καὶ τοὺς φίλους του, ποὺ τὸν ἔπειροβόδισαν, μ' ἔνα σωρὸ συγκινητικές ἑκδηλώσεις ἀγάπης. «"Ἔχω τὸ προαίσθημα, ἔγραφε, διτὶ ἀποχαιρετῶ γιὰ πάντα τὴν πατρίδα μου!"» Κι ἔφυγε κουβαλῶντας μαζὶ του λίγο χωμα ἀπ' αὐτὴν τὴν πατρίδα, ποὺ τοῦ τὸ πρόσφεραν οἱ φίλοι του, κλεισμένο μέσα σ' ἔνα ἀσημένιο κύπελλο.

Στὴ Δρέσδη, χάρη στὴ μεσολάβηση τοῦ βαρώνου ντὲ Φρίγεν, τελετάρχη τῆς Αὐλῆς, εἶχε τὴν εὐχάριστη ἔκπληξη νὰ παίξει στὸ ἀνάκτορο, χωρὶς νὰ τὸ ὑποπτευθεῖ, μπροστά στὶς Σαξονικές μεγαλειότητες, ποὺ, ἀφοῦ τὸν ἄκουσαν μὲ θαυμασμό, ἔδωσαν στὸν κατάπληκτο καλλιτέχνη, μαζὶ μὲ τὰ συγχορητήριά τους, πολλὰ συστατικὰ γράμματα, γιὰ τὶς βασιλικές καὶ τὶς πριγκηπικές Αὐλές τῆς Ἰταλίας. Μόλις ὅμως ἐγκαταστάθηκε στὴ Βιέννη, μαζὶ μὲ τὸ φίλο του Τίτο Βούσιεκόφσκυ, ἔφτασε ἡ εἴδηση γιὰ τὴν πολωνικὴ ἐπανάσταση καὶ γιὰ τὰ τρομερὰ γεγονότα τῆς Βαρσοβίας, εἴδηση ποὺ συγκλόνισε βαθειά τὸ Σοπέν, γεμίζοντάς τον ἀπὸ συγκινήσεις κι ἀνησυχίες.... 'Ο Τίτος ἔφυγε γιὰ νὰ πολεμήσει γιὰ τὴ λευτεριά τῆς πατρίδας του, κι ἔτοι δ Σοπέν ἔμεινε μόνος, μὲ τὴν καρδιὰ θλιμένη, τρέμοντας γιὰ τὴν τύχη τῶν δικῶν του. Εἶχε φτάσει στὸ σημεῖο νὰ πάει νὰ συναντήσει τὸ φίλο του, καὶ νὰ καταταχτεῖ στὸ στρατό. "Ετοι ὅμως λεπτὸς κι ἀσθενικὸς ποὺ ἥταν τὶ μποροῦσε νὰ προσφέρει σ' αὐτὸν τὸν πόλεμο; Κι αὐτὴ ἡ δεύτερη διαμονὴ του στὴ Βιέννη, ποὺ προοιωνίζόταν τόσο λαμπρὴ καὶ ποὺ διάρκεσε ὡς τὸν ὸιούλιο τοῦ 1831, γέμισε ἀπὸ θλιβερές μέρες κι ὥρες σκοτεινές. Βέβαια βρήκε ἀναμφισβήτητα μιὰ παρήγορη φιλοξενία στὸ σπίτι τοῦ γιατροῦ Μαλφάτι, κι ἔδωσε πολλὲς μουσικές βραδιές, μὰ δὲν παρουσιάστηκε στὸ κοινὸ παρὸ μιὰ μόνο φορά, στὸ **κοντσέρτο** τῆς Κυρίας Γκάρτσια—Βέστρις. Οι καλλιτέχνες, ἀπὸ ζήλεια κι ἀπὸ πολιτικὴ αὐλοκολακίας, τὸν ὑποδέχτηκαν—αὐτὸν τὸν Πολωνό—μὲ ἔχθρικὴ ψυχρότητα. 'Ο Χάσολινγκερ λογάριαζε πάντα νὰ ἐκδόσει τὶς **Παραλλαγές** τοῦ Ντόν Ζουάν, ἐνῶ οἱ ὄλλοι ἐκδότες δὲν ἔνδιαφέ-

ρονταν παρά γιά βάλς υφους Στράους ή Λάννερ. 'Ο Σοπέν κατάλαβε τότε πώς έπρεπε νά φύγει απ' αυτήν την πόλη, πού έγινε τόσο άφιλδ-ζενη γι αὐτόν. πάντα δμως δίσταζε, ἀναγγέλλοντας στὰ γράμματα πού ἔστελνε στοὺς γονεῖς του, καὶ στὸ φίλο του Ματουσζέφσκου μιὰ ἀναχώρηση, πού πάντα την ἀνέβαλλε. Μᾶς τὰ χρήματά του τέλειωσαν, κι ἔτι ἀναγκάστηκε νά ἐπικαλεστεῖ τὴν πατρικὴ βοήθεια. 'Αφίνοντας τὰ σχέδιά του γιά τὴν Ἰταλία, ζήτησε τὸ διαβατήριό του γιὰ τὴν Ἀγγλία «περνῶντας ἀπὸ τὸ Παρίσιο», καί, τις 20 Ἰουλίου 1831, ξεκίνησε. Μόλις δμως κατὰ τὸ τέλος τῆς χρονιᾶς ἔφτασε στὸ Παρίσιο, ὑστερ' ἀπὸ μιὰ μακρό-χρονη διαμονή του στὸ Μόναχο.....

"Ολες αὐτές οι ἀναμνήσεις τοῦ ἔρχονταν σμάρι στὴ σκέψη, θυμίζοντάς του ἔνα δοξασμένο παρελθόν, καί, δυναμώνοντάς του τὸ κουράγιο γιά τὸ μέλλον, τὸν ἔκαναν νά νιώθει περσότερο αὐτὸ ποὺ τοῦ ἔλειπε στὴν τωρινή του μοναξιά, μέσα σ' αὐτὸ τὸ Παρίσιο ὅπου ζοῦσε τέλεια ἀγνοημένος.

'Ἀλλήλογραφοῦσε ταχτικά μὲ τοὺς γονεῖς του καὶ τοὺς φίλους του, ποὺ ἤσαν στὴν Πολωνία, καὶ περσότερο μὲ τὸν Τίτο Βόϋσιεκόφσκυ, τὸν πιὸ ἀγαπημένο του σύντροφο, ποὺ σ' αὐτὸν εἶχε ἐμπιστευτεῖ τοὺς πρώτου ἀβρούς ἐνθουσιασμούς του, τις πρῶτες ἐρωτικές του κατακτήσεις, καὶ τὸ γιομάτο πάθος ἔρωτά του γιὰ τὴν Κωνστάντσα Γκλαντκόφσκα, τὴν τὴν τραγουδίστρα τῆς "Οπερας τῆς Βαρσοβίας, πού, ἐπὶ ἔξη μῆνες, τῇ λάτρευε ἀπὸ μακρυά, καὶ ποὺ τοῦ εἶχε ἐμπνεύσει τὸ ἀντάιζιο ἐνὸς ἀπὸ τὰ κοντόρτα του.

Δέν ξεχνοῦσε τοὺς δυὸ δασκάλους ποὺ ἐκτιμοῦσε ἰδιαιτερα καὶ ποὺ γι αὐτοὺς διατήρησε τὴν πιὸ σταθερή στοργή: τὸν Ζύβνυ καὶ τὸν "Ἐλσνερ. 'Ο Ζύβνυ, βιολονίστας, εἶχε τὸ Σοπέν μαθητή του ώς τὰ ἔντεκά του χρόνια, μᾶς δέν τοῦ δίδαξε σχεδὸν παρὰ τὰ στοιχεῖα τῆς μουσικῆς καὶ λίγο πιάνο, πού, στὴν πραγματικότητα, δι μικρός Σοπέν, τὸ μαθε μόνος του. 'Ο "Ἐλσνερ δμως, τοῦ ἔκαμε συστηματικά μαθήματα ἀρμονίας καὶ σύνθεσης. Σ' αὐτὸν λοιπὸν δ Σοπέν ἔξιστοροῦσε τώρα τὶς ἐνέργειες του, τὶς ἐπισκέψεις του, καὶ ἴδιως αὐτή πού ἔκαμε στὸ μεγάλο πιανίστα Κάλκμπρεννερ. 'Η ἐπισκεψὴ αὐτή, γιὰ τὴν ὅποια δι νεαρός Σοπέν ἔδειχνε τόση συγκίνηση στὰ γράμματά του, ἔδωσε ἀφορμὴ γιὰ πολλὰ σχόλια. Οι φίλοι τοῦ Σοπέν, περσότερο κι ἀπ' αὐτὸν τὸν ἔδιο τὸ Σοπέν, καὶ μαζὶ τους οι ἐνθουσιώδεις βιογράφοι του, ἀπόδωσαν στὸν Κάλκμπρεννερ μιὰ ὑπεροπτική συμπεριφορά, σκαιή καὶ μᾶλλον γελοῖα. Κατὰ τὰ λεγόμενα δμως ἐνὸς παλιοῦ μαθητῆ τοῦ Σοπέν, ἔξαιρετου καλλιτέχνη, τοῦ κ. Πέρυ, πού, σὲ πολλὰ σημεῖα αὐτῆς τῆς μελέτης εἶχε τὴν προθυμία νά βάλει στὴ διάθεσή μας τὴν ἔξαιρετική του φιλοφροσύνη, τὶς γνώσεις του καὶ τὶς προσωπικές του ἀναμνήσεις, ἡ ὑποδοχὴ πού ἔκαμε δι Κάλκμπρεννερ στὸ Σοπέν ήταν ἔξαιρετικά ἐγκάρδια. Τὸ βάβατο εἶναι, δτὶ δι Κάλκμπρεν-

νερ πρότεινε στὸ νεαρὸ συνάδελφό του, νὰ πάρει μαθήματα —ἄλλωστε αὐτὴ ἡταν κι ἡ πρόθεση τοῦ Σοπέν — καὶ νὰ ἐργασθεῖ κάτου ἀπὸ τὴν καθοδήγησή του. Ἀπὸ τὴν ἀλληλογραφία του βλέπουμε, πώς ἐπρόκειτο γιὰ τριῶν ἑτῶν σπουδές «γιὰ νὰ γίνει ἔνας μεγάλος καλλιτέχνης» καθὼς ἔγραφε ὁ Σοπέν μὲ κάποια εἰρωνία σ' ἔνα ξέσπασμα εύθυμιας. Σίγουρα διάσημος αὐτὸς πιανίστας, ἔνιωθε τὶ δόξα θὰ ἡταν γι αὐτὸν, νὰ μορφώσει ἔναν τέτοιο μαθητὴ ποὺ «χωρὶς μέθοδο ἀκόμα, ἀλλὰ μὲ τὸ τουσὲ τοῦ πιανίστα Φίγλντ καὶ τὸ στύλ τοῦ ἐπίσης πιανίστα, Κράμερ», μπορούσε νὰ τὸν διαδεχθεῖ ἀργότερα, καὶ νὰ συνεχίσει τὴ διδασκαλία του, τὴ σχολή του, τὴ μέθοδό του, τὴ μόνη! τὴ μοναδικὴ!! Εἶναι εύνόητη ἡ γιομάτη ἀγανάχηση ἀπάντηση τοῦ «Ἐλσνερ». Ο γέρω - δάσκαλος, μετὰ τὴν ἀποδοκιμασία μιᾶς τέτοιας πρότασης, ποὺ μέσα τῆς κινδύνευε νὰ βουλιάξει ἔνα τέτοιο προσωπικό ταλέντο, πρόσθετε, ἔχοντας σύμφωνους μὲ τὴ γνώμη του καὶ τούς ἄλλους φίλους ἀπὸ τὴν Πολωνία, δτὶ ἀντὶ νὰ μπεῖ κάτου ἀπὸ κηδεμονία, ὃ νεαρὸς συνθέτης δφειλε κυρίως νὰ καταπιαστεῖ μὲ τὴν ὅπερα, καὶ νὰ χρησιμοποιήσει —ὅπως εἶχε ἐπιχειρήσει κι ὁ «Ἐλσνεα — πολωνέζικες ὑποθέσεις στὰ ἔργα ποὺ θὰ σύνθετε. Ο Σοπέν, ἀπάντησε πῶς ἔκρινε αὐτὴν τὴν πρόταση ἀπραγματοποίητη, κι ἀνώτερη ἀπ' τὶς δυνάμεις του. Ἐπὶ πλέον ἐδήλωνε δτὶ ποτὲ δὲ θὰ γινόταν τὸ ἀντίγραφο τοῦ Κάλκμπρεννερ, καὶ πῶς δὲ θὰ τὸν ἄφηνε νὰ τοῦ καταστρέψει τὴν τολμηρὴ μάτι εὐγενικὴ του πρόθεση, νὰ δημιουργήσει μιὰ καινούρια μουσικὴ ἐποχὴ.... κι δτὶ πολλοὶ, ἄλλωστε, ἔβρισκαν τὸ παίξιμό του ἔξιουσ καλὸ μ' αὐτὸ τοῦ μεγάλου βιρτουόζου Κάλκμπρεννερ.

Παρὰ τὶς δηλώσεις του δμως αὐτές, πήρε μαθήματα ἀπὸ τὸν Κάλκμπρεννερ, λίγα μέν, ἀλλὰ ὀρκετὰ γιὰ νὰ δημιουργήσουν ἔνα δυνατὸ αισθημα φιλίας ἀνάμεσα στοὺς δυὸ αὐτοὺς καλλιτέχνες. Δειπνούσαν συχνὰ μαζί, κι δταν ἥσαν μόνοι, ἡ σὲ μικρὴ συντροφιά, συναγωνίζονταν οἱ δυό τους, μὲ μεγάλη δμως εὐγένεια, στὸ πιάνο....

«Υστερὰ λοιπὸν ἀπὸ διάφορες διαπραγματεύσεις, οἱ προετοιμασίες τοῦ κοντσέρτου, ποὺ ὅργάνωνε ἀπὸ τὸν καιρὸ τῆς δφιέζης του, τέλειωσαν δριστικά, καὶ, τὶς 26 Φεβρουαρίου τοῦ 1832, ὁ Σοπέν παρουσιάστηκε γιὰ πρώτη φορὰ μπροστὰ στὸ παρισινὸ κοινό, στὴν αἴθουσα συναυλιῶν Πλεγέλ. »Εγιναν καθόλου τροποποιήσεις στὸ ἀρχικὸ του πρόγραμμα; Σχετικά μ' αὐτὸ τὸ ζήτημα μᾶς λείπουν οἱ ἀκριβεῖς πληροφορίες. Ξέρουμε μονάχα ἀπὸ τὴ **Μουσικὴ ἐπιθεώρηση**, δτὶ αὐτὸ τὸ πρόγραμμα περιλάβαινε ἔνα κομμάτι γιὰ ἔξη πιάνα, μὲ τὸν Κάλκμπρεννερ, ἵντερμέτζα τραγουδιοῦ ἥ δμποε, μὲ τὸ διάσημο ὄμποιστα Μπρόντ, ἔνα «κουνέττο βιολιοῦ»—πιθανῶς τοῦ Μπετόβεν—έκτελεσμένο ἀριστοτεχνικά ἀπὸ τὸ Μπαγιό, καὶ τὸ κοντσέρτο σὲ φά ἔλασσον τοῦ Σοπέν. Ο Σοπέν ἔπαιξε τὸ ἔργο του αὐτὸ κατὰ τρόπο ἀσύγκριτο, κι ἐπευφημήθηκε ἀπὸ τὸ κοινό.

Αὕτη του ἡ ἐπιτυχία ἀναγνωρίστηκε δχι μόνο ἀπό τοὺς πολυάριθμους συμπατριώτες του, πού εἶχαν ἔρθει πρόσφυγες στὸ Παρίσι, ἀλλὰ κι ἀπ' ὅλες τὶς μουσικές προσωπικότητες πού εἶχαν ἐγκατασταθεῖ στὸ Παρίσι ἡ πού βρίσκονταν περαστικοί στὴ γαλλική πρωτεύουσα. 'Ο Χίλλερ, ὁ Λίστ κι ὁ Μέντελσον χειροκρότησαν μὲ τὴν καρδιά τους.

'Η **Μουσικὴ ἐπιθεώρηση** ἔγραψε πολὺ ἐπαινετικά γιὰ τὸ βιρτουόζο αὐτό, βρίσκοντας μόνο «ὅτι ὑστεροῦσε σὲ δύναμη καὶ σὲ ἥχο, ἐλάττωμα πού θὰ διορθωνόταν μὲ τὰ μαθήματα τοῦ Κάλκμπρεννερ. "Οσο γιὰ τὸ ἔργο, φαινόταν πρωτότυπο, πολὺ καινούριο στὶς μελωδικές του φόρμες καὶ στὴν τεχνικὴ τοῦ ὄργανου, ἀν καὶ κάπως ζεκάρφωτο καὶ παραφορτωμένο ἀπὸ μετατροπίες».

Στὴ Βιέννη εἶχαν σχολιάσει προτήτερα τὸν ἀδύνατο ἥχο τοῦ γλυκύτατα λεπτοῦ παιξίματός του, τοῦ τόσο ὑπερβολικά σιγανοῦ στὰ πιανίσιμα. 'Ο Σοπέν ἀπόδωσε τὴν ἀδυναμία αὐτὴ στὴν κατώτερη ποιότητα τῶν ὄργανων, αὐτὴ ὅμως ἡ μετριασμένη δύναμη του, θὰ μείνει σὰν ἔνα χαραχτηριστικό στοιχεῖο τοῦ ταλέντου του. 'Ο Σοπέν δὲ θὰ εἰναι ποτὲ ὁ πιανίστας τῶν μεγάλων αἰθουσῶν, καὶ τῶν μεγάλων συναυλιῶν. 'Ο συγγραφέας τῶν **Τριῶν ρομάντσων τοῦ Σοπέν**, ὁ κόμης Βοντζίνσκυ, ἀναφέρει ὅτι μιὰ μέρα ὁ Σοπέν εἶπε, σχετικά μ' αὐτὸ τὸ ζήτημα, στὸ Λίστ: «Τὸ πλήθος μὲ φοβίζει· νιώθω νὰ πνίγομαι μέσα σ' αὐτές τὶς τόσο γρήγορες ἀναπνοές, νὰ παραλύω νιώθοντας στυλωμένες πάνω μου τόσες περιέργεις ματιές, ἔτοι ὅπως κάθθουμαι βουβός μπροστά σ' αὐτὰ τὰ ἔνα πρόσωπα. Μὰ ἔσεις, εἰστε πλασμένοι για αὐτό· γιατί, ὅταν δὲν κερδίζετε τὸ κοινό σας, ἔχετε τὸν τρόπο νὰ τὸ συνταράζετε.»

Μιὰ δεύτερη ἀκρόαση τοῦ κοντσέρτου δόθηκε τὸ Μάη, σὲ μιὰ φιλανθρωπικὴ συναυλία, μ' ἔξαιρετικά λαμπτρὴ ἐπιτυχία.

Μά, ἀν ὁ Σοπέν ἐπιβλήθηκε σὰ βιρτουόζος, ἀν κατάχθησε εὔκολα τὴν εἰσοδό του στὸν καλλιτεχνικὸ κόσμο, ὅπου ἡ παρουσία του ἦταν περιζήτητη, ἡ οἰκονομικὴ του ὅμως κατάσταση ἦταν οἰκτρή. Οι εἰσπράξεις ἀπὸ τὸ κοντσέρτο του δὲν κάλυψαν τὰ ἔσοδά του, καὶ τὰ χρήματά του τέλειωναν γρήγορα. Αὐτός, πού παραπονιόταν γιὰ τὴ μοναξιά του, ἔβλεπε τώρα τὸ διαμέρισμά του γιομάτω ἀπὸ ἐπισκέπτες συμπατριώτες του, πού τοὺς δεχόταν μὲ χαρά, μά πού διαρκῶς τοῦ ζητοῦσαν χρήματα, καὶ γινόντουσαν ἐπίμονα ἐνοχλητικοί, ὅπως ὁ Πολωνός πιανίστας Ζοβίνσκυ, συνθέτης μιᾶς μετριότατῆς συλλογῆς τραγουδιῶν τῆς πατρίδας του, πού, κάνοντας κατάχρηση τῆς φιλίας πού τοῦ δειχνεῖ ὁ Σοπέν, ἐρχόταν καὶ κακοποιοῦσε ἐπὶ δρες δλόκληρες τὸ πιάνο του «μὲ τὰ τεράστια δάχτυλά του», αὐτοσχεδιάζοντας «χωρίς κι αὐτός νὰ ξέρει ἀκριβῶς τί», ἐνώ ὁ Σοπέν ἦταν ἀναγκασμένος νὰ τὸν ἀνέχεται.

'Ο καιρός περνοῦσε, ἡ φτώχεια ἐπέμενε, ὅλο καὶ χειροτερεύντας, κι ὁ Σοπέν ζνιωθε τὸν ἐσυτό του νὰ κυριεύεται, ὅπως καὶ στὴ Βιέννη, ἀπὸ

φόβους, πού ή λίγη του θέληση, κι ό δάδυνατος και δίχως ένεργητικότητα χαραχτήρας του, τούς έκαναν πιό βασανιστικούς και πιό ξντονους. "Αρχισε νά σκέπτεται ξανά νά φύγει γιά την Ἀγγλία, τοῦ πρότειναν γιά τὴν Ἀμερική. Κι είχε σχεδόν ἀποφασίσει νά «διασχίσει τοὺς ὥκεανούς», όταν ένας ἀπό τοὺς Ράντζιβιλ, ὁ πρίγκηπας Βαλεντίνος, συναντώντας τὸν μιὰ μέρα στὸ βουλεβάρτο, τὸν ὁδήγησε σὲ μιὰ ἐσπερίδα τοῦ βαρώνου Τζέιμς ντὲ Ρότσιλντ. Τὸ παίξιμό του, πού ἀναδειχνόταν ύπεροχα μέσα στὸν περιορισμένο χῶρο τοῦ σαλονιοῦ, προκάλεσε ἔναν ξέφρενο θαυμασμό, και τὴν ἄλλη μέρα, ἡ κακοτυχία του ἄλλαξε ἀπότομα. Ὁ καλύτερος και πλουσιώτερος ἀριστοκρατικὸς κόσμος τοῦ Παρισιοῦ, τὸν ζητοῦσε γιὰ μαθήματα, και διὰ μιᾶς ἀπόχτησε μιὰ πολυάριθμη και πολύφερη πελατεία. Κατὰ τὸ Νίηκς, συγγραφέα μιᾶς πολὺ καλά πληροφορημένης και πληρέστατης Ζωῆς τοῦ Σοπέν, αὐτὴ ἡ ἐσπερίδα, πού ἀναφέρεται σ' δλες τὶς βιογραφίες τοῦ συνθέτη, φαίνεται πώς, ὅπως και τὰ περσότερα ἀνέκδοτα τοῦ Σοπέν, δὲ ἔγινε πραγματικά. Μά εἴτε ἀπό τοὺς Ρότσιλντ προϊθλε αὐτὴ ἡ ἀναπάντεχη καλοτυχία, εἴτε ἀπό τὶς πλούσιες πολωνέζικες οἰκογένειες πού ἔμεναν στὸ Παρίσι, ὁ Σοπέν μπόρεσε ἀπό τότε νά ἔξασφαλίσει μιὰ πλούσια ζωὴ, κι εἰδε ν' ἀλλάζει ξαφνικά ἡ ζωὴ του. Τώρα θὰ γινόταν ὁ εύνοούμενος βιρτουόζος τῶν σαλονιῶν, ὁ καθηγητής τῆς μόδας. Σά συνθέτης, είχε φέρει μαζί του ἔνα μεγάλο ἀριθμὸς ἄπο ἔργα χειρόγραφα, μά τελειωμένα κι ἔτοιμα γιά νά ἑκδοθοῦν.

Και πραγματικὰ τὴν ἑποχὴν ἐκείνην, ὁ Σοπέν, ἀν και δέν ἦταν παρά μόνο εἰκοσιδύν χρονῶν, είχε συνθέσει πολλὰ ἔργα. Κι ἀπό τὴν ἐκλογὴν και τὸν χαραχτήρα τῶν κομματιῶν του αὐτῶν, βλέπουμε ὅτι ἥθελε νά κατατρίσει, ὅπως κι ἔκαμε, ἔνα ρεπερτόριο βιρτουόζου: Φαντασίες πάνω σὲ πολωνέζικους σκοπούς (op. 13), Κράκοβιακ, Ροντό κοντσέρτο (op. 14), Βαριασιόνες σ' ἔνα θέμα τοῦ Ντόν Ζουάν (op. 2), Μεγάλη πολωνέζα, μὲ προήγηση ἐνὸς *andante spianato* (op. 22), Πολωνέζα γιὰ πιάνο και βιολοντσέλλο (op. 3), δυό κοντσέρτα γιὰ πιάνο (op. 11 και 21), πού τὰ τέλειωσε τὸ 1830, πρὶν φύγει γιά τη Βιέννη, Ἀλλέγκρο κοντσέρτου (op. 46), πού ὁ Νίηκς ὑποθέτει πώς πιθανῶς εἶναι τὸ πρῶτο μέρος ἐνὸς τρίτου κοντσέρτου του, πού δέν τὸ συνέχισε.

Είχε γράψει ἑπίσης, στὴν κλασικὴ φόρμα, πολλὰ Ροντό, πού τὸ ἔνα ἀπ' αὐτά, σὲ ντὸ μεῖζον (op. 73), τὸ διόρθωσε ὁ Ἰδιος πολλές φορές, και τὸ διασκεύασε ὁριστικὰ γιὰ δυό πιάνα, μιὰ Σονάτα σὲ ντὸ ἔλασσον, ἔνα Τρίο, γιὰ πιάνο, βιολί και βιολοντσέλλο. Πρέπει ἑπίσης ν' ἀναφέρουμε γι αὐτὴν τὴν περίοδο, μερικὰ κομμάτια χοροῦ ἢ σαλονιοῦ: τρεῖς πολωνέζες, δυό βάλς, ἑκοσσαῖζες, ἔνα νοττούμρο, μιὰ μαζούρκα και πιθανότατα πολλὰ ἄλλα κομμάτια τοῦ εἰδους αὐτοῦ, πού ἔμειναν σὰν προσχέδια και πήραν ἀργότερα τὴν τελειωτικὴ τους μορφή. Αύτὸ δόμως πού πρέπει νά ξεδιαλέξουμε, ἀπ' δλη αὐτὴν τὴν ἀπαρρίθμηση, εἶναι ἔνα ἀπό

τά ώραιότερα έργα πού σύνθεσε δ Σοπέν: οι δώδεκα πρώτες *Etudes* (ορ. 10), πού άναφέρει σ' ένα γράμμα του τής 14ης Νοεμβρίου 1829. Τότε λοιπόν δ Σοπέν δέν ήταν παρά μόνον δεκαεννιά χρονών, καί, σίγουρα, άπό την τεχνική αποψή του δρυγάνου, κι από την αποψη των ίδεων —πού τίς έκθετε μὲ τόση διμορφιά κι άπλοτητα— δ συνθέτης δέν πρόκειται νά πάει μακρύτερα.

'Απ' δλα αύτά τά έργα, τρία μόνο δημοσιεύτηκαν: οι *Variations* του Ντόν Ζουάν, 1831, άπό τό Χάσλινγκερ, στή Βιέννη, τό Ροντό σε ντό Έλλασσον (ορ. 1) και τό Ροντό & λά μαζούρ, στή Βαρσοβία. Τά δλλα δέ θά δημοσιεύθουν, παρά σιγά-σιγά καί κατά διάφορα διαστήματα. Τώρα πού βρίσκεται στό δρόμο τής δόξας καί τού πλούτου, δ Σοπέν δέ θά δυσκολευτεῖ νά βρει καί τό δρόμο τῶν έκδοτῶν.

'Απ' τό 1832 ως τό 1837, δ Σοπέν ήταν πραγματικά τέλεια εύτυχι-σμένος. Μέσα σ' αύτά τά πέντε χρόνια, τά πιό διμορφα καί τά πιό γόνιμα τής ζωῆς του, ή φήμη του ξαπλώθηκε τόσο στό έξωτερικό δσο καί στή Γαλλία, δπου τό Παρίσι τού χαρίζει τήν άποθέωση πού δνειρευόταν. Στά παρισινά σαλόνια βασιλεύει μιά άπιστευτή προκατάληψη γιά τό Σοπέν.... "Ολος δ κόσμος μιλά γι αύτόν, κι δσοι πού είχαν τήν εύτυχία νά οδύν ακούσουν, κι οι δλλοι πού δέν τόν ἀκουσαν ἀκόμη. Μόνον αύτός έρει νά παίζει πιάνο. Κι δ θαυμασμός τού κόσμου δέν άποτεινόταν μόνο στό βιρτουόζο, δλλά καί στόν σνθρωπο· ἀκόμα καί στό ίδιο του τό δτομο, στήν ίδιότητά του σάν Πολωνού, καί στήν παράδοξη Σλαυική του φύση, τήν τόσο έντονα έκδηλωμένη σ' αύτόν, πού, κάτου άπό τό ψυχρό καί μετρημένο παρουσιαστικό του, έκρυβε μιά φλογερή καί γιομάτη πάθος ίδιοσυγκρασία.

«Τό σύνολο τού άτόμου του, λέει δ Λιστ στόν εδγλωττο καί πληθωρικό πανηγυρικό του, γιά τό Σοπέν, ήταν άρμονικό. Τό γαλανό του βλέμμας ήταν περσότερο έξυπνο παρά δνειροπόλο—έδω πρέπει νά σημειώσουμε δτι δ Λιστ γελιέται, γιατί τά μάτια τού Σοπέν ήταν μαῦρα,— τό γλυκό κι εύγενικό χαμόγελό του δέν έδειχνε ποτέ πικρία. 'Η λεπτότητα κι η διαφάνεια τού χρώματός του γοήτευαν τό μάτι· τά ξανθό του μαλλιά—κι έδω γελιέται, γιατί ήσαν μαῦρα— ήσαν μεταξένια, ή μύτη του γρυπή κι έκφραστικά διαγραμμένη —ό ίδιος δ Σοπέν τήν πειργράφει μακρυά καί γρυπή— μὲ λίγο ψηλό άναστημα, μὲ μέλη άδυνατα. Οι κινήσεις τού ήσαν χαριτωμένες; τό χρώμα τής φωνής του, λίγο ύπόκωφο, καί συχνά πνιγμένο. 'Η έμφανισή του κι οι τρόποι του είχαν τόση διάκριση, καί τέτοια σφραγίδα άρχοντιδς, ώστε τού συμπεριφέρονταν, χωρίς νά τό θέλουν, σά σε πρίγκηπα. "Ολο τό παρουσιαστικό του θύμιζε τούς σμίλακες, πού λικνίζουν πάνω στά λεπτότατα κλωνάρια τους τά δμοια μὲ κυπελάκια, ύπεροχα χρωματισμένα, άνθη τους, πού τά πέταλά τους είναι τόσο αιθαίρια λεπτά, ώστε σχίζονται μὲ τό παραμικρό αγγιγιγμα...»