

ΟΙ ΝΕΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙΑΣ

‘Από τὸ μεγάλο πόλεμο κι’ ἐδῶ, ἡ τέχνης γενικὰ ἔξεδήλωσαν καινούργιες τάσεις τόσο ὡς τεχνοτροπία ὅσο κι’ ἀπὸ ἀποψῆς αἰσθητική. Ἡ τέχνη τοῦ θεάτρου φυσικὰ κι’ αὐτὴ κινήθηκε πρὸς τὴ δημιουργία καινούργιων μορφῶν ποὺ τὴν ὑπαγόρεψε σύγχρονη συναισθηματικῇ ἀνάγκῃ. Ζήτησε καινούργια καλούπια γιὰ νὰ ἐκφράσῃ τὴν ἀγωνία καὶ τὸν παραδαρμὸ τῆς μεταπολεμικῆς πολύπαθης ἀνθρώπινης ψυχῆς. “Ἐτσι παράλληλα πρὸς τὶς ἄλλες τέχνες καὶ εἰδικότερα τὴν Ζωγραφικὴν ἀρχῖσε ν’ ἀνεβαίνει τὸν τραχὺ κι’ ἀχάριστο ἀνήφορο τῆς ἀναζήτησης καινούργιων ἐκφραστικῶν μέσων.

Καθὼς δὲ ζωγράφος πολεμᾶ κι’ ἀγωνίζεται νὰ περιστώσῃ ἀπὸ τὸ χάος τὸ ἄτομό του, νὰ διατυπώσῃ τὴν ἔννοια τῆς τέχνης του σύμφωνα μὲ τὴν ἴδιορρυθμία τοῦ ἐσωτερικοῦ του κόσμου, καὶ τὴ γύρω του πραγματικότητα, τὸ ἴδιο κι’ δὲ νέος ἥθοποιός (ἀναδημουργικὸς καλλιτέχνης τοῦτος) μάχεται νὰ συλλαβῇ τὴν ρευστὴν φυσιογνωμία τοῦ σημερινοῦ συναισθηματικοῦ ἀνθρώπου καὶ νὰ διαγράψῃ τὴν ψυχικὴν του περιπέτεια, μὲ τὴν κίνηση καὶ τὴν ἀναγκαῖα φαινομενικότητα μᾶς Νέας Τεχνικῆς. ‘Ο σημερινός ἀληθινὰ νέος ἥθοποιός νοιώθει ἔνα κάποιο κενὸ μέσον τῆς ψυχῆς του μπροστά καὶ στὶς ποιὸ ἐπιμεμελημένες κι’ ἐμπνευσμένες ἐκτελέσεις παληῶν ἥθοποιων, μ’ ὅλο ποὺ τὶς περισσότερες φροὲς τὶς θαυμάζει. Αὐτὸς βέβαια δὲ συμβαίνει, ὅπως θὰ σκεφτότανε ἔνας ἀπλούκος, ἐπειδὴ ἵσως σ’ αὐτὸν νὰ φτάνει οἱ ‘Ελληνες ἥθοποιοί, ἀφοῦ οἱ Εὐρωπαῖοι συνάδελφοί των ἔχουντες φτάσει στὸ παιξίμῳ αὐτὸν σ’ ἀνώτερο βαθμὸ πραγματοποιήσεων. Εἴδαμε πολλοὺς ἔνοιος μεγάλης πείρας καὶ φήμης καλλιτέχνες τοῦ θεάτρου, κι’ ἐδῶ καὶ στὸ ἐσωτερικό, δῆμως καὶ σ’ αὐτῶν τὶς ἐκτελέσεις μπροστά, τὸ κενὸ τὸ ἴδιο πάντα μένει. Αὐτὸς τὸ ψυχοὸ συναισθημα ποὺ δοκιμάζουμε, φτάνουμε νὰ πιστέψουμε πῶς ἔχει κάποια διαφορετικὴ σημασία γενικῶτερη. Τὸ παιξίμῳ καὶ τὸ ἀριώτερο ἐνὸς παληοῦ ἥθοποιοῦ, δὲ μᾶς γεμίζει, δὲ μᾶς γητεύει, δὲ μᾶς μαγεύει δὲ μᾶς κρατάει σκλάβους στὴ παραίσθηση ποὺ θέλει νὰ δημιουργήσῃ. Δὲ μᾶς ἱκανοποιεῖ ἀπόλυτα, μ’ ἔνα λόγο. Γιατί; ‘Απλούστατα γιατί δὲ μᾶς συγκινεῖ. Εἴμαστε νέοι καὶ νοιώθουμε μέσα μας ἔνα καινούργιο κόσμο, τὸ δικό μας, ποὺ ζητάει μιὰ καινούργιαν ἐκφραση.

Τὸ παιξίμῳ τοῦ παληοῦ ἥθοποιοῦ βγαίνει ἀπὸ ἔναν ἄλλο κόσμο ποὺ ἔδωσε πειὰ τὴν ἐκφρασή του. ‘Οχι πῶς δὲν ὑπάρχει ἀλήθεια κι’ ἐλλιχρίνεια στὸ παιξίμῳ αὐτό, ἀλλὰ μιὰ καὶ βρήκε τὴν κοίτη του ἔδωσε τόσο ἀτειρες ἐπαναλήψεις τῶν μορφῶν ποὺ κρυστάλωσε στὴν ἐκφραση, ὥστε ὅση ἀλήθεια κι’ δυση συγκίνηση κι’ ἀν βάλῃ, δὲ μπορεῖ πειὰ νὰ μᾶς δώσῃ παρὰ ἀποχρώσεις τῶν καλουπιῶν ποὺ τὸ διαδικό ἔργο διλάκερων γενεῶν ἔχει μορφώσει. Δὲν εἶνε αὐτὸς τὸ φρέσκο ἔδαφος ποὺ τὸ πάτημα τοῦ καινούργιου καλλιτέχνη θ’ ἀφήση ἀχνάρι. Εἶνε ἡ χιλιοπατημένη λεωφόρο ποὺ μόλις τὴν πατήσῃ, τ’ ἀχνάρι θὰ σύνηση.

‘Ο σημερινὸς τεχνίτης ἀγωνίζεται γιὰ τὴν πνευματική του ὑπαρξίη.

Ἐχει ἀνησυχίες πραγματικές (!!) ποὺ τὸν τυραννοῦν τὸν ἀναγκάζουν ἀντίθετα τῆς βεβαιότητας τοῦ παληὸν πρὸς τὶς δοκιμασμένες, τὶς δημιουργημένες δέξιες τῆς τέχνης του.

Οὐ νέος καλλιτέχνης τοῦ θεάτρου θέλει κι' αὐτὸς στὴ ἐποχὴ του νὰ ἐκφράσῃ τὸν ἑαυτό του, γι' αὐτὸ μιὰ πρώτη φήση καὶ πραγματικὴ καὶ συμβολικὴ πρὸς τὸν παληὸ κόσμο εἶνε ἡ ἀναζήτηση καινούργιου ρεπερτορίου καὶ καινούργιας τεχνικῆς γιὰ τὸ παλῆρο. Ἔτσι γίνεται νοητὸ τὸ γιατὶ πρωτοπόροι σκηνοθέτες κι' ἥθοποιοι στὸ ἔξωτερικὸ ἀνέβασαν ἔργα τοῦ κλασσικοῦ δραματολογίου μὲ μιὰ καινούργια ἀντίληψη στὴν ἔρμηνεία καὶ στὴν ἐκφραση βασισμένη στὸ σημερινὸ αἴστημα τῆς Τέχνης.

Ο πρωτοπόρος ἥθοποιὸς αἰστάνεται ἀληθινὴ δυσκολία νὰ παίξῃ στὸ παλῆρο ρεπερτόριο τῆς ρούτίνας (τῆς μαεστροδέξικης τεχνικῆς ἃς ποῦμε) ὅχι γιατὶ τὸ βρίσκει ἀνώτερο τῶν δυναμέων του, μὰ γιατὶ τοῦ εἶνε στενό, πολὺ στενό, σᾶν ἔνα ὄρθιο φέρετρο μέσα στὸ δποῖο καὶ μὲ τὸ δποῖο τὸν ὑποχρεώνουν νὰ βαδίζει. Εἶνε ἔνα ρεπερτόριο ποὺ βγαίνει ἀπὸ χιλιάδες μιμήσεις κρυσταλλωμένης φόρμας. Ρεπερτόριο ποὺ ἔχει κανόνες καὶ συνταγές ποὺ εἶτε τὶς ἐμψυχώνει συγκίνηση εἴτε ὅχι, εἶνε μόνιμες σᾶν νάχουν ἐπιβληθῆ ἀπὸ τὸν . . . ἴδιο τὸ Θεό. Εἶνε στατικές. Ψυχρὰ τελλάρα στενὰ ποὺ στενοχωροῦνε πάρα πολὺ τὴ δυναμικὴ ὄρμη πούγχει κάθε ἀνθρωπος μέσα του. Οι νέοι ἥθοποιοὶ ἔχουντες ἀνάγκη ἀπὸ ἔνα ρεπερτόριο δυναμικὸ ποὺ ζητάει κι' αὐτὸ νὰ φτάσῃ σ' ἔνα καλούπι. Στὸ καλούπι του. Καμωμένο δμως ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν ἀτέφια δύναμη ποὺ νοιώθουμε μέσα μας νὰ γυρεύει μιὰ ζωτανὴ ἐκφραση.

Εἶνε φυσικὸ νὰ ὑπάρχουντες συγγραφεῖς ποὺ αἰστάνουνται αὐτὴ τὴν ἴδιαν ἀγωνία, δημιουργοῦντες μὲ τὴν ἴδια λαχτάρα καὶ μᾶς δίνοντι τὴ δυνατότητα νὰ ἐκφραστοῦμε στὰ ἔργα τους ἀπὸ μιὰ καινούργια οὐσία καὶ μὲ μιὰ καινούργια Τεχνική. Μιὰ καινούργια Τεχνικὴ γεννιέται δλοένα, ποὺ τὰ μέσα τῆς εἶνε κάθε στιγμὴ βαφτισμένα στὸ αἴστημα καὶ δοκιμασμένα ἀπ' αὐτό.

Τὰ πρόσωπα τῶν νέων αὐτῶν συγγραφέων δὲν ἔχουν καταντῆσει δπως ἐννοοῦν μερικοί, λογικὲς κατασκευές, μὰ ἔχουν τὸν πλοῦτο καὶ τὴν ἀνησυχία τοῦ «αἰώνιως γίγνεσθαι», τὸ πλοῦτο καὶ τὴν ἀνησυχία τῶν νέων ψυχῶν ποὺ τὶς ἔχει συλλάβει. Κι' ἀν οἱ συγγραφεῖς αὐτοὶ δὲν ἔχουν φτάσει πολλὲς φροδὲς σ' δλοκλήρωση τῆς προσπάθειάς των, δμως δείχνουν ποιὸς πρόπει νάναι δ δρόμος τῆς ἀναζήτησης τοῦ νέου συγγραφέα.

Ο Νέος Ἡθοποίος δουλεύει κι' αὐτὸς πλάθωντας παληὰ καὶ καινούργια ὑλη. Υπακούει στὸ ρυθμὸ τῆς σύγχρονης καρδιᾶς του, καὶ χαίρεται τὸ μάταιο κι' ἐφήμερο ἔργο του, ποὺ συγκινεῖ, ποὺ θὰ συγκινήσῃ τοὺς ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς του καὶ μόνο. Τέτοιο εἶνε τὸ χρέος του ἀν λαχταρᾶ νὰ ζήσῃ πραγματικὰ σὰν ἀνθρωπός του καὶ σᾶν καλλιτέχνης πλατειά.

Στὴ τωρινὴ γεμάτη ἀγωνία ἐποχὴ ποὺ ἡ ἀνθρωπότητα σύσωμη συνειδητὰ ἡ ἀσύνειδα πάσχει κι' ἀγωνίζεται στὴ προσπάθειά της γιὰ τὴν ἀνάνεωση τῆς μορφῆς τοῦ Κόσμου, οἱ καινούργιοι καλλιτέχνες τοῦ θεάτρου, ἀγωνίζονται κι' αὐτοὶ στὴν περιοχὴ τους, γιὰ μιὰ καινούργια τεχνικὴ γεννημένη ἀπὸ τὴν αἰώνια ζωντανὴ οὐσία τῆς Καλλιτεχνικῆς Ἀλήθειας. Τὴ Ζωή-

ΑΛΕΞΗΣ ΜΙΝΩΤΗΣ