



W.-A. MOZART

Τὸ τελευταῖο πορτραῖτο του, κανωμένο, λίγο πρὶν πεθάνει,
ἀπό τὸ γυναικάδελφό του ζωγράφο Lange.

Ἡ ὅρια τοῦ Φίγκαρο: «*Non più andrai*», σπιθοβολᾶ ἀπὸ πνεῦμα κι εὐθυμίᾳ. Εἶναι ἔνα «περιστροφικό πυροτέχνημα» ποὺ δ Μότσαρτ, καθώς κι δ Μπωμαρσάι, θὰ μποροῦσαν νὰ καυχηθοῦν ὅτι τὸ ἄναψαν καὶ τὸ βαλανὸν σὲ κλῆση. Ἡ δρχήστρα κι ἡ φωνὴ συναγωνίζονται ἐδῶ σὲ τσαχπινιά καὶ κέφι. Ἀκοῦστε ὅμως τὶς πρῶτες νότες, αὐτές ποὺ κυβερνοῦν καὶ ρυθμίζουν δλόκληρο τὸ κομμάτι· ἀκοῦτε τὶς κάθε φορά ποὺ ἔαναγυρίζουν, ἡ ποὺ ἔαναπέφτουν. Ἀκόμα καὶ στὸ πέσιμό τους — φτάνει ὁ καλλιτέχνης νὰ ἔσει νὰ τὸ ρυθμίσει, καὶ, ἔστω καὶ γιὰ λίγο, νὰ τὸ συγκρατήσει — θ' ἀντιληφθεῖτε μιὰ κίνηση, μιὰ χειρονομία ἐπιεικοῦς καὶ στοχαστικῆς γλυκύτητας.

«*Non so più!...» — «Voi che sapete!*» Ποιὸς θὰ μάθει ποτέ, τί τραγουδοῦν μαζὶ καλύτερα τὰ δυδ αὐτὰ ἀθάνατα τραγούδια: τὴν χαρὰ ἢ τὴν θλίψη τοῦ ἔρωτα;

Τὸ ἴδιο κι ἔνα κομμάτι, ἀπ' τὰ πιὸ σύντομα κι ἀπ' τὰ πιὸ ζωηρὰ τῶν Γάμων τοῦ Φίγκαρο: τὸ ντουέττο τῆς Σουζάννας καὶ τοῦ Χερουβίμ, ποὺ φεύγει τρέχοντας: «*Aprile presto aprile*», φέρνει στὴ κορφὴ του, καὶ πάνω στὰ τελευταῖς λόγια τοῦ μικροῦ ἀκόλουθου, μιὰ ἀπ' αὐτές τὶς γρήγορες καὶ θελκτικές ἀταλασμές. Στήν ἐπόμενη σκηνῇ, ὅταν ἡ Σουζάννα, ποὺ δ κόμης τὴν αἰφνιδιάζει, τὸν συγχαίρει καὶ τὸν κοροϊδεύει ποὺ τὴν αἰφνιδίασε, στὸ στακκάτο ποὺ παίζουν οἱ πρῶτες ψηλές καὶ δηκτικές νότες, μὲ τὴν ἀκρίβεια τῶν ἐπαναλαμβανόμενων δύγδων, ἀρκεῖ ἔνα *legato*, γιὰ νὰ ἔλαττώσει ὀμέσως τὴ διαβολιὰ καὶ τὴν εἰρωνεία τοῦ πειράγματος, γιὰ νὰ τοὺς ξεθυμώσει καὶ σχεδὸν νὰ τοὺς τρυφεράνει.

Ἡ εἰσαγωγὴ (περὶ τὰ εἴκοσι μέτρα) τοῦ ντουέττου τοῦ κόμητα καὶ τῆς Σουζάννας: «*Crudel, perche fin'ora farmi languir così?*», εἶναι ἔνα ἄλλο ἀριστούργημα πνεύματος κι αἰσθήματος, *Languir* (Νά μαραζώνω ἀπ' ἀγάπη), νά, ἡ λέξη ποὺ ἡ ἔκφρασή της κυριαρχεῖ πρωταρχικά. Μὰ σὲ λίγο αὐτὸ τὸ μαραζώμα ἀρχίζει νὰ παίρνει ζωὴ, καὶ, κάτου ἀπὸ τὴ χαϊδευτικὴ φωνὴ τοῦ κόμητα, ἡ δρχήστρα γίνεται χαρούμενη καὶ γελᾷ. Ἡ πρώτη ἀπάντηση τῆς Σουζάννας μοιάζει σοβαρή, σχεδὸν ἀπότομη. «*Yesterā ὅμως διάλογος χρωματίζεται ἀπὸ χίλιες ἀποχρώσεις ποὺ σιγάσιγά σβύνουν καὶ συγχωνεύονται μεταξύ τους.* Οἱ δυδ τρόποι, μείζων καὶ ἐλλάσσων, ἀλληλοεφάπτονται ὀδιάκοπα. Πάνω σὲ τρεῖς χρωματικές βαθμίδες, τὰ «*sì!*» καὶ τὰ «*no!*» ἀνεβοκατεβαίνουν, σὰν πότε νὰ προσφέρονται καὶ πότε νὰ ἀποτραβιοῦνται, ἡ νὰ μένουν ἐπιφυλακτικά. Γιομάτη ὑποσχέσεις κι ἀποσιωπήσεις ἡ μουσική, διστάζει, ὀντικαθερεφτίζει, λαμπκοπᾶ. Πότε ἡ ζωηράδα, ἡ κοκεταρία, κι ἡ ἔξυπνάδα, ἀποτελοῦν τὴ γοντεία της, πότε ἡ εἰλικρίνεια κι ἡ ἀφέλεια τῆς χαρίζουν μιὰ ποίηση καὶ σχεδὸν κάποιο μυστήριο.

Στὸ ντουέττο τῆς ὑπαγόρευσης καὶ στήν ὅρια τῶν καστανιῶν, πρόπαντων, θὰ ἔαναβρεθεῖ ἀκόμη αὐτὸ τὸ ὑπέροχο ταίριασμα. Κάποιος ἀπ'

τοὺς δασκάλους μας, ὅλλοτε, δοκίμασε τὴ νοστιμάδα αὐτῆς τῆς μουσικῆς. "Οταν ἔγραφε διτὶ στὰ κουδουνάκια τῆς τρέλλας τοῦ Φίγκαρο, δὲ Μότσαρτ πρόσθεσε χρυσᾶ καμπανάκια, δταν ἔνιωσε, διὸ μέσου, ἡ μᾶλλον κάτου ἀπὸ μιὰ κωμῳδία, ποὺ κάνει χαρούμενο τὸ πνεῦμα, διεγείροντάς το, «τίς γοητεῖς μιᾶς μουσικῆς ποὺ λιώνει τὴν καρδιά», δὲ Βίκτωρ Σερμπουλιέ, μπόρεσε νὰ διακρίνει καὶ νὰ προσδιορίσει, μὲ τὴ συνηθισμένη του χάρη, ἔνα ἀπὸ τὰ στοιχεῖα, τὸ πιὸ λεπτὸ καὶ τὸ πιὸ πολύτιμο, τῆς μεγαλοφυΐας τοῦ Μότσαρτ.

VI

Τὸ ἔργο τοῦ Μότσαρτ εἶναι ἀντίθετο πρὸς τὴν ζωὴν του. Αὐτὴ δὲν ἔταν παρὰ πίκρα κι ὁδύνη, ἐκεῖνο, δλόκληρο σχεδόν, δὲν ἀποτνέει παρὰ χαρὰ κι εὐτυχία. Τὸ ἔργο δύμας τοῦ Μότσαρτ εἶναι ἡ εἰκόνα τῆς ψυχῆς του, καὶ νά, ποιά εἶναι ἡ ὑπέρτατη ἀρμονία, δπου δλες οἱ ὅλλες ἔρχονται νὰ καταλήξουν καὶ νὰ συγχωνευθοῦν.

Ακούντας τὸ Μότσαρτ, οἱ κατοπινές του γενιές δὲ θὰ μποροῦσαν νὰ μάθουν ἡ νὰ ὑποψιαστοῦν τίποτα γιὰ τὸ ριζικό του. Μὰ θὰ μάθαιναν τὸ κάθε τὶ ἀπὸ τὴν καρδιά του. Τὶ διακριτικότητα, τὶ εύγένεια, τὶ σεμνότητα! Δὲν ἔκαμε ποτὲ τὴν τέχνην του ἔμπιστο, γι αὐτὸν, καὶ μάρτυρα, γιὰ μᾶς, τῆς δυστυχίας του, ἀλλὰ μόνο τῆς ἀνεξάντλητης ὑπομονῆς του καὶ τῆς ἀγγελικῆς του γλυκύτητας. Τὴν κράτησε γελαστὴ καὶ μακάρια, πάνω ἀπ' τὴ δοκιμασία, καὶ τὴν προφούλαξη ἀπ' τὰ δάκρυα. Δὲν τὴ γύρισε ποτὲ, σὰν ὅπλο ὄργης, ἔναντια στὸ Θεό, ἀπὸ τὸν ὅποιο τὴ δέχτηκε γιὰ παρηγοριά του κι ὅχι γιὰ νὰ ἐκδικεῖται μ' αὐτή. "Οσο ἀξιοθαύμαστο κι ἀν εἶναι τὸ πνεῦμα ὅταν ἐπαναστατεῖ, ὅταν διαμαρτύρεται κι ἀποστρέφεται, τόσο εἶναι κι ὑπέροχο ὅταν ὑποτάσσεται, συγχωρεῖ καὶ ἔχεντα. Τὶ λέω, συγχωρεῖ; 'Η μεγαλοφυΐα τοῦ Μότσαρτ φαίνεται πῶς ἀγνόησε τὴν ὁδύνη τοῦ Μότσαρτ, καὶ πῶς πάνω ἀπ' αὐτή, ἀχτιδοβόλησαν οἱ κορφές τῆς ψυχῆς, αἰώνια ἀγνές κι αἰώνια γαλήνιες. «Τὶ σκληρές ἀγνώμεις νιώθω!» φωνάζει ἔνας τραγικός ἥρωας. Καμμιᾶς δύμας ἀπ' αὐτές ποὺ ἔνιωσε δὲ Μότσαρτ, δὲ φανέρωσε ποτὲ τὴ σκληρότητα ἡ μουσική του. Μέσα σ' αὐτὴν τὴ μουσική—κι ἔννοιω τὴν πιὸ δική του, ποὺ δὲν ἀντιπροσωπεύει τοῦτο ἡ ἐκεῖνο ἀπὸ τὰ πρόσωπά του, ἀλλὰ αὐτὸν τὸν Ἰδιο—δὲ βρίσκουμε οὕτε μιὰ παραφορὰ ὄργης ἡ ἔξεγερσης, οὕτε ἔνα ἴχνος πάλης ἡ ἔστω καὶ προσπάθειας. Τὶ εἶναι ἡ ἀρχὴ τοῦ κουαρτέτου γιὰ πιάνο κι ἔχορδα σὲ σὸλ ἔλασσον, ἡ τῆς φαντασίας σὲ ντὸ ἔλασσον, ἡ τὸ Lacrymosa τοῦ Requiem, συγκριτικά μὲ τὴν ἀττάκα τῆς συμφωνίας σὲ ντὸ ἔλασσον τοῦ Μπετόβεν; Κι δύμας ὁ γλυκός αὐτὸς συνθέτης ἀκουσε, ὅπως κι ὁ ἥρωας ἐκεῖνος συνθέτης, τὸ πεπρωμένο νὰ χτυπᾷ τὴν πόρτα του μὲ τρομερὰ χτυπήματα. Μὰ τὰ χτυπήματα αὐτὰ δὲν ἀντίχησαν στὸ ἔργο του, γιατὶ

κι αύτός δ Ἰδιος, μεσ' στήν καρδιά του, άντι ν' ἀποκριθεῖ καὶ ν' ἀντιστάθει, ύποτάχτηκε. "Οπως δ Μότσαρτ δὲ γνώρισε τῇ βίᾳ, ἔτσι δὲ γνώρισε οὕτε τὴν ταραχήν, οὕτε τὴν ἀμφιβολίαν. Δέν εἶναι ἀπ' αὐτούς — ὅπως δ Μπετόβεν Ιωας, καὶ σίγουρα ὅπως δ Βάγκνερ — ποὺ ζητοῦν στῇ μουσικῇ, τὴν ἀπάντηση στὸ αἰώνιο γιατί, ή τῇ λύσῃ τοῦ αἰνίγματος τοῦ κόσμου. "Οσο δ Μότσαρτ εἶναι γλυκός κι ἀγνός, τόσο εἶναι καὶ ἀπλός. Γιὰ τὴν μεγαλοφυΐα του, καθὼς καὶ μέσα στὴν μεγαλοφυΐα του, δὲν ὑπῆρχαν ποτὲ αἰνίγματα ή κι ἀπλῶς ἀπορίες.

Πᾶς λοιπόν! Οὕτε ἀπορίες οὕτε θλίψεις! Τότε μὲ τὶ λογῆς ζωὴ σχετίζεται καὶ ταιριάζει αὐτὴ ή μεγαλοφυΐα; Ἡ ζωὴ αὐτὴ δὲν εἶναι ή τωρινή, ἀλλὰ ή ὄλλη, ἐκείνη δημοφιλεῖς καμμιὰ θλίψη καὶ κανένα πρόβλημα ἄλυτο. Μουσικός τοῦ δ, τι θὰ εἴμαστε, περσότερο παρὰ τοῦ δ, τι εἴμαστε, δ Μότσαρτ, περσότερο κι ἀπ' τὸ Βάγκνερ, εἶναι δ μουσικός τοῦ μέλλοντος. "Ο Ταίν ύπεροχα, Ιωας χωρίς νὰ τὸ θέλει καὶ χωρίς νὰ τὸ νιώσει τὸ εἶπε: «Τὸ πνευματικό του κεφάλαιο εἶναι ή ἀπόλυτη ἀγάπη τῆς δλοκληρωμένης κι εύτυχισμένης ὁμορφιᾶς.» Μιὰ τέτοια ὁμορφιά δὲ βρίσκεται παρὰ μόνο στὸ Θεό, δὲν εἶναι παρὰ αὐτός δ Ἰδιος δ Θεός. Μονάχα κοντά σ' Αὐτόν, καὶ μέσα σ' Αὐτόν θὰ τῇ βροῦμε καὶ θὰ τὴν ἀγαπήσουμε μὲ τέτοια ἀγάπη. Μὰ δ Μότσαρτ τὴν ἀγάπησε ἔτσι, κι ἀπ' ὅταν βρισκόταν ἀκόμα στὸ γήινο κόσμο. Καὶ γι αὐτόν τὸ λόγο, καὶ μάλιστα περσότερο ἀπό κάθε ὄλλο, δ Μότσαρτ ἀξίζει νὰ δονομαστεῖ Θεῖος.

ΤΕΛΟΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΜΟΤΣΑΡΤ

Σ' ἔνα ἐνδιαφέρον ἄρθρο του, γραμμένο σχετικά μὲ τὸν ἑπίσημο κατάλογο τῶν ἔργων τοῦ Μότσαρτ, ποὺ ἔξεδωσε τὸ 1905 δ μουσικὸς ἐκδοτικὸς οἰκος Breitkopf und Härtel στὴ Λειψία — δοσοφός ἀρχειοφύλακας τῆς "Οπερας τοῦ Παρισιοῦ Σάρλ Μαλέρμπ, δρισε τελειωτικά ὡς ἔξῆς τὸν ἀριθμὸν τῶν ἔργων τοῦ Μότσαρτ.

"Εργα τελειωμένα	622
"Εργα ἀτέλειωτα	132
'Ἐν ὅλῳ	754

"Ἄπ' αὐτά, εἶκοσι ἔξη δὲ βρέθηκαν ἀκόμη ὡς τώρα, καὶ δέκα τέσσερα δὲν ἐκδόθηκαν χωρὶς ν' ἀναφέρουμε τὰ ἀτέλειωτα ἔργα του, ποὺ τὰ περσότερά τους μένουν ἀνέκδοτα.

"Ετοι, κατὰ τὸ Μαλέρμπ, μποροῦμε νὰ ταξινομήσουμε τὸ σύνολο τῶν ἔργων τοῦ Μότσαρτ κατὰ τὴν παρακάτω διάταξη :

I. ΕΡΓΑ ΦΩΝΗΤΙΚΑ ΜΕ ΟΡΧΗΣΤΡΑ

α) Θρησκευτικὴ Μουσικὴ.

Λειτουργίες	19
(Σ" αὐτὲς δὲν περιλαμβάνονται τὸ περίφημό του Requiem, ποὺ δ θάνατος δὲν τὸν ἀφησε νὰ τὸ τελειώσει. "Ο μαθητής του Σούσμαγερ τὸ συνέχισε ἀπ' τὸ δύδος μέτρο τοῦ Lachrymosa — ὡς ἔκει εἶχε φτάσει δ Μότσαρτ —, ἔγραψε τὰ τρία ἐπόμενα κομμάτια καὶ συμπλήρωσε τὴν ἐνορχήστρωση τοῦ ὅλου ἔργου.)	
'Εσπερινοί, Λιτανεῖες	9

Μοτέττα, διάφορα κομμάτια	39
-------------------------------------	----

β) Δραματικὴ Μουσικὴ.

"Οπερες	22
(Ἄπ' αὐτὲς οἱ πιὸ γνωστὲς εἰναι : Appelle et Hyacinthus—Bastien und Bastienne—La Finta Semplice—Mitridate, rè di Ponto—Ascanio in Alba—Il sogno di Scipione—Lucio Silla—La finta giardiniera—Il re pastore—Idomeneo, rè di Creta—Die Entführung aus dem Serail—Der Schauspieldirector Le nozze di Figaro—Don Giovanni—Così fan tutte—Die Zauberflöte—La Clemenza di Tito).	

Διάφορες αύτοτελεῖς δριες:

Σόλα	53
Ντουέττα	3
Τρίο	9
Κουαρτέττα	1
Χωρώδιες	1
Καντάτες θρησκευτικές καί κοσμικές	6

**II. ΕΡΓΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ
ΜΕ ΟΡΧΗΣΤΡΑ**

Συμφωνίες	49
---------------------	----

(Άναμεσα σ' αύτές ξεχωρίζουν οι έξις άριστουργηματικές του συμφωνίες: σὲ ρέ μετέσων, χωρὶς μενούέττο, σὲ μὲν μπαμάλ, σὲ σὸλ ἔλασσον καὶ σὲ ντὲ μετέσων (Jupiter-Symphonie). Ο Μότσαρτ είναι δὲ πρῶτος Γερμανός συνθέτης που χρηματοποιήσει τό κλαρινέττο στή συμφωνία.)

Σουντες (κασσατσιόνες, ντιβερτιμέντα, σερενάτες)	33
--	----

Διάφορα κομμάτια:

Μάρς	14
Συμφωνικά ἀποσπάσματα	14

Χοροί:

Μενούέττα	110
Άλλεμάντες	56
Κοντρντάνς	37
Γκαβόττα, Παντομίμα, Μπαλλέττα	44

Κοντσέρτα:

Γιά πιάνο	29
Γιά βιολί	13
Γιά διάφορα δργανα	12

ΧΩΡΙΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑ

α) Μουσικὴ Δωματίου.

Κουϊντέττα	9
Κουαρτέττα	31
Τρίο καὶ ντουέττα	7

β) Μουσικὴ γιὰ Πιάνο

Σονάτες καὶ φαντασίες	22
Βαριασιόν	15
Διάφορα κομμάτια	26
"Εργα ἡ κάτρ μαίν ἡ γιά δυὸ πιάνα	9
Σονάτες καὶ βαριασιόν γιά βιολί καὶ πιάνο	45

γ) Μουσικὴ γιὰ 'Εκκλησιαστικὸ δργανο

Σονάτες μὲ δργανικὴ συνοδεία	17
--	----

