

ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΙ ΟΡΜΗ

Μεσ' στή νύχτα

"Ενα καλοκαιριάτικο δυμόρφο βράδυ τού 1810, διβιλιοπώλης τής μικρής πόλης Τσβικάου στή Σαξωνία είδε νά μπαίνει τρεχάτος στό μαγαζί ό μικρός του γιός. 'Η μητέρα ήταν λίγο άδιάθετη καί παράγγελνε νά μήν άργησει νά γυρίσει δ' ἄντρας της στό σπίτι. Κρίμα! Κι' ἀπόψε έλεγε νά μείνει νυχτέρι γιά νά προχωρήσει λίγο τά ποιήματα τού Σέλλεϋ πού έτοιμαζε τήν έκδοσή τους στά γερμανικά. Καθώς πήγαιναν στό δρόμο ξαφνικά ό μικρός, άφηνει τό χέρι τού πατέρα του καί σάν δστραπή στρίβει στό στενάκι γιά ν' άκουσει ἀπό πιο κοντά μιά παρέα νεαρών πού τραγουδούν ένα γερμανικό μάρς. 'Ετοιμάζεται νά τούς πάρει ἀπό κοντά, μά

έκεινη τήν ώρα ή ψυχοκόρη τους πού γύριζε ἀπό τό φαρμακείο βλέποντας τό μικρό νά χαζεύει, τόν πιάνει ἀπό τό μπράτσο: «'Ο κατινόργιος ἀδελφούλης σου ήρθε καί σέ περιμένει, τού λέει, πού είναι δ' πατέρας σου»; Κι' ἀλήθεια, δταν φτάνουν στό σπίτι, μέσα στή κούνια του κλαψουρίζει τό πέμπτο μωρό τής οικογένειας.

Τώρα πιά ή ώρα έχει περάσει, τά παιδιά κοιμηθήκαν ή μητέρα κουρασμένη κι' εὐτυχισμένη έκοψαράζεται στό κρεβάτι της. Κι' δ' πατέρας ξαγυπνάνει. Κυττάζει στοργικά τή γυναίκα του, τό νεογέννητο πού τώρα κοιμάται ήσυχο. Είχαν πει ἀπό καιρό πώς δταν ἀγόρι, θά τό έβγαζαν Ρόμπερτ. "Οπως γίνεται πάντα



Κλάρα Βίκ

Ρόμπερτ Σούμαν

σέ τέτοιες στιγμές, θυμάται τώρα κι' ἔκεινος τά παιδικά του χρόνια τ' ἀδέχαστα πού πέρασε στό χαριτωμένο πρεσβυτέριο, τό πνιγμένο μεο' τήν πρασινάδα, θυμάται τ' ἀδέλφια του καί τόν πατέρα του, τόν πάστορα Σούμαν, τόν καλδαρδό αλλά καί στό ἐπακρο αύτηρο. 'Ακουμπάει στό μισάνοιχτο παράθυρο γιά νά χαρεῖ λίγο τήν όμορφια τής νύχτας. Είναι μιά ἀπό κείνες τίς τόσο γλυκείες καί τόσο λαγαρές, φωτεινές σ' χεδόν νύχτες, πού δύσκολα θά πίστευε κανεὶς δτι δχι καί τόσο μακριά ἀπό κει βρίσκεται ή ἀρχὴ τῆς στέπης.

"Αν θρωποί γυρίζουν ἀκόμα στούς δρόμους, δὲ θέλουν τέτοιες δώρες νά τίς χαραμίσουν στόν δπνο. 'Ως καί δ' ἀντικρυνός καθηγητής, δ' τόσο μετρημένος πού λεπτό ποτὲ δέν

κλέβει ἀπό τή μελέτη του καί κοντέψει νά γίνει ένος μέ τά βιβλία του, στέκει τώρα τόσο ἀργά ἐμπρός στό ἀνοιχτό του παράθυρο, ξελογιασμένος ἀπό τήν ἔξαισια τήν ώρα. 'Ο πατέρας στέλνει ἀνυπόμονα κι' ἀνήσυχα τίς σκέψεις του εἰκοσι χρόνια ἐμπρός καί ἀνολογίζεται τί θά έχουν γίνει καί ποι θά είναι τότε τά παιδιά του, καί πιότερο ἀπ' δλα τό νεοφερμένο μικρό. 'Ανασαίνει τό μωράμενο ἀεράκι, ή χλιαρή ἀτμόσφαιρα τόν τυλίγει καί τόν τονώνει, ἀκούει τό μακρινό κύλισμα τόν ποταμού, τό μάτι του ιχαρέται τό θαμπό φως τής πλατείας κάτω μέ τίς φιλαληρες καί τίς σκιές πού περνοῦν καί χάνονται. Κι' ούτε μπορεῖ νά φανταστεῖ πώς ἀπό τό μωρό πού ήρθε ἀπόψε στό

σπίτι του, θά έρθει μιά ήμέρα πού, δλα αύτά τά θαυμάτα, τή νύχτα, τό φως καὶ τίς σκιές, τά νερά καὶ τά ἀρώματα, τό μυστήριο πού πλαινέται πάνω στή γῆ καὶ στίς ψυχές τῶν κατοκῶν της, θά τά κάνει δλα ήχους, μελωδίες καρδιακές, νοσταλγικά τραγούδια, λυρικά ξεσπάσματα καὶ θά τά χαρίσει, διδρο εύδαιμονίες σέ δλους τούς ἀνθρώπους, μά πιο πολὺ στὸν Γδιο τοῦ τὸν ἑαυτό. Καὶ πώς σταν δὲ νοῦς του καὶ ή καρδιά του πατήσουν στὸ φηλότερο σκαλι τῆς μακαριότητας, ἀπότομα θά πέσει δὲ ἀμοιρος στὸ πιο φρικτό σκοτάδι τῆς ψυχῆς!

‘Η ζωὴ στὸ σπίτι, δσο τά παιδιά είναι μικρά, κυλάει ήσυχα καὶ μονότονα. ‘Ο πατέρας, πνεύμα καλλιεργημένο καὶ ἐκδότης ἐφημερίδας, περνάει τίς περισσότερες δρءες του στή μελέτη, βοηθάει τή γυναίκα του, σταν μπορεῖ, καὶ φροντίζει τίς σπουδές τῶν παιδιών. ‘Αλλά τά χρόνια περνοῦν καὶ κανένα τους δὲ δείχνει ἔνα τάλαντο, μά δύοιαδήποτε καλλιτεχνική ἢ φιλογική κλίση. Αὐτό μόνο στενοχωρεῖ τὸν πατέρα καὶ είναι στιγμές πού ἀμφιβάλλει γιά τό μέλλον τους.

‘Η μητέρα, δν καὶ κόρη γιατροῦ, δὲ συμμερίζεται καὶ τόσο τήν ἀγάπη τοῦ πατέρα γιά τά γράμματα καὶ τίς τέχνες. Είναι γυναίκα ρωμαντική, ὑπερευαίσθητη, κάπως χαϊδεμένη ἀπό τὸν ἄνδρα τῆς καὶ τά παιδιά της ἀκόμα. Τά νευρικά τής ξεσπάσματα καὶ μερικές σκηνούλες, κάθε φορά πού τά πράγματα δὲν γίνονται σύμφωνα μὲ τίς ἐπιθυμίες της, θά τά θυμοδύνται τά παιδιά ἀκόμα καὶ μεγάλα. ‘Ωστόσο στίς δύσκολες στιγμές ξερεῖ, σάν στοργική μητέρα πού είναι, νά κυριαρχεῖται καὶ νά θυσιάζεται.

Τό πρῶτο σημαντικό περιστατικό στή ζωὴ τοῦ Ρόμπερτ είναι πού πήγε στὸ σχολεῖο. Οι δάσκαλοι του δὲν τὸν παινεύουν πολύ, τὸν ἀγαπῶν μόνο γιατὶ είναι καλὸς καὶ χαϊδιάρικο παιδάκι. Τά μαθήματα δὲν τὸν ἔνθουσιάζουν τόσο, δσο ή τάξη πού τὴν βλέπει πρώτη φορά. ‘Ονειροπολεὶ κυττάζοντας τά παράθυρα μὲ τό ἄγνωστο γι’ αὐτὸν σχῆμα, τίς φαβορίτες τοῦ δασκάλου καὶ ἔπειτα, ἔξω ἀπό τὸ παράθυρο, τό χίόνι πού χρεύει ἀνάλαφρα σέ χλιούς σχηματισμούς, τά κλαριά τής καστανίδας πού ένονουν τό τζάμι, τὸν ἥλιο πού χρωσώνει γιά μιὰ στιγμὴ δλη τήν τάξη. Μ’ δλα αὐτά πῶς νά συγκεντρωθεῖ;

Τὸ δεύτερο χρόνο, δέ Ρόμπερτ ἀποχτάει καὶ δεύτερο δάσκαλο. Είναι δέ οργανίστας τής ἐκκλησίας πού τὸν παρακάλεσε δέ πατέρας νά μάθει στὸ μικρό πιάνο. Δὲν είναι περίφημος μου-

σικός, οὔτε δέ ίδαινικός δάσκαλος, τό ξεύρει καὶ δέ ίδιος. ‘Αλλά κι’ αὐτή τή φορά, δπως πάντα, τό παιδι πού τοῦ ἐμπιστεύονται δὲν είναι εύτυχῶς κανένα τάλαντο κι’ ἔτσι οι γονεῖς του δὲ θά ἔχουν καὶ πολλές ἀπαιτήσεις ἀπό τό δάσκαλο.

‘Ο μικρός μελετάει τό πιάνο του μὲ προσοχὴ καὶ ἐπιμέλεια δπως καὶ τά μαθήματα στὸ σχολεῖο, ἀλλά χωρὶς ἔνθουσιασμό. Βλέπει πολλές φορές τίς σκάλες του, τά λιγα κομματάκια πού ἀποτελοῦν τό ρεπερτόριο τοῦ δασκάλου του χωρὶς νά νιώθει καμμιά χαρά, δπως δταν διαβάζει τίς λιστορίες στὸ βιβλίο πού τοῦ ἔφερε δπατέρας ή σταν βρίσκεται στὸ μαγαζί καὶ διαβάζει τοὺς τίτλους τῶν πολύχρωμων βιβλίων.

‘Ονειροπόληση

Τά χρόνια περνοῦν, δέ Ροβέρτος μεγαλώνει κοντά στ’ ἀδέλφια του κι’ δταν κοντεύει στά ἔννια του χρόνια δὲ μπορεῖ νά ξεύρει δτι σέ κάποια κοντινή πολιτεία γεννιέται τό κοριτσάκι πού ἐμελλε νά γίνει δέ εύασθητη, ἡ ὑπερήφανη, δη δυνατή γυναίκα πού πού τοῦ φώτισε τό δρόμο κι’ έθυσίσας γι’ αὐτόν τήν τέχνη της.

Γιά τήν δρά, τό πιο σπουδαῖο περιστατικό τής ζωῆς του είναι τό ταξίδι μὲ τὸν πατέρα καὶ τήν μητέρα στὸ Κάρλσμπαντ. ‘Ενα μεγάλο πιάνο μὲ ούρα βρίσκεται ἐπάνω στή σκηνή τῆς πλούσιας αἰθουσας πού είναι κατάφωτη καὶ στολισμένη μὲ γιρλάντες δπως στολισμένες είναι δλες οι κυρίες ἑκεί μέσα. Μεγάλη συγκίνηση γι’ αὐτό πού περιμένουν καὶ συγκρατημένη διάγερση είναι διάχυτη παντοῦ, ἀλλά μὲ μιᾶς δλος σωπαίνουν καὶ στηλάνουν τά ματία στή σκηνή. ‘Ο Μόδσλες! τοῦ φιθυρίζει δέ πατέρας, δ μεγαλύτερος πιανίστας τής Γερμανίας! ‘Ο μικρός μὲ τίς πρωτες νότες ἀναστατώνεται κι’ οὔτε μπορεῖ νά καταλάβει τί είναι αὐτό πού νιώθει ἀφοῦ δλα τώρα τίποτα δὲ τοῦ ἔλεγε τό πιάνο. ‘Αλλά αὐτό τό παλέιμα, αὐτή ή γλύκα κι’ αὐτή γ’ φλόγα, είναι κάτι κανούργιο. Δὲν ξεύρει τό παιδι πῶς νά τό ἔχηγήσει καὶ σφίγγει στό χέρια του τό πρόγραμμα τής συναυλίας πού θά τό φυλάξει δλα τὸν θάνατό του.

‘Από κείνη τή βραδυά είναι σάν νά ξαναγεννιέται. ‘Αρχίζει ν’ ἀγαπάει τό πιάνο του γιατὶ καταλαβίσει τώρα πάλι τέ εύτυχια μπορεῖ τοῦ τοῦ χαρίσει. Είναι ἔνα ἀπέλα καὶ συνειθισμένο παιδι, τρισευτυχισμένο, χωρὶς θυμούς καὶ χωρὶς ἑσωτερικές ἀναταράχες. ‘Ολα γύρω του χαμογελοῦν γιατὶ ἔτσι θέλει νά τά βλέπει. Τό κάθε τι είναι γι’ αὐτὸν πηγή χαρᾶς ἀλλά τώρα, πάνω ἀπ’ δλα, ή χαρά τής δημιουργίας κρυφο-

σκάζει μέσα του. Είναι μικρός πολύ και δέν ξεύπει άκομα τι είναι ή μουσική. Ωστόσο, σκυμμένος δρες πάνω στά αστρόμαυρα κόκκαλα που νομίζει ότι τώρα τα πρωτοβλέπει, πολεμάει δλες του τις χαρές, γιατί λύπες δέν έχει, νά τις τραγουδήσει. Γράφει τη «Χαρούμενη ήμέρα ένδος μαθητή», μελωδίες αδέξιες και ασήμαντες, μά δλδροσες σάν τα δικά του νιάτα. Καλ πάντα δπό πάνω του το μάτι τού πατέρα ζητάει νά βάλει φρέο στά πρώμα ξεσπάσματα και σπρώχνει το παιδι στην ταχτική μελέτη.

Μέ τό πέρασμα τού χρόνου καλ μέ τό λέγε —λέγε, καταφέρνει ό Φρειδερικος Σούμαν, σιγουρος πιο για τό χάρισμα τού τελευταίου του γιοιο, ν' άλλαξει τήν γνώμη τής γυναίκας του πού δέν πολυνήθει τή μουσική και νά σκεφθούν πια για τή σοβαρή μουσική κατάρτιση τού παιδιού. Ο πατέρας γράφει στόν Κάρλ - Μαρία Βέμπερ καλ τόν παρακαλεῖ νά δεχτει νά φωτίσει τό μικρό του στό δρόμο τής δρμονίας. "Άλλη μιά πηγή χαρᾶς για τόν Ρόμπερτ, βλέπει άπό τώρα τόν έσαυτό του μεγάλο μουσικό μέσα σ' ένδοξη καλ λαμπρή συντροφιά. Περνούν οι ήμέρες καλ οι έβδομαδες άλλα για τό παιδι δέν περνούν καθόλου, βράζει στήν άνυπομονήσια, κι' έπι τέλους έρχεται ή πολυπόθητη καλύβρων άπαντηση. Ποιδς ξένει δημως, ποιδ καπρίτοιο τής μοιρας, μπορει ή άρρωστεια τού λυρικού δραματουργού, δέν άφησε τό δνειρο αύτό τού άγοριου νά γίνει άλληθεια.

Τώρα πιά ό Ρόμπερτ είναι έφηβος, μαθητής γυμνασίου καλ μέσα του άρχιζει νά γεννιέται ένα καινούργιο πλάσμα, παράξενο καλ άνήσυχο. Τραβίταις άπό τούς φίλους του καλ μένει δρες άμιλητος. Τό άνοιχτόκαρδο καλ άφελέστατο παιδι ζητάει τώρα μοναχικούς περιπάτους καλ θέλει νά φαντάζεται παράξενα θλιβερά τοπεία, δη νούς του πλάθει κόσμους γεμάτους μυστήριο καλ πόνο. Οι αύτοσχεδιασμοί του στό πιάνο δέν είναι πιά άναλαφρα καλ γελαστά παιχνιδίσματα μά τραγούδια γεμάτα βαρειά μελαγχολια καλ λυγμούς. Καλ δην δύναμη καλ φούρια έβαζε άλλοτε στά παιχνίδια, άλλη τόση βάζει τώρα στήν άναζητηση τού πόνου.

Ψάχνει νά βρει στήν ποιηση έργα που νά καθρεφτίζουν τή λόπη καλ τήν άγωνα τή δική του. Διαβάζει ποιήματα τού Μπάλυρον καλ έπειρεσμένος πιστεύει πώς είναι κι' ό ίδιος ένσ πλάσμα άμαρτωλο καλ κολασμένο. Διαβάζει Σίλλερ, Γκαΐτε, Γιούγκ, Σαίκπρο καλ τά ποιήματά τους γεμίζουν τήν ψυχή του πότε μέ άνεπ-πωτη χαρά καλ πότε μέ άπόγνωση.

Μέ τέτοιο άνακάτεμα άναλαφρης χαρᾶς καλ «ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ»

πόνου άκαθόριστου, γιατί είναι μόλις δεκαπέντε χρόνων, βλέπει τήν κυρία Κάρους στίς μουσικές βραδιές που δίνει στο σπίτι της. Τό δημόρφιο τραγούδι της καλ ή χαριτωμένη της μορφή κάνουν τό Ρόμπερτ νά νομίζει πώς βρίσκεται σέ μαγιεμένες περιοχές. Δέν τόν πειράζει πού τόν μεταχειρίζεται σάν παιδι καλ τόν φωνάζει «Φριντολίνο». Είναι ή πρώτη του νοσταλγική χαρά, ή μοδια πού τού δίνει δύναμη νά νικήσει τής πιανιστικές του δυσκολίες.

Στά δεκάδη του χρόνια, δ Ρόμπερτ χτυπιέται άσχημα άπό τήν μοιρα, χάνει τόν πατέρα του, τόν άνεντητημότο του φίλο. Τό άπότομο χτύπημα τόν έχει ζαλίσει μά δε μπορει άκομα ν' άναμετρήσει τί τού κόστισε αύτός δ θάνατος. "Η στοργική άνεντη έπαφή τού πατέρα μέ τό παιδι, ή κατανόηση πού έδειχνε έκεινος για τήν περιπλοκή φύση τού γιού του, οι συμβουλές του πού διώχναν πάντα της άμφιβολίες, δησ αύτά χάθηκαν για πάντα. 'Από δω κι' έμπρος, δ Ρόμπερτ μπαίνει κάτω άπό τήν κηδεμονία ένδος έμπρος τού Τσιβικάου καλ τής μητέρας του πού δέν έχει άκομα συμφιλιωθει άπολυτα μέ τή μουσική. Μόνο δ άξεχαστος πατέρας ήταν σέ θέση νά τόν ένθαρρουνε νά δεχτει τό μουσικό έπαγγελμα πού 'η γλύκα του είναι φανερή καλ ή πίκρα του κρυμμένην».

Παραδομένος στό πένθος του καλ ταραγμένος άπό τήν άχαρη ήλικια, ξαναρίχνεται στό πιάνο του καλ στίς μελέτες του. Τότε άνακαλύπτει τόν ποιητή Ζάν - Πώλ Ρίχτερ πού γίνεται τό μεγάλο του είδωλο. Τόσος είναι δη ένθυμουσιασμός του πού τόν έπιβάλλει άναγκαστικά στούς φίλους του καλ τοσκάνεται μέ δουσ δη θέλουν νά τόν διαβάσουν. Στά έργα τού Ρίχτερ συναντάει δ νεαρός Ρόμπερτ τή δική του ψυχική κατάσταση καλ δανειζεται απ' αύτά τήν άπαισιοδοξία καλ τή ζοφερή διάθεση πού άργυρότερα θ' άρχισε ν' άντιφεγγίζεται στή μουσική του δημιουργία. Γράφει ποιήματα, τόν «Κοριλάνο», τό «Σηλήνη» του, άλλα βασανίζεται γιατί δε μπορει νά έκφρασει τής ψυχικές του μεταλλαγές δης τής νιώθει. 'Αμφιβάλλει γιάτις ψυχολογικές του ίκανότητες καλ νιώθει βαθειές τύψεις πού παραμελει τό πιάνο του.

"Όλα αύτά δημως δέ φτάνουν για νά γεμίσουν τήν καρδιά τού δεκαεπτάχρονου παλληκαριού. "Έχει φίλους καλ κάνει έκδρομές στά γύρω τού Τσιβικάου. Γνωρίζεται μέ κοπέλλες, χορεύει μαζι τους καλ μιά απ' αύτές, τήν Λίντυ μέ τήν Έλληνική κατατομή καλ τό άδειανό κεφάλι, τήν έρωτεύεται. Γρήγορα δημως συνέρχεται γιατί δη κοπέλλα είναι πολύ φιλάρεσκη καλ

τό χειρότερο, μιλάει μὲ δισέβεια γιὰ τὰ ἔργα τοῦ Ρίχτερ!!! Ποιὸ σταθερὸ καὶ πιὸ ἀγνὸ εἶναι τὸ αἰσθῆμα ποὺ τοῦ γενέαι ἡ Ἀγνὴ Κάρους ποὺ εἶναι γι' αὐτὸν ἡ Ἰδανικὴ φύλη, πιὸ πολὺ ἀπὸ μητέρα, σύμμαχος ἀληθινὸς καὶ δοσμένη κι' αὐτὴ ὀδόκληρη στὴν μουσική. 'Αλλὰ τὸ πιὸ μεγάλο δῶρο ποὺ χαρίζει στὸν προστατεύομενὸν τῆς εἶναι ἡ ἀποκάλυψη τῶν τραγουδιών τοῦ Σοῦμπερτ. Δέν ἦσενε δὲ Ρόμπερτ διὰ ὑπῆρχε στὸ μουσικὸ βασιλεῖο κάτι τόσο αὐθόρμητο καὶ τόσο συναρπαστικό. Καὶ ἡ γνωριμία σύτῃ τοῦ γίνεται στὴν ποὺ εὐαίσθητη ἐφιβικὴ ἡλικία, τὴν δεκτικὴν στὸ ἔπακρο, καὶ τὸ καλλιτεχνικὸ τῆς ἀπαύγασμα σώριμάζει σιγά—σιγά μέσα του, ἀποκρυπτατλώνεται τέλεια καὶ ἐκδηλώνεται ἀργότερα στὰ λυρικὰ ἔργα τοῦ Σοῦμπαν καὶ στὰ λιντερὰ του, τὰ γεμάτα διάχυση καὶ φρεσκάδα, δμοια μὲ τὴ φρεσκάδα τῶν δεκαεφτά του χρόνων ποὺ ἔχανε δεχτεῖ τὸ μακραυγετικὸ μόνημα.

Τώρα δὲ Ρόμπερτ ἔχει πάντα Σοῦμπερτ στὸ πιάνο του, καθὼς καὶ τραγούδια τοῦ Μέντελσον. Σχεδιάζει μελωδίες γιὰ τὴν κυρια Κάρους ἀπάνω σὲ ποιήματα τοῦ Μπάύρον καὶ σὲ δικούς του στίχους ἀπὸ τὴν συλλογὴ του 'Διάφορα ἀπὸ τὴν πέννα τοῦ Ρόμπερτ, στὶς δχθες τοῦ Μοδλντερ.

Κι' ὥστόσο ταλαντεύεται ἀκόμα ἀνάμεσα στὴν ποίηση καὶ στὴ μουσική.

'ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Τὸ Μάρτιο τοῦ 1828 δὲ Ρόμπερτ παίρνει μιὰ ἔκπληκτικὴ ἀπόφαση. Θὰ πάει στὴ Λειψία νὰ σπουδάσει νομικά. 'Απ' δταν πέθανε δὲ πατέρας, ἡ μητέρα καὶ δὲ κηδεμόνας του, βλέποντάς τον ἀναποφάσιστο, θέλασαν νὰ τὸν πείσουν διὰ ἐκείνο ποὺ τοῦ ταΐριαζε καλλίτερα ἥταν τὸ δικαστικὸ στάδιο. Καὶ δὲ νέος, κουρασμένος πιὰ νὰ παλεύει ἀνάμεσα στὶς δύο του μοδησες καὶ γοητευμένος ἀπὸ τὴν ἰδέα τοῦ ταξιδιοῦ, ξεχνάει τοὺς πόθους καὶ τὰ δνειρά του καὶ δέχεται. Στὸ κάτω—κάτω, εἶναι εὐχαριστημένος ποὺ βρέθηκε μιὰ λόση δσο καὶ νὰ μὴν εἶναι περίφημη.

Λίγες ἡμέρες πρὶν φύγει, δὲ Ρόμπερτ γραφει «... Ριγμένος μέσα στὸ ἀτέλειωτο σύνολο, τυλιγμένος στοῦ κόσμου τὰ σκοτάδια, χωρὶς ὅδηγό, χωρὶς δάσκαλο, χωρὶς πατέρα, αὐτὴ εἶναι ἡ μοῖρα μου. Κι' δμως ποτὲ δὲν ἀντίκρυσα

τόσο δημοφὴ τὴν οἰκουμένην. Τῆς στέλνω τὸ πιὸ χαρούμενο χαμόγελο καὶ δὲ νιάζομαι γιὰ τὶς ἀστραπές».

"Ενα ἄπριλιατικὸ πρωΐνο, ζεκινάει δὲ Ρόμπερτ μὲ τὸ ταχυδρομικὸ ἀμάξι ἀπὸ τὸ Τομπικάου. Δὲν κρατάει καὶ πολὺ ἡ συγκίνηση ἀπὸ τὸν ἀποχαιρετισμό, πιὸ μεγάλη εἶναι ἡ χαρά του ποὺ θὰ ταξιδέψει ἐπὶ τέλους μονάχος καὶ πιὸ πολὺ ποὺ θὰ ἴστε τὸ Μπάύροιτ, τὴν ὀνειρεμένην πολιτεία του. Μόλις φθάνει ἐκεῖ, οὔτε τὰ παλάτια γυρίζει νὰ κυττάξει οὔτε τὰ μνημεῖα της. Παίρνει ἀμέσως τὸ δρόμο ποὺ βγάζει στὸ πυκνὸ δάσος. 'Εκεῖ σ' ἔνα ἐρημικὸ δρομάκι βρίσκει τὸ πανδοχεῖο δπου πήγαινε κάθε μέραν' ἀπομονώθει καὶ νὰ γράψει δὲ Ρίχτερ. Καὶ μόνο τὸ κύτταγμά του ἀπὸ μασκριά βυθίζει τὸ νέο σὲ ζωογόνο ρεμβασμό. Αὐτὴ εἶναι κι' ἡ δικῆ του λαχτάρα. Σὲ ήσυχη καὶ ἀπόμερη μεριά νὰ κάνει τὴ δουλειά ποὺ τοῦ ἀρέσει. Μά ποιὰ δουλειά τοῦ ἀρέσει; 'Ανεβαίνει στὸ ἀδειανὸ δωμάτιο τοῦ ποιητῆ, κυττάζει μὲ συγκίνηση τὰ πράγματα ποὺ εἶχε ἐκείνος μεταχειριστεῖ, τὴ θέα πρός τὸ δάσος ἀπὸ τὸ παράθυρο. 'Αλλὰ τώρα πρέπει νὰ συνεχίσει τὸ δρόμο του. Μετὰ ἀπὸ μερικούς σταθμούς φτάνει στὸ Μόναχο καὶ πργάνει λίγο, φοβισμένος, νὰ δεῖ τὸν 'Ερρικό Χάινε. 'Ο τρυφέρος ἀλλὰ καὶ τόσο κυνηγμένος ποιητῆς ποὺ δόλκηρους κύκλους ἀπὸ ποιήματά του θὰ τονίσει ἀργότερα δὲ Ρόμπερτ, τὸν δέχεται πολὺ καλά καὶ δυσ δρες σχεδόν τοῦ μιλάει γιὰ δ, τι τὸν ἐνδιαφέρει, γιὰ τέχνη, γιὰ ταξιδία, γιὰ τὸ ρωμαντικὸ κίνημα ποὺ τὸ βρίσκει σημαντικώτερο κι' ἀπὸ τὸ κίνημα τῆς 'Αναγέννησης. 'Ο νέος τὸν ἀκούει ἐκστατικός, τὸν γοτεύει ἡ μιλά τοῦ ποιητῆ, τὰ λόγια του, δμοια μὲ τὰ ποιήματά του, μαρτυροῦν βαθειὰ εὐαισθησία καὶ ταυτόχρονο γουστόζικο χιούμορ.

"Υστερα ἀπ' δλη αὐτὴ τὴ βόλτα, φτάνει δὲ Ρόμπερτ στὴ Λειψία δπου γιὰ καλή του τόχη βρίσκει μερικούς ἀπὸ τοὺς παιδικούς του φίλους. Τακτοποιεῖται ἀμέσως στὸ φωτιητικὸ δωμάτιο, κρεμάει ἀπάνω ἀπὸ τὸ φραγμὸ του τίς φωτογραφίες τοῦ πατέρα του, τοῦ Ρίχτερ, καθὼς καὶ τοῦ Νατολέοντα, σάν πρώτο σημάδι τῆς ἐπίδρασης τοῦ Χάινε. Δέν ξεχνάει δμως νὰ νοικιάσει καὶ ἔνα πιάνο.

(Συνεχίζεται)