

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑΣ ΜΠΑΧ

Διασκευή ΖΩΗΣ ΦΡΑΝΤΖΗ

(Συνέγεια έκ τοῦ προηγούμενου)

Τά κατά Ματθαίον Πάθη ἐκτελέστηκαν πέντε χρόνια ἀργότερα, τὴ Μεγάλη Παρασκευή. Ἀλλά ἐπειδὴ ἡταν πολὺ δύσκολα γιὰ τὰ παιδιά τοῦ Ἀγίου Θωμᾶ, τὰ τροποποίησε δὲ Σεβαστιανός. Μιὰ ἀπὸ τις ἀλλαγές ποὺ ἔκανε ἡταν ἡ μεταφορά τοῦ χορικοῦ: «Ἄνθρωπε, κλάψε γιὰ τὸ ἀμάρτημά σου» ἀπὸ τὰ Πάθη κατὰ Ἰωάννην, στὰ Πάθη κατά Ματθαίον. «Ἀπὸ τὸ ἵδιο θέμα εἶναι ἐμπνευσμένο ἔνα ἀπὸ τὰ πιὸ ὁραῖα πρεδόντια χορικῶν ἀπὸ τὸ «Μικρό Βιβλίο γιὰ Ἐκκλησιαστικό «Οργανο». Ο Σεβαστιανὸς εἶχε τὴν ώραια ἰδέα τὰ λόγια τοῦ Ἰησοῦ σ' αὐτά τὰ Πάθη νὰ μῆ τὰ συνοδεύει παρὰ μόνο ἀπὸ τὰ ἔγχορδα, σὲ τρόπο ποὺ δὲ Σωτήρας μας φαίνεται λουσμένος στὸ φῶς. Τὸ τελευταῖο χορικό, χωρὶς ἀμφιβολία ἔνα ἀπὸ τὰ μεγαλείτερα ἐπιτεύγματα τῆς μεγαλοφυΐας τοῦ Σεβαστιανοῦ, μᾶς κάνει νὰ ριγούμε, καθὼς καὶ ὁ «Ἐσταυρωμένος» τῆς Λειτουργίας ποὺ θυμίζει τὰ λόγια τοῦ Εὐαγγελίου: «Ἐνα σπαθι θά διαπέρασι τὴν ψυχὴ σου». Μετά ἀπ' αὐτὴ τὴν πονεμένη κραυγὴ, ἀκούγεται ἡ γλυκεῖα μελωδία τοῦ ἀλτώ σόλο «Ο Ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ ἀσρῶν τὰς ἀμαρτίας τοῦ κόσμου» καὶ τόχωραδικόμερος τοῦ τέλους «Δός ὑμῖν εἰρήνην». Ἀδὴ ἡ μουσικὴ πηγάζει κατ' εὐθύνην ἀπὸ τὴν ψυχὴ τοῦ Σεβαστιανοῦ. Εἶχε πάντα ἐμπρός στὰ μάτια του ἔνα δραματικὸν πρόσωπο, μὲ τὸ πάθος τὸ νοῦ του. Θά μπορούσε νὰ εἰπεῖ δύως δὲ «Ἄγιος Παῦλος: «Ἀφήνω δσα πράγματα εἶναι πίσα μου γιὰ νὰ πετάξω πρὸς τὸ σκοπό». Ἀλλά δὲ σκοπός του, δύως κι' ὁ σκοπός τοῦ «Ἄγιου Παύλου, δὲν ἀνήκε σ' αὐτὸν τὸν κόσμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

Πολὺ λιγο μίλησα γιὰ τὸν Ἱωάννην Χριστόφορο Ἀλτνίκολ, ποὺ ἔγινε σύζυγος τῆς κορῆς μας «Ἐλισσάβετ». Ἡρθε σὲ μᾶς, ἔξη χρόνια πρὶν πεθάνει δὲ σύζυγός μου, γιὰ νὰ γίνει μαθήτης του, καὶ ἡ ἥρεμη μετριοφροσύνη του, συνδυασμένη μὲ τὴν ἀγάπη του στὴ μουσική, σκλάβωσε δικό μόνο τῇ Λίζα μας, ἀλλὰ καὶ δλους μας. Τά δειλά κοκκινίσταμα τῆς Λίζας, καὶ κοριστικὴ ἐπιφυλακτικότητά της, μοδ θύμιζαν τὸν καιρὸ ποὺ τὸ βῆμα τοῦ Σεβαστιανοῦ μ' ἔκανε μά νὰ κοκκινίζω καὶ μιὰ νὰ χλωμαίζω. «Οταν

»ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ»

δὲ Χριστόφορος μᾶς ζήτησε τὸ χέρι τῆς Λίζας δὲ Σεβαστιανός, τοῦ ἀπάντησε: «Ἐχεις τὴν δόλψυχη συγκατάθεση τὴ δικῆ μου καὶ τῆς γυναικας μου, τὸ ξεύρω χωρὶς νὰ τὴ ρωτήσω». Ο Χριστόφορος στεκόταν ἐμπρὸς στὸ Σεβαστιανὸ μὲ σκυμμένο τὸ κεφάλι καὶ μὲ μάτια δακρυσμένα. «Δάσκαλε, τοῦ εἰπε, δός μου τὴν εὐλογία σου γιὰ νὰ τὴν κάνω εύτυχισμένη καὶ γιὰ νὰ γίνων ἄξιος νὰ λέγουμα γιός σου». «Οταν ἔφυγε γιὰ νὰ πάει νὰ βρεῖ τὴ μηνσήτη του, ἔπεισα στὴν ἀγκαλιά τοῦ Σεβαστιανοῦ καὶ ἐκλαψα. «Νὰ ἡξευρες πῶς θυμάμας τὴν ἡμέρα ποὺ μοῦ μίλησες πρώτη φορά γιὰ τὴν ἀγάπη σου!» ψιθύρισα. «Καὶ ἡταν τόσο λυπητερὴ αὐτὴ ἡ ἡμέρα, μικρή μου Μανταλένα;» καὶ μοῦ σήκωσε τὸ κεφάλι γιὰ νὰ ἰδω τὸ πρόσωπό του ποὺ τὸ φώτιζε ἔνα τρυφερό καὶ λιγο κοροϊδευτικό χαμόγελο.

Οι μῆνες ποὺ ἀκολούθησαν πέρασαν μὲ εὐχάριστες προετοιμασίες γιὰ τὸ γάμο ποὺ ἔγινε στὶς 20 Ἰανουαρίου τοῦ 1749. Ἐνῶ η Λίζα καὶ ἕγω ἐτοιμάζαμε τὴν προΐκα, δὲ Σεβαστιανὸς ἔξασφαλίσεις γιὰ τὸν καινούργιο τοῦ γιὸ μιὰ θέση δραγανίστα στὸ Μάουμπεργκ. Τὴν παραμονὴ τοῦ γάμου, κάναμε ἔνα μικρὸ οἰκογενειακὸ κοντσέρτο καὶ ἐκτελέσαμε τὴν Καντάτα τῆς «Ανοιξῆς τοῦ Σεβαστιανοῦ». Ἡταν ἀπὸ τὶς πιὸ ἀγαπημένες μου αὐτὴ ἡ δροσερή καντάτα, ἡ γεμάτη νεανικὴ όμορφιά. Οι δύο ἔρωτευμένοι, ἡταν καθισμένοι δίπλα, η Λίζα δμορφή καὶ ντροπαλή, δὲ Χριστόφορος ἥρεμας κι' εύτυχισμένος. Ο Σεβαστιανὸς συνόδευε στὸ κλαβεσέν καὶ διηγήθυνε τὴ μουσική. Τὴ στιγμὴ ποὺ ἡ χωραδία τραγουδοῦσσε «ὅλα χαμογελούμσαν στοὺς ἔρωτευμένους» ἔνιωσα τὸ βλέμμα του νὰ καρφώνεται ἀπάνω μου.

«Ἐπειτα πρότεινα καὶ τραγουδήσαμε τὸ περίφημο:

Γλυκὲ μικρὲ Ἰησοῦ, στοργικὲ μικρὲ Ἰησοῦ
Εἰσακούσεσ τὸ θέλημα τοῦ Πατέρα σου.

Ξαναφέρων στὸ νοῦ μου τὴ βραδιά αὐτὴ τῶν ὀρφαβώνων, δλη τὴν οἰκογένεια συγκεντρωμένη γύρω ἀπὸ τὸ Σεβαστιανό, νὰ τραγουδάει καὶ νὰ παίζει τὴν πιὸ ἀγνή, τὴν πιὸ οὐράσια μουσική ποὺ εἶχε βγει ἀπὸ τὴν καρδιά του, καὶ κρατῶ μιὰ ἀνάμνηση ἀκόμα πιὸ ζωντανή ἀπὸ

έκεινη πού μού έμεινε από τις χαρές της έπομένης. Τέλος, άποχαιρετήσαμε τὴν ἀγαπημένη μας κόρη καὶ δὲ Χριστόφορος ἔφυγε μαζὶ τῆς μὲ τὰ χιόνια γιὰ τὸ Νάουμπεργκ. Πρὶν ἔρθουν τὰ Χριστούγενα δὲ Θεός εὐδόγησε τὴν ἔνωσή τους καὶ τοὺς χάρισε σῖνα ἀγόρια ποὺ τὸ ἔβγαλαν (εἶναι ἀνάγκη νὰ τὸ πῶ); *Ιωάννην Σεβαστιανό*. Πρὶν ἔνα χρόνο, δὲ Ἐμμανουὴλ είχε δώσει τὸ Ιδιο δόνομα στὸ δεύτερο παῖδι του ποὺ είχε γεννηθεῖ στὸ Βερολίνο.

Κι' ἔτσι, δὲ Σεβαστιανὸς κι' ἔγώ γίναμε παποῦς καὶ γιαγιά. Δὲ μποροῦσα νὰ τὸ πιστέψω, τόσο κοντινὴ καὶ ζωντανὴ είχα διατηρησεῖ τὴν ἀνάμνηση τῶν ἀρσαβώνων μου, παρ' ὅλα τὰ χρόνια ποὺ πέρασαν καὶ τὰ παιδιά ποὺ είχαμε ἀποχήσει. Βλέποντας στὸν καθρέφτη, φανταζόμουνα τὸν ἑαυτό μου ντυμένο ὅπως ἀλλοτε. Ὡστόσο είχα συνειθίσει νὰ βλέπω τὸ πρόσωπο τοῦ Σεβαστιανοῦ ὅπως τὸ εἴδα τὴν πρώτη φορά στὴν ἑκκλησία τοῦ Ἀμβούργου καὶ ἔκανα μεγάλη προστάθησι γιὰ ν' ἀντιληφθῶ τὶς ἀλλαγές ποὺ είχε κάνει δὲ καριός ἐπάνω του. «Οσο περνοῦσε δὲ καιρός, τόσο καὶ περισσότερο κλεινότανε στὸν ἑαυτό του. Θά ἔνιωθε φαίνεται διτὶ εἰχε πολλὴ μουσικὴ νὰ γράψει ἀκόμα καὶ διτὶ λίγος καιρός τοῦ ἔμενε. «Ο γέρο - Μπάχ, μοῦ εἶπε μιὰ μέρα, δὲν ἔχει πολλὰ χρόνια μπροστά του καὶ δὲν πρέπει νὰ τὰ σπαταλάει».

Ο Σεβαστιανὸς ἦταν ἀπόλυτος κάτοχος μιᾶς τεχνικῆς ποὺ τὴν είχε ἀποχήσει μὲ ἀπλειτοῦ μόχθο. Πλούτιζε τὸ πνεύμα του μὲ κάθε κομμάτι ποὺ τοῦ ἔπειτε στὰ χέρια καὶ δὲν ἀφηνει εὐκαιρία νὰ ὠφεληθεῖ ἀπὸ ἔργα μουσικῶν πολὺ κατωτέρων του. Οι νέοι μουσικοὶ εἱρισκαν κατανόηση κοντά του ἀλλὰ καὶ μὲ μεγάλη αὐστηρότητα τοὺς διόρθωνε. «Οταν τοῦ ζητοῦσαν νὰ γράψει ἔνα εὐκόλο κομμάτι γιὰ τοὺς ἀρχάριους, ἔλεγε χαμογελῶντας: «Νὰ ίδομε τὶ μπορῶ νὰ κάνω». «Ἐπαιρνε ἔνα εὐκόλο θέμα, ἀλλὰ μόλις ἀρχίζε νὰ τὸ ἀναπτύσσει, τοῦ ἔρχονταν τόσες ίδεες ποὺ ἔπαινε πιὰ τὸ κομμάτι νὰ είναι ἀπλό. Κι' ἄν τοῦ τὸ ἔλεγαν, ἀπαντοῦσε μὲ τὸ ἀγαθό, λίγο πειραχτικὸ χαμόγελο του: «Μελετήστε το μὲ ὑπομονὴ καὶ θά τὸ βρήτε όκο λάτατο».

Τὴν ἐποχὴ αὕτη, δὲ Σεβαστιανὸς ἔφθασε στὸ ἀπόγειο τῆς δόξας του. Δὲν ταξίδευε καθόλου ἀλλὰ μουσικοὶ κάθε ειδούς καὶ ἀπ' δλεις τὶς χώρες χτυποῦσαν συχνὰ τὴν πόρτα του. Ο Ἐμμανουὴλ ἦταν στὸ Βερολίνο κοντά στὸ βασιλιά τῆς Πρωσίας, ποὺ ἦταν μουσικά προικισμένος καὶ ζήτησε νὰ δεῖ καὶ ν' ἀκούσει τὸ δάσσημο πατέρα του κλαρεσίνιστα του, τὸν Κάντορα τῆς

Λειψίας. 'Ο Σεβαστιανὸς δέχτηκε μ' εύγνωμοσύνη τῇ βασιλικῇ αὐτῇ πρόσκληση ἀλλὰ βαριότανε τὸ ταξίδι καὶ τὶς ἐπίσημες τελετές, μπροστά στὴν ἐπιμονὴ δύμως τοῦ βασιλιά δὲ μπροστὸν ν' ἀρνηθεῖ. Κι' ἔτσι ξεκίνησε, πέρασε ἀπὸ τὴν Χάλλη δύπιλο εἰδὲ τὸ Φρύνταμα καὶ ἀπὸ ἑκεὶ στὸ Πότσδαμ στὸ σπίτι τοῦ Ἐμμανουὴλ. Κουρασμένος καὶ σκονισμένος ἀπὸ τὸ δρόμο πήρε ἀμέσως διαταγὴ νὰ παρουσιαστεῖ στὰ ἀνάκτορα. Τὸ τακτικὸ βραδυνό κονταρέτο θὰ ἀρχίζε σὲ λίγο, δὲ βασιλιάς είχε κιόλας τὸ φλάσιο στὰ χέρια καὶ ἡ ὁρχήστρα περιλένει δταν τοῦ παρουσιαστὰν τὸν κατάλογο τῶν ἔνων ποὺ είχαν φθάσει. Τοῦ ἔρριπτι μιὰ ματιά, ἀκούμπητο τὸ φλάσιο καὶ γυρλζοντας πρὸς τοὺς μουσικούς, φωναζε, χωρὶς νὰ κρύψει τὴν συγκίνησή του: «Κύριοι, δὲ γέρο - Μπάχ ἔφθασε!» 'Ο Σεβαστιανὸς κουρασμένος καὶ ἀκεφός, παρουσιάστηκε στὸ βασιλιά καὶ στὴν ἀνώτερη κοινωνία. 'Οταν γύρισε μοῦ περιέγραψε τὴν πολυτέλεια τοῦ παλατίου καὶ τῆς αίθουσας τῆς μουσικῆς ποὺ ἦταν στολισμένη μὲ μεγάλους καθρέφτες καὶ περιτεχνα γλυπτά. Τὸ ἀναλόγιο τῆς Μεγαλειότητάς του ἦταν ἀπὸ δστρακο χελώνας μὲ κομψὰ ἀσημένια στολίδια. Εἰδε ἀκόμα ἔνα θαυμάσιο τσέμπαλο μέ ἀσημένια πεντάλ καὶ στὴν αίθουσα τῆς μουσικῆς πολλὲς θῆκες ὁργάνων ἦταν καμωμένες ἀπὸ τὸ ίδιο πολύτιμο δστρακο. 'Οταν δὲ Σεβαστιανὸς ζήτησε συγγνώμη γιὰ τὸ κοστοῦμι του, μερικοὶ αὐλικοὶ χαμογέλασαν κρυφά ἀλλὰ δὲ βασιλιάς μ' ἔνα βλέμμα τοὺς θύμισε δτι οἱ μεγαλοφυῖες δὲν κρίνονται ἀπὸ τὴν κόψη ποὺ ἔχει τὸ σακάκι τους. Γιά ἔκεινο τὸ βράδυ τὸ βασιλικὸ κονταρέτο γιὰ φλάσιο παραμερίστηκε καὶ δὲ βασιλιάς ἔπαιξε μόνο τὸν ρόλο τοῦ ἀκροστῆ. 'Οδήγησε τὸ Σεβαστιανὸς δὲ λόρες τὶς αίθουσες, τοῦ ἔδειξε τὰ ἐπτά πάνα του καὶ τὸν παρακάλεσε νὰ τοῦ κάνει τὴ χάρη νὰ δοκιμάσει τὰ δργανα. Τότε δὲ Σεβαστιανὸς κάθησε, ἀρχίσε νὰ παιζει καὶ ἵσως μερικοὶ ἀπὸ τοὺς ἀκροστὲς δὲ σκέψθηκαν δτι ἔκεινη τὴ νύχτα στὸ παλάτι ἦταν δύο βασιλιάδες. 'Επειτα παρακάλεσε τὸ βασιλιά νὰ τοῦ δώσει ἔνα θέμα φούγκας γιὰ νὰ αὐτοσχεδιάσει ἀπάνω σ' αὐτό. Καὶ δταν τοῦ δόθηκε τὸ ἀνάπτυξη μὲ τὸν ἀσύγκριτο ζωντανὸ καὶ συμπυκνωμένο τρόπο του ἀφήνοντας κατάπληκτο καὶ γοητευμένο τὸ βασιλιά.

Τὴν ἀλλὴ ήμέρα ἔπαιξε δργανο στὴν ἑκκλησία ἐμπρός σὲ ἔνα ἐνδουσιασμένο πλήθως. Τὸ βράδυ τὸν ξανακάλεσαν στὸ Πότσδαμ καὶ δὲ βασιλιάς τὸν παρακάλεσε νὰ ἐκτελέσει μιὰ φούγκα μὲ ἔξη φωνές, γιὰ νὰ μπορέσει ν' ἀντιλη-

φθεῖ πῶς μπορεῖ νά άναπτυχθεῖ πολυφωνικά ένα θέμα. Αύτή τη φορά δὲ Σεβαστιανός διάλεξε μόνος το θέμα και αύτοσχεδίασε μιά φούγκα που ένθουσιασε τό βασιλιά και τόν έκανε νά φωνάξει: «Μόνο νας Μπάχ ύπαρχε!»

Μετά απ' αύτές τις εύχαριστες ήμέρες στό Πότοδημ δε Σεβαστιανός έφυγε για τό Βερολίνο, σπου δέπισκέθηκε τό καινούργιο κτίριο τής "Οπερας". Γυρίζοντας στό σπίτι στρώθηκε άμεσως στή δουλιά για νά κάνει, με τό θέμα που τού είχε δοθεί, μιά φούγκα μέ τρεις φωνές και μιά με έξη, δικτώ κανόνες, μιά φούγκα μέ κανόνα μέ άπόδοση στήν πέμπτη, μιά σονάτα σέ τέσσερα μέρη και ένα κανόνα μέ δυο φωνές σέ μπάσσο κοντίνου, διλα αύτά έμπνευσμένα άπό τό βασιλικό θέμα. Αύτό τό έργο τό όνδρασε Μουσική Προσφορά και τό πρώτο άντετυπο πλούσια γραμμένο σε χαρτί πολυτελείας και δερματόδετο τό πρόσφερε στό βασιλιά. Πολλά απ' αύτά τά κομμάτια είναι γραμμένα για φλάσιο γιατί δ Φρειδερίκος Σος τής Πρωσίας ήταν καλός φλασιούτιστας. 'Η Μουσική Προσφορά, είναι ωραιοί και ένδιασφέροντας έργον καλ ζητεῖ νά προσφερθεί άπό τό Σεβαστιανό σ' ένα τόσο μουσικό μονάρχη. Μετά απ' αύτή τή δουλιά που βοήθησε πολύ τήν έμπνευσή του, δ Σεβαστιανός έγραψε τήν άσυγκριτή Τέχνη τής Φούγκας, τό λαμπρό έπιστέγασμα τής μουσικής του ζωής. Είναι έργο βαθιά μορφωτικό και κάποιος τό χαρακτήρισε «Έργο όπεροχο και πρακτικού μαζί, θησαυρούς άλητινός». "Ενας άλλος θαυμαστής τού Σεβαστιανού έλεγε: «Η Τέχνη τής Φούγκας είναι πολύ μεγάλη γι' αύτό τόν κόσμο». Πραγματικά μόνο ένας τέλειος μουσικός μπορεῖ νά έκτιμησε τό μήγμα σοφίας και έμπνευσης που τού χάρισε δ συνθέτης του. 'Ο τόνος τού έργου είναι βαρύς και θρησκευτικός δ πως δηλα ή ζωή τού δημιουργού του που έργαζόταν άκομα σ' αύτό τό έργο δταν τόν βρήκε δ θάνατος.

'Από τά μικρά του χρόνια δόθηκε δ Σεβαστιανός στή μουσική χωρίς δισταγμό και έχασε τό φως του γι' αύτήν. 'Έκτος από τά έργα που σύνθετε, είχε άντραγκην υ' αντιγράφει έργα αλλών. 'Έργαζόταν ως αργά την νύχτα μέ κεριά κι' έμεις, τά παιδιά του, οι μαθητές του κι' έγα τόν βοηθώσαμε δσο μπορούσαμε. Κανένας μας δημος δέν μπορούσε νά γράψει τή μουσική που είχε έκεινος στό μυαλό του. Γι' αύτό χειροτέρευσε τόσο ή δραση του που μέ πόνο τόν έβλεπα νά φάχνει μέ τό χέρι για νά βρει τό πόμολο τής πόρτας ή τό κάθισμα πρίν καθήσει. Ζητούσε δηλα και περισσότερα κεριά και μοῦ έλεγε :

Πρέπει νά γράφω δσο άκομα βλέπω, Μανταλένα. Κι' έγω δέ μπορούσα τίποτα άλλο νά κάνω παρά νά κλαίω κρυφά και νά παρακαλώ νά τυφλωθεί στή θέση του έγω που δέν είχα τίποτα νά δημιουργήσω.

Μέσα σ' αύτό τόν πόνο μου είδα μιά φωτεινή άχτιδα, "Ενας διάσπιμος Αγγελος χειρουργός ήρθε στή Λειψία και δηλο μάς παρακίνησαν νά τόν καλέσουμε νά χειρουργήσει τό Σεβαστιανό για νά τόν έανασδώσει τό φως του. Ο σύζυγός μου δέ δέχτηκε στήν άρχη κι' έγω δέν τόν έπηρέασα καθόλου. Στό τέλος δημος, κάτω από τή μεγάλη πίεση τών φίλων του, δέχτηκε. 'Υπόμενε τήν δύσηνηρή αύτή έπέμβαση χωρίς νά τού ξεφύγει ούτε ένα παράπονο, άλλα δταν τού έβγαλαν τούς έδειμέσους, ή δραση του είχε χειροτερεύσει. 'Ο γιατρός είπε δτι χρειαζόταν και δεύτερη έγχειρηση. 'Έγινε κι' αύτή και είχε άποτέλεσμα νά τυφλωθεί δλότελο τόν διντρά μου. 'Η καρτερικότητα πού έδειξε σ' αύτή τή συμφορά πού γι' αύτόν ήταν χειρότερη κι' από τό θάνατο, είναι απίστευτη.

Τίς τελευταίες έβδομάδες τής ζωής του, βαθιά γαλήνη τόν κυρίευσε. Ποτέ δέν είχε φοβηθεί τό θάνατο άφοι τόν έβλεπε σάν τό άλιθινό συμπλήρωμα κάθε δπαρέης. Αύτό τό αίσθημα είχε έμπνευσει τή μουσική του. Οι ωραίότες καντάτες του είναι έκεινες που έκφράζουν τή σκέψη και άκομα τήν έπιθυμία τού θανάτου. 'Από τόν καιρό που έφυγε και περνώ τόν καιρό μου μέ τό ν'άναλογίζομαι τό χαρακτήρα του, τά λόγια του κι' δηλα τά περασμένα, κατάλαβαίνω δτι θάνατος σήμαινε για έκεινον άπολυτη άπελευθέρωση. Τόση ήταν ή νοσταλγία του για ένα τέλειο κόσμο.

Σέ μια από τίς καντάτες του, συναντούμε τά λόγια: «Καλώς ήρθες, θα σου πώ». Μια δμοφή και γλυκειά μελωδία σύνθεσε πάνω στά λόγια: «Άς σημάνει λοιτόν ή ποθητή ώρα». Και τι φλογερή έπιθυμία έκφράζει ή έξαισια καντάτα: «Αγαπημένε μου Θεέ, πότε θά πεθών;».

Η τυφλότητα δέ τόν έμποδιζε νά έργαζεται μέχρι τήν τελευταία του στιγμή μέ τή βοήθεια τού γαμπρού του 'Αλτνίκολ. Ξαναέβλεπε τά δεκακοτώ μεγάλα του χορικά για δργανο δταν τόν έγκαταλείψανε και οι τελευταίες του δυνάμεις. Μέ τι άκριβεια θυμάμαι δλες τίς λεπτομέρειες τών τελευταίων ώρων. Είχα ξαγυπνήσει κοντά του τρετά νύχτες. Τήν τέταρτη είπε πώς ήθελε νά κοιμηθεί και μέ παρακάλεσε νά πάω κ' έγω νά έξκουραστώ. Τόν άφησα και πήγα νά ξαπλώσω. 'Ο Φρίντμαν και δ Έμμανουέλ έλειπαν

καὶ ὁ Χριστόφορος κάθησε κοντά του. Μοῦ διηγήθηκε τὴν ἀλλή μέρα ὅτι ὁ Σεβαστιανός, ἀφοῦ ἔμεινε μιὰ ὥρα ἀκίνητος σάν κοιμισμένος, ἐφυικά ἀνασηκώθηκε φωνάζοντας: «Χριστόφορε, πάρε χαρτί, τὸ κεφάλι μου βουτῖζε ἀπὸ μουσικῆ!» Ὁ Χριστόφορος πῆρε πένα καὶ χαρτί καὶ ἀρχίσε νά γράψει, τι τοῦ ὑπαγρέψει ὁ δάσκαλός του. «Οταν τελείωσε, ὁ Σεβαστιανὸς ἀφῆσε τὸ κεφάλι του νά πέσει στὸ μαξιλάρι καὶ φιθύρισε τόσο σιγανά ποὺ μόλις ἀκούγοτανε: «Εἰναι ἡ τελευταία μου μουσική!».

«Οταν μπήκα στὸ δωμάτιο, τὴν ὥρα ποὺ ἔβγαινε δῆλος, ὁ Χριστόφορος μοῦ ἔδειξε τὸ χειρόγραφο. «Κύττας, μοῦ εἶπε, τὸ ὠράπι ποὺ εἶναι! Στέκομασι ἐμ̄ πρὸς στὸ θρόνο Σου. Πῶς παλεύει ἡ ψυχὴ του ἐνάντια στὸ σκοτάδι καὶ στὸν πόνο, σάν λάμψη μεσ' στὴ σκοτεινὰ μοιάζει ἡ θυμαστή καὶ ἡρεμη μελωδία ποὺ ἔπειταγέται πρὸς τὸν οὐράνιο αἰθέρα!».

‘Αλλὰ τὰ δάκρυα μ’ ἐμπόδιζαν νά διαβάσω τὴν παρτιτούμρα. Κρατώντας τοὺς λυγμούς μου γιὰ νά μήν ταράξω τὸν υπνο τοῦ Σεβαστιανοῦ, πλησίασα στὸ παράθυρο καὶ στάθηκα κυττάζοντας τὸν ἥλιο ποὺ ἀρχίζει νά ροδίζει τὸν οὐρανό. Δέν ἔξωρα πόσο ἔμεινα ἔτσι, νιώθοντας ἔνα περίεργο αἰσθήμα ἀδιλότητος μαζὶ καὶ θριάμβου. Τέλος τὸν ἀκουσα νά μὲ φωνάζει: «Μανταλένα, ἔλα κοντά μου, χρυσή μου». Κατάπληκτη ἀπὸ τὸν παράξενο ἥχο τῆς φωνῆς του, γύρισα, «Ο Χριστόφορος εἶχε φύγει, ἡμᾶς πούνοι μας. «Ἐτρεκα κοντά του. Τὰ μάτια του ἦταν ἀνοιχτά! Μὲ κύττας, μὲ ἐβλεπε! Τὰ μάτια του, ποὺ εἶχαν μικρόνει ἀπὸ τὸν πόνο καὶ τὴν προσπάθεια, ἀνοίγαν μὲ μιὰ λάμψη πονεμένη!»

Αὐτὸς ἦταν τὸ τέλευτανο δῶρο ποὺ τοῦ ἔστειλε ὁ Θεός. Πρὶν πεθάνει εἶδε ἀκόμα μιὰ φορά τὸν ἥλιο, τὰ παιδιά κι’ ἔμένα, εἶδε τὸ ἔγγονάκι του ποὺ εἶχε φέρει ἡ Λίζα. Τοῦ ἔδειξα ἔνα κόκκινο τριαντάφυλλο καὶ κάρφωσε τὸ βλέμμα του στὸ ὠράπι του χρώμα. «Αλλὰ ἔκει ποὺ πηγαίνω, μοῦ εἶπε, ὑπάρχουν πιὸ ὠραῖα πράγματα Μανταλένα, πιὸ ὠραῖα χρώματα, καὶ μουσική ποὺ δὲν τὴν ἔχουμε ἀκούσει, οὔτε σὺ οὕτε ἔγω, ποὺ μόνο νά τὴν ὄντειρευθοῦμε μποροῦμε καὶ τέλος... ὁ Θεός».

‘Αναπαυόταν ἥσυχος, κρατώντας τὸ χέρι

μου. Σὲ λίγο, καταλάβαμε ὅτι τὸ τέλος πλησίαζε. «Κάνετε λίγη μουσική, τραγουδήστε κάτι ὠραῖο, γιατὶ ἡ ὥρα μου πλησιάζει». Ἀναρωτήθηκε μὲ ἀγωνία τὶ ἔπειτε νά διαλέξουμε. Ποιά ἐπίγεια μουσικὴ θ’ ἀντηχοῦσε στ’ αὐτιά του ποὺ σὲ λίγο θ’ ἀκουγαν τὴν οὐράνια μουσική; Ξαφνικά μοῦ ἤθρε ἡ ἐμπνευστή καὶ ἀρχίσα νά τραγουδῶ τὸ χορικό «Ολοι οἱ ἄνθρωποι θά πεθάνουν» ποὺ ἀπάνω σ’ αὐτὸν εἶχε συνθέσει ἔνα συγκινητικό πρελούντιο. Οἱ ἄλλοι μὲ συνόδευσαν γιὰ νά συμπληρωθοῦν οἱ τέσσερες φωνές. Καθώς τραγουδούσαμε, μιὰ μακάρια γαληνή χύθηκε στὸ πρόσωπο του Σεβαστιανοῦ. Εἶχε γυλτώσει ἀπὸ τὰ βάσανα τῆς γῆς.

‘Ηταν Τρίτη βράδυ, 29 Ιουλίου 1750, δικτὼ καὶ τέταρτο. Τὴν Παρασκευὴν τὸ πρωτικό, τελέστηκε ἡ νεκρώσιμη λειτουργία στὸν ‘Αγιο Ιωάννη τῆς Λειψίας καὶ ὁ Κάντορας ἐνταφιάστηκε στὸ νεκροταφεῖο τοῦ ‘Αγίου Θωμᾶ. Ἀπὸ τὸν ἀμβωνα, μιλήσε σύντομα ὁ πάστορας γιὰ τὸ Χαρακτήρα του, τὸ ἔργο του καὶ τὴ ζωὴ του.

‘Αλλὰ πιὸ δυνατὰ κι’ ἀπὸ τὰ λόγια τοῦ πάστορα, ἀντηχοῦσαν μεο’ στὴν καρδιά μου τὰ λόγια τοῦ χορικοῦ ποὺ εἶχε μελοποιήσει ὁ Σεβαστιανός στὸ νεκρικό κρεββάτι του.

«Στέκομαι ἐμπρὸς στὸ θρόνο Σου, Θεέ μου, τὸν ἐαυτό μου ἐμπιστεύομαι στὰ χέρια Σου. Στρέψε σὲ μὲ τὴ σπλαχνικὴ μορφὴ Σου καὶ μὴ μοῦ στερήσεις τὴ χάρη Σου».

‘Ετοι τελειώνει ἡ Ιστορία τῆς ζωῆς τοῦ Ιωάννη Σεβαστιανοῦ Μπάχ. Τὸ χρέος ποὺ μοῦ εἶχε ὑποδειξεῖ δι Γκασπάρ Μπούργκχολτ, νά γράψω δυσ πιὸ καθαρά θυμόμουνα τὴν Ιστορία τῆς ζωῆς καὶ τοῦ ἔργου τοῦ συζύγου μου, αὐτὸ τὸ χρέος ποὺ ἦταν γιὰ μένα τόσους μῆνες μιὰ μεγάλη ήμικη ἐνίσχυση, τελείωσε. Κι’ ἐπειδὴ τελείωσε, ἔχω τὴν ἐντύπωση ὅτι κι’ ἡ δική μου ζωὴ πλησιάζει στὸ τέλος της. Δέν ἔχω πιὰ κανένα λόγο νά βρίσκομαι ἔδω κάτω. ‘Η πραγματικὴ μου σπαρξή χάθηκε μὲ τὸ Σεβαστιανὸ καὶ παρακαλῶ τὸ Θεό κάθε μέρα νά θελήσει νά μὲ πάρει ἀπὸ τὸ σκοτεινὸ αὐτὸ τόπο καὶ νά μὲ ἀξιώσει νά συναντήσω τὸν ἀντρά μου πού, ἀπὸ τὴν πρώτη μας συνάντηση, ἦταν τὸ πάν γιὰ μένα. Οἱ μέρες μοῦ φαίνονται ἀτέλειωτες μακριά του.