

# ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑΣ ΜΠΑΧ

Διασκευή ΖΩΗΣ ΦΡΑΝΤΖΗ

(Συνέχεια έκ τοῦ προηγουμένου)

Καὶ ἐκτός ἀπ' αὐτό, ἔξακολούθησε κλαιοντας, δὲ μπορῶ ν' ἄφησο τὸ μπαμπά, δὲ θά μποροῦσα νά ζήσω μακρύ του. 'Εσύ τουλάχιστον, μητέρα, μπορεῖς νά μέ καταλάβεις! Καταλάβα καὶ σταμάτησα. "Ο Σεβαστιανός, μὲ τὴ συνειθισμένη του καλωσύνη, δὲ θέλησε νά τὴν πίεσει, μόνο εἶπε : "Αφήσε τὸ παιδί νά κάνει δ, τι θέλει. Αύτα τὰ πράγματα δὲ μποροῦμε νά τὰ ἐπιβάλομε».

"Οσο περνοῦσαν τὰ χρόνια, μὲ βοηθοῦσαν περισσότερο ή Κατερίνα καὶ ἡ Ἐλισάβετ κι' ἔτσι μπόρεσα νά περνῷ περισσότερο κατρι κοντά στὸ Σεβαστιανό καὶ νά ξαναβρίσκουμε οἱ δυό μας λιγο ἀπὸ τὴν ήσυχα τῶν πρώτων χρόνων τοῦ γάμου μας. Τί χαρά ἔνιωθα δταν δὲν εἶχαμε ἐπισκέψεις καὶ περνοῦσα τὴ βραδιά μόνη μαζό του. "Ο Σεβαστιανός ἐπαιρεν ἔνα βιβλίο καὶ μοῦ διάβαζε μὲ τὴ βαθιά καὶ ἀρμονική φωνή του κι ἁγώ, καθισμένη πλάτου του, ἔραβα ἡ κεντοῦσα. "Ἐτοι μοῦ διάβασε τὸ μεγαλύτερο μέρος ἀπὸ τοὺς «Ἐπιτραπέζιους Λόγους» τοῦ Λουθήρου, ποὺ τοὺς ἀγαποῦσε πολύ. "Εκεὶ μέσα βρισκόταν κι' αὐτή ἡ περικοπή : "Οταν ἡ φυσική μουσική ἀνεβεῖ καὶ ἔξιδνακευθεῖ μὲ τὴν Τέχνη, δ ἀνθρώπος μπορεῖ, μὲ κατάπληξη καὶ θαυμασμό, ν' ἀντιληφθεῖ δς ἔνα σημεῖο (γιατὶ ἀπόλυτα τοῦ εἶναι ἀδύνατο) τὴν ψηλή καὶ τέλεια σοφία τοῦ Θεοῦ στὴ θαυμάσια μουσική δημιουργία τῆς». Διάβαζε, ἔπειτα, ἀφήνοντας τὸ βιβλίο, μὲ κύτταζε κι' ἔλεγε : "Δὲν εἶναι ύπέροχο, Μανταλένα, νά μποροῦμε, μ' αὐτὸ τὸ βιβλίο ποὺ κρατῶ στὸ χέρι, νά μιλοῦμε μὲ τὸ Λούθηρο, νά ζητοῦμε τὴ γνώμη του καὶ νά παίρνουμε ἀπάντηση; Τέτοια βιβλία κλείνουν μέσα τους δλη τὶ σοφία τῶν περασμένων χρόνων».

"Η βιβλιοθήκη του, γεμάτη περισσότερο ἀπό θεολογικά βιβλία, ήταν ἡ μεγαλύτερη του παρηγοριά. Καὶ παρομοίαζε τὴ σημεινὴ πολυμάθεια μὲ τὸ πιό τιποτένιο μέταλλο συγκρίνοντάς την μὲ τὸ χρυσάφι τῆς ἱερῆς γνώσης.

"Ο Σεβαστιανός μοῦ διάβαζε περισσότερο τις Κυριακές τὸ βράδυ, τότε ποὺ ἡ ψυχή μας θὰ ἔπρεπε νά εἶναι πιό γαλήνια καὶ πιό κοντά στὴ θεϊκά σκέψη. Καὶ τὶς περικοπές ποὺ ἀγαποῦσε

«ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ»

περισσότερο μοῦ τὶς διάβαζε τόσο συχνά ποὺ τὶς είχα μάθει ἀπ' ἔξω σάν κι' αὐτή: «Μόνο ἀν κυττάζει κανεὶς προσεκτικά μέσα του κι' ἀν προσπαθήσει νά δοκιληρώσει τὰ ἐσωτερικά του προστάγματα, θὰ νιώσει δτι βρίσκεται κάτω ἀπὸ τὴ ἄμεση καθοδήγηση τοῦ Θεοῦ, εἴτε στὸν πόνο βρίσκεται, εἴτε στὴ χαρά. εἴτε στὴν ἐνατένιση ἔχει ἀφοσιώθει, εἴτε στὴν ἐντονη δράση. Κι' ἀν δὲ μπορέσει νά νιώσει τὸ αἰσθήμα αὐτὸ στὴν καρδιά του καὶ στὸ κάθε τι ποὺ κάνει, ἀς παραδοθεῖ δόλτελα στὸ Θεό καὶ γιὰ νά τὸν ἀκολουθήσει, ἀν καὶ στερημένος ἀπὸ τὸ αἰσθήμα τῆς παρουσίας του, ἀς ἔχει πάντα ἐμπρὸς στὰ μάτια του, τὸ παράδειγμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὸ τόσο πλούσιο σὲ ἀγάπη».

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Θά ἥθελα ν' ἀφιερώσω ἔνα μικρὸ μέρος ἀπ' αὐτὸ τὸ χρονικὸ στὴ μουσικὴ τοῦ Σεβαστιανοῦ ποὺ τὴν ἔχασα λιγο ἔξιστοράντας τὶς ἀνανησεις μου ἀπ' αὐτὸν καὶ ἀπὸ τὴ ζωὴ του. Νομίζω πώς δὲ μπορεῖ κανεὶς νά τὸν ἔχει ωρίσει ἀπὸ τὸ ἔργο του. Μπορῶ νά φανταστῶ τὸ Σεβαστιανὸ χωρὶς τὴ μουσικὴ του δσο μπορῶ νά φανταστῶ τὰ ἔργα του γραμμένα ἀπὸ κάπιον ἄλλον. Θά ἔπρεπε φυσικά νά γραφτεῖ μιὰ πραγματεία γιὰ τὴν τέχνη του, ἀλλὰ ἑγώ δὲν εἶμαι τὸ κατάλληλο πρόσωπο γι' αὐτή τὴ δουλιά. Μπορῶ δμας νά περιγράψω τὴν ἐντύπωση ποὺ ἔκανε ἡ μουσική του σὲ δσους τὴν ἄκουσην.

"Οσες φορές δοκίμασα νά μετρήσω τὰ ἔργα ποὺ σύνθεσε δ Σεβαστιανὸς σ' δλη του τὴ ζωὴ, τὰ ἔχασα ἐμπρὸς στὸ ἀτέλειωτο πλήθος τους. "Η μουσικὴ του γιὰ ἐκκλησιαστικὸ δργανο, ἡ μουσικὴ δωματίου, οἱ ἐκατοντάδες καντάτες του, ἡ Μεγάλη Λειτουργία γραμμένη στὰ λατινικά, οἱ πέντε διαφορετικὲς μουσικὲς μεταγραφὲς ἀπὸ τὶς ἀφηγήσεις τῶν Εύαγγελίων γιὰ τὰ Πάθη τοῦ Χριστοῦ, τὰ κοντσέρτα γιὰ βιολί, τὸ Ορατόριο τῶν Χριστουγέννων, τὸ καλῶς συκερασμένο κλαβεσέν, οἱ Σουίτες καὶ τὰ ἄλλα ἔργα γιὰ κλαβεσέν, δταν τ' ἀναλογίζομαι, μιὰ θαυμαστὴ ἄρια, μιὰ φούγκα στὸ δργανο ἡ ἔνα τριό αρχίζει ξαφνικά νά τραγουδάει μέσ' στὸ μιαλό μου, δπας «Η καρδιά μου πάντα πιστή», «Ετοιμάσου, Σιών», ἡ μαγευτικὴ ἀρχὴ τῆς

«Πασακάλιας» γιά δργανο ή ή σοβαρή και έξαισια μικρή «Καντόνα» σε ρέ έλασσον, καί, πλημμυρισμένη από τόση όμορφιά, δέ μπορώ πιά τίποτα νά γράψω. 'Έκείνος, πού δημιούργησε δύλα αύτά, μᾶς ἄφησε, ἀλλά, σ' ἀλήθεια, ἐμεῖς πού τὸν ἀγαπάμε, μποροῦμε νά πομει γ' αὐτὸν τά λερά λόγια: «Νεκρός, μᾶς ὅμιλει ἀκόμα». Ξεύρω πολὺ καλά δτι τώρα ἔχουν παρόυσιαστε ἄλλα μουσικά ρεύματα, οι νέοι εἶναι πάντα ἔτοιμοι ν' ἀκολουθήσουν κάθε νεωτερισμό, καί γενικά προτιμοῦν τά ἔργα τῶν παιδιών του, τοῦ Φρίντμαν καί τοῦ Ἐμμανουέλ. «Οταν δμως τοὺς πάρουν τὰ χρόνια, ἀν εἶναι ἀληθινοὶ μουσικοί, ξαναγυρίζουν στὸ Σεβαστιανό.

Σητώντας μὲ ἀκούραστη ἐπιμονή νά καταλάβει τὴν ώφη καί τὴν ἀληθινὴ ἔννοια τῆς τέχνης του, ὁ Σεβαστιανός μελέτησε δλες τὶς μορφές τῆς, ἀλλά, στὶς συνθέσεις του, δὲν ἐμπνεύστηκε παρά ἀπό τὴ μεγαλοφυΐα του, χωρὶς νά ἐπηρεαστεῖ ἀπό τὸ γοῦστο τῆς ἑποχῆς. Γι' αὐτὸ πολλά ἀπό τὰ ἔργα του ἔχουν παρανοηθεῖ. «Νομίζω, τοῦ εἶπα κάποτε, δτι δὲν δλοι οι ἄνθρωποι ήταν κουφοί, θα ἔξακολουθοῦσες νά γράφεις τὴν ἴδια μουσικήν.» Μπορεῖ, μισ ἀπάντησε γελώντας, μισ φαίνεται δτι πολλοὶ τους εἶναι κουφοί, ἀλλά δὲ μᾶς ἀπαγορεύεται νά ἔλπιζουμε δτι μια μέρα θ' ἀκούσουν κάπως καλλίτερα! Κι' ἀφού γράφω γιά τὸ κέφι μου, δὲν πρέπει νά σκοτίζουμαι ἀν δὲ τοὺς ἀρέσουν αὐτά πού γράφω.

Ο Γκαστάρ Μπούργκχολντ εἶχε τὴν καλωσόνη νά μού δώσει μιά περιγραφή τοῦ μουσικοῦ χαρακτήρα τοῦ συζύγου μου πού ἐπιβεβιώνει δτι ἔχω πεῖ γιά τὸ μεγαλεῖο του καί πού θὰ τὴν ἀναφέρω γιά δική μου εύχαριστηση: «Ο 'Ιωάννης Σεβαστιανός Μπάχ ήταν μια μεγαλοφυΐα πρώτης γραμμῆς καί τόσο σπάνιας ποιότητας πού θὰ περάσουν αἰώνες ὡς νά ίδομε δλλήγη δμοιά της. «Ἐπαιξε κλαβεσέν, πιάνο, τσέμπαλο καί δλα τά δργανα μέ πλήκτρα μέ τὴν ἴδια δεξιοτεχνία καί κανένας δὲν ἔχουσιαζε σάν κι' αὐτὸν τὸ ἀκέλησιαστικό δργανο. Ποιός θὰ μπορέσει ποτὲ νά τὸν φτάσει σάν δργανίστας; Τὰ χέρια του ήταν φτιαγμένα κατά τρόπο ἀσυνείθιστα εύνοϊκο γιά τὴν τέχνη του, μποροῦσε μὲ τὸ ἀριστερό του νά πιάσει δώδεκα πλήκτρα, παίζοντας ταυτόχρονα μὲ τὰ ἐνδιάμεσα δάχτυλα τὰ πιό γοργά μέρη. Χρησιμοποιοῦσε τὸ πενταλίε μὲ τὴν πιό μεγάλη ἀκρίβεια, ἀσφάλειας καί ταχύτητα, τραβοῦσε τὰ πρεζίστρ μὲ τόση ηρεμία καί τόσο ἀθόρυβα πού δὲ ἀκροτῆς δὲν καταλάβαινε τίποτα καί παραξενεύσταν ἀπό τὶς ὑπέροχες καί μαγευτικές ἀρμονίες

ποὺ ξεχόνονταν. Τὰ ἀκούραστα χέρια του μποροῦσαν νά παίζουν μία δλόκληρη ἥμερα χωρὶς διακοπή. Ήταν ἔξοικειωμένος τόσο μὲ τὸ σοβαρὸ δσο καί μὲ τὸ χιουμοριστικό στύλ. Δεξιοτέχνης πού συνθέτης μαζὶ, εἶχε τέτοιο πλούτο ίδεων πού μόνο τὰ πρώτα του παιδιά μποροῦσαν νά συγκριθοῦν μαζὶ του. Κι' ἐκτός ἀπ' αὐτά, κατείχε στὸ μεγαλείτερο βαθμό τὸ δῶρο τῆς διασκαλίας».

Ο Σεβαστιανός εἶχε συνθέσει νέος ἔνα «Καπρίτσιο» γιά τὴν ἀναχώρηση τοῦ μεγάλου του ἀδελφοῦ 'Ιωάννου 'Ιακώβ. Στὶς οἰκογενειακές μις συναυλίες ἔκτελούσαμε συχνά αὐτὸ τὸ κομμάτι γιά νά διασκεδάσουμε, γιατὶ εἶναι πολὺ εύχαριστο καί ἡ φούγα γιά τὸ κόρνο του δάμασκ ἔδινε τόση χαρά στὰ παιδιά. Τὸ «Λαμέντο» γιά τὸν ἀδελφό ποὺ δὲν μποροῦν νά τὸν πείσουν νά μείνει στὸ σπίτι εἶναι γραμμένο σὲ μια μελωδία πού μένει ἀξέχαστη σ' ὅποιον τὴν ἀκούσει. Ο Σεβαστιανός διασκέδαζε πολὺ δταν τὸ ἔκτελούσαμε κι' ἔλεγε δτι ξαναγύριζε στὴν ἡλικία πού τὸ εἶχε γράψει.

Η λερή μουσικὴ ἀποτελεῖ ὠστόσου τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ ἔργου του. «Αν σύνθεσε πολλὴ μουσικὴ δωματίου στὸ Κέτεν, ἐκτὸς ἀπό τὸ «Καπρίτσιο» πολὺ λιγες κομικές καντάτες ἔγραψε. Οι πιό σημαντικές εἶναι ἡ «Καντάτα τῶν Χωρικῶν», ή «Καντάτα τοῦ Καφέ» καί δ «Φοίβος καί Πάν». Σύνθεσε ἀκόμα μερικά μουσικά δράματα γιά τὴν ἐπέτειο ὠρισμένων προσώπων, καντάτες γιά γάμους καί τὴν ἔξαισια «Καντάτα τῆς 'Ανοιξεως», γιά σόλο σοπράνο πού τὴν τραγουδοῦση συχνά. «Έγραψε ἀκόμα γιά τὴ φωνή μου τὴν λερή καντάτα γιά τὴν Κυριακή τοῦ 'Ασωτου, «Ἐίμαι χαρούμενη». Συνειθύζε νά λέει γελώντας δτι τὰ λόγια «Θὰ είμαι πάντα χαρούμενη» ταίριαζαν ἀπόλυτα στὸ χαρακτήρα τῆς γυναικάς του. «Πλάς μποροῦσε νά συμβαίνει διαφορετικά ἀφοῦ είμαι γυναικά σου;» τοῦ ἀπαντούμσα. «Ηέκευρα δμως πολὺ καλά τὴν αιτίας της χαρᾶς μου πού οι ρίζες της ήταν πολὺ βαθιές.

Ἐπειδὴ διάλεγε πάντα σοβαρά δηθρησκευτικά θέματα, δσο δὲν τὸν γνώριζαν ἀπόρομδαν πού μποροῦσε νά γράψει ἔργα εῦθυμα καί γεμάτα χιούμορ, σὰν τὴν «Καντάτα τοῦ Καφέ». Τοῦ ἀρεσαν οι ἀστειες Ιστορίες, καθὼς καὶ δ καφές, ή καλή μπύρα καί δ καπνός. Ο φίλος του Πικάντερ εἶχε γράψει ἔνα εῦθυμο δήγημα γιά τὶς συνέπειες τοῦ καφέ πού παρ' δλγον νά χωρίσει μια κοπέλλα ἀπό τὸν ἀγαπημένο της ἀν δὲ φαινόταν αὐτὴ πιό πονηρή ἀπό τὸν πατέρα της καὶ δὲν κατάφερνε ν' ἀποχτήσει καὶ τὸ νε-

αρδ καὶ τὸν καφέ της. 'Ο Σεβαστιανός ἐνθουσιάστηκε δτον τὸ διάβασε καὶ εἰπε δτι ἡθελε νὰ τὸ μελοποιήσει. 'Ο Πικάντερ ἀρχίζε τὴν Ιστορία του λέγοντας δτι ἔνα βασιλικὸ διάταγμα εἶχε ἀπαγορεύσει νὰ πίνει ὅ κοσμος καφέ χωρὶς ειδικὴ ἀδεια, ἀπότος βέβαια ἀπὸ τὸ βασιλικὸ καὶ τὴν Αὐλὴν του. 'Αλλοι μας! θρηνοῦσαν οἱ γυναῖκες τῆς Λειψίας, καλλίτερα νὰ μᾶς στεροῦσαν τὸ φωμὶ, γιατὶ χωρὶς καφέ θά πεθάνουμε». Ἐλεγαν δτι οἱ κάτοικοι τῆς Λειψίας εἶχαν ἔξαιρετικὴ ἀγάπη στὸν καφέ. 'Η κόρη κάποιου Σλέντριαν τόσο τὸν ἡθελε ποὺ ὁ πατέρας της τὴν φοβέρισε δτι δὲ θά τὴν πάντερε δὲν δὲν ἔκοπε τὸν καφέ. 'Εκείνη δμῶς φρόντισε νὰ διαδώσει δτι θά παντρεύσαντο μονάχα ἔκεινον ποὺ θὰ τὴν ἀφηνε νὰ πίνει τὸ καφεδάκι της. Πάνω σ' αὐτὸ τὸ διήγημα, δ Σεβαστιανὸς ἔγραψε μιά χαρούμενη καὶ σπιρτόζικη μουσικὴ ποὺ τὴν ἔπαιξαν συχνά στὸ σπίτι. Πολλές φορές τὸν εἶδα νὰ κλαίει ἀπὸ τὰ γέλια δταν τρία ἀπὸ τὰ παιδιά μας ἐκτελοῦσαν τὸ τρίο τοῦ φινάλε.

'Ο Πικάντερ ἔγραψε ἀκόμα τὰ λόγια τοῦ «Φοίβου καὶ Πάνων» τῆς δμορφῆς καὶ διασκεδαστικῆς αὐτῆς καντάτας ποὺ παίχτηκε ἀπὸ τὸ Μουσικὸ Σύλλογο τὸ 1731. 'Η ἀρισ τοῦ Φοίβου εἶναι ωραία καὶ πολὺ μελωδικὴ καὶ δικαιολογεῖ τὰ λόγια τοῦ Μῶμου ποὺ τοῦ λέγει «Ξαναπάρε τὴ λύρα σου, δὲν ὑπάρχει ωραιότερο πράγμα ἀπὸ τὸ τραγούδι σου». Τὸ μέρος τοῦ Πάνω ἔχει μερικὰ κομμάτια πολὺ ζωηρὰ ποὺ ἔρχονται σὲ εύχαριστη ἀντίθεση μὲν τὸ σδμα τοῦ Φοίβου. Μετά ἀπὸ τὴν πρώτη ἀκρόση, μὲν πλησίσας ἔνος σύμβουλος τῆς Λειψίας καὶ μοῦ εἰπε: «Σᾶς συγχαίρω, Κυρία Μπάχ, γ' αὐτὸ τὸ ἔργο τοῦ συζύγου σας. Δὲν ἡξερα δτι μποροῦσε ὁ κύριος Κάντορας νὰ γράψει τέτοια μουσική, νόμιζα δτι μόνο θρησκευτικὴ μουσικὴ ἔγραφε». Σκέφθηκα τὰ quodlibets, τὰ χαρούμενα μικρὰ μενούντα καὶ τὰ ἀστεία τραγούδια ποὺ ἐπινοοῦσε μόλις ἔνα παιδιάκι ἀνέβανε στὰ γόνατά του. Οι μελωδίες τους ἡταν τόσο εὔκολες ποὺ τὰ παιδιά δὲν τὶς ξενοῦσαν καὶ τὶς τραγουδοῦσαν γυρλίζοντας σ' δλο τὸ σπίτι. Κι' ἔπρεπε νὰ τὰ μαλῶσει καμμιὰ φορὰ γιὰ νὰ σταματήσουν. «Μὰ ἐσύ τὸ ἔγραψες μπαμπά», τοῦ εἶπε μιὰ μέρα ἔνα κοριτσάκι μας. «Ναι, καὶ τώρα τὸ σφάζω σὰν ρωμαῖος πατέρας, τῆς ἀπάντησης χαμογελώντας, δὲ θέλω νὰ βασανιστῶ μέχρι θανάτου ἀπὸ τὰ δικά μου τὰ γεννήματα».

'Αλλὰ γενικά δ Σεβαστιανός ἡταν συνθέτης μουσικῆς ἑκκλησιαστικῆς, σοβαρῆς καὶ βαθιάς. Πληγαίνα συχνά στὴν πρώτη λειτουργία τῆς Κυριακῆς γιὰ ν' ἀκούσω κανένα καινούργιο του

ἔργο ποὺ θά μ' ἔκανε νὰ βυθιστῶ σ' εὐλαβικές σκέψεις. 'Ανάμεσα στὶς συνθέσεις του ὄπιρχαν πολλές ποὺ ίδιατερα τὶς ἀγαπούσα, ἡταν ἐκεῖνες ποὺ μὲ γέμιζαν μὲ τέτοια ἔξαρση πού, γυρίζοντας στὸ σπίτι, παρασενεύσουν νὰ τὸν βλέπουν στὸ τραπέζι νὰ τρώει μὲ τὸ στό δρεξην. 'Ελεγαν δτι μιὰ τέτοια μουσικὴ δὲ μποροῦσε νὰ τὴ γράψει ἔνας ποὺ ἔτρωγε, ἔπινε καὶ κοιμάταν ἀνάμεσα μας, ἀλλὰ κάποιος ποὺ θὰ εἶχε πέσει κατ' εύθεταν ἀπὸ τὸν ούρανό. Σίγουρα θὰ μ' ἔπαιρνε γιὰ τρελλὴ δ Σεβαστιανός, ἀν μποροῦσε νὰ διαβάσει αὐτές τὶς σκέψεις μου.

'Εγω ποὺ ζύδοσα μαζὶ του καὶ ἡξερα δτι τὸ πνεύμα του ἡταν ἀδιάκοπα ἀπασχολημένο μὲ τὴ θρησκεία καὶ πόσο ἀγαποῦσε τὰ χορικὰ ποὺ μ' αὐτὰ μεγάλωσε, δὲ θὰ ἔπρεπε νὰ ξαφνιάσουμαι ἀπὸ τὰ ἔργα ποὺ δημιουργοῦσε. Σὲ πολλὰ δμῶς κομμάτια του, σὲ μερικὲς μελωδίες του καὶ στὰ μεγάλα χορωδιακά του ἔργα ἡταν κάτι ποὺ μόνο θαύμα μπορῶ νὰ τὸ πῶ, κάτι ποὺ μοὶ ἔκοπε τὴν ἀνάσα καὶ μ' ἔκανε νὰ τρέμω ἀπὸ φόβο μπροστὰς σ' ἔκεινον ποὺ μποροῦσε μιὰ τέτοια μουσικὴ νὰ γράψει. 'Ενιωσα αὐτὴ τὴν αισθηση μιὰ Κυριακή, δέκα χρόνια μετά τὸ γάμο μας, δταν ἄκουσα τὴν ἀριστούργηματικὴ καντάτα τοῦ Σεβαστιανοῦ: «Αφυπνισθείτε!» Τὸ κείμενο καὶ ἡ μελωδία τοῦ χορικοῦ εἶχαν γραφεῖ, πρὶν ἐκατὸ χρόνια, από κάποιον πάστορα Νικολάι, τὴν στιγμὴ ποὺ δλο του σχεδόν τὸ πομπνιο εἶχε χαθεῖ ἀπὸ τὴν πανώλη. Τὸ ωραίο αὐτὸ ποίημα καὶ ἡ εύγενικια μελωδία ἐμπνεύσανε τὸ Σεβαστιανό. Τὸ θέμα τοῦ κειμένου, δ Ούρανιος Νυμφίος ποὺ ἔρχεται τὴ νύχτα, ἔκανε τὸ Σεβαστιανὸ νὰ γράψει τὴ μουσικὴ αὐτὴ ποὺ δμοιά της δὲν ὑπάρχει στὸν κόσμο.

Μιὰ ἀλλή καντάτα ποὺ μὲ γέμιζε κι' αὐτὴ δέος ἡταν ἔκεινη ποὺ σύνθετη δ Σεβαστιανὸς τὴ δεύτερη ἡμέρα τοῦ Πάσχα: «Ο Χριστὸς ἀναπαύεται μέσα στὰ δεσμά τοῦ θανάτου». «Ολες δμῶς εἶχαν μιὰ ίδιατερη δμορφά, ἀλλὲς σοβαρές, μεγαλόπρεπες, σχεδόν τρομαχτικές, ἀλλὰ χαριτωμένες, ἀπαλές, γεμάτες φῶς καὶ θεϊκὰ ἀγάπη, «Οσο πιὸ πολὺ τὶς γνωρίζει κανεὶς, τόσο λιγώτερο μπορεῖ νὰ μιλήσει γ' αὐτὲς γιατὶ τὰ λόγια δὲ μποροῦν νὰ πούν ἔκεινο ποὺ ἐκφράζει ἡ μουσική. Κι' δμῶς τὰ λόγια βθημοῦσαν τὸ Σεβαστιανὸ νὰ βρεῖ τὴν ἔμπνευση. 'Ωρισμένες φράσεις τῆς Γραφῆς, ωρισμένοι δμοιοι ἔβγαζαν ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς του τὴν ἀσύγκριτη μουσικὴ του. Συχνά στὸ σπίτι τὰ παιδιά κι' ἔγω, τραγουδοῦσαμε γιὰ δική μας εύχαριστηση κομμάτια ἀπὸ τὰ ἔργα του. Κι' δταν γυρλίζοντας στὸ σπίτι καθόταν καὶ μᾶς ἀ-

κουγε, μὲ σκυφτὸ τὸ κεφάλι καὶ κλειστὰ τὰ μάτια του, ἀναρωτιόμουνα τὶ σκεπτόταν ἄραγε καὶ πώς ἔκρινε τὴ μουσικὴ ποὺ εἶχε ὁ Ἰδιος συνθέσει. Γιὰ μᾶς ἦταν τέλεια, ἀλλὰ ἐκείνον δὲν τὸν Ικανοποιοῦσε πάντοτε. Γι' αὐτό, τὰ τελευταῖς χρόνιαι τῆς ζωῆς του, ἀφιέρωσε πολὺν καιρὸ στὴν ἀνεθεώρηση τῶν Ἕρων του ποὺ ἐκτιμοῦσε περισσότερο. «Τὴν οὐράνια μουσικὴ μόνο νά τὴν προσισθανθοῦμε μποροῦμε» μοῦ εἶπε μιὰ μέρα. Τὸ δικό του δύμας προσισθήμα μοῦ φαίνεται πώς ἦταν δυνατώτερο ἀπὸ κάθε ἄλλο. «Οταν γράφα αὐτά τὰ λόγια, θυμάμαι τὸ μοτέτο του: «Ψάλλετε εἰς τὸν Κύριον νέον ἄσμα, ἀφήσατε τὴ λεγεώνα τῶν 'Αγίων νά τὸν δοξάζει». Ολοὶ ἀκουγαν τὴν ὑψηλὴ καὶ πανηγυρικὴ αὐτὴ μουσικὴ ἑκοτατικοὶ καὶ κυριεύμενοι ἀπὸ ἵερο δέος, Ἰωάς δχι τόσο ἀπὸ τὴν ἀπερίγραπτη σοφία τῆς φούγκας του δσο ἀπὸ τὴν θρησκευτικὴ πνευματικότητα τοῦ Σεβαστιανοῦ.

«Ἔχω τὴν ἐντύπωση δτι ἡ δύναμή του αὐτὴ ἐκδηλωνόταν στὶς συνθέσεις του γιὰ ἑκκλησιαστικὸ δργανο στό δέρπετα βαθμό. Τὸν ἀκουσα νά παιζει στὸ ἀγαπημένο του δργανο τόσο συχνά καὶ τόσο στενά ἦταν δεμένη μὲ τὴν κοινὴ μας ζωὴ ἡ μουσικὴ ποὺ σύνθετε γι' αὐτό, ἀφοῦ καὶ τὴν πρώτη φορὰ ποὺ τὸν εἶδα ἦταν καθισμένο στὸ δργανο, ποὺ φοβδαστι δτι δὲ θὰ μπορέσω νά κάνω τὴν καρδιά μου νά σωπάσει γιὰ νά κρινω δίκαια τὸ ἕργο του. 'Ιδια-τερα μ' ἀρέσει τὸ ἔξαιρο Ποιμενικὸ σὲ φά, ἡ Καντσόνα σὲ ρέ ἐλάσσονα καὶ μερικὰ πρελούντια χορικῶν ἀπὸ τὸ «Μικρὸ βιβλίο γιὰ δργανο» ποὺ τόσο καλά τὸ ξένωρ. «Ομως δταν δ Σεβαστιανὸς ἐπαιζε ὁ Ἰδιος τὰ ἔργα του, δλα ἀκρυγονταν τὸ Ἰδιο ὥσται καὶ πλημμύριζαν τὸν ἀκροστὴ μὲ τὰ πλατεια κύματα τῆς μεγαλοφυΐας του. Κι' ἀν καμμιὰ φορὰ δὲ μποροῦσα ἀπὸ τὸ πρῶτο ἀκουσμα νά νιώσω μιὰ καινούργια του σόνθεση, μοῦ ἔφτανε νά τὴν ξανακούσω γιὰ νά συλλάβω τὴν ἔννοια τῆς μελωδικῆς τῆς γραμμῆς καὶ γιὰ νά πεισθῶ δτι ἡ πρώτη μὸν ἐντύπωση θφείλοταν στὴν ἀπειρία μου. 'Η μεγαλοπρέπεια καὶ ἡ αἰγλὴ τῆς Τοκκάτας καὶ Φούγκας σὲ ρέ ἐλάσσονα συναρπάζει ἀμέσως τὸν ἀκροστ. 'Η σοβαρὴ δμορφιὰ καὶ ἡ αὐστηρότητα τῆς δωρικῆς Τοκκάτας δὲν τὸ κατορθώνει τόσο εύκολα. 'Αλλὰ τὶ νά πω γιὰ τὰ μεγάλα πρελούντια καὶ φούγκες σὲ ντὸ μειζόνα, λὰ μειζόνα, φά ἐλάσσονα καὶ μὲ φεσιν μειζόνα, σὸλ μειζόνα καὶ σὸλ ἐλάσσονα καὶ γιὰ τὴν ἔξαιρισα Πασσακάλια! Καὶ γιὰ τὸ μικρὸ πρελούντιο μὲ φούγκα σὲ μὲ ἐλάσσονα ποὺ ἔχει ἔνα ἔχωρο θέληγτρο; 'Υπάρχει καρδιά ποὺ μπορεῖ νά μει-

νει ἀσυγκίνητη ἀπὸ τὴν ἀνάλαφρη μελαγχολία ποὺ μᾶς κατακλύζει σὰν ἀκοῦμε τὶς «Ἀκροποταμιές τῆς Βασιλώνας»; Καὶ κόντευα νά ἔχασ-σω τὴ σειρά τῶν χορικῶν γιὰ ἑκκλησιαστικὸ δργανο ἐπάνω στὸ «Δόξα ἐν 'Υψιστοῖς Θεῷ» καὶ τὰ πρελούδια τῶν χορικῶν ποὺ τὰ δούλεψε στὸ τέλος τῆς ζωῆς του καὶ περιλαμβάνουν κομμάτια ωραῖα σὰν τὸ «Ἐλά, 'Αγιο Πνεύμα». Δὲν θέλω δύμας ν' ἀρχίσω ν' ἀρσδιάλω τὰ ἔργα του γιατὶ εἶμαι ἀνάξια νά βρω μιὰ καὶ μοῦ λέξη ποὺ νά ταιριάζει στὴ μουσικὴ του γιὰ δργανο ποὺ εἶναι πλημμυρισμένη ἀπὸ τὴν ἀνάμνηση τῆς περασμένης εὐτυχίας μου κι' ἀπὸ τὰ πιο βαθιά αἰσθήματα τῆς ψυχῆς τοῦ Σεβαστιανοῦ. Δὲ μπορῶ πιὰ ν' ἀκούσω ἑκκλησιαστικὸ δργανο ἀπὸ τὸν καιρὸ ποὺ ἐκεῖνος χάθηκε, διαβάζα μόνο τὶς παρτιτούδρες ποὺ ἔγραψε μὲ τὸ χέρι του καὶ θυμάμαι!

'Αλλὰ δὲν εἶπα ἀκόμα τίποτα γιὰ τὰ καταπληκτικὰ ἔργα ποὺ σύνθετε ἐπάνω στὶς διηγήσεις γιὰ τὰ Πάθη τοῦ Χριστοῦ, μὲ τὰ Ἰδια τὰ λόγια τοῦ Εὐαγγελίου. Τὰ Πάθη κατὰ Μαθθαῖον, κατὰ Ιωάννην καὶ ἡ μεγάλη Λειτουργία σὲ σὶ ὄφεσιν εἶναι ἀσφαλῶς τὰ μεγαλύτερα ἔργα τέχνης ποὺ ἔχει συλλάβει ἀνθρώπινη διάνοια. Πιστεύω δτι δοσοὶ μὲ διαβάζουν θὰ καταλαβαίνουν δτι δὲν εἶμαι καθόλου ὑπερβολική. «Οταν ἀκουσα νά τὰ τραγουδοῦν γιὰ πρώτη φορά, (δυστυχῶς μόνο μιὰ μερικὴ ἑκτέλεση τῆς Λειτουργίας ἔχω παρακολουθήσει) ἔνιωσα μιὰ ἀγωνία σὰν νά μὲ σκέπαζε ὁ ωκεανός. 'Η χορωδία τῆς εἰσαγωγῆς τῆς Λειτουργίας, ἡ μεγάλη κρουσὴ τοῦ «Κύριος ἐλέησον» ποὺ τὸ ἀκούσουθε ἀπόλυτη σιωπὴ τῶν φωνῶν ἐνῶ τὰ δργανα παίζουν μιὰ ὑπέροχη μουσική, μοῦ φάνηκαν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ σὰν κάτι ποὺ δὲ μπορεῖ νά χαρακτηριστεῖ μὲ λόγια. «Οσοι δὲν ἀκουσαν τὴ Λειτουργία καὶ τὰ Πάθη δὲ μποροῦν νά φανταστοῦν τὶ εἶναι αὐτὰ τὰ ἔργα. Βγῆκαν ἀπὸ τὰ καταβάθα τῆς ψυχῆς τοῦ Σεβαστιανοῦ ποὺ τὰ ἔγραψε πονώντας γιατὶ δὲ μποροῦσε νά σκέπτεται τοὺς πόνους καὶ τὸ θάνατο τοῦ Χριστοῦ χωρὶς νά ὑποφέρει κι ὁ Ἰδιος καὶ χωρὶς νά νιώθει ἔντονο αἰσθήμα δμαρτίας. 'Απ' αὐτὸ τὸ αἰσθήμα πηγάζει ἡ σπαραχτικὴ δμορφιὰ ποὺ πλημμυρίζει τὰ Πάθη. 'Ακούα ἀκόμα ἀπὸ τὰ Πάθη κατὰ Ιωάννην τὸ σόλο γιὰ ἄλτο «Τετέλεσται» ποὺ μοῦ εἶχε φανεῖ τόσο μεγαλόπρεπο καὶ πονεμένο. Στὴν πρώτη του ἑκτέλεση, τὴ Μεγάλη ἐβδομάδα τοῦ 1724, ἔνα ἀγόρι τραγουδοῦσε αὐτὸ τὸ σόλο μὲ φωνὴ τόσο δμορφη καὶ τόσο παράξενα ὑποβλητική, ποὺ ἔκανε πολλοὺς ἀκροστεῖς νά δακρύσουν.

(Συνεχίζεται)

«ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΙΝΙΣΣΗΣ»