

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑΣ ΜΠΑΧ

Διασκευή ΖΩΗΣ ΦΡΑΝΤΖΗ

(Συνέχεια ἐκ τοῦ προηγουμένου)

Ο ἀντικαταστάτης του ἡταν φίλος τοῦ Σεβαστιανοῦ ἀπό τὴ Βαΐμάρη. Δὲ θάξεις μὲ τὶ χαρὰ μοῦ ἀνάγγειλε δὲ Σεβαστιανὸς τὸ διορισμὸν του καὶ πόσον ἔζαλάφωσε ἡ ψυχὴ μου ποὺ θά τὸν ἔξανθλεπα πάλι χαρούμενο. Εἶχε ἔρθει στὸν κόσμο γιὰ νὰ χαρίσει τῇ μουσικῇ του στοὺς δύστυχους ἀνθρώπους κι αὐτοὶ τὸν στενοχωροῦσαν τόσο ποὺ τίποτα δὲ μποροῦσαν νὰ γράψει.

Ο καινούργιος πρύτανης, ἀν καὶ γέρος καὶ φιλάσθενος, ἡταν γεμάτος ἐνέργητικότητα καὶ ἐνθουσιασμό. Παρακολουθοῦσε τὰ μαθήματα καὶ τὶς δοκιμὲς καὶ δὲ σεβασμὸς καὶ ἡ ἐκτίμηση ποὺ ἔδειχνε γιὰ τὸν Κάντορα καὶ τὰ ἔργα του μ' ἔκαναν νὰ νιώθω ἀπειρία εὐγνωμοσύνη γι' αὐτόν. Κάποτε, συγκινημένος βαθιά ἀπό τὸ ἄκουσμα μιᾶς καντάτας τοῦ Σεβαστιανοῦ, εἶπε δὴ «Διάπλαξ ἀξίζει δέκα φορές τὸν 'Ορφέα καὶ εἰκοσι τὸν 'Ἀρίωνα».

Οταν ἡταν νὰ διευθύνει πολλὰ δργανα καὶ τραγουδιστές, δὲ Σεβαστιανὸς ἔδινε τὸ χρόνο μὲ μιὰ παρτιτούμα ταλιγμένη σὲ κύλινδρο. Πολλές φορές, καθισμένος στὸ κλαβεσέν ἢ στὸ τεμπάλο, ἔδινε τὸ ρυθμὸν παίζοντας ἢ κτυπώντας τὸν μὲ τὸ ἔνα χέρι ἐνώ τὸ ὅλο ἔπαιζε. «Ο γιός του 'Εμμανουέλ ἔλεγε : «Ἡταν περίφημος μάστρος καὶ δὲ ρυθμός του ἡταν οἰγουρος καὶ ζωρός». Τὸν βλέπειν νὰ διευθύνει μὲ πάθος, τὰ χέρια του ἔμοιαζαν σὰν νὰ βάγουν μεσ' ἀπὸ τὴν ἀτμόσφαιρα τὴ μουσικὴ κι ὅταν δλαν πήγαιναν καλά στὸ πρόσωπό του ζωγραφιζόταν εὐτυχία ἀπεριγραπτή. «Ἡταν ἀκούραστος στὶς δοκιμὲς καὶ εἶχε τὸ δῶρο νὰ ἐμπνέει σὲ δλους ἐνθουσιασμῷ καὶ εὐλάβεια.

Τὸ 1729, δὲ Σεβαστιανὸς ἔγινε διευθυντῆς τοῦ περίφημου Μουσικοῦ Συλλόγου ποὺ εἶχε ἰδρύσει δὲ Τέλεμαν καὶ μιὰ φορά τὴν ἔβδομάδα ἔδινε ωραίες συναυλίες. «Ἄν ὑπῆρχε 'Ἐκθεση στὴ Λειψία, οἱ συναυλίες δινονταν δυό φορές τὴν ἔβδομάδα καὶ τὸ καλοκαπρὶ στὸ ὅπαιθρο. Τὸ 1733, δὲ Σεβαστιανὸς ἔπαιξε τὸ ἔργο του 'Dramma per Musica' γιὰ τὰ γεννέθλια τῆς βασίλισσας καὶ λιγὸ ἀργότερα ἔνα ἔργο του ποὺ εἶχε συνθέσει γιὰ τὶς γιορτές τῆς Στέψης.

Εἶχα παρακολουθήσει δλες σχεδόν τὶς συν-

συλίες, καθὼς καὶ πολλὲς δοκιμὲς τῆς χορωδίας τοῦ σχολείου ποὺ τὸ χειμώνα γίνονταν στὸ σπίτι μας. Πολλοὶ ἀπό τοὺς μαθητές τοῦ Σεβαστιανοῦ ἔμεναν μαζὶ μας. Χωρὶς πολλά λόγια, μόνο μὲ τὸ παράδειγμά του δὲ Σεβαστιανὸς τοὺς ἔκανε νὰ νιώθουν τὴν ἀνώτερη ἀπόστολή τους, τὶ σκληρὴ δουλειά, τὶ μεγαλειό ψυχῆς καὶ τὶ σεβασμὸς ἀπαιτοῦσε τὸ ἐπάγγελμα ποὺ εἶχαν διαλέξει. «Ἄναβει φλόγα μεσ' στὶς καρδιές μας, μοῦ ἔλεγε ἔνας ἀπὸ αὐτοὺς δταν ἔφευγε, καὶ ἡ μουσικὴ θὰ μᾶς μιλάει πάντα μὲ τὴ δικὴ του φωνῆ». Γιὰ μένα, χαρά μου ἡταν νὰ βλέπω αὐτοὺς τοὺς νέους νὰ τὸν τριγυρίζουν, δπως οἱ μαθητές τὸν 'Ἴησού, νὰ δουλεύουν μὲ τὴν εὐλάβεια καὶ τὸ ζῆλο ποὺ χαρίζει ἡ νιότη καὶ ἡ μουσική, ν' ἀντιγράφουν ἀκατάπαυστα ἔργα τοῦ δασκάλου των γιὰ νὰ τὰ πάρουν μαζὶ τους δταν θὰ ἔφευγαν, νὰ συνθέτουν μὲ τὴ δικὴ του καθοδήγηση, νὰ παίζουν διάφορα δργανα, νὰ μελετοῦν καὶ νὰ τρώνε. . . ἀ! δσο γι' αὐτό, μονάχα ἔγώ ξερόω τι μποροῦσαν νὰ κάνουν! «Ἐν μουσικὴ μᾶς ἀνοίγει τὴν δρέπη, κυρία Μπάχ, μοῦ ἔλεγαν καὶ μ' ἐπαιρναν ἀπό πίσω στὴν κουζίνα. «Οταν δὲ Κάντορας εἶναι εύχαριστημένος ἀπό μᾶς, τρώμε πολὺ ἀπὸ τὴ χαρά μας, κι' δταν δὲν εἶναι, τρώμε γιὰ νὰ τονώσουμε τὶς πτοημένες μας ψυχές».

Αύτοι οι μαθητές, ποὺ δούλευαν σοβάρα, ἐμπέναν στὸ Σεβαστιανὸν τὸ πιὸ βαθὺ καὶ τὸ πιὸ πατρικὸ ἐνδιαφέρον. 'Αλλά, στὰ τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς του, τοῦ ἔτυχαν πολλοὶ ἐραστέχεις ποὺ ἐπιμένανε νὰ πάρουν μαθήματα ἀπὸ τὸ «Μπάχ τῆς Λειψίας». 'Ἐπειδὴ δὲν τοὺς ηθελε, δὲ Σεβαστιανὸς τοὺς ζητοῦσε πολλὰ διδάκτρα γιὰ νὰ φεύγουν. Κι δημας πολλὲς φορὲς ἐδειχνεὶ ἀτέλειωτη ὑπομονὴ ἀκόμα καὶ δὲν ἡταν ὑποχρεωμένος ν' ἀκούει κακὴ μουσική. Κάποτε ἥρθε στὸ σπίτι κάποιος ἀπὸ τὸ Μπρούνσβικ κρατώντας μερικές εὔκολες σονάτες του γιὰ κλαβεσέν. 'Αφοῦ τὶς ἔπαιξε δλες δ ὥδιος, χωρὶς νὰ προσέξει δὴ δλοι πλήτταμε γιατὶ ήμαστε συνειθισμένοι ν' ἀκούμε ἀλλιώτικη μουσική, τὶς ἔδους στὸ Φρίντμαν καὶ στὸν 'Εμμανουέλ λεγοντάς τους νὰ τὶς μελετήσουν μὲ προσοχὴ γιατὶ μιὰ τέτοια μουσικὴ θὰ τοὺς μάθαινε πολλά. «Πρὸ πάντων θὰ σᾶς μάθει τὶ πρέπει ν' ἀπο-

φεύγετε», πρόσθεσε δὲ Σεβαστιανὸς περιπατητικὰ δταν ἔψυχε, διαφορετικά δταν ἔψυχε, διαφορετικά δταν ἔψυχε.

Οἱ τακτικοὶ μαθητὲς ἡσαν πολὺ διαφορετικοὶ καὶ δὲ Σεβαστιανὸς τοὺς ἀγαποῦσε πολὺ δπως τὸ Σούμπαρτ, τὸν πρῶτον του μαθητὴ, τὸν ἀγαπητὸν Χριστόφορον Ἀλτανίκολ ποὺ παντρεύτηκε τὴν κόρην μας Ἐλισάβετ καὶ τοὺς δύο Κρέμπε, πατέρα καὶ γιό. Στοὺς περισσότερους, δταν πιά ἔψευγαν καταρτισμένοι σὰν τέλειοι μουσικοὶ, δὲ Σεβαστιανὸς τοὺς ἔδινε ἔνα πιστοποιητικὸ σπουδῶν. Δὲ μπρῷ νὰ τοὺς ἀναφέρω δλους. Ἀνάμεσσα σ' ἐκείνους ποὺ διακρίθηκαν εἶναι δὲ Γκόλντμπεργκ ποὺ ἔγινε κλαβεσινίστας τοῦ βαρώνου Κάιζερλιγκ καὶ δὲ Κίρνυμπεργκερ ποὺ δὲ Σεβαστιανὸς τὸν ἑκτιμοῦσε Ιδιαίτερα καὶ ποὺ τῶρα διδάσκει στὸ Βερολίνο τὴν μέθοδο τοῦ δασκάλου του. Πρὶν λίγες ἡμέρες, ἔνας μαθητὴ τοῦ Κίρνυμπεργκερ, περαστικὸς ἀπὸ τὴ Λειψία, ἥρθε νὰ μὲ ίδει. Μοδ μῆλησε γιὰ τὴν πιστή καὶ ἀσβεστη ἀγάπη ποὺ νιώθει πάντα δάσκαλός του γιὰ τὸν Κάντορα ποὺ χάθηκε. «Οἱ μεγάλοι προστάτες τῆς μουσικῆς, τοῦ εἰπε κάποτε, δὲν εἶναι δημορφή Αγία Καικίλα ἀλλὰ δικός μας δὲ Αγίος Σεβαστιανὸς ποὺ μεος τὴν ψυχή του κλείνει δλὴ τὴ μουσικὴ τοῦ κόσμου».

«Οταν, μεος στὴν ἑρμηνία μου, θυμάμα τὸν ἐνθουσιασμὸ καὶ τὸ ζῆλο τῶν μαθητῶν τοῦ Σεβαστιανοῦ, εἶναι σὰν ν' ἀνάβω φῶς σ' ἔνα σκοτεινὸ δωμάτιο. Δὲν ξεύρω ἄν όπάρχει τίποτε δωριαδέρο στὸν κόσμο ἀπὸ τὶς σχέσεις δασκάλου καὶ μαθητῆ. Ἐνὸς δασκάλου σοφοῦ, αὐστηροῦ καὶ καλοῦ μαζὶ, ποὺ νὰ ἐμψυχωνει τὰ νεαρά πνευματα ποὺ τὸν ἐμπιστεύονται καὶ ν' ἀνακαλύπτει τὰ κρυφά τους τάλαντα κι ἐνὸς μαθητῆ ποὺ ζυγίζει κάθε λέξη τοῦ δασκάλου καὶ λαχταρεῖ μὲ κάθε θυσία νὰ τοῦ μοιάσει. Τέτοιες ήταν οἱ σχέσεις τοῦ Σεβαστιανοῦ μὲ τοὺς νέους ποὺ ζοῦσαν κοντά του. Ἀλλὰ ἐκεῖνοι ποὺ χαίρονταν τέλεια τὴ διδασκαλία του καὶ τὴν ἐπιδρασή του ήταν φυσικά τὰ παιδιά του.

Συχνὰ ἔρχονταν σὲ μένα μαθητές του λέγοντας : «Κυρία Μπάχ, ἔχετε καιρὸ νὰ κουβεντιάσουμε λιγάκι ;» Καταλάβαινα δτι ήθελαν νὰ μιλήσουν γιὰ τὸ δάσκαλό τους. «Ἐνας ἀτ' αὐτούς, δὲ Γκέρμπερ, ποὺ εἶχε ἔρθει στὴ Λειψία γιὰ νὰ σπουδάσει νομικὰ ἀλλὰ καὶ μουσική, σεβότανε τόσο τὸ Σεβαστιανὸ ποὺ πέρασαν ἔξη μῆνες χωρὶς νὰ τολμήσει νὰ παρουσιαστεῖ ἐμπρός του καὶ νὰ τοῦ ζητήσει νὰ γίνει μαθητής του. «Τὶ εύγνωμοσύνη νιώθουμε, μοδ ἔλεγε, δταν βλέπουμε μιά τέτοια μεγαλοφύλα νὰ κάθεται καὶ νὰ ἔχηγει στοὺς μαθητές τοὺς πρωταρχικούς

κανόνες τῆς ὁρμονίας ή νὰ τοὺς δείχνει πῶς νὰ κρατοῦν τὰ δάχτυλα στὸ κλαβεσέν. Ἀλλὰ τὶ νὰ πῶ γιὰ τὴν δρά το ποὺ ἀφήνοντας νότες καὶ τετράδια, κάθεται στὸ δργανο καὶ ἀφήνει νὰ ξεχυθοῦν τὰ κύματα τῆς μεγαλοφύλας του στὸν αὐτοσχεδιασμὸ ; Νά, γι' αὐτὲς τὶς δρές ζοῦμε μείς. Καμμιά φορά τὴ νύχτα μένω ἀγυρπνος καὶ ξαναφέρων στὸ νοῦ μου τὴ μουσικὴ του ποὺ ή σκέψη της θά μὲ συντροφέψει δις τὸ θάνατο».

«Οταν δὲ Σεβαστιανὸς ηθελε ν' ἀνταμείψει σὰν μαθητὴ, ἔλεγε πῶς δὲν εἶχε κέφι νὰ διδάξει καὶ καθόταν στὸ δργανο γιὰ νὰ παιξει, μιάδυο δρές, τὸ ἔργο ποὺ θὰ διδασκε καὶ ἀλλα κομμάτια. «Νά πῶς πρέπει ν' ἀκουστεῖ», ἔλεγε στὸν καταμαγεμένο μαθητὴ ποὺ ἔτοι εἶχε μπροστά του τὴν τέλεια μορφὴ τοῦ κομματιοῦ.

Γιὰ ἀρκετὸν καιρό, δὲ Σεβαστιανὸς εἶχε μαθητὴ ἔναν Ίταλό, τὸν Καβατίνι, λιγὸ ίδιορρυθμο, σωπηλό, ποὺ ζήλευε δλους τοὺς συμμαθητές του κι ἔλεγε δτι τὰ «χοντρά σαξωνικά κεφάλια τους» ήταν ἀνάξια νὰ ἑκτιμήσουν τὸ θεόσταλτο πνεῦμα τοῦ Μπάχ. «Ενιωθε τὸν ἔαυτὸ του εύτυχισμένο μόνο σὰν βρισκόταν κοντά στὸ δάσκαλο κι ἀν καμμιά φορὰ τύχαινε νὰ τὸν δεῖ δισαρεστημένο μαζί του, ἔκλαιγε σὰν παιδὶ ποὺ τὸ δείρανε. «Ἐγὼ τὸν φοβόμουν λιγάκι, δὲ Φρίντμαν τὸν μισοῦσε ἀνοιχτά, ἀλλὰ δὲ Σεβαστιανὸς ἔδειχνε μεγάλη ύπομονή. Μιά μέρα, δὲ νεαρός μπήκε, στὸ δωμάτιο ποὺ ἔραβα, τρέχοντας καὶ πιὸ έφερνος ἀπὸ κάθε ἀλλη φορά, κάθησε κάτω στὸ χαλι καὶ κυττάζοντάς με σὰν χαμένος : «Κάθεσαι ἐδῶ καὶ ράβεις, μοδ φώναξε καὶ δὲν ξεύρεις δτι αὐτὴ τὴ στιγμὴ δὲ ἀντρας σου ἔκανε μιὰ μουσικὴ ποὺ μπροστά της κι οἱ ἀγγελοι τοῦ ούρανου σκύβουν τὸ κεφάλι ! Τὸν ἀγαπᾶς ; Τὸν καταλαβαίνεις ; Καὶ ποιά γυναίκα θά μποροῦσε νὰ τὸν καταλάβει ! Μαντάρισε τὰ ροῦχα του καὶ ψήσε τὸ φαγητό του, τίποτα ἄλλο δὲ μπορεῖς νὰ τοῦ κάνεις !» «Πάολο, τοῦ εἰπα, δὲν εἶναι σωστὸ νὰ μιλᾶς ἔτοι στὴ γυναίκα τοῦ δασκάλου σου. Τὸν ἀγαπῶ καὶ τὸν καταλαβαίνω πιὸ ποὺ ἀπὸ δτι, τι νομίζεις». «Μὲ συγχωρεῖς, ἀλλὰ αὐτὴ ή μουσικὴ μὲ συνεπαίρνει τόσο ποὺ μὲ κάνει νὰ υποφέρω». Αὐτά τὰ λόγια μ' ἔκαναν νὰ καταλάβω τὶ ἔνιωθε καὶ ἀπὸ τότε γίναμε φίλοι. «Ἀλλὰ δὲν ἔμεινε πολὺ κοντά μας, τὸν ἐπόμενο χειμώνα κρυολόγησε καὶ πέθανε. Τὶς τελευταῖς του μέρες, ἔγινε εύγενικος καὶ υπάκουος. Οἱ θάνατός του λύπησε πολὺ τὸ Σεβαστιανὸ πού, ἀφήνοντας κάθε δουλιά, καθόταν δρές δλόκληρες κοντά του μὲ μιάν παρτιτούρα στὰ γόνατά του γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ γράψει μόδις τὸ καυτό χέρι τοῦ ἀρρώστου ἀφηνε γιὰ μιά στιγ-

μή τὸ δικό του. «Δέν ήμουν ποτὲ τόσο εύτυχισμένος», μοῦ εἶπε κάποτε καθώς ἔμπαινα γιὰ νὰ τοῦ δώσω ἔνα ζεστό. Κρατοῦσε τὸ χέρι τοῦ Σεβαστιανοῦ καὶ ἔνα ώραῖο χαμόγελο ἔδινε στὸ πρόσωπό του μιὰ ἔκφραση ἀπόλυτης ἱκανοποίησης.

Είχε ἀρχίσει νά συνθέτει σοβαρά καὶ δὲ Σεβαστιανός ἐκτιμοῦσε τόσο τὴ δουλειά του ποὺ, δταν πέθανε, μοῦ εἶπε : «Φοβᾶμαι διτὶ χάσαμε ἔνα δεύτερο Σκαρλάττι». Ἡ μέθοδος σύνθεσης ποὺ είχε υιοθετήσει δὲ Σεβαστιανός ἦταν ὀλότελα δισφορετική ἀπὸ τοὺς ἀκαπτούς κανόνες τῶν ἄλλων δασκαλών. «Ἀρμονία, ἀντίστηξη, τέχνη τῆς φούγκας, ἐνάριθμο μπάσο, δῆλη του ἡ διδασκαλία ἦταν γεμάτη ζωή καὶ ἐνδιαφέρον. «Ἀρχίζε ἀμέσως μὲ ἀρμονία μὲ τέσσερες φωνές σ' ἐνάριθμο μπάσο κι ἔγραφε κάθε φωνὴ σὲ χωριό πεντάγραμμο γιὰ ν' ἀποφεύγεται ἡ σύγχυση καὶ γιὰ νὰ μῆν παραμελεῖται καμμιά φωνή. Οἱ ἐνδιάμεσες φωνές ἔπρεπε νά κυλοῦν μὲ καθαρή μελωδική γραμμή. Στήν πραγματικότητα, ἡ ἀρμονία τοῦ Σεβαστιανοῦ ἦταν μιὰ πολλαπλή μελωδία. Καμμιά νότα δὲ γεννιόταν χωρὶς ἀπόλυτη ἀνάγκη κι οὕτε πρόσθετε νότες στὶς συγχορδίες του γιὰ νὰ τὶς κάνει πιὸ φανταχτερές. «Ποῦ τὶς βρήκεις αὐτές τὶς νότες, ἔλεγε μισοστεία—μισοσθαρά καὶ τὶς ἔσπειν μὲ τὸ μολύβι του, ἔπεσαν ἀπὸ τὸν οὐρανό στὴν παρτιτούρα σου»;

«Ο Κίρυντεργκερ διηγόταν διτὶ δὲ Σεβαστιανός στὸ μάθημα ἀντίστηξης ἀρχίζε τοὺς μαθητές μ' ἔνα κομμάτι μὲ τέσσερες φωνές. Εἶναι στ' ἀλήθεια ἀδύνατο νά γράψεις ἔνα ἀντιστικτικό κομμάτι μὲ δυσὶ ἡ τρεῖς φωνές ποὺ ἡ ἀρμονία του δὲν εἶναι· δόλοκληρωμένη ἀν δὲν ἔχεις ἔξοκειωθεῖ πρότα μὲ τὴν ἀντίστηξη τῶν τεσσάρων φωνῶν γιὰ νὰ μπορεῖς νὰ κρίνεις τὶ πρέπει νὰ παραλείψεις. Καὶ τὸν τρόπο διδασκαλίας του δὲ Σεβαστιανός τὸν ἄλλαζε σύμφωνα μὲ τὶς ἱκανότητες, μὲ τὴ φύση καὶ μὲ τὸ τάλαντο τοῦ μαθητῆ.

Στὴ σύνθεση, δλοι οἱ μαθητές του, ἔπρεπε νὰ δουλέψουν καλά τὶς ἰδέες του πρὶν τὶς γράψουν στὸ χαρτί. «Ηθελε νά μποροῦν νά συνθέτουν νοερά καὶ δλα ἐμπρός στὸ δργανο. Θεωροῦσε τὸ ἐνάριθμο μπάσο σὰν τὴν πιὸ τέλεια βάση τῆς μουσικῆς καὶ ἔγραψε τοὺς «Κανόνες καὶ Ὁδηγίες γιὰ τὸ παιξιμο στὸ ἐνάριθμο μπάσος δπου δίνει ἀφονα καθαρά παραδείγματα καὶ μὲ καλοπροάρτη ἐπιεικεῖς ἀπλοποιεῖ ἔνα κανόνα «γιὰ καίνους ποὺ δὲ μποροῦν νὰ τὸν συγκρατήσουν». Στὸ μικρὸ μου βιβλίο τοῦ 1725, σημειώσε πῶς σχηματίζονται οἱ μειζονες

καὶ οἱ ἐλάσσονες κλίμακες, καθὼς καὶ μερικούς κανόνες γιὰ τὸ ἐνάριθμο μπάσο. «Ολοὶ δμως οἱ μαθητές του προτιμοῦσαν τὴν προφορικὴ διδασκαλία του γιατὶ κανένας γραπτὸς κανόνας δὲ μποροῦσε νὰ δώσει μιὰ ἴδεα τῆς πειστικότητας καὶ τῆς σαφήνειας τῆς διδασκαλίας του καὶ τῆς ἀλάνθαστης σοφίας του ποὺ τοῦ ἐπέτρεπε νά λύνει καὶ τὶς μεγαλύτερες δυσκολίες.

Θυμάμαι διτὶ πολλές φορές δὲ Σεβαστιανὸς ἀφένει τοὺς ἄλλους νά μιλοῦν χωρὶς ν' ἀνακατεύεται στὴ συζήτηση, ἀκόμα καὶ δὲν μιλοῦσαν γιὰ κείνον. Μόνο ἂν ἦταν κανένα σοβαρὸ μουσικό θέμα, ἔλεγε διτὶ εἰχε νά πει, κι ἐπειτα σώπαινε. «Ηταν δλος κυριευμένος ἀπὸ τὴν τέχνη του καὶ καμμιὰ φορά φαινόταν νά μὴ ἀντιλαμβάνεται τὴ δική μας παρουσία. «Ἐζησα φριχτὲς στιγμές, δταν τὸν ἐβλεπα καθισμένο στὴν πολυθρόνα του, μὲ τὰ παιδιά κι ἐμένα γύρω του, κι δμως τὸν ἐνιωθα τόσο μονάχο, ποὺ πιὸ φηλά ἀπὸ μᾶς, ἀν καὶ ἦταν πλάι μας. Πολλές φορές τὸ αἰσθητό μου αὐτό ἦταν τόσο δυνατό καὶ τόσο δυσνηρό ποὺ ἀφήνα τὸ γράψιμο ἡ τὸ κέντημά μου καὶ πήγαινα ν' ἀκουμπήσω στὰ γόντα του. «Τὶ εἶναι, Μανταλένα, μοῦ ἔλεγε στοργικά, τι ἔχεις;» «Ἀλλὰ δὲν τοῦ ἔλεγα τίποτα. «Ἡξευρά δti οἱ μεγάλοι εἶναι μονάχοι σ' αὐτό τὸν κόσμο, ἀκολουθοῦν τὸ παράδειγμα τοῦ πιὸ μεγάλου ἀτ' δλους μας, τοῦ Χριστοῦ. Φυσικά δταν σύνθετε καὶ ἰδιαίτερα δταν αὐτοσχεδίαζε στὸ δργανο, ἀφήνει τὴν καρδιά του νά μιλήσει καὶ ύψωνταν σὲ περιοχές δπου θά ἐνιωθε τέλεια ἀνεση. «Ἐνα μεγάλο μέρος ἀπὸ τὴν ὠραίτερη μουσική του δὲ δὲν τὴν ἀκούσουν δυστυχῶς ποτὲ ἀνθρώπινα αὐτιά, γιατὶ δὲν τὴν ἔγραψε ποτὲ καὶ χάθηκε κι αὐτή μαζὶ του. Κι δταν πεθάνουν κι οι λιγοι πού, ἀναστατωμένοι, τὸν εἶχαν ἀκούσει νὰ σκορπάει αὐτοσχεδίαζοντας οὐράνιες ἀρμονίες, τότε πιὰ κι ἡ ἀνάμνησή του θά χαθεῖ ἀπὸ τὸν κόσμο.

Πολλοὶ μαθητές του μοῦ εἶλεγαν δti η αὐτοσχεδίασμένη μουσική του ποὺ πλημμύριζε τὴν ἑκκλησία καὶ πού, μετά ἀπὸ τὴν τελευταία μεγαλόπρεπη ἀπήκηση, ἔσθυνε σὲ μία ύποβλητική σιγή, ἦταν πιὸ θαυμαστὴ ἀκόμα κι ἀπὸ τὰ γραμμένα ἔργα του, τὰ τόσο ύπερκόσμια. Αὐτὸς δὲ τόσο προσεχτικός, λεπτολόγος καὶ οἰκονόμος στὴν καθημερινή του ζωή, στὴ μουσική ἔδειχνε μίαν ὑπέροχη ἀπλοχειριά. Δὲν πρέπει νὰ ἔχεναι δμως δti αὐτός δὲ πλούτος, ἀν καὶ ἦταν δωρὸ τοῦ Θεοῦ, εἶχεν ἀποκτηθεῖ μὲ σκληρὴ κι ἀκατάπαυτη δουλειά. Σ' δλη του τὴν νιότη καὶ μέχρι τὰ τριάντα του χρόνια μελετοῦσε, καλλιτερα θά ἦταν νά πω δς τὴ μέρα τοῦ θανάτου

του. Τὸ πνεῦμα του δὲν ἀναπαύθηκε ποτὲ μεσ' στὴν αὐτοίκανοποίηση καὶ ποτὲ δὲν ἔπαισε ν' ἀναθεωρεῖ τὰ ἔργα του. 'Ο θάνατος τὸν βρήκε πάνω σ' αὐτή τῇ δουλειᾷ καὶ τὰ λόγια τοῦ Εὐαγγελίου «... τὰ δυνειρά γεννιοῦνται μέσα στὸ πλήθος τῶν ἀσχολιῶν», νομίζω πώς τοῦ ταίριαζαν ἀπόλυτα.

"Αν δὲ μπορῶ νά δώσω, γιά κείνους που δὲν τὸν ἄκουσαν, μιά ίδεα τῆς ίδιομορφῆς ἐκφράσης καὶ τῆς μορφῆς τῆς ἐμπνευστῆς τοῦ Σεβαστιανοῦ, μπορῶ δμως νά κάνω μιά μικρή περιγραφή χάρις σ' ἔνα γράμμα τοῦ Κίρυμπεργκερ πού ἔχω στὰ χέρια μου: «'Οταν ὁ κύριος Κάντορας κάθεται στὸ δργανο, διαλέγει ἔνα θέμα, τὸ παίζει σ' δλες τὶς μορφές σύνθεσης καὶ ἡ ἐμπνευσή του εἶναι τόσο πλούσια πού αὐτοσχεδιάζει δυό δρες καὶ περισσότερο. Συνήθως παρουσιάζει πρῶτα τὸ θέμα σάλινον εἰσαγωγή, ἔπειτα σάν φούγκα, τὸ ποικιλεῖ ἀλλάζοντας ρεζίστρ καὶ τὸ μεταμορφώνει σὲ τρίο, σὲ κουαρτέτο καὶ ἔνας Θεός ξεύρει σὲ τὶς ἀκόμα. 'Ακολουθεῖ ἔνα χορικό δην τὸ πρώτο θέμα ἔναντι φαίνεται σὲ τρεῖς ή τέσσερες διαφορετικές φωνὲς καὶ μὲ τὶς πιό ποικιλές καὶ ἀνεδιάλυτες ἀναπτύξεις. 'Η τελική λύση ἀποτελεῖται ἀπὸ μιὰ μεγαλόπρεπη φούγκα δην κυριαρχεῖ μιὰ καινούργια διασκευὴ τοῦ ἀρχικοῦ θέματος πού καμιά φορά τὸ παράτεινει μὲ ἔνα ή δυό ἀλλα θέματα ἀνάλογα μὲ τὸ χαρακτήρα του».

Οι περισσότεροι δργανίστεις παρεξενεύονταν μὲ τὸν τρόπο πού χειρίζοταν ὁ Σεβαστιανός τὰ ρεζίστρ καὶ δὲ φαντάζονταν διὶ τέτοιοι συνδυασμοὶ θὰ μποροῦσαν νά ἔναρμονιστοῦν κατά κάποιο τρόπο· κι ἡ ωστόσο ἀναγνώριζαν διὶ ποτὲ τὸ δργανο δὲν είχε ἥχησει τόσο πλούσια. Τοῦ ἄρεσ ακόμα τοῦ Σεβαστιανοῦ, δταν αὐτοσχεδιάζε, νά περνάει σ' δλες τὶς τονικότητες, ἀκόμα καὶ στὶς πιό μακρυνές, ἀλλὰ οἱ μετατροπές του ήταν τόσο ἐπιδέξιες πού λιγοὶ ἀκροστές τὶς ἀντιλαμβάνονταν. Τῇ μουσική θεωρία τὴν κατεῖχε βαθιά ἀλλὰ δχι μὲ τρόπο σχολαστικό καὶ δὲν ύποτασσόταν σ' ἔνα κανόνα παρὰ μόνο ἄν ἀνταποκρινόταν σὲ μιὰ ἀνάγκη. 'Ενας φίλος του ἔλεγε: «'Ο μεγάλος Μπάχ κατέχει μιὰ τέλεια τεχνική καὶ δταν ἀκούμε τὰ ἔργα του μένουμε κατάπληκτοι. Κι δμως ἀμφιβάλλω ἀν, γιά ν' ἀποκτήσει τηθαυμαστή αὐτὴ τέχνη, σκέψης ποτὲ τὶς μαθηματικές σχέσεις τῶν τόνων». Πραγματικά, ἡ μουσική ήταν μέσα στὸ αἷμα του καὶ τὰ μαθηματικά δὲν τοῦ ήταν ἀπαραίτητα. 'Ηταν ἀκόμα προκισμένος μὲ μιὰ ἐνοικτώδικη γνώση τῆς ζωῆς τῶν ἥχων κι αὐτὸν ἔκανε πιό ἐλαστικό ἀπὸ τοὺς ἄλλους καθη-

γητές. Δὲν ἥθελε οἱ μαθητές του, ἀν ήταν πραγματικά μουσικοί, νά ὑποτάσσονται δουλικά στοὺς κανόνες, «Δυὸς πέμπτες καὶ δυὸς ὅκταβες δὲ μποροῦν νά πάνε συνέχεια», τούς ἔλεγε καὶ πρόσθετε μ' ἔνα χαμόγελο ποὺ φώτιζε τὸ σοβαρό του πρόσωπο: «'Οχι μόνο εἶναι λάθος, ἀλλὰ ἀκούγεται ἀσχημα, κι δ,τι ἀκούγεται ἀσχημα δὲν εἶναι μουσική!» Κι ὁ ίδιος δὲ δισταζε ποτὲ νά παραβεῖ ἔνα κανόνα, ἀν ήταν ἀνάγκη. Θά ἥθελε νά πω γιά τὸ Σεβαστιανό, ἐκείνο ποὺ ἔλεγε δι Μαρτίνος Λούθηρος γιά ἔναν ἀγαπημένο του μουσικό: «'Είναι δι ἀρχοντας τῶν μουσικῶν φθόγγων ποὺ ὑπακούουν σ' αὐτὸν ἔνω, ἀντίθετα, οἱ ἄλλοι μουσικοί ὑπακούουν στοὺς μουσικούς φθόγγους.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΤΟ

'Η οἰκογένειά μας κάθε μέρα καὶ μεγάλωνε ἀν καὶ πολλές φορές, δι Σεβαστιανός κι' ἔγω, σταθήκαμε δρθιοί, σιωπηλοί, πιασμένοι ἀπὸ τὸ χέρι, μπροστά σ' ἔνα μικρό τάφο. Τὸ πρώτο μου παιδί, ή Χριστιάνα Σοφία, καὶ τὸ δεύτερο, δι Χριστιανός Γκότλιμπ, ἔζησαν τρία χρόνια, τὸν Ἐρνέστο 'Ανδρέα τὸν κρατήσαμε μόνο λίγες μέρες, ή Ρεγγίλα Γιοχάννα δὲν ήταν ἀκόμα πέντε χρόνων δταν μᾶς ἀφῆσε. 'Η Χριστιάνα Μπενεντίκτα, ποὺ γεννήθηκε τὰ Χριστούγεννα, δὲ μπόρεσε ν' ἀνθέξει στὸ βαρύ χειμώνα καὶ πέθανε τὴν Πρωτοχρονία. Πλόσιο χαρόμαστε ποὺ είχε γεννήθει τὴν ίδια μέρα μὲ τὸ Χριστό καὶ πόση θλιβερή μοῦ φάνηκε η Πρωτοχρονία δταν δι Σεβαστιανός γονάτισε δακρυσμένος κοντά στὸ κρεββάτι μου γιά νά μοῦ ἀναγυρείει δτι τὸ μικρό μᾶς είχε κιόλας ἀφῆσε. 'Η Χριστιάνα Δωροθέα πέθανε ἐνάμιση χρόνου καὶ δι Ιωάννης Αδγουστος ἔζησε μόνο τρεῖς μέρες. Είχαμε λοιπὸν τὴ δυστυχία νά χάσουμε ἐπτά παιδιά. Πιστεύαμε δτι ήταν μιὰ δοκιμασία πού μᾶς ἐστελέχει δι Θεός καὶ ἀγαπούσαμε ἀκόμα πιό πολύ ἐκείνα πού μᾶς ἔμεναν.

Μιὰ μέρα πού γυρίζαμε ἀπὸ τὴν κηδεία ἐνὸς παιδιοῦ μας, καθὼς ρίχτηκα σὲ μιὰ καρέκλα, θλιμμένη καὶ χωρὶς μπορῶ νά κάνω τίποτα, δι Σεβαστιανός ἤρθε κοντά μου μ' ἔνα βιβλίο στὸ χέρι καὶ μοῦ διάβασε τὰ λόγια ποὺ είπε δι Λούθηρος δταν ἀντίκρυσε γιά τελευταία φορά τὴν κόρη του Μανταλένα στὸ φέρετρό της: «'Ακριβή μου Λένα, τι εύτυχισμένη ποὺ είσαι τώρα! Θά σηκωθεῖς καὶ πάλι καὶ θά λάμψεις σὰν ἀστέρι, σὰν τὸν ἥλιο! Τι παράξενο, νά ξεύρω δτι είσαι ήσυχη κι εύτυχισμένη κι ὠστόσο νά έλμαι τόσο λυπημένος!». (Συνεχίζεται)