

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑΣ ΜΠΑΧ

Μετάφραση ΖΩΗΣ ΦΡΑΝΤΖΗ

Πρίν από τό γάμο μας, βαθτίσαμε τό παιδάκι τούδι γραμματέα τού δούκα. Θά υμέμαι πάντα αύτή την τελετή γιατί ήταν ή πρώτη φορά που έμφανιζόμουνα επίσημα με τό μηνστήρα μου. Τό γαλάζιο φόρεμά μου μὲ τά σειρήτια μού πήγαινε πολὺ κι' έμαθα μὲ μεγάλη μου χαρά διτί ἀρεσε στό Σεβαστιανό. 'Από κείνη τή στιγμή και μέχρι τό θάνατο του, μιά μόνη λέξη ἀπό τό στόμα του είχε γιά μένα πιό ἀξία ἀπό τή γνώμη δλου τούδι κόσμου. Τό μικρά του παιδάκια μᾶς περιστοίχιζαν κι' ένιωσα ἐκείνη τήν ὥρα διτί είμαστε μιά οικογένεια. 'Η οικογένεια, ή γυναίκα του, τά παιδιά του, τό σπιτικό του, σ' αὐτά ήταν δοσμένος δ Σεβαστιανός. 'Εκτός ἀπό τά ταξίδια που ἔκανε στά νιάτα του γιά ν' ἀκούσει διάσημους δραγανίστες και γιά νά δοκιμάσει διάφορα δραγανά, δλο τόν καιρό του τόν έζησης ήσυχα στό σπίτι του. "Ήταν ἀκόμα υποχρεωμένος ν' ἀκολουθεῖ τό δούκα στά ταξίδια του και σ' αὐτά σύνθετο σχεδόν δλα τά πρελούντα και τίς φούγκες πού τά συγκέντρωσε με τόν τίτλο 'Εκαλώς συγκερασμένο κλειδοκύμβαλος και πού μού φαίνονταν πάντα τόσο ωραία ἀν και τά είχε γράψει ἀποκλειστικά γιά ἀσκήσεις τών μαθητών του. "Όλα τά χρόνια που περάσαμε στή Λειψία, ἔλειψε πολύ λιγο. 'Η καθημερινή του δουλιά στήν ἐκκλησίας και στό σχολείο τού 'Αγίου Θωμάδ, τά κοντσέρτα που ἔδινε, οι συνθέσεις του, ή οικογένειά του, γέμισαν δλα του τή ζωή. Δέντα ταξιδέψει ποτέ γιά νά τόν θαυμάσουν στό έξωτερικό. Κι' δμως, ἀν και είναι σπάνιοι οι παλαιοί του μαθητές που θυμούνται σήμερα κι' αὐτόν και τή μουσική του, μπορῶ νά βεβαιώσω διτί ἀν δ Θεός χάρισε πνεύμα σ' ἔνα θνητό, αύτές ήταν δ' Ιωάννης Σεβαστιανός Μπάχ.

Οι ἄρρενες μας κράτησαν τρεις μῆνες κι' δ γάμος μας έγινε στό σπίτι τού Σεβαστιανοῦ. 'Ο εύγενικός Πρίγκηπας Λεοπόλδος μού ξέδωσε τό νυφικό μου στεφάνη και πήρε μέρος στή γιορτή μ' ἀκόμη περισσότερη χαρά, μιά κι' ήταν νά γιορτάσει κι' αὐτός, δχτώ μέρες ἀργότερα, τούς γάμους του μὲ μιά ωραία πριγκήπισσα.

Τή άγαπη μού ἔδειξε ἐκείνη τήν ήμέρα δ Σεβαστιανός και μέσα σέ τί εύλογημένο δνειρο «ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ»

έζησα, μόνο ἔνας πού δέχτηκε ἔνα τέτοιο δώρο μπορεῖ νά μὲ νιώσει.

'Από κείνη τήν ήμέρα ή ζωή του έγινε και ζωή μου. "Ημούν σάν ένα μικρό ποτάμι πού τό ρουφάει δ 'Ωκεανός, ἀποροφημένη ἀπό μιά ζωή πιό βαθιάς και πιό μεγάλη ἀπό τή δική μου. Κι' δσο περισσότερο ζούσα μαζί του, δσο περνούσαν τά χρόνια, τόσο ένιωθαν πιότερο τό μεγαλείο του. Πολλές φορές, σχεδόν τρόμαζα βλέποντάς τον τόσο δυνατό στό πλάι μου. 'Αλλά, τόν ένιωθαν γιατί τόν άγαπομόσα. "Η άγαπη είναι ή ἐκπλήρωση τού νόμου». 'Ανάφερε συχνά τό ρητό αύτό ἀπό τή Βίβλο, καθισμένος τό καλοκαρι κοντά στό παράθυρο και τό χειμώνα κοντά στή τζάκι. Θά μπορούσε νά πει σάν τό Λούθηρο: «Σ' αύτό τόν κήπο, λίγα είναι τά δένδρα που δὲν ωρίμασα ἔγω τούς καρπούς των». Οι ἀναμνήσεις αύτής τής ἐποχῆς μὲ κατακλύζουν ἀδιάκοπα.

"Έγραψε γιά μένα μὲ τήν εύκαιρια τού γάμου μας, αύτό τό τραγούθι, πού τό ένωσε ἀριγύτερα μες δλα στό μικρό μου βιβλίο μουσικῆς:

'Ο δοῦλος σου νυφούλα ἀγαπημένη,
γιά τή δική σου χαίρεται χαρά.
Αύτός που σέ κοιτάζει στολισμένην'
μεσ' στά νυφιάτικα και μεσ' στά γιορτερά,
νιώθει εύτυχημένη τήν καρδιά του
μπρός στή χαριτωμένη σου ειδή.
Γι' αύτό τό στήθος του και ή λαλιά του
σού ψάλλουν μιά χαρμόδυνη δώδη.

Αύτό ήταν τό γαμήλιο δώρο μου, τό προοίμιο τής εύτυχίας μου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Τότε ἄρχισε η ζωή μου. Τά προηγούμενα γεγονότα ήταν μόνο πρετοιμασία και προσμονή.

'Αλλά, πρίν ἀπό τά ἔξαισισ χρόνια πού μού χάρισε δ Θεός δταν έγινα κυρία 'Ιωάννην Σεβαστιανοῦ Μπάχ, θέλω δσο μπορῶ, νά ιστορίωσα δσα ἐκείνος και δλλοι μού είπαν γιά τήν παιδική του ήλικια, γιά τήν νιότη του και γιά τά χρόνια που έζησε χωρίς ἐμένα.

Γεννήθηκε στό "Αίζεναχ, τό μήνα Μάρτη μεσ' στή σαρακοστή. Γι' αύτό ίσως γιά τή σαρακοστή και γιά τή Μεγάλη 'Εβδομάδα έγραψε

τά μεγαλύτερα ἔργα του, τά Πάθη κατά Ματθαίον καὶ κατά Ἰωάννην.

Μπήκα κάποτε στὴν κάμαρά του, τῇ στιγμῇ ἀκριβῶς ποὺ σύνθετε τὸ σόλο γιὰ ἄλτο «Ω! Γολγοθᾶ» ἀπὸ τὰ Πάθη κατά Ματθαίον. Πόσο ἔφαντάστηκα διαν εἰδα τὸ ἡρεμο συνήθως καὶ ζωρὸ πρόσωπο του κατάχλωμο καὶ πλημμαρισμένο στά δάκρυα. Εύτυχως δὲ μὲ εἶχε δεῖ. Βγῆκα σιγά - σιγά ἔξω, κάθησα ἐμπρὸς στὴν πόρτα του καὶ ἐκλαψα. Ποιός λοιπόν, ἀκούοντας αὐτὴ τῇ μουσικῇ, μπορεῖ νὰ φανταστεῖ τὸ πόνο προξένησε γιὰ νὰ γεννηθεῖ; Δὲν ἔμαθε ποτὲ διὰ τὸν εἰδα μέσα στὴν ὁδόν τῆς δημιουργίας κοι χαίρομαι γι' αὐτό, γιατὶ μόνον ὃ θεός πρέπει νὰ εἴναι μάρτυρας σὲ τέτοιες στιγμές.

«Η εἱρη μουσική του ἔδινε στὰ κείμενα τοῦ Εὐαγγελίου μάλι ἀνώτερη Ἑκφραση. Πρίν γράψει καὶ μιὰ νότα, δὲ Σεβαστιανός ζούσε μεσ' στὴν ψυχή του ὅλη τὴν ἀγωνία κι' ὅλο τὸ μεγαλεῖο τοῦ ἀνθρώπινου μυστηρίου.

«Ἀκουσα γιὰ πρώτη φορά τὰ κατά Ματθαίον Πάθη ὀλόκληρα μιὰ Μεγάλη Παρασκευὴ στὸν «Ἄγιο Θωμᾶ τῆς Λειψίας», ὁπότε χρόνια μετά τὸ γάμο μας. Μόλις μπρέσα σὺν ὑπόφερα τῇ μουσική αὐτή, τόσο μοῦ φάνηκε σπαραχτική καὶ μεγαλόπρεπη. Κι' δμως δὲν ἄρεσε σὲ πολλούς καὶ ἐπειδὴ εἴναι καὶ πολὺ δύσκολη καὶ χρειάζεται πολλές δοκιμές, δὲν τὴν ἔναντι παίξαν ἐπὶ ἔντεκα χρόνια. Τὸ δυνατὸ καὶ ουναρπαστικὸ αὐτὸῦ ἔργο κοιμᾶται τώρα μεσ' στὴ οισπή, ἀλλά, ἵσως, στὸν ούρανό, νὰ τὸ ἔναντιουσα ἀλλη μιὰ φορά.

Ποιός μπορούσε νὰ φανταστεῖ διὰ τὸ μικρούλης Ἰωάννης Σεβαστιανός, ποὺ γεννήθηκε στὸ λευκὸ σπιτάκι τοῦ «Αἴζεναχ» στα 1685, θὰ ἔγραφε τὰ κατά Ματθαίον Πάθη! Μιὰ τέτοια μουσική πρὶν ἀπ' αὐτὸν δὲν ὑπήρχε. Εἶναι ἀλήθεια διὰ οἱ Μπάχη ήταν πάντα μουσικοί. «Ο Σεβαστιανὸς διηγεῖται διὰ ἄρχη ἔκανε δὲ προπατοῦς τοῦ πατέρα του, ὁ Φάιτ Μπάχ, μυλωνάς καὶ φούρναρης. Χαρά του ήταν νὰ παίρνει μαζὶ του μιὰ μικρὴ κιθάρα καὶ νὰ παίζει δυο ή μιλόπετρα ἀλεθε τὸ σιτάρι. «Ωραῖα θ' ἀκουγότανε μαζύ, ἔλεγε δὲ Σεβαστιανός γελώντας, τουλάχιστον ἔτσι θά ἔμαθε νὰ κρατάει τὸ χρόνο.»

Οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς Μπάχ ἔμεναν στὴ Θουριγγία. «Ο θεῖος τοῦ συζύγου μου, Γιόχαν Μιχάηλ, ὁ πατέρας τῆς πρώτης του γυναίκας Μαρίας Βαρβάρας, ήταν ὄργανίστας καὶ συνθέτης στὸ Γκέρεν. Κατασκεύαζε ἀκόμη κλαβεστὲν καὶ βιολιά ποὺ κι' δὲ Σεβαστιανός θὰ μπο-

ρούσε νὰ τὸ κάνει ἀν εἶχε καιρό, γιατὶ εἶχε πολὺ ἐπιδέξια χέρια.

Μοῦ δηγύόταν διὰ ἀπὸ πολὺ παλιά οἱ Μπάχ μαζεύονταν τουλάχιστον μιὰ φορὰ τὸ χρόνο γιὰ νὰ κάνουν μουσική. Γενικά ἀρχίζαν μὲ ἔνα χορικό, ἐπειδὸς ἐναρμονίζαν διάφορες γνωστὲς μελωδίες τραγουδώντας τες ταυτόχρονα καὶ αὐτοσχεδιάζοντας ἔτσι διασκεδαστικά «Quodlibet.» Αὐτὸς ήταν πιὸ πολὺ ἔνα μουσικό ἀστέο, ὁστόσο, ἀν τὸ παραπείπανε, κανένας τους δὲ θά γύριζε εὐχαριστημένος ἀπὸ τὴ συγκέντρωση.

«Όταν δὲ Σεβαστιανός ήταν στὶς καλές του, τοῦ ἀρεσε τὸ βράδω, κοντά στὸ τζάκι, νὰ τραγουδάει τέτοιας «Quodlibet» μὲ τοὺς γιούς του. Κι' ἀν ἔγω, ἀπασχολημένη μὲ κανένα βιαστικό ράψιμο, δὲ μπροστά νὰ πάω μαζὶ τους, μοῦ ἔλεγε: «Μανούλα, δὲ θ' ἀκούσουμε ἀπόφε τὸ γλυκό σου κελάδισμα;» κι' ἐπέμενε ὡς ποὺ νὰ μπω κι' ἔγω στὸ τραγούδι. Καὶ τότε πιὰ δὲν μὲ ἄφηνε νὰ φύγω. Στὸ τέλος τῆς ζωῆς του, ἔγραψε γιὰ τὸν κόμητα Κάτζερλιγκ τὴν «Αριά μὲ τριάντα παραλλαγές ποὺ τὴν τελευταία τὴν ἔκανε Quodlibet συνδυάζοντας δυδ λαϊκά τραγούδια. «Η μιὰ φωνὴ λέει γιὰ κορίτσια καὶ ἡ ἀλλή γιὰ λάχανα καὶ καρόττα. Καὶ οἱ δυό εἶναι ἐπεξεργασμένες σὲ μίμηση τοῦ μπάσσου. «Οποιοῦδηποτε θέμα μπορούσε νὰ τὸν ἐμπνεύσει.

«Όταν πέθανε δὲ πατέρας κι' ἡ μητέρα του, ἀναγκάστηκε ν' ἀφῆσει τὸ καταπράσινο «Αἴζεναχ καὶ τὰ ωραῖα του ποτάμια γιὰ νὰ πάει νὰ μείνει μὲ τὸ μεγάλο ἀδελφό του, ποὺ ήταν δργανίστας στὸ «Ορντρουφ. Δυδ ἀπὸ τοὺς κατοίκους τοῦ «Αἴζεναχ, ή Ἀγία Ελισάβετ τῆς Ούγγαριας καὶ δὲ Μαρτίνος Λούθηρος, ποὺ ήταν σχέδιο σύγχρονός του, τοῦ εἶχαν ἀφῆσει τὶς πιὸ βαθιές ἐντυπώσεις. Εἶχε διατηρήσει πολὺ ζωντανή ἀνάμνηση ἀπὸ τὸ μεγάλο Λούθηρο γιατὶ κι' αὐτὸς ήταν σπουδαῖος μουσικός. Τὰ τελευταῖα χρόνια, τὰ τροπάρια τοῦ Λουθήρου τὸν ἐμπνέανε συχνά. «Αν καὶ ήταν μιὰ ἀστέρευτη πηγὴ μουσικῆς, δὲ Σεβαστιανός χρειάζονταν καὶ τὰ ἔργα τῶν ἄλλων. Πρίν ἀρχίσει ν' αὐτοσχεδιάζει στὸ δρυγανὸ ή στὸ κλαβεστὲν, ἐπαιτε γιὰ λιγο μιὰ σύνθεση τοῦ Buxtehude, τοῦ Pachelbel ἢ τοῦ θείου του Χριστόφορου Μπάχ κι' ἐπειτα ἀρχίζει τὸ ἐλεύθερο ξέσπασμα τῆς δικῆς του μεγαλοφυΐας. «Οπως χύνουμε λίγο νερό μέσα στὴν ἀντίλια γιὰ νὰ προσελκύσουμε τὸ πλούσιο ρεύμα ποὺ ἀναβλύζει ἀπὸ τὰ βάθη τῆς γῆς.

«Ο Σεβαστιανός ήταν μέλος, ὅπως καὶ δὲ Λούθηρος, τῆς «Schülerchor» ποὺ εἶχε ίδρυθεῖ ἐκατὸ χρόνια πρὶν ἀπὸ τὴ γέννησή του καὶ παιδάκι εἶχε διασχίσει τραγουδώντας τοὺς δρό-

μους τοῦ "Αἴζεναχ. «'Η πόλις μας ήταν όνομαστή γιά τη μουσική της» ἔλεγε και μοδ έξηγούσε διτι τὸ "Αἴζεναχ λατινικά λέγεται Isenacum και δ ἀναγραμματισμός αὐτῆς τῆς λέξης εἶναι «*en musica*» και «*canimus*» πού σημαίνουν «μὲ μουσικὴ» και «τραγουδᾶμε». «Ολα αὐτά μοῦν τὰ διηγήταν μ' ἔνα φωτεινὸ χαμόγελο κι' ἐπίζω νά τὰ γράφω σωστά γιατὶ δ Σεβαστιανὸς συχαινόταν τὰ λάθη. "Ἡθελε πολὺ νά μοῦν μάθει λατινικά ἀλλὰ οὔτε ἑκεῖνος βρήκε τὸν καιρὸ οὕτε ἔγώ. Τις μόνες λέξεις πού ἔμαθα ήταν τὸ «*Gloria in excelsis*». και τὸ «*Credo in unum Deum*», δταν ἔγραψε τὴ λειτουργία στὸν ἀγαπημένο του τόνο, τὸ οἰ έλάσσονα.

Μικρός, δ Σεβαστιανὸς ἔτει θαυμάστια φωνὴ σπράνο. "Οσοι τὸν ἄκουσαν θυμοῦνται πόσο ωραῖα ἀντηχούσε στὴν ἐκκλησία τοῦ "Ορντρουφ τις Κυριακές και τὶς γιορτές. Στοὺς γάμους και στὶς κηδεῖες, ἐκτελούσε μοτέτα μὲ τὰ παιδιά τῆς χωραδίας. 'Ἄλλα τὴν ἐποχὴ τῆς ἀλλαγῆς τῆς φωνῆς, τοῦ συνέβηται κάτι παράξενο. Μιά μέρα, στὴ χωραδία, ἄκουσε ἀσφική τὸν ἑαυτὸν τοῦ νά τραγουδάει μιά ἀλτάβα πιὸ χαμηλά, μὲ διπλῆ, σάν νά ποιμε, φωνή. Τοῦ ήταν ἀδύνατο νά διορθωθεῖ και γιά μιά ἔβδομάσια, δχι μόνο τραγουδούσε, ἀλλὰ και μιλοῦσε σὲ ὀκτάβα.

Δὲν εἶδα ποτὲ τὸ μεγαλύτερο ἀπό τοὺς ἀδελφοὺς Μπάχ, ἀλλὰ δ Σεβαστιανὸς πάντα μιλοῦσε μὲ σεβασμὸν κι' εὐγνωμοσύνη γι' αὐτὸν ποὺ τὸν εἶχε φροντίσει γιά πολὺν καιρὸ. Δὲ μποροῦσε ν' ἀνεχεῖτη τὴ πιὸ μικρὴ ἐπίκριση γιά ἔνα μέλος τῆς οἰκογενείας του και γι' αὐτὸ ποτὲ δὲν τόλμησα νά ἐκφράσω τὴ δυσαρέσκειά μου γι' αὐτὸ τὸν ἀδελφό. Πραγματικά, δὲ μπορῶ νά παραδεχθῶ διτι ή κακὴ δραστη τοῦ Σεβαστιανοῦ δὲν ἔχει λιγάκι αιτία τὴ ζήλεια και τὴν ἀπονιά τοῦ ἀδελφοῦ του. Γιατὶ εἶχε μιά σπουδαία συλλογὴ ἀπό κομμάτια γνωστῶν συνθέτων ποὺ δὲν ἄφηνε νά τὴν πλησίασει τὸ διψασμένο γιά μουσικὴ παιδάκι. 'Ἄλλα τὴ νύχτα, ἐπὶ μῆνες ὀλόκληρους, δ Σεβαστιανὸς κατώρθωσε νά ἀντιγράψει δλους τούς τόμους στὸ φῶς τοῦ φεγγαριοῦ, γιατὶ δὲν εἶχε κερί. Πάλις νά μήν πάθουν τὰ μάτια του; Κι' δταν ἡ τεράστια αὐτὴ δουλιά τελείωσε κι' δ μικρός ἀρχισε νά παίζει τὴ μουσικὴ πού μὲ τόσους κόπους εἶχε ἀποχήσει, δ ἀδελφός γιά νά τιμωρήσει τὸ «*Ἐγκληματ*, δπως ἔλεγε, πήρε τὸ χειρόγραφο και δὲν τοῦ τὸ διανάδωσε παρὰ μόνο τὴ χρονιά πού παντρευτήκαμε. Τότε μοῦ τὸ ἔδεικε και μοῦ διηγήθηκε τὴν Ιστορία του χωρὶς δμως τὴν ἐλάχιστη μνησικακία. Πολὺ νωρὶς ἀναπτύχθηκε δ δυνατός χαρα-

«ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ»

κτήρας και ή θέλησή του. Δεκαπέντε κι' δλας χρόνων, ήταν ὑπεύθυνος γιά τὴ ζωή του. "Ἐφυγε γιά τὸ Λούνεμπουργκ και μπήκε στὴ χωρδία τοῦ Αγίου Μιχαὴλ δπου ή ώραία του φωνὴ τοῦ ἔξασφάλισε τὴ συντήρηση του κι' ἔνα μικρὸ μισθό. Πήγα κάποτε στὸ Λούνεμπουργκ και εἶδα τὴν δμορφῇ αὐτῇ ἐκκλησούλα πού οἱ τοῖχοι της, εἶχαν ἀλλάξει τὴν ἁγγελικὴ φωνὴ τοῦ μικροῦ Σεβαστιανοῦ, αὐτή τὴ φωνὴ πού ἔγω δὲ γνώρισα. Ζηλεύω γιά τὰ χρόνια πού ἔζησε χωρὶς ἔμένα, διν και ξέρω διτι δὲν εἶναι σωστό, ἀφοῦ ἔζησε σχεδόν τὴ μισή του ζωὴ μαζὶ μου.

"Οταν ἀλλάξει η φωνὴ του, ἀναγκάστηκε νά κερδίζει τη ζωή του παίζοντας βιολί και συνοδεύοντας. Είχε φωτική ἐπίδοση σ' δλα τὰ δργανα κι' ἔπαιζε βιολί, ἀλτο, ἐπινέτ, κλαρεσέν, βιόλα πομπόζα πού ήταν δική του ἐφεύρεση, ἀλλὰ πρὸ πάντων ἔπαιζε ἐκκλησιαστικὸ δργανοῦ δπου κανένας δὲ μποροῦσε νά τὸν φτάσει.

Είχε χέρια μεγάλα, μὲ καταπληκτικὴ δύναμη και μὲ ἀσυνείθιστο ἀνοιγμα. Μποροῦσε μὲ τὸν ἀντίχειρα και τὸ μικρὸ δάχτυλο νά κρατάει μιὰ νότα και νά παίζει δλα πράγματα μὲ τὰ ὑπόλοιπα δάχτυλα σὰν νά ήταν τὸ χέρι δλάτελο ἐλεύθερο, δη μποροῦσε νά κάνει χωρίς κόπο τρίλλιες μὲ κάθε δάχτυλο τοῦ κάθε χεριοῦ και ταυτόχρονα νά παίζει τὸ πιὸ περίπλοκο ἀντιστικτικὸ κομμάτι. Τίποτα δὲν τοῦ ήταν ἀκατόρθωτο στὸ κλαρεσέν και στὸ δργανο. Κατά τὰ λεγόμενά του, δεξιοτεχνία τοῦ δὲν πρερχόταν παρὰ ἀπὸ τὴν ἐπιμέλεια του και ἔχουριζόταν διτι ὁ καθένας μποροῦσε νά τὸν φτάσει δουλεύοντας σοβαρά. Κι' δμως δλοι ηζευραν διτι δ Σεβαστιανὸς εἶχε κάτι πού δὲ μποροῦσε ν' ἀποκτηθεῖ οὔτε και μὲ τὴ σκληρότερη δουλιά. 'Ο ίδιος πίστευε διτι δποιος ἔχει ἀφιέρωσει τὴ ζωὴ του στη μουσικὴ πρέπει νά εἶναι ταπεινός και νά μη περηφανεύεται γιά τὶς ἱκανότητές του.

"Οσον καιρὸ ἔμεινε στὸ Λούνεμπουργκ, δούλεψε μὲ ἔξαιρετικὸ ζῆλο γιά νά τελειοποιήσει τὴν τεχνικὴ του και μελέτησε βαθιά τὴ μουσικὴ φιλολογία τῆς μεγάλης βιβλιοθήκης τοῦ σχολείου, πού γι' αὐτὸν ήταν σὰν ἔνα δῶρο τοῦ Θεοῦ. 'Αφιέρωσε πολὺ χρόνο και στὸ δργανο πού τοῦ διδάσκει δργανίστας τοῦ Αγίου Ιωάννου, ἀλλὰ δὲν ἀργησε νά ἐπεράσει και τὸ δάσκαλό του. Νομίζω διτι θά ήταν πολὺ δύσκολο νά διδάξει κανεὶς μουσικὴ στὸ Σεβαστιανὸ Μπάχ. 'Ακόμα κι' ἀπὸ τὸν ξεχωριστὸ δργανίστας τοῦ Βοημοῦ δὲν εἶχε νά μάθει πολλά. Πήγαινε νά τὸν δει πεζῇ δταν ήταν νέος και εἶχε διασχίσει πολλές φορές τὴν ἀπόσταση πού τὸν χώ-

ριζες άπο το 'Αμβούργο για ν' άκουσει το Ράιν-κεν. Τότε κέρδιζε πολύ λγα. Σ' ένα άπ' αύτα τα ταξίδια του, κάθισε κάτω από το παράθυρο ένδος πανδοχείου, πεινασμένος, με τά πόδια πληγωμένα από το δρόμο χωρίς δεκάρα στήν τούπη και μή ξεύροντας πώς θα έκανε τόν ύπολοιπο δρόμο μ' άδειανό το στομάχι. Ξαφνικά άνοιγε το παράθυρο και πέφτουν στά πόδια του μπροστά δυο κεφάλια ρέγγας, κάθε άλλο παρά όρθετικά. 'Αλλά ό Σεβαστιανός μή έχοντας τίποτα καλλίτερο, τίς πήρε νά τις φάει. Και πήγε νά τρελλαθεί από τή χαρά του δταν σε κάθε κεφαλή μέσα βρήκε από ένα δουκάτο. Αύτό μοιάζει μέ τις χριστουγεννιάτικες ιστορίες που λένε στά παιδάκια. 'Ισως λοιπόν κι' από εύγνωμοσύνη ν' άγαπούσε σε Σεβαστιανός τις ρέγγες. Μέ τά δυό δουκάτα έκανε ένα πλούσιο γεύμα, άλλα πιο πολύ τόν ένοιαζε νά μπορέσει νά φθάσει στο 'Αμβούργο.

Δεκαοχτώ χρόνων, ό Σεβαστιανός έγινε γιά πρώτη φορά δραγανίστας. 'Ηταν τότε μουσικός στην αύλη της Βαΐμαρης και είχε πάει στο 'Αρνσταντ γιά νά δοκιμάσει ένα ώραιο καινούργιο δργανό. Τόν δκουσαν πολλοί σπουδαίοι μουσικοί που άναγνώρισαν άμεσως τά ξειρετικά του χαρίσματα παρ' δλη τή νεαρή του ήλικια, και τού πρόσφεραν τή θέση τού δργανίστα. Το δργανό είχε δυό σειρές πλήκτρων και περίφημο πεντάλ με πέντε ρεζίστρ, ήταν στολισμένο μέ έπιχρυσα γλυπτά και στά πλάγια ώρατα χερουβείμ και έρωτιδες έπαιζαν τρομπέττες. 'Ηταν τό πρώτο δργανό που μπορούσε νά τό πει δικό του και πάντα τό θυμόταν μέ τή δτοργή που νιώθει μιά μητέρα γιά τό πρώτο της παιδί,

'Η άναληψη τών καθηκόντων του έγινε μέ έπισημότητα. 'Ο ομιλητής τόν έδρκισε νά ύπηρηθει μέ ζήλο και τιμιότητα τό Θεό και τους άνωτέρους του. 'Έκείνη τήν ήμέρα κατάλαβε, δπως μοδ έλεγε όργύτερα, δτι ή πραγματική του άποστολή θά ήταν νά γράφει έκκλησιαστική μουσική.

'Άγαπούσε τόσο το δργανό του που συχνά, τή νύχτα, πήγαινε στην έκκλησια, κλεινότανε κι' έπαιζε ώς που νά ροδίσει ή αύγη το παράθυρο. Είχε καιρό γιά νά μελετάει γιατί οι έπισημες υποχρεώσεις του ήταν μονάχα νά παίζει στή λειτουργία τής Κυριακής, τής Πέμπτης και τής Δευτέρας και νά διευθύνει τίς δοκιμές τής χο-

ρωδίας. Ποτέ δέν τόν είδαν νά κάθεται άεργος, έκτός δταν κάπνιζε τήν πίπα του. Γ' αύτό, δν και δέ μ' άρεσε δ καπνός, χαιρόμουνα κάθε φορά που τόν έβλεπα ν' απολαμβάνει τή μικρή αύτή εύχαριστηση. Στό μουσικό μου βιβλίο, είχε γράψει τό τραγούδι τού καπνιστή που μ' άρεσε και τό είχα μεταγράψει σε σόλη έλασσονα γιά σοπράνο. Καθισμένη στό κλαβεσένη, τό τραγουδούσας ένω τούφες καπνού έφευγαν από τήν πίπα του. «Μή σε δώ δμως ποτέ με πίπα στό στόμα, μοδ έλεγε κεφάτος, γιατί δέ θά σε ξαναφίλησω». 'Αλλά έκτός απ' αύτές τίς σύντομες στιγμές άναπαυσης, δέν έχανε ούτε μιά στιγμή. «Ο καιρός, συνείθιζε νά λέει, είναι από τά πολυτιμότερα δώρα τού Θεού και μιά μέρα θά τού δώσουμε λόγο πώς τόν έχρησμα ποιήσαμε». Κάθε ήμέρα δίδασκε, σύνθετε, έπαιζε δργανό, κλαβεσένη, άλλο μή άλλα δργανα, φρόντιζε γιά τή μόρφωση τής οίκογενείας του και, δν τού έμενε καιρός, διάβαζε. Τά θεολογικά βιβλία τόν ένδιαφέρανε περισσότερο άλλα τά περισσότερα ήταν λατινικά κι' έτσι έγώ δέ μπορούσα νά τόν παρακολουθήσω. 'Από τά νιάτα του, ήταν πάντα πολύασχολος. Και ο' έκεινους που τόν παίνευαν, άπαντομες όπτομα δτι ή σκληρή θυμιάδι τόν είχε μορφώσει. Ο έπει φημίλες τού άματου κόσμου δέ τού έκανεν έντυπωση, μόνο μή γνώμη τών μουσικών τόν συγκινούμεσε. «Παίζω, μοδ έλεγε, γιά τόν καλλίτερο μουσικό τού κόσμου. 'Ισως νά μήν είναι έδω, άλλα έγω παίζω σάν νά ήταν». 'Ηθελα νά τού πώ δτι ή καλλίτερος μουσικός ήταν έκεινος άλλα θά θύμωνε και θά μοδ άπαντομες: «Δέν έρεις τί λέει, Μανταλένα!»

'Ωστόσο, τόν καιρό που άναφέρω τώρα, ήμουν μικρό παταδάκι κι' έκανα τά πρώτα βήματα στόν κόσμο χωρίς νά φαντάζομαι δτι θά μ' έφερναν κοντά του.

Στό 'Αρνσταντ, ό Σεβαστιανός πήρε άδεια ένα μήνα γιά νά πάει στό Λούμπτεκ και νά παρακολουθήσει τίς περίφημες μουσικές βραδιές τού Μπουντεκεχόδηνε που τίς έπισκεπτονταν οι μεγαλύτεροι μουσικοί. 'Επρεπε νά βαδίσει διακόσιες λεμγες άλλα ήταν νέος και δέ φοβόταν τήν πορεία. Ξεκίνησε λοιπόν μιά συνεφιασμένη φθινοπωριάτικη μέρα, μ' ένα σάκκο στήν πλάτη, μ' ένα μπαστούνι στό χέρι και μή τή μουσική μεσ' τή καρδιά του γιά νά τού κρατάει συντροφιά στό δρόμο.

('Ακολουθι)