

Στὸ μεταξὺ ὁ Ρίμσκου - Κόρσακωφ, χωρὶς νὰ πάψει νὰ ἐργάζεται γιὰ τὸν ἑαυτό του, συνεχίζει πάντα νὰ ταξινομεῖ τὰ χειρόγραφα τοῦ Μποροντίν. Ξαναβρίσκει τὰ χειρόγραφα τῆς δπεράς του «Μλάντα» κι ἀποφασίζει νὰ κάμει τὴν ἐνορχήστρωση. «Υστερα, ἀκολουθώντας τὴν συμβουλὴ τοῦ Λιάντωφ, ποὺ τὸν γοήτεψε τὸ λιμπρέτο τῆς δπεράς αὐτῆς, ἀρχίζει νὰ γράφει πάνω σ' αὐτό μιὰ δική του δπερα.

'Εκεῖνο τὸ καλοκαίρι, ὁ Μπελάϊεφ, θέλοντας νὰ κάμει γνωστὴ τὴ ρωσικὴ μουσικὴ στὸ ἔξωτερικό, παίρνει ἀφορμὴ ἀπὸ τὴν Παρισινὴ ἔκθεση τοῦ 1889, γιὰ νὰ δργανώσει δυὸ συναυλίες ρωσικῆς μουσικῆς στὸ Τροκαντερό, μὲ τὴν ὄρχήστρα Κολόν, ὑπὸ τὴ διεύθυνση τοῦ Ρίμσκου - Κόρσακωφ. "Ετσι, τὸν 'Ιούνιο τῆς χρονιᾶς ἔκεινης, ὁ Ρίμσκου - Κόρσακωφ, μαζὶ μὲ τὴ γυναίκα του, ὁ Μπελάϊεφ, ὁ Γκλαζούνώφ κι ὁ πιανίστας Λαβρώφ ἔφυγαν γιὰ τὸ Παρίσι. Δυστυχῶς οἱ συναυλίες αὐτὲς δὲν διαφημίστηκαν δπῶς ἔπρεπε κι ἔτσι τράβηξαν πολὺ λίγον κόσμο. Μὰ αὐτοὶ οἱ λίγοι ἀκροατές ποὺ ἤσαν χειροκρότησαν μὲ μεγάλο ἐνθουσιασμὸ τὶς πρωτάκουστες γι' αὐτοὺς ρωσικές δημιουργίες.

'Απὸ οἰκονομικὴ ἀποφῆ οἱ συναυλίες αὐτὲς ἤσαν πραγματικὴ καταστροφή. Μὸνο ὁ Μπελάϊεφ δὲ στενοχωρέθηκε καθόλου γι' αὐτό, γιατὶ τὸ περίμενε. Στὸ μεταξὺ ὁ Ρίμσκου - Κόρσακωφ ἐπισκεπτόταν τὴν ἔκθεση, ἐπωφελούμενος ἀπ' ὅ, τι ἄκουγε σ' αὐτὴ σχετικὰ μὲ τὴ μουσική. "Ετσι στὸ Ούγγρικό περίπτερο σημείωσε τὸ ἔφφε ἐνὸς «αύλιου τοῦ Πανδός» ποὺ ἄκουσε νὰ παίζει μαζὶ μὲ μικρὴ ὄρχήστρα καφενείου, καὶ χρησιμοποίησε τ' ὅργανο αὐτὸ στὴν δπερά του «Μλάντα», στὸ χορὸ ποὺ δίνεται στὰ ἀνάκτορα τῆς Κλεοπάτρας. Στὸν ἴδιο χορὸ χρησιμοποίησε κι ἔνα ρυθμὸ χτυπήματος τοῦ τυμπάνου, ποὺ ἄκουσε στὸ 'Αλγερίνικο καφενεῖο τῆς ἔκθεσης αὐτῆς.

'Ἐπιστρέφοντας ὁ Ρίμσκου - Κόρσακωφ, στάθηκε στὸ Σάλτσμπουργκ γιὰ νὰ ἐπισκεφθεῖ τὸ σπίτι τοῦ Μότσαρτ. Μόλις ἔφτασε στὴν Πετρούπολη, ἐπωφελήθηκε ἀπὸ τὶς ὑπόλοιπες διακοπές του γιὰ ν' ἀποτελειώσει τὴν δπερά του «Μλάντα». 'Ο μεγαλύτερός του νεωτερισμὸς σ' αὐτὸ τὸ ἔργο εἶναι ἡ ἔμπνευ-

ση πού είχε νά παρουσιάσει έπι σκηνής, στούς χορούς τής Κλεοπάτρας, ένα μικρό δργανικό συγκρότημα, αποτελούμενο άπο έναν αύλο του Πανδές, μιά λύρα, ένα μικρό τύμπανο κι ένα μικρό κλαρινέτο. Τό έφφε του γκλισάντο πάνω στὸν αύλο του Πανδές καὶ στὴ λύρα ἡταν συναρπαστικό κι ἔκαμε ἑξαιρετική ἐντύπωση στὸ κοινὸ τῶν Ρωσικῶν Συμφωνικῶν Κοντσέρτων, δπου παίχτηκε ἡ μουσική τῆς σκηνῆς τῆς Κλεοπάτρας, ἀμέσως μόλις γράφτηκε.

Τὴν ἄνοιξη, ὁ Ρίμσκυ - Κόρσακωφ πήγε, ὅστερος ἀπὸ πρόσκληση, στὶς Βρυξέλλες, γιὰ νά διευθύνει ἑκεῖ δυὸ συναυλίες Ρωσικῆς μουσικῆς στὸ θέατρο «Λά Μοναί». Ἐκεῖ διηγύθυνε τὸν «Ἀνταρ» καὶ τὸ «Ισπανικό Καπρίτσιο». Αὐτὴ ἡ συναυλία ἡταν ἔνα πραγματικό μουσικό γεγονός κι ἔνας θρίαμβος γιὰ τὴ ρωσικὴ μουσική. Ἀπ' δλα τὰ μέρη του Βελγίου ἔτρεξαν οἱ μουσικοὶ στὶς Βρυξέλλες, δπου ὁ Ρίμσκυ - Κόρσακωφ ἔκαμε μερικὲς ἐνδιαφέρουσες γνωριμίες. Ἐκεῖ εἶδε γιὰ πρώτη φορὰ τὴν παράσταση του «Ιπταμένου Ολλανδοῦ» του Βάγκνερ, κι ἄκουσε, ἐπίσης γιὰ πρώτη φορά, νά παίζουν τὰ παλιὰ δργανα δμποε ντ' ἀμόρε, κλαβεσὲν καὶ σπινέτο.

Στὴν ἐπιστροφὴ του, ὁ θάνατος τῆς μητέρας του πρῶτα κι ὅστερα ἡ ἀρρώστεια κι ὁ θάνατος τῶν δυὸ παιδιῶν του τὸν σύντριψαν ψυχικά.

Γιὰ κάμποσον καιρὸ δὲ μπόρεσε πιὰ νά συνθέτει.<sup>17</sup> Ήταν ἐπίσης πειραγμένος κι ἀπὸ τὶς νέες τάσεις ποὺ ἄρχισαν νά ἐκδηλώνονται στὸ περιβάλλον του Μπελάϊεφ, δπου ἄρχισε νά παρατηρεῖται κάποια ἀπέχθεια ἐνάντια σ' δ, τι ἀφοροῦσε τὴν παλιὰ «παντοδύναμη μικρὴ συντροφιά». Ο Ρίμσκυ - Κόρσακωφ νιώθει τώρα πῶς ἡ αἴγλη του ἔξασθενε, πῶς δ ὃς τότε κύριος ρόλος του γίνεσαι ρόλος δτυτερεύων. Γιατὶ τώρα δὲν ἀκούεται παρά μονάχα τ' δνομα του Τσαϊκόφσκυ, ποὺ ἔρχεται δλο καὶ πιὸ σχνά στὴ Μόσχα καὶ ποὺ γίνεται πιὰ τὸ εἰδωλο τοῦ κύκλου του Μπελάϊεφ.

«Καινούριοι καιροί, καινούρια πουλιά—καινούρια πουλιά, καινούρια τραγούδια», γράφει μελαγχολικὰ ὁ δάσκαλος. Κι δ-

μως, μὲ τὴν εὐθύτητα καὶ τὸ αἴσθημα τῆς δικαιοσύνης ποὺ τὸν χαραχτηρίζουν, ὅταν, ἀργότερα, θὰ τοῦ ζητήσουν νά ύποδείξει ἔναν πρόεδρο γιὰ τὴν «Ἐταιρία ρωσικῆς μουσικῆς», θεωρεῖ καθῆκον του νά ύποδείξει τὸν Τσαϊκόφσκυ.

Καθώς τελειώνει τὴν δπερά του «Μλάντα», κυριεύεται σιγά—σιγά ἀπὸ ἔνα αἴσθημα θλίψης, πικρίας καὶ ψυχικῆς κούρασης. Στὸ μεταξὺ ἡ «Μλάντα» γίνεται δεχτὴ ἀπὸ τὴ διεύθυνση τῶν αὐτοκρατορικῶν θεάτρων· τίποτε δμως δὲν εὔχαριστεῖ τὸ Ρίμσκυ - Κόρσακωφ. Βρίσκει τώρα ἑταττώματα στὰ παλιά του ἔργα κι ἀρχίζει νά τὰ ἀναθεωρεῖ. Γιὰ τρίτη φορά κάνει μεταβολές στὴν δπερά του «Πσκοβιταίν», ποὺ ἡ δεύτερη τῆς μορφὴ δὲν τοῦ ἀρέσει καθόλου, γι' αὐτὸ καὶ τὴ βάζει κατὰ μέρος. Ἀλλάζει δὴ τὴν ἐνορχήστρωσή της, ποὺ πραγματικά δὲν ἥταν καλή, καὶ τὴν ξαναενορχηστρώνει—δριστικά αὐτὴν τὴ φορά—ἐν μέρει α λα Βάγκνερ καὶ ἐν μέρει α λα Γκλίνκα. Ξανακοιτάζει ἐπίσης τὰ χειρόγραφα τοῦ Μουσόργκκου, ποὺ τὸν ἐνδιαφέρουν τόσο πολύ, μὰ ποὺ δὲν ἔχει ποτὲ καιρὸ νά τ' ἀναθεωρήσει ἐντελῶς. Ξαναενορχηστρώνει δὴ τὴ δεύτερη εἰκόνα τοῦ «Μπόρις Γκοντουνώφ», κι αὐτὴ ἐίναι ἡ ἀρχὴ τῆς πλήρους ξαναενορχήστρωσῆς τοῦ ἔργου, ποὺ θὰ τὴν τελειώσει πολὺ ἀργότερα. Ἀλλάζει ἐπίσης τὴν ἐνορχήστρωση τοῦ ἔργου του «Σαντκό». «Μ' αὐτὴ τὴν ἀλλαγὴ, λέει ὁ Ἰδιος ὁ συνθέτης, κανόνισα ἐντελῶς δλους μου τοὺς λογαριασμοὺς μὲ τὸ παρελθόν. "Ἐτοι καμμιὰ ἀπὸ τὶς μεγάλες μου συνθέσεις, τὶς προγενέστερες ἀπὸ τὴ «Νύχτα τοῦ Μάη», δὲν ἔμεινε χωρὶς νά διορθωθεῖ."

Τὸ φθινόπωρο τοῦ 1892 ἄρχισαν οἱ δοκιμὲς τῆς «Μλάντα». Ὁ συνθέτης είναι εύχαριστημένος ἀπὸ τὴν ἐνορχήστρωση τοῦ ἔργου του, ποὺ τὴν βρίσκει «ζωηρόχρωμη, κοικίλλῃ καὶ πρωτότυπη». Δυστυχῶς πρέπει νά κάμει τὶς πολυάριθμες περικοπές, ποὺ ἀπαιτεῖ ἡ Διεύθυνση. Ἡ κριτικὴ ἔβαλε τὰ δυνατά της γιὰ νὰ ρίξει τὴν δπερα αὐτὴ καὶ τὸ κατάφερε· γιατὶ ὅστερα ἀπὸ μερικές παραστάσεις ἡ «Μλάντα» βγῆκε ἀπὸ τὸ ρεπερτόριο τοῦ Θεάτρου.

Αὐτὴ ἡ ἄδικη ἀποτυχία γέμισε τὸ Ρίμσκυ - Κόρσακωφ πι-

κρία κι ἀποφάσισε νὰ μὴν ξανασυνθέσει. Κι ἐπειδὴ ἔνιωθε τὸν ἔαυτό του κουρασμένο καὶ ἄρρωστο—ύπέφερε ἀπὸ ἀνυπόφορους κεφαλόπονους—πῆγε στὴ Μόσχα νὰ ξεκουραστεῖ.

“Υστερα ἀπὸ κάμποσον καιρὸ ξαναγύρισε στὴν Πετούπολη κάπως ξεκούραστος καὶ μὲ ήθικὸ πιὸ ἀκμαῖο, κι ἀμέσως ξαναρίχτηκε στὸ διάβασμα καὶ στὴν ἐργασία. “Ομως τὸν ξαναπιάνουν οἱ κεφαλόπονοι’ ἔτσι ἀναγκάζεται νὰ μεταβιβάσει τὴ διεύθυνση τῶν «Ρωσικῶν Συμφωνικῶν Κοντσέρτων» στὸ Γκλαζουνώφ, κι ἀποσύρεται σιγά - σιγά ἀπὸ κάθε του ἐργασία. Γίνεται μελαγχολικός, δλα τὸν ἀνησυχοῦν κι δλα τὸν βασανίζουν. Σκέφτεται νὰ συμφιλιωθεῖ ξανὰ μὲ τὸν Μπαλακίρεφ, γιατὶ αὐτὸ τὸ μάλωμά τους τοῦ εἶναι φριχτά ἀνυπόφορο. ‘Ἐν τῷ μεταξύ, μιὰ καὶ δὲ μπορεῖ νὰ συνεργαστεῖ μαζὶ του, ἀφοῦ δὲ συμφωνοῦν, πάραιτεῖται ἀπὸ τὸ Αύτοκρατορικὸ Παρερέκκλησιο.

Τώρα ποὺ παράτησε πιὰ τὴ σύνθεση, ἀσχολεῖται μὲ τὴν αἰσθητική. Γράφει στὶς ἔφημερίδες ἄρθρα αἰσθητικο - φιλοσοφικά κι ἀρχίζει τῇ συγγραφὴ τοῦ θεωρητικοῦ του ἔργου «Ἐγχειρίδιον Κοντραπούντου». Σύντομα δημιουργεῖται τὸν ἀνακτᾶ τὶς δυνάμεις του καὶ μαζὶ του ξανάρχεται ἡ ἐπιθυμία νὰ ξαναρχίσει τὴ μουσική του δράση. Καὶ πρῶτα - πρῶτα, ἐκφράζει στὸ Μπελάζεφ τὴν ἐπιθυμία ν’ ἀναλάβει ξανὰ τὴ διεύθυνση τῶν «Ρωσικῶν Συμφωνικῶν Κοντσέρτων», καὶ, στὶς 30 Νοεμβρίου τοῦ 1893, διευθύνει γιὰ πρώτη φορά υστερα ἀπὸ τόσον καιρό, τὴν πρώτη συναυλία τῆς ἐποχῆς, ἀφιερωμένη σὲ ἔργα τοῦ Τσαϊκόφσκυ, ποὺ εἶχε πεθάνει ἑκείνη τὴ χρονιά.

Οἱ ἐπιτυχίες ποὺ σημειώνουν οἱ συναυλίες του, κι ἔνα ταξίδι στὴν ‘Οδησσό γιὰ νὰ διευθύνει ἑκεῖ ἔργα του, συνετέλεσαν στὸ ν’ ἀνακτῆσει ἐντελῶς, τὶς δυνάμεις του. Παρατάει τὶς στεῖρες ἐργασίες του σχετικά μὲ τὴν αἰσθητικὴ καὶ κυριεύεται ξανὰ ἀπὸ τὴν ἐπιθυμία νὰ γράψει μιὰ ὅπερα. Διαλέγει γιὰ θέμα τὴ «Χριστουγεννιάτικη Νύχτα», πάνω σὲ μιὰ νουβέλα τοῦ Γκόγκολ, καὶ γράφει ὁ Ἡδιος τὸ λιμπρέτο - ποὺ τὸν τραβάει στὸ νὰ χρησιμοποιήσει αὐτὸ τὸ θέμα εἶναι οἱ σλαύικοι μύθοι τῆς «Ἡλιολατρείας», οἱ ιστορίες τῶν μαγισσῶν, καὶ γενικά δλος, αύ-

τός ό παγανισμός τής παλιάς Ρωσσίας, πού τόσο γοητεύει τὸ συνθέτη.

Τὸν κυριεύει λοιπὸν μιὰ τέτοια βουλιμία γιὰ σύνθεση, ὥστε σχεδόν δὲ σηκώνεται ἀπὸ τὸ εραπέζι τῆς δουλειᾶς του. Ἐκεῖνο τὸ καλοκαΐρι τὸ περνάει στὴν ἔξοχή, στὰ βάθη τῶν δασῶν' κι ὅταν ἔαναγυρίζει στὴν Πετρούπολη, φέρνει τὴ «Χριστουγεννιάτικη Νύχτα» σχεδόν τελειωμένη κι ἔνα καινούριο σχέδιο ὅπερας πάνω στὸ θέμα τοῦ «Σαντκό».

“Υστερα ἀπὸ μιὰ καινούρια ἀδιαθεσία του συνέρχεται πάλι κι ἀποτελειώνει τὴν ὅπερά του «Σαντκό», ποὺ γίνεται δεχτὴ ἀπὸ ἔνα ἴδιωτικό θέατρο τῆς Μόσχας, ὅπου σημειώνει ἀξιόλογη ἐπιτυχία.

Τὸ 1897 πῆγε, ὅπως κάθε χρόνο, στὴν ἔξοχή, ὅπου συνέθεσε πολλὸ λίγητερ καὶ μικρὴ ὅπερα μὲ δυδ σκηνές : «Μότσαρτ καὶ Σαλιέρι», σὲ κείμενο τοῦ Πούσκιν.

“Υστερα ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἑργάκι, ὁ Ρίμσκυ - Κόρσακωφ, καταπιάνεται πάλι μὲ τὴν «Πσκοβιταίν» καὶ τῆς προσθέτει ἔναν πρόλογο, τὴ «Βίρα Χελόγκα» ποὺ μπορεῖ νὰ παιχτεῖ καὶ χωριστά. Ἡ ὅπερα αὐτὴ γράφτηκε πολὺ γρήγορα κι ἐνορχηστρώθηκε ἐπίσης πολὺ γρήγορα, πράγμα ποὺ ἐπέτρεψε στὸ Ρίμσκυ - Κόρσακωφ νὰ καταπιαστεῖ μὲ τὴν πραγματοποίηση ἐνδὸς σχεδίου του, ποὺ τὸ μελετοῦσε ἀπὸ πολὺν καιρό : νὰ γράψει δηλαδὴ μιὰ ὅπερα πάνω στὸ θέμα τῆς «Μνηστῆς τοῦ Τσάρου», τοῦ Μεῦ. Αὐτὸ τὸ θέμα, πολὺ συναρπαστικό γιὰ ἔνα συνθέτη ὅπερας, εἶχε σκανδαλίσει πολὺ τὸ Μποροντίν πρὶν ἀποφασίσει νὰ γράψει τὸν «Πρίγκηπα Ἰγκόρ».

Στὸ τέλος τοῦ καλοκαιριοῦ εἶχε τελειώσει ἡ σύνθεση ὅλης τῆς ὅπερας κι ἐν μέρει ἡ ἐνορχήστρωσή της. Ἀντίθετα πρὸς τὴ συνήθεια του, ὁ Ρίμσκυ - Κόρσακωφ δὲ χρησιμοποιεῖ σ' αὐτὴν τὴν ὅπερα κανένα λαϊκὸ θέμα, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ τραγούδι «Σλάβα», ποὺ τὸ ἀπαιτεῖ τὸ ἔδιο τὸ κείμενο.

Τὸ φθινόπωρο συνεχίζει τὴν ἐνορχήστρωση τῆς ὅπεράς του «Ἡ μνηστὴ τοῦ Τσάρου» καὶ τὴ διακόπτει γιὰ νὰ πάει στὴ Μόσχα νὰ παρευρεθεῖ στὶς παραστάσεις τὶς «Πσκοβιταίν», ποὺ

παίζεται γιά πρώτη φορά μαζί μὲ τὸν πρόλογό της. Σχετικὰ μ' αὐτὴ τὴν παράσταση δ συνθέτης γράφει: «Χάρη στὸ τεράστιο ταλέντο τοῦ Σαλιάπιν ποὺ ἀνάντιρρητα «δημιουργεῖ» τὸ ρόλο τοῦ τσάρου Ἰβάν, ἡ «Ποσκοβιταίν» εἶχε πεγάλη ἐπιτυχία.»

Ἐκεῖνο τὸ χειμώνα, δ Ρίμσκυ - Κόρσακωφ ζεῖ μιὰ ζωὴ ἀρκετά ταραγμένη. Οἱ συγκεντώσεις τοῦ Μπελάζεφ πήραν ἔνα κοσμικὸ χαραχτήρα ποὺ δὲν τὸν εἶχαν ἄλλοτε. Τώρα προστέθηκαν σ' αὐτές καινούρια πρόσωπα : δ Τσερεπνίν, δ Γκρετσανίνιφ, μαθητὲς τοῦ Ρίμσκυ - Κόρσακωφ, καὶ δυὸ νεοφανῆ ἀστέρια ποὺ ἥρθαν ἀπὸ τὴ Μόσχα : δ Σκριάμπιν κι δ Ραχμάνινωφ. Ἐπὶ πλέον οἱ συναυλίες ἥσαν πάρα πολλές καὶ ποικίλλες. Ὁμως, δ Ρίμσκυ - Κόρσακωφ ἔχει ὑπ' ὅψι του ἀπὸ τώρα τὴν ὅπερα ποὺ θὰ γράψει τὸ ἔρχομενο καλοκαίρι καὶ διαλέγει τὸ φανταστικὸ διήγημα τοῦ Πούσκιν «ὁ Τσάρος Σαλτάν».

Μόλις ἔγκαταστάθηκε στὴν ἔξοχή, ρίχτηκε ἀμέσως στὴ διουλειά, ποὺ τοῦ εἶναι τόσο εὔκολη κι εύχαριστη δσο καὶ τὴν προηγούμενη χρονιά, καὶ στὸ τέλος τοῦ καλοκαιριοῦ ἡ ὅπερα εἶχε γραφτεῖ ὀλόκληρη καὶ σχεδὸν ἐνορχηστρωθεῖ. «Ο «Σαλτίν» γράφει δ συνθέτης, εἶναι μιὰ ὅπερα γραμμένη μὲ ἀνάμιχτο τρόπο, ποὺ θὰ τὸν ἀποκαλοῦσσα «ὅργανο - φωνητικό», δηνού δλα τὰ φανταστικὰ μέρη εἶναι μᾶλλον ὀργανικὰ (ὅπως τὸ πέτριγμα τῆς ἀγριομέλισσας) κι δλα τὰ πραγματικὰ μέρη εἶναι μᾶλλον φωνητικά.»

Σ' ἀνάμνηση τῆς γριᾶς νταντᾶς τῶν παιδιῶν του, ποὺ πέθανε ἔκεινη τὴ χρονιά, χρησιμοποιεῖ γιὰ τὸ τραγούδι ποὺ λένε οἱ παραμάνες τοῦ μικροῦ Γκιντόν, τὸ νανούρισμα ποὺ τραγουδοῦμσε αὐτὴ ἡ πιστή του ὑπηρέτρια.

## VIII

Στὰ 1899, ὕστερα ἀπὸ ἔνα καινούργιο του ταξίδι στὶς Βρυξέλλες, δηνού πραγματικὰ ἀποθεώθηκε, δ Ρίμσκυ - Κόρσακωφ ἐπιστρέφει στὴν Πετρούπολη. Ἐκεῖ τὸν περιμένουν εὐχάριστα νέα : πολλές ὅπερές του παίζονται σὲ διάφορες πόλεις τῆς Ρωμίας. "Ετσι εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ ταξιδεύει ἔδω κι ἔκει γιὰ

νά παρακολουθεῖ τις δοκιμές: γι' αύτόν τὸ λόγο ἐκεῖνον τὸ χειμώνα ἔμεινε πολὺ λίγο στὴν Πετρούπολη· καὶ τὴν ἄνοιξη ἔκινησε πάλι γιὰ ταξίδι. Οἱ ταραχὲς ποὺ ξέσπασαν ἀνάμεσα στοὺς φοιτητὲς τῶν Πανεπιστημίων, ἀνάγκασαν τὸν κύριο καὶ τὴν κυρία Ρίμσκυ - Κόρσακωφ νὰ στείλουν τὸ γιό τους Ἀνδρέα νὰ κάμει τις σπουδές του στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Στρασβούργου. "Ετσι, γιὰ νὰ περάσουν τὸ καλοκαίρι τους κοντὰ στὸ γιό τους, ἔφυγαν ἀπὸ τὴν Ρωσία (τὸ Μάη τοῦ 1900) καὶ ταξίδεψαν στὶς ὅχθες τοῦ Ρήγου κι ὑστερα στὴν Ἐλβετία. "Ομως, παρὰ τὶς ἀδιάκοπες αὐτὲς μετακινήσεις καὶ τὴν ἔλλειψη πιάνου, ὁ Ρίμσκυ - Κόρσακωφ ἀρχίζει νὰ συνθέτει μιὰ καινούρια ὅπερα, γιατὶ ἀπὸ τὸ 1898, ἡ εύχαριστηση ποὺ νιώθει νὰ συνθέτει ὅπερες τοῦ ἔχει γίνει πραγματικὴ ἀνάγκη.

Αύτὴν τὴν φορὰ παίρνει τὴν ὑπόθεση τῆς ὅπεράς του ἀπὸ τὴν ἴστορία τῆς 'Αρχαίας Ρώμης, καὶ τὴν ὀνομάζει «Σερβίλια». Ἡ ὑπόθεση αὐτῆς τῆς ὅπερας ἔξ ἴσου δραματικὴ μὲ τὴν ὑπόθεση τῆς «Μνηστῆς τοῦ Τσάρου», ἀπαιτοῦσε τὸν ἕδιο τρόπο καθαρὰ φωνητικῆς σύνθεσης. Φτάνοντας στὴ Λουκέρνη, ὑστερα ἀπὸ πολυήμερο ταξίδι, εἶχε τελειώσει πιὰ τὴν 3η καὶ τὴν 4η πράξη τῆς «Σερβίλια» κι εἶχε σχεδιάσει τὴν 1η καὶ τὴν 5η. Τελικά βρίσκει ἔνα πιάνο, παίζει δ, τι εἶχε γράψει κατὰ τὴν διάρκεια τῶν τελευταίων ἔβδομάδων καὶ μένει καταγοητευμένος ἀπὸ τὴν ἔκπληξη ποὺ τοῦ προκαλεῖ τὸ ἄκουσμα αὐτῆς τῆς μουσικῆς του.

"Ομως τὸ ταξίδι τὸν κούρασε καὶ νιώθει τῶν ἐσυτό του τέλεια ἀποκαμωμένο, Στὸ γκρισμὸ λέει σ' δλους πῶς νιώθει ὅτι γέρασε. "Ετσι μένει ἐπὶ κεφαλῆς τῆς ἑταίριας τῶν «Ρωσικῶν Συμφωνικῶν Συναυλιῶν» παρασιτεῖται ὅμως ἀπὸ ἀρχιμουσικός «γιὰ νὰ κάμει τόπο στοὺς νέους», καθὼς λέει. Τὸν ἀντικαθιστοῦν στὴ θέση αὐτή, στὴν ἀρχὴ δ Λιάντωφ κι δ Γκλαζουνώφ, κι ἀργότερα δ Μπλούμενφελντ κι δ Τσερεπνίν.

Στὴν καρδιά τοῦ χειμώνα, ὁ Ρίμσκυ - Κόρσακωφ πηγαίνει στὴ Μόσχα, δπου, μὲ τὴν εύκαιρια τῆς 35ης ἐπετείου τῆς συνθετικῆς δράσης, ἀνεβάζουν τὴν ὅπερά του «Σαντκό» σὲ μιὰ l-

διωτική δπερά καὶ τὴ «Σνεγκούροτσκα» στὸ αὐτοκρατορικὸ θέατρο.

“Οταν ἐπιστρέφει στὴν Πετρούπολη δίδονται ἑορταστικὲς παραστάσεις καὶ συναυλίες πρός τιμήν του, ἐπὶ ἔνα μῆνα.

Τὴν ἵδια χρονιὰ ἀποφασίζει νὰ συνθέσει μιὰ καινούρια ὅπερα<sup>1</sup> καὶ γιὰ θέμα τῆς διαλέγει τὸν «'Αθάνατο Καχτσέ», ρωσικὸ θρύλο, ποὺ τὸν διασκευάζει ὁ ἴδιος, μαζὶ μὲ τὴν κόρη του, σὲ λιμπρέτο.

Πάνω σ' αὐτὸ τὸ λιμπρέτο ἔγραψε μιὰ ὅπερα ἀρκετὰ σύντομη, σὲ τρεῖς συνεχεῖς εἰκόνες. Στὸ τέλος τοῦ καλοκαιριοῦ τὸ μεγαλύτερο μέρος αὐτῆς τῆς ὅπερας εἶχε τελειώσει. Ἡ μουσική της εἶναι γεμάτη ἀπὸ ἀρμονικούς νεωτερισμούς, ποὺ δὲν τούς εἶχε χρησιμοποιήσει ἀκόμη οὕτε κι ὁ ἴδιος ὁ συνθέτης, καθὼς καὶ πετυχημένα παιγνιδίσματα τονικοτήτων καὶ παραλλαγῶν. Ἡ μεγάλη σκηνὴ τῆς χιονοθύελλας εἶναι γραμμένη, ἀποκλειστικὰ σχεδόν, πάνω σὲ μιὰ συγχορδία ἐβδόμης ἡλιαττωμένης.

Σ' αὐτές τις ἀρκετὰ σκοτεινές εἰκόνες, οἱ χορωδίες παίζουν, ἀπὸ τὰ παρασκήνια, ἔναν κύριο ρόλο.

Τὸ καλοκαίρι τοῦ 1902 ὁ Ρίμσκυ - Κόρσακωφ πηγαίνει οἰκογενειακῶς στὴ Χαϊδελβέργη, δπου σπουδάζει ὁ γιός του, κι ἔγκαθίσταται στὴν πόλη αὐτή. Ἐκεῖ συνθέτει τὴν ὅπερά του «Πάν Βόϊβοντε» πάνω σὲ ὑπόθεση παρμένη ἀπὸ τὴν ιστορία τῆς Πολωνίας. Ἐπὶ πλέον, βασανισμένος ἀπὸ καιρὸ ἀπὸ τὴν ἴδεα πώς ἡ ἐνορχήστρωση τοῦ «Πέτρινου συνδαιτημόμα», νεανικοῦ ἔργου τοῦ Νταργκομίσκυ, δὲν περιποιοῦσε τιμὴ στὸ συνθέτη της, καταπιάνεται νὰ ἐνορχήστρώσει ἀπὸ τὴν ἀρχὴ δλόκληρο τὸ ἔργο. Παράλληλα συνεχίζει τις διορθώσεις τοῦ «'Αθάνατου Καχτσέ». “Ἐτσι βλέπουμε, πώς, παρ' ὅλες τις μεμψιμοιρίες του, τὰ 58 χρόνια του δὲν τὸν βαραίνουν κι ἡ ἱκανότητά του γιὰ ἐργασία διατηρεῖται πάντα ἀμείωτη.

“Οταν γύρισε στὴν Πετρούπολη ἀνέβασε τὴν ὅπερά του «Σερβίλια», ποὺ παρ' ὅλη τὴν ἄρτια ἐκτέλεσή της, ἀπέτυχε οἰκτρά, σὲ σημεῖο ποὺ ἀναγκάστηκαν νὰ τὴν κατεβάσουν ἀμέσως.