

‘Ο Μπαλακίρεφ πέφτει σὲ πραγματική ἀπόγνωση· φτάνει σὲ σημεῖο νὰ κάμει διαβήματα στὸ ‘Υπουργεῖο τῶν Ναυτικῶν γιὰ νὰ χαριστοῦν στὸ μαθητὴ του τὰ τρία ὑποχρεωτικὰ χρόνια ναυσιπλοῖας, μὰ δὲν καταφέρνει τίποτα.

“Ομως δὲ Κούΐ κι δὲ Μουσόργκου εἶναι αἰσιόδοξοι. Βρίσκουν πῶς δὲ νεαρὸς συνάδελφός τους εἶναι ἀκόμα τόσο νέος, ὥστε αὐτὰ τὰ τρία χρόνια δὲν πρόκειται, κατὰ τὴ γνώμη τους, νὰ ζημιώσουν τόσο τὴ μουσική του σταδιοδρομία· ἀπεναντίας τὸ παιδὶ αὐτὸ θὰ ὠφεληθεῖ γιατὶ θὰ κερδίσει σὲ ψυχικὴ δύναμη καὶ ὠριμότητα.

“Ετσι δὲ Νικόλας ἀναγκάστηκε νὰ ύποταχθεῖ στὴ μοίρα του. Μὲ βαρειὰ καρδιὰ ἔγκατέλειψε τὴν κρυφή του πρόθεση νὰ γίνει ἐπαγγελματίας μουσικός κι ἀποχαιρέτησε τοὺς φίλους του μουσικούς. Παρ’ δλο ποὺ ἀγαπάει μὲ πάθος τὴ μουσική, ξέρει πόσο ἀμαθῆς εἶναι ἀκόμη καὶ κατανοεῖ τὴν ἀπόφαση τοῦ ἀδελφοῦ του.

«Εἶχε ἀπόλυτα δίκιο ποὺ μὲ θεωροῦσε σὰν ἐρασιτέχνη, γράφει, γιατὶ τέτοιος ἤμουν τότε».

Μπαρκάρησε λοιπὸν στὸ πολεμικὸ ἰστιοφόρο «‘Αλμαζ», ποὺ ἀρματωνόταν στὴν Κρονστάνδη δλο τὸ καλοκαίρι γιὰ τὸ τόσο μεγάλο ταξίδι του, ἀποφασισμένος νὰ ἐπωφεληθεῖ ἀπὸ τὰ χρόνια αὐτὰ τοῦ ταξιδιοῦ του γιὰ νὰ μορφωθεῖ ἔγκυκλοπαιδικά· γιατὶ, χάρη στὸν Μπαλακίρεφ, ξέρει πῶς κάθε μουσικός πρέπει νὰ ἔχει πλατειὰ μόρφωση. Γι’ αὐτὸν τὸ σκοπὸ καταφεύγει στὴ βιβλιοθήκη τοῦ «‘Αλμαζ» ποὺ εἶναι ἀρκετά πλούσια.

Μὰ γιὰ νὰ μὴ χάσει κάθε ἐπαφὴ μὲ τὴ μουσικὴ, ἀλληλογραφεῖ τακτικὰ μὲ τὸν Μπαλακίρεφ· τοῦ στέρνει τὰ συνθετικά του δοκίμια καὶ ίδιως τὸ *andante* τῆς συμφωνίας του, ποὺ ἀρέσει στὸ δάσκαλο καὶ φίλο του, ποὺ τοῦ τὴν ἐπιστρέφει μαζὶ μὲ τὶς διορθώσεις καὶ τὶς συμβουλές του.

Σιγά - σιγά δύμως ἡ ἀλληλογραφία του μέ τὸν Μπαλακίρεφ ἀραιώνει κι δὲ Νικόλας μαγεμένος ἀπὸ τὶς ἔξωτικὲς χῶρες ποὺ ἐπισκεπτόταν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ταξιδιοῦ του παραμελοῦσε τελείως τὴ μουσική, νιώθοντας πῶς δλο καὶ λιγόστευε τὸ ἐν-

διαφέρον του γι' αύτή. "Υστερα λοιπόν ἀπὸ δύο ἔτῶν καὶ δκτώ μηνῶν ταξίδι, κατὰ τὸ ὁποῖο ἐπισκέφηκε τὴν Ἀγγλία, τὴν Νέα Υόρκη, τὸ Ρίο Ἰανέζιο καὶ πολλὰ ἄλλα ἐνδιάμεσα λιμάνια, τὸ «Ἀλμαζ» ἔλαβε διαταγὴν νὰ ἐπιστρέψει στὴν Ρωσία. Στὸ μεταξὺ αὐτὸν τί γινόταν μὲ τὸ Νικόλα σχετικὰ μὲ τὴν ἐπίδοσή του στὴν μουσική;

«Ἡ μουσικὴ ξεχάστηκε, λέει ὁ Ἰδιος ὁ Νικόλας, κι ἔθαψα δριστικὰ τὴν πρόθεσή μου νὰ σταδιοδρομήσω σὰν καλλιτέχνης, χωρὶς νὰ νιώσω καμιὰ θλίψη γιὰ τοὺς πόθους μου ποὺ πέταξαν».

II

Τὸ Σεπτέμβρη τοῦ 1865, τὸ «Ἀλμαζ» ξαρματώθηκε, στὴν Κρονστάνδη, κι ὁ Νικόλας διορίστηκε ύπαλληλος στὸ «Ὑπουργεῖο τῶν Ναυτικῶν.

Στὴν Πετρούπολη ξαναβλέπει τοὺς γονεῖς του καὶ σιγά-σιγά ξαναβρίσκει τὴν δρεξὴ του γιὰ τὴ μουσικὴ μέσα στὴν καλλιτεχνικὴ ἀτμόσφαιρα τῆς μικρῆς συντροφιᾶς, ποὺ ἀριθμεῖ ἔνα ἀκόμη μέλος: τὸν Μποροντίν.

Παρ' ὅλο ποὺ αὐτὸς ὁ τελευταῖος εἶναι κατὰ δέκα χρόνια μεγαλύτερος ἀπὸ τὸ Νικόλα συνδέθηκαν κι οἱ δυὸς μὲ στενὴ φιλία.

«Ὑστερα ἀπὸ ἐπίμονες παροτρύνσεις τοῦ Μπαλακίρεφ, ὁ Νικόλας καταπιάνεται ξανά μὲ τὴ συμφωνία του. Συνθέτει τὸ τρίο τοῦ σκέρτσο καὶ, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ δασκάλου του ξανα-ενορχηστρώνει ὅλο τὸ ἔργο, κι Μπαλακίρεφ, ποὺ διηγύθυνε τὶς συναυλίες τῆς «Μουσικῆς Σχολῆς μὲ δωρεάν φοίτηση», ποὺ τὴν εἶχε ίδρυσει ὁ Ἰδιος, ἀποφάσισε νὰ παίξει αὐτὴν τὴ συμφωνία κι ἅρχισε τὶς δοκιμές.

'Αργότερα ὁ Ἰδιος ὁ Κόρσακωφ θὰ φανεῖ ἀμείλικτος γι' αὐτὸν τὸ νεανικὸ ἔργο καὶ θὰ γράψει: «Πόσο φριχτὴ ήταν αὐτὴ μου ἡ παρτιτούρα! "Ἐπαιρνα τότε ἐπιπόλαια τὰ πράγματα καὶ δὲν ἥξερα ἀκόμη οὕτε τὸ ἄλφα - βῆτα!"».

Πάντως τὸ ἔργο δοκιμάστηκε καὶ παίχθηκε μ' ἐπιτυχία. Τὸ ἀκροατήριο κάλεσε ἐπὶ σκηνῆς τὸ συνθέτη κι ἔμεινε κατάπληχτο ὅταν εἶδε πώς ὁ συνθέτης αὐτὸς ποὺ ὑποκλινόταν μπρο-

στά του ήταν ένας νεαρότατος άξιωματικός τοῦ ναυτικοῦ.

Τὴν ἐποχὴν ἐκείνη δὲ Μπαλακίρεφ, εἶχε μαζέψει ἔνα μεγάλο ἀριθμὸν λαϊκῶν τραγουδιῶν, μελωδιῶν καὶ χορῶν ἀνατολίτικων καὶ εἶχε καταπιαστεῖ μὲ τίς ἐναρμονίσεις τους. "Ἐτσι δὲ μαθητῆς του εἶχε ἀπὸ τὴν μιὰ μεριά τὴν εὐκαιρία νὰ βλέπει τὸ δάσκαλὸν νὰ δουλεύει κι ἀπὸ τὴν ἄλλη τὴν δυνατότητα νὰ μυηθεῖ στὰ λαϊκὰ τραγούδια ποὺ γρήγορα θὰ τ' ἀγαπήσει περισσότερο ἀπὸ κάθε τί.

Αὕτη ἡ δουλειά τοῦ δίνει σὲ λίγο τὴν ἔμπνευση νὰ γράψει μιὰ «Ούβερτούρα πάνω σὲ Ρωσικὰ θέματα». Μὰ δὲ Μπαλακίρεφ δὲ φαίνεται πολὺ ἐνθουσιασμένος ἀπ' αὐτὴ τὴν Ούβερτούρα τοῦ μαθητή του, πάντως τὴν παίζει σ' ἔνα κονσέρτο τῆς Σχολῆς του δπου σημειώνει μεγάλη ἐπιτυχία.

Τώρα δάσκαλος καὶ μαθητής συνεχίζουν τίς ἔρευνές τους πάνω στὶς λαϊκὲς μελωδίες· δὲ Μπαλακίρεφ μάλιστα ἐπεκτείνει τὸ πλάνο του καὶ προμηθεύεται ὅλες τὶς συλλογές σλάβικων καὶ οὐγγρικῶν τραγουδιῶν. Στὶς ἀρχές τοῦ 1867, δὲ Μπαλακίρεφ ἀφοῦ διάλεξε γιὰ τὸ μαθητή του μερικὰ σέρβικα θέματα, τὸν συμβούλεψε νὰ συνθέσει μιὰ «Σερβικὴ φαντασία». 'Ο Νικόλας υἱόθετησε πρόθυμα αὐτὴ τὴν ἴδεα καὶ τέλειωσε πολὺ γρήγορα τὴν «Φαντασία» του, ποὺ ἀρεσε ὑπερβολικά στὸν Μπαλακίρεφ. 'Η ἐνορχήστρωση αὐτοῦ τοῦ ἔργου, ἐκτὸς ἀπὸ μία κατάχρηση στὴν χρησιμοποίηση τῶν λαϊκῶν ὄργανων ποὺ παρατηροῦμε σ' αὐτό, εἶναι ἀρκετὰ ἐπιτυχημένη. Τὸ ἔργο αὐτὸν παίχτηκε σὲ μιὰ συναυλία ποὺ δόθηκε τὸ Μάρτη τοῦ 1867 πρὸς τιμὴν «τῶν ἀδελφῶν σλάβων» καὶ σημείωσε μεγάλη ἐπιτυχία.

Τὴν ἵδια χρονιά συνδέεται μὲ στενότατη φιλία μὲ τὸ Μουσόργκκοφ, ποὺ ἔχει πιὸ μεγαλειώδεις ἐπιδιώξεις στὴ μουσικὴ σύνθεση.

Παραχωρεῖ ἔνα ἀπὸ τὰ λιμπρέτα του, τὸ «Σαντκό» στὸ Νικόλα, κι αὐτὸς ρίχνεται ἀμέσως στὴ δουλειά. 'Η ύπόθεση αὐτοῦ τοῦ λιμπρέτου τόν γοητεύει. 'Υποχρεωμένος ἀπὸ τὴν ύπηρεσία του στὸ ύπουργεῖο νὰ μένει ὀλομόναχος στὴν Πετρούπολη, προχωρεῖ γρήγορα στὴ δουλειά του καὶ τὸ Σεπτέμβρη

αύτδες δέ «Συμφωνικός του πίνακας» τέλειωσε. "Αν κι' έπηρεα-
σμένο τό δέργο αύτό δπό τή «Θάμαρ» τοῦ Μπαλακίρεφ ἄρεσε
στὸ μικρὸν κύκλο τῶν συναδέλφων του. Μονάχα τό δτι ὁ Μπα-
λακίρεφ τό ἐπιδοκιμάζει καὶ δηλώνει δτι τοῦ ἀρέσει πολὺ δὲν
εἶναι ἀρκετό; "Επειτα εἶναι ἔνα δπό τὰ τελευταῖα δέργα τοῦ
μαθητῆ του δπου δάσκαλος βλέπει τό ἀντικαθρέφτισμά του.

Τὰ ἐπόμενα χρόνια ἡ μουσικὴ δραστηριότης δλο καὶ αὔξαι-
νει στὴν Πετρούπολη.

Ἡ «παντοδύναμη μικρὴ συντροφιά» βρίσκεται σὲ περίοδο
θαυμαστῆς παραγωγικότητας. Ἡ «'Υσλαμέ» τοῦ Μπαλακίρεφ,
ἡ «Ράτκλιφ» τοῦ Κούζ, ἡ «Πρώτη Συμφωνία» τοῦ Μποροντίν,
ὅλη ἡ σειρά τῶν λίγντερ τοῦ Μουσόργκοσκου («Χοπάκ, Σαμπι-
νιόν, Σαβίχνα» κ.λ.) ξεφυτρώνουν τό ἔνα μετά τό ἄλλο κι δ
Νικόλας, τό νεώτερο μέλος τῆς συντροφιᾶς, ἀρχίζει τή «Δεύτε-
ρη Συμφωνία» του.

Τό 1867 εἶναι ἡ χρονιά δπου δ Μπερλιόζ διευθύνει ἔξη συ-
ναυλίες στὴν Πετρούπολη. Ἡ φήμη τοῦ συνθέτη αύτοῦ εἶναι
τεράστια. Μά δ Μπερλιόζ εἶναι πιά πολὺ ἡλικιωμένος καὶ κου-
ρασμένος. Πάντως προκαλεῖ στὰ μέλη τῆς μικρῆς συντροφιᾶς
τὴν πιὸ μεγάλη ἐντύπωση. Ὁ Νικόλας ἀναρωτιέται τώρα ἄν
πραγματικά δ Μπαλακίρεφ εἶναι δ μεγαλύτερος διευθυντῆς δρ-
χήστρας τοῦ κόσμου... Οἱ ἀπογοητεύσεις του ἀρχίζουν μὲ τὴν
κριτικὴ γιὰ τή «Δεύτερη Συμφωνία» του, δπου δάσκαλος, χω-
ρίς νὰ τοῦ μαθαίνει τίποτα τὸν ἀπογοητεύει σὲ σημεῖο ποὺ πα-
ρατάει τή συμφωνία του αὐτῆ.

Γιὰ νὰ διασκεδάσει αύτή του τὴν ἀπογοήτευση δ Νικόλας,
ἀρχίζει νὰ συχνάζει σὲ κοσμικές συγκεντρώσεις, πράγμα ποὺ
ἀπόφευγε δς τότε Πηγαίνει στὶς ἑσπερίδες τοῦ Νταργκομίσκου,
ποὺ ἦταν ἔνας χαριτωμένος οἰκοδεσπότης, εϋθυμος καὶ φιλόξε-
νος παρὰ τὴν κλονισμένη ύγεια του. Ἐκεῖ συναντᾶ τὶς δεσποι-
νίδες Πυργκόλντ, ποὺ τὸν προσκαλοῦν γρήγορα στὶς οἰκογε-
νειακές τους δεξιώσεις Ἡ Ἀλεξαντρίνα κι ἡ Ναντίνα Πυρ-
γκόλντ εἶναι ἀξιόλογες μουσικοί. Κάνουν ἄφθονη καλὴ μουσικὴ
στὸ σπίτι τους κι δ Νικόλας εἶναι δεχτὸς ἐκεῖ σὰν φημισμένος

μουσικός καὶ συνθέτης. Αύτὸν κολακεύει καὶ τοῦ ξαναδίνει κουράγιο γιὰ τὴ σύνθεση. "Επειτα δὲ Μουσόργκου, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Μπαλακίρεφ, τοῦ βρῆκε ἔνα καινούριο θέμα γιὰ συμφωνικὸ ποίημα : τὸν «"Ανταρ»», θέμα ἔξαιρετικὰ ἐλκυστικὸ γιὰ ἔνα συνθέτη. Μιὰ συλλογὴ ἀπὸ ἀραβικὲς μελωδίες ποὺ βρέθηκε τυχαῖα στὸ συρτάρι τοῦ Μποροντίν τοῦ προμήθευσε τὰ κυριώτερα θέματα. Στρώνεται στὴ δουλειὰ καὶ τὸ ἔργο προχωρεῖ γρήγορα· σὲ λίγο δὲ «"Ανταρ»» τέλειωσε. 'Η πρώτη ἐκτέλεσή του ἔγινε στὸ ἔξωτερικό, στὸ Μακδεμβούργο ἀπὸ τὴν ὁρχήστρα τοῦ Γκέβαντχάουζ τῆς Λιψίας, ύπὸ τὴ διεύθυνση τοῦ μαέστρου Νίκις. 'Ο Μποροντίν, ποὺ παρακολούθησε αὐτὴ τὴν ἐκτέλεση ἔγραψε ἔνα γράμμα στὴν κυρία Ρίμσκυ - Κόρσακωφ, ὅπου τῆς ἔξεθείαζε τὸ ἔργο τοῦ γιοῦ τῆς τὴν ἔξαιρετη ἐκτέλεσή του καὶ τὴ μεγάλη ἐπιτυχία του.

Κι δυμῶς στὴ Ρωσία, δταν δὲ Ρίμσκυ Κόρσακωφ ἔδειξε τὴν παρτιτούρα τοῦ «"Ανταρ»» στοὺς φίλους του, δὲ Μπαλακίρεφ κι δὲ Κούΐ ἔκριναν πολὺ αὐστηρὰ αὐτὸν τὸ ἔργο, ἐνῶ οἱ ἄλλοι μόλις καὶ τὸν ἐνεθάρρυναν. Φυσικὰ ἡ αὐστηρότητα τῆς κριτικῆς τοῦ Μπαλακίρεφ λύπησε πολὺ τὸ Ρίμσυ - Κόρσακωφ. "Ετοι σιγά—σιγά ἄρχισε νὰ γεννιέται ἔνα αἰσθημα ἀμοιβαίας ἀπογοήτευσης μέσα στὴν καρδιὰ τόσο τοῦ δασκάλου δσο καὶ τοῦ μαθητῆ του. 'Ο Μπαλακίρεφ δὲ μποροῦσε νὰ συγχωρήσει στὸ Νικόλα τὴν ἀνάγκη ποὺ ἔνιωθε νὰ λευτερωθεῖ ἀπὸ τὴν κηδεμονία τοῦ δασκάλου του καὶ νὰ διμιουργεῖ χωρὶς νὰ τὸν συμβουλεύται. "Ισως καὶ νὰ μὴν ἔβλεπε μὲ καλὸ μάτι τὸ νεαρὸ μαθητή του ἐπειδὴ εἶχε ἄρχισει τελευταῖα νὰ τοῦ ὑποβάλλει συχνὰ ἔρωτήσεις στὶς δόποις δὲ γέρο - δάσκαλος δὲν ἥξερε ν' ἀπαντήσει. Πρέπει δυμῶς νὰ δμολογήσουμε πώς κι δὲ Ρίμσκυ - Κόρσακωφ ξεχνοῦσε κάπως τὸ τί χρωστοῦσε στὸ δάσκαλό του καὶ διαρκῶς τοῦ ὑπέδειχνε τὰ κενὰ ποὺ παρουσίαζε ἡ διδασκαλία του καὶ τὸ ἀμέθοδό της.

Στὸ μεταξὺ δὲ Νικόλας συνθέτει διαρκῶς. Πηγαίνει δλο καὶ πιὸ συχνὰ στὴν οἰκογένεια Πυργκόλντ καὶ γράφει γιὰ τὴ Ναντίνα (πιανίστα) καὶ τὴν 'Αλεξαντρίνα (τραγουδίστρα) πολλὰ λίγητερ. "Επειτα αὐτὴ ἡ ἐπίδοση εἶναι γενική : δλα τὰ

μέλη τῆς μικρῆς συντροφιᾶς, εύτυχισμένα ποὺ εἶχαν στὴ διάθεσή τους μιὰ τόσο τέλεια καλλιτέχνιδα συνθέτουν διαρκῶς λίγντερ γι' αὐτή. Στὴν Ἀλεξαντρίνα Πυργκόλντ λοιπὸν χρωττάμε δόλα τὰ ώραῖα λίγντερ τοῦ Μπαλακίρεφ, τοῦ Μουσόργκσκυ, τοῦ Μποροντίν καὶ τοῦ Ρίμσκυ - Κόρσακωφ, ποὺ συνέθεσαν ἐκείνη τὴν ἐποχῆ.

Τὸ καλοκαίρι τοῦ 1868, ἔνας καινούριος μαθητῆς τοῦ Μπαλακίρεφ, ὁ Λοντιτζένσκυ, προσκάλεσε τὸ Νικόλα νὰ μείνει λίγον καὶ ρό στὸ σπίτι του, σ' ἔνα χτῆμα του ποὺ βρισκόταν στὰ βάθη τῆς ρωσσικῆς ὑπαίθρου, μακρυά ἀπὸ κάθε πολιτισμό. Ἐκεῖ ὁ Νικόλας ἀκούει τὰ τραγούδια τῶν θεριστάδων καὶ τῶν χωρικῶν κι ἐκεῖ τοῦ ἔρχεται ξαφνικά ἡ ἰδέα νὰ γράψει τὴν πρώτη του ὅπερα : τὴν «Πσκοβιταίν» (ποὺ ὁ τίτλος της ἀποδόθηκε στὰ γαλλικά : «Ιβάν ὁ τρομερός»). Λογαριάζει λοιπὸν ν' ἀρχίσει τὸ γράψιμο τῆς ὅπερας αὐτῆς τὸ φθινόπωρο ἐπιστρέφοντας δύμως βρίσκει μιὰ μουσικὴ Πετρούπολη ἀναστατωμένη περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλη φορά, ἐξ αἰτίας τοῦ πολέμου ποὺ εἶχε ἀνάψει ἀνάμεσα στοὺς πρωτοπόρους τῆς παντοδύναμης μίκρῆς συντροφιᾶς καὶ τῶν γερο - ὅπισθιδρομικῶν. Στὴν ἀρχὴ ὁ πόλεμος αὐτὸς διεξαγόταν στὶς ἐφημερίδες μὲ τσιμπήματα καρφίτσας, σὲ λίγο δύμως ξέσπασε πιὸ λυσασμένος κι ἀπλώθηκε σ' δῆλη τὴν πόλη.

“Ως τότε, μιὰ κι Μπαλακίρεφ διηγύθυνε μαζὶ τὶς συναυλίες τῆς «Μουσικῆς σχολῆς μὲ δωρεὰν φοίτηση» καὶ τῆς «Ἐταιρίας ρωσσικῆς μουσικῆς ἡ «παντοδύναμη μικρὴ συντροφιά» ἥταν πραγματικά ἀρκετά ἴσχυρὴ ὥστε νὰ δίνει κατευθύνσεις στὸ μουσικὸν κόσμο, ἐφόσον μάλιστα κι ὁ Σέζαρ Κούϊ ἥταν τὴν ἐποχὴν ἐκείνη ὁ μόνος σχεδόν σοβαρός μουσικοκριτικός (στὴν ἐφημερίδα «Νέα τῆς Πετρουπόλεως»).

Μὰ ἀπ' ὅταν παραιτήθηκε ὁ Μπαλακίρεφ ἀπὸ διευθυντῆς τῆς «Ἐταιρίας ρωσσικῆς μουσικῆς, ἀρχισε ἔνας θανάσιμος ἀγώνας ἀνάμεσα στὴ μερίδα τῆς «μικρῆς συντροφιᾶς» καὶ τῆς «Μουσικῆς σχολῆς μὲ δωρεάν φοίτηση» ἀπ' τὴ μιὰ μεριά καὶ, ἀπ' τὴν ἄλλη μεριά, τῆς «Ἐταιρίας ρωσσικῆς μουσικῆς», ποὺ ἀντι-

προσώπευε τὴ συντηρητικὴ μερίδα μὲ τὸ Ναπραβνίκ ἐπικεφαλῆς. Μὰ ἀλίμονο! στὴ μάχη αὐτὴ νικήθηκε ὁ Μπαλακίρεφ, ἀφοῦ δύμως πολέμησε μὲ λύσσα ἐπὶ τρία χρόνια, κατὰ τὰ δυοῖς ἔνιωθεν ἀδυνατίζει σιγά - σιγά τὸ κύρος του, νὰ χάνεται ἡ ἐπιδραση ποὺ ἀσκοῦσε καὶ, τὸ σκληρότερο γι' αὐτὸν, νὰ τὸν παρατάει ὁ εύνοούμενός του μαθητῆς, ποὺ τὸν ἀγαποῦσε σὰν παιδί του.

‘Αντίθετα, ὁ Νικόλας, ἀπὸ κείνη τὴ στιγμὴ προχωρεῖ ἀπὸ ἐπιτυχία σ' ἐπιτυχία. Κι εἶχε πολλὰ νὰ κάμει ἐκείνη τὴ μουσικὴ περίοδο.

‘Ο Νταργκομίσκου πεθαίνοντας τοῦ ἐμπίστεύθηκε τὴν ἐνορχήστρωση τοῦ «Πέτρινου Συνδατυμόνα» του. Ἐπὶ πλέον, ἑτοιμαζε τὴν ἑκτέλεση τοῦ «Σαντκό» κι ἥταν ὑποχρεωμένος νὰ ξανακοιτάξει ὀλόκληρη τὴν παρτιτούρα του· σύγκαιρα βιαζόταν νὰ ἐνορχηστρώσει τὸν «‘Ανταρ», ἐνῶ παράλληλα ἔγραφε τὴν «Ποικιταίν», παρ' ὅλο ποὺ φοβόταν πώς δὲ θὰ ἔβλεπε τὸ ἔργο του νὰ παίζεται στὴν ὅπερα. Γιατὶ ἡ ὅπερα τότε ἥταν ἡ ἀκρόπολη τῆς ἔχθρικῆς παράταξης μ' ἐπικεφαλῆς τὸ Ναπραβνίκ. Ἐτσι ἀρνήθηκαν νὰ δεχτοῦν τὸ «Μπόρις Γκοντουνώφ» τοῦ Μουσόργκκουσκου ἐπικαλούμενοι ἀσήμαντες καὶ γελοῖες προφάσεις Προσβαλμένος τότε ὁ Μουσόργκκουσκος πήρε πίσω τὴν παρτιτούρα του· κι αὐτὸ τοῦ βγῆκε σὲ καλό, γιατὶ ἀποφάσισε νὰ τὴν ξανακοιτάξει καὶ νὰ προσθέσει στὴν ὅπερά του αὐτὴ τὸ ρόλο τῆς Μαρίνας, ποὺ δὲν ὑπῆρχε στὴν πρώτη του παρτιτούρα.

Τὴν ἐποχὴν ἐκείνη ὁ διευθυντὴς τῶν αὐτοκρατορικῶν θεάτρων ἀποφασίζει νὰ δημιουργήσει ἔνα φαντασμαγορικὸ μπαλέτο, ποὺ τὴ μουσικὴ του θὰ τὴν ἔγραφαν οἱ Κούΐ, Μποροντίν, Μουσόργκκουσκο καὶ Ρίμσκυ - Κόρσακωφ. Ἐτσι οἱ τέσσαρες φίλοι ἄρχισαν ἀμέσως νὰ γράφουν τὴ «Μλάντα». Ὁ πιὸ ἐνθουσιώδης εἶναι ὁ Μποροντίν, ποὺ ποτὲ ὅς τότε δὲν εἶχε συνθέσει μὴ τόσο ζῆλο καὶ τόση γρηγοράδα. “Οσο γιὰ τὸ Ρίμσκυ - Κόρσακωφ παράτησε ἀκόμη καὶ τὴν ἐνορχήστρωση τοῦ «Πέτρινου συνδατυμόνα» καὶ τῆς «Ποικιταίν».

Βιάζονταν κι οἱ τέσσαρες νὰ τελειώσουν μιὰν ὥρα ἀρχήτε-

τερα κι ἔδειχναν μεταξύ τους κάθε μέρος πού τέλειωνε ὁ καθένας τους χωριστά, καθώς προχωροῦσαν στή σύνθεση αὐτής τῆς φαντασμαγορικῆς ὅπερας.

Δυστυχῶς ὅμως αὐτὸ τὸ τόσο μεγαλεπήβολο σχέδιο δὲν ἐπραγματοποίηθηκε ποτέ· κι οἱ τέοσαρες συνθέτες ἔνιωσαν νὰ κρυώνει ὁ ἐνθουσιασμός τους καὶ νὰ στερεύει ἡ ἐπνευσή τοις. "Αργότερα ὅμως μπόρεσαν νὰ χρησιμοποιήσουν αὐτὸ τὸ ἀμεταχείριστο ὄλικό τους ἀπὸ τὴ «Μλάντα», σ' ἄλλα ἔργα τους. Τότε δὲ Νικόλας συνέχισε τὴ σύνθεση τῆς «Ποκοβιταίν» καὶ τὴν ἐνορχήστρωση τοῦ «Πέτρινου συνδαιτυμόνα».

Τὴν ἐποχὴν ἐκείνη συγκατοικοῦσε μὲ τὸ Μουσόργκου καὶ μοιράζονταν μιὰ κάμαρα κι ἔνα πιάνο μέσα στὴν πόλη. Ἡ συμβίωση αὐτὴ τῶν δυὸ συνθετῶν γινόταν θέμα συζητήσεως τῶν μουσικῶν τῆς συντροφιᾶς τους, καὶ νὰ τί γράφει ὁ Μποροντίν στὴ γυναίκα του σχετικά μ' αὐτή.

«Ο Μόντικα (Μόδεστος) κι ὁ Κόρσικα (Κορσακώφ) ἔξελιχθηκαν πολὺ κι οἱ δυό τους ἀπὸ τὸν καιρὸ ποὺ συγκατοικοῦνε. Εἶναι ἑκ διαμέτρου ἀντίθετοι τόσο στὰ καλλιτεχνικά τους χαρίσματα ὅσο καὶ στὰ μέσα ποὺ χρησιμοποιοῦν. "Εἰσι μποροῦμε νὰ ποῦμε πῶς ὁ ἔνας συμπληρώνει τὸν ἄλλο κι ἡ ἐπιδραση τοῦ ἐνὸς πάνω στὸν ἄλλο εἶναι ἀπὸ τὶς πιὸ εὔεργετικές. "Ο Μόδεστος τελειοποίησε τὸ «ρετσιτατίβο» καὶ τὴν ἀπαγγελία τοῦ Κόρσινκα· κι ὁ Κόρσινκα, μὲ τὴ σειρά του, ἡμέρεψε τὴν τάση τοῦ Μόδεστου νὰ «πρωτοτυπεῖ», ἐλείσανε τὶς τραχύτητες τῆς ἐναρμόνισής του, ἀφαίρεσε τὸ «έπιτηδευμένο» τῆς ἐνορχήστρωσής του καὶ τὴν ἔλλειψη λογικῆς στὴν κατασκευὴ τῶν μουσικῶν φορμῶν. Μὲ λίγα λόγια, ἔκαμε τὶς συνθέσεις τοῦ Μόδεστου πολὺ πιὸ μουσικές».

Μὰ οἱ δυό φίλοι δὲν ἔμεναν κλεισμένοι διαρκῶς στὴ κάμαρά τους γιὰ νὰ δουλεύουν. Ὁ καθένας τους ἔβγαινε χωριστὰ καὶ τραβοῦσε ὅπου ἥθελε. Συχνά δὲ Νικόλας περνοῦσε τὶς βραδιές του στὸ σπίτι τῶν Μποροντίν ὅπου ἔμενε συχνά ὀργά, συζητώντας γύρω ἀπὸ ζητήματα μουσικῆς φύσεως· πολλὲς φορές μάλιστα περνοῦσε ἔκει τὴ νύχτα του, συντροφιὰ μ' ἄλλους ἀργοπορημένους, γιατὶ δὲ Ἀλέξανδρος καὶ ἡ κυρία Μποροντίν ἦταν στὸ ἔπακρο φιλόφρονες καὶ φιλόδενοι κι είχαν πάντα τὸ σπίτι τους ἀνοιχτὸ καὶ τὸ τραπέζι στρωμένο γιὰ τοὺς φίλους.