

# Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Τοῦ κ. Π. ΒΡΕΤΟΥ

Καί τώρα γιά νά συμπληρώσουμε τά ἔμψυχα μέσα τῆς μουσικῆς ἐπιδείξεως πού μπορεί νά εἶναι χορωδίες, ὀρχήστρες ἢ καλλιτέχνες σχολικοί καί ἐξωσχολικοί, ἐρχόμαστε σέ ἕνα μηχανικό μέσο εὐκόλης χρήσης καί τεράστιας σημασίας, πού ἔθεσε στόν αἰῶνα μας ἡ ἐπιστήμη στή διάθεσή μας.

Τό σπουδαιότατο αὐτό μέσον εἶναι τὸ γραμμόφωνο. Γιά ἕνα σχολεῖο τὸ γραμμόφωνο καί μάλιστα τὸ ραδιογραμμόφωνο, δέν εἶναι πολυτέλεια. Εἶναι ἕνα ὄργανο πού μπορεί νά χρησιμοποιηθεῖ καί γιά τίς ξένες γλώσσες καί γιά τή φυσικὴ ἱστορία (φωνές ζώων καί πουλιῶν) καί γιά τὴ θρησκεία (ἐκκλησιαστικοὶ ὕμνοι) καί γιά τὴ φιλολογία (ἀπαγγελλία). Ἄλλὰ γιά τὴ μουσικὴ ἡ χρῆσις του εἶναι, ἕνα μέσον πού ἀσκεῖ ἀνυπολόγητη ψυχικὴ ἐπίδραση.

Ἡ μελετημένη χρησιμοποίηση τοῦ εὐκολώτατου στή χρῆσιν τοῦ μουσικοῦ αὐτοῦ μέσου, μπορεί νά δώσει, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ δασκάλου, τὴ μουσικὴ τροφή πού χρειάζεται γιά νά ἀναπτυχθῆ τὸ μουσικὸ συναίσθημα τοῦ παιδιοῦ καί γιά τὴν κατεύθυνση πού πρέπει νά δοθεῖ σ' αὐτό, ἀπὸ τὴν κρατικὴ ἀντίληψη καί τοὺς ἀνώτερος μουσικοὺς λειτουργοὺς τῆς. Ὑλικὸ σὲ δίσκους ὑπάρχει ἄφθονο, καὶ δέν εἶναι δύσκολο, προκειμένου νά γίνῃ εὐρεία χρῆσις τοῦ μέσου αὐτοῦ, νά συμπληρωθῆ τὸ ὑπάρχον αὐτὸ ὄλικό μὲ εἰδικούς δίσκους, γιὰ τίς ἀνάγκες τοῦ τύπου μας.

Τώρα ἄς μὲς ἐπιτραπῆ νά δώσουμε μιά ματιά στό πῶς μπορεί νά εἶναι ἡ διδακτικὴ ὄλη.

Γιά νά βεβαιώσουμε πού μπορεί νά φθάσῃ ὁ δίσκος, θ' ἀρχίσουμε ἀπὸ ἕνα μουσικὸ παιδαγωγικὸ ἀκουσιμα, κατ'ἀλληλο γιά παιδιὰ πού ἔχουν περάσει πιά τὸ δημοτικὸ σχολεῖο.

Ἀκούσαμε μερικοὺς δίσκους τῆς *His Master Voice* μὲ μουσικὴ διασκευασμένη ἀπὸ τὸν *Benjamin Britten*, κατὰ παραγγελίαν τοῦ Ἀγγλικοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, καί γραμμένους ἀπὸ μιά ἔξοχη ὀρχήστρα.

Πρόκειται γιά τίς παραλλαγές καί φούγκα σὲ ἕνα θέμα τοῦ *Purcell*. Σκοπὸς τοῦ ἔργου αὐτοῦ εἶναι ἡ διδακταλία τῆς ὀργανογνωσίας τῆς ὀρχήστρας, Ἰδοῦ ἡ ἀνάληψη τοῦ ἔργου αὐτοῦ: 1ος δίσκος. Θέμα Α', ὄλη ἡ ὀρχήστρα Β', ξύλινα πνευστὰ ὄργανα, Γ', Χάλκινα, Δ', ὄργανα δοξαριοῦ, Ε', Κρουστὰ.

**Παραλλαγές:** Α', φλόουτα καί πίκκολο, Β', ἄμπεο, Γ', κλαρίνο, Δ', φαγκότο, Ε', πρῶτα καί δεύτερα βιολιά, ΣΤ', βιόλες.

2ος δίσκος: Ζ', βιολοντέλλα, Η', κοντραπάσσα, Θ', ἄρπα, Ι', κόρνα, ΙΑ', τρομπέτες, ΙΒ' τρομπόνα καί μπασοῦμα, ΙΓ', μπάσιστρα.

3ος δίσκος: Φούγκα.

Οἱ δίσκοι συνοδεύονται ἀπὸ κείμενο γιά διὰλέξη τοῦ δασκάλου, καί φωτογραφίες τῶν ὀργάνων μὲ ὀργανολογικὴ σημειώσις γιά τὴ χρῆσιν τῶν μαθητῶν.

Τὴ καλύτερη γνωριμία μπορεί νά κάνει ἕνα Ἀγγλόπουλο μὲ τὰ ὄργανα τῆς ὀρχήστρας, παρὰ μὲ τὸ ἀκουσιμα αὐτοῦ τοῦ ἐξαιρετοῦ ἔργου ἑνὸς ἔθνικοῦ τοῦ

συνθέτη, τόσο καλὰ διασκευασμένη ἀπὸ ἕναν ἔξοχο δάσκαλο τῆς ἐποχῆς μας:

Ἔχουμε μπροστὰ μας ἕναν κατάλογο πού ἐξέδωσε τὸ *Central Education Office* γιὰ παιδαγωγικοὺς δίσκους, πού γράφηκαν ἀπὸ τίς ἑταιρίες «*His master voice*», «*Columbia*» καί «*Parlophone*».

Παραθέτουμε μερικὲς σημειώσεις σχετικὲς μὲ τὸ μουσικὸ περιεχόμενον τοῦ.

**Πατριωτικὰ** (ἀγγλικά πάντως βέβαια): ἔθνικα τραγούδια, θρησκευτικοὶ ὕμνοι, λαϊκὰ τραγούδια (δέν λείπουν καί οἱ σκατωζικὲς γκάϊδες), παλαιοὶ ἀγγλικοὶ χοροὶ διαφόρων ἐπαρχιῶν.

**Ἐθνολογία:** Ἐθνικὰ λαϊκὰ τραγούδια διαφόρων χωρῶν, (δέν λείπει καί ἡ Ἑλλάδα μας μὲ δύο δίσκους, πού περιέχουν τέσσαρες χορούς: ζεμπέκικο, οὐλιβριανό, σερτὸ πολίτικο καί καλαματιανό).

**Θρησκεία:** Μεγάλη συλλογὴ θρησκευτικῶν ἔργων διεθνούς ἐνδιαφέροντος: ὀρατόρια λειτουργίες, ὕμνοι (*Händel, Bach, Beethoven, Haydn* κ.ά.)

**Ὀργανολογία:** Εἰδικὰ διαλεγμένους δίσκους γιά κάθε ὄργανο solo ἢ γιά οἰκογενεῖς ὄργανων (κουαρτέτα τριό κλπ.)

**Μορφολογία:** Ἐκλογή κομματιῶν γιά νά διδαχθοῦν οἱ διαφορὲς φόρμες συνθέσεως: Μινουέτο, ρόντο, φούγκα, ἄρια καί παραλλαγές, φόρμα συντάξ, σουίτες παλαιῶν χωρῶν (*Allemande, Bourree, Courante, Galliarde, Gavotte, Gigue, Menuet, Musette, Passacaglia, Passepied, Pavane, Sarabande*). Τὸ βάλς (ἀπὸ τὸ Γιόχαν Στράους ὡς τὸ Ραβέλ καί τὸ Ριχ. Στράους).

**Ἱστορία τῆς Μουσικῆς:** (τῆς Κολομβία) ἀπὸ τὸ 17ο αἰῶνα μέχρι τῶν ἡμερῶν μας, σὲ 5 τόμους, μὲ ἐπὶ τὴ ὀκτὼ δίσκους γιά κάθε τόμο.

«Δυὸ χιλιάδες χρόνια μουσικῆς» τῆς *Parlophone*. Μιά σειρά κομματιῶν πού ἀρχίζει ἀπὸ τὸν «Ἔγνο στόν ἥλιο» τοῦ Μεσομήθους ὡς τίς πρὸ ἐντυπωσιακὲς συνθέσεις τῶν ἡμερῶν μας.

**Μουσικὴ τῆς Ἀμερικανικῆς** Τριζῶν. Ἀναφέρω αὐτοὺς τοὺς δίσκους ἐπειδὴ περνοῦνται σ' αὐτὸν τὸν κατάλογο, ὄσχατα ἡμῶν γιὰ τὴν παιδαγωγικὴ ἀξία τοῦ μουσικοῦ αὐτοῦ εἰδους. Σημειώματα μόνον ὅτι φαίνεται ὅτι τὸ εἶδος αὐτὸ τῆς μουσικῆς ἔχει πολὺ μεγάλη ἐπίδραση στὴ σημερινὴ νεολαία, καί μερικὸ Ἀμερικανικὸ καθηγητὰ, λαχουρίζονται πρὸς μεταχειρισθῆκαν τὴν τριζῶν σὰ μέσο γιά νά προσελκύσουν τὴ νεολαία στὴν κλασσικὴ μουσικὴ (!)

Ἐπερὰ ταῦτα κατὰ πολὺ τὰ ὄρια τοῦ ὄρθρου μου μ' αὐτὴ τὴν περιγραφή, ὅσο καί ἂν προσπαθῶσαι νά τὴν συνοψίσω. Γι' αὐτὸ ὁ χῶρος δέ μοι ἐπιτρέπει, νά ἀναφέρω πορίσματα γιά τὴν παιδαγωγικὴ διακοσμοφιλία ἄλλων χωρῶν. Θὰ κάμω ὅμως μιά ἐξαιρεση, μὲ σκοπὸ ν' ἀναφέρω μόνον τὴν ἔκδοση δίσκων γιά τὴ διατήρησις καί τὴ διάδοσιν τοῦ ἔθνικοῦ λαϊκοῦ τραγουδιοῦ στὴ Γαλλία. Ἡ ἔκδοσις αὐτῆ, ἔγινε μὲ τὴν ἐπιμέλεια τῆς *Germaine Weill* Ἰδρυτριας τοῦ ὀργανοισμοῦ *de chanson d'École*, καί περιέχει ἄρκετὰ λαϊκὰ παλαιὰ γαλλικά

Αυτή είναι η πρώτη φορά που προβλήθηκε σε κινηματογράφο της Αμερικής και σε κινηματογράφο της χώρας μας το έργο του Έντβιν Σουάιτς, το οποίο αποτελείται από τρεις ταινίες: «Οι τρεις μικροί κότες», «Οι τρεις μικροί κότες και ο λύκος» και «Οι τρεις μικροί κότες και ο λύκος και ο λύκος». Η ταινία «Οι τρεις μικροί κότες» είναι η πρώτη ταινία που προβλήθηκε στην Ελλάδα και η πρώτη ταινία που προβλήθηκε στην Ελλάδα με τον τίτλο «Οι τρεις μικροί κότες». Η ταινία «Οι τρεις μικροί κότες και ο λύκος» είναι η δεύτερη ταινία που προβλήθηκε στην Ελλάδα και η πρώτη ταινία που προβλήθηκε στην Ελλάδα με τον τίτλο «Οι τρεις μικροί κότες και ο λύκος». Η ταινία «Οι τρεις μικροί κότες και ο λύκος και ο λύκος» είναι η τρίτη ταινία που προβλήθηκε στην Ελλάδα και η πρώτη ταινία που προβλήθηκε στην Ελλάδα με τον τίτλο «Οι τρεις μικροί κότες και ο λύκος και ο λύκος».

Αυτή είναι η πρώτη φορά που προβλήθηκε σε κινηματογράφο της Αμερικής και σε κινηματογράφο της χώρας μας το έργο του Έντβιν Σουάιτς, το οποίο αποτελείται από τρεις ταινίες: «Οι τρεις μικροί κότες», «Οι τρεις μικροί κότες και ο λύκος» και «Οι τρεις μικροί κότες και ο λύκος και ο λύκος».

τραγουδία. Το ζήτημα της Έθνικής μουσικής, το προ-  
σέχουν εξαιρετικά οι παιδωγοί όλων των κρατών και  
στην προσπάθειά τους αυτή ενισχύονται από τις Κυ-  
βερνήσεις των.

Έπειτα από την επισκόπηση αυτή του διεθντικού  
όλικου ως ποίμε μερικά, τελειώς πρόχειρα, λόγια για  
την αρχή που μπορεί να γίνει στη χρησιμοποίησή του.

Το μικρό παιδί δε μπορεί εύκολα να κατανοήσει  
ουτε-πολύπλοκες μελωδίες με πολλές φιοριτοδρες ή  
μεγάλες φράσεις, ουτε πολυφωνικά τραγουδία ή ορχή-  
στρα. Στην αρχή το ούτίσσο με φωνές ή το οσόλο με  
έλαφρη οργανική συνοδεία είναι το καταλληλότερο  
κομμάτι για δίσουσα. Ός προς το είδος του μουσι-  
κού περιεχομένου, πρέπει να κινούμεθα σε δυο κατευ-  
θύνσεις: α) Ένός στη διατήρηση της δικής μας δημο-  
τικής μουσικής και β) Έτέρου στη γνώση των κλασσι-  
κών διστοσυρημάτων, ταξινομημένων ανάλογα με την  
ήλικία και τη γενική αντίληψη των παιδιών που θά  
τους δάσσοουν. Το μουσικολογικό μέρος στην αρχή  
πρέπει να περιορίζεται μόνο σε μία κρίση (μ' αρέση ή  
δέ μ' αρέση) και μία σύγκριση, και πολύ άργότερα  
ν' αρχίζει η διδασκαλία στοιχείων από τη μορφολογία,  
ιστορία ή οργανολογία.

Ένα κληρες πρόγραμμα μουσικής εκπαίδευσος  
με χρησιμοποίηση δίσκων, παράλληλα με την άλλη  
μουσική εκπαίδευση, δέν μπορεί να γίνει πρόχειρα.  
Χρειάζεται πρώτα πειραματισμό και έπιμονη μελέτη.  
Άξιζει όμως τον κόπο να μελετηθί και να μη σε  
πρακτικό δρόμο.

ΠΑΝΑΓΗΣ ΒΡΕΤΤΟΣ

αυτή είναι η πρώτη φορά που προβλήθηκε σε κινηματογράφο της Αμερικής και σε κινηματογράφο της χώρας μας το έργο του Έντβιν Σουάιτς, το οποίο αποτελείται από τρεις ταινίες: «Οι τρεις μικροί κότες», «Οι τρεις μικροί κότες και ο λύκος» και «Οι τρεις μικροί κότες και ο λύκος και ο λύκος».

Αυτή είναι η πρώτη φορά που προβλήθηκε σε κινηματογράφο της Αμερικής και σε κινηματογράφο της χώρας μας το έργο του Έντβιν Σουάιτς, το οποίο αποτελείται από τρεις ταινίες: «Οι τρεις μικροί κότες», «Οι τρεις μικροί κότες και ο λύκος» και «Οι τρεις μικροί κότες και ο λύκος και ο λύκος».

Αυτή είναι η πρώτη φορά που προβλήθηκε σε κινηματογράφο της Αμερικής και σε κινηματογράφο της χώρας μας το έργο του Έντβιν Σουάιτς, το οποίο αποτελείται από τρεις ταινίες: «Οι τρεις μικροί κότες», «Οι τρεις μικροί κότες και ο λύκος» και «Οι τρεις μικροί κότες και ο λύκος και ο λύκος».

Αυτή είναι η πρώτη φορά που προβλήθηκε σε κινηματογράφο της Αμερικής και σε κινηματογράφο της χώρας μας το έργο του Έντβιν Σουάιτς, το οποίο αποτελείται από τρεις ταινίες: «Οι τρεις μικροί κότες», «Οι τρεις μικροί κότες και ο λύκος» και «Οι τρεις μικροί κότες και ο λύκος και ο λύκος».