

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Τού κ. Π. ΒΡΕΤΟΥ

"Αν υπάρχουν στον αίωνα μας ακόμη εκπαιδευτικοί που άρνούνται την ψυχολογική δύναμη της μουσικής, και άλλοι που την παραβλέπουν, είναι, αλλά τη θεωρούν σαν κάτι ασήμαντο και άμελητο, είναι γιατί αυτοί οι ίδιοι δεν έλαβαν ποτέ μουσική μόρφωση, και, πρό πάντων, δεν έμαθαν ποτέ να ακούν αυτήν τη μουσική, που συνηθίζουμε να τη λέμε «καλή».

Δεν μπορούμε να άρνησθουμε την αξία σ' ένα μεγαλύτερο του Μπετόβεν, επειδή τού άκουσαν μερικοί που γι' αυτούς τού άπαντος στη μουσική είναι τού κλαρίνου του γούφου, ή τού τραγουδιού της μόδας. Άλλά και δεν πρέπει να έχουμε την άπαίτηση να καταλάβουν ένα δύσκολο Έργο, αν δεν άρχισουν από πολόν καιρό να άκουνε κάτι από την κλασική μουσική στην άρχη πολύ άπλο και σιγά σιγά, έφ' όσον άνεβαίνει τού έπιπέδου της μουσικής των αντίληψης, κάτι πού δύσκολο. Και δεν φτάνει μόνον αυτό, άλλά και κάτι πρέπει να γνωρίζουν γιά την άρχιτεκτονική - φόρμα της κλασικής σύνθεσης, γιά τού όργανα πού άκουν, γιά τήν ιστορία της έποχής πού γράφτηκε τού Έργο, καθώς και γιά τή ζωή τού συθέτη. Όλα αυτά βοηθούν στη μουσική κατανόηση. Η μουσική άκρόαση πρέπει να γίνει μάθημα και συνήθεια, γιατί είναι γεγονός ότι άγαπάμε να άκουμε τού είδους της μουσικής πού συνηθίσουμε ν' άκούμε. Και αν γεννιόμαστε Κινέζοι ή ζούσαμε στην Κίνα θά μάς άρεσε καλύτερα ή κινέζικη μουσική.

Παραδεχόμαστε πρώτα πρώτα τή σημασία της έθνικης μουσικής παράδοσης και τή σεβόμαστε σαν κάτι άληθινό, πού ξεπετάστηκε από τήν ψυχή έθνους λαού. Έμεις σαν Έλληνες, είτε κάτοικοι των πόλεων είμαστε, είτε χωρικοί, πρέπει βέβαια πρώτα πρώτα να έδουμε τή δική μας μουσική. Άλλά ή μουσική είναι γλώσσα πολú εκτεταμένη, και ή καλή ή ουσιαστική ξεπερνά τού όρια έθνους και γίνεται, σαν κάθε άριστούργημα, κτήμα όλόκληρης της ανθρωπότητας. Γιά να γίνει όμως κτήμα μας και να επιδράσει έπάνω μας εδεργεταικά, πρέπει να μάθουμε να τήν καταλαβαίνουμε. Κι αυτό δεν γίνεται μόνο του. Γι' αυτό όπως κάθε εκπαίδευση, έτσι και ή μουσική εκπαίδευση πρέπει να κατευθύνεται.

Αυτό γίνεται άνάθεμα σ' όλα σχεδόν τού πολιτιομένα κράτη. Μόνον πώς άνάλογο με τήν ιστορική έποχή και τού πολιτικού καθεστώτος, άλλοτε γίνεται με τήν έμφυση τού κράτους και με αύτηρα προμελετημένο πρόγραμμα, κι άλλοτε τού κολέγια, οι μουσικές σχολές κι οι διάφοροι μουσικοί σύλλογοι προσπαθούν, με δική τους πρωτοβουλία, να διδάσκουν και να έπιβάλουν τή αντίληψη τους. Σαν έλλα πάλι κράτη, ο δάσκαλος, πού, είτε πραγματικά είτε κατά συνήκην, έξερει περισσότερα από τούς άλλους, αναλαμβάνει να καθοδηγήσει σύμφωνα με τού γούστο του, τού μαθητόκομο του.

Έμεις στού ζήτημα αυτό, έχουμε πλήρη έλευθερία δράσεως. Τού κακό όμως είναι, ότι αυτή ή έλευθερία προέρχεται από άδιαφορία σ' ότι άσφρά τή μουσική κατεύθυνση της νεολαίας. Έτσι βλέπουμε τούς μαθητές

πού πάνε έκδρομή, να τραγουδούν, όταν μέινουν χωρίς έπιβλεψη, με ξεχωριστή ευχαρίστηση τού κακού γούστου τραγουδιού της έποχής, όχι γιατί τού παιδιά δεν έξερουν έλλα, άλλά γιατί αυτή τού τραγουδιού της μόδας τού ζούν στού σπύτι τους.

Άλλά και τού μέσα με τού όποια έπιδύοκει κάθε κράτος να κάμει μουσικό πολιτισμό, είναι διαφορετικά, άνάλογο με τή σημασία πού δίνει στού ζήτημα της μουσικής διαπαιδαγώγησης. Τά μέσα αυτά, στον τόπο μας, περιορίζονται στη φωνή κυρίως τού δασκάλου. Η έλλειψη από τού σχολείο τού κατάλληλου μουσικού όργάνου δεν όφείλεται σέ οικονομική άνεχσία, γιατί σέ πολλά σχολεία γιά έλλα μαθήματα υπάρχει πραγματική πολυτέλεια, άλλά από καθαρή άδιαφορία πού δείχνουμε σέ τού μουσικοπαιδαγωγική μας πολιτική.

Άς μάς συγχωρήσει ό άναγνωστής μας τή γκρινιάρικη εισαγωγή αύτού τού άρθρου μας, και άς μάς επιτρέψει ό φιλόμουσος να τού κεντρίσουμε λιγάκι τή φαντασία με τήν πρόχειρη μελέτη πού θά κάνουμε στην άρχη με τού έποπτικά διδακτικά μέσα.

Είναι άναμφισβήτητο ότι τού άκουσμα πού έπιρράζει περισσότερο ένα παιδί ψυχικά, είναι έκείνο πού μπορεί να τού δώσει ένα έλλο παιδί είτε με τραγουδι είτε με όργανο.

Τού ιδεώδους λοιπόν θά ήταν να μπορούσαμε να προσφέρουμε συνεχώς γιά μουσικό όκουμα σολίστας της ηλικίας των παιδιών πού άκουνε ή παιδικές χορωδιές. Μέχρις έθνός σημείου αυτό δεν είναι δύσκολο, και όμως σπανίως γίνεται.

Μέσα σέ μιá τάξη, ένα παιδί πού έχει ώραια φωνή όταν μάθει κα λ ή να τραγουδι, είναι εξαιρετικός σολίστας, γιά μιá πρόχειρη συναυλία όλίγων λεπτών. Άρκει να συνηθίσουμε τού έλλα παιδιά να άκούν με προσοχή και με άριστη τού τραγουδιού του, χωρίς να προσπαθούν να «βοηθήσουν» και χωρίς να κοροιδέψουν τόν τραγουδιστή από ζήλεια. Έτσι μπορεί και πρέπει να μάθουν τού παιδιά να άκουν, κι έτσι θά γίνει μιá καλή άρχη γιά τού μάθημα της «μουσικής αντίληψης» με τόν πιο εύκολο και άπλο τρόπο. Γιά τόν ίδιο σκοπό μιá σημαντική όφέλεια θά προκύψει από τή συνεργασία Σχολείου και Όδειού, όταν υπάρχει τέτοιο, στην περιοχή τού σχολείου. Και ή πρωτοβουλία μιás τέτοιας συνεργασίας μπορεί να προέρχεται από τού δάσκαλο τού όδειού π.χ.: Ό καθηγητής τού όδειού βλέποντας πώς ό Α' μαθητής του πού φοιτά στού τάδε σχολείο, είναι ικανός να παίξει στού όργανο τού Ικανοποιητικά ένα δυο κομμάτια, έπισκέπτεται τού δάσκαλο τού σχολείου, πού σίγουρα θά τόν δεχθεί με μεγάλη ευχαρίστηση, και θά συνηθισούν γιά τού πρόγραμμα μιás πρόχειρης συναυλίας. Η έπίδραση της συναυλίας αυτής θά είναι άφάνταστα εδεργεταική και γιά τόν σολίστα και γιά τούς άκροατές.

Τήν ίδια εδεργεταική έπίδραση θά έχει και μιá συναυλιούλα μαθητών έθνός σχολείου σ' ένα έλλο σχολείο, ή τών μαθητών μιás τάξεως σέ μιá άλλη τάξη, έστω και

«ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ»

