



Ο ΜΟΤΣΑΡΤ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΥ ΗΛΙΚΙΑ



II

Ἐφυγε, ἡ μᾶλλον ἔφυγαν, γιὰ πρώτη φορά ὅλοι μαζί, ὁ πατέρας, ἡ μητέρα καὶ τὰ δυό τους παιδιά, τὸ 1762. Πρῶτο τὸ Μόναχο ὄκουσε τὴ Μαριάννα καὶ τὸν ἀδελφό της. Μετά, ἡ οἰκογένεια ἀποφάσισε νὰ πάει στὴ Βιέννη.

Σὲ κάθε σταθμὸ τοῦ ταξιδιοῦ αὐτοῦ, κι ἀκόμα κατὰ τὴ διαμονὴ του στὴν αὐστριακὴ πρωτεύουσα, τὸ ἀρμονικὸ αὐτὸ παιδὶ προκαλεῖ τὴν ἐντύπωση καὶ τὴ συγκίνηση τοῦ θαύματος. Στὰ παρεκκλήσια τῶν μοναστηριῶν, κοντὰ σὲ κάθε ἑκκλησιαστικὸ δρυγανό, ποὺ ἄγγιζαν τὰ χεράκια του, μαρμάρινες ἀναμνηστικὲς πλάκες διατηροῦν τὴ θύμηση τοῦ περάσματός του καὶ τῆς μεγαλοφυΐας του. Γοητεύει ὅλους δσους τὸν ἀκοῦνε: τοὺς ἀρχιεπισκόπους καὶ τοὺς μοναχούς, τοὺς ἡγεμόνες καὶ τοὺς πρίγκηπες, τοὺς ἄρχοντες καὶ τοὺς ταπεινούς αὐτοῦ τοῦ κόσμου, τόσο, ποὺ κάποτε ἔφτασε νὰ χαρίσουν στὴν οἰκογένεια αὐτὴ τοὺς τελωνειακοὺς φόρους, ὕστερα ἀπὸ ἔνα κομμάτι πού παιξε ὁ μικρὸς Βόλφγκανγκ μπροστά στὸν τελώνη.

Τέλος ἡ Βιέννη, ποὺ ἀργότερα θὰ τὸν ἀκούσει τόσο κακόγνωμα, εἶναι τώρα δὲ αὐτὶα γι αὐτόν. Ἡ αὐλὴ τὸν ὑποδέχεται καὶ τὸν χειροκροτεῖ, ἐνῷ αὐτὸς σκαρφαλώνει θαρρετὰ στὰ γόνατα τῆς τρανῆς αὐτοκράτειρας, Μιὰ ὅλῃ φορά, γλυστρᾶ, καὶ πέφτει στὸ πάτωμα, κι ἡ ἀρχιδούκισσα Μαρία-Ἀντουανέττα, ποὺ ἔτρεξε μόνη της νὰ τὸν βοηθήσει, τὸν φιλεῖ καὶ τοῦ ὑπόσχεται πῶς θὰ τὸν παντρευτεῖ. «Ολη ἡ πόλη ἀκολουθεῖ τὸ παράδειγμα τοῦ Σένιμπρουν. Δέν ὑπάρχει σαλόνι στὴ Βιέννη ποὺ νὰ μήν παρακαλεῖ τὸ Βόλφγκανγκ νὰ παίξει, εἴτε σε κάπτρ μαίν, μὲ τὴν ἀδελφή του, εἴτε μόνος μὲ τὰ δυό χέρια, μὲ τὸ ἔνα χέρι, κι ἀκόμα μ' ἔνα μόνο δάχτυλο, χωρὶς νὰ κοιτάζει τὰ πλήκτρα, τὰ ὅποια συχνὰ τοῦ τὰ σκεπάζουν μ' ἔνα πέπλο. Καὶ τὸ παιδάκι αὐτό, χαμογελῶντας πάντα εὐγενικά, ὑποβάλλεται σ' ὅλες αὐτές τις δουκιμασίες, ἀκόμα καὶ στὶς πιὸ παράλογες. Κι οἱ ταχυδακτυλουργίες αὐτές τοῦ μικροῦ «ἀρχιμάγου», δπως τὸν ὄνομάζουν, πληρώνονται πότε μὲ δουκάτα, πότε μὲ λογιῶν - λογιῶν δῶρα, καὶ πότε μονάχα μὲ φιλιά.

Μά ξαφνικὰ ἀρρωσταίνει ἀπὸ σκαρφατίνα, κι αὐτὴ ἡ πρώτη «περιοδεία» ποὺ ἀρχισε τόσο καλά, τέλειωσε πολὺ ἀσχημα. «Ετσι ἡ οἰκογένεια Μότσαρτ ξαναγύρισε σπίτι της, σὲ κακὴ κατάσταση. «Ομως μαζὶ μὲ τὰ χαρίσματα τοῦ παιδιοῦ μεγάλωνε κι ἡ πατρικὴ φιλοδοξία. Τὸν Ιούνιο τοῦ 1763, ξαναφεύγουν. Αὐτὴν τὴν φορά, ταξιδεύουν «ἀρχοντικά» καθὼς λέει ὁ Λεοπόλδος Μότσαρτ, μὲ ἀμαξα ποὺ τὴν σέρνουν τέσσερα ἄλογα, καὶ μ' ἔναν ἀγγελιαφόρο, ποὺ τρέχει μπρὸς ἀπ' αὐτὴ. Τὸ πουγγὶ τῶν Χάγκεναουερ,—ποὺ ἡσαν σπιτονοικούρηδες, καὶ φίλοι τῶν Μότσαρτ—ἐπιχορηγεῖ τὴν ἀρχοντιά αὐτοῦ τοῦ ταξιδιοῦ. Φιλόξενοι πρίγκηπες, κάνουν στοὺς ταξιδιώτες τὴν πιὸ τιμητικὴ ὑποδοχή. Στὸ Νόμφενμπουργκ, τοὺς

φιλοξενεῖ δέ ἐκλέκτορας τῆς Βαυαρίας. Ὁ δούκας τῆς Βύρτεμπεργκ, τοὺς ύποδέχεται στὸ Λούντβιγκσμπουργκ, δῆπου δέ ξακουστός βιολίστας Ναρντίνι, ἀποκαλύπτει, μὲ τὸ παίειμό του, στὸ Βόλφγκανγκ, τὰ μεγαλεῖ καὶ τὴ διαύγεια τοῦ Ιταλικοῦ ὕφους. Τέλος, δέ ἐκλέκτορας Παλατίνος Κάρολος—Θεόδωρος, μέσα στὸ θαυμάσιο ἀνάκτορό του τοῦ Σβέτζινγκεν, προσφέρει στὸν ἑφτάχρονο ἐπισκέπτη του ἔνα κοντσέρτο μὲ μεγάλη ὄρχήστρα. Κι δπως «σὲ κανένα μέρος τῆς Γερμανίας, οὔτε καὶ σὲ κανένα ἄλλο μέρος τοῦ κόσμου, δὲν ὑπῆρχε τότε ὄρχήστρα ποὺ νὰ μποροῦσε νὰ συγκριθεῖ μ' αὐτῇ ποὺ εἶχε σχηματίσει ὁ ἐκλέκτορας - Παλατίνος», μποροῦμε νὰ χρονολογήσουμε ἀπὸ κείνη τὴν ήμέρα, τὴν πρώτη συνάντηση τῆς μεγαλοφύτας τοῦ Μότσαρτ μὲ τὸ ἰδεῶδες τῆς συμφωνίας.

Ἐτοι δέ μικρὸς ταξιδιώτης ἐμεύειτο μὲ τὴν πείρα—καὶ μὲ μιὰ διαπαιδαγώγηση, ποὺ σ' αὐτὴν ἐπαιρνε μεγαλύτερη θέση ή ἵδια ή ζωὴ πάρα δέ ἐργασία—στὶς διάφορες μορφές τῆς διαφοριδᾶς, ποὺ τὸ ἔνστιχτό της ἀπὸ μέρα σὲ μέρα, δὲν καὶ δυνάμωνε μέσα του. Κι αὐτὸ τὸ παιδί, ποὺ ἔνα δέναο θαῦμα τὸ σήκωνε πάνω ἀπ' δλους τοὺς ὄλλους ἀνθρώπους, ἔμενε παρ' ὅλα αὐτὰ παιδί. Ἡταν ἀγνὸς κι ἀπλὸς στοὺς τρόπους, τσαχπί νικο μέχρι διαβολιᾶς, ἀχόρταγο νὰ βλέπει καὶ νὰ γνωρίζει, κι ὀρμητικὸ στὶς χαρὲς τῆς ζωῆς του, δὲν δὲ βρισκόταν καμμιὰ φορά κάτου ἀπὸ τὴ συγκίνηση, μιᾶς τρυφερῆς καὶ παράξενης μελαγχολίας. Μιὰ ἐπίμονη ἐρώτηση ἐρχόταν διαρκῶς στὰ χεῖλη του: «Μ' ἀγαπᾶτε; Μ' ἀγαπᾶτε πολὺ;» Κάποιο βράδυ, ζαπλωμένος στὸ κρεββατάκι τοῦ ξενοδοχείου του, διασκέδαζε σιγοτραγουδῶντας, πάνω σὲ λόγια ποὺ τὰ σκάρωνε δέ ἵδιος, σ' ἀστεῖα Ιταλικὴ προφορά, ἔνα τραγούδι δικῆς του ξμπνευσης. Μὰ κάποιο πρωΐ, δέ πατέρας του τὸν βρῆκε βουτηγμένον στὰ δάκρυα του; «Ω! μπαμπά! Εἶμαι καταπικραμένος!—Καὶ γιὰ πιὸ λόγο Βόφερλ, ἀγόρι μου; —Εἶμαι πολὺ λυπημένος ποὺ δὲν βλέπω πιὰ τοὺς Χαγκενάουερ, καὶ τὸν Κύριο Βέντζη καὶ τὸν Κύριο Λάϊτκεμπ, καὶ τὸν Κύριο Γκαετάνο, καὶ τὸν Κύριο Μακρομύτη (τὸν ὄργανίστα Λίππ) κι δλους τοὺς ὄλλους φίλους ποὺ ναι κεῖ κάτω.»

Διαβαίνοντας ἀπὸ τὸ Μάνχαϊμ, τὸ Βόρμς, τὴ Μαγεντία καὶ τὴ Φρανκφούρτη, (δῆπου δέ μικρὸς Μότσαρτ ἐπαιρε μπροστά στὸ νεαρὸ Γκαΐτε), ή οἰκογένεια ἐφτασε στὶς Βρυξέλλες, κι ἐκεῖ, ἐνῶ δέ πατέρας ἔγραφε στοὺς ἔξαιρέτους Χαγκενάουερ γιὰ νὰ τοὺς ζητήσει ἀκόμη λίγα χρήματα, τὸ παιδί ἔγραψε τὴν πρώτη του σονάτα γιὰ κλαβεσέν.

Αλγοὺς μῆνες ἀργότερα, ἔγραψε κι ὄλλες στὸ Παρίσι, καὶ τὶς ἀφιέρωνε, μὲ ἡρωϊκο - κωμικές ἐκφράσεις, ἴσως καθ' ὑπαγόρευση τοῦ Γκρίμ, στὴν Κυρία Βικτώρια τῆς Γαλλίας καὶ στὴν κόμησα ντὲ Τεσσέ. Ο Γκρίμ εἶχε αύτοανακυρηχτεῖ προστάτης καὶ λιγάκι ίμπρεσάριος τοῦ Βόλφγκανγκ.

Τὸν ἔξυπηρετοῦσε λοιπὸν μὲν μεγάλο ζῆλο, κάνοντάς του ἔξαιρετικά εύτυχισμένη τῇ διαμονῇ του στῇ Γαλλίᾳ.

Τὸ Λονδίνο ὑποδέχτηκε τὸ Μότσαρτ μὲν μεγαλύτερη μεγαλοπρέπεια. Ὁ βασιλιάς Γεώργιος ὁ 3ος κι ἡ βασίλισσα Σοφία ἡσαν καλύτεροι μουσικοὶ ἀπὸ τοὺς βασιλιάδες τῆς Γαλλίας. Ὁ Ἰωάννης - Χριστιανὸς Μπάχ, ἔνας ἀπὸ τοὺς γιοὺς τοῦ μεγάλου Σεβαστιανοῦ Μπάχ, ποὺ ἔδινε μαθήματα στὴ βασίλισσα, ἔλαβε τὴν εὐχαρίστησην νὰ παίξει μ' ἔνα τόσο σπάνιο σύντροφο. Ὅπως ἔγραψε τὴν πρώτη του σονάτα στὶς Βρυξέλλες, δ. Μότσαρτ, ἦτοι ἔγραψε στὴν Ἀγγλία τὶς πρώτες του συμφωνίες. Στὸ Λονδίνο ὅκουσε γιὰ πρώτη φορὰ τὰ ὄρατόρια τοῦ Χαῖντελ, καὶ ὅπερες Ιταλικές, τραγουδημένες ἀπὸ ἔξαιρετους ἀρτίστες. "Υστερα λοιπὸν ἀπὸ μιὰ διαμονὴ στὴν Ἀγγλία, ποὺ κράτησε πάνω ἀπὸ ἔνα χρόνο, ἔναντι πέρασαν τὴ Μάγχη, καὶ διαβαίνοντας ἀπὸ τὴ Φλάντρα, τὴν Ὄλλανδία—ὅπου τὰ παιδιὰ ἔπεσαν ἔναντι ἄρρωστα—τὴ Γαλλία καὶ τὴν Ἐλβετία, κι ἡ οἰκογένεια Μότσαρτ, ὕστερα ἀπὸ ἔνα τόσο μακρόχρονο ταξίδι, ἔναντι πέρασαν τὴν πατρίδα της καὶ στὸ σπίτι της.

"Εκεὶ ἔμεινε τόσο μόνο, δσο χρειάστηκε στὸ Βόλφγκανγκ γιὰ νὰ συνθέσει δυὸ καντάτες, μιὰ ἑκκλησιαστικὴ καὶ μιὰ πανεπιστημιακή, χώρια ἔνα μικρὸ ὄρατόριο, ποὺ τὸ παιδί αὐτὸ τὸ ἔγραψε μέσα σ' ὅχτω μέρες, μὲ τὴν ἐντολὴ, καὶ σχεδὸν κάτου ἀπὸ τὴν ἐπίβλεψη, τοῦ ἀρχιεπισκόπου, ποὺ δὲν πίστευε σ' δσα τοῦ λέγαν ὡς τότε γιὰ τὴ θαυματουργὴ Ιδιοφυῖα τοῦ μικροῦ Μότσαρτ.

"Εκείνῳ τὸν καιρὸ ἡ Βιέννη βρισκόταν στὶς παραμονές τῶν γάμων μιᾶς ἀρχιδούκισσάς της. Οἱ Μότσαρτ τότε, δίχως νὰ χασομερίσουν, ἔτρεξαν ἀμέσως ἔκει. Μᾶς ἀντὶ νὰ βροῦν στὴ βασιλικὴ αὐλὴ τὶς γιορτές ποὺ περίμεναν, βρήκαν πένθος βαρύ. Ἡ εὐλογιὰ ἔκανε θραύση στὴν πόλη, κι ἡ νύφη εἶχε πεθάνει ἀπ' αὐτὴν τὴν ἀρρώστια. Τότε δὲ Λεοπόλδος Μότσαρτ καταφεύγει ἀμέσως στὸ "Ολμυτς, μᾶς ἔταν πολὺ ἀργά. Τὰ παιδιά κολλοῦν, ἥ μάλλον κουβαλοῦν ἔκει, τὴν ἀρρώσετια καὶ παρὰ λίγο νὰ πεθάνουν. Ἀφοῦ ἔγιναν καλά, ἔναντι πέρανον ἀπὸ τὴ Βιέννη ὅπου αὐτὴν τὴ φορὰ τὰ ὑποδέχονται μὲ λιγώτερο ἐνθουσιασμό. Τοῦ κάκου δὲ Αύτοκράτορας παραγγέλνει στὸ Βόλφγκανγκ μιὰ μικρὴ δπερα, τὴ Finta semplice. Οἱ ραδιουργίες τῶν καλοθελητῶν δὲν ἀφίνουν νὰ παιχτεῖ τὸ ἔργο αὐτό, καὶ τὸ παιδί δοκιμάζει τοὺς πρώτους φαρμακερούς καρπούς τῆς μηχανορραφίας, καὶ τοῦ φθόνου, ποὺ θὰ τὸ ἀκολουθήσουν ὡς ποὺ νὰ πεθάνει. "Ομως ἀντὶ τῆς Finta semplice, ἔχει τουλάχιστον τὴ χαρὰ νὰ ίδει τὴ ἐκτέλεση, στὸ μέγαρο ἐνὸς μεγάλου ἄρχοντα φίλου του, τῆς μιαρῆς του διπερέττας Bastien et Bastienne, ποὺ τὴν ἔγραψε κατ' ἀπομίμηση τῆς μικρῆς κωμικῆς διπεράς τοῦ Ρουσσώ Le Devin du village. Διευθύνει ἐπίσης μπροστά στὴ βασιλικὴ Αὐλὴ, τὴν πρώτη του λειτουργία, μὲ τύμπανα καὶ τρο-

μπέττες, καὶ ξαναεπιστρέφει στὸ σπίτι του. Τὴν ἐποχὴν αὐτὴν μπαίνει στὸ δέκατο τέταρτο χρόνο τῆς ήλικίας του.

III

Italiam! Italiam! 'Ο Λεοπόλδος Μότσαρτ ἀκουγε ἀπὸ πολὺν καιρὸν' ἀντηχεῖ στ' αὐτιὰ του, σὰν ἔνα ἀκατανίκητο κάλεσμα, σὰν μιὰ ὑπόσχεση πλούτου καὶ δόξας γιὰ τὸ γιό του, τὸ δνομα τῆς χώρας ἔκεινης, ποὺ τῇ θεωροῦσαν τότε μητέρα ἦ, τὸ λιγώτερο, τροφό κάθε μουσικῆς. Τὸ εἶδος ἡ μᾶλλον ἡ φόρμα τῆς συμφωνίας—κατ' ἔξοχὴν γερμανική—μόλις τότε ὅρχισε νὰ ἐτοιμάζεται. Μᾶς ἡ κόρη τῶν φλαμανδικῶν χωρῶν, ἡ φωνητικὴ πολυφωνία, μποροῦμε νὰ πούμε πώς, ὕστερα ἀπὸ τὸν Παλεστρίνα, πήρε τὴν ιταλικὴ Ιθαγένεια. 'Η δπερα, ποὺ βγῆκε στὰ παλιότερα χρόνια ἀπὸ ἔνα Φλωρεντινὸ σαλόνι, εἶχε πλημμυρίσει δόλοκληρη τὴν ιταλικὴ χερσόνησο, ἔμενε δῆμως ἀκόμη κλεισμένη μέσα σ' αὐτή.

'Η Γερμανία δὲν εἶχε καταφέρει ἀκόμη ν' ἀκούσει τὸν ἔαυτό της. Οἱ πρύγκηπές της, καλοῦσσαν κατὰ προτίμηση, γιὰ νὰ διευθύνουν τὰ παρεκκλήσιά τους, τοὺς πέρα ἀπὸ τίς 'Αλπεις καλλιτέχνες. Κι ἀκόμα—ἐκτὸς ἀπὸ τὸ Μπάχ, τὸ μεγαλύτερο καὶ τὸν πιὸ ἔθνικὸ ἀπ' ὅλους, κι ἵσως ἀπὸ τὸ Χάϋντν—στὴν ἴδιοφυΐα τῶν μεγάλων Γερμανῶν συνθετῶν, τῶν Χαΐντελ, καὶ τῶν Γκλούκ, βλέπουμε, στὸ 18ο αἰώνα, τὸ ἀντικαθρέφτισμα, γιὰ νὰ μὴν πούμε τὴ σφραγίδα, τοῦ ιταλικοῦ ἰδεώδους, ποὺ θ' ἀποτυπωθεῖ βαθιά στὸ νεανικό πνεῦμα τοῦ Μότσαρτ.

'Απ' τὸ τέλος τοῦ 1769 ὃς τὸ φθινόπωρο τοῦ 1773, δηλαδὴ ἀπὸ τὰ δεκατρία ὃς τὰ δεκαεφτά του χρόνια, ὁ Μότσαρτ πήγε τρεῖς φορὲς στὴν Ιταλία, μόνος μαζὶ μὲ τὸν πατέρα του. Στὸ Μιλάνο ὀνέβασε τρεῖς δπερές του: Mitridate, Ascanio in Alba καὶ Lucio Silla. Τὰ πρῶτα του γράμματα χρονολογοῦνται ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἐποχὴν, κι ἀπὸ τότε καὶ στὸ ἔχης, χάρη στὴν ἀλληλογραφία του, παρακολουθοῦμε πιὰ ἀπὸ αὐτὸν τὸν Ἥδιο τὴ ζωὴ του. Μᾶς φανερώνεται πάντα, κι ὄλο καὶ πιὸ πολὺ, σὰν τὸ παιδὶ ποὺ ὁ Γκριμ κάποια μέρα τὸ δνόμασε «ἔνα ἀπὸ τὰ πιὸ ἀξιαγάπητα πλάσματα ποὺ ύπάρχουν στὸν κόσμο.» 'Ἐνα ἀπὸ τὰ πιὸ ἀξιαγάπητα, κι ἀπὸ τὰ πιὸ ἀγαπησιάρικα ἐπίσης. Τὸ μικρότερο μπιλλιετάκι, ποὺ στέλνε, ἀπὸ τὴν Ιταλία στὴ μητέρα του ἥ στὴν ἀδελφή του, ἀναδίνει μιὰ πνοὴ χάρης, τρυφεράδας, δύνοτητας κι εύθυμιας: «'Η καρδιά μου εἶναι γιομάτη χαρά, γιατὶ διασκεδάζω τόσο σὰν ταξιδεύω..., γιατὶ κάνει τόση ζέστη μεσ' στὴν ἄμαξα, καὶ γιατὶ δ ἄμαξᾶς μας εἶναι ἔνα καλὸ παιδί.»

Λίγους μῆνες ὀργότερα γράφει: «Μένω πάντα ὁ Ἥδιος.... Μᾶς ποιός; 'Ο Ἥδιος φαρσέρ: Βόλφγκανγκ στὴ Γερμανία, 'Αμαντέο στὴν Ιταλία.» 'Ανάμεσα σὲ δυὸ πρόβεις μιᾶς δπεράς του, δ μαέστρος αὐτὸς τῶν δεκατριῶν χρονῶν περνᾶ τίς ὥρες του εἴτε διαβάζοντας τίς Χίλιες καὶ

μία νύχτες, είτε παιζοντας τὸ κουτσό, πηδῶντας ἢ στριφογυρίζοντας σὰ σβούρα. Κι ἀπ' δλα τὰ φιλιά ποῦ ἔστερνε στὴν ἀδελφὴ του, τὴν παρακαλοῦσε πάντα νὰ δώσει δυὸς - τρία καὶ στὰ πουλάκια του. 'Απ' τὴν ὅλη μεριά, σ' αὐτὰ τὰ γράμματά του βρίσκουμε ἐλάχιστες γραφικές ἀφηγήσεις ἢ ἐντυπώσεις ἀπὸ τὴν Ἰταλία, ποὺ νὰ κάνουν αἰσθηση. Σπάνια θ' ἀπαντήσουμε λεπτομέρειες σάν τὴν πάρα κάτω, ποὺ δίνει μιὰ ζωηρὴ εἰκόνα, καὶ γυρνᾶ πάντα στὴ θύμηση κάθε μουσικοῦ, ποὺ ἐπισκέπτεται τὴ βασιλικὴ τοῦ Βατικανοῦ: «Ἐχα τὴν τιμὴ νὰ φιλήσω τὸ πόδι τοῦ ἀγίου Πέτρου, στὸ Σάν Πέτρο, καὶ, μιὰ κι ἔχω τὴν κακοτυχία νὰ εἶμαι πάρα πολὺ κοντός, μὲ σήκωσαν στὸ ψύφος του, ἐμένα τὸν ίδιο τὸ γέρο σας Βόλφγκανγκ Μότσαρτ.» Ἀπὸ δῶ κι ἑκατὸν πενήντα χρόνια, σίγουρα τὸ μπρούτζινο αὐτὸ πόδι δὲ δέχτηκε πιὸ ἀγνό, καὶ μποροῦμε νὰ πούμε πιὸ θεῖο φίλημα.

Μά ἂν ὁ Βόλφγκανγκ κοίταζε γύρω του σάν παιδι, δὲν ἄκουγε δῆμως τὸ ίδιο. Ξέρουμε πῶς θυμώταν ἀπ' ἔξω κάποιο Miserere, ποὺ ἄκουσε μιὰ μονάχα φορὰ στὸ Σιξτίνειο παρεκκλήσιο. Συγκρατοῦσε ἐπίσης εύκολώτατα στὴ μνήμη του δόλοκληρες διπερες, καὶ, δταν ἐμποδιζόταν νὰ πάει νὰ τὶς ἀκούσει στὸ θέατρο, μποροῦσε, καθὼς ἔλεγε, νὰ τὶς τραγουδάει νοερὰ στὸ σπίτι του. Κάθε μέρα γινόταν μέσα του καινούρια θαύματα, ποὺ μόνον αὐτὸς δὲ θαμπωνόταν ἀπ' αὐτά. Καμμιά ύπερηφάνεια, καμμιά ματαιοδοξία δὲν ἀλλοίωνε τὴν ἀπλότητα τῆς καρδιᾶς του. «Ἡ διπερα ἀρέσει», γράφει στὴν ἀδελφὴ του ὑστερα ἀπὸ τὴν ἐπιτυχία τοῦ Mitridate του στὸ Μιλάνο. «Ἄς εἶναι γι αὐτὸ εὐλογημένος καὶ δοξασμένος ὁ Θεός.» Εἴκοσι χρόνια ἀργότερα, θ' ἀναγγείλει μὲ τὴν ίδια μετριοφροσύνη τὸ θρίαμβο τοῦ Don Giovanni. «Ἡ τελευταία του μιλανέζικη διπερα, Lucio Silla, ἐπρόκειτο νὰ δοθεῖ τὶς 26 τοῦ Δεκέμβρη. Τὶς 5 αὐτοῦ τοῦ μήνα, ἀναγγέλλει ἀπλά: «Δὲ μοῦ μένουν ἀκόμα νὰ συνθέσω παρὰ δεκατέσσερα κομμάτια. Θά τελειώσω.» Παραπονιέται μόνο πῶς τοῦ πονοῦν τὰ δάχτυλα ἀπὸ τὸ ἀδιάκοπο γράψιμο τῶν ρετσιτατίβων. Τίποτα δὲν διακόπτει οὔτε καθυστερεῖ, δχι μόνο τὴ δουλιά του, ἀλλὰ κι αὐτὸ ἀκόμη τὸ παιχνίδισμα τῆς σκέψης του. «Ολοι οι ἔξωτερικοι θόρυβοι μαζεμένοι δὲ θά μποροῦσαν νὰ σκεπάσουν τίς φωνές, ποὺ τραγουδοῦν αἰώνια μέσα στὴν ψυχὴ του: «Πάνω ἀπὸ μᾶς, γράφει, μένει ἔνας βιολίστας, ἀπὸ κάτω μένει ἔνας ὄλλος πλαξί μας, ἔνας καθηγητής τοῦ τραγουδιοῦ, ποὺ κάνει τώρα ἔνα μάθημα, καὶ, στὴν τελευταία κάμαρα ἀπέναντί μας, μένει ἔνας δύμποντας. Νά, κάτι ποὺ ἐμπνέει ίδεες.»

Κι οι ίδεες τοῦ ἐρχόταν τρέχοντας κοπαδιαστά. Στὸ Λόντι, στὶς 15 τοῦ Μάρτη τοῦ 1770, δ Μότσαρτ γράφει τὸ πρῶτο του κουαρτέτο. Στὶς ἑκκλησιές δταν πάει ν' αὐτοσχεδιάσει στὸ δρυγανό, πρέπει νὰ τοῦ ἀνοίξουν δρόμο ἀνάμεσα στὸ πλήθος, ποὺ περιμένει νὰ τὸν δεῖ καὶ νὰ τὸν

άκούσει. Στό Μιλάνο, καθώς και στή Βενετία, στή Μπολόνια, στή Φλωρεντία, στή Ρώμη, στή Νεάπολη, καλλιτέχνες και τρανοί όρχοντες τῶν υποδέχονται μὲ τιμές. 'Ο διάσημος Πάντρε Μαρτίνι, τοῦ χαρίζει πλουσιοπάροχα τίς συμβουλές του και τοὺς ἑπαίνους του. 'Η Ἀκαδημία τῆς Μπολόνιας, κι ἡ Ἀκαδημία τῆς Βερόνας, τῶν δέχονται μεταξὺ τῶν μελῶν τους, ὅστερα ἀπὸ θριαμβευτικές γι αὐτὸν δοκιμασίες, κι ὁ πάπας Κλήμης ὁ 14ος τὸν ὄνομάζει ἱππότη τοῦ χρυσοῦ Σπιρουνιοῦ. 'Ἐπὶ τρεῖς συνεχεῖς καλλιτεχνικὲς περιόδους δὲν ὑπάρχει οὕτε καλλιτέχνης οὕτε δπερα ποὺ νὰ μὴν ἔχει ἀκούσει ὁ Μότσαρτ. Τυλίγεται και ποτίζεται ἀπ' αὐτὴν τὴν Ἰταλικὴ τέχνη, ποὺ ἡ δικῇ του τέχνη, συγγενεύει μ' αὐτῇ τόσο στενά ὥστε δχι μόνο δὲν τῆς ἀντιτίθεται, ἀλλὰ μᾶλλον τὴν ἀγκαλιάζει και τῇ στεφανώνει. Εὐαίσθητος στὴν ὁμορφιὰ τῶν φωνῶν, και στὸ ταλέντο τῶν δεξιοτεχνῶν, δσο, κι Ἰωας περισσότερο, στὴν ἀξία τῶν ἔργων, ὁ Μότσαρτ ἀντιγράφει μὲ θαυμασμὸ τὸ τάδε μέρος ποὺ ἐκτελεῖ μιὰ περιφήμη τραγούδιστρα, ἡ Μπασταρντέλλα. "Ἐτοι ἀνάμεσα στὸ νεαρὸ ταξιδιάρῃ και στὴν Ἱερὴ αὐτὴ ἀρχαία γῆ, ἔτευλίγεται κάποιος μυστηριώδης διάλογος. Θά λεγε κανεὶς πῶς τὸ πνεῦμα τῆς Γερμανίας κι αὐτὸ τῆς Ἰταλίας προετοιμάζουν τοὺς ἰδανικοὺς γάμους τους—σίγουρα μοναδικούς στὴν Ιστορία τῆς τέχνης μας—ποὺ ὁ θαυμάσιος καρπός τους θὰ εἰναι τὸ ἔργο τοῦ Μότσαρτ.

#### IV

Μέσα στὰ τρία αὐτὰ χρόνια τῆς ζωῆς του, ποὺ θὰ μπορούσαμε νὰ τὰ ὄνομάσουμε Ιταλικά, ὁ Μότσαρτ ξαναπήγε δυὸ φορές στὸ Σάλτσμπουργκ. Λίγο ὅστερα ἀπὸ τὸ δεύτερό του γυρισμὸ (Δεκέμβρης 1771) πέθανε ὁ πρῶτος κύριος του. 'Ο πρίγκηπας—ἀρχιεπίσκοπος Σιγισμόνδος τοῦ Σράττενμπαχ, ἄγιος ἀνθρωπὸς και καλὸς μουσικός, εἶχε δόσει τὸν τίτλο τοῦ Concertmeister στὸ μικρὸ Μότσαρτ τὸν καιρὸ ποὺ αὐτὸς ἔφευγε γιὰ τὴν Ἰταλία. Μὰ φαίνεται πῶς δὲν εἶχε γνωρίσει αὐτὸν τὸ νεαρὸ και χαριτωμένο ὑπηρέτη του. Κρίμα! Λένε πῶς δὲν θὰ τοῦ ἤταν δύσκολο νὰ νιώσει και ν' ἀγαπήσει αὐτόν, ποὺ ὁ ἀνάδιος διάδοχός του, ἔπι δυὸ δλόκηρα χρόνια, θὰ τὸν περιφρονεῖ, θὰ τὸν προσβάλλει και θὰ τὸν μισεῖ.

'Η ἀναγύρευση στὴν ἔξουσία τοῦ κόμητα Ἱερώνυμου τοῦ Κολλορέντο, ἔγινε δεκτὴ ἀπὸ τοὺς κάτοικους τοῦ Σάλτσμπουργκ, σὰν σωστὴ δημόσια συφορά. 'Ο φόβος τους ἤταν δικαιολογημένος κι ὁ κοινούργιος αὐτὸς πρίγκηπας—ἀρχιεπίσκοπος τοὺς ἔκαμε πολὺ γρήγορα νὰ τὸ καταλάβουν. 'Ο ἀνθρωπὸς αὐτός, μὲ τὸ νεκρικὰ χλωμὸ πρόσωπο και τὰ γκρίζα του μάτια, ποὺ τὸ ἔνα ἀπ' αὐτὰ μόλις ἀνοιγε, εἶχε κάτου ἀπὸ τὸ ἔκκλησιαστικὸ του σχῆμα μιὰ καρδιὰ σκληρὴ κι ἀλαζονική. 'Απρόσιτος, ἀνελέητος, ἀκόμα και γιὰ τοὺς μικροὺς και τοὺς ταπεινούς, δὲν ἤταν ὁ ἀφέντης, ἀλλὰ ὁ τύραννος κι ὁ δῆμιος τοῦ Μότσαρτ.