

Αρσοί
ΦΑΛΗΡΕΑ

Κέδη Κωνσταντινούπολη

ΦΙΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ
ΔΙΣΚΟΣ

Αρσοί
ΦΑΛΗΡΕΑ



ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΑΓΟΥΔΑΣ
Ούτι-Τραγούδι
SAFFET ZEKI GÜNDEGER
Βιολί-Τραγούδι-Ζίλια
ΓΙΑΣΕΜΙ ΚΑΝΤΑΡΤΖΟΓΛΟΥ
Τραγούδι

TERFIK MAHIR OKSAR
Κλαρίνο-Ντέφι
YILMAZ TEKTEL
Κανονάκι
BENIAMIN ΜΠΕΙΑΜΕ ΤΣΕΤΙΝ
Ταραμπούκα
HUSEIN
Κρουστά



ΠΛΕΥΡΑ Α:

- 1) **ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ** (Ραστ-ήχος Τέταρτος) 6:52
 α) Κανονάκι 2:30
 8) Κλαρίνο (Ραστ+Σουζινάκ)
 γ) Βιολί (Ραστ+Σουζινάκ)
 δ) Ούτι 0:52
 2) **ΜΑΣΤΙΧΑ** (Καρτζάρ)-ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ 4:45
 Τραγουδά ο Saffet Gündeger
 3) **ΠΑΡΕ ΜΕ ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΣΟΥ** 6:00
 (Θανάση Χάρος-Λάκη Τσώλη)
 Τραγουδά η Γιασεμί Κανταρτζόγλου
 4) **ΤΣΙΦΤΕΤΕΛΙ**(Χιτζάζ)-ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ 4:10
ΠΛΕΥΡΑ Β:
 1) **ΕΣΥ ΘΑ ΜΕ ΤΡΕΛΑΝΕΙΣ** 21:47
 (Ουσάκ)-ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ 4:20
 Τραγουδά η Γιασεμί Κανταρτζόγλου
 2) **ΜΠΙΡ ΑΛΛΑХ** (I. Σταμούλη) 3:26
 Τραγουδά ο Νίκος Σαραγούδας
 3) **ΑΝΑΤΟΛΗ**-ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ 5:38
 Τραγουδά ο Saffet Gündeger
 4) **ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΑΝΗ ΦΕΛΛΑΧΑ** 4:13
 (Γιάννη Παπαϊωάννου)
 Τραγουδούν ο Νίκος Σαραγούδας
 και η Γιασεμί Κανταρτζόγλου
 5) **ΑΠΤΑΛΙΚΟ** (Ραστ) 3:15
 20:52

E να πολυπόθητο και άπιστο για χρόνια άνερο του Νίκου Σαραγούδα, εξαίρετου φίλου, μουσικού και τραγουδιστή, ήταν να ηχογραφήσαι μαζί με δεξιοτέχνες Τούρκους μουσικούς τη τραγούδια αυτού του διάκονος. Ήταν όταν μου τηλεφώνησε πως ερχόντουσαν επιτέλους οι τρεις Κωνσταντινούπολίτες μουσικοί που έπαιζαν κανονάκι, κλαρίνο και διολί, αμέως κανόνια στο καλύτερο στοντιό και τον καλύτερο πχολήπη, και τήγα μαζί του για να τους υποδέχονται στο σταθμό των Λεωφορείων μια Κυριακή μεσημέρι. Ήθελαν λοιπόν οι άνθρωποι καταταλπωρημένοι με τα κουστούμακά τους, χαμογελαστοί, αλλά και αρκετά τραγουδώντας γιατί είχαν προβλήματα με το Ελληνικό Πρεξενίο για να πάρουν βίζα, περπέτεια. Έφεραν μαζί τους το κανονάκι, τον κανόνια η φαλτήριον των Βυζαντινών που το παίζουν μετά από τόσα και τόσα χρόνια με τον ίδιο τρόπο, με τις άπειρες λεπτομέρεις και αποχρώσεις του Μακάμ ή Βυζαντινών Ήχων, απόσταγμα σοφίας αιώνων.

Ένας απ' τους μουσικούς που ήθελαν είναι ευρύτερα γνωστός στον κόσμο της Τζαζ. Πρόκειται για τον Saffet Zeki Gündeger που έπαιξε μαζί με τον OKAY TEMİZ στην συναυλία του PRAXIS στον ΟΡΦΕΑ κλαρίνο και διολί. Άκαμψη πριν είκοσι περίπου χρόνια είχε γηραφθεί στην χώρα μας για την εταιρεία του Πατούφα «ΥΡΑ» έναν παραδοσιακό αυτοσχεδιαστικό διάκο όπου έπαιξε σύλλογο κλαρίνο. Την παραγωγή είχε κάνει ο Νίκος Χουλαράς. Ο Saffet έχει γνωρίσει άπειρες δόξες σαν αυνεργάτη της OUM KOULSOUM και του ZEKI MUREL, που είναι οι πιο καταξιωμένοι τραγουδιστές, τα ιερά τέρατα του Αιγυπτιακού και του Τούρκικου τραγουδιού.

Σε σχετική με ερώτηση για το ποιος είναι ο σημαντικότερος από τους νέους Τούρκους τραγουδιστές, αναφέρθηκε στον BULENT ERSOY, που όπως μου είπε βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην φυλακή που έπαιξε σύλλογο κλαρίνο.

Για τον Saffet που είναι μεγάλη μουσική προσωπικότητα έχει κυκλοφορήσει μέχρι και βιβλίο. Άλλα και οι άλλοι, ο Νίκος, η Γιασεμί, ο Βενιαμίν, ο Γκιλμάζ και ο ντροπαλός Terfik, συμμετέχουν με περίσσια δεξιοτεχνία και χάρη σ' αυτήν την ηχογράφηση που (εκτός από δύο τραγουδιστικά μέρη και την προσθήκη του ντεφιού) έγινε απόφια, μια και έξα, χωρίς playback.

Στις δέκα περίπου μέρες που έμειναν εδώ, εκτός απ' τις τρεις βραδιές που ηχογραφήσαμε στο στούντιο SIERA, έκαναν και τρεις εμφανίσεις με αρκετή επιτυχία στο OM του Νίκου και της Εύης Βαλκάνου. Η αισθητή που μου έμεινε απ' όλη αυτή την ιστορία περικλείεται στο τραγούδι που τραγούδησε στα Τούρκικα ο Saffet την τελευταία βραδά στο OM:

μείνε μαζί μου, μη φεύγεις,
 είσαι ένα αηδόνι που τραγούδαει,
 είσαι ένα λουλούδι μέσ' στην καρδιά μου.

Μείνε μαζί μου μη φεύγεις,
 και τη τύχη θα μας χαμογελάσει» Γρηγόρης Φαληρέας

1) Saffet Zeki Gündeger - (Βιολί-Ζίλια- τραγούδι)

Γεννήθηκα το 1922 στην Κωνσταντινούπολη. Παιδί όλα τα όργανα και τραγουδώ και ωραία. Το πρώτο μου όργανο ήταν το διολί και τόμασθα από έναν ρολογά στην γειτονία μου όπου ήμουν μικρός. Στην συνέχεια έμαθα κλαρίνο, ουτί κλάρινο.

Έχω παίξει σε 15 περίπου δίσκους με τουρκική μουσική και καμμιά τριανταρά δίσκους με τζαζ. Έχω ταξιδέψει απέριες φορές σ' όλες τις πηγέρισες παιζόντας τζαζ. Στην Ελλάδα με προσκάλεσε ο Ν.Σ. για να γυρίσουμε αυτό το δίσκο κι εγώ ήρθα γιατί τον αγαπάω πολύ και τον θαυμάζω σαν μουσικό. Τον γνωρίζω άλλωστε, κι αυτόν αλλά και την γνωρίζω του την Γιασεμί περισσότερο από είκοσι χρόνια και είμαι πολύ ευχαριστημένος απ' την άφογη φιλοξενία που μου προσέφερε κι απ' την ωραία μουσική που παίχτηκε για τον δίσκο. Αγαπάω πολύ τους Έλληνες κι όποιος αγαπάει τους φίλους του ας έρθει να μας ακούσει εκεί που θα παίζουμε.

2) Yilmaz Tektel (Κανονάκι)

Γεννήθηκα στην Πόλη το 1934. Ο πατέρας μου έπαιζε κλαρίνο. Το 1952 φωτίστηκε και μ' έβαλε να μάθω κανονάκι. Θεωρώ τον εαυτό μου εραστήχη μουσικό, κι αυτό γιατί εξακούστηκε το επάγγελμα του Δικηγόρου. Κανονάκι παιώνια επαγγελματικά όλα τα καλοκαριά σε μεγάλα βραδύνα μαγαζά της Πόλης.

Μου άρεσε πολύ η ελληνική μουσική. Πιστεύω ότι η θυατινή μουσική με την τούρκικη δεν διαφέρει πολύ, σύμφωνα δε με τους δρόμους (ΜΑΚΑΜ) που παίζονται στην Τουρκία, η Τούρκικη μουσική μάλλον είναι Βυζαντινή.

3) Terfik Mahir Oksar (Κλαρίνο-Ντέρφι)

Γεννήθηκα το 1927 στο Αιβαλί. Ο πατέρας μου ήταν πολύ καλός κλαρινίστας αλλά για να ζήσει έκανε τον τογκάρη. Όταν ήμουν μικρός ο πατέρας μου δεν μ' άφηνε να παιώνια κλαρίνο, αλλά όταν μια φορά με άκουσε να παιώνια κλαρίνο, αλλά όταν μια αυτά δεν ήθελε να γίνω μουσικός. Έτοις κι εγώ μάθανα κρυφά μέχρι που έφυγα για την Κωνσταντινούπολη, όπου αμέως άρχισα να παιώνια επαγγελματικά. Δούλεψα στην Τουρκική Ραδιοφωνία για δεκαπέντε περίπου χρόνια. Τώρα δουλεύω σε μαγαζά της Πόλης. Έχω έρθει στην Ελλάδα κι έχω παίξει σε δραδυνά μαγαζά τουλάχιστον δεκαπέντε φορές μέχρι σήμερα.

4) Νίκος Σαραγούδας (ώντι-τραγούδι)

Για τον Νίκο Σαραγούδα υπάρχει εκτεταμένο βιογραφικό σημείωμα στον πρωτότυπο δίσκο που έχουμε κυκλοφόρησε με κωδικό αριθμό Α.Φ. 15. Για όποιους ενδιέφερονται να μάθουν παραδοσιακά όργανα ο Νίκος Σαραγούδας μαζί με άλλους εξαίρετους μουσικούς δίδαξε στο Λαϊκό Σχολείο Βασιλέως Ηρακλείου 5, στο Μουσείο.

5) Μπενιαρίν Μπειάρι Τσετίν (Ταραμπούκο)

Γεννήθηκα στην Κομοτινή το 1958. Έχω Ελληνική υπηκοότητα, μα τη καταγωγή μου είναι από την Πόλη. Όταν ήμουν δώδεκα χρονών άρχισα να παιώνια τουμπέλει και μαζί με άλλα γειτονόπολη φτιάχναμε κομπανίες. Από τότε παιώνια όποτε μου δίνεται η ευκαιρία, είτε στην Κωνσταντινούπολη, είτε στην Τουρκία μουσικούς που επικόπτονται την Ελλάδα. Τώρα ςω στην Αθήνα και τα δύο τελευταία χρόνια εργάζομαι πα την Αθήνα στην Τράπεζα. Είμαι ενθουσιασμένος που μου δόθηκε η ευκαιρία να παίξω με τον Saffet Zeki Gündeger, τον οποίον θαυμάζω! Πρόκειται για έναν, σπάνιας ευαισθητίας χαρισματικό καλλιτέχνη.

6) Γιασεμί Κανταρτζόγλου-Σαραγούδα (τραγούδι)

Γεννήθηκα το 1945 στη Νέα Ιωνία. Οι γονείς μου ήταν μικροπατέρες από την ΣΥΜΠΡΗ.

Από μικρή παρακολουθούσα τον Καζαντζή, την Γιώτα Λίδια, τον Μανώλη Αγγελόπουλο, τον Ζάχο, τον Σκοφίδη, την Γεωργία Πλανά, την Αργυρώ Γόντικα καθώς και τούρκικη μουσική από τούρκικους σταθμούς που έπαιναν οι γονείς μου στα ραδιόφωνα.

Μια θεία μου τραγουδίστρια η Δήμητρα με άκουγε ποι είχα καλή φωνή κι όπως ήθελα κι εγώ να γίνω τραγουδίστρια με πήρε το καλοκαρί του 1958 και μ' έδιγαλε στο πάτωμα.

Στην πρώτη και στην δεύτερη δουλειά ήμουν με την Κανανάκι την Εύη Βαλκάνου. Οι γονείς μου ήταν πολύ αηδόνι που τραγούδαει, είσαι ένα λουλούδι μέσ' στην καρδιά μου.

Είμαι πολύ ευχαριστημένη που κάνω με αυτό το δίσκο, με αυτούς τους καλλιτέχνες.

INSTANBUL HERE

Τον διερμηνέα απ' τα τούρκικα των βιογραφικών απομεμπάτων έκανε ο Βασίλειος Κανάρης, τον ευχαριστούμε.

ΜΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΦΑΛΗΡΕΑ

ΗΧΟΛΗΨΑ-ΜΙΕΗ: ΜΠΑΜΠΙΣ ΜΠΙΡΗΣ, STUDIO SIERRA

ΧΑΡΑΞΗ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: REANN SAUNDERS

ΚΕΙΜΕΝΑ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΦΑΛΗΡΕΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΞΟΥΦΥΛΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

TRANSLATION BY ROXANE KAFTANTZOGLOU

Side A:**1) BYZANTINE (Rast-4th Sound)**

- | | |
|-----------------------------|------|
| a) Kanonaki | 6:52 |
| b) Clarinet (Rast+ Suzinak) | 2:30 |
| c) Violin (Rast+ Suzinak) | 2:00 |
| d) Oud | 1:30 |
| | 0:52 |

2) MASTICHA (Kartzaar)

Vocals Saffet Gündeger

3) TAKE ME IN YOUR ARMS

(Thanasis Charos-Lakis Tsolis)

Vocals by Yasemi Kantartzoglu

4) TSIFTETELI (Xitzaz)

4:10

Side B:**1) YOU WILL DRIVE ME MAD (Ousak)**

4:20

Vocals by Yasemi Kantartzoglu

2) BIR ALLAH (I. Stamouli)

3:26

Vocals by N.Saragoudas

3) ANATOLU

5:38

Vocals by Saffet Gündeger

4) ALEXANDRIAN FELLAHA

4:13

(Giannis Papaioannou)

Vocals Nikos Saragoudas-

Yasemi Kantartzoglu

5) APTALIKO (Rast)

3:15

20:52

Nicos Saragoudas a great musician and singer and a dear friend, had cherished a dream for many years: to record an album with Turkish virtuosi. When he called me to say that at last three musicians from Istanbul were coming, I Booked the best studio and sound engineer and met Saffet, Yilmaz and Terfik at the bus station at noon one Sunday. Harassed by their dealings with the Greek consulate for their visas but smiling, they arrived with their kanonaki, the Byzantine canon or psaltron that they still play in the same way, with the infinity of details and variations of the macam or Byzantine sound, distilled through centuries of knowledge.

Saffet Zeki Gündeger widely known in the jazz scene has already been to Greece with Okay Temiz and performed on the clarinet and the violin at a Praxis concert at the Orfeas theatre. About twenty years ago, he recorded a solo clarinet album improvising on traditional forms, produced by Nicos Houkaras for Lyra company. Saffet has also gained fame by working with Oum Coultsoum and Zeki Murel the great Egyptian and Turk singers. We talked about young Turkish singers and he told me about the outstanding Bulent Ersay actually in jail because he had an operation to change his sex, which evidently did not go down well with the Turkish regime. All of them, Nikos, Yasemi, Benjamin, Yilmaz and Terfik contributed with their virtuosity and grace to the making of this album, recorded (with the exception of two songs and the addition of the tambourini) straight out, without playback.

They stayed here for about ten days, and also appeared for three nights at the OM club of Nico and Evi Valcanos. A song Saffet sang on his last night at OM expresses my own feelings about the whole story.
 «Stay with me, do not go singing nightingale flower in my heart Stay with me, don't go, and fate will smile on us»

Gr. Falireas

1. Saffet Zeki Gundeger (Violin-Zilia-Vocals)

I was born in Istanbul in 1922. I can play all instruments and I sing well. I started by playing the violin; a watcmaker in our neighbourhood taught me. After that I learnt the clarinet, the saxophone, the oud and so on.

I have recorded about 15 albums with turkish music and about 30 jazz albums. I have travelled all over the world playing jazz. Nicos Saragoudas invited me here to record this album and I came because I love him and admire him as a musician. I have known him and his wife Yasemi for over twenty years and am very pleased with their wonderful hospitality and the good music we played for this album.

2. Yilmaz Tektel (Kanonaki)

I was born in Istanbul in 1934. My father played the clarinet. In 1952 he sent me to learn the kanonaki. I consider myself an amateur musician, as I work as a lawyer. I play the kanonaki professionally every summer in big nightclubs in Istanbul. I like Greek music very much, and I believe that byzantine and turkish music are not far apart and according to the Macams played in Turkey, Turkish music seems to me Byzantine.

3. Terfik Mahir Oksar (clarinet-tambourini)

I was born in 1927 in Alvali. My father was a cobbler and a very good clarinet player. He wouldn't let me play as a child but when he once heard me he was impressed, but still he didn't want me to play so I hid myself to learn until I left for Istanbul where I started to play professionally. I worked for the Turkish radio for about fifteen years. Now I play in nightclubs in Istanbul and I have come to Greece and played at least fifteen times.

4. Nicos Saragoudas (oud-vocals)

C.V is on the cover of a personal album of his we produced (code No A.F.15). For whoever is interested in learning to play traditional instruments, he and other outstanding musicians teach at the Popular School, Vassileos Irakliou 5, near the Museum.

5. Benjamin Beyame Tsetin (tamburica)

I was born in Comotini in 1958. My nationality is Greek but my origins from Istanbul. When I was twelve I started to play the toubabekli and we made up musical groups with children of the neighbourhood. Since then, I play whenever the occasion is there, either in Istanbul or with Turkish musicians visiting Greece. I now live in Athens and have been working at the bank these last two years. I am very happy that I had the occasion to play with Saffet Zeki Gundeger whom I admire. He is a charismatic artist.

6. Yasemi Kantartzoglu-Saragouda (Vocals)

I was born in 1945 in Nea Ionia. My parents were from Smyrna. As a child I listened to Kazantzides, Yota Lydia, Manolis Angelopoulos, Zachos, Skafidas, Georgia Plaka, Argyro Gontika and to turkish music from the Turkish radiostations my parents tuned into. An aunt of mine who was a singer, Dimitra, heard me sing and thought I had a good voice so she took me with her to sing in the summer of 1958. My third job was singing in a fair with Koros and Nicos Saragoudas who liked my voice very much. I worked with Nicos for three years, after that we married and I stopped singing. Now I only sing when I feel like it, with friends. Nicos and I have travelled twice to Turkey, where we met Saffet, Terfik and Yilmaz. I am very happy we made this album.