

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΑ



ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ
ΚΟΥΑΡΤΕΤΟ ΣΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑ
Κρίθαρη, Γαδένη, Αρχυρόπουλος, Βατικιώτης
ΚΑΠΟΙΑ ΛΟΓΑΚΙΑ
Καρβελά, Γκίνος.



ΔΩΡΕΑ

Y. Konstantinou

Μανώλης Καλομοίρης (1883-1962)

Α' Πλευρά:

ΚΟΥΑΡΤΕΤΟ ΣΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑ (1921/54) χιά μάρπα, φλάουτο, αγγλικό κόρνο και βιολία.

Moderato assai.

Intermezzo Vivo.

Finale: Grave-Allegretto vivo.

Αλίκη Κρήταρη, Στέλλα Γαβέδη,
Χρήστος Αρχυρόπουλος, Γιάννης Βατικιώτης

Β' Πλευρά:

ΚΑΠΟΙΑ ΛΟΓΑΚΙΑ (1943)

από τη "Βραδινή Φωτιά" του Κωνστή Παλαμά.
χιά μάρπα, φλάουτο, και κλαρίνο.

1. Andantino semplice. 2. Andantino. 3. Andante con moto.

Intermezzo: Κάπιο λογάκι χωρίς λόγια.

4. Moderato. 5. Con moto. 6. Allegretto semplice.

Ιωάννα Καρβελά,
Αλίκη Κρήταρη, Νίκος Γκίνος.

Ο Μανώλης Καλομοίρης είναι γνωστότερος στο φιλόμουσο κοινό από τα μεγαλόστομα συμφωνικά του έργα και πάνω απ' όλα από τη Συμφωνία της Λεβεντιάς. Κι' όμως υπάρχει κι' ένας άλλος Καλομοίρης, ευαίσθητος και λυρικός, πολύ εσωτερικότερος, που αποκαλύπτεται σέ τούτο το δίσκο και στα δυο έργα, το Κουαρτέτο σα Φαντασία και τα Κάπια Λογάκια, που δισκογραφούνται χιά πρώτη φορά και που μέχρι πρόσφατα ήτανε σχεδόν άγνωστα.

Το 1921 ένα χρόνο μετά την πρώτη εκτέλεση της Συμφωνίας της Λεβεντιάς, ο Καλομοίρης στρέφει την προσοχή του στη μουσική δωματίου. Γράφει το Τρίο χιά πλάνο, βιολί και βιολονταέλλο και στη συνέχεια το Κουαρτέτο σα Φαντασία. Δεν γνωρίζουμε τι έσπρινέ τον Καλομοίρη σ' αυτό τον ασυνήθιστο συνδυασμό οργάνων (ιδιαίτερα ασυνήθιστο χιά τη μουσική Ελλάδα του 1921). Γεγονός είναι ότι στο φλάουτο, στο αγγλικό κόρνο, στη βιολία και στην άρμα ο Καλομοίρης δείχνει ιδιαίτερη αγάπη και τους αναθέτει λυρικά σόδο και διαλόγους και στο συμφωνικό του έργο, παράδειγμα το περίφημο σόδο της βιολάς του Γ' μέρους της Συμφωνίας της Λεβεντιάς ή η καντέντα στο Δαχτυλίδι της Μάνας. Φαίνεται ότι το γεγονός ότι ο Καλομοίρης χρησιμοποιεί σχεδόν τον ίδιο συνδυασμό οργάνων με τη σονάτα χιά φλάουτο που έγραψε ο Ντεμπουσύ το 1915 (εκεί δεν υπάρχει αγγλικό κόρνο) είναι σύμπτωση. Μοιάζει απίθανο να παίχτηκε η σονάτα του Ντεμπουσύ στην Ελλάδα εκείνη την εποχή ή και να τη γνώριζε κατά κάποιο τρόπο ο Καλομοίρης. Εξαιτίας μάλιστα του σπάνιου συνδυασμού οργάνων φαίνεται ότι το έργο

έμεινε ανεκτέλεστο για πολλά χρόνια. Η πρώτη γνωστή δημόσια εκτέλεση έγινε από τους ερμηνευτές αυτού του δίσκου, στην Αθήνα, στις 23 Μαρτίου 1982. Ο Σύλλογος Μανώλης Καλομοίρης ανάγγειλε τότε την εκτέλεση ως ΠΡΩΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ. Ο μαέστρος Λεωνίδας Σώρας θυμόταν πως κάτι είχε ακούσει από το έργο αυτό, στο σπίτι του Καλομοίρη, στη δεκαετία ίσως του 50, δεν μπορούσε όμως να βεβαιώσει αν το έργο είχε ποτέ παιχτεί δημόσια. Το 1954 πάντως ο Καλομοίρης ξανακοίταξε και διόρθωσε το κουαρτέτο, όπως άλλωστε συνήθιζε με πολλά του έργα, αλλά δεν επιβίωσε και πάλι κάποια δημόσια εκτέλεση που 9α έπρεπε να μας είναι γνωστή.

Εντυπωσιακή είναι η διαφορά του κουαρτέτου από το τρίο που χράφτηκε την ίδια εποχή. Το τρίο στην αντιστικτική του πυκνότητα και στη δομή του αλλά και στο κλίμα και την ατμόσφαιρά του βρίσκεται πολύ κοντύτερα στη Συμφωνία της Λεβεντιάς και με τα τέσσερα μέρη του μπορεί σχεδόν να χαρακτηριστεί σαν η "δεύτερη" συμφωνία του Καλομοίρη. Το κουαρτέτο, τριμερές, πιο ελεύθερο, πιο διάφανο, πιο "ανατολίτικο" και συγχρόνως πιο "χαλλικό" ανοίγει μια δεύτερη περίοδο στη δουλειά του Καλομοίρη στην οποία 9α πρέπει να εντάξουμε έργα όπως ο Πραματευτής και η Συμφωνία των Ανίδεων αλλά παραδόξως όχι το Κονταέρτο χιά πιάνο που αν και γραμμένο το 1935 9α μπορούσε να είχε γραφτεί και το 1920. Δεν αποκλείεται το σημαντικότερο έργο αυτής της περιόδου να ήταν ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΔΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ σε ποίηση Σολωμού, χιά ορχήστρα, χορωδία, και σοδίστ, που χράφτηκε και πρωτευτέλεστηκε το 1926 και που - Αίσχος! - μοιάζει να έχει οριστικά χαθεί.

Το 1943, στον τρίτο χρόνο της κατοχής, άρρωστος από το στομάχι του και πολύ μόνος, όπως βεβαίωνε αρχότερα η κόρη του Κριενύ, που εκείνη την εποχή βρισκόταν στη Γαλλία, ο Καλομοίρης συνθέτει ένα πλήθος τραγουδιών σε στίχους Παλαμά, μεταξύ των οποίων και τα "Κάπια Λογάκια". Στα "Κάπια Λογάκια" από τη Βραδινή Φωτιά - σημειώνει ο μουσικοκριτικός Γιώργος Λεωτάκος - το ποιητικό κείμενο είναι σύντομο και κατά συνέπεια τα τραγούδια είναι "μινιλατούρες". Με εξαίρεση το τελευταίο είναι έντονα διατονικά, βασισμένα σε "τρόπους" που θυμίζουν τον αρχαίο διαρικό. Η άρπα συνήθως συνοδεύει και είναι γραμμένη με τρόπο που θυμίζει το πιάνο. Το κλαρίνο σπάνια παρεμβαίνει αντιστικτικά ως προς τη φωνή, κι' όταν παρεμβαίνει το κάνει με μεγάλη διακριτικότητα. Το χρώμα του δένει με τη φωνή και στις περισσότερες περιπτώσεις προηγείται ή έπειτα υπογραμμίζοντας την εκπληκτική ατμόσφαιρα του έργου. Στα πέντε "Λογάκια", ο Καλομοίρης, έχει προσθέσει ένα έκτο που παίζεται τρίτο στη σειρά : "Κάπιο λογάκι χωρίς

λόγια", δηλαδή ένα ιντερμέτο χιά το κλαρίνο και την άρπα χωρίς την τραγουδιστρια. Οι στίχοι είναι οι εξής:

1. Από τα δάκρυα, μάτια μου θολά
κι' αστέρια λαμπερά, πυκνοσπαρμένα,
κοτάζη ψηλά και μιλά μ' εσένα.

2. Αρρώστηρα.

Πιά δεν μπορώ να μένω στο κρεβάτι!
Απελπιστιάς τραγούδια οι στοκασμοί μου
Και το πιό πικρό τραγούδι ετούτο:
Σ' αέρα τάσσω τα καρό χωρίς λουλούδια.

3. ΚΑΠΟΙΟ ΛΟΓΑΚΙ ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΙΑ

4. Αυγή καμάτι και την πιό ξάστερη...
δεν την αλλάζω εχώ μ' εσέ,

συγνεφιασμένο μου και μυστικό μου δειλινό.

5. Μπροστά σου στάθηκα λευκόφερη, καλέ,
δεν ήρθα να σε πλανέψω,
τ' απόπρο τραγούδι που μου τραγούδησες,

ήθελα μόνο να ζωντανέψω

6. Απάνω στο μαντήλι μου, με δάκρυα,

κέντηση του έρπα μου.

Φίληρε απάνω στο μαντήλι μου τα δάκρυα μου,
Γιά κέντησης κι' εσύ με τα φιλιά σου,

κέντησης απάνω στο μαντήλι μου,
τον έρπα σου.

ΣΗΜ: Οι πιό πάνω στίχοι είναι παρόμοιοι από την τυπωμένη πάρτα του έργου. Στα "Απάντη του Κωνστή Παλαμά υπάρχει πόλιμα με την τίτλο Βραδινή Φωτιά" (- θυμάσια τη φτιχούδα πην καθύθε...), μέσα στο Τέταρτο Βιβλίο της Ποιητείας και της Μονεμβάσης, που ως γνωστόν έχει μελοποιήσει ο Καλομοίρης, και έχει εκδοθεί κατ σ δίσκο με την Ιωάννα Καρβελά, τραγούδι, και τη Νέαλη Σεμιτέκοδο, πιάνο. Δεν υπορέσαι, όμως, να βρούμε τους στίχους που αντιτοιχούν στα "Κάπια Λογάκια". Η έκδοση πάντως των τραγουδιών που μοιάζει να έχουν από το συνθέτη, σημειώνει : * Παλαμά-Καλομοίρη, Κάπια Λογάκια, Από τη ΒΡΑΔΙΝΗ ΦΩΤΙΑ*. Η ίδια πληροφορία υπάρχει στον κατάλογο έργων του συνθέτη, του Φοίβου Ανιστριαννάκη.

Πυνοιηγία: Θέμις Ζαχειρόπουλος
Επιμέλεια εξωφύλλου: Ευγενία Γρηγοράκη.