

EMI



ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

οροπεδιό

από τό ποίημα τού Μιχάλη Κατσαρού



Λάκης Χαλκιάς, Χαρ. Γαργανουράκης, Λιζ. Νικολάου,
Β. Λαβίνα, Παύλος Σιδηρόπουλος

YIANNIS MARKOPOULOS

oropedio

(mountainplain)



Γεννήθηκε στή Κρήτη τό 1939. Γόνος παληᾶς οίκογένειας τοῦ νησιοῦ. Άπο μικρὸ παιδὶ ἀσχολεῖται μὲ τὴ μουσική. Μετὰ τὸ Γυμνάσιο στὴν Ἱεράπετρα σπούδασε μουσικὴ στὸ Ὡδεῖο Ἀθηνῶν καὶ στὸ Λονδίνο.

Ἐργάστηκε πάνω στὴν Ἑλληνικὴ μουσικὴ ἀπὸ τὴν ἐφηβικὴ του ἡλικία καὶ ἥρθε σὲ ἐπαφὴ μὲ τὰ πιὸ ἀδρᾶ στοιχεῖα τῆς κοσμικῆς μουσικῆς καὶ τῆς ἑκκλησιαστικῆς ύμνογραφίας καὶ φωλωδίας. Στοιχεῖα, ποὺ διακρίνουν τὴν δημιουργικὴ του ἔργασία.

Ἡ φιλία του μὲ τὸν Γιάννη Χρήστου τὸν βοήθησε στὴ λύση τῶν τεχνικῶν δυσκολιῶν ποὺ ἀπαιτοῦσε ἡ ὑλοποίηση τῆς ἐμπνεύσεώς του πιστὴ δημιουργία αὐτοπεποίθησης, γιὰ τὴν ἄξια καὶ τὴν ποιότητα τῆς δουλειᾶς.

Τὸ πρῶτο του ἔργο σὲ δίσκο μακρᾶς διαρκείας εἶναι ὁ «Θησέας» (1962). Ἀκολούθησαν οἱ τετραλογίες: «Ἡλιος ὁ πρῶτος» (1969), «Χρονικὸ» (1970), «Ριζίτικα» (1970), «Διάλειμμα» (1971) - «Ιθαγένειας» (1972), «Στράτης Θαλασσινός» (1972), «Τὰ τραγούδια τοῦ νέου πατέρα» (1973), «Ἀνεξάρτητα» (1975) - «Θητεία» (1974), «Μετανάστες» (1974), «Θεσσαλικὸς κύκλος» (1975), (διπλὸς δίσκος), «Ἀφιέρωμα» (1975). Ἐργα του κλασσικῆς μουσικῆς παίχτηκαν στὸ Λονδίνο, τὸ Παρίσιο καὶ στὴν Ἰαπωνία. Παράλληλα, ἡ ἀπασχόλησή του μὲ τὴν θεατρικὴ μουσικὴ καὶ τὴν μουσικὴ γιὰ τὸν κινηματογράφο, συνέδεσε τὸ δνομά του, μὲ τὶς πιὸ αὐθεντικὲς προσπάθειες σὲ αὐτοὺς τοὺς χώρους, ἐνῶ οἱ συναυλίες ποὺ ἔδωσε σὲ ὅλη τὴ χώρα καὶ τὸ ἔξωτερικὸ εἶχαν τὴ σφραγίδα τῆς ποιότητας καὶ τοῦ γεγονότος. 700.000 κόσμος παρακολούθησε ἀπὸ κοντὰ τὴν δραστηριότητά του, τὰ τρία τελευταῖα χρόνια.

Τὸ συνθετικὸ ἔργο τοῦ Γιάννη Μαρκόπουλου θεωρεῖται ἀπὸ τὰ πιὸ γνήσια καὶ ρωμαλέα τῆς τελευταῖας δεκαπενταετίας. Τὸ μουσικό του κίνημα διαδόθηκε πάντα μὲ νέους τραγουδιστὲς (Ξυλούρης, Ἀνδρεάδης, Χαλκιᾶς, Γαργανουράκης, Λιζέττα Νικολάου, Βασιλικὴ Λαβίνα, Σιδηρόπουλος), μὲ μιὰ νέα ματιὰ στὴν ποίηση (Σεφέρης, Ἐλύτης, Κατσαρός, Γκόρπας, Μύρης, Ἐλευθερίου, Βίρβος, Σκούρτης, Χρονᾶς) καὶ μὲ ἄλλο ἥχο, ποὺ ξεκινάει ἀπὸ τὸ κρῆμα τῶν ὄργανων ποὺ χρησιμοποιεῖ (λύρα, πιάνο, τούμπα, σαντούρι, βιολί, κιθάρα, τρομπέττα, ἀρμόνιο, κ.ἄ.) καὶ μὲ τὴν γνώση τῶν «δρόμων». Πολλὰ τραγούδια του ἔχουν δικούς του στίχους (Ζαβάρα-κάτρα-νέμια, Ταρζάν, Τούμπου-ζά, Ἐλλάδα - Λέγκω).

Τὰ ἀποτελέσματα τῆς δουλειᾶς τοῦ Μαρκόπουλου εἶναι ἐπίσης γνωστὰ στὸ κοινὸ καὶ ἀπὸ τὰ πάλκα ποὺ στήνει τὰ τελευταῖα χρόνια. Τὴν περασμένη σαιζὸν στὸ «Κύτταρο» παρουσιάσει σὲ ἐντυπωσιακὴ παράσταση τὸν «Θεσσαλικὸ κύκλο» καὶ φέτος στὸ τίδιο μέρος τὸ «Οροπέδιο». Μὲ τὸ «Οροπέδιο» ὁ Γιάννης Μαρκόπουλος, δίνει τὸ μουσικὸ παρὸν μέσα ἀπὸ μιὰ χώρα ποὺ διατηρεῖ τὸ δίλημμα καὶ στὴ μουσικὴ (στὴ Δύση ἢ στὴν Ἀνατολή) μὲ καινούργιες ἡχητικές βάσεις, ὠριμος καὶ τόσο διαφορετικὸς ἀπὸ τὰ ἄλλα του ἔργα. Τὸ μεγάλο γνήσιο ταλέντο του τὸν ὀδηγεῖ ἔξω ἀπὸ τὰ σύνορα τῆς βιομηχανοποιημένης ρεμπετοκρατίας.



Ο Μιχάλης Κατσαρὸς ἐμφανίζεται στὰ γράμματα μας γύρω στὸ 1949 μὲ δημοσιεύσεις σὲ ἐφημερίδες καὶ περιοδικά. Ἐκδίδει τὸ περιοδικὸ ΣΤΟΧΟΣ (ἕνα καὶ μοναδικὸ τεῦχος) καὶ συνεργάζεται μὲ τὴν δημάδα ποὺ ἔβγαζε τὸ περιοδικὸ ΘΕΜΕΛΙΟ.

Τὴν τίδια χρονιά, ἀπὸ τὸ περιοδικὸ «Ποιητικὴ Τέχνη» βγαίνει τὸ πρώτο βιβλίο του, τὸ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ. Ἀκολουθεῖ τὸ ΚΑΤΑ ΣΑΔΟΥΚΑΙΩΝ (1953) καὶ τὸ ΟΡΟΠΕΔΙΟ (1956).

Τελευταῖα κυκλοφόρησαν: ΠΑΣ ΛΑΚΙΣ ΜΙΣΣΕΛΕΤ (φιλοσοφικὲς μπροσοῦρες) (1974), ΠΡΟΒΑ ΚΑΙ ΩΔΕΣ ποιήματα (1975).

Τὰ ἔργα του ἔχουν μεταφραστὴ στὴν Γαλλία, Ἀγγλία καὶ Γερμανία.

Πολλοὶ συνθέτες Ἑλλήνες καὶ ξένοι ἔχουν γράψη μουσικὴ πάνω σὲ ποιητικὰ κείμενά του. Μὲ τὸν Μαρκόπουλο συνεργάστηκε ξανὰ στὰ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΤΕΡΑ (Δίσκος-1973).

Ποιητῆς τῆς γενιᾶς τῆς μεταπολεμικῆς μὲ υψηλὰ νοήματα στὴν τέχνη του ἀπαλαγμένα ἀπὸ τὰ συνήθη κακομοιριάρικα θέματα μὲ ξεχωριστὴ ιδιοφυή ποιητικὴ σκέψη στὶς κοινωνικὲς πλατείες τῶν καιρῶν μας.

ΟΡΧΗΣΤΡΑ

σαντούρι: ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΟΣΧΟΣ
βιολί: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ
κρουστά: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΕΝΙΕΡΗΣ
ήλεκτρ. κιθάρα: ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΑΘΑΣ
πιάνο - κανονάκι: ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ
κιλαρίνο - άρμόνιο: ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΠΑΣΙΩΤΗΣ
κιθάρα άπλη: ΝΙΚΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ
κόντρα μπάσο: ΑΝΤΡΕΑΣ ΡΟΔΟΥΣΑΚΗΣ
συνθεσάϊζερ: ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΝΟΣΕΛΗΣ
σαρόουντ: ΚΕΝΕΘ
νταούλι: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ
μπουζούκι - λαούτο: ΛΑΚΗΣ ΧΑΛΚΙΑΣ
λύρα: ΧΑΡ. ΓΑΡΓΑΝΟΥΡΑΚΗΣ

Οι φωνές τοῦ πλήθους,
τὰ φωνητικὰ καὶ τὰ
ήχητικὰ ἔφε
ἀπὸ τοὺς ᾽διους τοὺς ἐκτελεστές.

Διευθύνει ὁ συνθέτης:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

παραγωγός:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΑΚΗΣ
ήχολήπτης
ὁ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
βοηθοί ήχολήπτου:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΝΝΕΣ
φωτογραφίες:
ΑΛΕΞΗΣ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ἐπιμέλεια φακέλου:
ΑΝΘΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

από τὸ ομώνυμο ποίημα τού Μιχάλη Κατσαρού με
τού Μαρκόπουλου σύν εἶνα εξάστιχο τού Σύλβιο
τραγουδούν: Λάκης Χαλκιάς, Χαρ. Γαργανουράς,
Β. Λαβίνα, Παύλος Σιδηρόπουλος
συμμετέχει στό φινάλε ο ηθοποιός



ΠΟΥΛΟΣ

συνομιλία

μέ εμβόλιμους στίχους

Βιού (1920)

Μαράκης, Λιζ. Νικολάου,

Λος

Άρης Λευτέρης Βογιατζής.



Yiannis Markopoulos was born in Crete and comes from one of the island's oldest families. Since childhood Yiannis was always interested in music. He studied music at the Athens Conservatory and then in London. His first LP was "THISSEAS,, (1962). The ones that followed were tetralogies : "ILIOS O PROTOS., (1969), "CHRONIKO., (1970), "RIZITIKA., (1970), "DIALIMA., (1971), "ITHAGENIA., (1972), "STRATIS THALASSINOS., (1972), "TA TRAGOUDIA TOU NEOU PATERA., (1973), "ANEXARTITA., 1975), "THITIA., (1974), "METANASTES., (1974) "THESSALIKOS KYKLOS., (1975), "AFIEROMA., (1975).

Classical compositions of Yiannis Markopoulos have been performed in London, Paris and Japan. Concurrently he began composing for the theatre and cinema.

As a composer Markopoulos is considered as one of the most outstanding and original of the last two decades. He has always preferred to find young unknown talent to develop to his style. Such singers as Xylouris, Andreadis, Halkias, Garganourakis, Lizetta Nicolaou, Vassiliki Lavina, Sidiropoulos, Halkias, have now all become outstanding artists in their own right. He is extremely skilful in adaptation of poetry to his music by such famous poets as Seferis, Elytis, Katsaros, Gorpas, Miris, Eleftheriou, Skourtis, Virvos, Chronas. He also writes a lot of his own lyrics.

Markopoulos is a great innovator and continually experiments with completely new sounds, especially by the blending of various instruments such as the lyre, piano, toumba, santouri, violin, guitar, trumpet, harmonium etc.

In his latest work "MOUNTAINPLAIN,, Markopoulos gets away completely from the over popular Rebetika songs. In the songs of "MOUNTAINPLAIN,, cities are dying or are being built. The inhabitants cannot hear the needs of others as they are too much involved in their own problems. Religion appears as a temporary solution - but beliefs and ideals clash. The music then takes on a more primitive aspect but the sound of hope can be heard trying to break out.

ΜΕΡΟΣ 1ον

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ
ΝΑ ΜΗΝ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΗΧΟΣ
ΤΡΕΧΩ ΜΕ ΤΟ ΛΑΟΓΟ ΜΟΥ
ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΔΕΝΤΡΟ
ΔΕΝ ΗΡΘΑ ΣΑΝ ΞΕΝΟΣ
ΤΑ ΟΡΑΜΑΤΑ ΜΟΥ

SIDE A

INTRODUCTION
DEAD SILENCE
I RIDE ON MY HORSE
INSIDE THE TREE
I'M NOT A STRANGER
MY VISIONS

ΜΕΡΟΣ 2ον

ΤΥΜΠΑΝΑ ΠΑΙΖΩ
ΔΕΝ ΑΚΟΥΣ ΤΗ ΦΩΝΗ ΜΟΥ
ΝΑΜΑΙ ΙΗΣΟΥ, ΚΡΙΣΝΑ, ΜΩΥΣΗ
ΜΑΧΟΜΑΙ
ΘΑ ΚΤΙΣΩ ΤΗ ΝΕΑ ΣΑΣ ΠΟΛΗ
ΑΝΕΜΟΣ, ΝΕΡΟ, ΦΩΤΙΑ

SIDE B

I BEAT THE DRUMS
YOU DON'T HEAR MY VOICE
JESUS, KRISHNA, MOSES
I FIGHT
I'LL BUILD YOUR NEW CITY
WIND, WATER, FIRE

Τραγουδούν : ΛΑΚΗΣ ΧΑΛΚΙΑΣ
ΧΑΡ. ΓΑΡΓΑΝΟΥΡΑΚΗΣ
ΛΙΖΕΤΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΑΣ. ΛΑΒΙΝΑ
Και Π. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
Συμμετέχει ο ήθοποιός ΛΕΥΤ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
Διευθύνει ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

Singers : LAKIS CHALKIAS
HAR. GARGANOURLAKIS
LIZETTA NIKOLAOU
V. LAVINA
and P. SIDIROPOULOS
Introducing L. VOYATZIS
conducted by YANNIS MARKOPOULOS