

Λαϊκά Θέατρο 12 Σεπτεμβρίου 2002 Λικαβηττού

ώρα 21:00

ΣΤΗΝ ΆΛΗ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

Λαϊκή Ορχήστρα "Μίκης Θεοδωράκης"

Πασχάλης Παντελής
Γλυκερία Τερζής Θεοχαρίδης

Λαϊκή Ορχήστρα "Μίκης Θεοδωράκης"

Πασχάλης Παντελής
Τερζής Γλυκερία Θεοχαρίδης

Τραγούδια σε ποίηση του **Μίκη Θεοδωράκη**

ΥΠΟ ΤΗΝ ΛΙΓΔΑ ΤΗΣ



ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ



ΧΟΡΗΓΟΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΝ



Ελληνικό Επιμελητευτικό Κέντρο



Οργάνωση Παραγωγής:
Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» email: orchestra@mikistheodorakis.gr
(Δικαίου 10-12, 117 41 Αθήνα, τηλ. 010 9200260-1-2)
Ερωδίος: www.erodios.gr
(Περικλέους 30-32, 105 62 Αθήνα, τηλ. 010 3210890, 010 3210731)

Ηχητική και φωτιστική κάλυψη: Παντελής Δασκαλόπουλος
Ένοικίσηση μουσικών οργάνων: Μάνος Βασιλάκης
Ηχολήπτες: Γιάννης Παπαδόπουλος

Για τις αφίσες εργάστηκαν:
Σχεδιασμός: Γιάννης Αγγέλου
Εκτύπωση: Δεκάλογος
Αφισοκόλληση: OSCAR - Αχιλλέας Κουτσαφτίκης

Οι φωτογραφίες προέρχονται από τα αρχεία των συντελεστών

Επιμέλεια προγράμματος: Μαργαρίτα Θεοδωράκη
Διορθώσεις: Δέσποινα Ζηλφίδου, Ρένα Παρμενίδου
Σχεδιασμός - Σελιδοποίηση: Γιάννης Αγγέλου
Εκτύπωση: Βιβλιοσυνεργατική

Το πρόγραμμα τυπώθηκε σε 1.000 αντίτυπα.
Σεπτέμβριος 2002
Copyright: Μαργαρίτα Θεοδωράκη



ΣΙΑΟ (Ο Αυλός του Πανός)
Εξώφυλλο της πρώτης ποιητικής συλλογής του Μίκη Θεοδωράκη.
Τρίπολη, 1942

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΑΙΓΑΙΑΝ ΒΟΥΛΑΩΤΗΣ

ΜΕΓΑΛΑΝ ΜΟΥΣΙΚΗΝ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΣΟΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

Τραγούδια σε ποίηση Μίκη Θεοδωράκη 3



Η αγαλλίαση της ψυχής μας

Σε μια εποχή που τα σκουπίδια της υποκουλτούρας εκβιάζουν τη χώρα αλλά και την ελληνική μουσική, ο Μίκης Θεοδωράκης μας κάνει να αισθανόμαστε υπερήφανοι, ανακαλύπτοντας συνεχώς την απεραντούση, το θησαυρό, και την οικουμενικότητα που διαποτίζει τη ζωή και το έργο του.

«Παγανιστής» στην ψυχή, ορθολογιστής στο μυαλό, κομμουνιστής στη συμπεριφορά. Ο υπαρξιακός μου πυρήνας βαθιά διασποράμενος οδηγείται σε αλυσιδωτές εκρήξεις, που χαρακτηρίζουν από εκεί και πέρα τη ζωή μου και θα τη σφραγίσουν. Ο καθένας από εράς είναι προίον της εποχής του», εξομολογείται στον 4^ο τόμο της αυτοβιογραφίας του: «Οι Δρόμοι του Αρχάγγελου», ο Μίκης Θεοδωράκης σκιαγραφώντας τον εαυτό του.

Αυτές τις αλλεπάλληλες εκρήξεις και τις εξαίσεις λόγμεις τους, έχουμε την τύχη να παρακολουθούμε έκθαμψιο τόσα χρόνα. Μέσα από τις αναλαμπές που φωτίζουν τα όποια ερεβή, εννούω αυτά της ψυχής μας, ή το ζόρο της λεγόμενης εξωτερικής πραγματικότητας αναπτηρά η μεστή εποχή που έβρεψε τον Μίκη και αναδύεται σφυρολοπτισμένη η υπέροχη μορφή του μεγάλου Έλληνα, του μεγάλου δημιουργού.

Ο παγανισμός του, στην ψυχή, τον φέρνει στα ευλογημένα άκρα και αιυτά εκβέτουν και υμνολογιούν, πιπεύοι, οι μελαδίδες του. Τα άκρα, τα άρια της ψυχής, τα επέκεινα των απτών και κατανοπτών. Ωστόσο, ουδέποτε αποποιείται τον ορθολογισμό, γιατί ως γνήσιος καλλιτέχνης, γνωρίζει πως πρέπει σαν τον πελαργό, από την πιο φτήνη κοροφή να επικοπεί τον κόσμο, με το ένα ποδί όμοιος στη γη και το άλλο στον αέρα. Ο Μίκης παραμένει κομμουνιστής στη συμπεριφορά. Αυτή η συμπεριφορά του είναι που μας σκλαβώνει, αφού εκεί ανοθερμαίνοντας οι ουσιαστικές ανθρώπινες σχέσεις, στην αντρίκεια και καθαρή στάση του, απέναντι στην αλήθεια και στο απλό και καθημερινό.

Η δε βαθιά του διάσταση, η παρεξηγημένη για δύσις αντικρίζουν μονοσήμαντα τον κόσμο - μια ρωγμή, ένα ρήγμα τεκμήριο της ενότητας και συνοχής της ψυχής του- είναι που αιρυτνίζει και τον δικό μας και την ψυχή.

Αυτό λοιπόν το οιδαλογικό χάσμα (που ανοίγει ο σειαρός και η ταραχή μέσα του) γεμίζει με τα άνθη της μουσικής του. Γιατί δεν μας φέρνει μόνο σ' επιτρή με την υψηλή ποιότητα μας, μέσω της μουσικής του, όπως όλοι συντριψτικοί, αλλά εμβολιάζει επίμονα την ιδιοτυπία μας στο υψηλό και το ευγενικό, στο αληθινό και το ωραίο, στο πραγματικό και το μεγάλο.

Η εκδηλωσιατική - θρησκευτική υμνωδία, η λειτουργία αυστυπάρχουν με τον επαναστατικό θυμόριο σε μια σηρική ενότητα γιατί και οι δύο θερπετούσιν τις βασικές ανάγκες της ψυχής. «Όταν βάζω τα δάκτυλα πάνω στα ψύχραι και λεία πλήκτρα του πιάνου, ξαφνικά μου έρχεται η σκέψη. Θεέ μου αν δεν γεννήνω σράπτη θα σταματήσει ο ήλιος». Ένα ρήγος τότε με διατερνά, νιώθω ότι πράγματα κάτι μέσα μου γίνεται ένας μικρός θεός πλαισιοργός» συλλαμβάνει την προσπτική του ο συνθέτης.

Μακάρι να παρακολουθούμε πάντα τις φαντασμαγορικές, αλυσιδωτές εκρήξεις του και να ζεσταίνουμε τη ψυχή μας, όσο τον πλησιάζουμε, από την άσβεστη φλόγα του. Με σβάσιμο και απόσταση, ωστόσο, για να μην καούμε.

Το έργο του ήταν και παραμένει πηγή φωτός σε άνυδρους, γκρίζους και σκοτεινούς καιρούς. «Καθημερινά μεγάλων μέσα μου η δίψα να ζήσω και να μεγαλωργήσω» σημειώνει ο Μίκης μεβλίο του «Οι Δρόμοι του Αρχάγγελου».

Εμείς του ευχόμαστε να κρατήσεις ακρόεστη αυτή τη δίψα αλλά και να επιμείνεις να υποδεικνύεις και σε εμάς την πηγή. Μπορεί κάποτε να την νιώσουμε, να την οιμιστούμε.

Γιώργος Παναγιώτης



Ουδείς Έλλην συνθέτης τίμησε την προσωδία της ελληνικής γλώσσας όπως ο Μίκης Θεοδωράκης. Να πω κάτι, και δεν θέλω να παρεξηγηθώ: Στην μελοποιημένη ποίηση του Θεοδωράκη δεν έχει καταργηθεί το μονοτονικό. Ακούγονται οι βαρείς και οι οξείς και οι περισπωμένες. Και αξιώθηκε από λαϊκούς ανθρώπους που κουβαλάνε αυτή την εμπειρία της μουσικής προσωδιακής γλώσσας του λαού μας, όπως είναι ο Μπιθικώτσης, να γίνει αυτό το πράγμα αυτονόητο σ' αυτιά μας.

Αυτή είναι η μεγάλη του προσφορά. Είναι η προσφορά στον πιο βαθύ λόγο της ελληνικής περιπέτειας του πολιτισμού. Δηλαδή, στο βάθος της γλώσσας. Η αυτή η γλώσσα είναι λέξεις ή είναι μουσική.

Ας μην ξεχνάμε βέβαια ότι ο παλιός λυρισμός δεν ξεχώριζε τα δύο πράγματα. Και πολλές φορές ο Μίκης, που αναγκάστηκε να γράψει δικούς του στίχους για να εκφράσει ακριβώς τα έγκαρα της ψυχής του, κι όταν κατέφυγε στους μεγάλους ποιητές, επελεξε εκείνους τους ποιητές που τον εξέφραζαν, δηλαδή του ταυτίζοντα μαζί τους, ώστε ουσιαστικά η μουσική να παράγεται αναγκαία κι όχι να είναι απλός και μόνο μια επένδυση.

Νά γιατί πολλές φορές, από τους ποιητές που μελοποιήθηκαν από τον Μίκη Θεοδωράκη, υπήρχε ο φόβος μήπως πια η ποίησή τους δεν υπάρξει και δεν μπορεί να νοηθεί έχων από τη μελωδία του Μίκη. Πολλές φορές μας συμβαίνει αυτό: όταν πάμε να διαβάσουμε αυτόνομα στίχους των ποιητών που μελοποίησαν, μέσα στο μιαλό μας έρχεται αμέσως ο ρυθμός και η μελωδία που αξιώθηκαν από τον Μίκη Θεοδωράκη.

Αυτό δεν είναι μια επιβολή του συνθέτη πάνω στην ποίηση αλλά είναι η μουσική επικοινωνία της μεγάλης ποίησης με τη μεγάλη μουσική, που βρήκε κάποια στιγμή η μεγάλη ποίηση τον εαυτό της μέσα στην παλιά καταγωγή της ποίησης, στην μουσική. Διότι η μουσική προηγείται της γλώσσας. Ο κόδισμος έχει ποιηθεί μουσικά και, απλούστατα, κάποια στιγμή, για λόγους τρέχουσας επικοινωνίας, ανακάλυψε τη γλώσσα και το αλδράβητο. Όπως η σύγχρονη γλωσσολογία πια ισχυρίζεται, ότι η γλώσσα προηγείται του νου, έτοι και οι γλώσσες έχουν προηγούμενό τους τη μουσική. Όταν λοιπόν ο Μίκης μελοποιούσε τους μεγάλους ποιητές, ξανάβρισκαν οι μεγάλοι ποιητές και η καταγωγή της γλώσσας τη φάτην τους. Το λίκνο τους. Επέστρεφαν ξανά, πάλι, στην κοινηκή αρμονία.

(Απόσπασμα από την ομιλία του Κώστα Γεωργουσόπουλου στο Μέγαρο Μουσικής σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 15/12/97 προς τιμήν του Μίκη Θεοδωράκη με αφορμή την παραχώρηση του Αρχείου του στη Μουσική Βιβλιοθήκη Αλίαν Βουδούρη)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τραγούδια σε ποίηση του

1. ΕΙΣΑΙ ΕΛΗΝΑΣ

(ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑ)

Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης»

2. ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ

(ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ)

Πασχάλης Τερζής

3. ΕΝΑ ΔΕΙΔΙΝΟ

(ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ)

Πασχάλης Τερζής

4. ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ

(ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ)

Πασχάλης Τερζής

5. ΚΑΛΑ ΒΟΥΝΑ

(ΔΙΟΝΥΣΟΣ)

Πασχάλης Τερζής

6. ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΜΑΣ ΖΩΝΟΥΝ

(ΤΗΣ ΕΞΟΡΙΑΣ)

Παντελής Θεοχαρίδης

7. ΧΤΥΠΑ ΧΤΥΠΑ

(ΤΗΣ ΕΞΟΡΙΑΣ)

Παντελής Θεοχαρίδης

8. ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΣΥΝΕΜΟΡΦΩΘΗΝ

(ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ)

Παντελής Θεοχαρίδης

9. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΑΡΓΑΡΩ

(ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ)

Γλυκερία

10. ΠΡΟΔΟΜΕΝΗ ΑΓΑΠΗ

(ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ)

Γλυκερία

11. ΜΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΒΕΡΝΑ

(ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ)

Γλυκερία

12. ΣΙΑΒΑ

(Ο ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ)

Γλυκερία

13. ΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΤΩΜΑ

(Ο ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ)

Γλυκερία

14. ΜΑΝΟΥΛΑ ΜΟΥ Ο ΠΙΟΚΑΣ ΣΟΥ

(ΧΡΥΣΟΠΡΑΣΙΝΟ ΦΥΛΟ)

Πασχάλης Τερζής

15. ΤΟΝ ΠΑΥΛΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΝΙΚΟΛΙΟ

(ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ)

Πασχάλης Τερζής

16. ΒΑΡΚΑ ΣΤΟ ΠΑΙΛΟ

(ΜΑΡΙΚΗ ΓΟΛΗ)

Πασχάλης Τερζής

17. ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΥΟ

(ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑ)

Πασχάλης Τερζής

18. ΜΙΑ ΦΥΛΑΚΗ

(ΔΙΟΝΥΣΟΣ)

Παντελής Θεοχαρίδης

19. ΕΙΜΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ

(ΑΡΚΑΔΙΑ I)

Τεό Λαζάρου

(Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης»)

20. Η ΑΡΚΟΥΔΑ

(ΔΙΟΝΥΣΟΣ)

Παντελής Θεοχαρίδης

ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ

Μίκη Θεοδωράκη

21. ΣΤΑ ΠΕΡΒΟΛΙΑ

(ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ)
Γλυκερία

22. ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ

(ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΆΛΕΚΟ ΠΑΝΑΓΟΥΗ)
Γλυκερία

23. ΑΝΑΤΟΛΗ ΣΕ ΛΕΓΑΝΕ

(ΤΑΞΙΔΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΝΥΧΤΑ)
Γλυκερία

24. ΠΑΜΕ ΒΟΛΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

(ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ)
Γλυκερία - Παντελής Θεοχαρίδης

25. ΑΠΑΓΩΓΗ

(ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ)
Γλυκερία

26. ΨΗΛΑ ΣΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΤΑ ΧΙΟΝΙΑ

(ΑΡΚΑΔΙΑ I)
Παντελής Θεοχαρίδης

27. Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ

(ΑΡΚΑΔΙΑ II)
Τεό Λαζάρου
(Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης»)

28. ΟΤΑΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ

(Ο ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ)
Παντελής Θεοχαρίδης

29. ΤΑ ΚΕΛΙΑ

(Ο ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ)
Παντελής Θεοχαρίδης

30. ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΔΕΙΣ

(ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑ)
Πασχάλης Τερζής

31. ΤΟ ΣΦΑΓΕΙΟ

(ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑ)
Παντελής Θεοχαρίδης

32. ΤΟ ΦΕΤΓΑΡΙ ΚΑΝΕΙ ΒΟΛΑ

(ΜΑΓΙΚΗ ΠΟΛΗ)
Πασχάλης Τερζής

33. ΠΑΛΙΚΑΡΙ

(ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ)
Πασχάλης Τερζής - Γλυκερία

34. ΠΟΤΕ ΠΟΤΕ ΠΟΤΕ

(Ο ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ)
Γλυκερία- Πασχάλης Τερζής- Παντελής Θεοχαρίδης

35. ΑΠΡΙΛΗΣ

(ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ)
Πασχάλης Τερζής - Γλυκερία - Παντελής Θεοχαρίδης

36. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ ΤΟΝ ΩΡΩΠΟ

(ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ)
Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης»

Γλυκερία- Πασχάλης Τερζής- Παντελής Θεοχαρίδης

* Το πρόγραμμα υπόκειται σε αλλαγές.

ΕΙΣΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ (1968)

Αυτό που ήσουν κάποτε θα γίνεις ξανά.
Πρέπει να γίνεις, πρέπει να κλάψεις.
Ο εξευτελισμός σου να γίνει τέλειος.
Η εκπόρθηση να φτάσει ως τις ρίζες των
βουνών.

Είσαι Έλληνας.

Πίνεις την προδοσία με το γάλα
πίνεις την προδοσία με το κρασί.
Ο εξευτελισμός σου να γίνει τέλειος.
Πρέπει να δεις
πρέπει να γίνεις.

Αυτό που ήσουν κάποτε θα γίνεις ξανά.

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ (1962)

Δυο γιους είχες μανούλα μου
δυο δέντρα, δυο ποτάμια
δυο κάστρα βενετοϊάνικα
δυο δυσόμυσ, δυο λαχτάρες.

Ένας για την Ανατολή
κι ο άλλος για τη Δύση
και συ στη μέση μοναχή
μιλάς, ρωτάς τον Ήλιο.

- Ήλιε, που βλέπεις τα βουνά,
που βλέπεις τα ποτάμια
οπού θωρείς τα πάθη μας
και τις φτωχές μανούλες,

Αν δεις τον Παύλο φώναξε
και τον Ανδρέα πες μου.
Μ' έναν καημό τ' ανάστησα
μ' ένα λυγμό τα εγέννα.

Μα εκείνοι αφήνουνε βουνά,
διαβαίνουνε ποτάμια.
Ένας τον άλλο φάχνουνε
για ν' αλληλοσφαγούνε.

Και κει στο πιο ψηλό βουνό,
στην πιο φηλή ραχούλα
σιμά κοντά πλαγιάζουνε
κι όνειρο ίδιο βλέπουν.

Στης μάνας τρέχουνε κι οι δυο
το νεκρικό κρεβάτι
μαζί τα χέρια δίνουνε
της κλείνουνε τα μάτια

και τα μαχαίρια μπήγουνε
βαθιά μέσα στο χώμα
κι απέκει ανέβλιυσε νερό
να πεις, να ξεδιψάσεις.

ΕΝΑ ΔΕΙΛΙΝΟ (1962)

Ένα δειλινό
σε δέσαν στο σταυρό.
Σου κάρφωσαν τα χέρια σου,
μου κάρφωσαν τα σπλάχνα,
σου δέσαν τα μάτια σου,
μου δέσαν την ψυχή μου.

Ένα δειλινό
με τσάκισαν στα δυο.
Μου κλέψανε την άρσα
μου πήραν την αφή μου
μόν' μου 'μενε η ακοή
να σ' αγρικά παιδί μου.

Ένα δειλινό
ωαόν τον σταυράτιδ.
χίμηξε πα στις θάλασσες,
χίμηξε πα στους κάμπους,
κάμη ν' ανθίσουν τα βουνά
και να χαρούν οι ανθρώποι.

KALA BOYNA (1984)

Καλά βουνά μου μενεξά
στα σύννεφα ντυμένα
τι με κοιτάτε οσιθαρά
βαριά και πονεμένα.

Το μονοπάτι της Ζωής
τώρα το παίρνω μόνος
όσο κι αν φάξεις δε θα βρεις
πόσο πονάει ο πόνος,

ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ (1973)

Στην Ανατολή, στην Ανατολή
στην Ανατολή γλυκοκελαδεί
αχ το αιθδονάκι
γλυκοκελαδεί.

Και μου λέει και μου λέει
με πικρό καρπό
και μου λέει και μου λέει
κάποιο μυστικό.

Στην Ανατολή, στην Ανατολή
στην Ανατολή μελαχρινό παιδί
δεν μπορεί να κλάψει
κι όλο τραγουδεί.

Στην Ανατολή, στην Ανατολή
στην Ανατολή ο γιος του Θεόδωρη
την πόρτα μου ανοίγει
κι είναι Κυριακή.

Στην Ανατολή, στην Ανατολή
στην Ανατολή κάνε μιαν ευχή
το χελιδονάκι ήρθε στην αυλή.

Κι εσείς παιδιά ερημικά
τον κόσμο δεν κοιτάτε
μες στην κρυφή σας τη στοά
μονάχοι περπατάτε.

ΤΗΣ ΕΞΟΡΙΑΣ (1947)

Θάλαισσες μας ζώνουν
κύματα μας κλειούν
σ' άγριους βράχους πάνω
τα νιάτα μας φρουρούν.

Στειλαν του λαιό μας
τ' άξια τα παιδιά
για να τα λυγίσουν
σε δεσμά βαριά.

Στων φρουρών το πείσμα
θα σταθούμε ορθοί
στις καρδιές ατσάλι
φλόγα στην ψυχή.

Μάνα μην στεναζείς
μάνα μην θρηνείς
τώρα πέρτουν οι θρόνοι
και τραντάζει η γης.

Η αυγή χαράζει
πάνω στα βουνά
ο εχθρός λουφάζει
φτάνει η λευτεριά.

Χτυπάτε τους αδέρφια
χτυπάτε δύνατά
σαν χτυπάει ο Μάρκος
σειέται γη, στεριά.

ΧΤΥΠΑ - ΧΤΥΠΑ (1948)

Τα πλοία προσέμενουν κρυφά στα σκοτάδια
δεμένος σε κάποια ακτή μυστική
καμιόνια με φάρους σβησμένους
γεράτα συντρόφους πιστούς
γλιστρούν μες στην πάλη που τώρα σφαδάζει
στα νύχια των εχθρών του λαού.

Χτύπα, χτύπα το στήθος τ' ανάβει
χτύπα, χτύπα το νου που φωτά
στα χτυπήματα θεριεύουν οι σκλάβοι
κόπτο μας σπράχνεις μα τάπει ψηλά.

Τα πλοία στα βράχια σκορπούν τους συντρόφους
τους ζώνουν σαν φίδια φρουροί τρομεροί
μα κείνοι ψηλά το κεφάλι ψηλά η σημαία προχωρεί
ποδιά του λαού τηρημένα γνωρίζουν
πως πλάθουν την καινούρια ζωή.

ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΣΥΝΕΜΟΡΦΩΘΗΝ... (1970)

Πέρα απ' το γαλάζιο κύμα
τον γαλάζιο ουρανό
μια μανούλα περιμένει
χρονία τώρα να τη δω.
Διότι δεν συνεμορφώθην προς τας υποδείξεις.

Χρόνος μπαίνει, χρόνος βγαίνει
μες στο σύρμα περπατώ
θε περάσουν μαύρες μέρες
δίχως να σε ξαναδώ.
Διότι δεν συνεμορφώθην προς τας υποδείξεις.

Αλικαρνασσός, Παρθένι
Ωρωπός, Κορυδαλλός
ο λεβέντης περιμένει
της ελευθεριάς το φως.
Διότι δεν συνεμορφώθην προς τας υποδείξεις.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΑΡΓΑΡΩ (1961)

Η Μαργαρίτα η Μαργαρώ
περιστεράκι στον ουρανό¹
τον ουρανό μες στα δυο σου μάτια κοιτάζω
βλέπω την πούλια και τον αστερισμό.

Η μάνα σου είναι τρελή²
και σε κλειδώνει μοναχή
σαν θέλω να 'μπτα στην κάμαρή σου
μου ρίχνεις μεταξωτό σκοινί.
Και κλειδωμένους μας βλέπει η νύχτα
μας βλέπουν τ' άστρα κι η χαραυγή.

Η Μαργαρίτα η Μαργαρώ
βαρκούλα στα Σαρωνικό³
Σαρωνική μου τα κυματάκια σου δώσ' μου
δώσ' μου τ' αγέρι, δώσ' μου το πελαγό.

Η Μαργαρίτα η Μαργαρώ
δεντράνι στο Βοτανικό⁴
πάρε το τραφ μόλις δεις πως πέφτει η νύχτα
πέφτουν οι ώρες, πέφτω λιποθυμώ.

Η μάνα μου είναι τρελή⁵
και με κλειδώνει μοναχή
σαν θέλω να 'μπτεις στην κάμαρή μου
σου ρίχνω μεταξωτό σκοινί.
Και κλειδωμένους μας βλέπει η νύχτα
μας βλέπουν τ' άστρα κι η χαραυγή.

ΜΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΒΕΡΝΑ (1973)

Μες στην ταβέρνα
τώρα κάθεσαι και δεν μιλάς
μες στην κορδιά σου
στάλες στάλες πέφτει ο σεβντάς
θυμάσαι τότε
που πετούσες με πλατεία φτερά
τώρα ο καθένας
τη ζωή σου την κλωτσοβολά.

ΠΡΟΔΟΜΕΝΗ ΑΓΑΠΗ (1962)

Τα μεσάνυχτα που ομήγουνε οι ώρες,
προδομένη μου αγάπη,
τα μεσάνυχτα που ομήγουν οι καρδιές μας,
προδομένη μου αγάπη.

Νταν, νταν, νταν, νταν, νταν σημαίνει
νταν, το τέλος της αγάπης.
Δυο πουλιά, δυο περιστέρια
ταξιδεύουν μέσα σ' αστέρια.

Τα μεσάνυχτα που είναι μακριά ο ήλιος,
προδομένη μου αγάπη,
τα μεσάνυχτα που είναι κοντά ο ζωές μας,
προδομένη μου αγάπη.

Νταν, νταν, νταν, νταν, νταν σημαίνει
νταν, το τέλος της αγάπης.
Δυο πουλιά, δυο περιστέρια
ταξιδεύουν μέσα σ' αστέρια.
Τα μεσάνυχτα θα σε πειριμένουν,
προδομένη μου αγάπη
σαν θα φύγει το φεγγάρι στο σκοτάδι,
προδομένη μου αγάπη.

Νταν, νταν, νταν, νταν, νταν σημαίνει
νταν, το τέλος της ζωής μας.
Δυο πουλιά, δυο περιστέρια
ταξιδεύουν μέσα σ' αστέρια.

Βγάλε πάλι την ψυχή σου
στο σεργιάνι μες στις γειτονιές
να γιορτίσει η ζωή σου
γλυκές φρονές και με πασχαλιές.

Ήσουν ωραίος σαν περνούσες μες στις γειτονιές
στα παραθύρια σηγολώναν χλίες δυο καρδιές
μες στην κορδιά σου
κουβαλώνασες μλες τις καρδιές
στα άνεμα σου
τ' απηδονάκια χτίζανε φωλιές.

ΣΙΑΒΑ (1967)

Επιουράνιοι ποταμοί
υπόγειοι χείμαρροι
κατεβαίνουν παραλάζοντας
Οδός Ονείρων Ομόνοια
Σίλβα
σίγμα γιώτα λάμδα βήτα άλφα
Φιλοθέη Χαιδάρι
τα νερά τους ξανθά
δυο στρώματα πράσινα
στη μέση εγώ
κόκκινη ακρίδα
φτερά φυσαρμόνικες
ήλοι από νερό
οσύρες φεγγάρια
βουτούν βυθίζονται πνήγονται
κάγκελα
κάγκελα
κάγκελα
Σίλβα.

ΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΤΩΜΑ (1967)

Στο τέταρτο πάτωμα
η μαμά σου κοιμάται
Έλενα
μουσική θεία τα όνειρά της
τα όνειρά της
Πετίνο ντι Κάπρι
πέρα από τη θάλασσα
μην την ξυπνήσεις.

ΜΑΝΟΥΛΑ ΜΟΥ Ο ΠΙΟΚΑΣ ΣΟΥ (1964)

Μανούλα μου ο γιόκας σου
που έφυγε στα ξένα
βλέπει τη νύχτα μοναχός
βλέπει τον πάνω μόνος
τον λύνει ο ξενιτεύμος
και τόνε δέρνει ο πόνος.

Μανούλα, μανούλα πού 'ν ο γιόκας σου
μανούλα, μανούλα πού 'ν ο βασιλικός σου
πού 'ναι τ' αστέρια τ' ουρανού
πού ειν' η ζωή κι ο βίος σου;

Μανούλα στείλε τα πουλιά
μανούλα στελ' τ' αιθόνια
να με ξυπνάνε την αυγή
να 'ρχονται στα όνειρά μου
να μη με δέρνει απαντοχή
να 'ναι βουνό η καρδιά μου.

ΤΟΝ ΠΑΥΛΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΝΙΚΟΛΙΟ (1962)

Τον Παύλο και τον Νικολιό
τους πάνε για ταξίδι
με βάρκα δίχως άρμενα,
με πλοϊό δίχως ξάρτια.

Τ' άρμενα τα 'καψε φωτιά,
τα ξάρτια καταγιδά
και το ταξίδι θάνατος,
που γυρισμό δεν έχει.

Του Παύλου και του Νικολιού
οι μάνες παν αντάμα
ρωτούν το χώμα να τους πει
και κένο βγάζει αίμα.

Δεν είναι αναστεναγμός
που βγαίνει απ' το χώμα
μόνο πηγή λαχταριστή,
να πεις να ξεδιψόσεις

ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΥΟ (1968)

ΒΑΡΚΑ ΣΤΟ ΠΑΛΟ (1963)

Πέντε πέντε δέκα
δέκα δέκα ανεβαίνου τα σκαλιά
για τα δυο σου μάτια
για τις δυο φωτιές
που όταν με κοιτάζουν
νοιώθω μαχαιριές.

Βάρκα στο γιαλό
βάρκα στο γιαλό¹
γλάστρα με ζουμπούλι
και βασιλικό.

Πέντε πέντε δέκα
δέκα δέκα θα σου δίνω τα φριλιά.
Κι όταν σε μεθύσω
κι όταν θα σε πω
θα σε νανουρίσω
με γλυκό σκόπτο.

Πέντε πέντε δέκα
δέκα δέκα κατεβαίνου τα σκαλιά
φεύγω για τα ξένα
για την ξενήτειά
και μην κλαίς για μένα
αγάπη μου γλυκιά.

Είμαστε δυο, είμαστε δυο
η ώρα σήμανε οκτώ
κλείσε το φως
χτυπά ο φρουρός
το βράδυ θα 'ρθουνε ξανά
ένας μπροστά ένας μπροστά
κι οι άλλοι πίσω ακολουθούν
μετά σιωπή

κι ακολουθεί το ίδιο τροπάρι το γνωστό
βαράνε δυο
βαράνε τρεις
βαράνε χιλιες δεκατρείς
πονάς εσύ πονάω κι εγώ
μα ποιος πονάει πιο πολύ
θα 'ρθει ο καιρός να μας το πει.

Είμαστε δυο
είμαστε τρεις
είμαστε χιλιοι δεκατρείς
καβάλα πάμε στον καιρό
με τον καιρό
με τη βροχή
το αίμα πήζει στην πληγή
ο πόνος γίνεται καρφί
ο εκδικητής
ο λυτρωτής
είμαστε δυο
είμαστε τρεις
είμαστε χιλιοι δεκατρείς.

ΕΙΜΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ (1968)

Είμαι Ευρωπαίος
έχω δύο αυτιά
το 'να μόνο ακούει
το άλλο δεν γροικά.
Αν στενάζει Τσέχος, Ρώσος, Πολωνός
ο άνθρωπος πονάει, πέφτει ο ουρανός.
[Εκεί ψηλά στον Υμηττό, υπάρχει κάποιο μυστικό].

Αν πονέσου μαύρος, Έλληνας, Ινδός
τι με νοιάζει εμένα
ας νοιοστεί ο Θεός.

[Εκεί ψηλά στον Υμηττό, υπάρχει κάποιο μυστικό].

ΜΙΑ ΦΥΛΑΚΗ (1984)

Μια φυλακή
-πώς μας φτάσαν ως εκεί-
μια φυλακή
η ζωή μου φυλακή.

Χωρίς ποινή
-πώς μας φτάσαν ως εκεί-
και δικοιοτή
η ζωή μου φυλακή.

Στου Μακρυγιάννη
την προλάβεις να μιλήσεις
Εγγλέζου βόλι σε γονάτιο.
Μας κοίταζες με βλέμμα μελαγχολικό
να σκεφτόσουνα θαρρείς
πόσο λίγη η μέρα κράτησε.

Μες στις πλατείες ένας-ένας κοιθισμένοι
τη μοναδιά μας τη γραμμένη
τη σφράγισης με βλέμμα μελαγχολικό
ποιος θα πει το μυστικό
στη ζωή μας τη χαμένη.

Είμαι Ευρωπαίος
έχω δύο αυτιά
το ένα μόν' ακούει
απ' τ' ανατολικά.

Την πόρτα μου χτυπάει
και πάλι ο φασισμός
όμως σε τέτοιους ήχους
είμαι εντελώς κουφός.

[Εκεί ψηλά στον Υμηττό, υπάρχει κάποιο μυστικό].

Έχω ένοι αυτή μεγάλο
τ' άλλο πολύ μικρό
κι έτσι ήσυχος τρυγάω
χαρά, πολιτισμό.

[Εκεί ψηλά στον Υμηττό, υπάρχει κάποιο μυστικό].

Η ΑΡΚΟΥΔΑ (1984)

Μιαν αλυσίδα μου δένουν γύρω στο λαιμό¹
είμαι αρκούδα, χορεύω γύριτικο χορό.

Μέσα στα γήπεδα με, γυμνάζουνε
τ' άγρια πλήθη να χαιρετώ
με μαϊμούδες μαζί με βάζουνε
τ' άγρια πλήθη να προσκυνώ.

Μες στο κελί μου αγγελοι μπαίνουν σιωπηλοί
ήρθε το τέλος, δεν ήρθε ακόμα η αρχή.

ΣΤΑ ΠΕΡΒΟΛΙΑ (1962)

Στα περβόλια, μες στους ανθισμένους κήπους
σαν άλλοτε θα στήσουμε χορό
και το Χάρο θα καλέσουμε
να πιούμε αντάμα και να τραγουδήσουμε μαζί.

Κράτα το κλαρίνο και το ζουρνά
κι εγώ θα 'ρθω με τον μικρό μου τον μπαγλαμά.
Αχ κι εγώ θα 'ρθω...
Μες στης μάχης τη φωτιά με πήρες Χάρε
πάμε στα περβόλια για χορό.

Στα περβόλια, μες στους ανθισμένους κήπους
αν σε πάρω, Χάρε, στο κρασί¹
αν σε πάρω στο χορό και στο τραγούδι
τότες χάρισέ μου μιας νυχτιάς ζωή.

Κράτα την καρδιά σου, μάνα γλυκιά
κι εγώ είμ' ο νιος που γύρισε για μια σου ματιά.
Αχ για μια ματιά...

Για το μέτωπο σαν έφυγα μανούλα
εσύ δεν ήρθες να με δεις.
Ξενοδούλευες και πήρα μόνος μου το τραίνο
που με πήγε πέρα απ' τη ζωή...

KOKKINO TRIANTAFYLLO (1976)

Κάθε πρωί ξεκινούσαιμε
να τάπε στη δουλειά
στο λεωφορείο γελούσαμε
ήμαστε δυο παιδιά.

Κόκκινο τριαντάφυλλο
κόκκινο το δειλινό.

Κάποιο πρωί για τον πολέμο
κινήσαμε μαζί²
όλοι μαζί τραγουδούσαμε
παλεύαμε μαζί.

Μέσα στον Μάη σκοτώθηκες
το αίμα σου μαζί³
έβαιψε μαύρο τον ουρανό
κόκκινο τον καιρό.

Μαζί σου όλα σκοτώθηκαν
όνειρα, ιδανικά
γίναμε όλοι φαντάσματα
ζούμε συμβατικά.

Τώρα οι σημαίες γενήκανε
ειδη εμπορικά
είναι τα όνειρα αγαθά
καταναλωτικά.

ΑΝΑΤΟΛΗ ΣΕ ΛΕΓΑΝΕ (1973)

Ήρθε στ' όνειρό μου
όστατο πουλί
μέσα στο σκοτάδι
η ανατολή.

Σ' άπλωσα το χέρι
μου 'πες δεν μπορώ
θέλω να πετάξω
ο' άλλον ουρανό.

Έφυγαν τα χρόνια
έφυγες κι εσύ
γύρω μου σκοτάδι
και ψηλή βροχή.

Τη δική μου αγάπη
δεν την εκτιμάς
στα ψηλά μπαλκόνια
πρόθυμα πετάς.

Μου βάλες μοχαΐρι
μέσα στην καρδιά
μα η δικιά μου αγάπη
πάντα εσέ ζητά.

Κοίτα με στα μάτια
φίλα με γλυκά
κι άσε την καρδιά σου
να μου τραγουδά.

[Ανατολή σε λέγανε
κι αγγέλοι σε νταντεύανε].

ΠΑΙΜΕ ΒΟΛΤΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ (1961)

Το Σαββάτο το βράδυ φτάνει
δώρο μου μάνα καινούρια αλλαξιά.
Τα παιδιά με προσμένουν στο λιμάνι
στο μπαλκόνι καθημένη η κοπελιά.

Μοσχοβολούν οι γλάστρες
μοσχοβολάει ο σγουρός βασιλικός
μοσχοβολάει η σγάπη
κύμα με κύμα μεγαλώνει ο ωκεανός.

Πάμε βόλτα στα Χανιά, στην κάτω γειτονιά
να πάρουμε μια βάρκα με πανιά.
Πάμε βόλτα στα Χανιά, στην κάτω γειτονιά
στη θάλασσα να βγούμε στ' ανοιχτά.

Το Σαββάτο το βράδυ, φως μου
είμαι πρήγκιπας, είμαι υπουργός
έχω όλα τα πλούτη του κόσμου
δικιά μου η θάλασσα κι ο ουρανός δικός.

Το μπαλκονάκι σου δικό μου
δικές μου οι γλάστρες κι ο σγουρός βασιλικός
κι αν με κοιτάζεις μες στα μάτια
σκλάβος σου γίνομαι κι υπήκοος πιστός.

ΑΠΑΓΩΓΗ (1961)

Θα πάρω μια βαρκούλα
στον Κάτω Γαλατά
και στην Αθήνα θα ρέω
καβάλα στο νοτιά.
Και σαν θα 'ρθει το δειλινό
στον κήπο σου θα μπω
να κόψω τα τριαντάφυλλα
να κόψω τ' άστρα τ' ουρανού
και τον Αυγερίνο.

Θα βάλω στην βαρκούλα
λουλούδια και φιλιά
δυο γλάροι ταξιδεύουν
καβάλα στο βοριά.
Και να τη Η Κρήτη φάνηκε
γαλάζια και ξανθιά
τη θάλασσα στα μάρτια της
τον ουρανό στην αγκαλιά
τον ήλιο στα μαλλιά.

Θ' αράξω την βαρκούλα
μπροστά σε μια σπηλιά
θα σε ταΐζω χάδια
καβούρια και φιλά.

Στη μάνα μου, στον κύρη μου
λέγω και τραγουδώ
σας φέρω την τριανταφυλλιά
σας φέρνω τ' άστρα τ' ουρανού
και τον Αυγερίνο.

ΨΗΛΑ ΣΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΤΑ ΧΙΟΝΙΑ (1968)

Ψηλά στης Ρωσίας τα χιόνια
εκεί που φυσάει ο βοριάς
το ξανθό γένος αιώνα
προσιμένει ο δύνοις ο ραγιάς.

Αγάπες, τραγουδία, λουλούδια
μας στέλνουν και λόγια καυτά
στου Φάληρου μπρος τα μουσούδια
οι άλλοι μας στέλνουν θωρηκτά.

Ραγιάδες πονούν και στενάζουν
πάει και τούτη η γενιά
παράδεισού μνοι μας τάζουν
στα χιλια εννιακόσια ενενήντα εννιά.

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ (1968)

Η ακοή σου Δύση βιόλωσε
η όρασή σου Δύση σκεπάστηκε
η κοινωνία της καταναλώσεως
πέπλο βαρό σκεπάζει την ακοή σου
πέπλο βαρύ σκεπάζει την όρασή σου
σκεπάζει την ψυχή σου.

Ο πολιτισμός σου ερείπια που καπνίζουν
τα λόγια σου κουνούπια που πετούν
πάνω από τα Ελῃ
της βιομηχανικής σου παραγωγής
κουβαλούν πυρετό, φέρμα, υποκρισία.

Πεντακόσιες χιλιάδες νεκροί ίνδονήσιοι
στην Ευρώπη στρατόπεδα συγκεντρώσεως
πλαστην Ακρόπολη οι εξορίες
όμως ευό δεν ακούς
όμως ευό δεν βλέπεις
πάνω σε μοντέλο χιλια εννιακόσια εξήντα εννιά
τρέχει με διακόσια χιλιόμετρα
προς τον θάνατό σου.

ΟΤΑΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ (1967)

'Όταν σταματήσει ο χρόνος
το κελί μου γεμίζει μήνες
μήνες, μέρες, ώρες, στηγμές
δέκατα δευτερολέπτων
δέκατα δευτερολέπτων
δέκατα δευτερολέπτων
ένα βήμα πριν από το χάσιος
υπάρχει χάσιο
ένα βήμα μετά το χάσιο
υπάρχει χάσιο
εγώ υπάρχω λιγό πριν, λίγο μετά
υπάρχω μέσα στο χάσιο
δεν υπάρχω.

ΤΑ ΚΕΛΙΑ (1967)
(Ο ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ)

Τα κελιά ανασπάνουν
τα κελιά που βρίσκονται ψηλά
τα κελιά που βρίσκονται χαμηλά
η βροχή μας ενώνει
ο ήλιος ντράπηκε να φανεί, Νίκο
Γιώργο, κρατιέμαι από ένα λουλούδι.

ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΔΕΙΣ (1968)

Σου είπαν ψέματα πολλά
ψέματα σήμερα σου λένε ξανά
κι αύριο ψέματα ξανά θα σου πουν
ψέματα σου λένε οι εχθροί σου
μα κι οι φίλοι σου σου κρύβουν την αλήθεια.
Ψεύτικη δόξα σου τάζουν οι ψεύτες
μα κι οι φίλοι σου με ψεύτικες αλήθειες σε κοιμίζουν.
Πού πας με ψεύτικα όνειρα;
Πού πας με ψεύτικα όνειρα;
Καιρός να σταματήσεις
καιρός να τραγουδήσεις
καιρός να κλάψεις και να πονέσεις
καιρός να δεις.

ΤΟ ΣΦΑΓΕΙΟ (1968)

Το μεσημέρι χτυπάνε στο γραφείο
μετρώ τους χτύπους, το αίμα μετρώ
είμαι θρεφτάρι μ' έχουν κλείσει στο αφρογείο
σήμερα εσύ, αύριο εγώ.

Χτυπούν το βράδυ στην ταράτσα τον Αντρέα
μετρώ τους χτύπους, τον πόνο μετρώ
πίσω απ' τον τοίχο πάλι θα 'μαστέ παρέα
τακ τακ εσύ, τακ τακ εγώ
που πάει να πει σ' αυτή τη γλώσσα τη βουβή
βιστώ ρεγά, κρατώ καλά.

Μες στις καρδιές μας αρχινάει το πανηγύρι
τακ τακ εσύ, τακ τακ εγώ.

Μύρισε το σφαγείο μας θυμάρι
και το κελί μας κόκκινο ουρανό.

ΤΟ ΦΕΙΤΑΡΙ ΚΑΝΕΙ ΒΟΛΤΑ (1963)

Το φεγγάρι κάνει βόλτα
στης κυράς μου τα μαλλιά.

Παιξε Τοιτσάνη μου το μπουζουκάκι
ρίζε μου μια γλυκιά πενιά,
παιξε Τοιτσάνη μου το μπουζουκάκι
να θυμηθούμε τα παλιά.

Το φεγγάρι κάνει κόκλο
στης κυράς μου την καρδιά.

Παιξε Μανάλη μου το μπουζουκάκι
ρίζε μου μια γλυκιά πενιά,
παιξε Μανάλη μου το μπουζουκάκι
να θυμηθούμε τα παλιά.

Το φεγγάρι κάνει βόλτα
μα η κυρά δεν μ' αγαπά.

Παιξε Γρηγόρη μου το μπουζουκάκι
ρίζε μου μια γλυκιά πενιά
παιξε Γρηγόρη μου το μπουζουκάκι
να ξεχαστούντε τα παλιά.

ΠΑΛΙΚΑΡΙ (1967)

Κλαίνε τα δέντρα, κλαίνε
τα σήμαντρα κι οι φίλοι σου κλαίνε.

Παλικάρι στη δουλειά
στο σπίτι παλικάρι
μήλαγες κι η γειτονά μας
γέμιζε πουλιά.
Άπλωνες το χέρι σου
κι έκοβες το φεγγάρι
ως σ' έκοψε σα λοιλόυδο
ο Χάρος μια νυχτιά.

Κλαίνε οι τράτες, κλαίνε
τα κύματα κι οι φίλοι σου κλαίνε.

Παλικάρι στα κουπιά
στο γλέντι παλικάρι
οι κοπελιές κεντούσανε
για σένανε κρυφά
κεντούσανε τα όνειρα,
τον ήλιο, το φεγγάρι
κεντούσαν την αγάπη τους,
της βάζανε πανιά.

Κλαίνε οι ναύτες, κλαίνε
τα σύννεφα κι οι φίλοι σου κλαίνε.

Παλικάρι, η μάνα σου τυλήγηκε στα μαύρα
τους φίλους σου τους τύλιξε φουρτούνα, συννεφιά
το λιμανάκι ερήμωσε κι η θάλασσα ερημώθη
κι ο ήλιος εκαρφώθηκε και δε σαλευει πια.

ΠΟΤΕ ΠΟΤΕ ΠΟΤΕ (1967)

Ποτέ ποτέ ποτέ
δεν θα μπορέσω να ξεδιπλώσω όλες τις σημαίες
πράσινες, κόκκινες, κίτρινες, μπλε, μοβ, θαλασσιές
ποτέ ποτέ ποτέ
δεν θα μπορέσω να μυρίσω όλα τα αρώματα
πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, μοβ, θαλασσιά
ποτέ ποτέ ποτέ
δεν θα μπορέσω ν' αγγίξω όλες τις καρδιές
όλες τις θάλαισσες να ταξένεψω
ποτέ ποτέ ποτέ
δεν θα γνωρίσω τη μία σημαία
τη μοναδική
εσένα
Τάνια.

ΑΠΡΙΛΗΣ (1962)

Απριλή μου ξανθέ
και Μάρι μυρωδάτε
καρδιά μου πώς αντέχεις
μέσα στην τόση αγάπη
και στις τόσες ομορφιές.

Γιομίζει η γειτονιά
τραγούδια και φιλιά
την κοπελιά μου τη λένε Λενιό
μα το 'χω μυστικό.

Αστέρι μου χλωρό
του φεγγαριού σχήδια
στο γαϊτανόφρυνδο σου
κρεμάστηκε η καρδιά μου
σαν το πιολόκι στο ζέβρηγο.

Λουλούδι μου, λουλούδι μυριστό
και ρόδο μυρωδάτο
στη μάνα σου θα 'ρω
να πάρω την ευχή της
και το ταΐρι π' αγαπώ.

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ ΤΟΝ ΩΡΩΠΟ (1970)

Ο πατέρας εξορία
και το σπίτι ορφανό^ν
Ζούμε μες στην τυραννία
στο σκοτάδι το πηγκότ.
Κι εσύ λαέ βασανισμένε μην ξεχνάς τον Ωρωπό.

Κλαίει κι η μάνα τώρα μόνη
κλαιν τα δέντρα, τα πουλιά
στην πατρίδα μας νυχτώνει
ορφανή η αγκαλιά.
Κι εσύ λαέ βασανισμένε μην ξεχνάς τον Ωρωπό.

Μες στα σύρματα κλεισμένοι
μα η καρδιά μας πάντα ορθή
πάντα ο ίδιος όρκος μένει
λευτερά και προκοπή.

Κι εσύ λαέ βασανισμένε μην ξεχνάς τον Ωρωπό.



22 Τραγούδια σε ποίηση Μίκη Θεοδωράκη

...Στα ποιήματά του έρχεται ίσωμε την κολλά του χαρτού του, ανεπιτίθευτος, απλός, έχοντας προς στηγμήν λημανήσει την οικείωσή του με την κορυφαία στηγμή αυτής της τέχνης. Έρχεται με την αμεσότητα σχεδόν λαϊκού ποιητή, που, αν και πέρασαν αιώνες λόγου, θ' αδράσει την πρώτη λέξη τώρα. Τώρα θα μαγευτεί απ' το πολύ πράσινο που τον έμερωσε, τώρα θα μεθύσει απ' ένα «ο' γιαγιά». Προφέρει της συλλαβές του με την εμπιστοσύνη ότι απευθύνεται πάντα κάπου, με τη σοβαρότητα του ακατάληπτου που κλένουν και τα πιο φθιρμένα ακόμα νοήματα, με τον κίνδυνο της ανατροπής που φέρει η διάθεσή του, με την ασφόλεια της ελικρίνειάς του.

Καμιά διανοητική επεξεργασία δεν του υποβάλλει τη φόρμα, καμιά εξαντλητική έρευνα τη λεκτική επιλογή, καμιά συστηματική μελέτη τον κρυμμένο ρυθμό του ελεύθερου στήχου. Δεν ζητά ν' αρχιτεκτονήσει κανονισμές δομές, ζητά να εικονίσει το μέσος κι έξο τοπίου, θα έλεγες φωτογραφικά. Πίσω απ' το στήχο του κρύβεται η γρήγορη κίνηση να προλάβει το νερό του ποταμού που τρέχει, να σταματήσει το κατάλληλο φυσικό για τη φωτογραφία, να εξομολογηθεί. Και δεν επιτρέπει να μεσολαβήσει τίποτα σ' αυτή την εκμυστήρευση παρά μόνο αυτό που ζητά το αυτί του όλου: τον σχεδόν ασυνείδητο ψιθύρισμα. Και, επειδή είναι αυτός, μπορεί και δημιουργεί ποιητικές εικόνες που θα πει συνθέσεις, μονάδες ενός που ουσιαστικό κόδιμο. Έχοντας μια έμφυτη αρχέγονη αύσθηση μαργαίας, τέτοια όπως ο αρχαϊκός λυρισμός διέθετε μέσα στην αλεξχώριστη σύμπλεξη λέξης και μουσικής, ο Θεοδωράκης έρει στο ιδιωτικό βίομα να προβάλλει το πληθυντικό, του παρελόντος και του παρόντος του. Τα ποιήματά του, κυρίως τα θρηνητικά τραγούδια, φέρουν στον πολιτισμό τους απόρχουν των μοριολογών, της δημοτικής στιχουργίας: το λεκτικό φάσμα, τη ρυθμική επανάληψη, τη ζωντανή λαϊκή αίσθηση της συμμετοχής της φύσης στη δική μιας εσωτερική ζωή, την εικονοποιία, την οικείωση με τα μυστήρια. Χωρίς καλλιέπεια και δισταγμό χρησιμοποιεί το αυτονόητο ως νέο. Μεταστοιχειώνει ακαριαία τη σκέψη, το αισθημά του σε φθόγγο αναγνώσμα άμεσα, σε λέξη, σε κοινή λαλά.

Δημήσιος ο ίδιος ως σύμβολο, ως κοινός τόπος αναφοράς, ως κοινικό σημείο που πάνω του τέμνονται οι πολλοί δρόμοι της σύγχρονης ιστορίας, της τέχνης, της ανθρώπινης περιπέτειας, καταφέρνει ωστόσο να παραμένει ο μονοχρόνος ιδιώτης ενός γλαυκού ουρανού που με την αυθορμησία παιδιού ονομάζει τα πράγματα κι αυτά τον ακαλουθούν στο παιχνίδι της κάθε λεπτού δημιουργίας. Εκεί που μπορεί να φέρειν το κόμο στα μέτρα της δικής του καρδιάς. Να πραγματώνει τον εαυτό του σε μια μεγάλη συμφωνία ή στις δυο λέξεις ενός στήχου: «Βροχή μια Κυριακή που μ' έδεσε για πάντα». Ταν πόδιαν της ψυχής του είναι εν τελεί καταγραφή τα ποιήματα, μικρά χαρτιά-καθέρετες που πάνω τους κοιτάζεται απροσποίτος, ανυπεράσπιτος και χωρίς βάρος...

Από το βιβλίο: Μίκης Θεοδωράκης - Να μαργευτεί και να μεθύσω, Ανθολόγηση-εισαγωγή Ιουλίτας Ηλιοπούλου. Εκδόσεις «Νέα Σύνορα» -Α.Α.Λιβάνη, 2000

Ο Μίκης Θεοδωράκης είναι ένας ποταμός. Πλούσιος και χειμαρρόδης και στο χαρακτήρα, και στο μπού, και στο έργο, και στα αισθήματα, και στην καθημερινή του έκφραση. Αυτό φαίνεται κι από τον τρόπο που διευθύνει μια ορχήστρα. Με ανοιχτά τα χέρια, σαν φτερά μεγάλου πουλιού, με ορμή στο ρυθμό και τις χειρονομίες. Συνεπάρνει με τις κινήσεις του, το ίδιο αποφασιστικά όσο και με τη μουσική του και με τον τρόπο που ερμηνεύει συχνά τα τραγούδια του. Ακόμα και με το λόγο του, σε οποιοδήποτε θέμα. Όλα βγαίνουν εκ βαθέων.

Ο συνθέτης είναι απελεύθητος. Ακούραστος πάντα, ανανεωμένος συνέχεια, πληθωρικός και ευρηματικός, βρίσκεται συνέχως στο προσκήνιο. Είναι απρόβλεπτος στη συχνότητα, την έκταση, τη μορφή και το περιεχόμενο της καλλιτεχνικής του δημιουργίας.

Όσο για τις κοίτες του, είναι τόσο πλατιές που χωρούν μέσα αλλά τα όνειρα, όλες οι πίκρες, όλες οι χαρές, όλες οι ελπίδες του ελληνισμού. Τα τραγούδια του εκφράζουν τον κάθε Έλληνα κάθε εποχής και ιδεολογίας.

Από το βιβλίο του Κώστα Σερέζη: Μίκης Θεοδωράκης - Ο οικουμενικός, εκδόσεις Καυστανιώτη, 2001



ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

Ο Μίκης Θεοδωράκης, κρητικής καταγωγής, γεννήθηκε στη Χίο στις 29 Ιουλίου του 1925. Έζησε σε πολλές πόλεις της Ελλάδας για να καταλήξει στην Αθήνα, στην οποία έκτοτε διαμένει.

Από το 1954 έως το 1960 εργάσθηκε στο Παρίσι και στο Λονδίνο γράφοντας συμφωνική μουσική μπαλέτα και μουσική για ταινίες.

Στα 1960 τίθεται επικεφαλής του αναγεννητικού πολιτιστικού - πολιτικού κινήματος στην Ελλάδα με επίκεντρο τη σινέλεξη ποίησης και μουσικής συνθέτοντας δεκάδες κώλους τραγουδιών, ορατόρια, επιθεωρήσεις, μουσική για το ορχανδι ελληνικό δράμα και άλλα.

Το κίνημα αυτό συνδέεται με τις προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις της εποχής, που στόχευαν, πέρα απ' τον εκδημοκρατισμό της κοινωνικής ζωής, σε μια βαθύτερη και ευρύτερη αναγέννηση του ελληνικού λαού. Το γεγονός αυτό τον φέρνει συχνά στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής με κορύφωση την ενεργό συμμετοχή του στο αντιστασιακό κίνημα κατά της στρατιωτικής δικτατορίας (1967-74).

Ο Θεοδωράκης ασχολήθηκε με όλα τα είδη της μουσικής, το δε έργο του πολύμορφο και πλούσιο, επεκτείνεται πέραν της μουσικής σε τομείς όπως η ποίηση, η πεζογραφία, η φιλοσοφία, η μουσικολογία. Ακόμα και σε πολιτικά δοκίμια.

Η πρώτη περίοδος της μουσικής του δημιουργίας (1940-53) περιλαμβάνει τραγούδια, ορατόρια, μουσική δωματίου, μπαλέτα και συμφωνικά έργα. Κορυφαίο έργο η Πρώτη Συμφωνία.

Η δεύτερη περίοδος, η Παρισινή (1954-59) περιλαμβάνει έργα μουσικής δωματίου, μπαλέτα και συμφωνικά. Κορυφαίο έργο το μπαλέτο του ανέβηκε στα 1959 στο Covent Garden, η Αντγόνη. Η τρίτη περίοδος (1960-80) είναι αιφερωμένη στο κίνημα της έντεχνης λαϊκής μουσικής με κυριότερες συνθέσεις τα ορατόρια Άξιον Εστί και Canto General.

Ακολούθει η τέταρτη περίοδος από το 1981 ως το 1988, κατά την οποία, συνεχίζοντας πάντοτε να συνθέτει κύκλους τραγουδιών, επιστρέφει στη συμφωνική μουσική με κύρια έργα την Τρήτη Συμφωνία, την Έβδομη Συμφωνία, την πρώτη του Όπερα Κώστας Καρυωτάκης (Οι μεταμορφώσεις του Διονίσου) και το μπαλέτο Ζαρμπάτς.

Τέλος κατά την Νέητη περίοδο (1989 έως σήμερα) συνθέτει βασικά τις όπερες του (Λυρικές τραγανότες) Μήδεια, Ηλέκτρα και Αντγόνη. Την τριλογία αυτή συμπλήρωνε η καινούργια του Όπερα Λιοσιστράτη. Με τα έργα αυτά ο Θεοδωράκης εγκανιάζει την εποχή του Λυρικού Βίου, δηλαδή την ολοκληρωτική στροφή του προς τον λυρισμό και την τελειοποίηση της λυρικής μουσικής έκφρασης σε όλο το φάσμα της μουσικής του δημιουργίας.

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΕΡΖΗΣ



Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. Το τραγούδι ήταν πάντα ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής του, αλλά η ουσιαστική αρχή έγινε στη Ρόδο το 1974 με τον συνθέτη και μουσικό Γρηγόρη Τσιποτούδη.

Σταύρος στην καριέρα του στάθηκε η γνωριμία του με τον συνθέτη Χρήστο Νικολόπουλο το 1980 που είχε ως αποτέλεσμα τον πρώτο προσωπικό του δίσκο λέων το 1982. Η επιτυχία αυτού του δίσκου έγινε η αφετηρία για μια στενότερη συνεργασία και φιλία με τον συνθέτη. Παράλληλα με τη δισκογραφική τους δουλειά, πραγματοποίησαν μαζί συναυλίες σε όλη την Ελλάδα και εμφανίσεις σε κέντρα της Θεσσαλονίκης.

Το 1982 συμμετέχει φιλικά στο δίσκο Πατές Χρήστο επειγόντως μαζί με την Ελένη Βιτάλη, τον Γιώργο Σαράρ και τον Δημήτρη Κοντολάζο σε μουσική Χρήστου Νικολόπουλου και στήχους Μανώλη Ρασούλη.

Το 1983 ακολουθεί ο δεύτερος προσωπικός δίσκος του Μίλα μου στον ενικό σε μουσική Χρ. Νικολόπουλον και στήχους Λευτέρη Χαψάρη και Χριστόφορου Μπαλαμπανίδη. Επίσης συμμετέχει στον δίσκο Όλοι δικοί μας είραστε των Νικολόπουλου-Ρασούλη με τους Νίκο Παπαζάχογλου, Δημήτρη Κοντογάνην και Νάντιο Καραγάνην.

Έκτοτε συνεργάστηκε με πολλούς συνθέτες, στιχουργούς και τραγουδιστές όπως τους: Τάκη Μουσαφίρη, Θόδωρο Δερβενώπη, Θανάση Παλικανδρίη, Ηλία Μιτάσιο, Διονύση Τσακνή, Στέλιο Ρόκο, Γιώργο Καφετζόπουλο, Ηλία Φιλίππου, Κωνσταντίνο Παντζή, Νίκο Βαζεβανέλη, κ.ά.

Τον Οκτώβριο του 1999 έδωσε μια μοναδική συναυλία στο Λονδίνο, στο Royal Albert Hall.

Στη δισκογραφία του περιλαμβάνονται: Εθνική Θεσσαλονίκης, Καινούργια χρήματα, Έμαι μόνος μου, Θα θελα να 'σουν εδώ, Μια αφέρεωση καρδιάς, Αυτοί που δεν μιλάνε, Μεσούγειος, Άφρος με μόνο, Παλιόκαρπος, Ο δικός μου δρόμος, Δεν με κατάλαβες ποτέ.

Τελευταία του δισκογραφική δουλειά είναι ο δίσκος Θέλω να πω σε μουσική Μάριου Τόκα και στήχους των Φιλιππου Τράψη, Κώστα Φασουλά, Άννας Αργυρού, Ευγενίας Ασαλινίδη και του Γιάννη Πάριου που έχει χαρίσει τους στήχους σε τρία τραγούδια του δίσκου.

ΓΛΥΚΕΡΙΑ



Γεννήθηκε στο Άγιο Πνεύμα Σερρών. Εμφανίζεται στο χώρο του τραγούδιο το 1974 και δουλεύει σε μπουζάτη η Πλάκας κοντά σε γνωστούς καλλιτέχνες ερμηνεύοντας τραγούδια Χατζιδάκι, Θεοδωράκη, Λοζίου, κ.ά.

Το 1978 συνεργάζεται με τον Απότολο Καλλάρα στον δίσκο Μην κάνεις όνειρα. Το 1980 κυκλοφορεί ο πρώτος προσωπικός της δίσκος Στα μάτια κούτη με με δώδεκα λαϊκά τραγούδια και μπαλάντες του Στέλιου Φωτιάδη. Παράλληλα συνεργάζεται με τον Γιώργο Νταλάρα σε συναυλίες στην Αθήνα και την επαρχία. Το 1982 επιλέγεται και εκπροσωπεί την Ελλάδα στα Ευρωπαϊκά 82 στην Βρυξέλες μαζί με την Σωτηρία Μπέλου, τον Γιώργο Νταλάρα και τη Μαργαρίτα Ζορμπαλά.

Το 1986 εμφανίζεται σε πρώτη εκτέλεση την Εαρινή Συμφωνία του Γιάννη Ρίτσου σε μουσική Γιάννη Μαρκόπουλου στην τελετή έναρξης του Α' Παγκόσμιου Πρωταθλήματος στο Ολυμπιακό Στάδιο που μεταδόθηκε τηλεοπτικά σε 120 χώρες του κόσμου.

Πραγματοποιεί πολλές συναυλίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Ευρώπη, ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Κύπρος, Ισραήλ).

Οι πετυχημένες συναυλίες της στο Ιαράθη την ανακρόσουσαν ως την πιο δημοφιλή έντινη τραγουδίστρια, ο δήμαρχος της Ιερουσαλήμ της παραδίδει το χρυσό κλειδί της πόλης (1994) και ο πρόεδρος του Ιαράθη Γιτζάκ Ράμπιν την προσκαλεί στο Προεδρικό Μέγαρο για να τη γνωρίσει (1995). Ταυτόχρονα κυκλοφορούν τρεις δίσκοι που γίνονται

αμέσως χρυσοί στο Ιαράθη Glykeria-Golden Hits, Far away, Glykeria-14 classics και ο πρώτος της προσωπικός δίσκος στη Γαλλία με τίτλο Golden Hits-The voice of Greece.

Το 1999 δίνει δύο συναυλίες στο Τελ Αβίβ με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα που γνωρίζουν μεγάλη επιτυχία και κυκλοφορεύσε σε λίγους μήνες στο Ιαράθη ο δίσκος από τη ζωντανή ηχογράφηση κι αμέσως μετά από την Sony Classical σε όλο τον κόσμο το άλμπουτ Glykeria and the Israel Philharmonic Orchestra.

Στη δισκογραφία της περιλαμβάνονται επίσης τα: Σμυρνέλα, Από την Σμύρνη στον Πειραιά, Με την Γλυκερία στην Ομορφή Νότη, Τραγούδι αισθηματικό, Μάτια μου, Με πανούσληνο, Βόλτα στην Ελλάδα, Όλα μου τα μουσικά, Ξέμερωσε, Χώρα των Θαυμάτων, Σε μια σχεδία, Η Γλυκερία τραγουδά Αντάνη Βαρδή, Μάσκα, Γλυκερία-Χάραμα 2000, κ.ά.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ



Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Στην παιδική του ηλικία ήταν μέλος της χορωδίας του Ιερού Ναού Παναγούδας. Αργότερα παρακολούθησε μαθήματα φωνητικής στο Σύγχρονο Ωδείο και στο Μακεδονικό Ωδείο και μαθήματα βυζαντινής μουσικής στην Ανωτέρα Σχολή της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσ/νίκης.

Το 1990 περίπου εμφανίστηκε σε μουσικές σκηνές της πόλης του και έκτοτε έχει πάρει μέρος σε διάφορες μουσικές παραστάσεις σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό με πιο πρόσφατη την παράσταση-αφιέρωμα στον Σταύρο Κουγιουμτζή στο Μέγαρο Μουσικής Θεσ/νίκης.

Ιδιαίτερα γνωστός έγινε με την επιτυχία Μικρή Πατρίδα των Γ. Ανδρέου και Π. Καρασούλου.

Είναι μόνιμος συνεργάτης του Σ. Κουγιουμτζή κι έχει επίσης συνεργαστεί με τους: Χ. Νικολόπουλο, Γ. Σπανό, Γ. Σταυριανό, Γ. Ανδρέου, Μ. Ρασούλη, Μ. Κανά, Ε. Τσαλιγόπουλο, Π. Δουρδούμπατάκη.

Στη διοκογραφία του περιλαμβάνονται: *Μικρή Πατρίδα - Γ. Ανδρέου-Π. Καρασούλου, Οδή των Οδών - Μ. Τερζή (συμμετοχή), Live - με τον Χ. Νικολόπουλο, Πού να τελειώνει η Θάλασσα - Γ. Σταυριανό (συμμετοχή), Εικόνες Παιδεύουν το Μυαλό - Π. Δουρδούμπατάκη, Μεταμορφώσεις - Π. Κυπριανού, Τα Τραγούδια του Χαμένου Ποιητή - Δ. Μαρκατόπουλο*.

ΛΑΪΚΗ ΟΡΧΙΣΤΡΑ «ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ»



Η Λαϊκή Ορχίστρα «Μίκης Θεοδωράκης» δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 1997 από μουσικούς - συνεργάτες του Μίκη Θεοδωράκη, γνώστες του Έρευναρχού.

Η πρώτη ερμάνιση της Ορχίστρας ήγειν στο Θέατρο Αξιωνή της Γλυκάδας τον Ιούνιο του 1997, όπου παρουσιάστηκαν μέσα σε πέντε ημέρες, έργα του ουνέτη σε πολύτιμη μεγάλων Ελλήνων ποιητών. Εκτότε η Ορχίστρα έδωσε πολλές λαϊκές συναυλίες στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα συμπράττοντας με καταξιωμένους αλλά και νεότερους, ερμηνευτές όπως αληφράτικά τους παραθέτουμε:

Αλέξα, Γεράσιο Ανδρέα, Νένα Βενετοάνου, Καλλιώπη Βέττα, Πέτρο Γαΐτσον, Βαγγήλη Γερμανού, Μαρία Δημητριάδη, Δημήτρη Ζερβουδάκη, Κώστα Θωμασίδη, Άλινος Ιωαννίδη, Άλινη Καραπλήσου, Μελένη Κονά, Παναγιώτη Καραδημήτη, Ανδρέα Καρακόττα, Λουκιανόν Κηλαρδήν, Γιάννη Κότσιαρη, Ανδρέα Κουλουμπή, Βασιλή Λέκκα, Σωτήρια Λεωνάρδου, Κώστα Μακεδόνα, Αφροδίτη Μάνου, Λαυρέντια Μαζαρίτη, Μανώλη Μητρόπη, Δημήτρη Μητάση, Γιάννη Μπέζο, Γεώργιο Νταλάρη, Πέτρο Γκανδή, Τζέμη Παναύων, Βασιλή Παπακωνσταντίνη, Γιάννη Πάριο, Ορφέα Περήβη, Μαρία Ρουσούέα, Διονύση Τσακνή, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μανώλη Φάμελλο, Μαρία Φαραντούρη, Ιωάννα Φόρτη και Λάζα Χαλκά. Η ορχίστρα έχει εμφανιστεί σε μουσικές σκηνές της πρωτεύουσας και της επαρχίας (Ιαρματές, Βραύτος, Στον Αέρα, Αγήλη, Μάλος, Τοά στη Σαχάρα, κ.α.). Έδωσε επίσης συναυλίες στις επωνυμικές (Πορτλά, Κουτσά, Βατόμυ, Πρετόρια, Παριά, Κόπρος).

Έχει οργανώσει και διαφέρει μέρος σε πολλές συναυλίες με το Άλεν στις συνεργασία με συμφωνικές ορχίστρες και χοροδρόμες υπό τη διεύθυνση του ουνέτη του συνθέτη του θέατρου (Ηράκλειο, Αρχαία Ολυμπία, κα.), γήπεδα, ανοικτούς χώρους (Άγ. Αχμέλιος Προετώνων).

Στόχος της Ορχίστρας είναι η παρουσίαση του έργου του Μίκη Θεοδωράκη σε συναυλίες, παροιτάσεις, τηλεοπτικές εμφανίσεις, διοικητρικά, κ.ά. Έτσι συμμετείχε στην παραγωγή των παρακάτω CDs:

Το τραγούδι του Νεκρού Αδελφού με την Νένα Βενετοάνου, τον Δημήτρη Μητάση και τον Γιάννη Μπέζο, υπό τη διεύθυνση του ουνέτη. Η Αγάπη είναι φωνά με τον Δημήτρη Μητάση.

Γιάννης Πάρος live στο Αιγαίντρο - Ο Ερωτικός Θεοδωράκης από τη συναυλία που διοργάνωσε το περιοδικό Δέρμανο τον Ιούλιο του 2001.

Τέλος, εξ ίσου σημαντική είναι η συμμετοχή των συντελεστών της Ορχίστρας σε εκδηλώσεις για την ειρήνη, για την καταπολέμηση του ρωτούσιου και των ναρκωτικών, για τους φύλακομένους, μέσα από συναυλίες που έχουν οκύπο να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο για κοινωνικά θέματα. Η Ορχίστρα επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Αιτακή Ορχίστρα «Μίκης Θεοδωράκης»

Μανώλης Γεωργοστάθης (μπουζούκι), Γιώργος Κοντογάνης «Κρήτη» (μπουζούκι), Τάλης Κάκικον (πάνο), Δημήτρης Παπαγγελίδης (κιθάρα), Δημήτρης Παπαλάμπρου (κιθάρα), Τεό Λαζάρου (μπάσο), Γιάννης Ρούσος (ντράμ), Θέμης Συμβουλόπουλος (κρουστά)

Συντονούμενος: Μαργαρίτης Θεοδωράκης, Δημήτρης Χατζόπουλος

Υποστηριζόμενη: Μαίρη Τσαντέ, Sophie Hayes

Γραφείο Τόπου: Δέσποτα Ζηλκίδου

Δημόσιες Σχέσεις: Δημήτρης Αργυρούλης

Γραφική και εικαστική επιμέλεια: Γιάννης Αγγελου

Ηχοληψία: Γιάννης Παπαδόπουλος

Διεύθυνση: Δικαίου 10-12, 11741 Αθήνα Τηλ: 010920260-2, Fax: 0109241362



**ΠΡΟΣΦΑΤΗ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ**



Η αυτοβιογραφία του Μίκη Θεοδωράκη που έχει εκδόθει σε πέντε μέχρι σήμερα τόμους.

Εκδόσιες ΚΕΡΔΡΟΣ



Προσωπίγιο
Εκδόσεις Αγγελος Σιδεράτος



Εκδόσεις Λαζαρίδη/Θεοδώρα



Εκδόσεις "ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ" - Α. Α. ΛΙΒΑΝΗΣ



Η έκδοση και προβολή των Απάντων του Μίκη Θεοδωράκη είναι ο μανδικός σκοπός του εκδοτικού οίκου ROMANOS.

Το ρεπερτόριο του Θεοδωράκη είναι τόσο πλούσιο που αυξενει συνεχώς ο κατελόγος των έργων που έχουν ήδη κυκλοφορήσει, για πιάνο και φωνή (full score), για κιθάρα και φωνή, για παρτιτούρα ορχήστρας (full score).

Με μια νέα σειρά βιβλίων για πιάνο και φωνή, οι κύκλοι τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο πλατύ μουσικό κοινό.



**EDITIONS
ROMANOS**

EDITIONS ROMANOS THA.: 010 9246024 FAX.: 010 9241362



BF. Καθαρό Ultra One



Καθαρή
Επιλογή.

ΠΙΣΣΑ: 1 mg
NIKOTINH: 0,1 mg

Το Υπουργείο Υγείας προειδοποιεί:
ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΒΛΑΠΤΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Παιζόυμε



σε κάθε γειτονιά της Ελλάδας

- ΠΡΟ-ΠΟ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΩΤΟ, ΠΡΟ-ΠΟ ΓΚΟΛ ΤΖΟΚΕΙΡ, ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
- στο δίκτυο των 5.000 πρακτορείων μας

Ένας κόσμος ψυχαγωγίας

Μοιραζόμαστε



ένα όραμα

- την ανάπτυξη του ελληνικού αθλητισμού
- την ανάδειξη του δημοσιογραφικού πολιτισμού

Ένας Οργανισμός με κοινωνική ευθύνη

Συμμετέχουμε



στην οικονομική ανάπτυξη

- διεύρυνση δραστηριοτήτων
- επενδύσεις υψηλής τεκνολογίας
- νέες αγορές

Mia σύγχρονη εταιρία

Κερδίζουμε



μεζί

- αύξηση 188% του κόλπου εργασιών την τελευταία τριετία
- Κέρδη πάνω από 1 δις. ΕΥΡΩ στους τυχερούς το 2001

Mia δυναμική αξία

Γιορτάζουμε



κάθε μέρα

- την προσφορά
- την έκπληξη
- τη ζωή

Mia μοναδική εμπειρία

Η Ελλάδα μας εμπιστεύεται τα όνειρά της

ΟΠΑΠ Α.Ε.