

**Αδελφοί μας Παλαιστίνιοι,**

**Ο ελληνικός λαός βρίσκεται στο πλευρό σας. Παρακολουθεί με αγωνία και πόνο την καινούρια μεγάλη τραγωδία σας...**

**Αγανακτεί και διαμαρτύρεται μπροστά στα εγκλήματα του Σαρόν/που σαν ένας μικρός Χίτλερ/στηριγμένος στην ωμή βία και στα Μεγάλα του Αφεντικά/σκοτώνει, γκρεμίζει, αιχμαλωτίζει, βασανίζει ανυπεράσπιστους πολίτες, γέρους, γυναίκες και παιδιά.**

**Όμως ο Σαρόν και τα αφεντικά του δεν σπέρνουν μόνο την καταστροφή. Συγχρόνως ξεφτιλίζουν όλα τα μεγάλα επιτεύγματα, θεσμούς και όργανα της παγκόσμιας νομιμότητας:**



- 2 -

Τον ΟΗΕ. Το Συμβούλιο της  
Ευρώπης. Τις κυβερνήσεις της  
Ευρώπης, της Ρωσίας, της Κίνας  
και των Αραβικών Κρατών.  
Όλους τους δυνατούς και  
υπεύθυνους αυτού του κόσμου/  
που τους κατάντησε αδύνατους  
και ανεύθυνους/ο φόβος του  
Μπους.

Ποιος όμως δεν γνωρίζει ότι η  
Κυβέρνηση της Αμερικής /  
εκμεταλλεζόμενη την ανθρώπινη  
τραγωδία/μετά το καταστροφικό  
χτύπημα στους πύργους της Νέας  
Υόρκης/έχει καταστρώσει και  
αρχίζει να θέτει σε εφαρμογή ένα  
σχέδιο πολέμου που απειλεί το  
μέλλον της ανθρωπότητας;

Τι θα κάνουν λοιπόν οι  
πολιτισμένοι και δυνατοί του  
κόσμου;



- 3 -

Θα κάθονται με σταυρωμένα χέρια/να παρακολουθούν/(όταν δεν συμμετέχουν και οι ίδιοι) τους αμερικανούς στρατηγούς να βομβαρδίζουν πότε την Γιουγκοσλαβία και πότε το Αφγανιστάν/είτε να βοηθούν όπως τώρα τους διάφορους Σαρόν να εφαρμόζουν την χιτλερική τακτική της καμένης γης;

Δεν γνωρίζουν τάχα πως όταν μια πολεμική μηχανή ξεκινήσει, τότε δεν την σταματά τίποτε;

Ήδη έχει αποκαλυφθεί ότι μετά τον ΑΞΟΝΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ, όπως τον βάφτισε ο Μπους, δηλαδή το Ιράκ, Ιράν και Βόρεια Κορέα, σειρά έχουν η Κίνα και η Ρωσία. Και γιατί όχι μεθαύριο και η Ευρώπη;



- 4 -

Η λογική της στρατιωτικής υπεροχής, η λογική των στρατηγών του πολέμου/είναι ο παραλογισμός. Οπότε τίποτε δεν μπορεί να αποκλειστεί...

Εάν δεν σταματήσουμε τώρα στο ξεκίνημά τους αυτούς που βαφτίζουν τους λαούς τρομοκράτες για να τους αφανίσουν/τότε αύριο ίσως να είναι πολύ αργά.

Σήμερα οι Μπους και Σαρόν με την καραμέλα της τρομοκρατίας / επιχειρούν μετωπική επίθεση εναντίον των Παλαιστινίων/με τελικό στόχο την στρατιωτική κατοχή, την εξόντωση των ηγετών, με πρώτο τον Αραφάτ, τον εγκλεισμό σε στρατόπεδα και φυλακές όλων των αγωνιστών,





- 5 -

την τρομοκρατία του άμαχου  
πληθυσμού από τον οποίο  
αρχίζουν από τώρα να στερούν  
ακόμα και το νερό.

Θέλουν να μεταβάλουν τα  
παλαιστινιακά εδάφη σ' ένα  
μεγάλο στρατόπεδο/πετυχαίνοντας  
έτσι τη δική τους τελική λύση.

Τελικά πρώην θύματα –οι  
Εβραίοι- φαίνεται πως  
γοητεύονται όλο και πιο πολύ από  
τις μεθόδους των πρώην θυτών  
τους/των Ναζί. Τελική λύση  
εκείνοι σε βάρος των Εβραίων.  
Τελική λύση αυτοί σε βάρος των  
Παλαιστινίων. Δεν παραλείπουν  
ούτε την φριχτή «λεπτομέρεια» να  
βάζουν ανεξίτηλους αριθμούς στα  
χέρια των αιχμαλώτων...



Θέλω να μιλήσω εδώ και για το  
δράμα των απλών ανθρώπων του  
Ισραήλ, που είναι βέβαιο ότι στην  
πλειοψηφία τους θα επιθυμούσαν  
να ζήσουν ειρηνικά με τους  
Παλαιστίνιους αντί να στέλνουν  
τα παιδιά τους σε βρώμικες  
αποστολές που ντροπιάζουν το  
παρελθόν τους/και να δέχονται τις  
επιθέσεις αυτοκτονίας/που τους  
βυθίζουν στο πένθος. Ποιος  
αλήθεια μπορεί να μείνει  
αδιάφορος μπροστά και στο δικό  
τους δράμα;

Φταίει όμως η επιλογή τους να  
αναθέτουν σ' ένα λύκο όπως ο  
Σαρόν να φυλάξει τάχα τα  
πρόβατα της Ειρήνης. Γι' αυτό  
έχουν χρέος απέναντι στον εαυτό  
τους κατ' αρχήν να απαλλαγούν  
όσο γίνεται πιο γρήγορα



από τον Σαρόν και τους  
στρατοκράτες που σήμερα μπορεί  
να τους μεθά η βία και η  
καταστροφή, όμως αύριο είναι  
βέβαιο ότι θα τους πνίξει η ντροπή //  
που δεν θα είναι μόνο δική τους/θα  
είναι ντροπή όλου του Ισραήλ.

Προς τους Ισραηλινούς  
απευθύνεται και ο Ποιητής  
Κώστας Μύρης (κατά κόσμον  
Κώστας Γεωργουσόπουλος) που  
με παρακάλεσε να διαβάσω το  
δίστιχο που έγραψε ειδικά γι'  
αυτούς:

Να το πιστέψω πως μες το τανκ  
είναι τ' αγγόني της Άννας Φρανκ;

Πάντως εμείς οι απλοί πολίτες  
της χώρας μας, με όσα μέσα  
διαθέτουμε, θα κάνουμε ό,τι  
μπορούμε για να μην αφήσουμε  
μόνους τους Παλαιστίνιους



- 8 -

στο έλεος των βαρβάρων. Γιατί γνωρίζουμε ότι αν η Παλαιστίνη αφηθεί στο έλεος των σύγχρονων κατακτητών, τότε αφήνουμε την πόρτα ανοιχτή για να περάσουν αύριο οι πιο μαύρες δυνάμεις που γνώρισε έως τώρα η ανθρωπότητα.

Ο ελληνικός λαός για άλλη μια φορά βρίσκεται σύσσωμος στην πλευρά των θυμάτων, των ηρωικών Παλαιστινίων και απαιτεί να γίνει σεβαστή η απόφαση του ΟΗΕ. Να αποσυρθούν τα ισραηλινά στρατεύματα, να απελευθερωθεί ο Αραφάτ και να αρχίσουν συνομιλίες για την Ειρήνη. Αυτός είναι ο μοναδικός δρόμος που θα απαλλάξει και τους δύο λαούς από τα δεινά του πολέμου.

