

*Iσμήνη Τζερμιά-Σακελλαροπούλου*

Ο,ΤΙ ΘΥΜΑΜΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΜΟΥ  
ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΛΙΜΙΔΙΟ ΡΙΛΔΗ

ανάτυπο από τον τέταρτο τόμο  
της επιστημονικής επετηρίδας  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης  
του Δήμου Θεσσαλονίκης



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
1994



Ο,ΤΙ ΘΤΜΑΜΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΜΟΥ  
ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΑΙΓΑΙΟ ΡΙΑΔΗ

Μαθήτευσα κοντά στον Ριάδη μια ολόκληρη δεκαετία στην τάξη του πιάνου, στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, από την παιδική μου ηλικία έως τις διπλωματικές εξετάσεις. Παραχολούμησα και τα μαθήματά του της Ιστορίας Μουσικής.

'Ηταν η δεκαετία 1923-1933, η απαρχή της άνθισης, της εντυπωσιακής οικονομικής και πνευματικής ανάπτυξης της Μακεδονίας και ιδιαίτερα της Θεσσαλονίκης.

Δύο γεγονότα στάθηκαν οι κυριότεροι σταθμοί στην εξέλιξη αυτή. Το πρώτο είναι η εγκατάσταση των προσφύγων της Μικράς Ασίας, που έδωσαν νέο αίμα στον τόπο και μετέφεραν το φωτεινό πνεύμα της Ιωνίας. Το δεύτερο είναι η ίδρυση του Πανεπιστημίου με πρωτοβουλία του Παπαναστασίου.

Στις δεκαετίες που πέρασαν, το Πανεπιστήμιο έχει πλουτίσει το επιστημονικό δυναμικό της χώρας με χιλιάδες επιστήμονες. Πολλοί απ' αυτούς αναδείχθηκαν κορυφαίοι στον τομέα τους, με μεγάλη συμβολή στην επιστημονική, πολιτική και εθνική ζωή της Ελλάδας.

Σήμερα το Πανεπιστήμιο θεωρείται ιστάξιο με τα σπουδαιότερα Πανεπιστήμια της Ευρώπης.

Γύρω στα 1930, η κατάσταση ήταν πολύ διαφορετική από τη σημερινή. Οι κοινωνικοπολιτικές ιδεολογικές συγκρούσεις ήταν οξύτατες και επηρέαζαν την πνευματική ζωή της χώρας, τα πολιτιστικά δρώμενα.

Την εποχή αυτή (που η προβληματική της δόθηκε από την άξια λογοτεχνική γενιά των Μυριβήλη, Βενέζη, Θεοτοκά, Τερζάκη και από τους μεγάλους μας ποιητές Βάρναλη, Ελύτη, Σεφέρη, Ρίτσο) είχε αναπτυχθεί στη Θεσσαλονίκη (νομίζω γύρω από το περιοδικό «Μακεδονικές Ημέρες») το λογοτεχνικό κίνημα του «εσωτερικού μονολόγου» με τον πεζογράφο Στέλιο Ξεφλούδα και άλλους.

Στην ποίηση ο Βαφόπουλος και η Ζωή Καρέλη ήταν οι πιο σημαντικοί.

Ο Πεντζίκης, ο πεζογράφος με την πρωτότυπη και ιδιόμορφη γραφή, είχε ήδη παρουσιασθεί.

Ο Ριάδης δεν ανήκε στον κύκλο των «Μακεδονικών Ημερών». Ζούσε στον δικό του κόσμο, αποστασιοποιημένος από τις αντιθέσεις της εποχής,

που προμήνυαν και προετοίμαζαν τη λαϊλαπτα του Β' Παγκόσμιου Πολέμου, που ζέσπασε αργότερα. Δημοσίευε πεζά και ποιήματα σε άλλα περιοδικά («Εποχή», για παράδειγμα), ημερολόγια («Μακεδονικό», «Θεσσαλονίκη») και στις εφημερίδες.

Συνδεόταν φιλικά με τον λόγιο δημοσιογράφο της εφημερίδας «Φως» Πέτρο Ωρολογά, που έγραψε με το ψευδώνυμο Φωτεινός. Ο Πέτρος Φωτεινός είχε συντηρητικές-ακροδεξιές ιδέες επηρεασμένος από τον Charles Maurras της «Action Française».

Κατά περιέργο τρόπο, που εξηγείται όμως από την ιδιομορφία του Ριάδη, η φιλία αυτή δεν διαταράχθηκε ποτέ από το γεγονός ότι ο Ριάδης ήταν θυμαστής και στενός φίλος του ιδρυτή της Ελληνικής Δημοκρατίας Αλ. Παπαναστασίου, πολιτικού άνδρα με διαμετρικά αντίθετη πολιτική φιλοσοφία.

Ο Ριάδης καλλιέργησε παράλληλα με τη Μουσική και τον Ποιητικό Λόγο, γιατί πίστευε ότι και το «σιμέζιο Λόγου και Μουσικής είναι το τέλειο στην Τέχνη», όπως γράφει στην ημιτελή του Ιστορία της Μουσικής.

Στην περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα (1904) νεότατος, 17 χρονών, δημοσίευσε στις εφημερίδες και τα περιοδικά Θεσσαλονίκης, Αθήνας, Κωνσταντινούπολης πατριωτικά ποιήματα, που συνοδεύονταν από κολακευτικά επαινετικά σχόλια των εκδότων για τον ποιητή της.

'Όπως φαίνεται είχε επαφή με τον Στέφανο Δραγούμη, από τους πρωτεργάτες του Αγώνα. Στο Αρχείο Ριάδη, που μου παρέδωσε η αείμνηστη Ελίζα Ριάδη, βρίσκεται φωτογραφία του Δραγούμη με αφιέρωση προς τον Ριάδη.

Ο ύμνος στην Μακεδονία, Το επιτύμβιο του Παύλου Μελά, και τα άλλα πατριωτικά ποιήματα, που υπογράφει στην αρχή με το πατρικό του όνομα Kou, κατόπιν ως Αιμ. Ελευθεριάδης, για να υπογραμμίσει την ελληνικότητά του, είναι πρωτόλεια με τη στομφώδη μορφή του καιρού εκείνου. Αξίζουν όμως ν' αναφερθούν, γιατί διαπινέονταν από το γνήσιο πατριωτισμό του υπόδουλου ελληνισμού. Ακόμα και γιατί η σημερινή βαλκανική συγκυρία προσδίδει σ' αυτά κάποια επικαιρότητα.

Στο Παρίσι, το 1914, αναγγέλλει προσεχή δημοσίευση μελέτης με τίτλο «Mémoires de la révolution macédonienne». Πρόκειται, προφανώς, για απομνημονεύματα του Μακεδονικού Αγώνα. Δεν μου είναι γνωστό το αν αυτή η μελέτη δημοσιεύτηκε ή αν ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος ματαίωσε τη συγγραφή της μελέτης. Στα χειρόγραφα που έχω δεν υπάρχει η μελέτη αυτή.

Τα ποιήματα που υπάρχουν στο Αρχείο, δημοσιεύμένα ή όχι, δεν είναι πολλά.

Λίγοι κύκλοι ποιημάτων φαίνεται να έχουν φτάσει στην τελειωτική τους μορφή. Είναι τα «Τραγούδια της Περιμαθούλας», «Το πέρασμα των δύο αγα-

πηγμένων», «Το τραγούδι του Κούνβαρ» και μερικά άλλα γραμμένα σε γαλλική γλώσσα.

'Άλλα είναι πολλές φορές σχεδιάσματα, δημοσιευμένα σε διάφορα κομμάτια χαρτιού, σε προγράμματα (συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων), σε ψηφοδέλτια της Δημοκρατικής Ένωσης. Είναι όμως χρήσιμα για να κατανοήσουμε την προσωπικότητα του ποιητή. 'Οπως, έτσι τα γράφει,

κι' είμαστε νέοι  
κι' είμαστε ωραίοι  
και δεν θα φοβηθούμε  
την ζωή στα μάτια  
να τη δούμε.

'Έχει επιστρέψει από το 1915 στην Ελλάδα, ύστερα από μεγάλη καλλιτεχνική επιτυχία στο Παρίσι, όπου τα έργα του τυπώνονται και εκτελούνται σε κονσέρτα μαζί με τα έργα των F. Falli Granados και αποσπά λαμπρές κριτικές.

Στο Monte Musical χαρακτηρίζεται «...El Greco parmi les Ibériens» και ένας από τους πιο σπάνια προκινημένους της γενιάς του (plus rarement donnés de sa génération).

Στην Revue Française de Musique δημοσιεύεται, τον Μάη του 1914, Το τραγούδι του Raika, με το σχόλιο «charmant auver». Τα έργα του αυτά είχαν εκτελεσθεί σε κονσέρτο ευρωπαϊκής μουσικής μαζί με έργα του Stravinsky και του Roumáνou Enesco.

Τον Σεπτέμβριο του 1916 γράφει στον Βρανά, εκδότη ημερολογίου, «βρίσκομαι στον τόπο μου πάλι έπειτα από τόσα χρόνια —ίσως τα καλύτερά μου— ξενητειάζω».

Αυτό το συναίσθημα, ότι το αποκορύφωμα της δημιουργικής του επιτυχίας έχει συντελεστεί στα χρόνια της διαμονής του στο Παρίσι, τον ακολουθεί ως το τέλος της ζωής του.

Δεν αναφέρεται ποτέ στους καθηγητές του στο Μόναχο Felix Mohl και Beer Walbrunn.

Ο Δημ. Λάλλας, πρώτος δάσκαλός του, Μακεδόνας συνθέτης, μαθητής του Wagner, ή ο Debussy και Ravel είναι τα αγαπημένα του πρότυπα.

Στα χειρόγραφά του υπάρχει ποίημα αφιερωμένο στον Λάλλα και στο κείμενο της Ιστορίας της Μουσικής μνημονεύει με απεριόριστο σεβασμό και αγάπη τον Debussy. Στον Ravel αφιερώνει μουσική για πιάνο.

Εδώ ας μου επιτραπεί να αναφερθώ και σ' ένα αφιέρωμα που έχει σχέση με τον Γύμναστικό Σύλλογο «Ηρακλή». Γράφει ύμνο γι' αυτόν στα 1918 και τελειώνει:

Ηρακλή, η φωτιά που σε ύψωσε  
Στον Ολύμπιο ουρανό  
'Ασβηστα καίει μέσα μας  
Πνεύμα θεοποιό.

Ο ύμνος αυτός αφιερώνεται στον φίλο και συμπατριώτη Πρόεδρο του Συλλόγου «Ηρακλή», κ. Απόστολο Κοσμόπουλο.

Ενώ στο βάθος είναι απλός και προστός στους απλούς και ταπεινούς ανθρώπους του λαού, επιδιώκει εξωτερικά να εμφανίζεται κομψευόμενος δανδής, τύπου Brummel, με μονύλο, γκέτες, μπαστούνι, για να εντυπωσιάσει την ακόμα μικροαστική κοινωνία της τότε Θεσσαλονίκης.

Τα ταξίδια του στην Αθήνα, η επικοινωνία με τους πνευματικούς και καλλιτεχνικούς κύκλους, τον Παλαμά, τον Σικελιανό, τον Καλομοίρη, τον Μητρόπουλο, τις εκτελέστριες των έργων του Φωκά, Καλφοπούλου, Καλαμαριώτη, οι διμυραμβικές κριτικές της Σοφίας Σπανούδη, του ξαναζωντανού τον παλιό ενθουσιασμό.

Γιατί, όπως φαίνεται από ορισμένες παροδικές στιγμές, που άφηνε να προδοθεί η πικρία του, είχε μεγάλες ψυχικές μεταπτώσεις, που έκρυβε κάτω από μια συνεχή επίδειξη χιουμοριστικής διάθεσης. Μια τέτοια ώρα γράφει:

Σκόρπισε βορρά μου  
άρρωστη καρδιά  
πάνω σε πελάγη  
και σε ξενητειά.

Οι μουσικές σπουδές στο Κρατικό Ωδείο της δεκαετίας του 1920-1930 είχαν δώσει την πρώτη συστηματική μουσική παιδεία και είχαν δημιουργήσει τα πρώτα βασικά στελέχη της συμφωνικής ορχήστρας, που διηγήθηνε τότε ο διευθυντής του Ωδείου Αλέξ. Καζαντζής.

Παράλληλα υπήρχαν και τα δύο ιδιωτικά Ωδεία, το Μακεδονικό, με διεύθυντή τον Φλώρο, και το Εθνικό, με διεύθυντή τον Σάντο Βασιλειάδη.

Η συμβολή του Ριάδη με τη διδασκαλία Σύνθεσης, Ιστορίας Μουσικής και Πιάνου δεν είναι ασήμαντη.

Από τους μαθητές του στη Σύνθεση, ο εξαίρετος μουσουργός Γιάννης Παπαϊωάννου πρόσφερε σπουδαιό έργο συνθετικό και παιδαγωγικό στη νεοελληνική μουσική. Ο ίδιος ο Ριάδης από τα πρώτα χρόνια της επιστροφής του στην Ελλάδα, στην περίοδο της Γενικής Διοίκησης Αδοσίδη, συγκεντρώνει δημοτικά τραγούδια, κυρίως της Μακεδονίας, όπως γράφει.

Αυτή η ανέκδοτη συλλογή δημοτικών τραγουδιών δεν υπάρχει στα χειρόγραφά του. Υπάρχει μόνο μια μελέτη για το λαϊκό τραγούδι, απ' όπου διαβάζω:

«Τα δημοτικά μας τραγούδια είναι ανυπέρβλητα εις ωραιότητα και χάριν. Κανείς λαός του κόσμου δεν κατόρθωσε να αποδώσει με τόσην ενάργειαν τα συναισθήματά του διά της Μουσικής και με τόσην θαυμαστήν πρωτοτυπίαν. Οι νεώτεροι Έλληνες συνθέται διά σα κάμουν κάτιν καλόν οφείλουν να αφομοιώσουν το πνεύμα των τραγουδιών αυτών».

Στη Θεσσαλονίκη, ο Ριάδης συνθέτει μουσική δωματίου, έργα για πιάνο, νέους κύκλους τραγουδιών, τα χορωδιακά του και επεξεργάζεται τη Λειτουργία του Ιωάννου Χρυσοστόμου, μεγάλου πατέρα της Εκκλησίας που τακτοποίησε το πολύτιμο βυζαντινό μουσικό υλικό της Αντιόχειας και πρόσθεσε νέους ύμνους (390 μ.Χ.).

Μεταφράζει από τα γαλλικά και συνθέτει μουσική για το παραμυθόδραμα «Ο Ρικές με το τσουλούφι». Το παραμυθόδραμα παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη από το θίασο του Γάγκου Αργυροπούλου.

Γράφει μουσική για την Εκάβη του Ευριπίδη που ανέβασε η Μαρίκα Κοτοπούλη.

Στο μάθημα της Ιστορίας Μουσικής έδινε βαθύτερο νόημα με τη μεταφυσική αντίληψη που είχε για τη γέννηση της Μουσικής και τη «Θεία καταγωγή των μουσικών οργάνων».

Ανέπτυσσε τις σχετικές διδασκαλίες των Ανατολικών λαών —Κινέζων-Ιαπωνών-Ινδών-Ιαβαίων—, που θεωρούσαν τη Μουσική «υπερκόσμιον αγαθόν με την αντίληψην του ωραίου και του καλού διά των οποίων εκδηλούται το θείον».

Για την αρχαία ελληνική μουσική υποστήριζε την άποψη ότι ήταν πολυφωνική. Και επειδή είχε γερή κλασσική παιδεία, γνώση της αρχαιοελληνικής ποίησης και της ελληνικής και ρωμαϊκής ιστορίας, θεμελίωντες τους ισχυρισμούς του με παραπομπές σε αρχαίους συγγραφείς (Πυθαγόρα, Πλάτωνα, Πλινθαρο), με έξαρση του μεγάλου αρχαίου μουσουργού Αριστοξένη.

Τον γοήτευς ιδιαίτερα η διδασκαλία ότι η Μουσική και η 'Ορχηση γεννήθηκαν από την κίνηση των Πλανητών.

'Ηταν περήφανος για την ιστορική μνήμη του και συνήθιζε ν' απαριθμεί ιστορικά γεγονότα και χρονολογίες.

Αγαπούσε τη φύση, το σύμπαν, τη ζωή, τον άνθρωπο. Είχε μια πανθε-

στική συνείδηση. Ήταν ένας Έλληνας της Αλεξανδρινής εποχής των πνευματικών και υλικών απόλαυσεων. Η πρόσκληση από το ζεύγος Σικελιανού και η συμμετοχή του στις Δελφικές εορτές το 1928 ανταποκρίνονταν στην αρχαιολατρεία του και στην αντίληψη που είχε για τη σύνδεση της Μουσικής με την 'Ορχηση και τον Λόγο.

Ως παιδαγωγός στα μαθήματα πιάνου, πίστευε στη σφραγίδα δωρεάς, στα φυσικά χαρίσματα, στην ιδιαιτερότητα κάθε μαθητή.

'Αφηγε ελεύθερο το μαθητή να δώσει τη δική του προσέγγιση, το δικό του «πάθος» στο έργο που ερμάνεις.

Οι αναλύσεις που συνέδευαν τη διδασκαλία του αναφέρονταν περισσότερο στην ποίηση, στο πνεύμα της μουσικής, παρά στις τεχνικές δυσκολίες. Ζητούσε ν' αποδοθεί η θρησκευτικότητα του Bach, η χάρη και η λεπτότητα του Mozart, οι δραματικές αντιθέσεις του Beethoven, η υπαρξιακή αγωνία στα Πρελούντια, ο ρυθμός στις Μαζούρκες και τα valses του Chopin, η κλασσική ποίηση του Debussy.

Για τη δική του προσφορά στην ελληνική μουσική δεν εκφραζόταν συχνά. Μία φορά μόνο, θυμάμαι ότι διδάσκοντας τη σονάτα του Grieg Peer Gind, όπου δεσπόζουν οι νορβηγικοί ρυθμοί και μελωδίες, είπε πως θεωρεί ισάξια με εκείνη του Grieg τη δική του συμβολή στην ελληνική μουσική.

Προσωπικά, πρωτόκονσα μουσική Ριάδη, όπων στην τάξη της κ. Καλαμαριώτη δόθηκε μια συναυλία με έργα της.

Εκεί παρακολούθησα τη βασινιστική επεξεργασία που έκανε στη σύνθεσή του. Η ταλαιπωρη κ. Καλαμαριώτη έπρεπε κάθε φορά να προσαρμόζεται στις αλλαγές με τις οποίες επεδίωκε να αποδοθεί τελειότερα η μουσική ίδέα, το πάθος που τον ενέπνευ.

Αυτή η τελειομανία, η ανασφάλεια ίσως, φάίνεται στα χειρόγραφά του. Οι πολλές διορθώσεις δυσχεράζουν την τελειωτική της γραφή.

Ο Ριάδης ζούσε πάντοτε με τη μητέρα του, που υπεραγαπούσε, στο πατρικό του σπίτι, απέναντι από το παλιό Ωδείο. Η μητέρα του, Ελληνίδα από το Λιβάδι του Ολύμπου, ήταν υπερήλικη και φοβόταν μη τη χάσει. «Εντυχίσμενος εκείνος που δεν έχει χάσει μάνικα αγκαλιά. Και του έχει χλείσει τα μάτια του εκείνη», γράφει κάπου σε ένα κομμάτι χαρτί. Ο πατέρας του είχε πεθάνει πριν από χρόνια. Σ' ένα πένθιμο χαρτοφάκελο αλληλογραφίας σημειώνει «Τα τραγούδια του πεθαμένου μου πατέρα». Και γράφει:

Σ' ακούω να βήγεις σαν βηγά  
να κραίνεις σαν κραίνω  
Κι έπειτα, λεν, πως πέθανες  
κι έπειτα, λέω, πως ζω.

Φέρνω ένα γύρω ύζω από το σπίτι μου  
 Κι είναι η ώρα, που γυρνούν οι πατεράδες  
 Φωταγωγημένη η Σαλονίκη, καρτερά  
 Σε είδα, για μια στιγμή, εντός μου.

Ο τελευταίος στίχος εκφράζει το αίσθημα ότι οι αγαπημένοι μας νεκροί επιβιώνουν μέσα μας, που τόσο έντονα δραματικά έδωσε ο Γ. Ρίτσος στον Επιτάφιο του.

Στα τελευταία χρόνια της ζωής του ο Ριάδης, εγκαταλείποντας την «παριζιάνικη» εμφάνιση (μονύμελο κλπ.), προστοίμαζε μια περίοδο δημιουργική. Είχε τιμηθεί με το Αριστείο της Ακαδημίας και ως άλλος Proust, à la recherche du temps perdu, είχε σκοπό να ολοκληρώσει την Ιστορία του, να συνεχίσει το συνθετικό του έργο και να γράψει τα απομνημονεύματά του.

Είχε γνωρίσει πολλές διεθνείς προσωπικότητες, αλληλογραφούσε με τον μεγάλο Einstein και ήθελε να ιστορήσει τα βιώματα αυτά.

Τότε ήρθε η αρρώστεια. Μελιτάριος πυρετός βαρύτατης μορφής, είπαν. Κλείσθηκε στο σπίτι του για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεχόταν μόνο τη στενή φίλη του Αγλαΐα Σχοινά (στα εκπαιδευτήριά της δίδασκε), τον μαθητή του Κατσικόπουλο και τον φίλο του Κ. Κεφαλά, γνωστό λόγιο της Θεσσαλονίκης.

Ο Κ. Κεφαλάς, όταν πια η κατάστασή του είχε επιδεινωθεί με εγκεφαλικό επεισόδιο, προκάλεσε την κινητοποίηση επιτροπής διανοούμενων για τη μεταφορά του στο Δημοτικό Νοσοκομείο. Εκεί έζησε μερικούς μήνες, νομίζω, ανίκανος να κινηθεί και να μιλήσει. Είχε, όμως επαργή με το περιβάλλον.

'Όταν μαζί με τον Μανώλη Καλομοίρη και τον πατέρα μου τον επισκεφθήκαμε, δάκρυσε, ακούγοντας τον Καλομοίρη να του μιλά για μελλοντικό κονσέρτο με έργα του.

Στο δρόμο της επιστροφής από το Νοσοκομείο, ο Καλομοίρης μας εξέφρασε το θυμασμό του για το συνθετικό έργο του Ριάδη. Τον χαρακτήρισε Schubert της Ελλάδας. «Τα τραγούδια του, μας είπε, είναι τα θυμασιότερα της Ελληνικής Μουσικής».

Με τον Καλομοίρη συνέδει τον Ριάδη αμοιβαίκι εκτίμηση και φιλία. Στην Ιστορία της Μουσικής, ο Ριάδης χαρακτηρίζει τον Καλομοίρη ως στυλοβάτη της Ελληνικής Μουσικής. «Οι νέοι μας μουσουργοί, γράφει, θα εύρουν διά να τους εγκαρδιώνουν εις τον ωραίον των δρόμων, και μερικά έξοχα τραγούδια, ιδία της Συλλογής "Ιαμβοί και Ανάπαιστοι"».

Ακόμη στενότερη και μακροχρόνια φιλική σχέση είχε ο Ριάδης με τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου, «μια από τις μεγαλύτερες διάνοιες της νέοτερης Ελλάδας και έντιμο άνθρωπο», δύνας γράφει. Τον Αλ. Παπαναστασίου γνώριζα και θαύμαζα κι εγώ από παιδί, γιατί μεγάλωσα σ' ένα πολιτικό περιβάλλον, εμπνευσμένο από τις ανθρωποκεντρικές πολιτικές ιδέες της Δημοκρατικής Ένωσης.

Η επίσκεψη του Παπαναστασίου στο Νοσοκομείο ήταν δραματική. Κ' η πυρία του Παπαναστασίου για την αναπόφευκτη απώλεια του μεγάλου εθνικού κεφαλαίου, δύνας είπε ειλικρινέστατα.

Αν δεν έφευγε κι εκείνος από τη ζωή δύο χρόνια αργότερα, την εποχή της Μεταξικής δικτατορίας, ίσως η μεταθανάτια τύχη των έργων του Ριάδη να ήταν άλλη.

Ο Ριάδης πέθανε το 1935. Τον επόμενο χρόνο, ο Δήμος Θεσσαλονίκης βοήθησε οικονομικά το Σύλλογο Αποφοίτων Α' Γυμνασίου θηλέων και μια ομάδα φοιτητών και ανεβάσαμε στη μνήμη του τον «Ριάκε με το τσουλούφι». Διδάσκαλία Γ. Κοπανά, διεύθυνση οργήστρας Θεοφάνους. Πληροφορήθηκα ότις και οι απόφοιτες του Νούκα ανέβασαν το έργο αυτό αργότερα.

Πέρασαν από τότε δεκαετίες... Το μεγαλύτερο τμήμα ενδός αιώνα από τους πιο φρικτούς, τους πιο ζοφερούς της ιστορίας της ανθρωπότητας.

Δεκαετίες ενός αιώνα που γνώρισε όμως τα εκλεκτότερα ανθρώπινα επιτεύγματα. Ενός αιώνα που την τραγικότητά του παρουσιάζει αριστουργηματικά ο Ελύτης στο «Άξιον Εστί».

Για την Ελλάδα, τα χρόνια αυτά ήταν δίσεχτα και ηρωικά μαζί. Οι εθνικές περιπέτειες και η παράλληλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξαν ριζικά, καθοριστικά τη ζωή μας.

Την εθνική σχολή των συνθετών, που εμπνέονταν από τη δημοτική και βυζαντινή παράδοση, διαβάζονται οι νέοι μουσουργοί. Αυτοί δουλεύουν έντεχνα τα αστικά λαϊκά θέματα, τα τραγούδια των ολοένα εξελισσομένων πόλεων, που εκφράζουν τις νέες δοκιμασίες του λαού μας. Γιατί «δεν έχουν ποτέ τελειωμό οι πίκρες και οι κατηπού οι κόσμου», για να θυμηθούμε τον απαράμιλλο Παπαδιαμάντη.

Με τη βοήθεια της νέας τεχνολογίας, οι σύγχρονοι συνθέτες φέρουν τα έργα τους πίσω, κοντά στον λαό. Έχουν πλατειά λαϊκή απήχηση.

Αυτό τον κίνδυνο αντιμετώπισαν οι διάφοροι Σύλλογοι Φίλων των Καλομείρη, Σκαλκώτα που ιδρύθηκαν για τη διάδοση των έργων τους.

Για τον Ριάδη οργανώθηκε στα 1960 (25 χρόνια από το θάνατό του) με πρωτοβουλία της Μακεδονικής Εστίας στην Αθήνα συναυλία με έργα του.

Μίλησαν οι Καζαντζής και Μάριο Βάρβογλης. Τραγούδησε η Ν. Φραγκιά-Σπηλιοπούλου. Απήγγειλε η Στέλλα Γεωργιάδη.

Έκτοτε σπάνια ή μεμονωμένα εκτελούνται έργα του.

Πρέπει να αναφερθεί εδώ η συμφωνική παρουσίαση του «Ριχέ με το τσουλούφι» από τον μαέστρο Άλκη Μπαλτά.

Στο διάστημα αυτό έγινε μελέτη των έργων του από τους Λεωτσάκο και Ανωγειανάκη. Εκδόθηκαν τα Χορωδιακά και η Λειτουργία του Χρυσοστόμου από το Ωδείο Θεσσαλονίκης και το Γαλλικό Ινστιτούτο.

Από το 1978 που παρέλαβε τα χειρόγραφα, με τη φροντίδα του Βύρωνα Φιδετζή επιδιώκουμε να ευαισθητοποιηθεί η νεώτερη γενιά των συνθετών για την επεξεργασία τους. Οι πολλαπλές γραφές, διορθώσεις και προσθήκες καθιστούν δύσκολη την ανάγνωσή τους.

Ο κίνδυνος να αλλοιωθούν όσα είναι γραμμένα μόνο με μολύβι είναι προφανής.

Γίνεται φανερό, ότι χρειάζεται συστηματική και χρονοβόρα απασχόληση για την καθαρογράφηση και αποκρυστάλλωση της τελικής μορφής τους. Για να είναι δυνατή η έκδοση και η εκτέλεσή τους.

Ο νέος αξιόλογος συνθέτης Ν. Χριστοδούλου αναλαμβάνει την επεξεργασία των έργων μουσικής δωματίου. Με τη συμπαράσταση του Συνδέσμου Θεσσαλονίκεων επιδιώκεται η χρηματοδότηση των εργασιών αυτών από το Γ'πουργείο Πολιτισμού.

Πριν από δύο χρόνια περίπου η Γ'πουργός Πολιτισμού κ. Ψαρούδα-Μπενάκη, ύστερα από ευνοϊκή εισήγηση του κ. Φωτέα, εγκρίνει αίτηση για χρηματοδότηση της διεκπεράφησης των Χορωδιακών και της Λειτουργίας του Χρυσοστόμου, που ήδη έχει τελειώσει.

Μαζί με το Δ.Σ. του Συνδέσμου Θεσσαλονίκεων και τον Βύρωνα Φιδετζή προκαλέσαμε και πετύχαμε τη συνεργασία των Φίλων του Μεγάρου Μουσικής για την οργάνωση συναυλίας στην Αθήνα με έργα Ριάδη. Η συναυλία έγινε στις 15 Οκτωβρίου 1993.

Ξεκινά έτσι μια εργασία, που είμαι βέβαιη πως με τη βοήθεια των Φίλων του Μεγάρου Μουσικής και κυρίως των φίλων της Θεσσαλονίκης, θα συντελέσει στην αναβίωση της Μουσικής αυτής, που στη βάση της έχει εθνικές ρίζες, έντονο λαϊκό χρώμα, επεξεργασμένο περίτεχνα με σοφία, λιτότητα και μέτρο.

Γιατί, όπως πίστευε ο ίδιος ο συνθέτης, ότι μετράει είναι «το πνεύμα της λαϊκής μας Μουσικής και όχι η δουλική μίμηση των εξωτερικών τύπων».

ΙΣΜΗΝΗ ΤΖΕΡΜΙΑ-ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ





