

12/3/44

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ



ΑΙΘΟΥΣΑ "ΠΑΛΛΑΣ,"

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 1944. ΩΡΑ 10.30 Π. Μ.



ΣΥΝΑΥΔΙΑ

ΤΗΣ

ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ

ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ

D' HANS HOERNER

ΣΟΛΙΣΤ

ΑΝΔΡ. ΠΑΡΙΔΗΣ

(ΠΙΑΝΟ)



ΤΙΜΑΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΘΕΩΡΕΙΟΝ (κατά θέσιν)	ΔΡ.	50.000
ΠΛΑΤΕΙΑ Α'	"	50.000
ΠΛΑΤΕΙΑ Β'	"	40.000
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΝ	"	40.000
ΕΞΩΣΤΗΣ	"	30.000

ΤΙΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡ. 10.000

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

1. Συμφωνία αρ. 7 εις Μι μειζ. ANT. BRÜCKNER
- I. Allegro moderato. —
 - II. Sehr feierlich und langsam
(Auf dem Tod R. Wagners)
 - III. Scherzo. Sehr schnell
 - IV. Finale. Bewegt doch nicht sehr
(Πρώτη έκτέλεσις).

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

2. Κοντσέρτο αρ. 1 σέ Ντο μειζ. L. van BEETHOVEN
- I. Allegro con brio
 - II. Largo
 - III. Rondo. Allegro
- Σολίστ : ό κ. 'Ανδρ. Παρίδης
(Καντέντσα : 'Ανδρ. Παρίδη)

3. Tannhäuser R. WAGNER
Εισαγωγή
-
-

ΠΙΑΝΟ ΤΗΣ ΣΥΝΑΓΙΑΣ
STEINWAY & SONS

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ : Ε. ΣΙΑΜΟΥΡΤΖΗΣ

ANTON BRUCKNER

ΕΒΔΟΜΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Η Έβδομη Συμφωνία (εις Μί μεζ.) του Μπρούκνερ είναι το Έργο εκείνο του συνθέτου που ελκυσσε επάνω του τη προσοχή του κοινού. Άγνωστος σχεδόν ως το ξηλοστό Έτος της ηλικίας του, άσημος δάσκαλος και οργανίστας του S. Florian, με την Έβδομη άκριβώς Συμφωνία, αρχίζει να κερδίζει Έδαφος και να άποκτá όπαδούς που τόν θεοποιούν και τόν παρουσιάζουν γι' αντίπαλο του Μπράμς που ζούσε την ίδια άκριβώς εποχή στη Βιέννη. Και είχε διαιερεθθί τότε το βιεννέζικο κοινό—όπως παλαιότερα στην εποχή του Ρωμό και άργότερα του Γκλόουκ—σε δύο φανατικές μεριδες: στους φίλους του Μπρούκνερ, που αντιπροσώπευε τη νέα τέχνη, φορέας της όποιας ήταν ο Βάγνερ και στους θαυμαστές του Μπράμς, που ήταν ένα είδος επανόδου στη θεία τέχνη του Μπετόβεν. Φανατικός βαγνεριστής ο Μπρούκνερ, δέν περιόριζεται μόνο σε αίσθηματικό θαυμασμό του μεγάλου διδασκάλου/ έμπρεάξεται δυστυχώς τόσο πολύ από το ειδωλό του, ώστε σε πολλά σημεία ή τέχνη του να είναι υπερβολικά ύποδουλωμένη στη τέχνη του Βάγνερ/ φράσεις, τεχνοτροπία, ένορχήστρωσις έκπορευόονται άπ' το μεγάλο πρότυπο που έχει μπρός στα μάτια του. Ειδικότερα στην Έβδομη Συμφωνία άναγνωρίζει κανένας ίχνη άπ' το «Λυκόφως τών θεών» στο έπιθλητικό Adagio, που έχει γραφεί για το θάνατο του Βάγνερ, το δε μέρος όπου πάνω άπ' όλη την όρχήστρα δεσπόζει ή σάλπιγξ είναι άπ' τα μεγαλοπρεπέστερα της νεότερης μουσικής φιλολογίας. Άλλά και ο «Καλπασμός τών Βαλκυριών» είναι πασιφανής στο «σκέρτασ» της Συμφωνίας. Άπ' το άλλο μέρος οι ίδιες γενικά του Μπρούκνερ έχουν καθαρώς συμφωνικό χαρακτήρα. Σύντομες και χαρακτηριστικές, έντυπώνονται άμέσως στον άκροσθή, που εύκολα μπορεί να παρακολουθήσει την ανάπτυξή τους. Τέτοιες διαυγείς και άληθινά συμφωνικές φράσεις γεμίζουν όλο το πρώτο μέρος της Συμφωνίας και το μόνο που μπορεί κανείς να παρατηρήσει είναι κάποια έλλειψη συνοχής και μέτρου. Ο Μπρούκνερ ρίχνει στο χαρτί ό,τι του περνά άπ' το νού—έστω και άν αυτό που γράφει έχει άνώτερη αξία—έξ ού το άτελετέτο μήκος τών συμφωνιών του. Ο Κρέταμαρ κάνει την παρατήρησι ότι στην Έβδομη Συμφωνία—και μάλιστα στο πρώτο μέρος, δίπλα στα παθητικότερα μέρη βρίσκει κανείς βιεννέζικους χορευτικούς σκοπούς, μελωδίες από «κοράλ» και σατανικές φράσεις. Πάνω όμως από όλα αυτά δεσπόζει, κάποιο άκόμη άναμφισβήτητο χαρακτηριστικό: ή θρησκευτικότητα του Μπρούκνερ, που διακρίνεται όχι μόνο στην «Έβδομη Συμφωνία», αλλά σ' όλα γενικά τά Έργα του. Είναι ο «δνεις του βιεννέζου λέοντος».

Είναι πασίγνωστο ότι ο Μπρούκνερ Έγραψε το δεύτερο μέρος της 7ης Συμφωνίας για το θάνατο του Βάγνερ. Ο Θεόδωρος Helm αναφέρει σχετικά την έπομένη συνομιλία, με το συνθέτη, που του είπε τόν Ιανουάριο του 1894: «Ναι, κύριό μου, πράγματι το Adagio το Έγραψα για το θάνατο του Μ ε γ α λ ο υ, του Μ ο ν α δ ι κ ο ύ. Έν μέρει ως προαισθήμα, έν μέρει ως πένθιμη μουσική, ύστερα άπ' τη καταστροφή. Έκλαμα—έπρόθεσε—άμα ήρθε το τηλεγράφημα, έκλαμα πολύ και τότε Έγραφα τη πένθιμη μουσική, έκει που αρχίζουν τά πνευστά, στο γράμμα W της παρτιτούρας».

L. VAN BEETHOVEN

ΚΟΝΤΣΕΡΤΟ ΓΙΑ ΠΙΑΝΟ ΑΡ 1

Το 1800 σε μία συναυλία που Έδωσε ο Μπετόβεν στη Βιέννη, μαζί με τη πρώτη Συμφωνία έπαίξε και ένα κοντσέρτο για πιάνο σε Ν τ ο μ ε ι ζ. Άν και δέν ύπαρχει άπόλυτη βεβαιότης, φαίνεται ότι το κοντσέρτο εκείνο είναι αυτό που παίζεται ση-

44

μερα. Το κοντσέρτο για πιάνο σε Ντὸ φέρει γιὰ ἀριθμὸ ἔργου 15 καὶ θεωρεῖται ὡς τὸ πρῶτο, ἐνῶ στὴ πραγματικότητα εἶναι μεταγενέστερο ἀπὸ τὸ εἰς Σι Ὀφ. πού ἔχει ἀρ. ἔργου 19 καὶ λέγεται δεῦτερο. Μὲ τὸ Πρῶτο Κοντσέρτο γιὰ πιάνο καὶ μὲ μερικές ἀκόμη ἀσημαντες συνθέσεις ἐγκαίνιάζει ὁ Μπετόβεν τὴν τοικιότητα τοῦ Ντὸ, ποῦ τὴση σημασία ἔπαιξε στὴ παραγωγὴ του καὶ στὴν ὁποία ἔγραψε τόσα ἀριστουργήματα. Πάντως τὸ Πρῶτο Κοντσέρτο εἶναι ἕνα συμβατικὸ ἔργο, ἐπηρεα-
σμένο ἀπὸ Χάυδν καὶ Μάτσαρτ ἀπ' τὸ ὁποῖο δὲν λείπει ὅμως οὔτε ἡ φαντασία, οὔτε ἡ δροσερότης στὴν ἔμπνευσι.

R. WAGNER

TANNHÄUSER (ΕΙΣΑΓΩΓΗ)

Ὁ Βάγνερ διηγείται στὴν «Ἀνακοίνωσι πρὸς τοὺς φίλους μου» πῶς ἔπεσε στὰ χέρια του ὁ θρύλος τοῦ Ταγχώζερ καὶ πῶς τὸν ἐμάγευσε ἡ μορφὴ αὐτὴ ποῦ εἶχε πλάσει ἡ λαϊκὴ φαντασία. Σύμφωνα μὲ τὸν θρύλο αὐτὸ τῆς Θεουριγγίας, κατὰ τὰ τέλη τοῦ 1Β' αἰῶνα οἱ «ραψῶδοι τῆς ἀγάπης» ἐμαζεύοντο στὴν Βάρτμπουργκ γιὰ νὰ λάβουν μέρος σὲ ποιητικούς ἀγῶνες, στοὺς ὁποίους συχνὰ ἐξέθεταν καὶ τὴ ζωὴ τους. Μέσα σ' ἕνα γυμνὸ βουνό, τὸ Venusberg (Βουνὸ τῆς Ἀφροδίτης) σὲ μιὰ κρυ-
στάλλινη σπηλιά, ζοῦσε ἡ Ἀφροδίτη, στὴν ὁποία, ἐγκαταλείποντας τὴν Βάρτμπουργκ καὶ τὴ μνηστὴ του Ἐλισάβετ, εἶχεν ὑποταγεῖ ὁ ραψῶδός Ταγχώζερ, διάσημος μέσα στοὺς ποιητὰς καὶ τοὺς τραγουδιστὰς ποῦ ἐλάμβαναν μέρος στοὺς ἀγῶνας. Ἐτοί σὸ δρᾶμα του ὁ Βάγνερ φέρνει σὲ ἀντιπαράστασι τὰ δύο στοιχεῖα τοῦ ἀνθρώπινου ἔρωτα: τὸν πόθο τῆς ἡδονῆς καὶ τὴν ἀγνὴ καὶ ἥρωικὴ ἀγάπη Ἡ λύσις εἶναι, συγγενὴς μ' αὐτὴ ποῦ δίνει ὁ Γκαίτε στὸν Φάουστ: ἡ λύτρωσις τοῦ ἁμαρτωλοῦ χάρις στὴν παντοδύναμο ἐπέμβασι τῆς ἀγάπης. Ἡ Εἰσαγωγὴ τοῦ «Ταγχώζερ», κλασικῆς φόρμας, εἶναι μικρογραφία, ὁλοκλήρου τοῦ δράματος. Ἀρχίζει μὲ τὸ περίφημο «Χορικὸ τῶν Προσκυνητῶν» ποῦ θὰ συναντήσουμε τραγουδημένο σὸ δρᾶμα. Ἀντιπροσωπεύει τὸ θρησκευτικὸ στοιχεῖο τοῦ ἔργου καὶ εἶναι ἀπ' τῆς ωραιότερες ἐμπνεύσεις τοῦ Βάγνερ. Τὸ «χορικὸ» αὐτὸ συνοδεύεται ἀπὸ ἕνα ἔμμοιο ρυθμικὸ σῆμα τῶν βιολιῶν, αὐτὸ ἀκριβῶς, ποῦ χωρὶς λόγο, κατακρίνει ὁ Μπερλιόζ. Χωρὶς λόγο, γιὰτὶ ἡ ἐντύπωσις ποῦ κάνει εἶναι καταπληκτικὴ. Ἀκολουθεῖ κατόπι τὸ θέμα τοῦ Venusberg, ποῦ φέρει σὸ νοῦ μας Βέμπερ καὶ Μένδελσον, γιὰ ν' ἀκουσθῆ σὲ λίγο, ἐν εἰδῆ ἐμβατηρίου, ὁ Ὑμνος στὴν Ἀφροδίτη. Μὲ μιὰ μεγαλοπρεπῆ ἀποθέωσις ξανάρχεται τὸ θέμα τοῦ «χορικοῦ τῶν προσκυνητῶν», ἀκόμη περὶ πλατὺ τὴ φορὰ αὐτὴ, γιὰ νὰ κλείσῃ τὴν εἰσαγωγὴν, ἕνα ἀπ' τὰ περὶ ἀδιαψυλνε(χ)τα ἀρι-
τουργήματα τοῦ Βάγνερ.