

# Σμάρτ

ΤΑΓΚΟ  
ΑΡΓΕΝΤΙΝΟ



ΑΡΡΕΑΝ  
ΠΑΡΑΚΛΕΙΣΘΕ ΟΜΟΙ  
ΣΥΣΤΗΝΗΤΕ  
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ

ΑΡΡΕΑΝ  
ΠΑΡΑΚΛΕΙΣΘΕ ΟΜΟΙ  
ΣΥΣΤΗΝΗΤΕ  
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ

*Χαρισμένο εις Δυναμί της ης Λουτσια  
με αρρων Κελίης*

## Κ. ΜΠΕΖΟΥ



Ἐξεδόθησαν τὰ 3 Σακέτς  
 ΘΕΛΩ ΜΕ ΦΙΛΙΑ ΝΑ Μ'ΕΧΩ  
 ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ ΝΑ ΘΑΒΕΙ...  
 ΟΤΙ ΜΟΥ ΖΗΤΗΣΗΣ...

# Σ Μ Α Ρ Τ

ΤΑΓΚΟ

Στίχοι καὶ Μουσική  
 Κ. ΜΠΕΖΟΥ.

1<sup>ο</sup> di Tango.

Πέσ μου γιατί, πέσ μου γιατί ἄλ λην ἄγ. κα. λιά πά. λι γυ. ρεύ. εις ἄλλος καῦμος

για μία βραδυά Σούγειανά φει πό. θο στην καρ. διά θά βα. ρε. θής θά ξα. ναρ. θής

Πίστεψε σ' ἄληθειασοῦ τὸ λέ. ω καὶ μὴ γε λάσ γιατί θὰ κλαῖς ὅταν θὰ ἐκσπάρῃ καὶ θὰ

λές Πό γε. σα πο. λύ σάν μι. κρό που λί Πού. μα. να. χό στήν ἔ. ρη.

μιὰ κλαίει ὁὐν ἔ. χει συντρο. φιά Ἐ. Σε. τε. λι. σμοί, πε. ζο. ὁρό. μι. στα. γω.

νιά Μ' ἄφι. σαν θα. θεῖα στήν καρδιά πό νο κιά πὸ σέ λη. τῶ μό. νο μιὰ μικρή γω. νιά.



# Ξελευρώσει Εκδύσει

ΝΑ ΠΟΝΑΣ ΓΙΑΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ  
ΔΧ! ΤΟΙΩ  
ΑΓΑΠΗ  
ΤΟΥΛΑ  
ΕΙΜΑΙ ΜΙΑ ΤΣΑΧΠΙΝΑ  
ΣΚΛΗΡΗ ΚΑΡΔΙΑ,  
ΔΕΝ ΣΕ ΖΕΧΝΩ  
ΠΑΝΤΑ Σ' ΑΓΑΠΩ

ΘΑ ΖΑΝΑΘΩΣ  
Η ΝΥΧΤΑ ΠΕΔΑΞΕ  
ΜΕΤΑΝΟΙΩΣΕ ΤΟ ΖΕΡΟ  
ΜΗ ΜΕ ΖΕΓΕΙΑΣ  
ΒΑΡΚΑΡΟΛΑ  
ΕΙΝΕ ΟΜΩΣ ΑΡΓΑ  
Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΧΕΙ ΠΑΝΤΑ  
ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ  
FLOR DE SEVILLIA  
ΤΟ ΒΑΣΙ ΤΟΥ ΠΩΟΥ  
ΑΜΟΥΡ

ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΚΑΡΟΤΑΙΚΟ  
LILIANA  
ΠΕΣ ΜΟΥ ΑΥΤΑ  
ΤΑ ΧΕΙΛΗ  
CARMENCITA  
ΜΑΡΙΟΥ  
ΠΕΡΝΟΥΝΕ ΖΒΥΝΟΥΝΕ  
ΤΑ ΧΩΝΙΑ

ΠΕΣ ΘΕΛΕΙΣ  
ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ  
ΜΗ ΔΩΤΗΣΗΣ  
ΜΗ ΖΑΝΑΓΑΛΗΣΗΣ  
ΜΠΕΜΠΕΚΟΥΛΑ  
ΣΗΜΕΡ' ΑΓΑΠΩ  
ΣΑΝ ΕΝΑ ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΙ  
ΚΑΜΜΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΕ  
ΣΑΝ ΚΙ' ΑΥΤΗ  
ΙΝΟΥΣΙΜΙ  
ΓΛΥΚΕΙΑ ΣΤΑΜΠΟΥΛΑ  
ΕΝ ΤΑΞΕΙ  
ΩΕΙΤΑ ΖΩΗ  
Ο ΤΣΙΓΓΑΝΟΣ  
ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΚΟΥΝΙΑΣ  
ΕΙΣ ΓΛΥΧΟ  
ΕΙΜΑΙ ΜΙΑ ΤΣΑΧΠΙΝΑ  
ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΕΡΩΤΙΚΟ  
ΜΑΔΑΜΕ

ΤΑ  
ΓΑΝΑΘΙΝΑΙΑ  
ΓΙΑΤΙ ΝΑ Σ' ΑΓΑΠΩ ΤΑΙΚΟ  
ΑΧ ΝΕΛΛΗ FOX  
ΕΙΛΑ slow FOX

«Η ΕΛΛΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ»

ΤΟ ΦΙΛΙ ΣΟΥ ΤΟ ΣΤΕΡΝΟ

«Η ΑΘΗΝΑ ΓΕΛΑ»

ΤΣΙΓΓΑΝΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΑ

«ΠΡΩΤΟ ΠΡΑΓΜΑ»

ΑΝ ΖΑΝΑΓΩΔΙΖΕΣ ΤΑΙΚΟ  
Σ' ΕΡΩΤΕΥΟΝΚΑ  
ΜΠΟΔΙΚΙΤΤΑ

«ΣΑΣ ΖΗΤΟΥΝ  
ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ»

ΕΙΝΕ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟ ΜΕΘΥΣΙ  
ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΑ ΖΕΤΣΕΛΜΑΝΩΝΑΤ  
Η ΑΓΑΠΗ ΕΙΝ ΕΝΑΨΕΛΜΙΑ ΓΛΥΚΟ  
ΣΑΝ ΤΟ ΚΥΜΑ

«ΜΑΡΙΤΤΑ»  
ΤΟ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΚΙΕΛΟΥΡΑ ΚΑΙ ΤΗΣ  
ΜΑΡΘΑΣ ΕΓΚΕΡΩ

ΕΣΕΝΑ ΜΟΝΟ ΛΑΧΤΑΡΩ  
ΣΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΩ

«Ο ΚΑΒΟΥΡΑΣ»  
ΠΟΤΕ ΣΟΥ ΔΕΝ ΑΓΑΠΗΣΣΕ  
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΣΑΧΣΗΣ

ΟΝΕΙΡΟ ΜΟΥ ΣΥ ΓΛΥΚΟ  
ΝΙΤΑ  
ΚΑΡΜΕΛΙΤΑ

«ΤΡΗΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ»  
ΜΑΤΙΑ ΚΑΣΤΑΝΑ

«Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»  
ΜΑΡΚΙΤΑ

«ΕΝΑ ΠΟΤΗΡΙ ΣΑΜΠΑΝΙΑ»  
ΔΕ Μ' ΑΓΑΠΑΣ ΜΑ ΔΕΝ ΠΕΙΔΑΞΕΙ  
ΕΝΑ ΠΟΤΗΡΙ ΣΑΜΠΑΝΙΑ

ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΜΙΑ ΑΓΑΠΗ  
ΣΟΚΟΛΑΤΙΕΡΑ  
ΑΓΑΠΗ