

Τελικά, βλέπουμε τό Μπιζέ νά συνθέτει και νά γράφει μέσα σ' ἔξη μήνες, χωρίς νά παρατήσει τίς συνηθισμένες του έργασίες, δλη τήν «"Ομορφη κοπέλα τοῦ Πέρθ», και νά ένορχηστρώνει χωρίς καμιά βίσα, μέσα σὲ δυό μήνες, τίς 1200 σελίδες τῆς «Κάρμεν».

Παντού, σ' δλα του τὰ ἔργα, βρίσκουμε τὰ εὔεργετικά ἀποτελέσματα τῆς μεθοδικῆς του μύησης, τῆς παιδικῆς ἡλικίας του τῆς λουσμένης μέσα στὰ νάματα τῆς ὀρμονίας και τοῦ σολφέζ και τῆς τέλειας ἀφομοίωσης δλων τῶν τεχνικῶν μέσων τῆς μουσικῆς σύνθεσης. Κι' αὐτὴ ἡ ξεχωριστὴ του ἰδιότητα ἔξηγεται τὴν πλευρὰ «καλὸς μαθητής» τοῦ χαραχτήρα τοῦ Μπιζέ. Οἱ μαθητικές του ἐπιτυχίες στὸ Κονσερβατούρο, κι' ἡ ὀρθοδοξία τῶν μουσικῶν του δογμάτων, διατήρησαν μιὰ ἀπόλυτη σύμπνοια ἀνάμεσα σ' αὐτὸν και στοὺς καθηγητὲς του. Δὲ συναντοῦμε σ' αὐτὸν τὸ νεαρὸν καλλιτέχνη, τὶς βίαιες ἐπαναστατικὲς ἑκδηλώσεις ἐνάντια στὴ ρουτίνα, οὕτε τὴν ἀνυπομονησία νά τινάξει τὸ ζυγό τῆς παράδοσης οὕτε τὴν κρυφὴ περιφρόνηση γιὰ τὴν περασμένη γενιά, ποὺ τὶς βρίσκουμε συχνὰ στοὺς νεαροὺς δημιουργούς μὲ περσότερη ἢ λιγότερη ὑπερβολὴ ἢ μεροληψία. Μαθητὴς τοῦ Τσίμερμαν, στὸ κοντραπούντο, και τοῦ 'Αλεβύ, στὴ σύνθεση, κέρδισε ἀμέσως τὴν εὗνοια αὐτῶν τῶν δυό μουσικῶν, ποὺ ἡ παιδιαγωγική τους ἴκανότητα ξεπερνοῦσε πολὺ τὴ δημιουργικὴ τους εὐχέρεια. 'Ο 'Αλεβύ καμάρωνε και παρουσιάζε παντοῦ μὲ ὑπερηφάνεια αὐτὸν τὸν ἀγαπημένο του μαθητή, στὸν ὅποιο κι' ἔδωσε τὸ χέρι τῆς κόρης του στὶς 3 'Ιουνίου τοῦ 1869. 'Ο Μπιζέ συνδέθηκε ἐπίσης φιλικά μὲ τὸ Σάρλ Γκουνώ, ἡ δὲ ἀγάπη του κι' δ θαυμασμός του γιὰ τὸ σύνθετη τοῦ «Φάουστ» δὲν δὲν εἶχε δρισα. Μὰ δ θαυμασμός του αὐτὸς δὲν κράτησε ὡς τὸ τέλος, γιατὶ στὰ 1867 γράφει στὸ συνθέτη Πώλ Λακόμπ: «'Ο Γκουνώ εἶναι θεότρελλος... οἱ τελευταῖες του συνθέσεις εἶναι καταθλιπτικές!»

Άφοῦ λοιπὸν δ Γκουνώ, δ 'Αλεβύ κι' δ Μαρμοντέλ ἥταν οἱ μόνοι δηγοὶ αὐτοῦ τοῦ νεαροῦ δδοιπόρου στοὺς δρόμους τῆς Τέχνης, δὲν πρέπει νά ἐκπλαγοῦμε τόσο πολὺ γιὰ τὴ φιλό-

φρονα ἐκλεκτικότητα πού ἀπετέλεσε πάντα τὴ βάση τῆς αἰσθητικῆς τοῦ Μπιζέ, καὶ ποὺ μᾶς φαίνεται ἀταίριαστη γιὰ ἔναν καλλιτέχνη μὲ τόσο ἀναμφισβήτητη πρωτοτυπία. Συχνὰ θαυμάσαμε τὴν ἀμείωτη ἐπιείκεια τοῦ συνθέτη τῆς **Κάρμεν** γιὰ ὅλες τὶς μουσικὲς ποὺ ἄκουγε: ἦταν ἔνας κριτής ξεχωριστὰ καλοπροαίρετος.

Δὲ βάδιζε καθόλου, ὅπως φαντάζονταν πολλοί, στὴν πρώτη γραμμὴ τῶν καλλιτεχνῶν, ποὺ φρόντιζαν νὰ καθαρίσουν τὰ γοῦστα τοῦ κοινοῦ ἀπὸ τὴν Ἰταλικὴ διαφθορά, κι' ἔμενε μακρὰ ἀπὸ τὸ μεγαλόπνοο κίνημα, ποὺ δημιουργήθηκε κι' ὑποστηρίχτηκε ἀπὸ τὸ Μπερλιόζ καὶ τὸ Ρεγέρ, γιὰ μιὰ ἀνώτερη αἰσθητική. «Ἡ αἰσθησιακὴ μου ἰδιοσυγκρασία, δημολογεῖ ὁ Μπιζέ, συγκινεῖται ἀπὸ αὐτὴ τὴν εὔκολη μουσική, ποὺ εἶναι σύγκαιρα τόσο νωχελική, ἐρωτιάρα, λάγνα καὶ παριπαθής... ἀγαπῶ τὴν Ἰταλικὴ μουσικὴ ὅπως ἀγαπάει κανεὶς μίαν ἔταιρα!... Σᾶς τὸ δημολογῶ μὲ σιγανὴ φωνὴ, βρίσκω σ' αὐτὴ ἀπεριόριστη εύχαριστη....» κτλ. Καὶ παρὸ δόλο ποὺ διατιρεῖ πάντα γιὰ τὸ Βάγκνερ μιὰ στενοκέφαλη κι' ἐπίμονη ἔχθρα, δηλώνει: «Ἐίμαι Γερμανὸς ἀπὸ πεποιθηση, μ' ὅλη μου τὴν καρδιὰ καὶ τὴν ψυχὴ!» Κι' ὅμως χάλασε τὸν κόσμο γιὰ νὰ μὴν πάει στὴ Γερμανία γιὰ νὰ συνεχίσει τὶς σπουδές του, ἀλλὰ νὰ παρατείνει τὴ διαμονὴ του στὴ Ρώμη· καὶ διακήρυττε πώς «Ἡ Ρώμη εἶναι ἡ πραγματικὴ πατρίδα τῶν καλλιτεχνῶν!», ἐνῶ παράλληλα ἐκδήλωνε τὸ μεγάλο του θαυμασμὸ γιὰ τὸ Μπετόβεν.

«Ο Βέρντι τὸν ἐνθουσιάζε. Τοῦ κάκου οἱ φίλοι του τοῦ ἀντείνειναν, προβάλλοντάς του τὴν κοινοτοπία καὶ τὸ κακὸ γοῦστο ποὺ παρουσιάζουν μερικὲς προχειρογραμμένες σελίδες τοῦ εύνοούμενού του συνθέτη· ὁ Μπιζέ τὸν ὑπερασπιζόταν πάντα μ' εὕστοχα ἐπιχειρήματα: «Οταν ἔνας Βέρντι, ἔγραφε, προικίζει τὴν τέχνη μ' ἔνα ἔργο γιομάτο δύναμη καὶ ζωντάνια, ζυμωμένο μὲ χρυσάφι, λάσπη χολὴ καὶ αἷμα, δὲ μποροῦμε νὰ τοῦ πούμε ἔμεῖς ψυχρά: «Μά, ἀγαπητὲ κύριε, τὸ ἔργο αὐτὸς εἶναι κακοῦ γούστου, τοῦ λείπει ἡ κομψότητα κι' ἡ χάρη». Ἡ κομψότητα κι' ἡ χάρη!... Σάμπως διχαήλ-Αγγελος, δι "Ομηρος,

ὁ Δάντης, ὁ Σαΐξπηρ, ὁ Μπετόβεν, ὁ Θερβάντες ἢ ὁ Ραμπελαὶ εἶχαν «καμψότητα καὶ χάρη;»

Αντίθετα, τοῦ ἔξεθείαζαν τὴν ἀπαράμιλλη καλλιτεχνικὴν εὔσεινειδησίαν καὶ καὶ τιμιότητα τοῦ Βέρντι, ἀρετὲς ποὺ τὸν ἔπεισαν, μέσα στὸ ἀπόγειο τῆς δόξας καὶ τοῦ θριάμβου του, ν^ο ἀπαρνηθεῖ τούς θεούς ποὺ τὸν προστάτευαν καὶ ποὺ τὴ γρήγορη παρακμή τους προεῖδε ὁ γέρος συνθέτης. Μά, ἀντὶ νὰ θαυμάσσει αὐτὴν τὴν θαρραλέα ἐγκατάλειλη τῶν σίγουρων ἐπιτυχιῶν, γιὰ ἔναν ἀγώνα ἐπικίνδυνο ὑπέρ ἐνὸς πιὸ εὔγενικοῦ Ιδεώδους, ποὺ διέβλεπε ὁ Βέρντι, ὁ Μπιζέ τὸν ἀποκήρυξε ἀπὸ τὰ πρῶτα τολμηρά του βήματα πρὸς τὰ ἐμπρός. Νὰ πῶς ἔκρινε τὸ Ντὲν Κάρλο (11 Μαρτίου 1867): «Ο Βέρντι δὲν εἶναι πιὰ Ἰταλός· θέλει νὰ μιμηθεῖ τὸ Βάγκνερ... Καὶ τώρα παρουσιάζει ἔνα ἔργο χωρὶς κεφάλι καὶ χωρὶς οὐρά... Θέλει νὰ κάμει στύλ, μὰ δὲν πετυχαίνει παρὰ νὰ παρουσιάσει ἔνα ἀλαζονικό ψφος... Εἶναι ἀνυπόφορος καὶ τέλεια τρελλός!»

Δὲν πρέπει λοιπὸν νὰ ἔκπλαγοθμε ἀκούοντας τὸ Μαρμοντέλη νὰ δηλώνει, πῶς οἱ εύνοούμενοι συνθέτες τεῦ Μπιζέ στάθηκαν πάντα δὲν Ομπέρ, δὲν Ἀλεβύ, δὲν Γκουνῶ κι' δὲν Τόμα. Ή παρτιτούρα τοῦ Ἀμλετ τὸν βύθιζε σ' ἔκσταση. Κατὰ βάθος σ' αὐτοῦ τοῦ εἰδούς τὴ μουσικὴ ἔκλιναν ἀπὸ ἔνστικτο οἱ συμπάθειές του, καὶ μονάχα ἡ μουσικὴ τὸν ἔσπρωχνε νὰ ἐκφέρει κάποτε τὶς πιὸ φιλελεύθερες θεωρίες του γιὰ τὴν τέχνη. Δὲ στάθηκε ποτέ του ἀπὸ καρδιᾶς «πρωτοπόρος μουσικός», παρ^ο δὲ ποὺ πολλοὶ θέλησαν νὰ τὸν χαραχτηρίσουν ἔτσι· καὶ καταλαβαίνουμε πολὺ καλὰ γιατὶ ὑπερασπιζόταν μὲ λύσσα τὸν ἔαυτό του, σὰ νὰ ἐπρόκειτο γιὰ καμιὰ βρισιά, δταν, καμιὰ φορά, τὸν ἀποκαλοῦσαν «βαγκνερικό».

Ἐπείτα τίποτα δὲν ἔξηγει αὐτὸν τὸν χαραχτηρισμό. Οἱ ἔξωτερικοὶ χαραχτηρες τῆς βαγκνερικῆς αἰσθητικῆς λείπουν ἐντελῶς ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ Μπιζέ. Οἱ ἔχθροι τοῦ Βάγκνερ δὲ θὰ μπορούσαν σίγουρα ν^ο ἀνακαλύψουν στὸ ἔργο τοῦ Μπιζέ οὕτε συνεχῆ μελωδία, οὕτε κατάχρηση **Λάξιτμοστίφ**, ἀφοῦ, ὡς τὰ τελευταῖα του ἔργα, ὁ συνθέτης ἔμεινε πιστός στὶς Ἰταλικές φόρμες.

Είναι ἀλήθεια, πώς οἱ μουσικογράφοι ποὺ ἐπιβεβαίωναν τὸ βαγκνερισμὸ τοῦ Μπιζέ, μποροῦνε, γιὰ νὰ ὑποστηρίξουν τὴ γνώμη τους, νὰ ἐπικαλεστοῦν αὐτὴ τὴν ἀφήγηση, ποὺ κάνει ὁ Βικτοριὲν Ζονσιέρ, σχετικά μὲ τὸ πρῶτο κοντσέρτο τοῦ Βάγκνερ στὸ Παρίσι :

«Ο κόσμος δρμάει στὸ φουσιγιέ... Ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς διαμάχης τῶν διπαδῶν τοῦ Γκλούκ καὶ τῶν διπαδῶν τοῦ Πιτσίνι, δὲ συζητήθηκε ποτὲ μὲ τόση ἔξαψη ἄλλο, καθαρὰ μουσικό, ζήτημα. «Είναι μασκαρεμένος Βέμπερ», ἔλεγε ἔνας. «Είναι ἔνσα ἀσυνάρτητο καριβαρί», πρόσθετε κάποιος ἄλλος. «Ἀν αὐτὴ εἰναι ἡ μουσικὴ τοῦ μελλοντος, φώναζε ὁ Σκουντό, εὔχομαι νὰ μὴ βρίσκομαι πιὰ σ' αὐτὸ τὸν κόσμο διαταραχῆς της». «Εἴσαστε ἔνας παλιάνθρωπος· πάρτε τὴν κάρτα μου», ἀποκρινόταν ἔνας νεαρός μὲ προκλητικὸ ὑφος· ρώτησα τ' ὅνομά του: ἦταν ὁ Γιώργος Μπιζέ, ὁ μελλοντικός συνθέτης τῆς **Κάρμεν**!»

Αὐτὴ ἡ μικρὴ σκηνὴ εἰναι βέβαια πολὺ φανταχτερὴ δυστυχῶς ὅμως εἰναι ϕεύτικη. Γιατὶ τὴν ἀξιομνημόνευτη ἐκείνη βραδυὰ τῆς 25ης Ἰανουαρίου τοῦ 1860, ὁ Μπιζέ βρισκόταν στὴ Ρώμη, ὅπου ἔγραφε ἡσυχα-ἡσυχα τὸ ἔργο τῆς δεύτερης ἀποστολῆς, τὸ **Βάσκο ντὲ Γκάμα**, ποὺ ἡ μουσικὴ του δέν εἶχε τίποτα τὸ ἐπαναστατικό. Στὴ Γαλλία γύρισε ὅστερα ἀπὸ δέκα μῆνες καὶ ποτέ του δὲ σκέφτηκε νὰ καλέσει σὲ μονομαχία τοὺς κριτικούς, γιὰ νὰ ὑπερασπίσει τὸ Βάγκνερ.

Γιὰ νὰ δείξουμε πόσο ϕεύτικες εἰναι ὅλες αὐτὲς οἱ ιστορίες γιὰ τὸ Μπιζέ, πρέπει νὰ υἱοθετήσουμε δυσκόληστες γιὰ τὴ μνήμη τοῦ συνθέτη, πρέπει δηλαδὴ νὰ φωνάξουμε: «Δόξα τῷ Θεῷ ἦταν κατάβαθμα Ἰταλός, ὥστε νὰ μὴ μπορεῖ νὰ εἰναι Βαγκνερικός» ἢ «Ἄλιμον! ἀγαποῦσε πάρα πολὺ τὸ Βέρντι ὥστε νὰ μὴ μπορεῖ νὰ καταλάβει τὸ Βάγκνερ!» Καὶ στὶς δυσκόληστες περιπτώσεις εἴμαστε ἀναγκασμένοι, δυστυχῶς ἡ εύτυχως, νὰ κατατάξουμε τὸ Μπιζέ στὴ φάλαγγα τῶν ἀντιδραστικῶν.

«Ἐτσι, παρ' ὅλη τὴν ἐπιθυμία ποὺ ἔχουμε νὰ τοποθετήσουμε τὸ συνθέτη τῆς **Κάρμεν** ἐπὶ κεφαλῆς τῆς γενιάς του, εἴμα-

στε ύπόχρεωμένοι κάθε στιγμή νὰ διαπιστώνουμε τὴν ἔνστιχτη ἀπέχθειά του γιὰ τὶς νεωτεριστικὲς τάσεις, ποὺ τὸν ἐμπόδιζε νὰ βγαίνει ἀπὸ τοὺς δρόμους ποὺ χάραξαν οἱ προκάτοχοι του.

Κι⁹ δῆμως κανεὶς δὲ μπορεῖ ν'¹⁰ ἀρνηθεῖ πὼς ἔφερε μιὰ καινούρια νότα στὴ μουσικὴ τῆς ἐποχῆς του, παρ' ὅλο ποὺ βραδυποροῦσε πάντα σ⁹ αὐτὸ ποὺ ἀποκαλοῦσε, μὲ μιὰ εἰρωνία λιγότερο εἰλικρινῆ ἀπ'¹¹ αὐτῇ τοῦ Μπερλιόζ, «κακοτοπιές τῆς μουσικῆς».

Σ⁹ ὅλη του τὴ ζωὴ διαρήρησε ἀμείωτο τὸ σεβασμό του γιὰ τὶς σχολικὲς παραδόσεις καὶ τὶς καθιερωμένες φόρμες ποὺ τὸν κρατοῦσαν σὲ μιὰ ἄτολμη αἰσθητική. Αὐτὸς εἶναι κι⁹ ὁ λόγος ποὺ τὸν ἐμπόδιζε νὰ φανεῖ τολμηρὸς στὴν τεχνική του καὶ δὲν τὸν ἄφινε νὰ μαντέψει σὲ ποιὸ σημεῖο τοῦ δρίζοντα θ' ἀνέτελλε δ αύριανός ἥλιος. «Ετοι ἔξηγοῦνται οἱ συντηρητικὲς συμβουλὲς ποὺ δίνει στὸν Πώλ Λακόμπ: «Πρέπει ν'¹² ἀποφεύγουμε τὶς προστριβές... κάθε μέρος πρέπει νάχει γύρωθε του μιὰ ἀτμόσφαιρα ἀρκετὴ γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ ζεῖ καὶ νὰ κινεῖται μέσα σ' αὐτή... Μιὰ καὶ τὸ ἡχόχρωμα κάθε ξυλίνου δργάνου εἶναι Ιδιότυπο, πρέπει νὰ χρησιμοποιοῦμε τὰ ξύλινα καὶ τὰ χάλκινα δργανα μὲ πολλὴ φρόνηση... Χρησιμοποιεῖτε τὸ κόρνο σὰν ἔνα συνηθισμένο δργανό, μὰ ἔχετε μεγάλο ἄδικο: τὸ εἰδικὸ ἡχόχρωμα αὐτοῦ τοῦ δργάνου, ἡ μεγάλη δυσκολία μὲ τὴν ὅποια βγαίνουν μερικὲς πνιγμένες νότες του, δὲν τοῦ ἐπιτρέπουν νὰ χρησιμοποιηθεῖ σὰν δργανο ἀρμονίας κτλ. κτλ...» Πῶς λοιπὸν τόλμησαν νὰ χαραχτηρίσουν σὰ βαγκνερικό ἔνα συνθέτη ποὺ ἀγνοοῦσε τὰ κουαρτέτα τῶν πνευστῶν δργάνων καὶ προτιμοῦσε τὸ σόλο φλάσουτο καὶ τὸ σόλο κόρνο γιὰ νὰ χρωματίζει δειλά τὸ καθιερωμένο κουΐντετο τῶν ἔγχόρδων, πού, κατὰ τὴ γνώμη του, ἔπρεπε ν'¹³ ἀποτελεῖ τὴ βάση κάθε ἐνορχήστρωσης;

Γιὰ νὰ νιώσουμε καλύτερα μιὰ τέτοια ψυχικὴ κατάσταση, δὲν πρέπει νὰ χάσουμε ἀπὸ τὰ μάτια μας τὶς ἐντελῶς εἰδικὲς περιστάσεις ποὺ περιέβαλλαν τὴ μουσικὴ παραγωγὴ τοῦ Μπιζέ. Εἴδαμε πώς, ἀπὸ τὰ πρῶτα του βήματα, ὁ νεαρὸς συνθέτης δὲν ὑστέρησε ποτέ. ¹⁴ Ήταν ἀκόμη στὰ θρανία τῆς τάξης τοῦ Ἀλεβύ

δταν τὸν κάλεσαν νὰ δοκιμάσει, γιὰ πρώτη φορά, τὶς συγκινήσεις τῆς ράμπας. Ὁ ”Οφθεμπαχ εἶχε διοργανώσει τότε ἔνα διαγωνισμὸ συνθέσεως δπερέτας πάνω στὸ λιμπρέτο τῶν Μπατύ καὶ Ἀλεβύ, μὲ τίτλο ὁ Γιατρὸς Θαύμας. Τὸ πρῶτο λοιπὸν βραβεῖο δόθηκε στοὺς συνθέτες Μπιζέ καὶ Λεκόκ, ποὺ οἱ παρτιτούρες τους, βραβευμένες ex-aequo, παραστάθηκαν στὸ θέατρο «Μπούφ Παριζιέν» στὰ 1857. Μόλις γύρισε, δ Μπιζέ, ἀπὸ τὴ Ρώμη, δυὸ θέατρα τοῦ ἄνοιξαν ἀμέσως τὶς πόρτες τους· εἴδαμε ἀκόμη αὐτὸν τὸν εἰκοσιτετράχρονο νεαρό, ν' ἀποσύρει ἀπὸ Ὁπερά-Κωμίκ, ἐνῶ εἶχαν ἀρχίσει οἱ δοκιμές, μιὰ παρτιτούρα του, πού, κατὰ τὴ γνώμη του, ἡ παράστασή της θὰ ἦταν μιὰ πολὺ ταπεινὴ ἀρχὴ γιὰ τὴ σταδιοδρομία ἐνὸς τόσο περιζήτητου συνθέτη. Ἀπὸ τότε συνέχισε νὰ γράφει ἐπὶ παραγγελίᾳ καὶ νὰ βλέπει ν' ἀνεβαίνουν στὴ σκηνὴ τὰ ἔργα του ἀμέσως μόλις τέλειωντε τὸ γράψιμό τους.

Δὲν ἔγραφε τὰ ἔργα του γιὰ νὰ συμπυκνώσει, δουλεύοντας ἀργά γύρω ἀπὸ μιὰ ἀγαπημένη του ἰδέα, δλους τοὺς καλλιτεχνικούς του πόθους. Ἀντὶ νὰ δισλέγει τὸ ἰδεῶδες θέμα ποὺ κάθε καλλιτέχνης ἐκλέγει κρυφὰ κι ὅνειρεύεται νὰ τὸ ἀποθανατίσει, τοῦ ἔφτανε νὰ ντύνει εύσυνελδητὰ μὲ μουσικὴ τὸ λιμπρέτο ποὺ ἄρεσε στὸ Διευθυντὴ τοῦ Λυρικοῦ θεάτρου ἡ στὸ Διευθυντὴ τῆς Ὁπερά-Κωμίκ. Δὲν ἔγραφε γιὰ νὰ γράφει, γιὰ νὰ ξεχύνει τὴν πλημμύρα τῶν ὀνείρων του, ἔγραφε γιὰ νὰ παίζεται. Κι ἀυτὸ εἶναι ποὺ ἀλλάζει τὴ μουσικὴ ὀπτικὴ ἐνὸς συγγραφέα.

Ο Καρβαλό διαλέγει τὸ λιμπρέτο γιὰ τὴν ὅπερα: **Ψαράδες Μαργαριταριῶν** κι' δ Μπιζέ τὸ δέχεται πρόθυμα χωρὶς οὕτε κάν νὰ τὸ διαβάσει. Κάποτε ἀνακαλύπτει μόνος του τὸ ἔργο τοῦ Μιστράλ Calendal. Παραγγέλνει στὸν Πώλ Φεβριέ νὰ τοῦ τὸ διασκευάσει σὲ λιμπρέτο καὶ δηλώνει πῶς βρῆκε ἐπιτέλους ἔνα ώραιο ποίημα. Εἶναι λοιπὸν πραγματικὰ τὸ ἰδεῶδες ἔργο ὅπου θὰ μπορέσει ν' ἀφίσει νὰ μιλήσει ἐλεύθερα ἡ μουσικὴ του πίστη; Καθόλου: μόλις ὑποψιάστηκε πῶς δὲν ἀρέσει στὸ Διευθυντὴ τῆς Ὁπερά-Κωμίκ αὐτὸ τὸ θέμα, παύει ἀμέσως

κι³ αύτός νά ένδιαφέρεται γι' αύτό τό ποίημα τοῦ Μιστράλ κι⁴ έπιστρέφει τό λιμπρέτο στό συγγραφέα του. 'Η σύνθεση τής **Αρλεζιάνας** ήταν ίδεα τοῦ Καρβαλό, ποὺ δ ἵδιος κανόνισε τή φόρμα τής παρτιτούρας, ἀπαιντώντας νά μοιάζει μὲ δοκίμιο «μελοδράματος».

"Οσο γιὰ τὸ φόβο, ποὺ τοῦ τὸν ύπεβαλαν κάποτε οἱ φίλοι του, πώς δὲν ήταν προικισμένος γιὰ τὴν ὅπερα, δὲ φαίνεται νά προέρχεται ἀπὸ αἴσθημα δυσπιτίας στὸν ἑαυτό του, ἀλλὰ μάλλον ἀπὸ τὴ διαπίστωση πώς δὲν εἶχε λάβει ἀκόμη ὡς τότε ἐπίσημη παραγγελία νά γράψει καμιὰ ὅπερα. Κι' ή ἀπόδειξη εἶναι, πώς ἐνῶ ἔλεγε ἐπανειλημμένως στὸ Γκιρώ: «Φοβᾶμαι πώς εἴμαι φτωχός σὲ ίδεες, πώς μοῦ λείπει ή πλούσια ἔμπνευση», καταλήγει νά φωνάξει μὲ στεναγμὸν ἀνακούφισης: «Φαίνεται πώς ἀποφάσισαν νά μοῦ γυρέψουν κάτι γιὰ τὴν Ὁπερά· οἱ πόρτες τῆς ἄνοιξαν πιὰ γιὰ μένα· χρειάστηκε νά περάσουν δέκα χρόνια γιὰ νά φτάσουμε ὡς ἔκεῖ!» Τέλος ή σύνθεση τῆς **Κάρμεν** ήταν τὸ ἀποτέλεσμα μιᾶς παραγγελίας, ποὺ προκάλεσε καὶ μιὰ δεύτερη, ἀπὸ τοὺς ἵδιους ἐντολοδότες· μὰ αὐτὴ ή τελευταία παραγγελία δὲν πραγματοποιήθηκε ποτέ, γιατί δ Μπιζέ πέθανε **ἄστερ** ἀπὸ λίγο.

Καθὼς φαίνεται ποτὲ δὲ θεώρησε δ Μπιζέ πώς εἶναι ἀπαραίτητο στὸ συνθέτη νά ζεῖ τὸ ἔργο του. Συνθέτης μὲ μεγάλο ταλέντο, στόλισε, δσο μποροῦσε καλύτερα, μὲ περίτεχνες ἀρμονίες τὰ ἔργα ποὺ τοῦ ἐμπιστεύθηκαν, προσέχοντας πάντα νά διατηρεῖ ἀρμονικὲς σχέσεις μὲ τοὺς καλοπροσάρετους Διευθυντές καὶ νά κάνει παραχωρήσεις σ^ο ἔνα ἀνεπαρκῶς μορφωμένο κοινό.

Τις παραχωρήσεις αύτὲς μὰ καὶ τις τολμηρότητές του τις κατένειμε πολὺ ἐγκεφαλικά στὸ ἔργο του, μ' αύτὸ τὸ λατινικὸ αἴσθημα ἰσορροπίας καὶ διαύγειας, ποὺ κάνει τὸ συνθέτη τῆς **Κάρμεν** τόσο ἀντιπροσωπευτικό.

Μὲ τὴν τέχνη τοῦ Μπιζέ δινειρεύοταν δ Νίτσε νά «μεσογειοποιήσει τὴ μουσική»· καὶ πραγματικά, κανεὶς δὲ θὰ μποροῦσε νά ταιριάσει καλύτερα τις χαραχτηριστικές ἔκεινες τάσεις πού,

δίκαια ή ἄδικα, προκαλοῦν τὸ φθόνο τῆς μισῆς Εύρώπης γιὰ τὴν ἄλλη μισή. Τὰ «δικαιώματα τῆς Μεσογείου» κυβέρνησαν δλόκληρο τὸ ἔργο τοῦ Μπιζὲ καὶ ἀνάλογα μὲ τὸ βθμὸ τῆς συμπάθειας ποὺ νιώθει κανεὶς γιὰ τὸ ἰδεῶδες τῶν λατινικῶν φυλῶν, ἐκτιμοθμε τὴν αἰσθητικὴ του μὲ ἐπιείκεια ἥ μὲ αὐστηρότητα. Πρέπει νὰ νιώσουμε καλά τὸ χαραχτήρα ἐνὸς καλλιτέχνη, πού, ἀπὸ τῇ Ρώμη, ἔγραφε ἥρεμα: «"Ἄν μποροῦσα νὰ δώσω στὸ φίλο μου τὸν "Ἐκτορα λίγο ἀπὸ τὴν ἀταραξία μου, τὶ καλὰ θὰ ἥταν!"» καὶ «ἔχω μεγάλες ἐλπίδες γιὰ τὴν καριέρα μου: σίγουρα θὰ ἔχω λιγότερο ταλέντο καὶ λιγότερο σταθερὲς πεποιθήσεις ἀπὸ τὸ Γκουνόν· μᾶς στὴν ἐποχὴ μας αὐτὸ ἀποτελεῖ στοιχεῖο ἐπιτυχίας». Τὸ νὰ καυχιέται ἔτσι ἥρεμα ἔνας καλλιτέχνης εἴκοσι χρονῶν, στὴν ἡλικίᾳ τῆς ἑξωτερικῆς δειλίας καὶ τῶν ἐνδόμυχων παραφορῶν, καὶ νὰ λέει πώς εἶναι ἀτάραχος καὶ πώς ἔχει ἐλάχιστα σταθερὲς πεποιθήσεις, εἶναι πραγματικὰ μιὰ διμολογία μὲ ἀλλόκοτη σημασία.
