
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ

Στις 17 Αύγουστου πέθανε στὰς Ἀθήνας ἕνας ἀξίος καλλιτέχνης καὶ ἕνας ἐξαιρετος ἄνθρωπος, ὁ Νικολάος Καρυστίνος· ὁ πρόωρος χαμός του ἐλύπησε εὐλικρινά ἄλλους ὄσους τὸν ἐγνώριζαν καὶ τὸν ἀγαποῦσαν γιὰ τὴν καλωσύνη τῆς καρδιάς του καὶ τὴν εὐγένεια τῆς ψυχῆς του.



Ἐπῆρε ἕνας ἀπὸ τοὺς πρὸ ἀγαπημένους μαθητὰς τοῦ ἀειμνήστου Νικολάου στὸ τραγοῦδι καὶ στὴ Μελοδραματικὴ τέχνη, γιὰ τὴν ἦταν προικισμένος ἀπὸ τὴ φύση μὲ μιὰ ὡραία φωνὴ βαρυτόνου καὶ μὲ πολλὰ θεατρικὰ προσόντα. Τὴν ἄρτια ἐμφάνισή του, τὸ ζωντανό του παίξιμο καὶ τὴν πλούσια φωνή του θὰ τὴν θυμοῦνται γιὰ πολὺν καιρὸ ὅσοι τὸν εἶδαν νὰ

πρωταγωνιστῆ κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια στὶς μελοδραματικὰ παραστάσεις τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὄδειου.

Ἄν οἱ συνθήκες τῆς ζωῆς του ἦταν κάπως εὐνοϊκότερες, ἀσφαλῶς θὰ μπορούσε νὰ εἶχε μιαν εὐρύτερη σταδιοδρομία στὸν καθαρῶς καλλιτεχνικό τομέα. Τὸ παιδαγωγικὸ του στάδιο, ποὺ ἀπέτέλεσε κυρίως τὸν κύκλο τῆς δράσεώς του, τὸ ἔρχισε στὸ Ἡράκλειο τῆς Κρήτης ὅπου ἐδίδοξε ἐπὶ πολλὰ χρόνια Μουσικὰ καὶ Θεωρητικὰ στὸ ἐκεῖ παράρτημα τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὄδειου· λίγο πρὸ τοῦ πολέμου μετετέθη στὸ Κεντρικὸ Ἰδρυμα τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὄδειου στὰς Ἀθήνας ὅπου, ὡς τὴν ἡμέραν τοῦ θανάτου, συνέχισε μὲ ζῆλο καὶ πίστη τὴ διδασκαλία αὐτῶν τῶν δύο μαθημάτων. Παρὰλλήλως ἦταν καθηγητὴς τῆς ὠδικῆς στὴ Σχολὴ Μεταξὺ καὶ στὸ παράρτημα Ν. Ἰωνίας.

Οἱ συνάδελφοι καὶ φίλοι του θὰ θυμοῦνται πάντοτε μὲ συγκίνηση τὸν ἀγαθὸ, τὸν πρᾶο, τὸν εὐαίσθητο, τὸν ἀμνησικακο φίλο, ποὺ τὴ σεμνὴ του ὑπαρξὴ ἐκοσμοῦσε μιὰ μεγάλῃ καὶ σπάνια ἀρετῇ, ἡ Ἀνθρωπιά.

Ἄντιοχος Εὐαγγελᾶτος
