

ROMAIN ROLLAND

ΟΥΓΚΟ ΒΟΛΦ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
ΣΠΥΡΟΥ ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗ



"ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ..
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΟΥΓΚΟ ΒΟΛΦ

"Οσο περσότερο είσδύουμε στήν ίστορία τῶν μεγάλων καλλιτεχνῶν, τόσο περσότερο ἐκπλησσόμαστε βλέποντας τὶ μεγάλη ποσότητα πόνου κλείνει ἡ ζωὴ τους. Γιατὶ δὲν ύποφέρουν μονάχα τὶς συνηθισμένες δοκιμασίες κι ἀπογοητεύσεις τῆς ζωῆς, ποὺ, χτυποῦν πιὸ σκληρά τὴν τόσο ξεχωριστὴν εὔαισθησία τους· ἀλλὰ καὶ τὸν κατατρεγμὸν τῆς μεγαλοφυῖας τους, ποὺ κάνοντάς τους νὰ προηγοῦνται κατὰ εἴκοσι, τριάντα, πενήντα χρόνια—συχνὰ καὶ κατὰ δλόκληρους αἰώνες—ἀπὸ τοὺς σύγχρονούς τους, δημιουργεῖ μιὰ ἔρημο γύρωθε τους καὶ τοὺς καταδικάζει νὰ παλεύουν μῷ ἀπεγνωσμένες προσπάθειες, ὅχι γιὰ νὰ νικήσουν, στὸν καλλιτεχνικὸν τους ἀγώνα, ἀλλὰ ἀπλῶς γιὰ νὰ ζήσουν.

Σ' αὐτὴ τὴν ἀτέλειωτη πάλη εἶναι σπάνιο αὐτὲς οἱ ἰδιοσυγκρασίες, ποὺ εἶναι πιὸ λεπτὲς ἀπὸ τὴν ἰδιοσυγκρασία τῶν κοινῶν ἀνθρώπων, νὰ μπορέσουν ν' ἀνθέξουν γιὰ πολύ. "Ετσι ἡ ἄρρωστια, ἡ φτώχια κι ὁ πρόωρος θάνατος τσακίζουν τὰ ωραιότερα ἀπὸ κεῖνα τὰ πνεύματα ποὺ ἔχουν πλαστεῖ γιὰ νὰ ζοῦν εύτυχισμένα: ἔνα Μότσαρτ, ἔνα Σοθμπερτ, ἔνα Βέμπερ. Κι δῶμας, παρ' ὅλα αὐτά, εἶναι εύτυχισμένοι ὅσοι διατηροῦν, σὰν κι αὐτούς, ὡς τὸ τέλος, μέσα σ' ἔνα κορμὶ σαραβαλιασμένο ἀπὸ τοὺς μόχθους καὶ τὶς στερήσεις, τὴν ἀπόλυτη ύγεια τῆς ψυχῆς καὶ τὴ χαρὰ τῆς δημιουργίας, ποὺ φωτίζει τὴν νύχτα ποὺ μέσα σ' αὐτὴ παραδέρνουν! Μᾶς ὑπάρχει καὶ χειρότερη ἀπὸ αὐτὴν τὴ μοίρα. "Ο Μπετόβεν, φτωχός, ἀπογοητευμένος ἀπ' δ, τι ἀγάπησε, φυλακισμένος μέσα στὸν ἴδιο τὸν ἐσυτό του, στάθηκε ὁ πιὸ δυστυχισμένος ἀπ' ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. Τίποτα δὲν τοῦ ἀπόμεινε παρὰ μονάχα ὁ ἐσυτός του· μᾶς τουλάχιστο ὁ ἐσυτός του τοῦ ἀνήκε, βασίλευε πάνω στὸν ἐσωτερικὸν του κόσμο. Καὶ ποιὸ βασίλειο λαμπρὸ θά μποροῦσε νὰ συγκριθεῖ

μ' αύτή τήν ἀπέραντη σκέψη, αύτὸν τὸν ἀπλόχωρο οὐρανό, ὃ-
που ξεσποῦσαν τρομερὲς καταιγίδες! 'Ως τὴν τελευταία του
μέρα δέ γέρο - Προμηθέας, ἀλυσσοδεμένος στὸ ἄθλιο κορμὶ
του, διατήρησε τὴ σιδερένια ἐνεργητικότητά του, ποὺ τίποτα
δὲ μπόρεσε νὰ τὴ λυγίσει. 'Ετοιμοθάνατος, ἡ τελευταία του
χειρονομία ἦταν χειρονομία ἐπανάστατη: ἐνῷ ἀγωνιοῦσε μέσα
στὴ θύελλα ποὺ λυσσομανοῦσε γύρωθέ του, ἀνασηκώθηκε στὸ
κρεββάτι του κι ἔδειξε τὴ γροθία του στὸν οὐρανό. "Ετσι ἔπε-
σε, χτυπημένος πάνω στὸ κορύφωμα τῆς μάχης, μονομιᾶς καὶ
τελειωτικά.

Μά τὶ νὰ εἴποιμε γι' αύτούς ποὺ πεθαίνουν λίγο - λίγο,
ποὺ ζοῦν μετὰ τὸ θάνατο τοῦ ἑαυτοῦ τους, ποὺ παρακολου-
θοῦν τὴν ψυχή τους νὰ γκρεμίζεται κομμάτι - κομμάτι!...

Τέτοιος στάθηκε κι ὁ Οὐγκού Βόλφ, πόù ἡ τραγική του
μοίρα τοῦ ἔξασφάλισε μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν Κόλαση τῶν
μεγάλων μουσικῶν.

* *

Γεννήθηκε στὸ Βίντισγκρατς, στὴ Στυρία, στὶς 13 Μαρ-
τίου τοῦ 1860. ⁷Ηταν δέ τέταρτος γυδός ἐνὸς βυρσοδέψη μουσικοῦ,
ὅπως ἦταν δέ γέρο - Βάϊτ Μπάχ ψωμᾶς μουσικός, ἡ δέ πατέρας
τοῦ Χάύντν ἀμαξοποιὸς μουσικός. 'Ο Φίλιπ Βόλφ, δέ βυρσοδέ-
ψης, ἔπαιζε βιολί, κιθάρα καὶ πιάνο, κι εἶχε διοργανώσει στὸ
σπίτι του ἔνα μικρὸ κουΐντέτο, δηνου ἔπαιζε πρῶτο βιολί. Στὸ
κουΐντέτο αύτὸ δ γυδός του Οὐγκού ἔπαιζε δεύτερο βιολί, ἔνας
ἀδερφὸς τοῦ Οὐγκού βιολοντσέλο, ἔνας θεῖος του κόρνο κι ἔνας
φίλος ἄλτο. Τὸ μουσικὸ γοῦστο τοῦ τόπου δὲν ἦταν καθαρὰ
γερμανικό. 'Ο Βόλφ ἦταν καθολικός: δὲν εἶχε διαπαιδαγωγη-
θεῖ, δηνως τόσοι Γερμανοὶ μουσικοί, ἀπὸ τὰ βιβλία τῶν Κοράλ.
Ἐπὶ πλέον στὴ Στυρία ἀγαποῦσαν κι ἔπαιζαν τὶς παλιές ιτα-
λικὲς ὅπερες: Ροσίνη, Μπελίνη, Ντονιτσέτη. 'Ο Βόλφ ἀρεσκόταν
νὰ πιστεύει ἀργότερα πῶς ἀπὸ κληρονομικότητα εἶχε στὶς φλέ-
βες του μερικές σταγόνες λατινικὸ αἷμα, καὶ σ' δῃ του τὴ
ζωὴ ἐκδήλωνε μιὰ προτίμηση γιὰ τοὺς μεγάλους Γάλλους
μουσικούς.

“Η περίοδο της μαθητείας του δὲν ήταν περίφημη. Διαρκώς περνούσε άπό τὴ μιὰ σχολή στὴν ἄλλη, χωρὶς νὰ καταφέρνει νὰ ριζώσει πουθενά. Κι δύνας δὲν ήταν κακός μαθητής· ήταν κλεισμένος στὸν ἐσυτό του, δύνας κι ἔμεινε σ' δλη του τὴ ζωή, κι ἐλάχιστη οἰκειότητα ἔδειχνε γιὰ τοὺς ἄλλους. Γιὰ τὴ μουσικὴ ἔνιωθε πραγματικὸ πάθος. Φυσικὰ ὁ πατέρας του δὲν ἤθελε γιὰ κανένα λόγο νὰ γίνει ὁ γυός του μουσικός “Ετοί δὲ Βόλφ εἶχε νὰ παλαίψει, δύνας κι ὁ Μπερλιόζ, σκληρὰ ὡς ποὺ νὰ λυγίσει τὴν ἐπίμονη ἀρνηση τοῦ πατέρα του. Τελικὰ κατάφερε νὰ πετύχει τὴν ἀδειά του νὰ πάει στὴ Βιέννη, δημοπρατήθηκε στὸ Όδειο, στὰ 1875. Μὰ κι ἐκεῖ δὲ στάθηκε πιὸ τυχερός. “Υστερα ἀπὸ δυὸ χρόνια τὸν ἔδιωξαν γιὰ ἀπειθαρχία.

Τι νὰ κάμει; “Η οἰκογένεια του εἶχε καταστραφεῖ. Μιὰ πυρκαϊά εἶχε ἀφανίσει τὴ μικρὴ περιουσία τῶν δικῶν του. “Ἐνιωθει τώρα νὰ βαραίνουν πάνω του οἱ βουβές παρατηρήσεις τοῦ πατέρα του, ποὺ εἶχε κάμει τόσες θυσίες γι' αὐτὸν καὶ ποὺ τὸν ἀγαποῦσε τρυφερά. Δὲν ἤθελε, μᾶς οὔτε καὶ μποροῦσε πιὰ, νὰ ἐπιστρέψει στὴν ἐπαρχία του: αὐτὸ θὰ σήμαινε τὸ θάνατό του. “Αναγκάστηκε λοιπὸν τὸ δεκαεπτάχρονο αὐτὸ ἀγόρι νὰ βρεῖ τρόπο νὰ κερδίζει τὴ ζωή του καὶ σύγκαιρα νὰ μορφώνεται. “Απ' ὅταν τὸν ἔδιωξαν ἀπὸ τὸ Όδειο, δὲν πῆγε πιὰ σὲ καμιὰ σχολή: μορφώθηκε ἐντελῶς μόνος του καὶ μορφώθηκε θαυμάσια. Μὰ τὶ τοῦ κόστισε! τὰ βάσανα ποὺ τράβηξε ἀπὸ τόσο μικρὴ ἡλικία ὡς τὰ τριάντα του χρόνια, ἡ κολοσσιαία ἐνέργεια ποὺ ἀναγκάστηκε νὰ ξοδέψει γιὰ νὰ ζήσει καὶ νὰ γίνει αὐτὸ τὸ μεγάλο ποιητικὸ πνεύμα ποὺ ύπῆρξε, δλες αὐτές οἱ προσπάθειες κι δλοὶ οἱ κόποι στάθηκαν χωρὶς ἀμφιβολία ἡ αἰτία τοῦ οἰκτροῦ του θανάτου. Εἶχε μιὰ ἀσθυστὴ δίψα γιὰ μάθηση, καὶ μιὰ πραγματικὴ μανία γιὰ ἔργασία, ποὺ τὸν ἔκαναν νὰ ξεχνάει τὸ πιοτό καὶ τὸ φαῖ.

“Ολος πάθος γιὰ τὸ Γκαΐτε καὶ φανατισμὸ γιὰ τὸν Ἐρμίκο Κλάϊστ, ποὺ μ' αὐτὸν εἶχε δρισμένα κοινὰ χαραχτηριστικὰ γνωρίσματα, καὶ στὴν ίδιοφυτα καὶ στὸ ριζικό, ἐνθουσιασμένος μὲ τὸ Γκριλπαρτσερ καὶ τὸ Χέμπελ, σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ διάσημος τοὺς ἔκρινε ἀκόμη ἀδικα, ήταν ἔνας ἀπὸ τοὺς πρώτους

Γερμανούς ποὺ ξεχώρισε τὴν ἀξία τοῦ Μέρικε, ποὺ ἀργότερα τὸν ἔκαμε κοσμοαγάπητο στὴ Γερμανία. Διόβαζε ἐπίσης πολὺ τοὺς Ἀγγλους καὶ τοὺς Γάλλους συγγραφεῖς. Τοῦ ἄρεσε ὁ Ραμπελαὶ κι ἔνιωθε μιὰ ξεχωριστὴ προτίμηση γιὰ τὸν Κλώντ Τιλιέ, αὐτὸν τὸν ἐπαρχιώτη μυθιστορηματογράφο, ποὺ τὸ ἔργο του Ὁ Θεῖος Μπενζαμέν τὸ ἀπολαβαίνουν τόσες ἐπαρχιώτικες γερμανικὲς οἰκογένειες, ἐπειδὴ τοὺς προσφέρει, κοεῖς λέει ὁ Βόλφ, τὴν εἰκόνα τοῦ δικοῦ τους μικρόκοσμου καὶ τὴ βοήθεια τῆς χαρούμενης ἀγαθότητας τοῦ συγγράφεα, γιὰ νὰ ὑποφέρουν πρόσχαρα τὶς θλίψεις τοῦ μικρόκοσμου τους αὐτοῦ. Ὁ νεαρὸς Βόλφ, ποὺ μόλις κατάφερνε νὰ ἔξοικονομεῖ τὸ φαγητό του, βρήκε τρόπο νὰ μάθει γαλλικά καὶ ἀγγλικά, γιὰ νὰ εἰσδύσει καλύτερα στὸ πνεῦμα τῶν ζένων καλλιτεχνῶν.

Στὸν τομέα τῆς μουσικῆς ἔμαθε πολλά ἀπὸ τοὺς φίλοις του Σάλκ—δ Γιόζεφ Σάλκ ἥταν καθηγητὴς στὸ Ωδεῖο τῆς Βιέννης κι ἔνθερμος ὑποστηριχτὴς τοῦ Βόλφ—μὰ προπάντων, σὰν τὸν Μπερλιόζ, ἀπὸ τὶς βιβλιοθῆκες, ὅπου περνοῦσε τὸν περισσότερο καιρό του, μελετῶντας τὶς παρτιτούρες τῶν μεγάλων δασκάλων. Μὴ ἔχοντας πιάνο στὴ διάθεσή του, κουβαλοῦσε μαζὶ του στὸ Πράτερ τὰ βιβλία του μὲ τὶς Σονάτες τοῦ Μπετόβεν, καὶ, καθισμένος σ' ἕνα μπάνκο, τὶς μελετοῦσε στὸ Ὑπαίθρο. Ἔνεβάθυνε στοὺς κλασικούς, ἀπὸ τὸ Μπάχ ὡς τὸ Μπετόβεν, καθὼς καὶ στοὺς Γερμανούς μαέστρους τοῦ Λίντη, Σούμπερτ καὶ Σούμαν. Στάθηκε ἔνας ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς νεαροὺς Γερμανούς ποὺ ἀγάπησαν μὲ πάθος τὸ Μπερλιόζ, καὶ χάρη σ' αὐτὸν ἡ Γαλλία δοξάστηκε ἀργότερα στὸ πρόσωπο τοῦ μεγάλου ἐκείνου συνθέτη τῆς—τοῦ Μπερλιόζ—ποὺ ἡ γαλλικὴ κριτική, ἡ διαδοχικὰ μεγερμπερική, βαγκνερική, φρανκιστικὴ καὶ ντεμπουσιστική—δὲν τὸν ἔνιωσε σχεδὸν ποτέ. Τέλος στάθηκε ἀπὸ νωρὶς φίλος τοῦ γερο—”Αντὸν Μπροῦκνερ, ποὺ δέν ξέρουμε ἀκόμη στὴ Γαλλία οὕτε τὶς δόχτὼ συμφωνίες του, οὕτε τὸ Te Deum του, οὕτε τὶς λειτουργίες του, οὕτε τὶς καντάτες του, οὕτε τίποτα ἀπὸ τὸ πλούσιο ἔργο του, οὕτε ἀκόμη κι αὐτὴ τὴ συμπαθητική του προσωπικότητα, τὴ γλυκειά, μετριόφρονα

καὶ γίγιμάτη μυστικισμό, αὐτή τὴ λίγο παιδιάστικη φυσιογνωμία, πού τῇ σύντριβε σ' ὅλη του τὴ ζωὴν ἡ προτίμηση πού δειχνεῖ ὁ κόσμος γιὰ τὸ Μπράμις, καὶ ποὺ συνένωσε, σὰν τὸ Φράνκ, γύρωθέ του τις νεαρές καὶ πρωτότυπες μουσικές δυνάμεις ἐνάντια στὴν ἐπίσημα καθιερωμένη τέχνη τῆς ἐποχῆς του.

Μᾶς ἀπ' ὅλες αὐτές τις ἐπιδράσεις πού ὑπέστη, ἡ πιὸ βαθειὰ ἦταν ἡ ἐπίδραση τοῦ Βάγκνερ. 'Ο Βάγκνερ εἶχε ἔρθει στὴ Βιέννη, στὰ 1875, γιὰ νὰ διευθύνει τὸν **Ταγχόϋζερ** καὶ τὸ **Λόενγκριν** του. Τότε λοιπὸν εἶχε κυριέψει δλους τοὺς νεαροὺς ἔνας πυρετός ἐνθουσιασμοῦ, παρόμοιος μ' αὐτὸν ποὺ εἶχε προκαλέσει πρὶν ἀπὸ ἔναν αἰώνα δὲ **Βέρθερος**. 'Ο Βόλφ εἶδε τὸ Βάγκνερ. Πῶς; Τὸ διηγεῖται ὁ ἴδιος στὰ γράμματα ποὺ στέλνει τοὺς γονεῖς του. Δίνω ἔδω κατὰ λέξη τὴν ἀφήγησή του. 'Η ἀφήγηση αὐτή μᾶς κάνει νὰ χαμογελάμε βέβαιοι μᾶς καὶ ν' ἀγαπᾶμε αὐτὸν τὸ μεθύσι τῆς ἀφοσίωσης ποὺ βλέπουμε στὰ νιάτα' μᾶς κάνει νὰ νιώθουμε πόσο δὲ ἀνθρωπος αὐτὸς — δὲ Βάγκνερ — ποὺ τοῦ ἐνέπνευσε αὐτὴ τὴν ἀγάπην καὶ ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ τοῦ κάμει τόσο καλὸ δὲν ἔδειχνε λίγη συμπάθεια, πόσο, λέω, εἶναι ἔνοχος ποὺ δὲν τὸ ἔκαμε. καὶ μάλιστα σὰν σκεφτοῦμε πῶς κι ἔκεινος πέρασε, σὰν τὸ Βόλφ, ἀπὸ τις ἴδιες περιόδους μοναξιᾶς καὶ πῶς ὑπόφερε τὸ ἴδιο, μὴ βρίσκοντας καμιὰ βοήθεια ἀπὸ πουθενά.⁽¹⁾

«Πῆγα, γιὰ μαντέψετε σὲ ποιόν;... στὸ δάσκαλο Ρίχαρντ Βάγκνερ! Τώρα θὰ σᾶς τὰ διηγηθῶ δλα, ὅπως ἔγιναν. Σᾶς ἀντιγράφω ἀκριβῶς τὰ λόγια ποὺ ἔγραψα στὸ σημειωματάριο μου :

Σάββατο 9 Δεκεμβρίου, στὶς δέκα καὶ μισή, εἶδα γιὰ δεύτερη φορά τὸ Ρίχαρντ Βάγκνερ, στὸ Αὐτοκρατορικὸ Ξενοδοχεῖο, δηκούσαντα στὴ σκάλα του ἐπὶ μισή ὥρα, περιμένοντάς τον νὰ ἔρθει. ("Ηξερα πῶς ἔκεινη τὴν ἡμέρα διεύθυνε τὴν τελευταία πρόβα τοῦ Λόενγκριν του"). Ἐπιτέλους, ὁ μαέστρος Ρίχαρντ κατέβηκε ἀπὸ τὸ δεύτερον δρόφο, κι ἔγώ τὸν χαιρέτησα μὲ μεγάλο σεβασμό, ἐνῷ ἔκεινος ἦταν ἀκόμη ἀρκετὰ μακριὰ ἀπὸ μένα. Μ' εὐχαρίστησε πολὺ φιλικά. "Οταν πλησίασε στὴν πόρτα, ἔγώ ἔτρεξα καὶ τοῦ τὴν ἀνοιξα· αὐτὸς μὲ κοίταξε κατάματα γιὰ λίγα δευτε-

1. Πρέπει νὰ χουμε ὑπ' δψη μας πῶς τὸ γράμμα αὐτὸ δγάφτηκε ἀπὸ ἔνα παιδι δεκαπέντε χρονῶν.

ρόλεπτα κι ἔπειτα ἔφυγε γιὰ τὴν πρόβα τῆς "Οπερας". "Ἐτρεξα δέο πιὸ γρήγορα μποροῦσα κι ἔφτασα στὴν "Οπερα πρὶν ἀπὸ τὸ Ρίχαρντ Βάγκνερ, μ' ὅλο ποὺ ἔκεινος πήγαινε μὲ ὄμαξα. Τὸν χαιρέτησα ξανά, καὶ θέλησα νὰ τοῦ ἀνοίξω τὴν πόρτα τῆς ὄμαξάς του· μᾶ ἐπειδὴ δὲν τὰ κατάφερν, πήδησε δ' ὄμαξάς ἀπὸ τὸ κάθισμά του καὶ τοῦ τὴν ἀνοίξε. Τότε δὲ Βάγκνερ κάτι εἶπε στὸν ὄμαξά: μοῦ φοίνεται πῶς τοῦ μίλησε γιὰ μένα. "Ἔγὼ θέλησα νὰ τὸν ἀκολουθήσω πάνω στὴ σκηνὴ μᾶ δὲ μ' ὄφησαν νὰ περάσω.

Τὸν περίμενα λοιπὸν συχνά στὸ Αὐτοκρατορικὸ Ξενοδοχεῖο καὶ μὲ τὴν εὔκαιρία αὐτή γνώρισα τὸ διευθυντὴ τοῦ ξενοδοχείου, ποὺ μοῦ ὑποσχέθηκε νὰ μὲ συστήσει στὸ Βάγκνερ. Ποιός θὰ μποροῦσε νὰ νιώσει μεγαλύτερη χαρὰ ἀπὸ τὴ δική μου, ὅταν μοῦ εἶπε πῶς, τὸ ἐπόμενο Σάββατο, 11 Δεκεμβρίου, τὸ ἀπόγευμα, νὰ πάω νὰ τὸν βρῶ γιὰ νὰ μὲ παρουσιάσει στὴν καμαριέρα τῆς κυρίας Κόζιμα καὶ στὸν καμαριέρη τοῦ Ρίχαρντ Βάγκνερ! Πήγα στὴν δριομένη ὥρα. Ἡ ἐπίσκεψή μου στὴν καμαριέρα στάθηκε πολὺ σύντομη. Μοῦ εἶπε νὰ ξαναπάω τὴν ἄλλη μέρα, Κυριακὴ 12 Δεκεμβρίου, στὶς δυό ἡ ὥρα. Πήγα τὴν ὥρα αὐτή, μᾶ βρήκα τὴν καμαριέρα, τὸν καμαριέρη καὶ τὸ διευθυντὴ τοῦ ξενοδοχείου ποὺ ἦταν ἀκόμη στὸ τραπέζι.... Μετά πήγα μὲ τὴν καμαριέρα στὸ διαμέρισμα τοῦ Βάγκνερ, ὅπου περίμενα ώς ἔνα τέταρτο τῆς ὥρας, ώς ποὺ νὰ ἔρθει δὲ μαέστρος. Ἐπιτέλους ἐμφανίστηκε δὲ Βάγκνερ μαζὶ μὲ τὴν Κόζιμη καὶ τὸ Γκόλντμαρκ. Χαιρέτησα τὴν Κόζιμα μὲ μεγάλο σεβασμό, ἐκείνη ὅμως δὲ μ' ἔκρινε, καθώς φαίνεται, δηξιο γιὰ νὰ λάβει τὸν κόπο νὰ μοῦ ρίξει οὕτε μιὰ ματιά.... Κι δὲ Βάγκνερ πήγε στὴν κάμαρά του χωρὶς νὰ μὲ προσέξει· τότε ἡ καμαριέρα τοῦ εἶπε παρακαλεστικά:

«Ἄ! κύριε Βάγκνερ, ἔνας νεαρὸς καλλιτέχνης, ποὺ ἀπὸ πολὺν καιρὸ σᾶς περιμένει, θέλει νὰ σᾶς μιλήσει.»

Τότε ἔκεινος βγῆκε ἀπὸ τὴν κάμαρά του, μὲ κοίταξε καὶ μοῦ εἶπε: «Σᾶς ἔχω ξαναίδει, νομίζω. Εἴσαστε....»

Σίγουρα θὰ ηθελε νὰ πει: «Εἴσαστε τρελλός.»

Πέρασε μπροστά ἀπὸ μένα καὶ μοῦ ὅνοιξε τὴν πόρτα τοῦ σαλονιοῦ τῆς ὑποδοχῆς, ὅπου βασίλευε μιὰ πολυτέλεια πραγματικὰ βασιλικῆς. Στὴ μέση βρισκόταν ἔνα διβάνι ὅλο βελούδο καὶ μετάξι. Ο ίδιος δὲ Βάγκνερ ἦταν τυλιγμένος σ' ἔνα μακρὺ βελουδένιο πανωφόρι, γαρνιρισμένο μὲ γούνα.

«Οταν μπήκα μὲ ρώτησε τὶ ηθελα....⁽¹⁾

1. Ἐδώ δὲ Οδύκο Βόλφ γιὰ νὰ κεντρίσει τὴν περιέργεια τῶν γονιῶν του διακόφτει τὴ διήγησή του καὶ σημειώνει: Ἡ συνέχεια στὸ προσχές. Καὶ συνεχίζει σ' ὅλο γράμμα.