

"Αλλη παραμυθένια άλλαγή στή ζωή του. Τό φτωχό παιδί τοῦ Ρόρου βρίσκεται στὸ ώραιότερο καλλιτεχνικό καὶ πνευματικό κέντρον. Τραγούδι, πιάνο καὶ βιολί σπουδάζει μὲ ἀχόρταγη ἐπιμέλεια ὁ μικρός. Ἐκτός ἀπὸ αὐτά, εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ πηγαίνει μὲ τ' ὅλα παιδιά καὶ νὰ τραγουδεῖ σὲ λειτουργίες καὶ συναυλίες. 'Ο Ρόύτερ ήταν τόσο ἐνθουσιασμένος, πούλεγε στὸν πατέρα του πώς καὶ δώδεκα παιδιά νὰ είχε, θὰ τ' ἀναλάμβανε αὐτός ὅλα.

Σύνθεση δὲν τὸν ἐδίδασκε τότε κανεὶς, οὕτε κι ἀργότερα εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ σπουδάσῃ σύνθεση δὲ Χάϋδν. "Εμεινε αὐτοδίδακτος σ' αὐτὸ τὸ σημεῖο, κι' ἵσως στὴν ἔλλειψη αὐτή νὰ δφείλεται ἡ πρωτοτυπία τῆς ἐμπνεύσεώς του. Δὲν τὸν ἐβάραινεν οἱ γνώσεις. 'Η φαντασία του παγχίδιζε ἐλεύθερη.

'Η πείνα δμως φαίνεται πῶς ήταν δὲ πιὸ πιστός σύντροφος τῶν παιδικῶν χρόνων τοῦ Χάϋδν. Στὸ σχολεῖο αὐτὸ τῆς χορωδίας, λίγες ἡμέρες τὸ χρόνο ἔτρωγαν δόσο πεινούσσαν τὰ δυστυχισμένα τὰ παιδιά. 'Αλλὰ οὕτε αὐτή ἡ κατάσταση δάμαζε τὸ νεαρὸ καλλιτέχνη. "Ισα ἵσα, τὸ ἀδειανὸ στομάχι τοῦδινε κέφι γιὰ διάφορα παιχνίδια καὶ φάρσες.

"Ετοι κάποτε, μαζὶ μὲ ὅλα παιδιά σκαρφάλωσε στὰ κάγκελλα τοῦ παλατιοῦ, στὸ Σέμπρουν. Μιὰ κυρία παρουσιάζεται ἐκείνη τῇ στιγμῇ. Κεραυνός! Εἶναι ἡ ίδια ἡ Μαρία - Τερέζα, ἡ αὐτοκράτειρα. Τοὺς λέει νὰ φύγουν καὶ τοὺς ἀπειλεῖ δτι θὰ μαστιγωθῇ δποιος ξανανεβεῖ. Τὰ παιδιά σκορπίζονται φοβισμένα. Τὴν ὅλη μέρα δμως δὲ Χάϋδν ἔρχεται μόνος καὶ σκαρφαλώνει στὰ κάγκελλα. Τὸν συλλαμβάνουν, τὸν μαστιγώνουν. Δέχεται τὴν τιμωρία του χωρὶς διαμαρτυρία, κι ἀργότερα εύχαριστεῖ γι' αὐτὸ τὴν αὐτοκράτειρα.

ΠΑΛΗ ΚΑΙ ΦΤΕΡΟΥΓΙΣΜΑΤΑ

'Η νεανική του δμως τρέλλα τοῦ κοστίζει πολὺ ἀκριβά σ' ὅλη τὴν στιγμὴ τῆς ζωῆς του. 'Ο Χάϋδν εἶναι 18 ἑτῶν. 'Η ώραία φωνή του χαλάει μὲ τὴν ἀλλαγὴ τῆς ἡλικίας. Εἶναι ἄχρηστος πιὰ στὴν παιδική χορωδία. 'Ο Ρόύτερ θέλει νὰ τὸν ξεφορτωθῇ. "Ο ίδιος δὲ Χάϋδν τοῦ δίνει τὴν εὐκαιρία. Κάποιος συμμαθήτης του, ἀντὶ νὰ φορεῖ περούκα, σὰν τ' ὅλλα τὰ παιδιά, ἔδενε τὰ μαλλιά του κοτσίδα. Μιὰ μέρα δὲ Χάϋδν τοῦ τὴν κόβει. 'Ο Ρόύτερ καταδικάζει τὸν Χάϋδν νὰ μαστιγωθῇ ἐνώπιον δλων. 'Ο δύστυχος, ἀντρας πιά, προσπαθεῖ μὲ κάθε τρόπο ν' ἀποφύγει τὴν ἔξευτελιστική τιμωρία. Στὸ τέλος προτείνει νὰ φύγει ἀπὸ τὴν χορωδία. 'Ο Ρόύτερ τὸν παίρνει στὸ λόγο του, ἀλλὰ ἔχει τὴ σκληρότητα νὰ τὸν διώξει μετὰ τὴν ἔκτελεση τῆς τιμωρίας.

Εἶναι μία ἀπὸ τὶς τραγικώτερες στιγμές τῆς ζωῆς τοῦ καλλιτέ-

χνου. Δεκαοκτώ χρόνων παιδί, βρίσκεται άξαφνα έρημος νά παλέψει στὸν κόσμο μὲ μόνο έφόδιο τὶς μουσικές του γνώσεις.

Τὴ θέση του στὴ χορωδία τὴν παίρνει ὁ μικρότερός του ἀδελφὸς Μιχαήλ, ποιγινε ἄργυτερα γνωστὸς μουσικὸς κι αὐτός. 'Ο Ίωσῆφ ὅμως γυρίζει πεινασμένος στοὺς δρόμους καὶ κοιμᾶται στοὺς πάγκους. Μέσα στὴν κακοτυχία, τὸν θυμᾶται πάλι ἡ τύχη καὶ τοῦ χαμογελ ἀει ἀχνά. Μιὰ νύχτα ποὺ κοιμᾶται στὸ ὄπαιθρο, τὸν βλέπει ἔνας γνωστός του, φτωχὸς τραγουδιστὴς μὲ γυναῖκα καὶ παιδιά. Κατοικεῖ σ' ἔνα μόνο δωμάτιο, κι ὅμως δὲ διστάζει νά τὸν πάρει κοντά του. Τὸ πρόβλημα τῆς στέγης λύεται ὅπως-ὅπως. 'Αλλὰ τῆς τροφῆς; 'Ο Χάϋδην γυρίζει στὶς γειτονιές καὶ παίζει καὶ τραγουδεῖ ὅπου παρουσιαστεῖ εὐκαιρία.

Πότε σερενάτες στοὺς δρόμους, πότε σὲ λαϊκά γλέντια. Τρέφεται τόσο ὥστε νά μὴ πεθάνει. Οἱ γονεῖς του τὸν Ικετεύουν νά γίνει κληρικός, γιὰ νά μπορέσει νά ζησει. Αὐτὸς ὅμως, δίχως νά ξέρει καλὰ γιατί, ἀρνεῖται σταθερά. Νοιώθει φαίνεται ὑποσυνείδητα πῶς ἡ τύχη παίζει μαζὶ του ἔνα σκληρὸ παιχνιδάκι μόνο γιὰ λίγον καιρό, ίσως γιὰ νά δοκιμάσει τὴ δύναμη του.

Καὶ πραγματικά, τὸ γερό χωριατόπουλο, ἔχει ἀρκετὴ δύναμη μέσα του γιὰ νά κατορθώσει ν' ἀνοίξει σιγὰ-σιγὰ, μὲ χίλιους κόπους, ἔνα στενὸ μονοπάτι στὴ ζωὴ. Λίγο-λίγο, ὁ φτωχὸς πλανόδιος μουσικὸς κερδίζει ἀρκετὰ καὶ γίνεται γνωστός. Νοικιάζει ἔνα καμαράκι ἀνήλιο καὶ κρύο τόσο ὥστε τὸ νερὸ παγώνει μέσα ἐκεὶ τὸ χειμῶνα. Στὸ ἔδιο κτίριο ὅμως κατοικοῦν σπουδαῖες προσωπικότητες. Μεταξὺ αὐτῶν ὁ γνωστὸς συγγραφεὺς λιμπρέτων ποιητὴς Μεταστάσιος. Αὐτὸς τοῦ προμηθεύει μερικὸ μαθήματα πιάνου.

Μὲ τὰ μαθήματα κατορθώνει καὶ ζει ὁ Χάϋδην, ὄκτὼ δλόκληρα χρόνια. Στὸ διάστημα αὐτὸ μορφώνεται μόνος του ὅσο μπορεῖ. Πέφτουν στὰ χέρια του μερικὲς σονάτες τοῦ Φιλίππου Ἐμμανουὴλ Μπάχ, ἔργα ἐπαναστατικὰ γιὰ τὴν ἐποχὴ τους, καθὼς εἴπαμε στὴν εἰσαγωγὴ. 'Η ἐπίδρασή του χαράζεται στὴ φαντασία τοῦ Χάϋδην. Στὸ μεταξὺ ἡ ἐμπνευσή του φουντώνει. Γράφει ἄλλοτε κομάτια γιὰ νά παίζουν οἱ μαθητές του, ἄλλοτε χορούς. Πολλὰ ἀπὸ τὰ ἔργα του γίνονται ἀνάρπαστα. Οἱ ἐκδότες κερδίζουν ἀρκετὰ, ὁ συνθέτης ὅμως, ἀνίδεος, ἔξακολουθεῖ ἀκόμα νά πεινάει. Πολλές φορές, περνῶντας ἀπὸ διάφορα κέντρα ἀκούει νά παίζουν τὴ δικὴ του μουσική. Γίνεται ἔνδοξος χωρὶς νά τὸ παίρνει εἴδηση.

Εἶναι 22 ἑτῶν. 'Η τύχη τοῦ φέρνει στὸ βῆμα του μιὰ ἐνδιαφέρουσα γνωριμία, τὸ διάσημο Ιταλὸ συνθέτη Πόρπορα, δόξα τῆς ἐποχῆς του, ποὺ θὰ είχε λησμονηθεῖ, ἀν δέν τὸν ἀφίνε στὴν ἀθανασία ἡ δραματικὴ του ἀντιζηλία μὲ τὸ Χαΐντελ. 'Ο Πόρπορα δίδασκε τραγούδι πολλές κυρίες τῆς ἀριστοκρατίας. Παίρνει τὸ Χάϋδην γιὰ συνοδὸ στὸ πιάνο. Κοντά

στὸν Πόρπορα δὲ μουσικός μας περνάει τὶς καλλίτερες καὶ τὶς χειρότερες στιγμές τῆς νεανικῆς του ἡλικίας. 'Ο Ιταλός μουσουργός εἶναι τὸ Ἰδανικό τῆς βαναυσότητος. Οἱ τίτλοι «γαϊδούρι, βλάκα», πέφτουν βροχὴ στὸ φτωχὸ πιανίστα. Τοῦ ἀναθέτει θελήματα, τὸν μεταχειρίζεται ἐντελῶς σὰν ὑπηρέτη. 'Αλλὰ πάλι ἔχει καὶ πλεονεκτήματα αὐτῇ ἡ ἐργασία. Γιατὶ κοντά στὸν ἀνάγωγο μᾶς φημισμένο μουσουργό, δὲ Χάϋδην γνωρίζεται μὲν καλὸν κόσμο. Τὸ κυριώτερο δῆμος, ποὺ τοῦ γλυκαίνει τὸ πικρὸ χάπι, εἶναι ὅτι δὲ Πόρπορα καταδέχεται πότε-πότε, περιφρονητικά πάντως, νὰ τοῦ δίνει μερικές δόηγίες γιὰ τὴ σύνθεση.

Τὴν ἐποχὴν αὐτὴν καταπιάνεται δὲ τὸ Χάϋδην μὲν πιὸ σπουδαῖες συνθέσεις. Γράφει μιὰ διπέρα κωμικὴ σὲ γερμανικὴ γλῶσσα «'Ο καμπούρης διάβολος», καὶ πολλές ἄλλες Ιταλικές διπέρες, ἔργα χωρὶς βαθύτερη σημασία. 'Η τύχη δῆμος τὸν σπρώχνει νὰ γράψει καὶ κάτι ποὺ θὰ γίνει σταθμὸς στὴν Ἰστορία.

Γνωρίζεται μὲν ἕνα κύκλῳ φιλομούσων, ποὺ τὸν καλοῦν νὰ κάνουν μουσικὴ μαζὶ. "Ενας ἀπὸ αὐτοὺς τὸν ρωτάει μιὰ μέρα γιατὶ δὲν γράφει κανένα κουαρτέτο γιὰ ἔγχορδα. "Ως τότε στὴ μουσικὴ δωματίου ἐθεωρεῖτο ἀπαραίτητη ἡ συνοδεία πιάνου. 'Ο Χάϋδην παίρνει φωτιὰ μ' αὐτὴν πρότασην καὶ γίνεται ἔτσι δημιουργός ἐνὸς καινούργιου εἴδους στὴ μουσικὴ. Τοῦ κουαρτέτου γιὰ ἔγχορδα, τοῦ κουαρτέτου δηλαδὴ ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο βιολιά, βιόλα καὶ βιολοντσέλλο. "Οχι δὲν εἶχαν γράψει κι ἄλλοι ἔργα γιὰ τέσσερα ἔγχορδα δργανα. 'Αλλὰ πρῶτος δὲ τὸν ἔγραψε κουαρτέτο σὲ φόρμα σονάτας.

"Ἐτσι λοιπὸν δὲ καλλιτέχνης αὐτὸς ποὺ δὲν εἶχε σπουδάσει συστηματικά, μὲν τὸ θάρρος τῆς φαντασίας του, καὶ τοῦ καλλιτεχνικοῦ του ἐνστίκτου, δχι μόνον κατώρθωσε νὰ ἐκτιμήσει τὶ ἀξία εἶχαν οἱ σονάτες τοῦ Φιλίππου Ἐμμανουὴλ Μπάχ, ἀλλὰ καὶ κατάλαβε πῶς αὐτῇ τῇ γραμμῇ ἔπρεπε ν' ἀκολουθήσει κι αὐτὸς γιὰ νὰ δημιουργήσει ἀθάνατα ἔργα.

Τὸ κουαρτέτο γιὰ ἔγχορδα σὲ φόρμα σονάτας εἶναι μιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ δύσκολες καὶ πιὸ δραματικές μουσικές συνθέσεις. Τέσσερα ἀτομα, τέσσερες ψυχές, πότε συγκρούονται, πότε ἐνώνονται ἀρμονικά, πότε ἡ μία ἔξαφανίζει τὴν ὄλη, πότε ἔξεπειούνται, πυρωμένη δύναμη, ὄλες μαζὶ. Δίκαια λοιπὸν ἡ Ἰστορία τιμᾶ τὸν Χάϋδην γιὰ ἐφευρέτη αὐτοῦ τοῦ εἴδους.

"Ήταν τὸ ἔτος 1750, 28 ἑτῶν ὁ συνθέτης.

"Ἐννέα χρόνια ἀργότερα, οἱ περιστάσεις πάλι τὸν σπρώχνουν νὰ γράψει τὴν πρώτη του συμφωνία. Τὸ ἔτος αὐτὸν διορίζεται μουσικός διευθυντής τοῦ βοημοῦ μεγιστῶνος Μόρτσιν (*Morzin*). Βαθύπλουτος αὐτός, διατηρούσεις μιὰ ὀρχήστρα, καὶ γι' αὐτὴν ἔγραψε δὲ τὸν Χάϋδην τὴν πρώτη του συμφωνία. Καθὼς εἴπαμε καὶ στὴν εἰσαγωγὴ, ἐφευρέτης καὶ πατέρας τῆς συμφωνίας κατὰ λάθος δνομάστηκε δὲ τὸν Χάϋδην, ἀφοῦ τὸ εἶδος αὐτὸν τὸ

εἶχε καλλιεργήσει πρίν ἀπό αὐτὸν μὲν καταπληκτικὴ ἐπιτυχία ἡ Σχολὴ τοῦ Μαννχάιμ, κυρίως δὲ Στάμιτς. Ἀλλὰ μὲν τὴν πρώτη του κιόλας συμφωνία δὲ Χάϋδν συστηματοποιεῖ τὴν φόρμα, δένει καλλίτερος τὰ τρία μέρη τῆς Ἀλλέγκρο, Ἀντάτζιο, Ἀλλέγκρο, καὶ δίνει περισσότερη ζωὴ στὰ διάφορα δργανα.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΡΧΗΣ

Τὸ καλοκαΐρι στὸ κτῆμα τοῦ πρίγκηπος Μόρτσιν, τὸ χειμῶνα στὴ Βιέννη, στὰ μαθήματά του, αὐτὴ ἦταν ἡ ζωὴ τοῦ Χάϋδν τὴν ἐποχὴ ἑκείνη. Τὸ μέλλον τοῦ φαίνεται ἔξασφαλισμένο. Κι δημως πάλι τὸν θυμᾶται ἡ τύχη γιὰ νὰ τοῦ πάιξει ἔνα σκληρὸ παιχνιδάκι.

Ἐρωτεύεται μιὰ μαθήτριά του, τῇ μικρῇ κόρῃ τοῦ κομμωτοῦ Κέλλερ. Ἀλλὰ, ἄγνωστο γιὰ ποιὰ αἰτία, ἡ δεσποινὶς αὐτῇ ἀποφασίζει νὰ γίνει καλόγρια. Ὁ πατέρας τῆς εἶναι ἀπαρηγόρητος. Ἐξομολογεῖται τις λύπες του στὸ Χάϋδν. Μιὰ μέρα τοῦ λέει δοκιμαστικά :

—Θάπρεπε νὰ παντρευτῆτε τῇ μεγάλῃ μου κόρῃ.

Ο Χάϋδν δὲν τὴν ἀγαπᾷ τῇ μεγάλῃ. Ἐκτὸς ἀπό αὐτό, ζέρει δὲν παντρευτεῖ, θὰ χάσει τὴ θέση του, γιατὶ δρος ἀπαράβατος στὴν ὁρχῆστρα Μόρτσιν εἶναι νὰ μένουν ἀνύπαντροι οἱ μουσικοί. "Ετοι μᾶς ἐκπλήσσει πῶς ἀποφάσισε νὰ κάνει τὸ χατήρι τοῦ πονηροῦ πατέρα. Μᾶλλον ἀπὸ εύγνωμοσύνη γιατὶ δὲ γέρο - Κέλλερ τοῦ εἶχε δανείσει πολλές φορές χρήματα.

"Ετοι δὲ Χάϋδν, σὲ ἡλικία 38 ἔτῶν δένει τὴν τύχη του μὲ μιὰ γυναῖκα ποὺ τὸν περνάει τρία χρόνια, καὶ δὲν ἔχει κανένα ἀπὸ τὰ στοιχεῖα ποὺ θὰ χρειαζόταν ἡ σύζυγος ἐνὸς μεγάλου καλλιτέχνου. Καμμιὰ μόρφωση, καμμιὰ ἀνωτερότητα ψυχῆς. Κι ἐδῶ φθάνομε στὸ μεγάλο θαῦμα τοῦ χαρακτῆρος τοῦ αὐτοτριακοῦ συνθέτου. Ἡ συζυγικὴ δυστυχία ποὺ ἀφίνει τὴν ἀνεέλιτηλη σφραγίδα τῆς στὴ ζωὴ ἐνὸς Βάγνερ π.χ., ποὺ τοῦ προκαλεῖ τιτάνειος θυμοδὸς μαζὶ κι ἀριστούργηματα, περνάει σὰν ἔνα θυσάρεστο ἐπεισόδιο μᾶλλον στὴ ζωὴ τοῦ Χάϋδν. Θρησκόληπτη, ἑκδικητική, μικροπρεπής, σπαταλη, αὐτὰ ἦταν τὰ κύρια χαρακτηριστικά τῆς ἀταίριαστης αὐτῆς γυναίκας. Ἀτέλειωτες προστριβές, συνεννόηση καμμιά. "Ο, τι κέρδιζε μὲ χίλιους κόπους δὲ μουσικός, τὰ σπαταλοῦσε σὲ στολίδια ἡ γυναίκα του, ποὺ εἶχε ἀκόμα τὸ μειονέκτημα νὰ εἶναι ἀσχημη.

Ο Χάϋδν ἔλεγε φιλοσοφικά καὶ περιφρονητικά :

—Τὸ ίδιο τῆς κάνει ἀν δὲ ἄντρας τῆς εἶναι παπούτσης ἡ καλλιτέχνης.

Καὶ εἶχε ἀναμφισβήτητες ἀποδείξεις γι' αὐτὸ τὸ συμπέρασμα. "Οταν τὴν ἐπιανε ἡ μανία, δὲν εὕρισκε καταλλήλοτερο τρόπο νὰ ἑκδικηθῇ παρὰ νὰ παίρνει τὰ χειρόγραφά του καὶ νὰ τὰ κάνει λουρίδες γιὰ νὰ δένει μ' αὐτὰ τὰ κατσαρά τῆς. Βέβαια γίνονταν δραματικές σκηνές σ' αὐτές

τίς περιστάσεις και μερικά ξεσπάσματα θυμοῦ μᾶς ἐκπλήσσουν στὸ στό-
μα τοῦ γαλήνου Χάϋδν.

«Ἡ γυναῖκα μου, γράφει κάποτε, αὐτὸ τὸ τέρας τῆς κολάσεως.....»

Ἡ συνηθισμένη του δμῶς στάση ἀπέναντί της εἶναι μιὰ φιλοσο-
φικὴ ἔγκαρτέρηση. Λέει κάποτε :

«Ἡ γυναῖκα μου εἶναι ἄσχημα στὴν ὑγεία τῆς τὸν περισσότερο
καιρὸ καὶ πάντα ἔχει τὴν ἴδια κακὴ διάθεση, ἀλλὰ δὲ μ' ἐνδισφέρει πιᾶ
γιὰ τίποτε. "Οπως δήποτε κάποτε θὰ τελειώσουν τὰ βάσανά μου».»

Ἡ Ξανθίπη περί τὸ 1800, ἀφίνοντας τὸν καλλιτέχνην νὰ
ζῆσει εἰρηνικὰ τὰ τελευταῖα τοῦ χρόνια. Πάντως δὲ Χάϋδν εύρισκε κι ἄλ-
λου εἴδους παρηγοριὰ στὴ συζυγικὴ του κακοτυχία, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ φιλο-
σοφία. Δὲν ἔλειψαν οἱ γυναῖκες ἀπὸ τὴ ζωὴ του, ποὺ τὸν θαύμαζαν κι
ἡταν πρόθυμες νὰ τὸν ἀποζημιώσουν γιὰ τὴν εὔτυχία ποὺ δὲν εἶχε στὸ
σπίτι του. Ὡραῖος δὲν ἦταν. Μέτριο ἀνάστημα, φυσιογνωμία σόβαρὰ
μαζὶ καὶ γελαστή. Τὸν χαλούμε δμῶς τὸ βλογιοκομμένο του δέρμα καὶ
τὸ ὑπερβολικά μελαχροινό του χρῶμα. Ἀλλὰ ἔκεινο ποὺ τραβοῦσε καὶ
τὸν ἔκανε ἀγάπητὸ στὶς συναναστροφές, ἦταν τὸ ἀνεξάντλητο χιούμορ
του. Πολλές γυναῖκες ἔπαιξαν ρόλο στὴ ζωὴ του: Μιὰ ἀπὸ αὐτές, ή κυ-
ριά Σρέτερ, 60 ἑτῶν τοῦ γράφει:

«Ἄγαπητέ μου Χάϋδν, αἰσθάνομαι γιὰ σᾶς τὴν πιὸ θερμή καὶ βα-
θειὰ ἀγάπη ποὺ μπορεῖ νὰ νοιώσει ή ἀνθρώπινη καρδιά.»

Ολες αὐτές, νεανικές καὶ γεροντικές ἀγάπες, θέρμαναν τὴν ἀγα-
θὴ ψυχὴ του. Τὸ ἀληθινὸ πάθος δμῶς, δὲν τὸ γνώρισε ποτέ. Κι Ἰσως
αὐτοῦ νὰ ὄφειλεται δtti μάταιο τὸ ζητοῦμε καὶ στὰ ἔργα του. Ἡ ἐρωτι-
κὴ διάθεση δὲν ἔπερνάει στὶς συνθέσεις του τὰ δρια μιᾶς γλυκειᾶς
φαντασίας. Ἡ συζυγικὴ του δυστυχία μόνο μὲ κανένα ξαφνικὸ ἀναστε-
ναγμὸ βρίσκει ἀπήχηση πεῦ καὶ ποῦ στὰ ἔργα του. Ἀλλὰ γιὰ πάθος
καὶ γιὰ τραγωδία, οὕτε συζητησο. Ἡ γαλήνη πλημμύριζε τὴν ψυχὴ του
στὶς πιὸ βαθειές πτυχές της καὶ τίποτα δὲ μποροῦσε νὰ τὴν ταράξει.

Μὲ τὸν ὅτυχο γάμο του πάντως δὲν ἔχασε τὴ θέση του, γιατὶ δ
Μόρτοιν δὲν τῷμαθε ἀμέσως. Σὲ λίγο δμῶς ἡ ὀρχήστρα ἀναγκάστηκε νὰ
διαλυθῇ γιὰ λόγους οἰκονομικούς. Τὸν ἴδιο χρόνο, (1761) διορίζεται δ
Χάϋδν διευθυντὴς ὀρχήστρας τοῦ πρίγκηπος Ἐστερχάζυ.

ΕΣΤΕΡΧΑΖΥ

Ἡ οἰκογένεια Ἐστερχάζυ, μιὰ ἀπὸ τίς πλουσιώτερες καὶ ἀριστο-
κρατικώτερες τῆς Οὐγγαρίας, κατοικοῦσε σὲ μιὰ μικρὴ οὐγγρικὴ πόλη,
στὶν Ἀϊζενστατ. Ὁλοὶ ἐλάτρευαν ἀληθινὰ τὴ μουσική. Ὅταν πρωτο-
πήγε στὶν Ἀϊζενστατ δὲ θὰ φανταζόταν Ἰσως κι ὁ ἴδιος πῶς ἡ
μοίρα του σφραγιζόταν γιὰ πάντα. Γιατὶ ὅλη τὴν ὑπόλοιπη ζωὴ του τὴν

πέρασε δικαλλιτέχνης στήν ύπηρεσία τής πριγκηπικής αυτῆς οίκογενείας. Τέσσαρες γενέες διάβηκαν έπι τῶν ἡμερῶν του. Τριάντα χρόνια πραγματικής ύπηρεσίας έζησε μὲ τοὺς Ἐστερχάζου δικαλλιτέχνης, διατηροῦσε τὸν τίτλο τοῦ διευθυντοῦ τῆς ὁρχήστρας τῶν Ἐστερχάζου.

Ἡ θέση του αὐτὴ εἶχε μειονεκτήματα καὶ πλεονεκτήματα.

Τοὺς μουσικούς τοὺς θεωροῦσαν ἀκόμα τότε κατωτέρας κοινωνικῆς τάξεως ἀνθρώπους. Στὸ παλάτι τῶν Ἐστερχάζου δικαλλιτέχνης στολὴ τοῦ προσωπικοῦ, ἔτρωγε μὲ τοὺς ύπηρέτες καὶ περιμενεῖ ὥρες στὸν προθάλαμο τίς διαταγές τοῦ πρίγκηπος. Ἔνας Μπετόβεν δὲ θ' ἀνεχόταν οὕτε στιγμὴ αὐτὸν τὸ ζυγό. Ὁ δικαλλιτέχνης δικαλλιτέχνης λέει μὲ σοβαρά ἐγκαρτέρηση:

«Ο πρίγκηψ ήταν εὔχαριστημένος μὲ δλες μου τίς συνθέσεις,.... μποροῦσα σὰ διευθυντής ὁρχήστρας νὰ κάνω διάφορα πειράματα, νὰ παρακολουθῶ τὶ κάνει ἐντύπωση καὶ τὶ δὲν κάνει, ἄρα νὰ διορθώνω, νὰ προσθέτω, ν' ἀφαιρῶ, νὰ τολμῶ...., ἤμουν ἀπομονωμένος ἀπὸ τὸν κόσμο, κανεὶς δὲ μποροῦσε νὰ μὲ κάνει ν' ἀμφιβάλλω γιὰ τὸν ἑαυτό μου καὶ νὰ μὲ τυραννήσει, ὥστε κατ' ἀνάγκην ἔγινα πρωτότυπος».

Κατ' ἀνάγκην ἔγινε πρωτότυπος! Αὐτὸν μᾶς δίνει τὸ κλειδὶ γιὰ νὰ ἔννοησουμε πολλὰ σημεῖα τοῦ ἔργου τοῦ δικαλλιτέχνης. Μόρφωση σπουδαία δὲν εἶχε. Ἦταν δικαλλιτέχνης κ' ἐπίμονος. «Οταν τοῦ παρουσιαζόταν ἡ ἀνάγκη γιὰ νὰ συνθέσει κάτι, τὸ θεωροῦσε φυσικὸ νὰ ἐργασθεῖ ὅχι σύμφωνα μὲ τὴ συνήθεια, ἀλλὰ νὰ ἐφεύρει αὐτὸς τὴ μορφὴ τῆς συνθέσεως ποὺ ταίριαζε.

Στήν ύπηρεσία τῶν Ἐστερχάζου ἔγραψε δικαλλιτέχνης τὰ περισσότερα ἔργα του.

«Ήταν ἀναγκασμένος νὰ γράφει, γιατὶ ὁ πρίγκηψ εἶχε διαρκῶς τὴν ἀξίωση νὰ τοῦ παρουσιάζει καινούργιες συνθέσεις. Μερικὰ ἀπὸ τὰ ἔργα αὐτὰ πήγαν χαμένα, δηλαδὴ ἔχασαν γιὰ μᾶς τὴν ἀξία τους. «Ἐτσι ἔγραψε τότε πολλές διπέρες, χωρὶς καμμία πρωτοτυπία, σύμφωνα μὲ τὴν Ἱαλικὴ παράδοση, ἔργα ποὺ φυσικὸ δὲν ἔχουν καμμία σημασία γιὰ μᾶς. Ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τίς συνθέσεις του γιὰ ἐνόργανη μουσική, δλες δὲ βρίσκονται στὸ ἴδιο ὄψος. Πολλές φορές ἡ βιάση τῆς στιγμῆς τὸν ἔσπρωχνε νὰ γράφει κατώτερα. Ὁ ἴδιος τὸ διμολογεῖ.

Κάποτε ποὺ δικαλλιτέχνης τοῦ εἶπε κολακευτικά:

—Γράψατε πολλὰ ἔργα!

«Ο συνθέτης ἀποκρίθηκε:

—Μάλιστα, Μεγαλειότατε, ἵσως περισσότερα ἀπὸ δι, τι θᾶπρεπε,

Λουλούδια δικαλλιτέχνης πολύτιμα μέσα σ' ἓνα πλούσιο ἀνοιξιάτικο δγρό, ξεχωρίζουν τὸν ἀριστουργήματα του ἀνάμεσα στὶς ἄπειρες συνθέσεις τῆς

έποχης τῶν Ἐστερχάζου. Ἀκολούθησε πιστά τὸ δρόμο ποὺ χάραξε μὲ τὰ πρῶτα του ἔργα, τὴν παράδοση τοῦ Στάμιτς καὶ τοῦ Φιλίππου Ἐμμανουὴλ Μπάχ.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Σονάτες, κουαρτέτα, κονσέρτα, συμφωνίες, δλα στὴ φόρμα τῆς σονάτας, αὐτά εἶναι τὰ ἔργα ποὺ ἔκαναν ἀθάνατο τὸ Χάϋδν. "Ο, τι διακρίνει τὴ μουσική του κυρίως, εἶναι μιὰ φωτερή, καθάρια γραμμή, μιὰ χαρούμενη διάθεση γεμάτη ύγεια κι ὀρμονική λισσορροπία. Ξεσπάσματα πάθους, θυμοῦ, δὲν ύπάρχουν.

Τὰ ἀντάτζιο του εἶναι μᾶλλον φτωχά. Τοὺς λείπει ὁ πόνος ποὺ ἀπλώνεται νοσταλγικά στὰ Ἀντάτζια τοῦ Μότσαρτ ἢ συγκλονίζει στὶς σονάτες καὶ στὶς συμφωνίες τοῦ Μπετόβεν. Τὰ Ἀλλέγκρο του ὅμως εἶναι θαύματα ρυθμοῦ καὶ ζωῆς.

"Ο Χάϋδν καλλιέργησε συστηματικὰ τὸ χιοῦμορ, τὴν ἐλαφρά, πνευματώδη εἰρωνία. Οἱ περιστάσεις τὸν ἐπιρωτῶνται καὶ σ' αὐτές τὶς συνθέσεις. 'Η καλοσύνη τῆς ψυχῆς του ἥταν μεγάλη. Πάντα ἔτοιμος νὰ βοηθήσει εὑρισκε τὸν πιὸ εὐθυμο τρόπο γιὰ νὰ πετύχει τὸ σκοπό του.

"Ἐτοι κάποτε τὸ 1772 ὁ πρίγκηψ Ἐστερχάζου εἶχε ἑγκατασταθῆ ἔξη μῆνες στὸ κτῆμα Ἐστερχάζου κ' εἶχε πάρει μαζὶ του καὶ τοὺς μουσικούς του. "Ολοὶ δυσανασχετούσαν καὶ δὲν ἔβλεπαν τὴν ὥρα νὰ φύγουν, νὰ πάνε στὴν "Αἴζενστατ νὰ ίδοιν τὶς γυναίκες τους καὶ τὰ παιδιά τους. 'Ο πρίγκηψ ὅμως δόλο καὶ παρέτεινε τὴ διαμονή του στὸ Ἐστερχάζου. 'Ἐπανάσταση! Κανεὶς ὅμως δὲν τολμοῦσε νὰ πει λέξη. 'Ο Χάϋδν σοφίζεται ἔνα χαριτωμένο τέχνασμα γιὰ νὰ σώσει τοὺς μουσικούς του. Συνθέτει μιὰ συμφωνία καὶ καλεῖ τὸν πρίγκηπα νὰ τὴν ὀκούσει. "Ἐξαφνα, ἐνῷ προχωρεῖ ἡ σύνθεση, ἔνας μουσικός σηκώνεται, κλείνει τὶς νότες του, σβύνει τὸ φῶς ἀπὸ τὸ ἀναλόγιο του καὶ φεύγει. Τὸν ἀκολουθεῖ κι ὄλλος κι ὄλλος. Στὸ τέλος μένει μόνος ὁ Χάϋδν, σβύνει κι αὐτὸς τὸ φῶς καὶ φεύγει. 'Ο πρίγκηψ ἔκπληκτος είναι στὴν ἀρχῇ, στὸ τέλος ὅμως μπαίνει στὸ νόημα καὶ λέει γελῶντας:

—Χάϋδν, τὸ κατάλαβα! Αὕριο μποροῦν νὰ ταξιδέψουν οἱ κύριοι.

"Η συμφωνία αὐτὴ ὄνομάστηκε συμφωνία τοῦ ἀποχαιρετισμοῦ. Μὲ τὴν ἴδια χιουμοριστικὴ διάθεση εἶναι γραμμένη κ' ἡ παιδικὴ συμφωνία γιὰ διάφορα παιδικὰ ὅργανα, ἡ συμφωνία μὲ τὸ χτύπο τοῦ τυμπάνου, καὶ ὄλλες.

"Ἀπὸ τὸ 1754 - 1781 ἔμεινε ὁ Χάϋδν στὴν ύπηρεσία τῶν Ἐστερχάζου. Στὸ μεταξύ, πήγαινε τακτικά στὴ Βιέννη κι ἀντιλαμβανόταν πώς δσο καὶ νὰ ἥταν χαμένος ἀπὸ τὸν κόσμο, ἡ φήμη του ἀπλωνόταν μὲ γρήγορα φτερά. Περνῶντας στοὺς δρόμους ἄκουγε τὴ μουσική του συχνά, σὲ

παλάτια και σε ταβέρνες. Τὰ ταξίδια του αύτά στη Βιέννη τοῦ φέρνουν κι ἄλλο διάφορος. Γνωρίζεται μὲ διάφορες προσωπικότητες, ἀνάμεσα στὶς δόποις ξεχωρίζει τὸ φωτερὸ δόνομα τοῦ Μότσαρτ.

ΜΙΑ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΦΙΛΙΑ

Εἴκοσι τέσσερα χρόνια νεώτερός του δ Μότσαρτ ἔχει κιολας δείξει στὸν κόσμο τὶς ἀστραπές τῆς μεγαλοφυΐας του. Μιὰ ώραία συγκινητικὴ φιλία ἀναπτύσσεται γρήγορα μεταξὺ τῶν δύο μουσικῶν. Ὁ Χάϋδην θεοποιεῖ τὸ νεαρό του φίλο, κι ἀναγνωρίζει δίχως ἴχνος φθόνου τὴν ὑπεροχή του. Κι δ Μότσαρτ λατρεύει τὸν παπα - Χάϋδην, διπος τὸν λέει χαιδευτικά.

Παπα - Χάϋδην, μ' αὐτὸ τὸ δόνομα τὸν φωνάζουν τώρα δλοι οἱ νέοι καλλιτέχνες ποὺ μαζεύονται γύρω του. Τοὺς βοηθεῖ, τοὺς δδηγεῖ. Ἡ πιδ μεγάλη χαρὰ τῆς ζωῆς του δμως εἶναι ἡ φιλία τοῦ Μότσαρτ.

—Κι ὃν μᾶς λυώσουν καὶ τοὺς δυὸ μαζί, λέει δ Μότσαρτ σ' ἕνα μουσικό, πάλι δὲ μποροῦν νὰ κατασκευάσουν ἔνα Χάϋδην.

Τέτοια λόγια ἔδιναν φτερά στὸ γέρο - καλλιτέχνη.

Κ ἔχει τώρα ἀνάγκη ἀπὸ ἀναγνώριση. Διψάει γιὰ δράση καὶ γιὰ φήμη. «Οσο περισσότερο συναισθάνεται τὴν ἀξία του, τόσο ἀρχίζει νὰ στενάζει κάτω ἀπὸ τὸ χρυσωμένο ζυγὸ τῶν 'Εστερχάζυ.

Λέει τὸ 1791:

—Εἶχα ἔναν καλὸ πρίγκηπα, ἀλλὰ πολλές φορές ἐξαρτόμουν ἀπὸ ταπεινές ψυχές καὶ συχνὰ ποθοῦμα νὰ λυτρωθῶ.

Οι κύριοι του πεθαίνοντας τὸν ἀμοιβαν πλουσιοπάροχα, κι οἱ διάδοχοι τους προσπαθοῦμαν νὰ τὸν περιποιοῦνται δσο μπορούσαν. Κι δμως ἡ ἐλευθερία ἀρχίσει νὰ τὸν τραβάει ἀκατανίκητα.

Τὸ 1790, δ καινούργιος πρίγκηψ Παῦλος 'Εστερχάζυ διαλύει τὴν ὁρχήστρα. Ἡ σιγμὴ τῆς ἀπελθερώσεως σημαίνει γιὰ τὸ Χάϋδην. Ἡ σύνταξή του τοῦ ἐπιτρέπει νὰ ζήσει καλά. Πηγαίνει, ἐλεύθερος πιὰ ὃν θρωπος, κ' ἔγκαθίσταται στὴ Βιέννη. Καὶ νὰ, ἡ τύχη τοῦ δίνει τὴν εύκαιρια νὰ γιορτάσει τὴν ἐλευθερία του. Τὸν καλοῦν στὸ Λονδίνον νὰ πάει νὰ δώσει συναυλία.

Εἶναι τὸ ἔτος 1790. Ὁ Χάϋδην 58 ἔτῶν. Πετάει ἀπὸ τῇ χαρὰ του. Ὁ Μότσαρτ δμως ἔχει ἐνδοιασμούς. Ὁ παπα - Χάϋδην εἶναι γέρος... δέν ξέρει ξένες γλώσσες, πῶς θὰ ταξιδέψει;

«Ο Χάϋδην δμως τδχει ἀποφασίσει.

—Εἶμαι ἀκόμα δυνατός, ἀποκρίνεται σταθερά, καὶ τῇ δικῇ μου τῇ γλώσσᾳ τὴν καταλαβαίνουν δλοι.

Χωρίζονται μὲ δάκρυα στὰ μάτια, Ὁ Μότσαρτ ἔχει μαῦρα προαισθήματα.