

Όταν στα 1646, ο Ιππότης ντέ Γκόζ γυρίζοντας στη Γαλλία πέρασε από τη Φλωρεντία, συνάντησε ένα άγαρκο ώς 13 χρόνων που του έκανε ευχάριστη εντύπωση. Ο μικρός μιλούσε παράξενα τὰ γαλλικά καὶ τραγουδοῦσε χαριτωμένα με τὴ συνοδεία τῆς κιθάρας του. Ὁ Ιππότης συμφώνησε με τοὺς γονεῖς του ἵνα τὸν πάρη μαζί του. Καὶ ὁ ἄλλος ὑπάκουσε ποὺ σκέφτηκε νὰ τὸν προσφέρει γιὰ δῶρο στὴν δούκισσα τῆς Ὁρλεάνης τῆν Δεσποινίδα Μοντανισί, δὲν θὰ μπορούσε ποτὲ νὰ φαντασθῆ διὲν τῆς ὥρα χάριζε στὴν Γαλλία τὴ μεγαλύτερη μουσικὴ τῆς δόξα τοῦ 17ου αἰῶνος. Αὐτὸ μικρὸ ἄγαρκο ποὺ ἔλεγαν Ἰωάννη-Βαπτιστὴ Λοῦλλι.

Γιὰ λίγο διασκέδασε τὴν κυρία του με τὴν παράξενη διάλεκτό του καὶ τὸ τραγοῦδι του. Μὰ ὅταν ἔμαθε καλά τὰ γαλλικά καὶ ἔπαψε νὰ τῆς ἀρέσει, ἡ Δεσποινὶς Γαλλιστὴ, τὸν ἔβγαλε ἀπὸ τὰ σαλόνια τῆς καὶ τὸν ἔστειλε στὴν κουζίνα τῆς. Ὁ Λοῦλλι ἔτσι ἔγινε ἕνα ἀπὸ τὰ ἄπειρα μαρμιτόνια ποὺ βοηθοῦσαν τὸν ἀρχιμάγειρο. Δὲν ἔξεροε ἂν ὁ καινούργιος προϊστάμενος ἦταν ευχάριστος ἀπὸ τὸ καινούργιο μαρμιτόνι. μὰ τὰ ἄλλα παιδιὰ ἦταν ἐνθουσιασμένα μαζί του καὶ με τὰ τραγοῦδάκια ποὺ αὐτοσχεδίαζε.

Μιά μέρα ἡ δούκισσα τῆς Ὁρλεάνης ἔδινε μεγάλη δεξίωση. Ἄφου τὰ μαρμιτόνια καὶ ὁ ἀρχιμάγειρος σκοτώθηκαν στὴ δουλειά, ἦρθε ἐπὶ τέλους ἡ ὥρα ποὺ θὰ ἔβγαιναν καὶ θὰ ἠρῶχαζαν... Μὰ μόλις ἔβγαιναν λίγο, ὁ Λοῦλλι νιάντηκε ἀπάνω. Ἐπρέζε γρήγορα καὶ ἔφερε καταρόλες, πιτάτα, πότηρια, ταψιά, καὶ διὰ ἀκόμα βρῆκε στὴν κουζίνα, καὶ ἄρχισε νὰ μοιράζει ἀπὸ ἕνα κομμάτι στὸν καθὲ φίλο του. Ἐτσι ἐτοιμάστηκε μιά πρόχειρη... τζαζ-μπάντ!... Ὁ Λοῦλλι ἔτρεχε ἀπὸ τὸν ἕνα στὸν ἄλλο καὶ τοῦ ἔλεγε τι θὰ ἔπρεπε νὰ κἀνη ὅταν θὰ τοῦ ἔγνεφε. Καὶ ἀφοῦ τὰ εἰτοίμασε ὅλα, πήρε στὸ χέρι ἕνα μπασοτόνι καὶ ἀνέβηκε στὴν καρδέλα του σὰν σωστός διευθυντὴς ὀρχήστρας.

Ἐπειτα ἀπὸ μερικὲς δοκιμές, τὰ μαρμιτόνια, σκαμμένα στὰ γέλια, κατάλαβαν τι ἔπρεπε νὰ παίξουν καὶ χωρὶς γνεψίματα μάλιστα. Ἐτσι σὲ λίγο τὸ καινούργιο τραγοῦδάκι τοῦ Λοῦλλι, ἀντήχησε ὀ ἄλο τὸ μέγαρο. Ὁ εὐγενεὶς πάνω στὰ σαλόνια τοῦ ἀνησῆχσαν καὶ ὁ κόμης τοῦ Νοζάν κατέβηκε βιαστικὸς κάτω νὰ δῆ τι συμβαίνει: Βρῆκε τὸν Λοῦλλι νὰ διευθύνῃ... τὴν ὀρχήστρα του καὶ τὰ μαρμιτόνια νὰ λένε καὶ νὰ ξαναλένε τὸ τραγοῦδάκι ποὺ ἔμεινε περιφίμιο:

«Στὸ φῶς τοῦ φεγγαριοῦ,
φίλε μου Πιερό...»

Ὁ κόμης διέταξε τὸν Λοῦλλι νὰ τὸν ἀκολουθήσῃ με τὸ βιολί του, κί' ἔτσι ἐκείνο τὸ βράδυ ὁ μικρὸς Ἰταλὸς ἔπαιξε γιὰ πρώτη φορὰ ἔμπρος στὸν πὸ ὀριστοκρατικὸ κόσμο. Μὰ δὲν ἦταν καὶ ἡ τελευταία.

Ἡ δούκισσα τοῦ Μοντανισί, ὅταν ἀνελήφθη τὸ ἄγνωστο αὐτὸ ταλέντο, δὲν τὸ ὄφρασε νὰ χάσῃ καὶ ὁ Λοῦλλι ἐσπούδασε με ἔξοδά τῆς οὐτοὺς καλλιτέροισ μουσικοῦς τῆς ἐποχῆς του. Μὰ ἡ δούκισσα εἶχε μερικὰ ἐλαττώματα ποὺ τὴν ἔκαναν γελοία. Ἦταν περήφανη, δειλὴ, φιλόδοξη, Πολλοὶ ἀντίπαλοι τῆς ἔκαναν σάτυρες ἐναντίον τῆς, καὶ ὁ Λοῦλλι, ποὺ τὸν παρέσυρε τὸ σατυρικὸ πνεῦμα του, τάχθηκε με τὸ μέρος τους. Ἀπὸ αὐτὸ ἔμας ἔλασε τῆς ὑποστήριξη τῆς κυρίας του, μὰ

δὲν ἄργησε νὰ βρῆ ἄλλη, πολὺ ἀνώτερη: τὴν ὑποστήριξη τοῦ Λουδοβίκου ΙΔ'.

Μιά παράβοις μὰς λέει διὸ ὁ Λοῦλλι μπόρεσε νὰ δώσῃ μιά μεγάλη χάρα στὸ Λουδοβίκο, ὅταν ἦταν ἀκόμα Διάδοχος. Κί' ὅταν ὁ Λουδοβίκος ἦρθε στὸ θρόνο, δὲν ἔξεσσε τὸ μουσικὸ του. Τὸν ἔβαλε πρῶτα - πρῶτα στὴν ἐπίσημη ὀρχήστρα του, μὰ γρήγορα δημιούργησε μιά ἄλλη, ἐπὶ μικρὰ βιολιά, γιὰ τὰ τὸν κἀνη διευθυντὴ τῆς. Τότε ὁ Λοῦλλι γνώρισε καὶ τὸν Μολιέρο. Ἐγιναν γρήγορα φίλοι, καὶ ὁ Μολιέρος ἔγραφε τῆς κωμῶδιες, ἐνῶ ὁ Λοῦλλι εἰτοίμαζε τὴν μουσικὴ τους.

Ἡ μεγάλη εὐνοία τοῦ Λουδοβίκου ἔκανε πολλοὺς ἐχθροὺς στὸν Λοῦλλι, μὰ καὶ τὸν ἴδιο κατέστησε ἀρκετὰ θρασύ.

Ἐτσι μιά μέρα ποὺ ἐπρόκειτο νὰ δοθῆ ἡ ἐπρώτη τοῦ καινούργιου του ἔργου, ἡ «Ἀρμιδά» κόντεψε νὰ χάσῃ τὴν φίλια τοῦ βασιλιῆ: ἡ παράστασις ἄρουσε ν' ἀρχίσῃ καὶ ὁ Λουδοβίκος δυσαρρεστημένος ἔστειλε νὰ ποῦν στὸν Λοῦλλι*.

— Ὁ Βασιλεὺς περμιένη.

Κί' ἐκείνος ἀπάντησε:

— Ἀεθλίη λαίπων τὸν Βασιλέα νὰ περμιένη: Εἶναι ὁ κύριος ἐδῶ μέσα καὶ... μορεὶ νὰ κἀνη δι,τι θέλει! Ὅταν τὸ ἔργο ἄρχισε, ὁ αὐλικὸς δὲ χειροκροτήσαν γιαι καὶ ὁ βασιλεὺς δὲν ἔκανε τὸ ἴδιο. Μὰ ὁ Λοῦλλι δὲν τάχασε. Ξανάδωσε μιά παράστασις τῆς «Ἀρμιδάς», μόνο γιὰ τὸν ἑαυτὸ του καὶ γιὰ κανένα ἄλλον.

Ὅταν ὁ Λουδοβίκος ἔμαθε διὸ ὁ Λοῦλλι μ' αὐτὸ τὸν τρόπο ἀγαπᾶ καὶ βρίσκει ὠραίο αὐτὸ τὸ ἔργο του διέταξε νὰ τὸ ξαναπαρουσιάσῃ στὴν Αὐλή, καὶ αὐτὴ τὴν φορὰ τὰ χειροκροτήματα ἔπεσαν βροχή.

Μιά ἀπὸ τῆς ὀπερὲς του ποὺ ἄρσε περισσότερο καὶ ποὺ ἐνθουσίασε τὸν βασιλιᾶ, ἦταν ὁ «Ἄτυς». Ἐνα τραγοῦδάκι ἀπὸ τὸν «Ἄτυ» ἔκανε τότε μεγάλο φουρῶρε. Τό:

«Ὁ «Ἄτυς» εἶναι πολὺ εὐτυχισμένος.

Λένε μάλιστα διὸ ὁ Λουδοβίκος τὴν μέρα ποὺ παντρεύτηκε τὴν κυρία ντὲ Μαυτενόν, τὴν ρώτησε:

— Ποιά εἶναι ἡ ἀγαπημένη σας ὀπερα, Κυρία;

— Ὁ «Ἄτυς», ἀπάντησε ἐκείνη, ξέροντας τὰ γούστα τοῦ Λουδοβίκου.

— Εἰ τότε μορῶ νὰ σᾶς πῶ, εἶπε χαμογελώντας ὁ Βασιλεὺς—Ἡλιος, διὸ ὁ «Ἄτυς» εἶναι πολὺ εὐτυχισμένος!

Ὁ Λοῦλλι ὄηρζε πάντα καλὸς πατέρας, καλὸς σύζυγος καὶ καλὸς φίλος. Καὶ ὅμως ἂν διαβάσῃ κανεὶς τῆς κρίσεις ποὺ κάνουν γι' αὐτὸν οἱ σύγχρονοι τοῦ ποιητῆ, συγγραφεῖς κ. λ. π. θὰ παραξενευθῆ ὅταν δῆ πῶς τὸν παροιουσίαζον οὐτε λίγο, οὐτε πολὺ, σὰν τέρας. Μόνον ἡ κυρία ντὲ Σεβινιέ, ἡ πάντοτε εἰλικρινὴς, μὰς μιλά καλὰ γι' αὐτόν.

Αὐτὴ ἡ στάσις μορεὶ ἔσκολα νὰ ἐξηγηθῆ. Ὅλα αὐτὰ τὰ μεγάλα πνεύματα, ποὺ δι,τι ἔκαναν τὸ ἔκαναν γιὰ νὰ τραβήξουν τὴν προσοχή τοῦ βασιλέως, δὲν μπορούσαν νὰ ὑποφέρουν ὅταν ἔβλεπαν τὴν εὐνοία ποὺ ὁ Λουδοβίκος ἔδειχνε στὸν ζένο. Ἀκόμα συνέβη καὶ κάτι ἄλλο ποὺ μεγάλως τὴν ἐχθρα του.

Ὁ Λοῦλλι εἶχε βρῆ ἕνα θαυμάσιο βοηθὸ γιὰ τὰ λιμπρέτα τῶν ἔργων του, τὸν ποιητὴ Κυνῶ, Μέσα σ'

άλλα, του είχε γράψει και το λιμπρέττο της «Ίσιδος». Αυτό έχει για υπόθεσι τις αγάπες του Διός και της Ήρας, καθώς και την ζήλεια της Ήρας. Μά σ' αυτό το θέμα η κυρία ντέ Μοντεσπάν, που τότε άρχισε να βλέπει ότι ο βασιλεύς την παραμελούσε για το χατήρι της Μαιντενόν, νόμισε ότι η ζήλεια της Ήρας ήταν πραγματικά ένας υπαιτιμός γι' αυτή την Ίσιδα, και ο Κυνώ διατάχθηκε να φύγει από την Αούλη.

Ο Λούλλι βρέθηκε τότε χωρίς βοηθό. Στην άπελπισία του ζήτησε λιμπρέττα απ' όλους τους συγγραφείς. Οι πιο μεγάλοι προσεφέρθησαν, ανάμεσα σ' αυτούς και ο Λαφονταίν. Μά αυτοί όλοι που ήταν θαυμάσιοι ως δραματικοί, δέν μπορούσαν να γίνουν και ύποφερτοι λυρικοί. Το ένα πίσω απ' τ' άλλο ο Λούλλι άναγκαζότανε να στέλνει πίσω τά έργα τους με την παράκληση να τά διορθώσουν να τά κάνουν πιο ταιριαστά με την μουσική του. Έτσι γύρισε πίσω στον Λαφονταίν τρία λιμπρέττα που του έτοιμάσε, την «Δάφνη», την «Αστραία», και την «Γαλάτεια». Τότε ο ποιητής θυμωμένος ξέσπασε μ' όλη του την άστυξη κατά του Λούλλι, του γυιού ενός πρώην μιλωνα, όπως τον έλεγαν.

Δέν γνωρίζομε καλά-καλά πώς, μά τά βέβαιο είναι ότι κατάρθωσαν να φανατίσουν κι' αυτόν τον κληροκατά του δυστυχισμένου μουσικού.

Έτσι, όταν ο Λούλλι κινδύνεψε μιá φορά να πεθάνη, η έκκλησία του άρνήθηκε την «άφεσι των άμαρτιών του». Και όταν ο δυστυχισμένος Ίταλός έρώτησε τι έπρεπε να κάνει για να τον συγχωρήσει η Έκκλησία, ο πνευματικός του άπάντησε ότι έπρεπε να καταστρέψει την «Άρμίδα του».

Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ