

...και ούτως η δόξα του Θεού να δοξασθή, και ο άνθρωπος να σωθή. Ουκ ούτως η δόξα του Θεού να δοξασθή, και ο άνθρωπος να σωθή. Ουκ ούτως η δόξα του Θεού να δοξασθή, και ο άνθρωπος να σωθή.

...και ούτως η δόξα του Θεού να δοξασθή, και ο άνθρωπος να σωθή. Ουκ ούτως η δόξα του Θεού να δοξασθή, και ο άνθρωπος να σωθή. Ουκ ούτως η δόξα του Θεού να δοξασθή, και ο άνθρωπος να σωθή.

...και ούτως η δόξα του Θεού να δοξασθή, και ο άνθρωπος να σωθή. Ουκ ούτως η δόξα του Θεού να δοξασθή, και ο άνθρωπος να σωθή. Ουκ ούτως η δόξα του Θεού να δοξασθή, και ο άνθρωπος να σωθή.

...και ούτως η δόξα του Θεού να δοξασθή, και ο άνθρωπος να σωθή. Ουκ ούτως η δόξα του Θεού να δοξασθή, και ο άνθρωπος να σωθή. Ουκ ούτως η δόξα του Θεού να δοξασθή, και ο άνθρωπος να σωθή.

...και ούτως η δόξα του Θεού να δοξασθή, και ο άνθρωπος να σωθή. Ουκ ούτως η δόξα του Θεού να δοξασθή, και ο άνθρωπος να σωθή. Ουκ ούτως η δόξα του Θεού να δοξασθή, και ο άνθρωπος να σωθή.

...και ούτως η δόξα του Θεού να δοξασθή, και ο άνθρωπος να σωθή. Ουκ ούτως η δόξα του Θεού να δοξασθή, και ο άνθρωπος να σωθή. Ουκ ούτως η δόξα του Θεού να δοξασθή, και ο άνθρωπος να σωθή.

...και ούτως η δόξα του Θεού να δοξασθή, και ο άνθρωπος να σωθή. Ουκ ούτως η δόξα του Θεού να δοξασθή, και ο άνθρωπος να σωθή. Ουκ ούτως η δόξα του Θεού να δοξασθή, και ο άνθρωπος να σωθή.

...και ούτως η δόξα του Θεού να δοξασθή, και ο άνθρωπος να σωθή. Ουκ ούτως η δόξα του Θεού να δοξασθή, και ο άνθρωπος να σωθή. Ουκ ούτως η δόξα του Θεού να δοξασθή, και ο άνθρωπος να σωθή.

...και ούτως η δόξα του Θεού να δοξασθή, και ο άνθρωπος να σωθή. Ουκ ούτως η δόξα του Θεού να δοξασθή, και ο άνθρωπος να σωθή. Ουκ ούτως η δόξα του Θεού να δοξασθή, και ο άνθρωπος να σωθή.

...και ούτως η δόξα του Θεού να δοξασθή, και ο άνθρωπος να σωθή. Ουκ ούτως η δόξα του Θεού να δοξασθή, και ο άνθρωπος να σωθή. Ουκ ούτως η δόξα του Θεού να δοξασθή, και ο άνθρωπος να σωθή.

...και ούτως η δόξα του Θεού να δοξασθή, και ο άνθρωπος να σωθή. Ουκ ούτως η δόξα του Θεού να δοξασθή, και ο άνθρωπος να σωθή. Ουκ ούτως η δόξα του Θεού να δοξασθή, και ο άνθρωπος να σωθή.

...και ούτως η δόξα του Θεού να δοξασθή, και ο άνθρωπος να σωθή. Ουκ ούτως η δόξα του Θεού να δοξασθή, και ο άνθρωπος να σωθή. Ουκ ούτως η δόξα του Θεού να δοξασθή, και ο άνθρωπος να σωθή.

...και ούτως η δόξα του Θεού να δοξασθή, και ο άνθρωπος να σωθή. Ουκ ούτως η δόξα του Θεού να δοξασθή, και ο άνθρωπος να σωθή. Ουκ ούτως η δόξα του Θεού να δοξασθή, και ο άνθρωπος να σωθή.

...και ούτως η δόξα του Θεού να δοξασθή, και ο άνθρωπος να σωθή. Ουκ ούτως η δόξα του Θεού να δοξασθή, και ο άνθρωπος να σωθή. Ουκ ούτως η δόξα του Θεού να δοξασθή, και ο άνθρωπος να σωθή.

...και ούτως η δόξα του Θεού να δοξασθή, και ο άνθρωπος να σωθή. Ουκ ούτως η δόξα του Θεού να δοξασθή, και ο άνθρωπος να σωθή. Ουκ ούτως η δόξα του Θεού να δοξασθή, και ο άνθρωπος να σωθή.

...και ούτως η δόξα του Θεού να δοξασθή, και ο άνθρωπος να σωθή. Ουκ ούτως η δόξα του Θεού να δοξασθή, και ο άνθρωπος να σωθή. Ουκ ούτως η δόξα του Θεού να δοξασθή, και ο άνθρωπος να σωθή.

...και ούτως η δόξα του Θεού να δοξασθή, και ο άνθρωπος να σωθή. Ουκ ούτως η δόξα του Θεού να δοξασθή, και ο άνθρωπος να σωθή. Ουκ ούτως η δόξα του Θεού να δοξασθή, και ο άνθρωπος να σωθή.

...και ούτως η δόξα του Θεού να δοξασθή, και ο άνθρωπος να σωθή. Ουκ ούτως η δόξα του Θεού να δοξασθή, και ο άνθρωπος να σωθή. Ουκ ούτως η δόξα του Θεού να δοξασθή, και ο άνθρωπος να σωθή.

### ΕΝΑ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΤΟΥ ΓΚΟΥΝΩ

Σχετικά με τὸν ἐγωισμό καὶ τὴν ὑπεροφία ποὺ χαρακτηρίζει κατὰ κανόνα τοὺς νέους καλλιτέχνες ποὺ ὁ καθένας τοὺς συνήθως νομίζει πῶς εἶναι ἡ μεγαλύτερη, μεγαλοφυΐα ποὺ γεννήθηκε ποτέ, ἀναφέρουν τὰ χαρακτηριστικὰ λόγια ποὺ εἶπε ὁ Γκουνώ σ' ἕνα νεαρὸ συνθέτη ποὺ ἐκομπορημονοῦσε γιὰ κάποιο πρωτόλειό του ποὺ εἶχε μιά σχετικὴ ἐπιτυχία: «Ἀκοῦστε φίλε μου! ὅταν ἤμουν εἰκοσι χρονῶν ἔλεγα: «Ἐγὼ!». Ὅταν ἔγινα τριάντα, ἔλεγα: «Ἐγὼ καὶ ὁ Μότσαρτ!». Στὰ σαράντα μου, «Ὁ Μότσαρτ κι' ἐγὼ» καὶ τώρα λέω μονάχα «ὁ Μότσαρτ!»